

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

24e JAARGANG NR. 1 • VRIJDAG 18 OKTOBER 2024



Ziekenzalving: een mogelijkheid in de kerk

Tekst: Folkert de Jong - Afbeelding: pastoraleenheidgeel.be

Inleiding: mijn ervaring

‘Wil je dit alsjeblieft voor mijn vader doen?’

Daar stond ik dan, bij een sterfbed kreeg ik een flesje olie in mijn handen gedrukt. Na een heftig ziekbed van enkele maanden werd het steeds duidelijker dat de vader het niet zou halen. Ik kende hem goed, hij had in de kerkenraad gezeten en lang had hij geloofd dat God hem zou beter maken. Het gezin was geschokt door het verloop van de ziekte en had mij gevraagd hem te zalven. Niemand geloofde dat hij na olie op zijn voorhoofd en handen en gebed plotseling weer overeind zou komen, al was die hoop er nog wel. Hij had nog aangegeven de ziekenzalving te wensen voor hij niet meer aanspreekbaar was. Dus daar stond ik. Ik weet niet meer precies wat ik deed. Wel weet ik hoe de familie erop reageerde en hoe de sfeer in de kamer veranderde. Het verdriet lag nog zwaar in de kamer, maar het voelde op een of andere manier lichter aan. Het was een stap.

Een andere ervaring. Een grote zaal op een campingterrein in de buurt. De zaal is goed gevuld. Er staat een band en een voorangster die mij bekend voorkomt staat op het podium. Bekende liederen van Taizé en Opwekking worden gespeeld. We horen een relatief korte preek. Er volgt een avondmaalsviering. Voorin de zaal zitten verschillende dominees, doorgaans in toga's. Mensen uit de zaal worden uitgenodigd om naar voren te gaan. Om te biechten of voor ziekenzalving. Aan wie naar voren komt, wordt gevraagd te vertellen waar hij of zij heling voor nodig heeft. Er wordt gebeden en degene krijgt met olie een kruisteken op zijn of haar handen en voorhoofd en er wordt (soms met handoplegging) een zegen uitgesproken.

Een andere sfeer dan de eerste ervaring. Mocht iemand de indruk krijgen dat de tweede ervaring georganiseerd was door de katholieke kerk: nee. Het was van de CWN: Charismatische Werkgemeenschap Nederland, een voornamelijk protestantse gemeenschap die ruimte wil geven aan het werk van de Heilige Geest. Ziekenzalving past daar helemaal in: God vragen om heling. De voorangster was overigens onze eigen Elizabeth van Deventer.

Ziekenzalving: wat is het?

Nu heb ik twee verhalen verteld waarin twee voorgangers op hun eigen manier betrokken waren bij ziekenzalving. Ik kan me goed voorstellen dat het lang niet duidelijk is geworden wat het nu is. Een heel mooie uitleg vond ik op verschillende websites van de anglicaanse kerk.

Dit sacrament is er om te genezen, om iemand lichamelijk, emotioneel en geestelijk weer heel te maken. Wanneer we mensen zalven en voor hen bidden, vragen we God om hen te bevrijden van alles wat iemand ervan weerhoudt om heel te zijn. Christenen erkennen dat er een verschil is tussen genezen en geheeld worden. In het sacrament van de zalving bidden we voor genezing en heelheid, wat al dan niet een fysieke genezing kan inhouden.¹

Het Dienstboek van de Protestantse Kerk verwoordt het zo:

‘In deze Bijbelse context mogen wij handoplegging en oliezalving beschouwen onder de noemer van de zegening. In de zegen schenkt God een toestand van heil, sjaloom, die veel meer omvat dan alleen het materiële. De woorden en beelden die Jakobus gebruikt (gebed van het geloof, redden, oprichten), zeggen ook dat het in de ziekenzalving om meer gaat dan lichamelijke genezing’.

In onze maatschappij denken we bij genezing al snel alleen in termen van fysieke genezing. Een gebroken been wordt gezet, krijgt gips eromheen en na een tijdje lopen we wel weer rond. We zijn genezen.

Maar ondertussen hebben we een herinnering aan een ongeluk en zo'n herinnering kan veel indruk maken. We hebben tijden onze normale routine niet kunnen doen. Afspraken, feestjes, werk: het is er allemaal bij ingeschoten voor een tijdje. Het heeft altijd invloed op ons sociale leven.

Bovendien kunnen er andere vragen bovenkomen: wat betekende dit ongeluk voor mijn leven? Waarom heb ik het overleefd? Heeft God mij ergens voor gered? Of ook: waarom liet Hij het toe? Was Hij daar wel?

Een ongeluk of ziekte kan veel doen met je geestelijk leven. Het kan een knauw krijgen, maar ook juist een 'boost'. In beide gevallen heeft ziekte ook gevolgen in je contact met God. Ziekenzalving is een tastbaar, voelbaar gebed dat niet alleen over je hoofd gaat, over wat en hoe je denkt, maar ook je lichaam en je ziel raakt.

Ziekenzalving in de Bijbel ‘Dit is toch iets katholieks?’

Dit was de eerste reactie in de kerkenraad toen ziekenzalving ter sprake werd gebracht. Het is een begrijpelijke reactie: in de protestantse kerk doen we dit sinds de Reformatie vrij weinig. Calvijn en Luther hadden moeite met hoe ziekenzalving was gaan werken in de kerk. Het was niet langer een fysiek gebed voor genezing voor zieke mensen, maar een ritueel dat aan stervenden werd gegeven. Hun kritiek werd zo sterk dat de praktijk niet meer werd uitgevoerd. Maar Calvijn en Luther ontkenden niet de Bijbelse oorsprong van de ziekenzalving.



In de Bijbel treffen we zalving voor het eerst aan als Jakob een droom heeft gehad over een ladder tussen hemel en aarde. Jakob pakt de steen die hij als kussen gebruikte en giet er olie over. Zo 'heiligde' hij de steen. De plek (Beth-el: Huis van God) was een plek waar hemel en aarde elkaar raakten. Later in de Bijbel wordt bij het inwijden van de tabernakel (de tent die met het volk Israël meeging door de woestijn) een speciale olie gemaakt waarmee de hele tent gezalfd werd. Juist in die tent was Gods Geest aanwezig. In hetzelfde hoofdstuk (Exodus 30) staat hoe priesters met diezelfde olie gezalfd werden. De latere profeten zalfden ook de koningen die daarna 'gezalfden van de Heer' werden genoemd. De hoop was dat door hun zalving Gods aanwezigheid gevoeld zou worden in het hele land. Maar die hoop kwam niet uit tot aan de komst van Jezus.

Goed genoeg

door Heidi Ebbers

Tijdens een Kliederkerk vraag ik aan een meisje dat met lego aan het bouwen is: 'Wauw... dat ziet er mooi uit! Wat wordt het?' En zij antwoordt: 'Dit is een kunstwerk! Dat hoeft niet wat te worden, dat is al iets...'

Psalm 139: 1, 13 en 14

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, (...)

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U om het ontzaglijke wonder

van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Als christenen geloven we in Christus, wat 'gezalvde' betekent. Rond Jezus kwamen hemel en aarde op een unieke manier bij elkaar. Rond Jezus werd de wereld meer zoals God het bedoeld had. Jezus had het niet alleen over Gods liefde, Hij leefde het ook. Jezus genas en bracht een boodschap om breuken tussen mensen te helen. Je zou ook kunnen zeggen dat Jezus, de Gezalvde, alles om zich heen zalvde en dichterbij God bracht. De vroege christenen gingen vanuit die logica door met zalven. In Jakobus 5: 14 en 15 krijgen we een indruk hoe dat ging.

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

We leren uit deze tekst dat een zalving door bepaalde mensen uit de gemeente (oudsten) gedaan werd. Bij de zalving werd voor de zieke gebeden en wat tussen God en de zieke in stond (zonde) werd besproken en vergeven. In de tekst staat ook 'redden' en 'laten opstaan', wat meteen duidelijk maakt dat dat hier om meer gaat dan alleen een fysieke genezing. In dezelfde lijn die we zagen vanuit het Oude Testament en hoe Jezus, de Gezalvde, leefde, zien we een poging om door zalving de hemel en de aarde samen te brengen. Rond de zalving is vergeving, heling en genezing.

Hoe werkt het dan precies?

Hoe de ziekenzalving er precies uit zal zien hangt af van de gelegenheid en wat past bij de persoon die gezalvd wordt. In het algemeen ziet het ritueel er als volgt uit:

- Opening met inleiding, kaars aansteken
- Gebed
- (kort) Bijbelgedeelte
- Zegening (met handoplegging)
- Zalving met olie, er wordt met olie een kruisteken gemaakt op voorhoofd en op de handen
- Gebed
- Zegen

Ziekenzalving in Aalten

In de PG Aalten zijn we ziekenzalving niet gewend. Soms ontvangen zieken in kleine kring de ziekenzalving door een van de pastores. Toch hopen we dat in de komende jaren mensen ziekenzalving weer als een serieuze optie bekijken. Zoals uit de voorbeelden in het begin te lezen is, kan het bij mensen thuis, maar het kan ook in kerkdiensten. Wij denken namelijk als predikanten en kerkelijk werkers dat we een kans missen als we het niet als mogelijkheid bieden.

Als pastores zien en horen we van mensen dat er bij ziekte gezocht wordt naar alternatieve geneeswijzen. Als kerk hebben we een alternatief: de ziekenzalving. Gebed en zalving vervangen niet het werk van een arts en is in die zin geen alternatieve geneeswijze. Een ziekenzalving is wel een christelijke aanvulling die mensen dichterbij genezing en heling kan brengen. Ziekenzalving is bedoeld voor mensen die lijden aan het lijf of het leven.

Veel ziektes in onze gemeente zijn niet direct fysiek zichtbaar. Mensen kampen met psychische problemen, verslaving of burn-out. Aan de ene kant kunnen we deze ziektes zien op dezelfde manier als een gebroken been waar een professional je mee kan helpen. Aan de andere kant kan juist bij deze aandoeningen de behoefte gevoeld worden voor meer dan alleen een klinische behandeling.

Gelovigen zalven zieken al langer dan de kerk bestaat. Uit eigen ervaring zien we hoeveel het mensen kan helpen. We hopen dat wie ziek zijn in Aalten deze mogelijkheid weer gaan overwegen voor zichzelf. God is bij elk aspect van ons leven betrokken en brengt genezing voor lichaam en ziel. Wij, predikanten en kerkelijk werkers, zijn er klaar voor.



De recreatiecommissie van de Protestantse Gemeente Aalten mocht ook dit jaar weer vijf kampweken organiseren. Het zijn vijf heel mooie weken geweest. In dit katern vindt u de verslagen van deze kampweken.

Teksten: Kampleiding - Foto's: Aangeleverd door de kampleiding
Opmaak: Arjan Ligtenberg



In het midden van dit KerkVenster zit de Kampkrant 2024. U kunt dit katern uit het blad halen als u dit wilt bewaren. Extra KerkVensters zijn verkrijgbaar bij Messink & Prinsen en de Spar Bredevoort.

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

vacant

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink
Stadsbroek 151
7126 CP Bredevoort
tel. 06 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer
't Zand 35
7126 BG Bredevoort
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks
Misterstraat 24 A
7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp
tel. 0543-451911

Pastorale raad

Herman te Paske
tel. 06 4292 9164
e-mail: pastoralaraad@
pkn-bredevoort.nl

en
Jolanda te Winkel
tel. 06 2353 3499

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink
Stadsbroek 12
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink
Stadsbroek 12
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06 2353 3499

e-mail:
joaptewinkel@gmail.com

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak
tel. 06 2750 4112
tel. 't Koppelhuis:
0543-451503
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak
tel. 06 2750 4112
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis

Hozenstraat 22
7126 BK Bredevoort
tel. 06 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen
Wiersse 6
7006 HX Doetinchem
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden hun verjaardag te vieren

- 23 okt mevr. D.A. Luiten-Sikking, Buninkdijk 3,
82 jaar
24 okt dhr. A. Elshout, Stadsbroek 7, 80 jaar
28 okt mevr. J.G. Lensink-Kolenbrander, Model-
makerijstraat 17, Gaanderen, 88 jaar
3 nov dhr. H.W. Luimes, Bolwerkweg 1, 83 jaar
5 nov dhr. J. van den Top, Koppelstraat 23,
81 jaar
6 nov dhr. G.W. Prinsen, Roelvinkstraat 4,
80 jaar

Op 22 oktober hopen dhr. en mevr. Pardijs-
Lensink, Oude Bochooltsebaan 15, Winterswijk
Woold hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Allen gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met
allen die u dierbaar zijn.

Wij wensen allen die te maken hebben met licha-
melijke of geestelijke klachten veel kracht toe en
beterschap. Ook voor de mantelzorgers die zieken
verzorgen en bezoeken, veel sterkte gewenst om
het vol te houden en positief te blijven.

Allen die verdriet hebben om een overleden
iemand, korter of langer geleden, veel troost
gewenst.

Op woensdag 6 november is er weer Samen Eten in 't Koppelhuis.

Vanaf 17.30 uur inloop en om 18.00 uur gaan
we eten. Opgave graag bij Marjon Radstaak,
tel. 06 2750 4112.

Wist u dat ... ?

- Op de kerkenraadsvergadering van 2 juli is
besloten om dit als vaste nieuwe rubriek op te
nemen in KerkVenster. Eenieder kan hiervoor
input aanleveren in een doos die komt te staan
in 't Koppelhuis.
- Wist u dat de VVV tijdelijk in 't Koppelhuis zit?
- Wist u dat de afwas nu in 3 minuten klaar is?
- Wist u dat Hans de Vries op dialectcursus gaat
bij Boh Foi Toch?

Walnoten gevraagd

Wie heeft er walnoten voor ons? Coby Navis
wil graag walnoten pellen zodat er weer wal-
notentaart kan worden gebakken voor bij de
koffie op zondagmorgen in 't Koppelhuis.

Coby Navis, tel. 0543 451329

Collectes en giften aug. 2024

Kerk

Gift via predikant / ouderling/
wijkmedewerkster € 20,00
Collectes in de dienst € 347,32
Collectes online diensten € 5,00

Diaconie

Collectes voor vluchtelingen
Griekenland. € 437,40
Collectes online diensten € 5,00
Giften koffiedrinken aug € 60,25
Giften koffiedrinken juli € 50,50

Gezellige middag voor onze senioren



Op woensdag 23 oktober 2024 willen we
graag weer een gezellige middag voor u
verzorgen. Dit keer in een iets ander jasje
gegoten. In ieder geval kunt u genieten van
bekende muziek van weleer en van nu. Laat
u verrassen!

U bent welkom in 't Koppelhuis.
Vanaf 14.15 uur staat de deur voor u open,
en om 14.30 uur begint het programma.
We verwachten dat we rond 17.00 uur de
middag afsluiten.

Koffie en een drankje staan voor u klaar
en natuurlijk ook wat lekkers! Er zijn geen
kosten aan verbonden en u mag gerust
iemand meebrengen die u begeleidt.

Vervoer kan geregeld worden. Neem hier-
voor en voor andere vragen contact op met
Herman te Paske, tel. 0543 451283.

We gaan ervan uit dat het een gezellige
middag gaat worden!

pastorale raad PG Bredevoort



Mutaties website

Foto: internet

Op de website van KerkVenster staan allerlei gegevens en informatie van alle voorgangers, kerkelijk werkers, ambtsdragers, wijkhoofden, bezoekermedewerkers en overig nieuws van de PG Aalten.

Regelmatig worden we erop aangesproken dat er verouderde informatie op de website staat of dat er nog personen vermeld worden die dat werk niet meer doen.

We willen er nog eens met nadruk op wijzen dat de redactie en de medewerkers van de website zelf geen initiatief nemen om te controleren of geplaatste gegevens nog juist zijn.

Alleen uit de kopij die we binnenkrijgen voor het blad KerkVenster, wordt een selectie gemaakt voor de website, inclusief elke week de kerkdiensten en liturgie.

Bij al het overige nieuws en informatie, die op de website thuishoren of dat u graag geplaatst wilt zien, ligt het initiatief bij de mensen die daar belang bij hebben of uit hoofde van hun kerkelijke functie.

Uitgezonderd zijn de gegevens van de wijkteams, dit loopt allemaal via de wijkscriba's.

Bij twijfel, informatie of spoedgevallen mag u altijd mailen naar: website@kerkvenster.nl

Voor de jeugd is er een aparte website:

<https://www.jeugdwerkprotestantsegemeente-aalten.nl/>

Deze wordt geheel gevuld door de mensen die met de jeugd werken. Wel is er een button in de bovenste balk van de gewone website om door te klikken naar de jeugdsite.

PG Bredevoort

De website van KerkVenster is voornamelijk gericht op informatie van de PG Aalten. De PG Bredevoort heeft namelijk een eigen website (pkn-bredevoort.nl) voor hun informatie. Wel worden van de PG Bredevoort op kerkvenster.nl gemeld de colofon, de nieuwsberichten, de kerkdiensten, bijzondere evenementen en de link naar KerkBeeld.

Spoedberichten

Voor spoedberichten kunt u contact opnemen met website-coördinator Arnold Arentsens, tel. 06 5093 6465.

Deadline

Mutaties voor de wijkindeling in het pastoraat op de website worden elke 1e en 15e van de maand verwerkt.



Dankdag

Dank U wel HEER

*Voor gewas en arbeid, van dit jaar
Voor het dagelijks brood ons gegeven
Voor de goede dingen in ons leven
Voor aardappelen, en alle etenswaar.*

Dank U wel HEER

*Dat de oogst weer overvloedig was
Bieten, granen, groenten en ook fruit
We kunnen weer een heel jaar vooruit
Het komt zowel mens als dier van pas.*

Dank U wel HEER

*Voor de arbeid die we mochten verrichten
Voor het onderhoud van ons bestaan
Ondanks de crisis die we ondergaan
Die handel en bedrijven doen ontwrichten.*

Wij bidden U HEER

*Voor mensen die het met minder moeten doen
In landen waar nog honger wordt geleden
Voor mensen die niets hebben te besteden
Die het moeten doen
met een heel klein rantsoen.*

Wij bidden U HEER

*Voor mensen die door rampen getroffen zijn
Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt
En zoveel ellende en verdriet
hebben meegemaakt
Ontferm U Heer en verlicht hun verdriet en pijn.*

Fedde Nicolai

www.gedichtensite.nl

VIII Gij zult niet stelen



Tekening: Esra Post

Het lijkt zo'n eenvoudige regel dat je iets niet mag inpikken wat het eigendom van een ander is. Maar deze tijd kent inmiddels heel veel vormen van stelen, die we echter niet zo noemen. Wat te denken van luchtvervuiling? Is dat niet het ontvreemden van de schone lucht van anderen? Het verhaal van het oppompen van olie en daarmee de bodemvervuiling in Nigeria? In alle landen waar dammen aangelegd worden om schone (goedkopere) energie op te wekken, moeten mensen vertrekken van hun grond en de grond van hun voorouders. De redenering ken ik. Echter het getuigt van een visie dat een heel volk (lees de rijken) mag profiteren ten koste van individuen die geen stem hebben.

Eigendomsrechten bestaan al heel lang, maar als er in het algemeen belang een snelweg aangelegd moet worden, een nieuwe woonwijk gebouwd, een nieuw bedrijventerrein aangelegd, dan zijn eigendomsrechten echt niet levenslang.

Is de aardbevingsschade in Groningen niet ook een vorm van stelen, in dat geval het ontnemen van gemoedsrust en veiligheid? Blijkbaar zijn er aldoor twee perspectieven bij stelen: die van de gedupeerde en van degene die gelijk krijgt.

Ergens niet voor betalen is toch stelen? Wat te denken van zwartrijders in het openbaar vervoer, frauderen, belastingontduiking. Kijk eens hoeveel woorden we inmiddels hebben voor *stelen*.

Is geluidsoverlast veroorzaken bij een ander ook niet een vorm van stelen? Het weghalen van de rust en stilte. Gif spuiten op het land of op het onkruid in de tuin is stelen van schone lucht. De roofdieren worden hun leefgebied en gewoontes ontnomen. Of het nou gaat om de wolf in dit land of de beren in de wandelgebieden in de bergen of de olifanten in Afrika. Is de essentie dat wij als mensen denken dat wij alles mogen hebben?

Ik besef dat de Tien Geboden van het Oude Testament aan het volk gegeven toen zij door de woestijn zwierven. Dit soort regels waren dan noodzaak. Op het moment dat een nomadisch volk zich ergens vestigt, leeft het niet meer van de natuur. Voedsel is dan niet langer een geschenk, maar wordt eigendom. De aarde schenkt niet meer, alleen met dankdag voor het gewas wordt daarbij stilgestaan. De agrarische industrie misbruikt de aarde om voedsel te produceren, zonder respect voor de eigenheid en de kracht van de natuur. Ik noem dat stelen.

Zou het helpen als de leefregel zou zijn: Tracht eerlijk te zijn met eerbied voor mens en natuur?

Gea Evenhuis

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
tel. 0543-473250
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur

Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 4379 1963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad Voorzitter

Gerard Helmink
tel. 06 1301 7794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman
tel. 06 2346 5194
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06 2900 1110
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Koster:
Harry Peterkamp
tel. 06 1308 1803
e-mail: harry.peterkamp@
pgaalten.nl

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers
tel. 06 2900 1110
e-mail:
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerk@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via de
website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

Mutaties

Wijzigingen in uw
gegevens, zoals adres-
wijziging, geboorte,
overlijden, of het aan- of
afmelden voor de gedrukte
liturgie, graag doorgeven
aan het kerkelijk bureau.

groeneker@
kerkvenster.nl

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesseling
Borculoseweg 68
7261 NK Ruurlo
tel. 0573-453027 (privé)
tel. 0573-454047 (werk)
tel. 06 5149 1064
e-mail: gerard@
wesselingmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink
Hoge Veld 97
7122 ZN Aalten
tel. 0543-473734
e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar
Sondernweg 15a
7122 LM Aalten
tel. 0543-451106
tel. 06 3070 6147
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
WereldDiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat
Dijkstraat 38
7121 EV Aalten
tel. 0543-475450

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Bericht van de kerkenraad Aalten

Invulling werkzaamheden Wilma de Jong

Zoals u allen reeds heeft vernomen nam Wilma de Jong op 6 oktober afscheid van onze Gemeente. Als kerkenraad betreuen wij dit ten zeerste, maar hebben volledig begrip voor haar keuze. Wij zijn Wilma zeer dankbaar voor haar inzet en zullen haar warmte, gezelligheid en gulle lach gaan missen.

Wilma, het ga je goed en wij wensen jou veel geluk, gezondheid en Gods zegen toe.

Op verschillende momenten hebben wij Wilma de afgelopen tijd uitgezwaaid, en er waren momenten om afscheid van haar te nemen. Meer informatie hierover is te vinden in deze editie van KerkVenster.

Als kerkenraad zijn wij ook al bezig om te zoeken naar een oplossing voor de invulling van de werkzaamheden die Wilma voor onze kerk verrichtte. Tijdelijk zal dit worden opgevangen door het team van predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers in haar wijk.

Indien er meer informatie is voor een structurele oplossing, voor de invulling van deze werkzaamheden, zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte brengen.

Hoe dit tijdelijk zal worden opgevangen leest u verderop bij het wijkbericht.

Vervolgtraject overdracht Oude Helenakerk naar Stichting Gelderse Kerken

Zoals eerder vermeld zouden wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. het proces voor de overdracht van de Oude Helenakerk aan Stichting Gelderse Kerken.

Op 20 juni jl. heeft het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen (CCBG) een uitspraak gedaan over de ingediende bezwaren t.a.v. de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk aan Stichting Gelderse Kerken.

Daarna heeft het CCBG alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissingen konden de bezwaarmakers nog in beroep gaan bij het Generaal College van Bezwaren en Geschillen (GCBG).

Tot dertig dagen na de uitspraak van het CCBG had men nog tijd om een beroep in te dienen.

Half augustus kregen wij een mail van het GCBG dat er een aantal beroepen was ingediend en dat de bezwaarmakers tot 1 september de tijd kregen om hun beroepschrift in te dienen.

Vanwege de vakantieperiode had men de termijn met veertig dagen verlengd.

Op de vergadering van het GCBG van 12 september jl. zouden deze beroepschriften worden beoordeeld, en zou het GCBG bepalen of men deze beroepen in behandeling zou nemen.

Op 12 september heeft de kerkenraad een mail ontvangen waarin werd aangegeven dat er twee beroepschriften waren ingediend, en dat deze ook in behandeling zouden worden genomen.

Op deze ontvangen beroepschriften dient de kerkenraad weer een verweerschrift samen te stellen, en daar kregen wij drie weken de tijd voor. Op 3 oktober jl. hebben wij dit verweerschrift ingediend.

Alle ambtsdragers hebben zowel de beroepschriften als ons verweer van ons ontvangen.

Op 22 oktober is er een hoorzitting belegd in Utrecht waarin beroepende partijen en de verweerders weer zullen worden gehoord door het GCBG.

Deze zitting is niet openbaar. Een delegatie van de beroepende partijen en de kerkenraad is hiervoor uitgenodigd.

Na deze zitting zal het GCBG een bindende uitspraak doen over het besluit van de kerkenraad van 12 maart jl. waarin zij instemden met de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk naar de SOGK.

Zodra er meer informatie hierover bekend is zullen wij u als gemeenteleden hiervan op de hoogte stellen.

Adviseursrol Marc Heideman

Marc Heideman was genoodzaakt om na een ambtstermijn van twaalf jaar, op 6 oktober afscheid te nemen als beleidsouderling. De kerkorde geeft aan dat een ambtsdrager maximaal twaalf jaar aaneengesloten ambtsdrager mag zijn.

Gezien zijn betrokkenheid bij het proces van de overdracht van de Oude Helenakerk, en zijn rol in het proces van bezwaren en verweer, is door het moderamen aan Marc, als ook aan de kerkenraad gevraagd, of hij nog de rol van adviseur van het moderamen zou willen en mogen vervullen, voor een termijn van maximaal zes maanden.

Zowel Marc als de kerkenraad heeft hier mee ingestemd.

Het breed moderamen van de classis Gelderland Zuid & Oost is hiervan op de hoogte gesteld.

Marc zal echter geen deel meer uitmaken van de kerkenraad en heeft in het vervolgproces ook geen stemrecht meer.

de kerkenraad PG Aalten



Gebedsgroep

Elke laatste woensdag van de maand komt een groepje mensen om 19.30 uur samen in het Jongerenhuis, Ludgerstraat 66, om te bidden.

We leggen voor aan God wat op ons hart ligt. Rond 20.00 uur sluiten we af. U bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te bidden op 30 oktober en 27 november.

*ds. Folkert de Jong
ds. Elizabeth van Deventer*



Bijbelstudie

Dit najaar wilde ik een keer per maand op woensdagavond met een groep gemeenteleden enkele bijbelteksten die op het leesrooster staan bestuderen. Vanwege een gering aantal aanmeldingen gaat de bijbelstudie dit najaar niet door.

ds. Elizabeth van Deventer

Giften Aalten

Op het kerkelijk bureau ontvangen

Voedselbank	€ 50,00
Hulp Ver Weg Dichterbij	€ 50,00
Diaconie via Netty Hengeveld	€ 500,00

Collectes in de kerkdienst

22-09 Zending (KIA)	€ 433,79
Kerk/RK Kerk	€ 377,36
29-09 Missionair werk (PKN)	€ 432,40
Kerk	€ 341,38

Collectes via GIVT

22-09 Zending (KIA)	€ 44,00
Kerk/RK Kerk	€ 15,00
29-09 Missionair werk (PKN)	€ 22,00
Kerk	€ 12,00

**Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!**

Giften PBD

Via Ali ter Horst	€ 10,00
Elly van den Hoven	€ 10,00
Aly Korthout	€ 45,00

HVWD jaarproject 2024

kerk in actie

In 2024 is het jaarproject van Hulp Ver Weg Dichterbij: 'Samen in actie met Colombia'. Er wordt dit jaar voor vijf verschillende projecten in Colombia geïmplementeerd:

- Sociaal bewogen predikanten opleiden
- Seksueel misbruik van jongeren stoppen
- Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
- Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen
- Kansarme jongeren opleiden voor horeca

Deze keer aandacht voor het project 'Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen'.

De Chocó-regio in Colombia is een van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd.

De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmafia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen.

Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via

duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen.

Cocomopoca bevordert in 46 dorpen de kleinschalige, duurzame, landbouwproductie. In nauwe samenwerking met kerken betreft Cocomopoca ook jongeren hierbij.

Kerk in Actie ondersteunt de volgende activiteiten van Cocomopoca:

- Verbeteren van een productie-unit voor het verwerken van suikerriet
- Bevorderen van kleinschalige cacao-productie en teelt van suikerriet met respect voor biodiversiteit
- Bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in drie dorpen
- Basistraining voor jongeren over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale kerken.

Steun dit werk via het programma Wereld-diaconaat met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Colombia (WD 0912734) of doneer online.

Hartelijk dank.



Meer lezen: www.kerkinactie.nl/landbouwcolombia



HULP VER WEG Dichterbij
Onderdeel van de diaconie PG Aalten - E-mail: hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

Afscheid van Wilma de Jong bij het Citypastoraat / Open Deuren in Elim

Foto's: Anneke Wattel



We wensen je alle zegen voor de toekomst.

*Het ga je goed.
Wat op je weg komt
het zij je tot zegen,
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalheid van het gemis.*

*Moge jouw leven anderen tot zegen zijn,
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je met hoofd en hart bewogen bent
om de mens op je weg.*

*God zegene je weg,
moge je leven tot Gods eer zijn.*

Namens het team en de gastvrouwen van de inloopochtend 'Open Deuren',

Mia Bijen en Anneke Wattel-de Vries



Op donderdagochtend 26 september was Wilma de Jong voor de laatste keer aanwezig bij de inloopochtend Open Deuren in Elim. Ruim drie jaar geleden wilde ze starten met een inloopochtend in Elim waar iedereen welkom is voor een kopje koffie, thee en een luisterend oor. Op dat moment was er al een inloopochtend in de rooms-katholieke kerk die 'Over de brug' heette. Deze inloopochtend werd onder andere georganiseerd door Gea Verhagen en Gerda van Netten van de Sint Helenaparochie. Omdat de St. Helenakerk kerk ging sluiten, was het een mooie gelegenheid voor beide kerken om de inloopochtend samen vorm en invulling te geven en te verplaatsen naar Elim. De gastvrouwen van 'Over de brug' zijn toen in een feestelijke optocht van de St. Helenakerk naar Elim gegaan. Zo werd drie jaar geleden de inloopochtend, 'Open Deuren', feestelijk geopend in Elim. Wilma de Jong heeft zich hier de afgelopen jaren met hart en handen voor ingezet. De gastvrouwen uit beide gemeenten zetten zich met liefde en passie in voor deze ochtenden. Velen uit beide kerken komen regelmatig binnen en voelen zich welkom, gezien en gehoord op deze ochtenden. We zijn Wilma dankbaar voor haar tijd, warmte en inzet. We zullen haar zeker missen. De gastvrouwen hebben met warme en goede herinneringen afscheid van haar genomen. Anneke Wattel-de Vries zal het stokje van Wilma de Jong overnemen. Wilma, heel hartelijk dank voor alles.

Afscheid in 't op 5



Romienendal oktober

Afscheid en bevestiging ambtsdragers op 6 oktober

Foto's: Jan Oberink

Foto's: Jan Oberink



Alle aftredende ambtsdragers

De nieuwe diaken Ab Lohuis



Startzondag 2024

Foto's: Marinke Oolman, Dianne Winkelhorst, Jan Oberink



de ochtendwandeling



De deelnemers aan de Kliederkerk zijn binnengekomen.

Toelichting op het vervolg van het programma door Marinke Oolman.



Boven: alle voorgangers

Onder: de muzikale begeleiding



WIJNTJE met de dominee

Uitspreken van de zegen onder de regenboogvlag.

gezamenlijke afsluiting



Zie voor foto's die gemaakt zijn van de Kliederkerk op Startzondag: pagina 17.
Meer foto's zijn te zien op de website www.kerkenster.nl/fotogalerij.

Zuiderkerk 20 oktober, Kerk in Uitvoering-dienst

**KERK
IN UIT
VOERING**

Voel jij je nog weleens ergens schuldig over? En als dat nou niet zo is, zou je je daar dan eigenlijk schuldig over moeten voelen?

Tegenwoordig hebben we het niet zo vaak meer over 'schuldgevoel'. Misschien past dit ook wel bij de tijd waarin we leven. We leren om onze keuzes bewust te maken en via (zelf)reflectie te zien wat dit doet met jou en jouw omgeving. De onbewuste keuzes maken we omdat we nou eenmaal zo zijn. Het zit in onze genen en die hebben we niet zelf uitgekozen. Dus niets om je schuldig over te voelen! Toch?

Kort na de voorbereiding van deze dienst, las ik in het nieuws dat er 672.000 mensen chronisch ziek zijn door de tabaksindustrie. Ik probeerde me in te beelden hoe het zou zijn als ik daar zou werken en dan 's avonds thuiskom bij mijn gezin. Zou ik dan nog met trots kunnen vertellen aan mijn kinderen: 'Kijk daar werkt papa!' of zou ik me toch schuldig voelen?

Jij kent waarschijnlijk ook wel iemand die zich ergens schuldig over zou moeten voelen maar dat niet doet. En waar vinden anderen dat jij je schuldig over zou moeten voelen?

Ook in de kerk hebben we het er niet of nauwelijks meer over. Er zijn tijden geweest dat dit heel anders was. Iets om ons schuldig over te voelen? 'Hoezo schuldig?' is het thema van de dienst van 20 oktober, die is voorbereid door Kerk in Uitvoering.

Je bent van harte welkom.

3 november Zuiderkerk: Hulp Ver Weg Dichterbij-dienst

Zondag 3 november is er om 09.30 uur een Hulp Ver Weg Dichterbij-dienst in de Zuiderkerk.

Voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en muzikale medewerking wordt verleend door het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Er zal worden gecollecteerd voor ons jaarproject 'Samen in actie met Colombia' waarover u elders in KerkVenster meer kunt lezen.

Na afloop van deze dienst zal een achttal projecten, die door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten worden ondersteund, gepresenteerd worden in de hal van de Zuiderkerk.

Het belooft een mooie ochtend te worden die u zeker niet mag missen.

werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij



Voel jij je veilig?

Knoopdienst 27 oktober Zuiderkerk

Als je als kind een enge droomt hebt gehad, waar ga je dan naartoe? Je gaat naar de mensen waar je je veilig bij voelt.

Als het stormt en onweert, waar ben je dan het liefst? In een tent in het bos of in je eigen huis? Iedereen wil zich veilig voelen, want alleen als je je veilig voelt kun je jezelf zijn. Als je je veilig voelt, durf je te laten zien wat je kunt.

Kun je pianospelen? Dat laat je eerder zien aan mensen die je kent.

Voel je je veilig? En bij wie? Zou je ook veilig bij God kunnen zijn?

Het wordt een mooie, speelse en échte dienst, en iedereen, met of zonder beperking, is van harte welkom, want eerlijk: dit gaat over iedereen.

Inloop vanaf 09.30 uur, de dienst begint om 10.00 uur.

Medewerkers aan deze dienst zijn:

- ds. Folkert de Jong
- Koor Uniek uit Winterswijk o.l.v. Mieke Eeltink
- Harry van Wijk, orgel en piano
- Commissieleden



voor iedereen,
met of zonder
beperking

PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

**ZONDAG
27 OKTOBER**

**10.00 uur
ZUIDERKERK
Ludgerstraat 64
Aalten**



NBC | Wendelen v.d. Erve

thema: Voel jij je veilig?

Voorganger: ds. Folkert de Jong
Verder werken mee: Harry van Wijk orgel/piano,
Koor Uniek o.l.v. Mieke Eeltink, commissieleden
en bewoners van Estinea

**Van harte
welkom!**

Dialect in de kerke ...

Op zondagmorgen 10 november is in de Aaltense Zuderkerke weer een kerkdienst in d'n Streektaal. Wim Heusinkveld, van oldsheer Aaltenaar, maar al sinds 35 jaar wonend in Drenthe, is uut-neugd um as verteller hieran met te warken.

DIALECTDIENST



**Thema:
Kalm an ...**



... en rap
'n betjen

**Zuderkerke, Aalten
Zondag 10 november 2024,
Welkom vanaf 09.30 uur, anvang 10.00 uur**

Verteller : Wim Heusinkveld uut Exloo Muziek : NooTzaak
Veurganger : Heidi Ebbers Tekstbi-jdragen : Commissieleden

An de hand van d'n uutspraak: 'KALM AN ... en rap 'n betjen' zal hee ingaon op een problematiek dee teggenswaardeg vólle leu teggenkomt, of 'an den lijve ervaart': namelek 't gevuul 'opgebrand te waen', of d'r teggen an te zitten. 'Burn-out' zegt ze dat in 'good Hollands'.

Wim – den zich ooit 'ummeschoolden' van varkensboer naar Zen-leraar – wil dat veural door vanuut ziene ervaringen op (veurhen) De Maanhoeve in Exloërveen waar hee, samen met ziene vrouw Ida, heel wat groepen hef begeleid dee daar teggenan liepen, of anderszins de behoefte vulden um 'ns een hörtjen de Rust en de Stille te ondergaan. En daornao dan geregeld weer 'fris an' – en vake op een andere maniere – met wieter können.

Kortum; een utermaote geschikt onderwarp, um 'ns op een 'röstdagmorgen' bi-j stille te staon.

D'n dienst is onder begeleiding van Heidi Ebbers en muziekgroep NooTzaak, met ondersteuning van de dialectcommissie. Inloop is um 09.30 uur en wieters begönt 't um 10.00 uur met veuraf en naotied koffie, thee of limonade.

N.B.: Ok te volgen op www.kerkvenster.nl/kerkbeeld.

Mag ik me even voorstellen: Ik heet al 72 jaar Wim Heusinkveld



Tot 1991 was ik varkensboer in Aalten en actief lid van de gereformeerde kerk (Jeugddiensten, Youth for Christ).

Toen ben ik met mijn gezin verhuisd naar Drenthe en daar verdergegaan als varkensboer en weer actief in het kerkelijk leven (jeugdouderling en preses).

Na 35 jaar (als 15e generatie) met veel plezier boer te zijn geweest waren mijn vrouw, Ida te Lindert, (ook Aaltense boerendochter) en ik eraan toe om onze droom te volgen en hebben daar een nieuw meditatiecentrum gebouwd.



We noemden het *De Maanhoeve*, een centrum voor bewustzijnsontwikkeling. Ida werd psychotherapeut en ik werd boer / zenleraar.

Dit werd een plek waar mensen in een veilige omgeving konden stoppen, voor beoefening van Mindfulness en zich weer bewust konden worden van de essentie en balans in hun leven.

Naast thema-retraites, zoals Eigenliefde, Angst en Vertrouwen, Innerlijk Kind, gaven we ook veel Stilte-retraites omdat wij denken dat stilte de kortste weg naar geluk is. Na met veel plezier 500 retraites en 15000 deelnemers begeleid te hebben naar de verbinding met hun hart zijn we twee jaar geleden gestopt met dit meditatiecentrum.

Ik werd 70, en we gaan nu verder als 'De Kleine Maanhoeve'. We geven nog steeds een zevental (stilte)retraites per jaar. Nu bij een meditatiecentrum in Winterswijk ('Kairos' Kotten).

Ik verheug me erop om 10 november na 35 jaar weer samen met jou in de Zuiderkerk te zijn en met elkaar in het ons zo vertrouwde Aaltense dialact na te denken over meer 'Kalm an' in ons leven, aan de hand van het verhaal van die andere (schapen)boer: David.

Tot dan.

Wim



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen. Daarbij is iedereen van harte welkom.

- Donderdag 24 oktober
- Donderdag 31 oktober
- Donderdag 7 november

Neem en lees

Oktober 2024

Vrijdag	18	Prediker 2: 1-11
Zaterdag	19	Prediker 2: 12-26
Zondag	20	Marcus 10: 32-45

Maandag	21	Prediker 3: 1-15
Dinsdag	22	Prediker 3: 16-22
Woensdag	23	Prediker 4: 1-12
Donderdag	24	Prediker 4: 13 - 5: 6

Vrijdag	25	Prediker 5: 7-19
Zaterdag	26	Prediker 6: 1-12
Zondag	27	Marcus 10: 46-52

Maandag	28	Marcus 11: 12-19
Dinsdag	29	Marcus 11: 20-33
Woensdag	30	Marcus 12: 1-12
Donderdag	31	Psalm 119: 137-144

Hervormingsdag

November 2024

Vrijdag	1	Psalm 138	Allerheiligen
Zaterdag	2	Psalm 34	Allerzielen
Zondag	3	Marcus 12: 13-27	

Maandag	4	Prediker 7: 1-14	
Dinsdag	5	Prediker 7: 15-29	
Woensdag	6	Prediker 8: 1-17	Dankdag
Donderdag	7	Prediker 9: 1-12	
Vrijdag	8	Psalm 133	

16 - 30 oktober

Het boek Prediker is de feestrol van *Soekot*, het joodse Loofhuttenfeest, dat dit jaar vanaf 16 oktober wordt gevierd. De Kerk leest op deze zondagen het Marcusevangelie verder door: over Jezus' opgang naar Jeruzalem.

31 oktober - 2 november

De gedenkdag van de Hervorming wordt vanouds gevierd met Psalm 119, de psalm die oproept om vast te houden aan Gods woord. Met Allerheiligen lezen we Psalm 138 om samen met alle heiligen te bidden: 'Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los'. Psalm 34, een psalm die in de protestantse traditie gewoonlijk op Allerheiligen klinkt, lezen we met Allerzielen.

3 - 7 november

In de komende weken lezen we op zondag de evangeliëperikoop uit Marcus, die op die dag ook in de Kerk aan de orde komt. Ondertussen lezen we, met het Loofhuttenfeest in de rug, het boek Prediker verder uit.

8 - 14 november

Psalm 133 bezingt een zegen die de aarde overdekt. Nu de synagoge nog maar kort geleden *Simchat Tora* heeft gevierd, Vreugde der wet, leest ook de Kerk van het grote gebod in Leviticus en volgens Marcus. Ook het einde van het boek Prediker prent ons in ontzag te hebben voor God en zijn geboden na te leven.

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Kampweken 2024



**De recreatiecommissie van de Protestantse Gemeente Aalten
mocht ook dit jaar weer vijf kampweken organiseren.
Het zijn vijf heel mooie weken geweest.
In dit katern vindt u de verslagen van deze kampweken.**

Teksten: Kampleiding - Foto's: Aangeleverd door de kampleiding
Opmaak: Arjan Ligtenburg

Week 1



Week 2



Week 3



Week 4



Week 5



Feest – Kampweek 1



Zaterdag 13 juli was het dan eindelijk zover: we mochten op feestkamp!

De tassen waren ingepakt en met een heel grote glimlach en misschien een klein traantje vertrokken we naar het Woold. Eenmaal daar aangekomen werden we verwelkomd door een grote modderpoel. Gelukkig hadden we regenlaarzen en Harm die de kids veilig en droog naar de overkant bracht. De eerste dag kregen we bandana's, toverden we iedereen om in Mexicaantjes en aten we natuurlijk de lekkerste wraps van kokkies Luuk en Luuk. Het eerste kampvuur was een feit en na een heerlijke beker chocomelk gingen we moe maar voldaan naar bed.

Happy New Year!

Zondag vierden we het nieuwe jaar met een nieuwjaars-buikschuif-duik. We knutselden in de ochtend met Heidi en in de middag genoten we van een romantische dubbeldate met een zelfgebakken oliebol. Ook werden er heel veel snoepzakken opgehaald en hadden we sterretjes bij het kampvuur.



We begonnen de maandag met Els en Hans van De Kookmuts. Maandag stond in het teken van eten waarmee we zelf onze picknickmand mochten vullen. Heerlijk! Na het maken van gekke foto's in het dorp gingen we hard aan de slag met het bouwen van de foodtrucks want we hadden 's avonds een Foodtruck-festival! De lekkerste Griekse pita's, FEBO-frikandelletjes en mocktails werden gemaakt en geserveerd. We hebben heerlijk gesmuld met z'n allen! Die kook-skills kunnen de kids mooi thuis laten zien. :-)

Vaaaaan linkss ... naaaaar rechtss ...

Het was carnaval op dinsdag! Na een fantastische carnavals-fietsoptocht werd er druk gerepeteerd voor de bonte middag. De jury, waaronder SpongeBob, had nog nooit zulke geweldige acts gezien, maar de Piraten waren toch écht wel nummer 1. In de avond moesten de kinderen nogmaals hun stalen zenuwen bewijzen want de spooktocht was niet voor angsthazen ... Gelukkig is iedereen, inclusief gillende kampleiding (Tim), weer veilig het bos uitgekomen.



Na heerlijk te hebben uitgeslapen stond woensdag in het teken van Koningsdag! Na een sportieve ochtend, waarbij Fiep ons verbaasde over haar hardloopskills, was het tijd om de verkoperskwaliteiten te laten zien in het dorp. Er werden nog wat lekkere snacks gehaald bij de Appie en we sloten af met PIZZA!

Net als iedereen uit de Achterhoek waren ook wij er op donderdag bij: de Zwarte Cross! We hebben overdag heerlijk gezwommen en 's avonds zijn we het hele terrein overgegaan: van de Theaterweide naar de Reggaeweide tot aan het open podium,

waar nogmaals duidelijk werd hoeveel talentvolle kinderen en leiding er met kampweek 1 meegaan!

Omdat we nog niet genoeg suiker hadden gehad, stond vrijdag in het teken van, jawel, het Suikerfeest! We kregen een heerlijk suikerklontje bij het ontbijt en maakten ons klaar voor het spannende eindspel: het Rode-draadspel. Na een chique patattafel, waar weer eens werd gezwommen in de saus, maakten we ons mooi voor het festival. Met dj Robin Assink was het een feest om nooit te vergeten.



Dank jullie wel lieve kids voor de fantastische week. Wij hebben ontzettend genoten en hebben jullie met tranen in de ogen weer uitgezwaaid op zaterdag.

Tot volgend jaar!



Verschillende landen – Kampweek 2

Dit jaar ging Kampweek 2 'landen', in 't Woold welteverstaan! Voordat we opstegen, verzamelden wij eerst bij de Zuiderkerk. Hier werd de leiding aan een bepaald land gekoppeld en daar hoorde een act bij die passend was bij dat betreffende land. Dit was dan ook ons thema van dit jaar: 'Verschillende landen'.

Zondag stond ons eigen Nederland centraal. Hier kwam Heidi vanuit de kerk het verhaal van de ark van Noach vertellen én uitbeelden door middel van houten figuren. Het was mooi om te zien hoe aandachtig de kinderen aan het luisteren waren en hoe Heidi het heel helder in alle rust kon vertellen. Na deze kerkdienst kregen de kinderen de vrijheid om allerlei spellen en activiteiten te doen, ook deels met de attributen die Heidi had meegebracht naar het kampterrein. De keuze was reuze, dus hierdoor was er genoeg te doen voor de kinderen. Heidi, dank hiervoor!

Op maandag stond het o zo mooie Italië op het menu en dit werd ingeluid met een fotobingo! De bedoeling hierbij was dat de kinderen met typisch Italiaanse dingen of aspecten passend bij de Italiaanse cultuur, op de foto of video gingen. Denk hierbij aan: 'Op de foto met een zelfgebouwd Colosseum', 'Loop een modeshow' of 'Maak de Italiaanse vlag met kledingstukken'.

In de middag bleven we in de stemming van de spelvormen en camera's, want het was tijd voor het dorpsspel! Dit werd een Crazy 88. Hierbij kregen de kinderen 88 opdrachten die beloond werden met een punt, als dit door een van de leiding werd vastgelegd met een camera. 'Bouw een menselijke piramide', 'Ga op de foto met een hond' en 'Ga op de foto terwijl je een flamingo nadoet' waren voorbeelden van deze opdrachten. In de avond werden deze leuke ochtend en middag afgesloten met een heerlijk, Italiaans gerecht. Uiteraard gemaakt door onze geweldige koks: Peppie en Kokkie. Of Kokkie en Peppie, het is maar net hoe je het zeggen wil. Grote dank daarvoor, Peppie en Kokkie.



De dag erna zochten we de verkoeling op bij Zwembad Jaspers, te Winterswijk. Na een heerlijk dagje van de glijbaan, stoeien op de vloten en bommetjes doen in het zwembad, was iedereen moegestreden en voldaan voor die dag.

Het land Mexico kwam aan de beurt op de woensdag. Nadat iedereen in zijn mooiste Mexicaanse outfit de tent uitkwam, volgde een zeskampspel in de vorm van een escape-room. De kinderen moesten allemaal verschillende opdrachten voltooien om zo de code te kraken van het Mexicaanse kartel. Het groepje dat dit het snelst voor elkaar kreeg, kreeg de meeste punten. In de avond bleven we in Mexicaanse sfeer met heerlijke, uitgebreide wrapjes. Boer

Wim en boerin Ellen kwamen gezellig mee-eten, wat dit een perfecte avondmaaltijd maakte!

De dag werd helemaal compleet toen de zenuwen van de kinderen later op de avond getest werden door een spannende spooktocht. Gelukkig werd deze goed ontvangen.

Na de spannende, enerverende dag van gisteren, was het op de donderdag dan toch echt tijd voor de wekelijkse uitslapdag. Op deze dag kwam in ieder geval de leiding met de allermooiste lederhosen en Tiroler jurkjes het kampterrein opgelopen, want onze oosterburen mogen dan natuurlijk niet ausbleiben! Op deze dag werden er veelal alleen maar Duitse platen gedraaid vanuit de muziekbbox en stond er in de middag een food-truck-festival op het programma. Hier konden de kinderen heerlijk van genieten op zelfgecreëerde eetplekjes, gemaakt door middel van een laken om op te zitten en een parasol tegen de zon. De fijne dag werd nog fijner afgesloten door een bonte avond, waarbij ieder kind een act op kon voeren en er volop gedanst werd. Al met al een zeer gezellige dag dus!

Op de laatste volledige dag stond de American Dream op ons te wachten. In de avond werd aan de kinderen gevraagd om in de meest chique outfit richting 'het casino' te komen, oftewel de eettent. In de mooie outfits konden de kinderen allerlei verschillende spellen doen die werden geleid door de kampleiding. Zo leek het net alsof we echt in Las Vegas waren.

De laatste avond van deze fantastische week werd in stijl afgesloten met wat heerlijke dansplaten waarna we de volgende dag weer opstegen om moe, maar zeer voldaan, na een fantastische Kampweek 2 te landen bij de Zuiderkerk!





Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Met een kamplied gemaakt op de muziek van Una Paloma Blanca zat de sfeer er bij de kerk meteen al in.

*Wij gaan op kampweek drie-hiee,
van de cross tot de apres-ski.
Iets anders wil je nie-hie,
Valentijn en Halloween.
Nog zoveel meer, we zullen wel zien.*

Aangekomen op het terrein werden de tenten ingedeeld en de spullen opgehaald. Hierna konden we beginnen met het eerste feest van de week: Holi. Dit Indiaase feest staat bekend om het gooien van gekleurd poeder. Dat konden wij ook wel!

Al snel zaten alle schone kinderen en leiding én de witte shirts onder het gekleurde poeder. Het avondeten bestond uit heerlijk gekleurd eten voor de in de wraps, gemaakt door onze fantastische koks Heleen en Andrea!



Op de zondag kregen we bezoek van dominee Elizabeth voor Valentijnsdag. Zij vertelde het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hierna konden de kinderen dit verhaal op een creatieve manier en op hun eigen manier verwerken. We deden deze dag veel spellen om elkaar beter te leren kennen en de eerste kampverkeringen ontstonden 's avonds bij het kampvuur.

De maandag stond in het teken van Koningsdag. We deden een ruilspel in het dorp waarbij we door te ruilen iets typisch Nederlands moesten krijgen.

Op de dinsdag was het Halloween. De oudste mensen van de leiding werden ingepakt als mummies en moesten een parcours afleggen. Hierbij moesten ze zo weinig mogelijk wc-papier verliezen. Voor een aantal was dit ook conditioneel lastig. Door het lekkere weer konden we dit jaar weer fijn buikschuiven, waterballonnen gooien, schieten met waterpistooltjes of relaxen in het zwembadje. Toen het donker was en het spookverhaal was verteld, kon de spooktocht beginnen.





Na al het gegriezel op de dinsdag was het tijd voor het gezelligste feest van het jaar, de Zwarte Cross. We begonnen met uitslapen én een ontbijt op bed. In het dorp deden we een vossenjacht en 's middags kwam Tante Rikie langs om het festivalterrein te openen. Op onze eigen Zwarte Cross kon een chipje of snoepje ingeruild worden voor een muntje, waarmee dan weer mocktails, churros of een handlezing door een waarzegster betaald kon worden. Er was een dj aanwezig, er kon gegokt worden en we kregen lekkere patat en snacks!

Op donderdag werden we wakker door de jodelwekker. Vandaag was het thema 'Oktoberfest'. Er was een moord gepleegd in de Bierstube en er moest opgelost worden wie deze moord had gepleegd. Was het de serveerster Fräulein Frieda die klaar was met alle dronken Duitse mannen of Rapper Sjors die boos was dat hij niet mocht optreden (en Helene Fischer wel)? Maar het kon natuurlijk ook Freek Vonk of Taylor Swift zijn. 's Middags was er de Duitse variant op wc-borstel gooien: Bratwurst werfen. Na een lekker AVG'tje, samen met boer Pardijs, hadden we een disco.

Op de vrijdag gingen we terug in de tijd: Woodstock. Na een uitleg over dit festival waren er allerlei spelletjes waarmee de kinderen 'snoepjes' konden verdienen. Ze gingen oefenen voor hun eigen act tijdens de bonte avond.

Tussendoor gingen we nog naar Winterswijk om lekker schoon te worden in het zwembad en hier deden we het laatste beslissende Zeskamp-spel. Als afsluiter hadden we de bonte avond.



Championships 4 the win – Kampweek 4

Kampweek 4 gaat voor de winst! Wie dacht dat hij begin augustus een weekje rustig kon kamperen in de mooie omgeving van 't Woold, had het goed mis. Week 4 kwam eraan en het was tijd voor actie! Een week lang gingen wij de strijd met elkaar aan, werden er op het scherpst van de snede spellen gespeeld, punten gepakt en de prijzen vlogen je om de oren. Het thema dit jaar was 'Championships 4 the win!'. Alles draaide om competitie, punten en er vielen mooie prijzen te verdienen.

Om dit alles in goede banen te leiden werd er iedere dag minutieus een gigantisch klassement bijgehouden met daarop alle punten die er verdiend waren tot dat moment.

week 4. Na een mooie avond op de kermis alle attracties meegepakt te hebben en alle fiches op rood te hebben ingezet bij de roulette, kropen we lekker in onze slaapzak.

De zondag stond in het teken van de wedstrijd der wedstrijden, de Olympische Spelen! Speciaal vanuit het verre Griekenland werd de vlam gebracht en het Olympisch vuur samen ontstoken. Na een mooie vlaggenparade met zelfgemaakte vlaggen, werd er over het hele terrein tijdens de spelen gestreden om de medailles. Wie dreigde buiten de prijzen te vallen, kon 's avonds via strategisch spel toch nog winnen en de dag met een gouden randje afsluiten.

Op dinsdag braken de verkiezingen aan. Iedere stem telde en werd gehoor aan gegeven. Na lang wikken en wegen, werd er een gedegen partijprogramma uit de grond gestampt en kon er campagne gevoerd worden. Posters werden verspreid en over alle verschillende standpunten kon ook nog even goed gedebatteerd worden.

Wie 's avonds nog niet overtuigd was en nog steeds een zwevende kiezer was, werd op zijn wenken bediend en kreeg een zachte landing. Om vervolgens toch nog een stem uit te kunnen brengen.



Het begon al meteen fanatiek op de zaterdag met de spelshow: de jongens tegen de meisjes. Luidkeels werden beide teams aangemoedigd en in razend tempo werden er woorden gevormd en vragen beantwoord. Na een middag je teamgenoten en tegenstanders leren kennen was het tijd voor wat lekkers. De lokale Janny en Robèrt kwamen even keuren of er in 't Woold ook zo goed gebakken wordt als in de rest van Nederland. Ze cake-n er even naar en wisten genoeg: hier zijn meesterbakkers aan het werk bij kamp-

De volgende dag zaten wij niet ouderwets voor de beeldbuis maar er middenin en schoten langs tv-programma's. Allerlei tv-competities kwamen aan bod. Van de speciale eetproef tijdens Expeditie Robinson, waren wij op zoek naar de MasterChef van week 4 die het hoofd koel wist te houden in de hete keuken en probeerden wij niet te veel te mollen want dat werd al een hoop stiekem voor ons gedaan.

Woensdag alweer, de week gaat in recordtempo voorbij dit keer. Maar om dit toch nog vast te leggen was de organisatie van 'Guinness Records World Book of kampweek 4' afgereisd naar 't Woold om alle records bij te houden. Met de fiets gingen we in sneltreinvaart naar het dorp, waar snelheden werden gemeten die de meetapparatuur haast niet kon bijhouden.

Om de energie en suikerspiegel op peil te houden, vloog het zakgeld over de toonbank bij de supermarkt en snoepwinkels. De suikerwaardes stegen naar dermate grote hoogten dat de organisatie besloot een controle te houden op het kampterrein om te checken of er toch geen doping in het spel was bij sommigen en de records rechtsgeldig waren (gelukkig bleek iedereen eerlijk te spelen :-)).

In de avond werd er opnieuw een record gevestigd: alle kinderen durfden het aan om het bos vol met spoken in te gaan. Erg dapper en superknop. Dit is zeker een eervolle vermelding waard.



Na een dag alles in de hoogste versnelling, kon er uitgeslapen worden en ging het Wooldvision Festival van start. 's Ochtends werd er nog even nagespeurd welke landen daar ook alweer aan meededen en hoe dit festival eruitzag. In de middag bleek dat dit helemaal goed zat en alle acts werden in elkaar gezet, veelvuldig gerepeteerd, kostuums klaargemaakt en de visagie draaide overuren.



's Avonds was het zover, de grote show brak aan en het was een schitterend spektakel van begin tot eind. De jury kwam ogen en oren tekort om alles te registreren en werd veelal overweldigd door het talent dat werd getoond. Na kort juryberaad werd er unaniem besloten dat het niveau

zo hoog lag en de acts aan elkaar gewaagd waren, dat iedereen had gewonnen die avond. Dit werd dan ook uitbundig gevierd door alle artiesten tijdens de afterparty waar maar geen eind aan leek te komen door alle feestvreugde.

De laatste dag was daar en wat er gebeurde houd je niet voor mogelijk. In Den Haag doen ze er jarenlang over, maar hier werd binnen een week een partijprogramma meteen ten uitvoer gebracht en iedere stem werd gehoord. De meest gekozen spellen en andere wensen kwamen aan bod. Er was snoep in overvloed en de spelfavorieten werden nogmaals gespeeld. De hele week is er ook Miljoenenjacht gespeeld. Iedere ochtend kwamen alle koffers voorbij. Dit was de laatste kans om een bod van de bank te accepteren of je koffertje te behouden. Uiteindelijk bleek dat geduld werd beloond en sommige koffers bleken flinke punten te bevatten waardoor het puntenklassement nog even goed werd opgeschud.

Om het af te toppen werd er ook nog met pannenkoeken gesjoeld en kwamen de nodige, verrassende creaties weer uit de keukentent gevlogen. Kampweek 4 zit er helaas alweer op, het laatste fluitsignaal klinkt en de spullen worden weer gepakt om huiswaarts te gaan.

Kinderen bedankt voor een fantastische week samen, wij hebben weer van jullie genoten en tot volgend jaar!

Kampweek 4 gaat altied veur gold, in het Woollld!



Boekenweek – Kampweek 5



Dinsdag

Op dinsdag werden we tijdens het begin van de ochtend vermaakt met een toneelspel van Jochem en Sjoerd, het toneelspel dat het begin van het boek Het Gouden Ei inleidde. Wellicht onbekend bij sommigen maar het Gouden Ei staat in het teken van ontvoering en mysterie. De gehele dag zijn de kids bezig geweest met het ontdekken van het mysterie waar Saskia (Jochem) zou kunnen zijn. Met een daverend einde kwam er ook aan de dinsdag een spectaculair slot.



Zaterdag

Onze zaterdag staat altijd in het teken van elkaar leren kennen en kennismaken met de regels en afspraken van KW5. We begonnen met het bekendmaken van ons weekthema dit jaar, namelijk: 'KW5-boekenweek'. In de mooiste week van het jaar gingen wij dit keer elke dag een ander boek bespreken. De zaterdag begon met het boek 'Squid Game', wat eigenlijk veel bekender is geworden door de serie die op basis van dit boek is gemaakt. Squid Game draait in alles om het behalen van challenges. Deze challenges bestonden op zaterdag uit wie elkaar het snelst en beste leerde kennen. Hoe vet is dat!

Zondag

Op de zondag stond het mooie boek, 'de kalender' als thema. Ik hoor u denken; een kalender? Hoe kan dat nou een thema zijn? Nou dat zullen we even kort toelichten. Carlijn en Ilse zijn namelijk de kalender afgegaan om bijzondere dagen te vieren! Zo is de Nationale dag van de Knakworst voorbijgekomen en mocht de Nationale dag van de Film niet missen. Samen hebben wij in de avond met z'n allen de Lion King gezien. Hoe gezellig is dat!

Maandag

De maandag was gevuld met het boek: Hoe overleef ik ... ? Met als grote verrassing dat de spooktocht toevallig ook op deze dag was gepland! 'Hoe overleef ik nou weer een spooktocht?', hoor ik u denken! Nou wij hebben een hele hoop stoere, dappere kinderen gezien die de spooktocht liepen of die bij het kamp bleven om steun te geven aan diegenen die terugkwamen! Hoe dan ook, wij als leiding wisten toen genoeg: KW5 bevat enkel en alleen hele stoere kinderen!



Woensdag

Het wetboek. Ons onderwerp op de woensdag. Nu hoor ik jullie alweer denken, dat moet saai zijn geweest! Echter, het tegendeel is waar. De kinderen zijn ontzettend diep gegaan om erachter te komen waar de mazen in de wet liggen in het Nederlands wetboek. Hoe kunnen wij onze criminelen vrijspreken van beschuldiging? Zij mochten ieder hun eigen cliënt verdedigen tegen onze eigen Frank Visser (Frans Pardijk), die met zijn glatte praatjes niet overal in meeinging en de kinderen maar eens kritisch aan de tand voelde.



Donderdag

Denk aan de Privé, de Linda, de Story; wat hebben deze gemeen? Inderdaad, roddelbladen. En wat een drama heeft zich op het kampterrein afgespeeld. Alles van de donderdag stond in het teken van de grote KW5-show, voor jullie ook wel bekend als de bonte avond. De KW5-show met sterren als de Bankzitters met Roxy Snacker, Annie Uut de Bochte, Joost Klein en niemand anders dan Suzan en Freek. Een weergalozе voorstelling met maar



één winnaar. Niemand anders dan onze eigen Loek ging er met de eerste prijs vandoor nadat hij een daverende goochelshow had neergezet. Loek, nogmaals chapeau.

Vrijdag

De laatste dag stond in het thema van 'het vriendenboekje', wel bekend bij velen. Een fenomeen dat al van generatie op generatie is doorgegeven, hoe vet is dat wij tijdens onze KW5 nieuwe vrienden kunnen maken en al bestaande vriendschappen alleen maar kunnen versterken. Elkaar nog beter leren kennen, elkaar mogen waarderen en respecteren. Eigenlijk alles wat bij vriendschap komt kijken, kwam vandaag naar voren. Een waardevolle dag van onze week, een waardevolle dag om als mens nog eens bij stil te mogen staan. Prachtig.

Zaterdag

De laatste dag is hoe dan ook chaos. Alles moet schoon, alles moet weg en opgeruimd worden. Er is geen betere test voor een stel vrienden dan opruimen. Wat hebben jullie laten zien hoe een stel vrienden op elkaar afgestemd kan raken. Binnen no time was alles schoon, stonden jullie koffers bij de bus en was het tijd om het kampterrein alweer te verlaten na afloop van de mooiste week van jullie leven (dat mogen wij toch wel aannemen). Wij als leiding hebben in ieder geval intens genoten, een prachtige week met een prachtig stel kinderen en fantastisch weer. Het was dit jaar zo fijn dat we jullie bij deze kan verklappen dat er volgend jaar geen wisselingen zullen zijn in de leiding. Dus volgend jaar alleen maar bekende gezichten! We zien jullie weer bij de reünie. Bedankt voor alles!

Liefs, de KW5-community



**Dank aan iedereen,
zowel voor als achter de schermen,
die deze kampweken
mogelijk hebben gemaakt!**



Weeksluitingen



Zaterdag 19 oktober 2024

Stegemanhof

19.00 uur: Evangelisatiekoor

Beth San

19.00 uur: dhr. B. Fles

Zaterdag 26 oktober 2024

Stegemanhof

19.00 uur: ds. C. Maris

Beth San

19.00 uur: ds. P. Speelman

Zaterdag 2 november 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. P. Speelman,
Heilig Avondmaal

Stegemanhof

19.00 uur: ds. D. van der Wal

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Demkes, Hogestraat 127
- fam. ter Horst, Varsseveldsestraatweg 104
- mevr. van Steenwijk, Het Verzet 87
- fam. Bussink, Keizersweg 50
- fam. Perebolte, Zuiderlaan 3a

Voor het aanvragen van een bloemengroet (bloemen uit de kerkdienst) kunt u contact opnemen met Lies Kämink, lies.kamink@kpnmail.nl of tel. 06 2015 7761.

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 20 oktober 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. J. Meijer, Borne
collecte: Kerk en Diaconie

Zondag 27 oktober 2024

Let op! 10.00 uur, in wintertijd!

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. E. van Deventer Aalten,
Heilig Avondmaal
collecte: Kerk en Diaconie

Zaterdag 2 november 2024

St. Joriskerk

19.00 uur: Katholiek Kontakt, J. Wessels,
Allerzielenviering

Zondag 3 november 2024

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. M.A. Andela-Hofstede
collecte: Kerk en Diaconie

Woensdag 6 november 2024

St. Joriskerk

19.30 uur: ds. W.A. Andela, *dankdagviering*

Kerkdiensten Aalten



Zondag 20 oktober 2024

Zuiderkerk

10.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk, *KiU-dienst, thema: 'Hoezo schuldig?'*
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 27 oktober 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. R. Faber
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: ds. Folkert de Jong, *Knoopdienst m.m.v. koor Uniek uit Winterswijk*
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zondag 3 november 2024

Oude Helenakerk

R.K.-viering

09.30 uur: Hans de Graaf en Jos Droste,
Allerzielenviering

Zuiderkerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk, *Hulp Ver Weg Dichterbij, m.m.v. ACM*
collecte: Project Hulp Ver Weg Dichterbij en Kerk

Woensdag 6 november 2024

Oude Helenakerk

19.30 uur: mevr. N. Hengeveld
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'.

Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

19 okt mevr. B.H. Demkes-te Winkel
Berkenhovestraat 29, 7122 ZX
19 okt dhr. G.H. Hoens
Aladnaweg 32, 7122 RR
20 okt mevr. G.W. Fukkink-Jentink
Eligiusstraat 38, 7121 ED
20 okt dhr. H. Wiggers
Kreeft 20, 7122 TA
21 okt mevr. G.E. Langwerden-Blekkink
Haartsestraat 30, 7121 CX
21 okt mevr. H.W. Westervelt-Hoftijzer
Andromeda 42, 7122 XD
22 okt mevr. D.H. Lubbers-Wisselink
Ludgerstraat 12/A, 7121 EM
25 okt mevr. J.C. Veerbeek-Winkelhorst
Geurdenstraat 20, 7122 CG
25 okt mevr. G.H. Kremer-Meinen
Brakenweg 6, 7122 LN
27 okt dhr. J.W. Schuurman
Julianastraat 1, 7121 CC
27 okt dhr. D.H. Winkelhorst
Steile Dalweg 3, 7122 BD

28 okt mevr. A.C. Lourens-Kuiper
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
28 okt dhr. H. Luiten
Emmastraat 27, 7121 CE
28 okt mevr. J.W. Roos-Koobs
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
29 okt mevr. J.H. Houwers-Schreurs
Elshoekweg 18, 7122 NG
31 okt mevr. J. van Dommele-de Bruijn
Halteweg 19, 7122 MC
31 okt mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
31 okt mevr. B.M. Langelier-Kroon
Dijkstraat 8/B, 7121 ET
1 nov dhr. D. Douma
Ludgerstraat 14, 7121 EM
1 nov dhr. J.K. Klooster
Vlierbeslaan 12, 7121 BN
2 nov mevr. J.B. Jentink-Ebbers
De Hoven 15, 7122 BJ
2 nov mevr. O. Hartemink-Molleman
Varsveldsestraatweg 26, 7122 CC
3 nov mevr. W. Wijnveen-Kämink
Polstraat 29/02, 7121 DJ
4 nov mevr. H. ter Beest-Hoornenborg
Manschotplein 63, 7121 BL

4 nov dhr. G. Prinsen
Eligiusstraat 36, 7121 ED
4 nov dhr. G.A. Klein Entink
Frankenstraat 28, 7122 ZS
4 nov dhr. B.H. Jentink
Schorpioen 37, 7122 XL
6 nov mevr. D.Th.J. Doornink-Klompshouwer
Het Verzet 31, 7121 XB
7 nov dhr. G.J. Bussink
Keizersweg 50, 7121 GS
7 nov dhr. H. Hoftijzer
Landstraat 8/04, 7121 CR
7 nov mevr. D.H. van de Put-Hoftijzer
Gendringseweg 25/A, 7122 ME
7 nov dhr. H.W. Wissing
Seinsdijk 4, 7122 NW
7 nov dhr. P. van Straten
Hogestraat 133, 7122 BT
8 nov mevr. J.G. van Eerden-Seinhorst
Varsveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
8 nov mevr. H.G. Mateman-Kraaijenbrink
Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
8 nov mevr. G.W. ter Harkel-Carmiggelt
Heelweg 49/02, 7091 BT Dinxperlo

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 06 1016 5508, scriba.wijk.noord@pgaalten.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06 2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



Dankdagviering

Op 6 november hoop ik voor te gaan in de dankdagviering in de Oude Helenakerk. Voor mij is dat de eerste keer en ik kijk ernaar uit. Dankbaar zijn heeft, zo ontdekte ik al snuffelende in een boek van theoloog en filosoof Paul van Tongeren, ontzettend veel facetten.

In dat boek, dat eenvoudig de titel 'Dankbaar' draagt, vraagt hij zich onder meer af of een dankbare levenshouding nog wel mogelijk is in een maatschappij waarin God niet meer vanzelfsprekend deel uit maakt van de belevingswereld van mensen.

Ik ga me de komende tijd verdiepen in dat uit de mode geraakte thema 'dankbaarheid' en ik ben benieuwd wat de Bijbel en de christelijke traditie hierover te zeggen hebben.

Verhuizing

Jo te Paske-te Voortwis, Lichtenvoordsestraatweg 74, is verhuisd naar Groepswonen in Meddo aan

de Goorweg 3. We wensen haar toe dat ze zich daar snel thuis zal voelen.

Ziek

Gerard Winkelhorst, Hogestraat 42, is blij weer thuis te zijn na een opname in het ziekenhuis en Pronsweide. We wensen hem toe dat hij verder mag herstellen in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Bezoekwerk

Hierbij willen we een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan de bezoekdienst. Dit betreffen Marieke Kobus, Tiny Luiten, Marc Heide- man en Jan Hordijk. Dank jullie wel voor jullie inzet in de afgelopen jaren!

Ingrid van Eerden-Oosterink (Markerinkdijk 14, tel. 0543 451525) hebben we bereid gevonden de taken van Marieke over te nemen, waarvoor onze dank. Voor de volgende secties zijn we nog op zoek naar bezoekmedewerk(st)ers:

Sectie 5C Richterinkstraat
Sectie 6A Lage Veld 1-77 (oneven)
Sectie 6B Lage Veld 2-80 (even)
Sectie 8B: Aladnaweg, Gandvoortweg, Boterdijk,
Zilverbekendijk en Prinsendijk

Hebt u interesse voor een van de secties?
Neem dan even contact met mij op.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werk- dagen: maandag tot en met woensdag.

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum vermeld wordt in Kerkvenster, of wilt u dat daarin melding wordt gedaan van een geboorte of ver- huizing, neem dan even contact op met de predi- kant/kerkelijk werker van uw wijk.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen ben ik doorgaans niet beschikbaar voor het bege- leiden van een uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl



Zieken

In de afgelopen periode zijn er geen mensen opgenomen uit onze wijk in het ziekenhuis die in KerkVenster vermeld willen worden. Wij wensen alle zieken en zij die om hen heen staan veel kracht en sterkte toe.

Afscheid bezoekermedewerker

Ada Gussinklo, Kemenaweg 40a, is na vele jaren bezoekermedewerker te hebben gedaan onder ons per 1 oktober met dit werk gestopt. Wij danken Ada van harte voor alles wat zij heeft gedaan gedurende vele jaren.

Het is nog niet gelukt om voor haar sectie 14 B een opvolger te vinden. Als u iemand weet of misschien zelf wel dit werk wil doen laat het mij dan even weten.

Verhuisd

Pie van Lochem, Stationsstraat 3, is verhuisd naar Dr. Jennyhuis, afd. de Rietstap in Dinxperlo. Een grote verandering! Wij hopen dat zij hier een plek gevonden heeft waar zij zich goed mag voelen.

Huwelijksjubileum

Op 26 september mochten André en Ria Veldkamp, Gendringseweg 15, hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum!

Met een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Vacature

Contact:
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
tel. 06 1016 5508

Contact

Wijkscriba Wim Bulsink verzorgt en coördineert tijdelijk de publicaties in KerkVenster. U kunt hem ook benaderen voor een bezoekaanvraag, melding ziekenhuisopname, geboorte, jubileum, ondersteuning bij een begrafenis etc. Hij is te bereiken via tel. 06 1016 5508 of scriba.wijk.noord@pgaalten.nl. Uw verzoek voor een bezoekaanvraag of ondersteuning bij een begrafenis zal hij doorgeven aan een waarnemende pastor.

Bezoekdienst

Na jarenlang bezoekermedewerker in de Oosterkerkstraat en Spinkatstraat stopt Hannie Nijhof per 1 november. Hannie heel erg bedankt voor al het werk dat je al die jaren hebt verricht! Wij zoeken nog een vervanger. Het betreft sectie 24b.

Ook voor de volgende straten zijn we nog op zoek naar bezoekermedewerkers:

- Lijsterbeslaan en Vlierbeslaan 18-22 (Estinea) (sectie 23a) en voor
- Servatiusstraat en Willebrordstraat (sectie 28b).

Misschien voelt u ervoor bezoekermedewerker te gaan doen, maar twijfelt u en/of heeft u vragen. Voor informatie over bezoekermedewerker kunt u contact opnemen met een bezoekermedewerker uit uw sectie of de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368.

Verhuisd

Dinie Hogeweg is verhuisd naar Prinsenstraat 15. Zij is coördinator en bezoekermedewerker in onze wijk.

Ziekte

Mevr. A. Hoftijzer-te Brake, Landstraat 8.4, is onlangs, na een val, voor revalidatie opgenomen in verzorgingshuis Antonia in Terborg. Wij wensen haar een spoedig herstel en Gods zegen.

Wim Bulsink

Folkert de Jong

Predikant
tel. 0543-450600,
06 1094 1959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06 2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06 3066 0140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Overleden

Op 26 september 2024 is Mevr. Eppink-Heinen, Haermansweide 14, overleden. Ze is 91 jaar geworden. In vertrouwen op God, haar Heer, is ze heengegaan. We wensen haar geliefden die achterblijven heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.

Ziekte en herstel

Dhr. Gerrit Hartemink, Eligiusstraat 25, is gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is geopereerd en is blij dat de operatie goed is gegaan. Dhr. Hartemink is nu aan het herstellen en revalideren in verzorgingshuis Antonia, Industrieweg 115, Terborg.

Bij Dhr. Henk Obbink, Slaadijk 14/A, is kanker geconstateerd. Momenteel is hij daarvoor in een traject van behandelingen in het ziekenhuis. Hij is dankbaar dat hij zich, ondanks de behandelingen, goed voelt en de behandelingen goed aanslaat.

Mevr. Bertie Lammers-Veldhuis, Geurdenstraat 8, heeft na een val haar heup gebroken. De operatie goed verlopen. Langzamerhand is ze nu aan het herstellen.

Dhr. en mevr. Doornink hebben beiden de afgelopen tijd in het ziekenhuis gelegen. Ze zijn dankbaar dat ze nu weer samen thuis zijn en daar verder kunnen opknappen.

We wensen alle zieken Gods kracht, liefde en nabijheid toe. We wensen ze sterkte, en waar mogelijk, beterschap toe.

Pastoraat

U kunt contact met mij opnemen als u levensvragen, zingevingsvragen of andere vragen hebt en ook bij ziekte of overlijden. U mag natuurlijk ook contact met uw bezoekermedewerker opnemen. Mocht u het fijn vinden dat ik bij u kom om elkaar persoonlijk te spreken en beter te leren kennen dan hoor ik het ook graag.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
tel. 06 1085 5041
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl



Overleden

Op 26 september is overleden Gerrit Jan Antonie (Jan) Vervelde, Willebrordstraat 8 appartement 05, voorheen Koopmanstraat 57, in de leeftijd van 91 jaar. Jan Vervelde laat echtgenote, kinderen en kleinkinderen na. Kracht en Troost en Gods merkbare nabijheid toegewenst.

Op 5 oktober is overleden Antonij Arent Jan Driessen, Keizersweg 73, in de leeftijd van 86 jaar. Na een periode van afnemende gezondheid kwam hij de gevolgen van een val niet meer te boven. Jan Driessen wordt gemist door zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Op de kaart staat de volgende tekst:

*In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid.*

Zieken

Bertha Hoftijzer is weer thuis na een ziekenhuisopname en een kort verblijf in Pronswede. Ook Dini van Burk is weer thuis uit het ziekenhuis. Gerda Wassink werd geopereerd en is inmiddels ook weer thuis. Allen een zo goed mogelijk herstel gewenst.

Er zijn meer mensen ziek in de wijk. Niet iedereen wil hier genoemd worden, maar laten we bidden voor moed en levenskracht voor allen die lijden aan lijf of leven. Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van mij op prijs stellen, laat dat dan (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

Vakantie

Van vrijdag 25 oktober tot en met zondag 2 november heb ik vakantie. Bij een (aanstaand) overlijden of dringende pastorale vragen kunt u in deze periode contact opnemen met mijn collega Hendrik Jan Zeldenrijk.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd.

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

ds. Elizabeth van Deventer

Gebed in de herfst

Een gebed om geborgenheid

*De bladeren vallen
en daarmee valt er ander licht op de aarde,
op wie wij zijn.*

*Kwetsbaar en weerloos,
mensen van uw aarde,
in uw handen geborgen.*

*De bladeren vallen,
de zomer trekt zich terug,
het licht wordt zachter.
Wij keren meer naar binnen,
staan stil bij onze oogst,
dankbaar voor wat tot bloei kwam,
staan stil bij wat niet lukte,
wat we hebben laten liggen.*

*Dat wij niet laten vallen
wat U ons geeft en gunt, o God:
vertrouwen, ruimte en tijd
voor nieuw begin,
de mogelijkheid van herstel.
Zoals na elke herfst en winter
er weer een lente komt en zomer,
wek zo in ons levenskracht.*

*Maak ons vindingrijk en creatief
er te zijn
als beelddrager van U:
behoedend, bewarend,
alle leven van uw aarde.*

*En waar wij vallen,
wek in ons het vertrouwen
dat U ons opvangt
in uw handen.*

Amen

door ds. Marleen Kool

bron: petrus.protestantsekerk.nl

Protestantse Bezoekdienst

Afscheid van twee medewerkers

Tekst en foto's: Joke Rutgers

In de laatstgehouden vergadering van bestuur en contactpersonen van de bezoekdienst hebben wij afscheid genomen van Alie ter Haar en Marieke Kobus. Zij zijn gestopt als contactpersoon van de Protestantse Bezoekdienst.

Alie was jarenlang contactpersoon in het buitengebied van Wijk Rood, een groot deel van Lintelo. Dit wordt overgenomen door Sefrien Heusinkveld. Zij was al contactpersoon, nu neemt zij het stuk van Alie erbij en is zij contactpersoon voor het hele buitengebied van Wijk Rood, Lintelo.

Marieke was contactpersoon in het buitengebied van Wijk Groen, in Barlo. Ingrid van Eerden-Oosterink is haar opvolgster. We hopen dat Ingrid zich snel bij ons thuis voelt.

Wij bedanken Alie en Marieke voor het vele werk dat ze voor de bezoekdienst hebben gedaan en wensen ze het allerbeste toe.



Kliederkerk-activiteiten op Startzondag

Foto's: Ada Jentink, Jan Oberink en Ingeborg Aalbers



Werken op het aardappelveld



Een druif plukken en daarna snel over de stormbaan.



Het schoonwassen van de aardappels



Frietzakjes versieren

Van de geoogste aardappelen frieten snijden



Patatzakjes inkleuren/tekenen

Druiven knutselen



Na het harde werken voor iedereen een beloning, de eersten krijgen evenveel als de laatsten.



De laatste krijgt het eerst een prijsje.

In memoriam

Anna Hermina Wildenbeest

~ An ~

geboren
2 oktober 1945
overleden
27 augustus 2024



An is opgegroeid als middelste van vijf kinderen op een boerderij in de Dinxperlose Heurne. Al vrij jong ging ze haar eigen weg. Ze trok zich niet zoveel aan van wat anderen wilden dat ze deed of moest doen. Ze had een hekel aan klusjes in en om de boerderij en glipte er regelmatig tussenuit. Ze ging in vakanties graag naar tante Sjaan, in Den Haag, want daar kon ze haar eigen gang gaan. Ze hield van lezen en van school. Na de mulo ging ze naar de kweekschool in Doetinchem om lerares te worden.

An sloot vrij gemakkelijk vriendschappen. Maar vriendschappen vasthouden was voor haar lastiger. An was recht voor zijn raap en zei precies hoe ze over dingen dacht. Dat botste nog wel eens. De relatie en contacten met de familie bleven altijd goed.

An werd lerares en verhuisde eerst naar Rijssen waar ze les gaf aan de laagste groepen. Dat paste niet helemaal bij haar. Later verhuisde ze naar Tiel waar ze juf werd van groep acht. Dat was haar op het lijf geschreven. Ze was een heel goede lerares en ze kende de kinderen goed. Ze wist hoe ze in elkaar zaten; of ze ijverig waren of de kantjes eraf liepen en wat voor niveau ze hadden. Ze was streng, duidelijk en rechtvaardig. Ook als de kinderen iets deden wat niet kon. Richting de ouders wond ze er ook geen doekjes om. Ze investeerde veel in de kinderen en was lerares in hart en nieren.

Ze heeft haar leven vol overgave ingezet voor vele, vele kinderen. En voor die kinderen is ze van groot belang geweest voor hun vorming, ontwikkeling en leven. Zo was ze ook heel betrokken bij haar nichten en neven. Zij waren voor haar ook haar kinderen. Bij tante Annie waren ze altijd welkom. Ze hebben daar vele goede herinneringen aan. Ook genoten ze van de feestjes die ze gaf.

In de vakanties ging ze graag naar familie in Amerika of Canada. Daar onderhield ze goed contact mee. Ze kon ook goed Engels.

An hield onder andere van lezen, lekker eten, volleyballen, kalligrafieren, gedichten en liedjes schrijven en schrijffouten uit de krant halen. Ook kon ze prachtig schilderen.

An was niet bang om te sterven. Ze vertrouwde op God en op Jezus haar Heer.

Ze heeft nu een eeuwige, niet door mensenheden gemaakte woning in de hemel.

Anneke Wattel

Albertus Bernardus Mateman

~ Benny ~

geboren
11 november 1953
overleden
11 september 2024



Benny was de vijfde in een gezin met zeven kinderen. Hij groeide op op een boerderij in Barlo. Hij moest altijd veel helpen thuis. Ook op de zaterdagen. Hij had een goede band met zijn broers en zussen.

Na de lagere school is hij naar de technische school gegaan. Daarna is hij aan het werk gegaan bij Luimes en Wiggers, een meubelfabriek. Hij werkte altijd met hout. Hij was heel secuur als hij dingen maakte. Dingen maken van hout, daar hield hij van en daar was hij goed in.

Hij leerde Ina kennen via het Jeugdcentrum. Ze hadden direct een klik en hebben zich toen verloofd. Tijdens hun verlovingstijd is Benny in dienst geweest. Ze zagen elkaar toen één weekend in de maand en hielden contact door te bellen en brieven te schrijven. Op 30 september 1976 zijn ze getrouwd.

Benny was heel blij met de geboorte van Wendy. Hij was trots op haar. Hij was een goede, lieve vader. Benny en Wendy hadden dezelfde humor en konden flink lachen samen. Ze deden geregeld dingen samen.

Benny heeft zo'n dertig jaar met veel plezier bij Luimes en Wiggers gewerkt en toen ging het bedrijf failliet. Daarna werkte hij bij timmerfabriek Slotboom. Toen die ook failliet ging, kwam hij thuis te zitten. Dat was een moeilijke tijd.

Toen is hij als vrijwilliger aan de slag gegaan op de basisschool van de kleinkinderen. Uiteindelijk kreeg hij een klein contract dat uitgroeide tot meer. Hij was daar heel blij mee.

Benny genoot ervan om anderen iets te leren maken. Hij had geduld, kon goed uitleggen en voordoen. Zo gaf hij bijvoorbeeld technieklessen op Schaersvoorde, maakte hij dingen met de kleuters en ook met de kleinkinderen. Hij was een trotse opa die graag dingen met de kleinkinderen deed en ze van alles leerde.

Benny had een zolder vol hout en veel gereedschap. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Hij maakte en herstelde met veel liefde en geduld dingen voor de mensen om hem heen. Daarnaast hield hij van schilderen op nummer, kruiswoordpuzzels maken, fietsen, samen op vakantie gaan en gezellig eten.

Benny en Ina waren hecht en deden altijd veel samen. Samenzijn en genieten met familie, vrienden en met Ina, Wendy en Franco, Wesley, Kyan en Jikke was belangrijk voor Bennie.

Hij had nog vele jaren samen dingen willen doen. Na een periode van ziekte waarin Benny alles gegeven heeft, is hij heengegaan. In het vertrouwen dat de HEER voor hem uitging om hem de weg te wijzen naar het beloofde land.

Anneke Wattel

Gerrit Jan Geurkink

~ Gerrit ~

geboren
13 maart 1943
overleden
14 september 2024



Gerrit was letterlijk een geboren 'Bre'voortsen'. Hij is in een moeilijke tijd, het derde oorlogsjaar, geboren in een huis op de Ambthuiswal als zoon van Evert Hendrik Geurkink en Janna Gesina Vrugink. Hij was hun tweede zoon, maar de derde jongen in huis, want er was ook nog een zeven jaar oudere halfbroer (uit een eerder huwelijk van zijn moeder).

Na Gerrit kwamen er ook nog vier zusjes, waarmee het gezin dus op negen personen kwam.

Zoals toen niet ongebruikelijk had de familie enkele koeien, varkens (altijd één voor de eigen slacht) en kippen. Dat betekende veel werk. Dat had iets vanzelfsprekends, maar 't was natuurlijk ook niet altijd tot een ieders vreugde.

Na de lagere school op het Zand ging Gerrit naar de ambachtsschool in Aalten. Hij wilde in navolging van z'n opa Geurkink timmerman worden. Later in z'n leven heeft hij ook nog het metselen geleerd. Toch heeft hij uiteindelijk een groot deel van zijn werkzame leven niet in de bouw, maar net als halfbroer Wim, vooral in de weverij doorgebracht.

Z'n militaire dienstitijd speelde zich voor een deel af in Zuidlaren. Daar ontmoette hij namelijk zijn Pia, die met hem meekwam naar Bredevoort en met wie hij volgend jaar maart zestig jaar getrouwd zou zijn geweest. Samen kregen ze vier kinderen, drie jongens en een meisje.

Grotendeels speelde het gezinsleven zich af aan de Tramstraat. Naast het werk had Gerrit veel plezier met een stukje land in zijn vrije tijd en het (zee)vissen.

Samen met Pia waren ze erg betrokken bij de folkloristische dansgroep 'De Klepperklumpkes'. Gerrit was na zijn pensionering altijd behulpzaam voor vele verenigingen binnen Bredevoort.

In juli 2018 werd bij Gerrit hartfalen gediagnosticeerd, gevolgd door een beroerte. Hij werd erg beperkt in zijn doen en laten. Ondanks dit genoot hij van zijn familie.

Voor de familieman Gerrit was het een heel harde klap en groot verdriet toen dochter Jeanette exact een jaar voor z'n eigen heengaan overleed. Maar ook dit laatste jaar kon hij, ondanks dit verdriet en z'n eigen ziek-zijn, nog zo uitgesproken blij en tevreden zijn in z'n verhalen over kinderen en kleinkinderen. Op een van de allerlaatste foto's wordt dat ontroerend mooi duidelijk: Gerrit in z'n ziekbed met in z'n armen achterkleinzoon Douwe.

We zijn erg dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende!

familie Geurkink

**Aleida Everdina
Eppink-Heinen**

~ Diny ~

geboren
18 april 1933
overleden
26 september 2024



Mama is 91 jaar geleden geboren in Lichten-voorde. Ze deelde altijd warme herinneringen met ons, uit haar jeugd met haar broers en zussen. Door de oorlog, die ze bewust heeft meegemaakt, heeft ze weinig scholing gehad. Maar ondanks dat wist ze enorm veel. Mama was erg creatief en heeft veel gehaakt, gebreid, geborduurd en genaaid. Toen ze twintig was leerde ze papa kennen. Wat waren ze gek op elkaar.

Mama heeft veel gefietst in haar leven, bijvoorbeeld naar haar zus in Boskoop. De afstand, daar werd niet naar gekeken en was voor mama geen probleem.

Na het trouwen, hebben ze een huis gebouwd in de Saksenstraat. Hier zijn Erik, Nanny en Annet geboren en heeft ze met heel veel plezier gewoond.

Na negen jaar hebben ze een huis gebouwd aan de Elshoekweg. Daar is Riny geboren. Toen was het gezin compleet. Mama heeft hier veel gewandeld met ons en met de hond. Het was thuis altijd een gezellige boel met veel van onze vrienden over de vloer. Hier genoot ze erg van. We hebben daar een fantastische jeugd gehad. Mama stond altijd voor ons klaar. Zo stond altijd de thee klaar als we van school kwamen en konden we bij haar terecht voor raad en daad.

Mama heeft veel in het ziekenhuis gelegen, maar wist toch altijd op te knappen. Door tegenslagen zijn ze verhuisd naar Het Verzet.

Na het trouwen van de kinderen kwamen er kleinkinderen. Wat waren ze hier trots op. Toen papa en mama 30 jaar getrouwd waren, werd de traditie geboren om met familieweekend te gaan. Hier genoten ze altijd erg van, samen met alle kinderen en kleinkinderen.

De ziekte van Erik heeft er flink ingehakt bij papa en mama, toch wisten ze zich er samen doorheen te slaan.

Niet veel later werd papa ziek en na een kort ziekbed is papa overleden. Voor ons als gezin had dat enorme impact, en mama had moeite de draad weer op te pakken. Zoals ze zelf altijd zei: 'De kleinkinderen hebben mij erdoorheen gesleept.'

Na een paar jaar werd het huis te groot en ging ze wonen aan de Haermansweijde, waar ze met veel plezier heeft gewoond. Toen Erik overleed was dit voor mama een enorme schok die ze nauwelijks te boven is gekomen. Achter elkaar vielen familieleden weg en was voor haar de glans er helemaal af. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit.

Op 26 september is ze tijdens het zingen van 'Veilig in Jezus armen' rustig ingeslapen. We zijn dankbaar dat ze zo lang in ons midden is geweest.

de kinderen

Column: 'Ik wil het niet meer hebben over rouwverwerking'

Nadat zijn vader plotseling overleed, is studentenpastor Jorn den Hertog anders gaan denken en spreken over rouw en verlies.

Hij dacht er best wat van te weten, tot het hemzelf overkwam.

'We nemen eerst een moment om een aantal keer diep adem te halen, om hier te landen', zei ik tegen een groep studenten, zittend in een kring, op de eerste bijeenkomst rond rouw en verlies.

Sommigen hadden al waterige ogen toen ze de ruimte binnenkwamen. 'In deze groep mogen alle gevoelens er zijn: onmacht, boosheid, verdriet, noem maar op. Leren meebewegen met rouw is een rommelig proces, maar je hoeft het niet alleen te doen. Wat dapper dat jullie er zijn!'

Het was de start van een individuele én gezamenlijke reis naar herinneringen, gedeelde ervaringen, momenten van pijn en wanhoop, maar ook momenten van dankbaarheid, vreugde en de moed om verder te leven. Elke student van deze groep had de afgelopen tijd iets vreselijks meegemaakt: een dierbare verloren. Er was behoefte aan samenzijn, kwetsbaar delen en handvatten om verder te gaan.

Good Mourning

Mijn voorganger in het Utrechtse studentenpastoraat heeft deze rouwgroep die i.s.m. de universiteit wordt aangeboden de naam 'Good Mourning' gegeven. Op welke manieren kunnen studenten leren om op een 'zo goed mogelijke manier' om te gaan met verlies? Hoe leef je verder, hoe studeer je verder, met een groot gat in je hart? Kan rouw ook heilzaam en 'good' zijn? Het is ontzettend waardevol en leerzaam om een stukje met studenten mee te mogen lopen op hun reis. Steeds weer ontdek ik dat er in het omgaan met verlies geen grote antwoorden zijn, dat rouw geen lineair proces is, dat verdriet en wanhoop niet te 'fixen' zijn. Het gaat meer om het uithouden van ongemak, ruimte scheppen voor het verdriet, de onmacht articuleren, in stilte samen zijn en soms verrast worden door een warme herinnering of diepe dankbaarheid.

Ander perspectief

Mijn perspectief op rouw en ervaringen met verlies zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ik had in mijn opleidingen van alles gelezen over rouw: over de verschillende fasen, over rouwtaken, ik dacht er best wat van te weten. Totdat mijn eigen

vader zeer plotseling overleed, en rouw gebeurde. In de weken en maanden daarna ervoer ik de weerbarstige en willekeurige realiteit van rouw. Soms was het als een klap in het gezicht, soms een troostende deken van erkenning. Een aantal aspecten herkende ik uit de boeken die ik had bestudeerd, maar er gebeurde ook zoveel meer. Ik ben anders gaan denken en spreken over rouw en verlies.

Deel van wie ik ben

Zo wil ik het bijvoorbeeld niet meer hebben over 'rouwverwerking'. Iets in het woord 'verwerken' schuurt met de ervaring van iemand intens missen. Ik wil dit gemis niet 'achter me laten' – het 'afgerond' of 'verwerkt' hebben. De realiteit van mijn vader missen is deel geworden van wie ik ben. Toen iemand een half jaar na zijn dood met de beste bedoelingen vroeg 'of ik het al een plekje had kunnen geven', sloeg ik dicht. Ik had vooral veel aan vrienden die samen met mij de hond uit gingen laten en de lastige vragen stelden, zonder te verlangen naar een antwoord. In die tijd hoorde ik in een serie de uitspraak: 'What is grief, if not love persevering?' ('Wat is rouw, anders dan volhardende liefde?') Voor mij worden de gevoelens van gemis steeds meer uitingen van liefde. Ik mis mijn vader, simpelweg omdat ik veel van hem hield. Op deze manier wordt het thema rouw iets zachter.

Mijn verlangen

De verhalen die deze studenten in de rouwgroep delen raken me, maken me stil - juist omdat ik nu ook zelf ervaren heb hoe rommelig dit proces is. Het is mijn verlangen dat er ruimte is voor alle aspecten van rouw, dat studenten - ondanks alles - een zachtheid mogen vinden en op hun eigen, unieke manier troost en verbinding mogen ervaren. Een plek waar alle gevoelens er mogen zijn.

Jorn den Hertog, studentenpastor vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht

bron: petrus.protestantsekerk.nl



Foto:
Ineke
Nagel



Foto: Ineke Nagel

Rectificatie



In het vorige KerkVenster (27 september) ontbrak op pagina 21 het bijschrift bij de foto. Deze luidt:

Bestuur en zusters St. Bonifatius Ziekenhuis Lichtenvoorde (1971). Bron: Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse ziekenhuizen (1987)

redactie KerkVenster



Stiltewandeling op 'Dag van de Stille'

In Nederland vindt jaarlijks de 'Dag van de Stille' plaats. Op deze dag wordt er stilgestaan bij het belang van stilte en worden er door heel het land activiteiten georganiseerd met het thema: 'Beleef stilte in de natuur'. Het zijn in de natuur blijkt vele mensen te helpen om stilte te ervaren en tot zichzelf te komen.

De Dag van de Stille is altijd op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. Dit jaar is dat zondag 27 oktober. We hebben op deze dag een uur extra. Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte. De KruX wil daarom op deze zondag een stiltewandeling organiseren.

Deze stiltewandeling (ongeveer 7 kilometer) start om 14.30 uur in de stilte ruimte van de Oude Helenakerk en zal ongeveer anderhalf uur duren. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen. Wandel jij, wandelt u met ons mee om samen de stilte te ervaren?

- Wat? Stiltewandeling
 Wanneer? Op de landelijke Dag van de Stille, zondag 27 oktober
 Hoe laat? Start om 14.30 uur, de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en zal worden afgesloten met koffie/thee.
 Waar? We starten en eindigen in/bij de stilte ruimte van de Oude Helenakerk op de Markt.

Biertje met de dominee

Keuzestress!



Woensdag 23 oktober,
20.00 uur, Schiller

Je kunt blijven werken in de baan die je hebt, of je pakt een nieuwe kans van een ander bedrijf.

... Wat kies je?

Je zit in een relatie die moeilijk loopt. Ga je verder of zet je er een punt achter?

... Wat kies je?

Je bent vrijwilliger voor een stichting. Je gelooft in wat ze doen, maar vindt het eigenlijk ook saai wat je aan het doen bent.

... Wat kies je?

Wat zijn criteria voor je keuzes? Hoe maak je die afweging? Wat zijn de drijfveren waarop je je keuzes baseert? Denk je er veel over na bij grote keuzes, of ga je meer mee met wat je dan denkt?

Goede vragen om met een drankje over na te denken!

ds. Folkert de Jong
predikant PG Aalten
tel. 0543-450600

HEEFT U VAAK LAST VAN KEUZESTRESS

- JA
 NEE
 NU WEL

Loesje

Postbus 1045
6801 BA Arnhem www.loesje.nl

Stichting Restauratiefonds

voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten



Foto's: Jan Oberink

Zondag 22 september 2024 hebben 109 fietsers onder ideale weersomstandigheden deelgenomen aan de 34 kilometer lange, prachtige fietstocht door Lintelo, Rade-makersbroek, Sinderen (prachtige bos-lanen/paden), IJzerlo en de Aaltense Heurne. De pauzes aan de Sinderenseweg en de Velsdijk werden gebruikt voor een drankje en/of hapje. Er heerste een gezellige stemming aan de tafels. De bruto-opbrengst is: € 1.244. Dank aan de deelnemers en de route-uitzetters. De laatste mochten veel positieve reacties ontvangen.



Uitnodiging interkerkelijke Hervormingsdag-avond

Op woensdagavond 30 oktober organiseert de CGK Aalten een interkerkelijke avond met het thema: 'de Reformatie'. Hervormingsdag wordt elk jaar gevierd wordt op 31 oktober. Op Hervormingsdag herdenken we het feit dat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk op de deur van de slotkapel van Wittenberg spijkerde. Hiermee startte de Reformatie. Spreker Cor Verkade neemt ons mee op deze avond en samen gaan we nadenken over wat de Reformatie vandaag de dag nog voor ons betekent. Rond 19.45 uur bent u en ben jij van harte welkom voor een kop koffie of thee in ons kerkgebouw. Om 20.00 uur start de avond. We hopen met veel mensen gezamenlijk het Lutherlied te kunnen zingen, dus wees welkom.

Namens de commissie Vorming en Toerusting CGK

Lineke Pennings

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (16) en Milo (14).

Mandarijn

'Anneke, Anneke, kijk, kijk, de eekhoorn zit weer in de tuin!' De katten rennen voor het raam heen en weer 'achter' de eekhoorn aan. Net zo lang tot hij weer verdwenen is. Sinds een aantal weken loopt er elke dag een eekhoorn in onze tuin die heel ijverig onze walnoten uit de boom gapt. Hij verstopt ze in de tuin of neemt ze mee. Een leuk schouwspel voor zowel de kinderen als de katten. Met z'n allen voor het raam ... Het is bijna net zo leuk als achter een beeldscherm zitten.

Ondertussen sta ik te bakken in de keuken. Onze zoon komt binnen, kijkt naar de fruitschaal en vraagt: 'Mam, heb je ook iets anders dan mandarijnen?' 'Wat is er mis met mandarijnen?' vraag ik. 'Daar zitten van die draadjes aan'. 'Je hebt toch handen, tanden en kiezen?' antwoord ik. 'Ja, maar ik krijg die dingen niet weg en als ik alle draadjes eraf moet peutereren, ben ik heel lang bezig. En met sinaasappels is het precies



hetzelfde'. 'Ook als je die grote handsinaasappels hebt?' vraag ik. 'Nou, op mijn werk krijg ik van die andere en die kan ik echt niet pellen, daarom neem ik ze maar mee naar huis.' Nu herinner ik me weer dat het aantal sinaasappels op de fruitschaal magisch groeide in plaats van afnam. 'Tja ... ik kan het probleem niet voor je oplossen.' zeg ik. Hij loopt naar de fruitschaal en pakt twee mandarijnen. 'Deze heeft vlekjes mam, is die nog wel goed?' 'Misschien is die wat ouder of uitgedroogd, gewoon maar pellen en proberen.' antwoord ik. Als hij hem met wat gemopper gepeld heeft en een stukje proeft, zegt hij: 'Mam, deze is volgens mij echt niet meer goed hoor, hij smaakt naar alcohol.' 'Alcohol?' vraag ik verbaasd. 'Ja, volgens mij is hij aan het fermenteren. Wat moet ik ermee doen?' 'Nou, opeten of weggooien en een nieuwe pakken.' zeg ik. 'Ja, maar dat is verspilling'. 'Wat wil je dan?' vraag ik. 'Mag ik hem aan de eekhoorn voeren? Misschien wordt die er wel dronken van. Dat is heel

grappig.' 'Aan de eekhoorn? Eekhoorns eten toch geen mandarijnen?' vraag ik wat verbaasd. 'Eekhoorns kunnen toch niet dronken worden,' zeg ik al lachend.

'Jawel hoor! Ze eten wel bessen en vruchten en als die fermenteren en zij die eten, worden ze dronken.' 'Echt?! Ik geloof er niets van.' zeg ik. 'Jawel hoor, moet je maar kijken.' Hij laat mij filmpjes zien van eekhoorns die inderdaad gefermenteerde vruchten hebben gegeten en daardoor de boom niet meer in kunnen, gekke sprongen maken en eigenlijk niet vooruit komen. Hilarisch! We moeten hard lachen. Dat dit kan!

'Nou denk ik nog steeds niet dat 'onze' eekhoorn mandarijnen eet, maar vooruit. Leg het maar in de tuin. Dan kunnen we zien wat er gebeurt.'

In gedachten zie ik het al voor me. Een waggelende, dronken eekhoorn in de tuin. En ik schiet weer in de lach. Mijn zoon legt de stukjes mandarijn in de tuin en nu afwachten maar. De komende tijd is het eekhoortje kijken'.





Speculaasactie



Heeft u ze al in de winkel zien liggen, die overheerlijke speculaas die bakker Kuipers ook dit jaar weer heeft gebakken voor de speculaasactie van de Joanne Foundation?

Met de opbrengst van deze speculaasactie wil de Joanne Foundation voedselpakketten kopen voor de allerarmste gezinnen in Ndegeya Oeganda.

Arent en Helma Noordink zijn net terug van een bezoek van twee weken aan de projecten in Ndegeya en zij hebben gezien dat er in veel gezinnen grote armoede is en weinig geld is voor voedsel. Zij hebben tijdens hun bezoek een paar voedselpakketten uitgedeeld, maar ze hopen dat er met Kerst weer veel gezinnen van een goede en gezonde maaltijd kunnen genieten.

Speculaas te koop

- In Aalten is de speculaas te koop bij: sportschool Sportesse, DA-drogist Pennings, Primera, Beth San en de Stegemanhof.
- In Bredevoort bij de Spar en in Dinxperlo bij Optiek te Kieft.
- U kunt ook uw bestellingen doorgeven via joannefoundationuganda@gmail.com, dan kunnen we de speculaas voor u reserveren.

Wees er op tijd bij, de verkoop loopt hard en op is op! De speculaas kost € 3,50 per pakje en drie pakjes kosten € 10,00.

Voor meer informatie
www.joannefoundation.nl



Venster naar buiten

Leven met klimaatverandering én hoop

Lezing door Margot Ribberink



Op uitnodiging van de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente in Lichtenvoorde komt op donderdag 24 oktober 2024 Margot Ribberink naar Lichtenvoorde.

Bevlogen, positief én een bezige bij. Zo kun je 'weervrouw' Margot

Ribberink wel typeren. Als ze hier haar lezing houdt komt ze net van haar radiodienst voor RTV Oost. *Dus we beginnen niet stipt om 20.00 uur!*

Stoppen met haar werk op tv wilde ze al langer. Maar het inzicht om zich bezig te houden met klimaat en klimaatverandering kwam niet zomaar. Dat kwam pas echt toen ze de Camino naar Santiago de Compostella aan het lopen was. Margot: 'Soms moet je eerst met eigen ogen zien dat het bijvoorbeeld slecht gaat met de biodiversiteit en de insecten, voordat je weet hoe je kunt bijdragen aan herstel.'

Klimaat verandert en hoe (snel), dit heeft uiteraard consequenties voor ons. Maar maakt het verschil als we zelf minder CO2 uitstoten? Kunnen we zelf nog meer doen? En is er hoop dat het goed komt? Jazeker, er is hoop! In korte tijd gebeuren al veel goede dingen. Het gaat alleen niet snel genoeg. We hebben nog maar tien jaar om de grootste schade in te perken. In Nederland hebben we hiervoor gelukkig de kennis en de financiële middelen. Maar dat geldt niet voor de meeste andere landen in de wereld. Toch, ondanks alles, een avond met perspectief!

Ook u bent deze avond vanaf 20.00 uur van harte welkom. De toegang tot de Johanneshof (naast de Johanneskerk) is gratis, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie?

Bel of mail met Sjors Tamminga,
tel. 0544-372752,
sjors.tamminga@kpnmail.nl



Bazaar van 't Praothuusken

Woensdagmiddag 30 oktober 2024

14.30 - 17.30 uur

in de Zuiderkerk,

Ludgerstraat 64, Aalten

De opbrengst is voor de gezellige woensdagmiddag die wij elke week organiseren voor de senioren uit de gemeente Aalten.

We hebben het rad van avontuur, verloting, verkoop van gebreide sokken, truien en mutsen, knuffels, boeken, speelgoed, curiosa en mooie bloemstukjes.

We zijn druk geweest met koekjes bakken en jam maken. Natuurlijk zijn onze overheerlijke kniepertjes er ook weer.

Verder is er ook aan de inwendige mens gedacht. We hebben koffie, thee, cake, broodjes en lekkere soep.

* Er is geen pinapparaat aanwezig dus alleen contante betaling *



Verenigingen

't Praothuusken

Bijna elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in een zaal van de Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten

Woensdag 23 oktober hebben we een middag met spelletjes, zingen, koffie- en theedrinken.

Woensdag 30 oktober is de bazaar. We zijn weer druk geweest om spullen te verzamelen. De plaatselijke middenstand heeft weer prachtige prijzen geschonken voor de verloting en het rad van avontuur. We hopen op een drukke, gezellige middag met een mooie opbrengst, zodat we weer een jaar vooruit kunnen met het organiseren van gezellige middagen.

Heeft u nog spullen voor de bazaar? Deze kunt u brengen op maandagmiddag 28 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Zuiderkerk.

Woensdag 6 november = vrij. We kunnen dan allemaal even bijkomen van een drukke week klaarzetten, verkopen en opruimen.

Voor vragen kunt u bellen met Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997. Graag tot ziens.

Namens de werkgroep,

*Dien Scholten (voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag tel. 0543-476042)
Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,
Jolanda Wevers*



De Soos

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten en Rummikub te spelen.

Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

Jannie Heersink

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsens,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnements-



kosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiewerkgroep is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Opplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 8 november 2024. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 29 oktober 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06 486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Waar ben je geweest?

Waar ben je geweest, wat heb je beleefd? De vraag is een uitnodiging om te vertellen wat je hebt gezien, gedaan, gegeten, gespeeld. En wat je gedurfd hebt en geleerd. Wie je hebt leren kennen.

Wie iets beleeft kan mooie verhalen vertellen.

Ook in het jeugdwerk van de kerk hebben we de afgelopen weken weer van alles beleefd. Zo hadden we een prachtige Startzondag met een Kliederkerk rond het verhaal van de werkers in de wijngaard. We hadden fantastisch weer dus het was een feestje om de Kliederkerk buiten te vieren. Er werd 'gewerkt' in de moestuin: we konden van onze zelf gerooide, gewassen en gesneden aardappels patatjes laten bakken. En er waren nog veel meer activiteiten om het verhaal te ontdekken en te beleven. Ook was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We kijken terug op een heel mooie ochtend.

Een week later hadden we weer een feestelijke dienst, want zes kinderen die vier jaar zijn geworden, werden welkom geheten op de kindernevendienst. Misschien ben jij wel bij (één van) deze diensten geweest en kun je er nog veel meer over vertellen!



Onder: Amio had een mooie inbreng in de dienst.



Esmee zegt een gedichtje op, volledig uit haar hoofd.

Samen kijken in de zojuist gekregen voorleesbijbel.

Alle kinderen met Heidi mee

Foto's: Jan Oberink



Onder: Voor het eerst naar de kindernevendienst

Versje: Waar ben je geweest?

Terug van vakantie? Waar ben je geweest, ver weg, of dichtbij, of iets anders? Wat heb je gezien, wat onthoud je meest? Iets bekends of iets veel interessanter?

Een lekker terrasje, een dol avontuur, een spannende speurtocht, een feest? Een zwembad, een berg, een kasteel of een schuur, vertel eens, waar ben jij geweest?

Want waar je geweest bent, dat draag je mee als belangrijk verhaal in je leven, wie je daar leerde kennen, wat je samen deed, en wat je elkaar hebt gegeven.

Nooit vergeet je hoe gezellig het kampvuur was en het lied dat je zong met je broer. De dierengeluiden 's nachts in het gras. Maar wat eng was, wordt nu ineens stoer.

En als je weer thuis bent, dan gróeit je verhaal, wat mooi was, dat gaat nóg meer stralen. Die herinneringen rijg jij allemaal aan je levensdraad als mooie kralen!

Onthoud ze, onthoud ze, vertel ze maar vaak die verhalen die bij jou gaan horen. Achteraf pas ontdek je wat jou JOU heeft gemaakt. Maar je weet het nooit van tevóren ...

Marjet de Jong 2024

Dit thema en dit versje komen van geloventhuis.nl. Op deze site vind je nog veel meer versjes en ideeën. Leuk om eens naar te kijken!



Op pad, op weg, op reis in de Bijbel

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die op reis gingen of moesten. Ze deden dat lang niet altijd met plezier, het was dan ook geen vakantie. Toch kunnen hun verhalen ons helpen om over onszelf na te denken. Een van die verhalen kun je vinden in Exodus 15 en 16. Het gaat over het volk van God dat bevrijd wordt uit Egypte en op weg gaat door de woestijn naar het beloofde land. Dit verhaal staat centraal bij de Kliederkerk op zondag 13 oktober. Op de volgende Andersumme zal ik er meer over vertellen.

