



Verlichting
controleren

Glaasje water
(of Cola) op
de preekstoel

Juiste liederen
op het liedbord

Ophangen
juiste kleur
kanselkleed

Paaskaars
aansteken

Geluid en
microfoons
checken

Water in
doopvont bij
doopdienst

Eerste
drie liederen
opzoeken in
het liedboek

De koster

de onmisbare spil in de kerk

De koster, onmisbare spil in de kerk

Afscheid van drie koster

Tekst en foto's: Arnold Arentsen

Recentelijk namen de koster Henk Luimes van de PG Bredevoort en Arjen Timmers en Frans Ratering van de PG Aalten afscheid als koster van resp. de St. Joriskerk en de Oude Helenakerk. Alle drie hebben ze een flink tijdperk achter de rug in dienst van de kerk.

Henk Luimes, met als rechterhand zijn vrouw Diny, is sinds 2011 koster geweest van de St. Joriskerk en tevens vervangend beheerder van 't Koppelhuis. Al die tijd als vrijwilliger, dat was zijn uitdrukkelijke wens.

Frans Ratering was koster sinds 1996, en de laatste jaren hulpkoster. Tevens was Frans gedurende twintig jaar beheerder van gebouw Elim. Arjen Timmers is koster geweest vanaf 2012. Vanwege zijn baan in de zorg is hij geen beheerder van gebouw Elim geweest.

KerkVenster is er benieuwd naar wat er zoal komt kijken bij deze belangrijke functie die de drie heren in de kerk (en in het kerkelijk gebouw) verricht hebben.

Het lijkt zo eenvoudig: op zondagmorgen de kerkdeuren openzetten, wat dingetjes regelen, de klokken luiden en dan kan de dienst beginnen.

Niets is minder waar, de functie houdt veel meer in dan u en ik kunnen bevroeden.

Wat zijn bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden voordat een dienst kan aanvangen? Wat komen ze tegen in het hele proces om een kerkdienst te houden? En tegen welke zaken lopen ze aan? Ook anekdotes en bijzondere zaken komen aan bod. Kortom, tijd om ze eens uitgebreid aan het woord te laten.

Diny en Henk Luimes voor hun geliefde St. Joriskerk



Arjen Timmer en Frans Ratering hebben met pijn in het hart de kerkdeuren voor de laatste keer als koster gesloten.

Wat voor werkzaamheden komen er kijken bij het koster

In het algemeen kunnen we stellen dat de koster zorgdraagt voor een goed verloop van de kerkdienst. In de Oude Helenakerk begint dat vaak al een dag van tevoren.

- Map ophalen uit de Zuiderkerk. In deze map zitten alle papieren die nodig zijn voor de dienst in de Oude Helenakerk (liturgie, formulier overledenen, collectes enz.).
- Tafels en stoelen klaarzetten voor het koffiedrinken na de dienst in zaal 1 van Elim.
- Kopjes voor koffie en thee, suiker, koffiemelk en zoetjes klaarzetten en toiletten controleren.
- In de kerk de borden met daarop de te zingen liederen klaarmaken.
- Manden voor de collectes klaarzetten bij de uitgang.
- Kaarsen klaarzetten i.v.m. overledenen die worden afgelezen tijdens de dienst.
- Liedboek voorganger klaarleggen en de eerste drie liederen opzoeken, zodat ze dat niet zelf hoeven doen.
- Geluid en verlichting controleren.

Kortom, ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en gezien kan voelen.

Hoe was de samenwerking met iedereen die aan een kerkdienst meewerkt

Arjen en Frans geven aan dat de samenwerking over het algemeen goed verliep. Wel zeggen ze dat er soms wel erg makkelijk gedacht werd 'Dat doet de koster wel even'. Het ging dan vaak om zaken die op het allerlaatste moment nog geregeld moesten worden. Met name bij bijzondere diensten kwam dit nogal eens voor. Er werd vaak van uitgegaan dat de koster wel iets zou regelen of geregeld had, maar de koster wist soms van niets.

Voor de vaste werkzaamheden was er echter altijd een goed contact met de mensen die aan de diensten meewerkten. Wel moesten er soms personen wat gekalmeerd worden als bepaalde grenzen werden overschreden.

Ook in Bredevoort verliep de samenwerking met de voorganger en overige medewerkers aan de dienst zeer goed. De werkzaamheden werden zeer gewaardeerd. Er was zelfs een gemeentelid die zich afvroeg waar de koster nou zitten moest in de kerk, nu hij zijn vaste plek kwijtraakte.

Was het jullie taak om ook doordeweeks de klokken te luiden

In de periode dat Frans koster was, gebeurde dat wel. Arjen kon zoals gezegd overdag niet, dus werd daar een oplossing voor gevonden.

Nog steeds worden overledenen op verzoek van de overledene of nabestaanden overluid. Ook in

Bredevoort worden op verzoek de overledenen overluid.

In de St. Joriskerk gebeurt dat altijd om 08.30 uur, behalve op zondag. In de Oude Helenakerk is er een heel schema. Zo heeft elke buurtschap en het dorp een eigen tijdstip in de ochtend.

Een mooie traditie, die we in ere moeten houden.

Wie maakt de kerk schoon

In Aalten gebeurt dat door twee personen uit de gemeente. In Bredevoort doet het kostersechtpaar dat, en een keer per jaar een grote beurt door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. Op zaterdag wordt in de St. Joriskerk ook het voorportaal van de kerk nog een keer schoongemaakt, aangezien dat overdag altijd open is voor bezoekers. Vooral de grote glazen tussenwand krijgt extra aandacht, omdat daar vaak vinger- en handafdrukken op zichtbaar zijn.

Wat is jullie taak bij bijzondere diensten (doop-begrafenis-huwelijk- Avondmaal-Kerst)

Bij alle bijzondere diensten is de koster in touw. Dat is per dienst vaak heel verschillend. Bij sommige diensten zijn er veel wensen, en bij andere moet ervoor zorggedragen worden dat de dienst verloopt volgens de regels die in dat kerkgebouw gelden.

Wel zijn in de loop der jaren veel dingen veranderd bij bijzondere diensten. Daarbij wordt vaak over het hoofd gezien wat dat voor extra werkzaamheden voor de koster met zich meebrengt. Zo waren er bijvoorbeeld bij een kinderdienst eens een aantal schapen in de kerk, waarbij nogal wat resten stro achterbleven.

Met Kerst is er veel werk met het optuigen van de kerstboom en overige versieringen, en het opruimen daar weer van. Ook huwelijksdiensten vergen meestal extra werk door de vele wensen die er vaak zijn.

Hoe gingen jullie om met eventuele kritiek op jullie werkzaamheden

Er waren wel eens wat opmerkingen, maar vaak ging het dan om zaken die de koster niet in hun takenpakket hebben. Was er kritiek op hun eigen taken dan probeerde men altijd de gulden middenweg te vinden. Zo werd bijvoorbeeld in de winterdag, bij veel sneeuw of gladheid, de ingang onder de toren van de OHK dicht gehouden. Daar was dan commentaar op, omdat men door die deur naar binnen wilde gaan. Men besefte echter niet dat die open deur een koude luchtstroom in de kerk veroorzaakte, waar andere kerkgangers dan weer over klaagden. Bovendien stond de koster er alleen voor om alles sneeuwvrij te maken of de gladheid te bestrijden.

Ook na het uitvallen van het geluid, storing bij KerkBeeld of stroomstoring in een huwelijksdienst kon er commentaar verwacht worden. Vaak zaken waarbij ook de koster met de handen in het haar zit.

In de regel kan echter gesteld worden dat er veel waardering is voor het werk van de koster.

Waren jullie erkende BHV-ers

In Aalten waren de koster volledig gecertificeerd. Bij een calamiteit wordt eerst de situatie bekeken. Aan de hand daarvan wordt besloten of 112 gebeld moet worden. In het verleden was er in Aalten regelmatig een dokter in de kerkdienst (als gemeentelid), die dan vaak bijsprong. In Bredevoort komt het zeer zelden voor dat er hulp moet worden geboden.

Zijn jullie na het stoppen in een zwart gat terechtgekomen

'Absoluut niet' is de eerste reactie van Arjen en Frans, maar er direct achteraan: 'Maar we missen het wel'. Ook Henk en Diny missen het werk in de kerk en daarvoor het beheer van 't Koppelhuis. Ze geven echter ook aan: 'Het gaat niet meer en we hebben een mooie tijd gehad. We kijken er dankbaar op terug.'

Frans en Arjen vertellen dat ze altijd nog 'als koster' in de kerk zitten. Ongemerkt let je op dingen die de koster uitvoert of waar deze mee te maken krijgt.

Wat willen jullie ten slotte nog kwijt

Arjen: 'Ik zal veel dingen missen. Zo ging ik altijd vroeg naar de kerk als ik dienst had. Dan was ik alleen in de kerk met zijn prachtige akoestiek. Dan zong ik een mooie aria en was mijn hele zondag goed. Daar kon ik echt van genieten.

Iets wat me altijd bij zal blijven is mijn afscheid. Door omstandigheden wenste ik geen officieel

afscheid of afscheidswaarden. Wat werd ik echter op de laatste zondag verrast door een aantal mensen die me aan het einde van de dienst de hand drukte en me bedankte. Nog groter werd de verrassing toen iemand me vroeg om naar gebouw Elim te gaan. Daar trof ik een volle zaal aan en kreeg een warm onthaal. Een spontane actie van enkele mensen, die me heel veel deed. Ook de vele kaarten, bloemen en cadeaus die we die week mochten ontvangen waren hartverwarmend.'

Wat Arjen heel jammer vindt, is dat in de toekomst de oude vloer met zijn uitgesleten paden zal verdwijnen. Ze vertellen van een eeuwenlange kerkgang in deze prachtige kerk.

Henk: 'Ik heb een geweldig afscheid gehad. Zelfs de burgemeester was in de kerk aanwezig, niet in functie, maar toch waren er warme woorden en we vonden het heel bijzonder. Ook veel waardering van mensen waarvan je het niet verwachtte, kortom een dag om nooit te vergeten. Blij dat ik dit mooie werk mocht doen.

Wat me ook frappeerde was een kind van 9 jaar. Een man kwam de kerk in en vroeg of hij op het orgel mocht spelen, en dat vond ik goed. De hele familie ging zitten en het kind keek ademloos toe hoe zijn vader op zo'n groot orgel speelde, heel bijzonder.

Als de kerkdeur openstaat komen er vaak mensen binnen met soms bijzondere verhalen, dat zal ik ook missen.'

Frans: Hij heeft een geweldig afscheid gehad toen hij als fulltime-koster stopte. Gezien de situatie nu geeft hij verder geen commentaar op zijn stoppen als hulpkoster.



Diny en Henk Luimes in 't Koppelhuis

Tot slot

Dit artikel geeft bij lange niet weer wat er allemaal ter tafel kwam op de avond waarop de koster en ondergetekende bij elkaar waren om dit artikel voor te bereiden.

De avond werd gevuld met vele belevenissen en verhalen over wat de koster hebben meegemaakt.

Stuk voor stuk, betaald of niet-betaald, zijn het gouden mensen met het hart op de juiste plaats en liefde voor het vak en voor het gebouw waarin zij hun werk mochten doen. Zij waren de gastheren van de kerk en de duizendpoten in de organisatie die kerk heet.

Alle zegen komt van boven

door ds. E. van Deventer

In ons taalgebruik komen nog tal van uitdrukkingen en zegswijzen voor. Het woord 'zegen' is een directe vertaling van het Hebreeuwse beracha en het Griekse eulogia.

Wie over 'zegen' en 'zegeningen' spreekt, bedoelt daarmee meestal iets positiefs. Dat kan heel algemeen zijn, als er bijvoorbeeld over de zegeningen van de medische wetenschap voor onze maatschappij wordt gesproken. Vooruitgang, welvaart en gunstige ontwikkelingen worden als een zegen bestempeld.

Vaak wordt hiermee toch ook nog iets diepers aangeduid. Wanneer men iets als een 'zegen' ervaart, zit daar ook wel in dat men het positieve als een geschenk beleeft. Een gelovige zal hiermee aangeven dat het een geschenk is dat van God komt.

Een speciale betekenis krijgt de zegen dan ook wel in verband met de kerk. In de kerk wordt de zegen van God uitgesproken, bijvoorbeeld aan het eind van een kerkdienst of aan het begin van een huwelijk.

Wanneer in de Bijbel de zegen van God ter sprake komt, wordt telkens duidelijk dat alleen God Zelf de zegen bezit en deze ook kan uitdelen. Nergens is 'zegen' een soort onpersoonlijke magische kracht, die los van een persoonlijke band met God ontvangen kan worden. Mensen kunnen dan ook nooit over de zegen beschikken.

Wie de zegen van God ontvangt, zal ook de zegen van God willen verspreiden. Dat betekent dus: wie zo met God verbonden mag zijn, gunt dat ook aan anderen en zal er alles aan doen om anderen te laten zien wat dat 'met-God-zijn' te zeggen heeft.

Jezus zegt: *Zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen* (Lucas 6:28). De paralleltekst uit Matteüs 5:44 laat zien dat het Jezus met name gaat om de houding van het hart: *Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen*.

Datzelfde wordt door de apostelen aan de gemeenten voorgehouden. *Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet* (Romeinen 12:14).

In het besef dat de bron van de zegen bij God ligt, kunnen mensen elkaar zegenen, op verschillende manieren. Elkaar gelukwensen, bijvoorbeeld op een verjaardag of bij een geboorte, is een vorm van zegenen. En wanneer we elkaar met de jaarwisseling veel heil en zegen wensen. Ook begroeting en afscheid zijn van origine zegenwensen. In formuleringen als God bless you, goodbye – een samentrekking van God be with you – grüß Gott, adieu, adiós, hej då, houdoe en ajuus is dit nog (goed) te horen.

Ik geef u aan het eind van een kerkdienst graag een zegen mee. En tot slot een zegen die u vast bekend in de oren klinkt: Goed (of good) gaan.

Zilveren onderscheiding voor Henk Luimes bij 12½ jaar kosterschap



Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

vacant

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink
Stadsbroek 151
7126 CP Bredevoort
tel. 06 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer
't Zand 35
7126 BG Bredevoort
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks
Misterstraat 24 A
7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp
tel. 0543-451911

Pastorale raad

Herman te Paske
tel. 06 4292 9164
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jolanda te Winkel
tel. 06 2353 3499

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink
Stadsbroek 12
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink
Stadsbroek 12
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres KerkVenster

Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06 2353 3499
e-mail:
joaptewinkel@gmail.com

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak
tel. 06 2750 4112
tel. 't Koppelhuis:
0543-451503
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak
tel. 06 2750 4112
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis
Hozenstraat 22
7126 BK Bredevoort
tel. 06 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen
Wiersse 6
7006 HX Doetinchem
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort



Wij feliciteren

- 3 oktober dhr. G.W. Essink Ludgerstraat 21,
2e etage, kamer 2, 86 jaar
- 9 oktober mevr. D.H. te Bokkel, Haartweg 12,
88 jaar
- 13 oktober dhr. R. Luiten, Buninkdijk 3, 80 jaar
- 17 oktober dhr. F. Jentink, Bolwerkweg 8, 85 jaar

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Ziekteverlof Ada Endevelt

Onze predikant Ada Endevelt is, naar het er op
dit moment uitziet, de komende tijd uit de run-
ning vanwege ziekte. Het is haar gebleken dat
ze op dit moment helaas niet in staat is om het
werk dat hoort bij haar ambt van dominee goed
te kunnen vervullen.

We wensen haar vanaf deze plek sterkte, kracht
en Gods nabijheid toe. Haar is op medische
gronden geadviseerd om rust te nemen, om
zodoende hopelijk weer op krachten te komen.
Op dit moment is het beter om afstand te nemen
van alle taken.

Om haar werkzaamheden zo goed mogelijk
doorgang te laten vinden, is er een werkgroep in
het leven geroepen. Deze werkgroep ziet toe en
neemt initiatief om vooral de taken behorende bij
de invulling van de kerkdiensten en het pastoraat
voort te zetten.

Mocht u vanwege ziekte, overlijden of om welke
andere reden dan ook behoefte hebben aan
contact met iemand van de kerk, dan kunt u zich
wenden tot:

- Herman te Paske, tel. 06 4292 9164
- Jolanda te Winkel, tel. 06 2353 3499

Hebt u andere vragen, dan kunt u ook bellen met
de voorzitter:

- Arjan Twigt, tel. 06 5313 1832

Voor elke nieuwe dag

*Ik wens je lichtjes in het donker
naast je tranen ook een lach
Ik wens je kracht
vertrouwen
liefde
en dat voor elke dag.*

de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Bredevoort

Overleden

Op 14 september is overleden Gerrit Jan Geurkink,
Tramstraat 8, op 81-jarige leeftijd. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gods liefde en kracht toe voor nu en de tijd die
komt.

Zieken

Wij wensen allen die te maken hebben met licha-
melijke of geestelijke klachten veel kracht toe en
beterschap.

Ook voor de mantelzorgers die zieken verzorgen
en bezoeken, veel sterkte gewenst om vol te
houden en positief te blijven.

Allen die verdriet hebben om een overleden
iemand, korter of langer geleden, veel troost
gewenst.

**In de kerkdienst van 8 september
in de St. Joriskerk werd door pastor
Marit Arink tijdens de overweging
een gedicht voorgelezen.
Meerdere bezoekers vroegen nadien
om de tekst van dit gedicht. De dichter
is ds. Alex van Ligten (1947).**

Licht

*Als
ik U zing
is het even
of zij er al is, uw wereld*

*van goedheid en gerechtigheid,
van liefde en eten genoeg
voor al uw schepselen,
van wereldvrede en geluk.*

*Ik weet wel: de grote boze wereld
en al mijn zieleroerselen
laten vaak het tegendeel zien.*

*Maar als ik uw woorden lees
Opgeschreven in de Joodse Bijbel
Dan weet ik:*

*De harde werkelijkheid
krijgt niet het laatste woord.
Uw eerste woord zal ook het laatste
zijn:*

Licht



Startzondag Bredevoort

Foto's: Jan Ebberts



Op de mooie locatie in 't Klooster bij Herman en Paula te Paske, onder prachtige weersomstandigheden, vond de startzondag van Bredevoort plaats tussen de grazige weiden.

Katholiek en Protestant waren in groten getale opgekomen om samen deze nieuwe periode in te luiden.

Voorganger pastor Carla Roetgerink hield een passende preek over de bruiloft te Kana, die ook symbool staat voor een nieuw begin. Jezus ver-

anderde er water in wijn, zodat het feest toch door kon gaan.

Zo hopen we dat ook het nieuwe kerkseizoen ons weer wat moois zal brengen, ondanks de ziekte van onze predikant Ada Endevelde, waar nog een moment bij werd stilgestaan. Datzelfde geldt voor de plotselinge ziekenhuisopname van Hans de Graaf. Beiden wensen wij beterschap en Gods nabijheid toe.

Afscheid ambtsdragers

Tijdens de dienst werd afscheid genomen van Gerrit Schokkin als voorzitter van de kerkrentmeesters, en van Hans de Vries als verzorger van erediensten op zijn geheel eigen en muzikale manier.

Werkgroepen

Met z'n allen willen we proberen om het werk van de kerk door te laten gaan, al zal het anders gaan dan voorheen. Met de instelling van de tijdelijke werkgroep 'Taken predikant' wordt geprobeerd om de kerkdiensten en het pastorale werk zo goed mogelijk voort te zetten.

Voor de zomer heeft de kerkenraad al besloten tot het instellen van verschillende werkgroepen, om meer mensen te betrekken bij het werk in de kerk en zo de taken kleiner te maken.

Door de bijzondere situatie van dit moment willen we met voorrang de werkgroep 'Kerkdiensten en ontmoetingen' gaan opzetten. Er is dringend meer ondersteuning en menskracht nodig bij de komende kerkdiensten en activiteiten.

We willen de huidige eredienstcommissies en ADA-dienstcommissie opnemen in die nieuwe werkgroep, en er daarnaast zoveel mogelijk

andere mensen bij betrekken om samen gevarieerde diensten te organiseren. Als we een groep kunnen vormen van ca. twintig mensen, dan is elke subgroep van vijf personen maar één of twee keer per jaar aan de beurt.

Oproep

Als je het leuk vindt om een dienst eens naar eigen smaak vorm te geven, met bijv. een bandje, orkestje, koor, fanfare, cabaret of misschien een interessante lezing, dan kan dat. Dus wil je ons helpen en voor of achter de schermen meedoen aan de totstandkoming van bijvoorbeeld de gedachtenisdienst, de 'Ik-mis-je-wandeling', de Advents- en Kerstdiensten, de diensten in de Stille Week, de ADA-diensten en nieuwe kerkelijke activiteiten, meld je dan aan. Dat mag bij voorzitter Arjan Twigt, tel. 06 5313 1832 of voorzitter@pkn-bredevoort.nl.

Met elkaar gaat het vast lukken om er weer een mooi kerkelijk seizoen van te maken.

*de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Bredevoort*



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
tel. 0543-473250
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur

Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 4379 1963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad Voorzitter

Gerard Helmink
tel. 06 1301 7794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman
tel. 06 2346 5194
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06 2900 1110
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Koster:
Harry Peterkamp
tel. 06 1308 1803
e-mail: harry.peterkamp@
pgaalten.nl

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers
tel. 06 2900 1110
e-mail:
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via de
website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

Mutaties

Wijzigingen in uw
gegevens, zoals adres-
wijziging, geboorte,
overlijden, of het aan- of
afmelden voor de gedrukte
liturgie, graag doorgeven
aan het kerkelijk bureau.

groenekerkerk@
kerkvenster.nl

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink
Borculoseweg 68
7261 NK Ruurlo
tel. 0573-453027 (privé)
tel. 0573-454047 (werk)
tel. 06 5149 1064
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink
Hoge Veld 97
7122 ZN Aalten
tel. 0543-473734
e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar
Sondernweg 15a
7122 LM Aalten
tel. 0543-451106
tel. 06 3070 6147
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat
Dijkstraat 38
7121 EV Aalten
tel. 0543-475450

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Bericht van de kerkenraad

Invulling werkzaamheden van Wilma de Jong

Zoals u allen vast reeds heeft vernomen neemt Wilma de Jong op 6 oktober afscheid van onze Gemeente. Als kerkenraad betreuen wij dit ten eerste, maar we hebben volledig begrip voor haar keuze. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet en zullen haar warmte, gezelligheid en gulle lach missen.

Wilma, het ga je goed en wij wensen je veel geluk, gezondheid en Gods zegen toe.

Op verschillende momenten zullen wij Wilma de komende tijd uitzwaaien en is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Meer informatie hierover is te vinden in deze editie van KerkVenster.

Als kerkenraad zijn wij bezig om te zoeken naar een oplossing voor de invulling van de werkzaamheden die Wilma voor onze kerk verrichtte.

Tijdelijk zal dit worden opgevangen door het team van predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers in haar wijk.

Indien er meer informatie is over een structurele oplossing, dan zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte brengen.

Vervolgtraject overdracht Oude Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken

Op 20 juni jl. heeft het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG) een uitspraak gedaan over de ingediende bezwaren t.a.v. de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken.

Zoals al eerder vermeld heeft het CCBG alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissingen konden de bezwaarmakers in beroep gaan bij het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (GCBG).

Tot dertig dagen na de uitspraak van het CCBG had men tijd om een beroep in te dienen.

Half augustus kregen wij een mail van het GCBG dat er een aantal beroepen was ingediend en dat de bezwaarmakers tot 1 september de tijd kregen om hun beroepschrift in te dienen.

Vanwege de vakantieperiode had men de termijn met veertig dagen verlengd.

Op de vergadering van het GCBG van 12 september jl. zouden deze beroepschriften worden beoordeeld en zou het GCBG bepalen of men deze beroepen in behandeling zou nemen.

Op 12 september heeft de kerkenraad een mail ontvangen waarin werd aangegeven dat er twee beroepschriften waren ingediend, en dat deze ook in behandeling zouden worden genomen.

Op deze beroepschriften dient de kerkenraad weer een verweerschrift samen te stellen, en daar krijgen wij drie weken de tijd voor. Op 3 oktober zullen wij dit verweerschrift moeten indienen en dan zal waarschijnlijk op 22 oktober een hoorzitting worden belegd, waarin beroepende partijen en verweerders weer zullen worden gehoord.

Na deze zitting zal het GCBG een bindende uitspraak doen over het besluit van de kerkenraad van 12 maart jl., waarin zij instemde met de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk naar de SGK.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink

Solidariteitskas

De Solidariteitskas van de Protestantse Kerk is geld van gemeenten voor gemeenten

Dit steunfonds biedt hulp aan gemeenten die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit geld wordt opgebracht door alle belijdende leden van onze kerk. Vervolgens komt het ten goede aan gemeenten die het nodig hebben.

Het is prachtig dat we op deze manier naar elkaar omzien. Of je nu klein bent of groot, je kunt op steun rekenen van andere gemeenten; samen zijn we het lichaam van Christus. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om kerk te zijn en het evangelie uit te dragen. Gemeenten komen meer tot bloei, soms op plekken waar het Woord verstomd leek.

Hoe dient de Solidariteitskas de kerk en het evangelie?

Vele initiatieven worden ondernomen en er wordt keihard gewerkt om bijvoorbeeld een vernieu-

wend plan uit te voeren. Maar ook voor jeugdwerk, focustrajecten en kleine missionaire projecten wordt regelmatig subsidie verleend. Mooie dingen worden georganiseerd, en dat brengt iets teweeg in een geloofsgemeenschap.

Maar er is ook een andere, schrijnende kant: kerken die in zwaar weer verkeren. Deze gemeenten worden met financiële steun verder geholpen; een subsidieverstrekking biedt dan nieuwe kansen.

Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover, want ook dit jaar wordt uw steun gevraagd voor de Solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw solidariteit met dit landelijk steunfonds.

college van kerkrentmeesters Aalten

Afscheid Wilma de Jong



Per 1 oktober a.s. zal Wilma de Jong haar werk als kerkelijk werker binnen de PGA beëindigen. Deze weken is zij haar werk aan het afronden en wordt een aantal taken overgedragen. Haar afscheid willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

- Op donderdag 26 september zal er aandacht aan haar afscheid besteed worden tijdens de inloopochtend in Elim tussen 09.30 -11.00 uur.
- Vanuit en voor haar pastorale wijk Noord Geel wordt haar een afscheid aangeboden op zaterdag 5 oktober in 't Romienendal van 14.30 tot 16.30 uur. Daar kunnen we als wijkleden en pastoraal medewerkers onder het genot van een kopje koffie/drankje afscheid nemen van Wilma.
- Op zondagochtend 6 oktober tijdens de viering in de Zuiderkerk worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Tevens wordt afscheid genomen van een aantal ambtsdragers. Wilma de Jong is als kerkelijk werker een van hen. Tijdens deze dienst is er aandacht voor haar afscheid van de PGA. Na afloop is er voor alle gemeenteleden de gelegenheid om van alle vertrekkende ambtsdragers afscheid te nemen.

Jan-Willem Duenk

Giften Aalten

Op het kerkelijk bureau ontvangen

Via bezoekmedewerker Jochem Tolkamp € 20,00
 Voor het Werelddiaconaat via Pronswaide collectemunten € 7,50

Collectes in de kerkdienst

25-08 Restauratiefonds
 Oude Helenakerk € 245,17
 Diaconie € 292,50
 01-09 Missionair werk (PKN) € 248,29
 Kerk € 166,67
 08-09 Werelddiaconaat (KiA) € 576,80
 Kerk € 444,95
 15-09 HVWD Samen in actie
 met Colombia € 585,40
 Kerk € 320,15

Collectes via GIVT

25-08 Restauratiefonds
 Oude Helenakerk € 32,00
 01-09 Missionair werk (PKN) € 15,00
 Kerk € 4,00
 08-09 Werelddiaconaat (KiA) € 7,00
 Kerk € 2,00
 15-09 HVWD Samen in actie
 met Colombia € 35,00
 Kerk € 6,00

Collectebusjes kerkradio derde kwartaal 2024

Voor 1/3 Kerk, 1/3 Diaconie en 1/3 Zending € 134,60

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Wisseling ambtsdragers

In de dienst van 6 oktober a.s. in de Zuiderkerk zal, als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, worden bevestigd:

- Ab Lohuis, Oranjelaan 1 (diaken)

Afscheid zal worden genomen van de ambtsdragers:

- Wim Drenth (diaken)
- Gerrit te Bokkel (diaken)
- Elly Grievink-Klein Wolterink (diaken)
- Jan Hordijk (ouderling)
- Marc Heideman (ouderling)
- Marlies Heideman (jeugdouderling)
- Wilma de Jong (kerkelijk werker pastoraat)

Gebedsgroep

Elke laatste woensdag van de maand komt een groepje mensen samen in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 om te bidden. We leggen voor aan God wat op ons hart ligt. Er is altijd genoeg om voor te bidden. Met ingang van september komen we om half acht bij elkaar. Even voor acht uur sluiten we af. Dit jaar ontmoeten we elkaar op 25 september, 30 oktober en 27 november. Een ieder die mee wil bidden is van harte welkom!

Folkert de Jong
 Elizabeth van Deventer





**IN ACTIE VOOR
 STICHTING LEERGELD**



KIJK NIET WEG, KIJK OM.
 Dankzij uw kleding en schoenen
 telt ieder kind in Nederland mee!

AALTEN

zaterdag 5 oktober

**Zuiderkerk
 Ludgerstraat 64**

Inleveren kan tussen: 09.00-12.00u

www.samskledingactie.nl
tel.nr. 088 20 80 100



GROETEN UIT DE SIERRA TARAHUMARA

Nieuws van Henk & Edith Kaemingk

Postadres in de Verenigde Staten:
Henk & Edith Kaemingk
c/o YWAM
4444 Edgar Park Ave.
El Paso, TX 79904-2808
Verenigde Staten van Amerika

Email: ywamcreel@gmail.com



Juli 2024

Centro Cristiano de la Sierra Tarahumara
Apartado Postal 23
Estación Creel, Chih.
México CP 33200
Tel: 635-294-3724 en 635-293-3930
(Landcode: +52)

Facebook YWAM Creel Facebook Henk Kaemingk Facebook Edith Kaemingk Website ywamcreel.org

Beste familie en vrienden,

Op 22 juni vierden we de afsluiting van onze Discipelschap Training School (DTS). Vier studenten voltooiden de cursus: twee jonge Tarahumara mannen, een jonge vrouw uit een andere plaats in onze deelstaat en een jonge man uit de Verenigde Staten. Twee andere Tarahumara mannen hebben een deel van de lesweken gevolgd en we hopen dat zij in de nabije toekomst de hele cursus zullen volgen. Zoals bij elke DTS zijn we heel blij met de resultaten die we hebben mogen zien in de levens van onze leerlingen op het gebied van hun geestelijke groei en genezing.

Een van de gemeenschappen die deze DTS in de praktijkperiode heeft bezocht heet Cumbre de Durazno. Deze ligt in een afgelegen deel van het Sierra Tarahumara-gebergte. Vanaf onze basis is het zestien uur rijden op grotendeels onverharde wegen. Manuel & Adelaida uit San Luis Majimachi hebben, met steun van een Mennonietenkerk, deze plaats gedurende de laatste jaren geregeld bezocht. Als resultaat komen ongeveer tien mensen uit deze gemeenschap nu naar ons Een-Week-per-Maand (1WpM) Bijbelcursusprogramma. Zij reizen via een kortere weg: een volle dag te voet om de grote Sinforosaravijn over te steken naar een af gesproken plek op drie uur rijden van ons, vanwaar wij hen ophalen met een pick-up truck.

Na afloop van de DTS begon ons drukke zomerseizoen. Enkele van de hoogtepunten zijn:

- ZendingswEEK. Gedurende de eerste week van juli ontvingen we bezoek van een groep van 45 personen van een kerk uit de V.S. Dagelijks bezochten we met hen San Luis Majimachi en Rikinápuchi, waar ze medische en tandheelkundige zorg verleenden, Bijbellessen gaven en werkten aan het onderhoud van drie kassen die we in het verleden gebouwd hebben (iedere vijf jaar moet het plastic vernieuwd worden).
- Gezinskamp. Terwijl we dit schrijven houden we ons gezinskamp 'Ga daarom heen'. Vorig jaar deden we dit kamp voor het eerst en veel van de deelnemers van toen, zowel kampisten als vrijwilligers die meehielpen met de leiding, doen ook nu weer mee, en hebben ook anderen aangemoedigd om te komen. Ook doen er

ongeveer twintig jongeren uit verschillende Tarahumara-gemeenschappen mee, waaronder tien uit Cumbre de Durazno. Het thema komt van Mattheüs 28:19, waar 'daarom' betrekking heeft op de heerschappij van Jezus. Ons voornaamste doel is om de kampisten te helpen zich te verheugen in Zijn regels voor ons leven, en te leren zien hoe 'aangenaam en volmaakt' Zijn wil is, en hoeveel beter dan onze eigen wensen en ideeën. Het dagelijkse programma bestaat, naast devoties en lessen, uit activiteiten zoals toepasselijke spelen, rally's en abseilen (de voorkant van ons terrein bestaat uit een twintig meter hoge steile rotswand).

- YWAM-DTS groep. We hebben voor vijf weken een groep van YWAM-Cancún op bezoek als deel van hun DTS praktijkperiode. Zij dienen bij ons als personeelsleden bij al onze activiteiten gedurende deze tijd. Zij zijn van grote zegen, want we hebben zelf niet voldoende personeel om alles wat we op onze agenda hebben uit te voeren.

Onze plannen voor de rest van het jaar zijn onder andere: Een aantal weken lesgeven in programma's op verschillende plaatsen in Mexico, werken aan enkele bouw- en onderhoudsprojecten op de basis, en doorgaan met de geprogrammeerde agendapunten, zoals de 1WpM cursussen en ons wekelijkse radio / Facebook programma 'Zoek eerst het Koninkrijk'.

Ook willen we een paar weken doorbrengen met onze kinderen. Het gaat goed met hen allemaal en in onze volgende brief willen we iets meer over hun doen en laten schrijven.

Tot slot willen we u allemaal heel hartelijk danken voor uw vriendschap en steun, en voor het 'samen wandelen' met ons in deze opdracht om mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk onder de bevolking van de Sierra Tarahumara in Mexico.

Hartelijke groeten,

Henk & Edith Kaemingk



DTS-programma met de kinderen van Rowérachi en Cumbre de Durazno.



HULP VER WEG *Dichterbij*

Onderdeel van de diaconie PG Aalten - E-mail: hulpverwegdichterbij@kerkenster.nl

Vluchtelingenbeleid

Als redactie ontvingen we een ingezonden stuk van de stichting INLIA over het afschaffen van de bed-bad-broodregeling. Bij een zo actueel onderwerp lijkt het ons niet goed dat het door een schrijven van buitenaf wordt becommentarieerd zonder dat duidelijk is aan de lezer wat de visie van de PKN zelf is. Daarom plaatsen we in dit KerkVenster twee artikelen die duidelijk maken hoe de Protestantse Kerk in Nederland staat in het huidige vluchtelingenbeleid:

- reactie van de PKN op het afschaffen van de bed-bad-broodregeling
- visie van de PKN op vluchtelingenbeleid

Wie de visie van INLIA wil bekijken kan dat doen via: www.inlia.nl (vervolgens klikken op 'Nieuws').

redactie KerkVenster

Visie Protestantse Kerk op vluchtelingenbeleid



**Protestantse
Kerk**

We leven in een gebroken wereld. Telkens moeten er mensen door oorlog, onderdrukking, klimaatverandering of een gebrek aan perspectief op zoek gaan naar veiligheid. Vanuit het verlangen naar een wereld waarin relaties goed zijn, in het groot en in het klein en in het geloof in God die goede relaties wil, zet de Protestantse Kerk zich samen met lokale gemeenten, kerken en partnerorganisaties wereldwijd in voor mensen op de vlucht.

De Protestantse Kerk komt op voor een vluchtelingenbeleid dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag en het Kinderrechtenverdrag. De kerk staat hierbij midden in de samenleving.

Reactie van de Protestantse Kerk op afschaffen bed-bad-broodregeling



René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland: 'Wanneer zelfs de meest minimale middelen om mensen te helpen al niet meer mogen, blijft er van de medemenselijkheid weinig over. Een overheid moet een schild voor de zwakken zijn, maar juist deze kwetsbaren laten we nu als een baksteen vallen.'

Niet op straat

De bed-bad-broodregeling kwam in 2014 tot stand naar aanleiding van een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland. Het Europees Comité voor Sociale Rechten stelde toen dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak: bed, bad en brood. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers; zij moeten worden opgevangen en niet op straat gezet. De Reuver: 'Het is onbegrijpelijk dat we zulke uitspraken tien jaar later niet meer serieus nemen.'

De mens als mens zien

Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie, zegt dat de kerk altijd hulp zal blijven bieden aan de mensen die dit het hardste nodig hebben: 'De rol van de kerk in de samenleving wordt noodzakelijkerwijs steeds groter, doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Deze terugtrekkende beweging werkt bovendien averechts. Bij werkbezoeken is mij opgevallen dat nabijheid en persoonlijke aandacht voor mensen veel meer oplevert dan grote, harde woorden. De mens echt als mens zien, daar staan we als kerk voor.'

De meest kwetsbare mensen in onze samenleving mogen we nooit laten vallen. Door het afschaffen van de bed-bad-broodregeling komen mensen op straat te leven. 'Met deze maatregel zakken we door een morele ondergrens.'

Gelijkwaardigheid en inclusiviteit als kernwaarden

Bij de visie van de Protestantse Kerk op het vluchtelingenbeleid staan twee kernwaarden centraal: Voor God telt elk mens. Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom zijn alle mensen fundamenteel gelijkwaardig. Dat betekent ook dat niemand mag worden buitengesloten, of gedwongen tot een bestaan in armoede of afhankelijkheid. Iedereen mag meedoen! Bij steun aan mensen op de vlucht pleiten we daarom allereerst voor ontmoeting en verbinding. Als er een relatie is kunnen hulpvragen aan de orde komen.

Bijbelse motivatie

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God (Leviticus 19: 33-34).

In het Bijbelse spraakgebruik zijn vreemdelingen mensen uit andere volken die tussen de Israëlieten woonden. De Bijbel roept op ook hen lief te hebben en recht te doen. De Israëlieten - en dus ook wij als hedendaagse lezer - worden er diverse malen aan herinnerd dat ze zelf ook vreemdelingen waren, eerst in Egypte, later in Babel. Wij zijn misschien niet letterlijk op de vlucht geweest, maar een situatie van oorlog of klimaatverandering zou ons daar zomaar toe kunnen dwingen.

In het evangelie van Matteüs wordt in het tweede hoofdstuk al verteld over een rauwe werkelijkheid van onderdrukking en kindermoord. Jozef en Maria vluchten met Jezus, hun baby, naar Egypte. Verderop, in Matteüs 25, vertelt Jezus in een aangrijpend verhaal hoe beslissend het is wat je doet voor de meest onaanzienlijke van zijn broeders en zusters. Wat je voor hem/haar doet, heb je voor mij gedaan, zo stelt Hij.





Sint Jorisconcerten Bredevoort
organiseert
de muzikale
Kinder/familie voorstelling

Assepoester heet Cinderella

gepresenteerd door
Mythisch met muziek
Duurt + 1 uur

Zondag 29 september om 15.00 uur

Industriestraat 3 (bij het station)
in Aalten

Toegang gratis
voor iedereen

Neem een zitkussen mee

Kom ook naar het feest!
Kom je dan verkleed als prins(es)?

Dit muzikale sprookje wordt mede mogelijk gemaakt door 

Sint Joriskinderconcert op zondagmiddag 29 september 2024

Assepoester heet Cinderella

Wie is Assepoester en wie is Cinderella? In deze familievoorstelling gaat Mythisch met Muziek met woorden en melodieën op zoek naar een antwoord.

Mythisch met Muziek is een ensemble dat oude verhalen weer samenbrengt met de muziek die erop is gebaseerd.

Voor deze voorstelling heeft Mythisch met Muziek gebruikgemaakt van minder bekende versies van het verhaal van Assepoester en van muziek van onder andere Sergei Prokofiev, Jerry Livingston en Richard Rogers. Het levert een voorstelling op waarin kinderen en volwassenen het verhaal in de muziek en de muziek in het verhaal kunnen ontdekken.

Dans mee op het bal van de prins. Maar zorg wel dat je vóór twaalf uur weer thuis bent!

Zondag 29 september vanaf 15.00 uur in de workshopruimte van complex Sealing Valley, Industriestraat 3, Aalten (bij het station). Zaal open vanaf 14.30 uur. Gratis entree en na afloop van het concert een leuke verrassing. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

sintjorisconcerten.nl/ - mythischmetmuziek.nl/

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (16) en Milo (14).

‘Anneke, wat moet ik doen?’ vraagt onze jongste. Ik ben net een dikke stapel kranten en folders aan het uitzoeken. Ik twijfel wat ik met een ‘Petrus Kids’ zal doen die ik ertussen zie liggen. In het blad staat het verhaal over Jozef, puzzeltjes en iets om te kleuren en te knutselen. Eigenlijk past het qua leeftijd niet meer bij onze kinderen. Weggooien? Ik kijk op naar onze zoon, zucht even en denk na. In tegenstelling tot onze andere kinderen heeft hij altijd moeite om zichzelf te vermaken. Het liefste wil hij hele dagen iets samen doen. Maar ja ... dat kan niet. Om hem te helpen, moet hij altijd een lijstje maken met dingen die hij zou kunnen doen. Dus vraag ik hem: ‘Wat staat er op je lijstje?’ ‘Weet ik niet’, zegt hij en kijkt weg. Want hij wil het gewoon niet. Ik begrijp het wel.

Ik kijk naar de ‘Petrus Kids’ in mijn handen en vraag: ‘Kijk eens, vind je dit misschien leuk om te



doen?’ ‘Wat is dat dan?’ vraagt hij. ‘Het is een blad voor kinderen, met een Bijbelverhaal, puzzeltjes, iets om te knutselen en volgens mij kan je er ook in kleuren.’ ‘Oh, gaat het over Jezus?!’ vraagt hij oprecht blij. Jezus is voor hem heel belangrijk en hij leest graag de Bijbelverhalen. ‘Volgens mij gaat het over Jozef. Kijk maar. Weet je wel. Die met al die broers, die onderkoning werd in Egypte?’ Hij moet even nadenken. ‘Oh ja’ zegt hij. Het ‘vakje’ over Jozef springt open en alles wat hij weet over Jozef moet gezegd worden. ‘Met die broers en de put en ...’ hij praat rustig nog een paar minuten vol. ‘Ja die’, zeg ik. ‘Kijk maar of je het leuk vindt.’

Vol enthousiasme gaat hij aan de slag. Na een poosje kleuren, roept hij: ‘Anneke?’ ‘Ja?’ ‘Kijk!’ Met veel passie vertelt hij over het verhaal en de

puzzels. Maar hij laat vooral vol trots de tekening zien. GOD HEEFT EEN DROOM VOOR JOU staat er in grote, zelfgekleurde letters. ‘Dat heb je mooi gedaan’, zeg ik. ‘Anneke, God heeft toch ook een droom voor mij?’ ‘Ja hoor’, antwoord ik. ‘Wat dan Anneke?’ ‘Dat weet ik niet precies, dat weet God alleen.’ ‘En als ik Jezus daar nou om bid, gaat Hij me dat dan vertellen?’ vraagt hij. ‘Ik weet het niet, maar je mag het altijd vragen.’ ‘Anneke, Anneke!’, roept hij wat later. ‘Mag ik de tekening uitknippen en op mijn slaapkamerdeur plakken? Dan kan ik het nooit vergeten.’ Zijn geloof en vertrouwen raken me. Ja, God heeft zeker een droom voor hem, en elke keer als ik langs zijn deur loop, word ik eraan herinnerd.



Het Lam regeert

Tekst en foto: ds. Gerhard ter Maat

Spanningsveld overheid bevolking

De spanning kan hoog oplopen tussen overheid en bevolking, ook in ons land. Mensen voelen zich niet gezien en gehoord; dit kan tot gevolg hebben dat overheidspersonen bedreigd worden. Een terechte vraag is dan ook: hoe stellen wij ons als volgelingen van Jezus op in dit spanningsveld? In de loop van de geschiedenis werd er nogal eens één Bijbeltekst uitgelicht en wel Romeinen 13:1: *Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.* Paulus schreef dit eind jaren vijftig van de eerste eeuw aan de christenen in Rome; het bevoegde gezag toen was de heidense keizer!

Het knevelen van mensen

Niet ontkend mag worden dat Romeinen 13:1 in de loop der eeuwen nogal eens misbruikt is om mensen te knevelen; ze moesten kritiekloos aanvaarden wat de overheid deed. Daarom heb ik tijdens mijn actieve leven als predikant er steeds voor gekozen om niet slechts aandacht te vragen voor Romeinen 13, maar ook voor Openbaring 13, wanneer het gaat over onze houding ten opzichte van de overheid. Paulus schreef zijn brief aan de kerk in Rome in het jaar 56. De Openbaring van Johannes verplaatst ons naar het eind van de eerste eeuw, zo'n veertig jaar nadat de brief aan de Romeinen is geschreven. Er hebben zich in die periode heftige vervolgingen voorgedaan. De christenen in Klein-Azië hebben gemerkt hoe ver de vernietigende arm van de keizer in Rome reikt. Als gevolg daarvan is ook de oude apostel Johannes verbannen naar Patmos.¹ In de visioenen die hij ontvangt, wordt het geweld van de eerste eeuw in beeld gebracht. Niet om mensen angst aan te jagen, maar precies het tegenovergestelde is de bedoeling: visioenen willen de christenen troost en moed geven en doorzettingsvermogen.

Als een beest

Indrukwekkend wordt in dit laatste Bijbelboek in beelden zichtbaar gemaakt hoe de overheid zich boven God plaatst. In de hoofdstukken 12 en 13 ziet Johannes in enkele visioenen een anti-drie-eenheid: de draak, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Deze beelden tonen: de overheid gaat als een beest tekeer. Heel kernachtig laten deze visioenen zien waartoe de overheid mensen dwingt. Iedereen moet een merkteken dragen op de rechterhand of op het voorhoofd.² De rechterhand is de hand waarmee je werkt. Het voorhoofd verwijst naar wat je denkt. Zo wordt getoond: mensen moeten zich helemaal voegen in het systeem van de overheid. Ze mogen alleen handelen binnen de kaders, zoals de overheid die voorschrijft. De overheid bepaalt hoe mensen moeten denken en geloven. Doe je dat niet - weiger je het merkteken - dan wordt jou het bestaan moeilijk, zelfs onmogelijk gemaakt. Dit staat haaks op wat God, die we kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, wil. God denkt

niet in systemen, in keurslijven waarin mensen gedwongen worden. God heeft het welzijn van ieder mens op het oog.

Het lam

Daarom wordt in het volgende visioen een ander beest, het lam, in beeld gebracht.³ In een van de eerste visioenen in de Openbaring zag Johannes dit lam al; een geslacht lam, maar het staat!⁴ Met andere woorden: Het geslachte lam leeft! Het staat midden in de troon van God. Het mag duidelijk zijn: God is de hoogste macht Die er is. In het laatste visioen wordt nog eens weer getoond: God deelt zijn troon en zijn macht met het lam.⁵ Ondertussen hebben de visioenen laten zien: het beest is vernietigd en heeft geen toekomst.⁶

te doen, doet het met liefde.¹² De overheid besluit op aandringen van de massa dat dit lam dood moet.¹³ Maar God is het daarmee totaal oneens: aan het eind van het evangelie staat het lam, levend en wel. De vier wonden van de spijkers en de ene wond van de lans zullen voor altijd zichtbaar blijven.¹⁴ Zo staat het lam met vijf wonden midden in de troon van God. Dit slachtoffer is door God aangewezen om in het centrum van de hoogste macht, die er is in de kosmos, te staan.

Voor wie kiezen wij

Zo roept de Openbaring van Johannes de christenen in de eerste eeuw op: Blijf je verzetten tegen een overheid die slachtoffers maakt, want dat staat haaks op wat het lam wil.



Jezus, het lam van God

Wie een beetje thuis is in de Bijbel weet dat met het lam niemand anders dan Jezus bedoeld wordt. In het evangelie, dat op naam staat van Johannes, wordt in het eerste hoofdstuk al verteld dat Johannes de Doper Jezus aanwijst als het lam van God.⁷ Tijdens zijn leven op aarde zoekt dit lam toenadering tot mensen van wie anderen afstand houden.⁸ Het ziet mensen liggen die niemand hebben om hen te helpen.⁹ Het deelt niet de vooroordelen van de goegemeente over anderen.¹⁰ Dit lam breekt in tranen uit wanneer de stank van de dood te ruiken is.¹¹ Wat voor anderen te min is om

Zo worden gezagdragers ook nu eraan herinnerd: 'Het lam met de vijf wonden wil richting geven aan hoe jullie invulling geven aan jullie taak.'

Overheidspersonen bedreigen is voor christenen niet de juiste weg. De oproep in het N.T. is om voor hen te bidden.¹⁵ Bidden is niet klakkeloos goedkeuren wat de overheid doet, maar vragen dat zij de juiste keuzes maakt.

Dit lam wil beslissende invloed hebben op wat wij kiezen. Geloven in het lam is niet slechts iets van ons privéleven, achter de voordeur, maar heeft gevolgen voor hoe we in de samenleving staan. Gunnen we in onze keuzes nog ruimte aan mensen die binnen en buiten onze grenzen in de hoek zitten waar de klappen vallen?

De volgelingen van Jezus in de eerste eeuw hebben het aan den lijve ervaren: je kunt zo maar zelf slachtoffer worden. Ook ons kan dat in de onrust van de eenentwintigste eeuw overkomen.

1. Openbaring 1: 9
2. Openbaring 13: 16-17

3. Openbaring 14: 1
4. Openbaring 5: 6
5. Openbaring 22: 3
6. Openbaring 19: 20; 20: 10
7. Johannes 1: 29
8. Johannes 4: 9
9. Johannes 5: 6-7
10. Johannes 8: 10-11
11. Johannes 11: 35,39

12. Johannes 13: 14
13. Johannes 19: 16
14. Johannes 20: 27
15. 1 Timoteüs 2: 2

Zondag 29 september 10.00 uur in de Zuiderkerk

Welkom- en overstapdienst van de Kindernevendienst



Neem en lees

September 2024

Vrijdag	27	Deuteronomium 13: 7-19
Zaterdag	28	Marcus 9: 30-37
Zondag	29	Marcus 9: 38-50
Maandag	30	Micha 6: 1-8

Oktober 2024

Dinsdag	1	Micha 6: 9-16
Woensdag	2	Micha 7: 1-7

De vooravond van Joods Nieuwjaar

Donderdag	3	Micha 7: 8-20
Vrijdag	4	Deuteronomium 14: 1-21
Zaterdag	5	Deuteronomium 14: 22-29
Zondag	6	Marcus 10: 1-16

Maandag	7	Deuteronomium 15: 1-11
Dinsdag	8	Deuteronomium 15: 12-23
Woensdag	9	Psalm 119: 113-120
Donderdag	10	Leviticus 16: 1-10
Vrijdag	11	Leviticus 16: 11-22a

De vooravond van Grote Verzoending

Zaterdag	12	Leviticus 16: 22b-34
Zondag	13	Marcus 10: 17-31

Maandag	14	Psalm 119: 121-128
Dinsdag	15	Psalm 119: 129-136
Woensdag	16	Prediker 1: 1-11

De vooravond van het Loofhuttenfeest

Donderdag	17	Prediker 1: 12-18
Vrijdag	18	Prediker 2: 1-11

24 - 29 september

Afgelopen en komende zondag leest de Kerk uit Marcus 9: 30-50: over de goede weg die Christus en zijn volgelingen bewandelen, een reisgezelschap dat zich niet beperkt tot de leerlingen alleen, en over tegenkrachten die ons proberen 'af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had geweest' (Deuteronomium 13: 6).

30 september - 3 oktober

In oktober viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de profeet Micha sluit aan bij het gebruik om op *Rosj Hasjana* (Nieuwjaar) broodkrumels in stromend water te werpen en daarbij de laatste drie verzen van hoofdstuk 7 te citeren.

4 - 9 oktober

Psalm 119 bezingt Gods wetten. We lezen verder in Deuteronomium over hoe een volk dat aan God gewijd is zou moeten leven. In het evangelie pleit Jezus voor een Thora-interpretatie die zich niet

beperkt tot de dode letter (het voorschrift), maar die handelt in de geest van wat geschreven staat (het verhaal).

10 - 12 oktober

De lezing uit het boek Leviticus beschrijft de oorspronkelijke rituelen van Jom Kipoer (Grote Verzoending), waaraan de Nederlandse taal de term 'zondebok' heeft overgehouden.

13 - 15 oktober

Bij Jezus' woorden 'U kent de geboden' (Marcus 10: 19) die de wereldwijde Kerk vandaag leest, zingt de Kerk psalm 119: 121-128.

16 - 30 oktober

Het boek Prediker is de feestrol van *Soekot*, het joodse Loofhuttenfeest, dat dit jaar vanaf 16 oktober wordt gevierd. De Kerk leest op deze zondagen het Marcusevangelie verder door: over Jezus' opgang naar Jeruzalem.

Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen. Daarbij is iedereen van harte welkom.

- Donderdag 3 oktober
- Donderdag 10 oktober
- Donderdag 17 oktober

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Weeksluitingen



Zaterdag 28 september 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

Beth San

19.00 uur: Evangelisatiekoor

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 29 september 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: mevr. G. Hallerdijk, Bredevoort
collecte: Diaconie en kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 29 september 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: mevr. N. Hengeveld
collecte: Missionair werk en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: ds. F. de Jong,
welkom- en overstapdienst
collecte: Missionair werk en Kerk

Zaterdag 5 oktober 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: maandsluiting met
Evangelisatiekoor

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Fles

Beth San

19.00 uur: ds. C. Maris

Zondag 6 oktober 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. J.T. Parmentier, Winterswijk,
ADA-dienst
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 6 oktober 2024

Oude Helenakerk

R.K.-viering
09.30 uur: pastor J. Droste,
Woord- en gebedsviering

Zuiderkerk

09.30 uur: ds. F. de Jong, *bevestiging
en afscheid ambtsdragers en
afscheid van Wilma de Jong*
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 12 oktober 2024

Stegemanhof

19.00 uur: ds. P. Speelman

Beth San

19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

Zondag 13 oktober 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. R. Wentink, Winterswijk
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 13 oktober 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk, *doopdienst*
collecte: Plaatselijke Evangelisatiecommissie
en diaconie

19.00 uur: ds. E. van Deventer, *Evensong
m.m.v. Cantorij Aalten*
collecte: Plaatselijke Evangelisatiecommissie
en diaconie

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, *Kliederkerk*
collecte: Plaatselijke Evangelisatiecommissie
en diaconie

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:

- fam. Hoftijzer, Renglinkweg 4

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website
www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'.

Tijdens een doopdienst is er altijd oppas-
en kindernevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in
het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

28 sep dhr. A.A.J. Driessen
Keizersweg 73, 7121 GN
29 sep mev. W.C. Blekkink-Lensink
Frankenstraat 85/01, 7122 ZS
29 sep dhr. G.J. van Braak
Bevrijding 53, 7121 WR
29 sep mev. J.G. ter Maat-Sikking
Stationsstraat 29, 7122 AS
29 sep mev. J.Th. Jansink-Heezen
Varsseveldsestraatweg 11/C, 7122 CA
1 okt mev. C.J. Bannink
Nijverheidsweg 69, 7122 AB
1 okt dhr. H.H. Scholten
Eligiusstraat 2/7, 7121 ED
1 okt mev. G.W. Eenink-Onnink
Rengelinkweg 10, 7122 JW
2 okt mev. G.B. Tolkamp-te Bokkel
Reviusstraat 3, 7121 VZ
2 okt mev. J.W. Duenk-Vreemann
Vondelstraat 22, 7121 VC

2 okt dhr. H.G. Onnink
Neptunus 6, 7122 XV
3 okt mev. A. Demkes-van Braak
Orion 27, 7122 XE
3 okt dhr. K.A. ter Wee
De Hare 4, 7121 XH
4 okt dhr. D.W. Veerbeek
Westendorpweg 3, 7122 JT
4 okt mev. J.H. Lensink-Tolkamp
Frankenstraat 101, 7122 ZS
6 okt mev. C.J.H. Helmink-Wamelink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
7 okt mev. J.F. Bussink-Nijman
Schooldijk 27, 7122 LX
8 okt dhr. W. Westerveld
Trompstraat 7/A, 7122 VT
9 okt dhr. G.J.Th. Doornink
Het Verzet 31, 7121 XB
10 okt mev. A.G. Houwers-Heinen
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
10 okt dhr. B. Grievink
Akkermateweg 2, 7122 LG
11 okt mev. H.W. Schoppers-Meinen
Geurdenstraat 36, 7122 CG

12 okt mev. G.E. ter Haar-Eppink
Dalweg 15, 7122 BA
12 okt dhr. J.W. Bussink
Schooldijk 27, 7122 LX
12 okt dhr. A.J. Schuurman
Ludgerstraat 84, 7121 EM
13 okt dhr. G. Roos
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
13 okt mev. G.S. Eppink-Winkelhorst
De Hoven 11, 7122 BJ
14 okt mev. J.G. Rozema-Speelberg
Hogestraat 6, 7122 BV
14 okt mev. G.W. ter Maat-Prinsen
Meiberg 21/A, 7121 AN
15 okt mev. J.C. Bolks-van der Hoek
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
15 okt dhr. H.H. Emsbroek
Geurdenstraat 79, 7122 CG
16 okt mev. L. Luiten-de Jong
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Ziekte en herstel

Mevr. Johanna Doornink-Klompshouwer, Het Verzet 31, moest de afgelopen tijd geopereerd worden. Ze is God dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Ze is thuis om verder te herstellen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Alle andere zieken in de wijk wensen we heel veel sterkte, beterschap, moed en hoop toe.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

en hij ook alweer thuis is. Een goed verder herstel gewenst.

Er zijn meer mensen ziek in de wijk. Niet iedereen wil hier genoemd worden, maar laten we bidden voor moed en levenskracht voor allen die lijden aan lijf of leven. Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van mij op prijs stellen, laat dat dan (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

Verhuizing

Bea en Bennie Nijman, Bocholtsstraatweg 7 in Aalten, zijn verhuisd naar Doetinchem. Een goede tijd gewenst in jullie nieuwe woonplaats.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd.

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

ds. Elizabeth van Deventer

Overleden

Op 27 augustus is mev. An Wildenbeest, Het Verzet 52, overleden. Als onderwijzeres heeft ze zich met veel passie en liefde jarenlang ingezet voor vele kinderen, en ook voor haar nichten en neven heeft ze veel betekend. Ze wordt zeer gemist in de familie. An wist zich geborgen bij God en bij Jezus, haar Heer. In dat vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen. We wensen haar zussen, broer, andere familieleden en geliefden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies.

Op 3 september is mev. Dien Assink-Migchelbrink, Gravenpad 30, overleden. Ze is 95 jaar geworden. Haar gezondheid ging de laatste tijd steeds verder achteruit. Ze had er vrede mee om te gaan. In alle rust is ze overleden, in het vaste vertrouwen dat ze naar haar Vader in de hemel zou gaan. Ze leefde haar geloof in alles wat ze deed. We wensen de kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe bij dit verlies.

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl



Zieken

Riek Hoftijzer is geopereerd aan haar schouder. Toen ik haar sprak in het SKB was het de verwachting dat ze op korte termijn naar huis zou mogen. Riek liet me weten dat bezoek voor een kopje koffie altijd welkom is.

Ook Dini van Burk sprak ik in het SKB in Winterswijk. Het is nog niet duidelijk wanneer ze uit het ziekenhuis ontslagen kan worden. Vanuit Aalten wens ik jullie beterschap en sterkte, Dini en Wim! Dankbaar zijn Annie en Dick Perebolte dat de operatie van Dick in het MST in Enschede geslaagd is

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



Dit stukje schrijf ik voor mijn vakantie, die eindigt op het moment dat we als gemeente een start maken met een nieuw kerkelijk seizoen. Op het moment dat u dit leest, ligt die start alweer achter ons en het nieuwe seizoen voor ons: een seizoen waarin ongetwijfeld uitdagingen op ons pad komen, maar waarschijnlijk ook dierbare momenten van samenzijn en samenwerken in de Geest van Jezus Christus.

We nemen in deze tijd van het jaar afscheid van de zomerperiode en bereiden ons voor op een leven binnenshuis bij de verwarming of de kachel. Ik vind het altijd weer bijzondere momenten: de overgang tussen winter en voorjaar, en tussen zomer en herfst. En ik ben altijd verwonderd over hoe de natuur - in al haar schoonheid - deze overgangen begeleidt. De eerste (die van winter naar voorjaar) is een overgang van binnen naar buiten, de tweede (die van zomer naar herfst) is er een van buiten naar binnen.

Deze bewegingen doen me denken aan de 'Binnenstebuiten-dag' die we ieder jaar in het centrum van Eibergen hebben: een festiviteit die wel een beetje lijkt op een Aaltendag. De dag erna, 25 augustus, preekte voormalig IKON-dominee Bram Grandia in onze Oude Mattheuskerk en sprak hij over het kyriëgebed als zijnde een *buitenstebinnen-gebed*. We brengen alles wat zich buiten ons afspeelt naar binnen (in ons hart) en brengen dat bij God. Er is veel gaande in de wereld, en we mogen dankbaar zijn dat wij een dak boven ons hoofd hebben, dat we voldoende te eten en te drinken hebben en warm kunnen zitten. Het minste dat we kunnen doen is bidden voor elkaar en voor hen die leven in rouw, armoede, oorlog en (natuur)geweld. Zo openen we ons hart en verbinden we ons met elkaar. Zo vragen we de Eeuwige om ontferming voor wie daar zo naar verlangen.

Overleden

Na een kort ziekbed is op 6 september mevr. Annie Winkelhorst-te Winkel, Batavenstraat 33, overleden. Ze heeft zich altijd met liefde ingezet voor de mensen om haar heen. Haar zorg, inzet, positiviteit en kracht zullen zeer gemist worden. In vertrouwen op God is ze rustig heengegaan. We wensen Henk, de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte bij dit grote verlies.

Op 11 september is dhr. Benny Mateman, Geurdenstraat 72, overleden. Na zijn pensioen had hij nog graag allerlei dingen willen doen. Helaas werd hij ernstig ziek. De laatste jaren heeft hij er alles aangedaan om nog zo lang mogelijk bij zijn geliefden te kunnen zijn en te genieten van wat mogelijk was. Ina, Wendy & Franco en de kleinkinderen zullen hem enorm gaan missen. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bezoekwerk

Voor het Lage Veld 1-77 (oneven), 2-80 (even), Hoge Veld 1-67 en de Richterinkstraat zijn we nog op zoek naar bezoekmedewerkers. Hebt u interesse voor een specifieke straat, neem dan even contact met mij op.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met woensdag.

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, of wilt u dat daarin melding wordt gedaan van een geboorte of verhuizing, neem dan even contact op met de predikant / kerkelijk werker van uw wijk.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen ben ik doorgaans niet beschikbaar voor het begeleiden van een uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

**Afscheid contactpersoon**

Vele jaren is Alie ter Haar contactpersoon geweest in onze wijk. Alie heeft aangegeven nu te willen stoppen met dit werk. We zijn heel blij dat Sefrien Heusinkveld haar taak wil overnemen. Alie zeer bedankt voor al het werk dat je onder ons gedaan hebt!

Verhuisd

Sjaan Lubbers-Raab, Geurdenstraat 41, is verhuisd naar Pronsweide. Een grote verandering. Wij hopen dat het een goede plek voor u zal zijn.

Huwelijksjubileum

Op 13 oktober zijn Henk en Henny Wikkerink, Stationsstraat 6A, 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum! Wij hopen dat jullie, als jullie dit vieren in Beth San, waar Henk tegenwoordig woont, jullie een mooie dag zullen hebben.

Met een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl

**Geboorte en doop**

Nogmaals mag ik de wijkberichten met heugelijk nieuws beginnen; op 21 mei 2024 werd Demi Willemijn Graven geboren. Demi is de dochter van Frank en Gerdienke Graven-van Eerden, de Kraaienboom 2, en zusje van haar twee grote broers, Tian en Jesse.

Ds. Zeldenrijk hoopt zondag 13 oktober, in de ochtenddienst in de Oude Helenakerk, Demi te dopen. Frank, Gerdienke, Rian en Jesse van harte gefeliciteerd met de geboorte en de voorgenomen doop van jullie dochter en zusje Demi Willemijn. Gods zegen voor jullie gezin.

Ik heb je bij je naam geroepen, jij hoort bij mij. (Jesaja 43 :1b).

Huwelijksjubileum

Nog een heugelijk bericht: dhr. en mevr. Kemink-Romeijn vierden 14 september hun 50-jarig huwelijksjubileum. Een hartelijke felicitatie voor het gouden bruidspaar en Gods zegen voor de komende huwelijksjaren toegewenst.

Ziekte

Dhr. Lensink, Vlierbeslaan, is in het SKB in Winterswijk opgenomen.

Dhr. Reinier Demkes, Hogestraat, is na een ziekenhuisopname en een operatie gelukkig weer thuis. Wij wensen beiden Gods kracht en zegen, en voorspoedig herstel.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods merkbare nabijheid en zegen.

Ter bemoediging deel ik graag de volgende tekst, 1 Petrus 5:7, met u: *Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Overleden

Op 11 september is dhr. Gerard Johan (Han) Weikamp, Geurdenstraat 21, op 85-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte in dit gemis.

Bezoekdienst

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en/of heeft u vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met een bezoekmedewerker uit uw sectie of de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368.

De wijk- en sectie-indeling kunt u vinden op kerkvenster.nl/pastoraat/wijkteams.

De volgende secties zijn vacant:

- Sectie 23A, alleen de Lijsterbeslaan en Vlierbeslaan 18-22 (Estinea).
- Sectie 28B Servatiusstraat, Willebrordstraat.

Zegen/dankbaarheid

Van mevr. Mateman-Prinsen hoorde ik de volgende levenswijsheid die ik met u mag delen: 'Je moet op vragen als 'Hoe het gaat' steeds beginnen met de pluspunten, dan kom je niet zo vlug bij de minpunten. Als je dat voor ogen houdt, kun je het beter volhouden.'

Van dhr. Stronks, Polstraat, mocht ik enkele jaren geleden een zelfgemaakt huisje in ontvangst nemen. Dit huisje had een bepaald doel. Ik hoorde over 'menstruatie-armoede'. Dit begrip is door het armoedefonds geïntroduceerd en betekent dat bij een op de tien vrouwen en meisjes die in armoede leven thuis geen geld is voor menstruatieproducten.* Mijn huisje is als een menstruatie-uitgiftepunt bedoeld. In het huisje liggen menstruatieproducten die men gratis op kan halen. Het staat inmiddels twee jaar in mijn tuin en er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Ik ben dankbaar voor het huisje en voor het feit dat ik op deze wijze mensen kan ondersteunen.



(* bron: www.armoedefonds.nl)

Persoonlijk

Beste gemeenteleden van wijk Noord-Geel,

Dit is het laatste wijkbericht van mijn hand. Met dankbaarheid kijk ik terug op de jaren waarop ik als kerkelijk werker in uw gemeente werkzaam mocht zijn. Ik heb mij thuis gevoeld in de gemeente en in de wijk. Dank voor uw gastvrijheid en vertrouwen.

Zaterdag 5 oktober hoop ik persoonlijk afscheid van u te nemen. Tussen 14.30 en 16.30 uur bent u van harte welkom in het Romienendal. Anders zondag 6 oktober na de dienst in de Zuiderkerk. Mocht u een bezoek van een pastor wensen; collega's nemen waar.

Voor een bezoekaanvraag, melding ziekenhuisopname, geboorte, jubileum, ondersteuning bij een begrafenis etc. kunt u contact opnemen met wijksciba Wim Bulsink, scriba.wijk.noord@pgaalten.nl of tel. 06 1016 5508.

Wim zal uw verzoek voor een bezoekaanvraag of ondersteuning bij een begrafenis doorgeven aan een waarnemende pastor. Daarnaast verzorgt en coördineert hij tijdelijk de publicaties in KerkVenster.

Rest mij u alle goeds en zegen toe te wensen, en dit doe ik graag met de woorden van Opwekking 602:

*Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.*

*In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,
in Jezus' Naam geef ik jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.*

*Heilige Geest, de heilige Geest,
de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.*

Goodgoan!

Met een hartelijke groet,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Op het moment is er nog even niets te melden uit Kobus. Ik blijf oproepen tot Baksel van liefde! En blijf aardig voor elkaar. "Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij".- Filippenzen 4:5

ds. Folkert de Jong

Gespreksgroep

Op 27 september komt de gespreksgroep bijeen (en daarna kun je ook gewoon aanschuiven).

Wist je dat ...

- ... onze gemeente naast kerkdiensten, KruX, Diepgang, Twintigers-groep en diaconie (enz. enz.) ook een gespreksgroep heeft
- ... je welkom bent bij de gespreksgroep
- ... de gemiddelde leeftijd rond de dertig ligt
- ... het goed is voor je geloofsleven om elkaar beter te leren kennen
- ... je in de groep al je vragen, oplossingen, gebed en taart kunt delen
- ... dat we altijd blij zijn met taart
- ... we eens in de drie weken op vrijdagavond bij elkaar komen
- ... Folkert en Plonie de groep leiden, maar als ze er niet zijn we dat gewoon zelf doen
- ... het echt niet erg is als je er niet altijd kunt zijn, we zijn druk/hebben gezinnen, werk en zo meer
- ... we echt niet per se anders, geloviger, heiliger zijn dan jij
- ... jij misschien wel heilig bent, maar dat we toch echt niet schrikken van fouten, onderuitgaan, onregelmatige kerkgang of gewoon geen kerkgang
- ... je zelf thema's waar je mee zit kunt inbrengen
- ... we er hoogstens een punt van maken dat ds. Folkert sokken in sandalen aanheeft
- ... hij zich daar niets van aantrekt
- ... we echt geloven dat God ook van jou houdt
- ... we het gehad hebben over geloof en corona / omgaan met geld / techniek / eenzaamheid / materialisme / genade / kloosterleven / gebed / vrijheid / milieu enz.
- ... je zelfs zonder taart welkom bent (hoogstens zijn we teleurgesteld)
- ... vooral ds. Folkert teleurgesteld is en je je daar niets van moet aantrekken
- ... de eerste avond dit seizoen 27 september is, maar je daarna ook gewoon kunt aanschuiven
- ... we uiteraard rekening houden met afstand houden en zo
- ... we vertrouwen op God, en geloven dat we rekening moeten houden met elkaar
- ... je welkom bent, stuur maar een app / mail naar Folkert

ds. Folkert de Jong



In memoriam

Ina Hoftijzer-Brunsveld

~Ina~

geboren
21 maart 1941
overleden
31 juli 2024



'Ina van de Mölle' is het oudste kind van Antoon en Dien Brunsveld-Westerveld, ze kreeg nog vier broers. Ina werd geboren in IJzerlo, waar Antoon en Dien de bakkerij en kruidenierswinkel runden. Ze leerde er op jonge leeftijd zich dienstbaar op te stellen.

Al op haar 17^e vertrok Ina naar Arnhem voor de opleiding tot verpleegkundige. Ze had er een fijne, zelfstandige tijd. Het belang van zelfstandigheid zou ze later ook overbrengen op haar kinderen.

In 1965 trouwde ze met Henk Hoftijzer. Tussen 1967 en 1970 werden Anne-Lize, Bertram en Andrea geboren aan de Kruisdijk in IJzerlo. Toen de kinderen jong waren, was Henk van maandagochtend tot vrijdagavond van huis om met zijn eerste bulldozer grondwerk te doen in Friesland en de Flevopolder. Ina voedde zelfstandig drie jonge kinderen op.

Vanaf eind jaren '70 werkte Henk meer in de buurt en werkten ze samen aan de groei van Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf, waarbij Ina een belangrijke rol had in de administratie en algehele coördinatie. Daarnaast was Ina actief in de IJzerlose gemeenschap als voorzitter van het schoolbestuur en Ons Aller Belang.

Na de overname van het bedrijf door Bertram met echtgenote Ellie ontstond een nieuwe fase, wonend aan de Essinkweg. Ina genoot van alle activiteit daar, o.a. door de paardenhobby van Henk. Ook nu weer een duidelijke rolverdeling; Ina was voor de binnenboel, de hapjes en de drankjes, Henk voor de buitenboel. Daarnaast genoot Ina ervan tijd door te brengen met de drie kleinkinderen. In de schoolvakanties organiseerde ze uitstapjes met hen.

Er was tijd om mooie reizen te maken, ook naar verre bestemmingen. 'Ik hol van uitgaan', zei Ina. Dat deden Henk en Ina ook met paard en koets. Ze nodigden dan graag gasten uit, waarbij Ina natuurlijk voor de versnaperingen zorgde. Haar plezier in organiseren kwam van pas bij haar werkzaamheden voor de kerk.

De laatste jaren werd de zorg voor het grote huis en voor elkaar zwaarder. Door hun beider gezondheidsproblemen woonden Ina en Henk in 2023 al een aantal maanden gescheiden van elkaar. Vanaf april jl. kreeg Ina zelf met grote gezondheidsproblemen te maken, opname in Pronsweide was noodzakelijk. Ze werd met heel veel goede zorgen omringd, maar vond het heel moeilijk om haar zelfstandigheid los te moeten laten.

We zijn dankbaar dat ze in Pronsweide uiteindelijk, met haar hand in die van Henk en in het bijzijn van de kinderen, rustig en met een tevreden gezicht is overleden.

'Goetnisse an iederene wie't naor mi'j vrög.'

kinderen Hoftijzer

Berendina Antonia Assink-Migchelbrink

~Dien~

geboren
25 maart 1929
overleden
3 september 2024



Dien is geboren als jongste in een gezin van vijf kinderen. Ze had vier oudere broers. Ze groeide op op een boerderij. Haar moeder werd ernstig ziek en overleed toen Dien 4 jaar was. Dien herinnerde zich dat haar moeder vlak voor haar overlijden Ps. 68 vers 10 zong, en vooral de volgende woorden bleven haar altijd bij: *Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.*

Dat vertrouwen op God werd ook Dien haar houvast en vertrouwen, door alle pijn, verdriet en gemis heen.

Dien moest al jong meehelpen in huis. Op haar 4^e kon ze al aardappels schillen. Ze had al snel een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de zorg voor iedereen om haar heen. Ze had een hechte band met oma, haar vader en broers. Ze hadden het niet breed en waren daarom zuinig. Bij Dien is dat altijd gebleven. Wat nog goed was, gooide je niet weg. Kleren herstelde je en droeg je tot ze versleten waren. Sokken werden gestopt, broeken uitgelegd, eten geweekt.

Op haar 11^e moest ze van school af om thuis te komen helpen. Dat vond ze heel jammer. Ze had graag naar de huishoudschool gewild en de verpleging in gegaan. Later ging ze in betrekking.

De oorlog was een spannende tijd; haar broers in het leger, eten afstaan aan de Duitsers, bombardementen, Duitsers in huis. Dien was God dankbaar dat ze er goed door is gekomen.

De kerk, het geloof en de gemeenschap waren belangrijk voor haar.

Ze leerde Bernard Assink kennen en op 10 juni 1953 zijn ze getrouwd en bij Bernards ouders in gaan wonen. Ze was heel blij met de kinderen: Henk, Ria, Ineke en Benno. Ze was een goede, lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. Ze konden voor alles bij haar terecht. Ze was gastvrij en vrijgevig met alles wat ze had.

Ze genoot van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze was trots op ze en altijd blij om ze te zien. Ze genoot ook van bloemen, lezen, tuinieren, koken, breien en naaien. Het verlies van geliefden raakte haar diep. Ook het verlies van Bernard. 70 jaar hebben ze lief en leed gedeeld en waren God daarvoor dankbaar. Dien was een dankbaar mens met een groot hart. Uiteindelijk is ze in alle rust heengegaan, vol vertrouwen op God. Want:

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.

Anneke Wattel-de Vries

Jannie Berendina Winkelhorst-te Winkel

~Annie~

geboren
6 november 1943
overleden
6 september 2024



Annie is geboren op Goorzicht in Dale. Ze was nog maar 9 jaar toen ze wees werd. Annie werd ondergebracht bij familie en verhuisde regelmatig in haar jonge jaren. Ze vertelde daar altijd positief over. Na de lagere school is ze naar de huishoudschool gegaan. Met het diploma van de huishoudschool op zak is ze gaan werken in Arnhem. Ze ging 'intern' in een bejaardentehuis. Toen Beth San in Aalten werd opgeleverd ging ze daar aan de slag.

Haar jeugdervaringen hebben haar karakter gevormd. Annie had een zwak voor oudere mensen en was voor hen een helpende hand, met zorg en aandacht. Ze had een bewonderenswaardige veerkracht en keek altijd vanuit positiviteit naar de wereld.

In 1964 is Annie met Henk getrouwd. Ze woonden aan de Hogestraat in Aalten. Daar werden hun drie kinderen geboren; Hans, Robert en Sonja. Het huis werd al snel te klein en ze verhuisden naar de Batavenstraat. Iedereen was altijd welkom, want het gezin werd steeds groter. Eerst met de schoonkinderen en later met de kleinkinderen. Je kon altijd aanschuiven bij het eten. Dan werd er wel weer een extra schnitzel uit de diepvries getoverd, een enorme stapel tosti's gemaakt of werd er een feestje met karnemelkse saus gevierd. Je voelde je altijd welkom.

Annie hield van spelletjes, samen met de kinderen en later met de kleinkinderen. Vaak had ze zelf de meeste schik.

Annie was lid van verschillende verenigingen, zoals kegelclub NIOS, sjoelclub de Schijf en de koersbalclub. Vaak nam ze een rol op zich vanuit de organisatie. Ze was ook actief als vrijwilliger, onder andere bij VOC Tandem, het bloemencomité van de kerk, of als penningmeester bij de PCOB.

Annie hield van het leven en kon oprecht genieten. Ze ging samen met Henk graag op vakantie. Eerst met het gezin, later met familie of met de burens. Veel landen werden bezocht. Ze ging ook graag uit eten met vrienden en familie. Was het bijna op, dan keek ze rond met een grote glimlach op haar gezicht en zei dan: 'Waar zullen we de volgende keer naartoe gaan?'

Maar ineens kwam er geen volgende keer meer. Op 15 juli kreeg ze de diagnose darmkanker. Geen behandeling meer mogelijk. Ruim zes weken was er intensieve zorg en aandacht vanuit familie, de huisarts, de kerkgemeenschap, Sensire, burens en vrienden.

Op 6 september is ze rustig ingeslapen in het bijzijn van Henk en de kinderen.

Annie, we gaan je missen!

familie Winkelhorst

Geldwerving KerkVenster 24^e jaargang

Een jaargang KerkVenster loopt van 1 oktober t/m 30 september. Dat is al zo vanaf de start van het huidige blad op 1 oktober 2000. Waarom deze opmerking?

We merken aan de ingevulde bedragen dat een behoorlijk aantal mensen in de veronderstelling verkeert dat het om een bijdrage voor Kerkbalans gaat. Kerkbalans is de bijdrage voor het werk van de kerk, en de rondgang hiervoor vindt altijd aan het begin van het kalenderjaar plaats.



Bij dit nummer van KerkVenster is een folder gevoegd met antwoordstrook. Wij stellen het op prijs als u de retourenvelop bij de bezorger in de bus wilt doen, indien u hiertoe in staat bent. Is dit bezwaarlijk, dan komt de bezorger bij u aan de deur om de envelop op te halen. Sinds vorig jaar staan op het antwoordformulier de velden voor mobiel nummer en mailadres. We hopen dat u deze velden wilt invullen, voor zover van toepassing. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor communicatie over praktische zaken en t.b.v. eventuele andere vormen van betalen. Als u de bijgevoegde envelop gebruikt, krijgt de bezorger het antwoordformulier niet te zien. Mocht u een contante gift willen doen, voegt u dan wel het antwoordformulier bij. In verband met de jaarlijkse controle van onze boekhouding willen wij ook de ontvangst van deze bedragen goed kunnen verantwoorden. Bovendien is het geld dan niet zichtbaar als de enveloppe tegen het licht wordt gehouden. Incasso heeft onze voorkeur. Daarbij geldt het volgende:

- Het incassant-ID van Stichting KerkVenster is NL17ZZZ091236360000.
- De incassomachtiging op het antwoordformulier is slechts geldig voor 1 jaargang.
- Het machtigingskenmerk bestaat uit de postcode, aangevuld met het huisnummer en, indien van toepassing, een huisnummer-toevoeging. Uw adres op of rond 1 oktober 2024 (het adres tijdens de geldwerving) is bepalend voor het machtigingskenmerk.
- Incasso vindt plaats op:
 - 1 januari 2025 (jaar, 1e halfjaar en 1e tertiaal)
 - 1 mei 2025 (2e tertiaal)
 - 1 juli 2025 (2e halfjaar)
 - 1 september 2025 (3e tertiaal)
 of de eerstvolgende bancaire werkdag
- Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Het recht op terugboeking bestaat 56 kalenderdagen. Neem binnen acht weken contact op met uw bank en vraag de bank naar de voorwaarden.
- Let u er alstublieft op dat u een rekeningnummer invult dat niet geblokkeerd is voor incasso.
- Voor mensen met een postabonnement die door middel van incasso betalen, gelden dezelfde regels.

Dilemma rond het noemen van een richtbedrag

De stichting KerkVenster heeft bij de jaarlijkse geldwerving de bijdrage vanaf het begin vrijgelaten. Op die manier kunnen ook mensen met een kleinere beurs KerkVenster lezen zonder diep in de buidel te hoeven tasten. De meer vermogenden onder ons betalen wat meer. Tot voor enkele jaren geleden was de jaarlijkse opbrengst van de vrijwillige bijdrage dusdanig, dat we van de opbrengst niet alleen de opmaak en het drukwerk van KerkVenster konden financieren. Er bleef zelfs voldoende over om de kerken van Aalten en Bredevoort ook te kunnen ondersteunen bij de promotie van bepaalde activiteiten, of bij de aanschaf van materialen die nodig zijn om de kerkdiensten uit te zenden.

Sinds twee jaar zitten we in een andere situatie. Hoewel de opbrengst van de vrijwillige bijdrage nog steeds op ongeveer hetzelfde peil zit, is deze niet meer kostendekkend. Voor het lopende jaar bedraagt het verwachte tekort ongeveer € 10.000. Dit heeft vooral te maken met de sterk gestegen kosten voor papier en drukwerk. Op zich hebben we voldoende reserves om dit tekort nu op te kunnen vangen. We hopen echter de komende jaren op een wat hogere bijdrage, zodat het tekort wat lager uitvalt en we het uitgeven van KerkVenster nog een tijd vol kunnen houden.

Sommige lezers vragen ons om een richtbedrag te noemen. Tot nu toe hebben we dat niet gedaan, omdat we hopen dat de mensen die het geld makkelijk kunnen missen uit zichzelf wat ruimer geven, zonder dat de mensen die met veel minder rond moeten komen zich bezwaard hoeven te voelen omdat ze onder het richtbedrag zitten met hun bijdrage. Naar verhouding draagt de laatste groep misschien juist wel veel meer bij. KerkVenster verschijnt gemiddeld zeventien keer per jaar met een nummer van gemiddeld 24 pagina's. Op dit moment kost een nummer ongeveer € 2,50. Op basis hiervan is het richtbedrag € 42,50.

Volharden in hoop, geloof en liefde

In de colofon van KerkVenster staat het als volgt omschreven: 'KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad geeft een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen'.

Hoe staat het met dit verhaal van God en mensen? Leeft het verhaal en is het anno 2024 nog een gezamenlijk verhaal? Er zijn in de kerk en in deze wereld veel gebeurtenissen die grote zorgen baren. Er is meer dan ooit behoefte aan een hoopvol perspectief en aan kracht en inspiratie om steeds opnieuw te beginnen. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar volhouden in het streven om goed rentmeester te zijn binnen de geloofsgemeenschap en daarbuiten. Goed rentmeesterschap is meer dan ooit van essentieel belang. Als individuen hebben we beperkte invloed en in je eentje is het moeilijk om vol te houden.

Daarbij hebben we inspiratie nodig, bijvoorbeeld vanuit Bijbelverhalen, verhalen van

mensen om ons heen en van voorbeelden van mensen die tegen de heilloze stroom in durven te gaan.

Naast inspiratie is de ontmoeting met elkaar van essentieel belang. Alleen vanuit de echte ontmoeting kan er begrip voor elkaar ontstaan en kunnen we krachten bundelen om problemen aan te pakken. Problemen dichtbij en soms misschien ook die van wat verder weg.

Ik hoop dat KerkVenster het komende jaar vooral een bron van inspiratie en ontmoeting zal zijn rond de thema's van hoop, geloof en liefde. Laten we rond deze drie pijlers het verhaal van God en mensen verder vorm geven.

We stellen het op prijs als u met een vrijwillige bijdrage het werk van KerkVenster wilt steunen, zodat we ook het komend jaar een mooi blad kunnen uitbrengen en hopelijk mede door de inhoud van het blad kunnen zorgen dat we blijven volharden in hopen, geloven en liefhebben.

Names alle medewerkers en bestuur, Alpt te Winkler, voorzitter bestuur Stichting KerkVenster

- De vrijwillige bijdrage is aftrekbaar van het inkomen, als u daarvoor in aanmerking komt. KerkVenster is namelijk een ANBI-instelling.
- De toezegging/betaling die u doet is voor één jaar geldig, eventueel de incasso-opdracht die u ons eventueel verstrekt. Volgend jaar oktober komen we dus opnieuw vragen wat u wilt bijdragen.

KerkVenster 

Kantoor: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten
tel. 0543-472835
b.g.g. 0543-476368 (hoofd bezorging)
0543-476724 (aanspreekmeester)
e-mail: coördinator@kerkvenster.nl

Nogmaals, we willen graag dat ieder gemeentelid KerkVenster kan ontvangen; dus als dit een te forse belasting is voor uw beurs, is een kleiner bedrag ook goed. Voor mensen die makkelijk meer kunnen missen, ... we hopen dat dit schrijven voor u geen reden vormt om uw bijdrage te verlagen.

Het zou mooi zijn dat we op deze manier er samen voor zorgen dat KerkVenster de komende jaren bij iedereen die dat wenst in de bus komt.

Door de ANBI-status van Stichting KerkVenster is de bijdrage aftrekbaar van het inkomen als u aan de voorwaarden voldoet.

bestuur stichting KerkVenster

Wie komt ons helpen bij het invoeren van gegevens

Zoals elders in deze editie wordt aangekondigd: De jaarlijkse geldwervingsactie voor het blad KerkVenster gaat weer van start. Zodra de antwoordformulieren met daarop de toegezegde bijdragen via de bezorgers weer binnenkomen, moeten deze verwerkt worden. Dit is een behoorlijke klus. Daarom zijn we op zoek naar een of twee personen die in de maanden oktober en/of november een aantal dagen willen en kunnen helpen met het invoeren van de gegevens. Enige handigheid in het werken op een computer is nadrukkelijk gewenst.

Ben je bereid om ons een handje te helpen? Neem dan contact op met Benno Elburg: baelburg@delta.nl of tel. 0543-476724.

A kerk

Tekst en foto's: Gea Evenhuis

Wij woonden een paar jaar op het A kerkhof in Groningen, het voorplein bij de A toren. Het huis was van mijn grootouders, mijn opa was maatschoenmaker. Ik noemde hem altijd *opa van de schoentjes*. Nadat ook mijn grootmoeder overleden was, zijn mijn ouders in dat huis gaan wonen. Mijn broer en ik mochten soms samen de kerkklok luiden. Ik herinner me nog dat ik dat super spannend vond, je kon immers ook een heel eind aan het klokkentouw omhooggetrokken worden.

Afgelopen zomer was ik weer in de A kerk voor een prachtige tentoonstelling. De kerk is al jaren in gebruik voor tentoonstellingen, concerten en ik dacht ook voor bijzondere diensten (maar dat weet ik niet zeker). Ook al staan er geen kerkbanken meer, ik kan zo de herinneringen en beelden ophalen waar wij altijd zaten. Wij hadden niet een gereserveerde plaats - bij sommige banken stond een naamkaartje - maar we zaten wel op een vaste plek.

Nu ervaar ik de schoonheid van het kerkgebouw, de heel bijzondere sfeer. Is het de gewijdheid of de sereniteit? De stilte is alom aanwezig, ondanks de straat- en marktgeluiden van buiten. Het lijkt haast of juist die geluiden de stilte nadrukkelijker maken. Het is niet de stilte van de natuur. Vertel mij waar het in Nederland nog stil is. Voor mij verwijst de grootsheid in de natuur naar het wonder van de schepping. De ingetogenheid van grootse kerkgebouwen, de eeuwenlange gebeden en gezangen die daarin gehoord zijn, verwijzen mij naar en doen mij stil staan bij het Mysterie God.



Uitnodiging donateursavond 'Stichting Vrienden van de Aaltense synagoge'



Op dinsdag 1 oktober zal tijdens de donateursavond van de 'Stichting Vrienden van de Aaltense synagoge' de heer Henk Poot een voordracht houden over het thema 'getsymboliek' in de Bijbel.

In een bijdrage schrijft Henk:

'Het Hebreeuws is de taal van een groot deel van de Bijbel en van het Joodse volk. In deze taal en met deze klanken is de boodschap van de Thora en de profeten van Israël voor het eerst gesproken en gehoord.

Maar er is iets bijzonders met de taal. Iets wat het oude Grieks en Latijn ook heeft: Elke letter is ook een getal. Als je dat ontdekt, wordt er een prachtige dimensie aan de boodschap toegevoegd.'

Voorafgaand aan deze voordracht is er een kort huishoudelijk deel. U bent van harte welkom op dinsdag 1 oktober in de Zuiderkerk in Aalten, aanvang 19.30 uur.

De toegang is vrij

sereniteit

*vrede in je hart
is deelbaar
innerlijk vertrouwen
wijst jouw weg*

*sereniteit
de innerlijke rust
is een weldaad*

*samen mogen delen
met ups en downs
de kracht vinden
de moed*

*vanuit de diepte
volgen antwoorden
die er toe doen*

Riek Aalbers-Hiddink

Concert in de Oude Helenakerk

Op zaterdag 19 oktober geeft organist Harry van Wijk samen met het Zwolse Vrouwenkamerkoor Hera een concert in de Oude Helenakerk. De uitvoering staat in het teken van het Requiem, gecomponeerd door Gabriel Fauré (1845-1925). Het concert begint om 19.30 uur.



De Oude Helenakerk staat op zaterdag 19 oktober in het teken van het Requiem van Gabriel Fauré. Hij componeerde zijn Requiem in d-mineur, opus 48 tussen 1887 en 1890. Het Requiem is Faurés bekendste langere werk. Het stuk is geschreven voor koor en orkest. Beroemde gedeelten uit het Requiem zijn de Hostias-solo van de bariton in het Offertorium, de sopraanaria Pie Jesu en het Libera Me. Fauré zegt over de reden tot componeren: 'Ik heb het nergens voor gecomponeerd ... gewoon voor het plezier, als u me dat toelaat te zeggen!'

Het Requiem wordt uitgevoerd door cantor-organist van de Oude Helenakerk Harry van Wijk, samen met het semiprofessionele Vrouwenkamerkoor Hera uit Zwolle. 'De Oude Helenakerk leent zich uitstekend voor concerten zoals dit. De ideale akoestiek en de prachtige historische entourage geven het net een extra dimensie.'

Over Vrouwenkoor Hera

De passie voor het zingen van uitdagende muziek op hoog niveau is wat de zangeressen van Vrouwenkamerkoor Hera verbindt. Het ensemble wordt in 2019 opgericht door dirigente Raghna Wissink en gooit vanaf het eerste concert hoge ogen met interessant, veelstemmig, klassiek en eigentijds a capella repertoire. Met delen uit het debuutprogramma 'Fear thou not' wint Hera in februari 2020 het Vocaal Festival in Utrecht. Uit het juryrapport: 'Wat een prachtig ensemble met interessant repertoire, een uitstekende focus van de koorleden en een fijne muzikale benadering.'



Over Harry van Wijk

Harry van Wijk is een breed georiënteerd musicus. Hij studeert bij Kees van Houten, Theo Jellema, Wolfgang Zerer en Joris Verdin. Na zijn studie verdiept hij zich in de muziek van Bach en Mendelssohn Bartholdy en in twintigste-eeuwse muziek door het volgen van masterclasses bij Arno Krijger, Ludger Lohmann, Leo van Doeselaar en Johannes Geffert.

Harry geeft concerten in binnen- en buitenland, onder andere in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, en is als cantororganist verbonden aan de Oude Helenakerk in Aalten.



Daarnaast is hij cursusleider 'Praktijkcursus Muziek in de Kerk' en docent bij Kerkmuziek 3 in opleiding. Hij heeft diverse prijzen gewonnen bij het Internationale orgelconcours in Nijmegen en bij orgelconcoursen in Duitsland.

Karin Stronks

Facebook | Muziek in de Oude Helena – Aalten

www.orgelsinaalten.nl

Bron: Wikipedia

Stichting Restauratiefonds

voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten



Familie Bruinsma in de bocht, blauw bloed, sigaren en zeebenen

(geschreven door Carl Slotboom)

Zaterdag 12 oktober in zaal Elim

Zaal open: 19.15 uur - Aanvang: 19.45 uur

Entree: € 7,50 incl. kop koffie/thee

Verloting in de pauze

Kaartverkoop: Messink & Prinsen

Primera

S. Veneberg, Kreeft 6

I. v.d. Put, Hogestraat 75a

Kaartreservering:

tel. 0543-471203 en tel. 0543-476171

't Zekenhuus in Wenters

Dit jaar besteet 't zekenhuus Koningin Beatrix in Wenterswiek 40 jaar.

De eerste zekenuze bunt vanuut de karken ontstaon, ok in Wenterswiek.

In 't begin van de achttiende eeuw was de zorg veur de zeken namelek 'n onderdeel van de armenzorg en daormet 'n zaak van de kärke.

Dee betaalden dan de dokter. Laeven en dood ligt bi-j beide ok dichte bi-jmekare. Geboorte en deupen, doodgaon en begraven.

Vanaf 1872 mosten alle gemeentes in Nederland 'n ruimte inrichten veur 't verplegen van mensen met 'n besmetteleke zeekte. Um in Biebelse termen te blieden, zeg maor 'melaatsen'. In verschillende plaatsen in de Achterhook komt d'r dan kleine zekenuze, in Wenterswiek an de Waliënseweg. Een zekenhuus met zes bedden. Tien jaar later kump d'r vanuut de 'Nederlands Hervormde Ziekenverpleging' naast 't olde mannen- en vrouwenhuus in de Gasthuusstraote ok 'n zekenhuus. 't Blijf zo'n belangriek wark van de kärke, samen met de zorg veur arme mensen en olden van dagen.

Al rap is dit zekenhuus te klein en is d'r behoefte an 'n zekenhuus veur iederene. Dat betekent gin 'N.H. ziekenverpleging' meer, maor 'n 'Algemene Vereeniging van Ziekenzorg.' 'n Algemeen zekenhuus mot d'r kommen. Wi-j hebt 't dan over 1923.

In 't begin wordt d'r nog over edacht um veur de katholieken in Wenters 'n apart gedeelte te maken in dit algemene zekenhuus. De katholieken zeet dit toch neet zitten en gaot zelf maor an de slag. Zee hebt wal de overtuging dat 't met de lichameleke gezondheid wal good zit in 'n algemene zekenhuus, maor neet met de geestelijke gezondheid.

Uutendeleke betekent dat op 15 meert 1926 de opening van het katholieke Elisabeth Ziekenhuis, op 10 juni evolgd deur 't Algemeen Ziekenhuis. Toch wal opmarkelek. 80% van de inwoners in Wenters was neet katholiek en ging dus ok neet naor 'n katholiek zekenhuus. Zo ging dat in dee tied.

Ok de burgemeester, as enigen anwezeg bi-j beide officiële openingen van de zekenuze, had 't in ziene toesprake d'r over dat 't wal jammer was dat 't toch twee zekenuze wazzen worden. Een van de dokters verbaasden zich daor ok al umme. Hee dacht dat d'r wal arg völle zeken in Wenterswiek mosten waen, of heel völle geld of misschien nog wal meer onenegheid.



Lechtenvoorde, als katholieke enclave, ging natuurlijk metene veur 'n katholiek zekenhuus. Hier was de zekenzorg end 1800 al in handen van wat katholieke vrouwleu dee de zeken thuus verzorgden. Nao 't neudege overleg tussen de huusartsen en de parochie vond iederene dat dit toch better most.

In 1920 werd de stichting 'St. Bonifatius Ziekenverpleging' op-ericht, met 'n zekenhuus in 'n herenhuus an de Broekboomstraote. Hier werden 'n antal kamers in-ericht veur acht patiënten. Veur de verpleging hiervan werd contact ezocht met de congregatie van de Franciscanessen van Münster. Dree zusters daorvan gingen in Lechtenvoorde warken en de medische zorg kwam veur rekkening van de huusartsen.

Op 25 april 1933 kwam d'r een ni-j zekenhuus an de Diekstraote: 't St. Bonifatius Ziekenhuis Lechtenvoorde. Een zekenhuus met veerteg bedden. 't Personeel was inmiddels uut-ebreed tut acht zusters en vijf vrouwleu veur de kökken en 't schoonmaken en 'n huusmeister. De zusters hadden in 't zekenhuus hun eigen wonruimte en een eigen kapel. Meer as 57 jaar hebt ze hier ewarkt en bunt ze veur de gemeenschap in Lechtenvoorde heel belangriek ewest.

Op 't leste wazzen ze uut Münster neet meer in staot de steeds older wordende zusters te vervangen. In 1978 werd in 'n officiële viering afscheid e-nommen van de paar dee d'r ton nog wazzen.

In 1974 heb ik zelf as gereformeerd jungensken uut Balle tien dage in 't zekenhuus in Lechtenvoorde elaeen. Gereformeerd of katholiek, ik bun d'r denk ik net zo verzorgd as iederene. Met owwen naasten mo'j net zo wies wezzen as met owzelf, zeker a'j zeek bunt. Ik had in 't begin wal wat schrik veur dee zusters (nonnen) met dee grote kappen op 't heufd, waarvan 'n paar nog halfwat Duuts praoten. Vri-jdags kreggen wi-j vis, dat had ik nog nooit ehad.

Echt kindvrendelek was 't ton nog neet in 't zekenhuus. Bezoek van vriendjes op de kamer mocht neet. Dee mochten met 't bezoekur allene met de snoete teggen de roete naor binnen kiekien.

Nao 't neudege gesteggelte fuseerden in 1984 't St. Bonifacius in Lechtenvoorde en 't zekenhuus St. Vincentius in Grolle met de Wenterse zekenuze tut 't Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Het gesteggel en de stried um 'n zekenhuus is neet allene iets van vrogger, maor nog steeds van alledag.

'n Paar jaar geleden was d'r hier in de Achterhook 't ge-ezelte tussen Wenterswiek en Dörkum. Met mekare één zekenhuus lukt nog steeds neet.

De beste plekke was natuurlek één groot ni-j zekenhuus in Varsseveld ewest. An 't ende van de A-18 lig nog een mooi stuk grond daorveur. Mooi centraal en good bereikbaor veur den helen Achterhook. Daor kö'j samen een horte met vedan!

Maor ik bun ok wal bli-j met Wenterswiek. Een mooi **en good** zekenhuus en uut eigen ervaring kan 'k zeggen dat 't natuurlek altied better is um d'r te warken dan um d'r te liggen.

Erik Schokkin





Overweldigend

Leven met wat je niet in de hand hebt

Onder deze titel zal Frits de Lange zondag 6 oktober een muzikale lezing verzorgen.

De commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen – Rekken en van de Parochie HH. Paulus en Ludger nodigen u van harte uit om **zondag 6 oktober 2024** naar de Oude Mattheüs in Eibergen te komen. De lezing begint om 15.00 uur.

De lezing zal afgewisseld worden met indringende liedjes van Maarten van Roozendaal, De Dijk, Nick Cave en Leonard Cohen; liedjes over kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over geloof, schoonheid en intens geluk, gezongen door Eessa Frieman, op gitaar begeleid door Frits de Lange.

paulus-ludger.nl



Sinds The Passion in 2022 in Doetinchem speelde, is er een periodiek gebedsmoment met mensen uit verschillende gemeentes samen. Dit is een initiatief van mensen uit de Baptistengemeente en staat open voor iedereen die wil bidden en aanbidden.

Komend seizoen organiseren we vijf Pray & Praise avonden in een basic opzet: zonder programma en zonder spreker, maar met veel zingen en rondom de band kijken we vol verwachting uit naar wat God ons te zeggen heeft en geven we Hem de eer.

Woensdag 25 september - 20 november - 22 januari (Week van Gebed 2025) - 26 maart - 21 mei

Locatie: Metzo college, Maria Montessoristraat 5, Doetinchem

De avonden zijn van 20.00-21.30 uur, waarbij na afloop nagepraat kan onder het genot van een drankje en een hapje.

Linda Ostendorp, tel. 06 2216 7604

Engelen in Bijbel en kunst

Moderne kunst & spiritualiteit Open voor gevleugelde woorden engelen in Bijbel en kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde is fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare ...

In de Bijbel spelen engelen vooral een rol als bode, boodschapper. Soms zijn engelen beschermend, zuiverend of oordelend aanwezig. We beginnen met enkele verhalen uit het eerste Testament waarin engelen een rol spelen, maar voor het leeuwendeel lezen we teksten uit het evangelie van Lucas, rond geboorte van Jezus, zijn verblijf in de woestijn en de verhalen van dood en opstanding.

Elke bijeenkomst beginnen we met het kijken naar en bespreken van een kunstwerk, dat associatief is gekozen bij de tekst die we vervolgens lezen en bespreken. De bijeenkomst eindigt met kijken naar engelen in de kunst die in de loop van de eeuwen gemaakt is bij het Bijbelverhaal. Deze kunst is eerder illustratie dan vrije verbeelding ...



Engel op grafzerk, 1150, Pieterskerk, Utrecht

De cursus omvat zes bijeenkomsten onder leiding van Carla Roetgerink. Na de cursus volgt op 8 april 's avonds een open avond: 'Engelen in de kunst'. De voordracht van Ben Piepers sluit aan op deze cursus, maar kan ook los daarvan bezocht worden.

De serie bestaat uit zes bijeenkomsten op woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur:
23 oktober - 20 november - 18 december - 22 januari - 12 februari - 19 maart
in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede.

De kosten voor deze zes bijeenkomsten bedragen € 40,00. Opgave uiterlijk 13 oktober bij Peter Müller, tel. 0544-463045 - pjamueller@gmail.com zie ook www.paulus-ludger.nl

Sint Jorisconcert op zondagmiddag 13 oktober 2024

Het Skazka Kwartet

Zondagmiddag 13 oktober zal in de Sint Joriskerk in Bredevoort het Skazka Kwartet optreden. Het Skazka Kwartet, ontstaan in 2020, is een nieuw gezicht in het Nederlandse kwartetlandschap. Skazka is het Russische woord voor sprookje en dat is precies wat het kwartet nastreeft: het vertellen van verhalen.

Het concert vindt plaats op zondag **13 oktober** in de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Aanvang **15.00** uur. Kerk open vanaf 14.30 uur. De duur van het concert is een uur. Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 14,00 worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren. Voor kinderen tot 16 jaar is de toegang gratis.

sintjorisconcerten.nl
skazkakwartet.nl



Hallo Allemaal,

In de wereld zien we steeds meer onrust.
Laten we onze blik omhoog gericht houden en
uitzien naar de wederkomst van Jezus.
Uiteindelijk zal Jezus komen en komt er vrede.
Wanneer dat is weten we niet. Maar laten we er
naar uitzien.
Dus probeer je te richten op de goede en mooie
dingen in het leven en richt je niet op de ellende
maar op God. Hoe moeilijk dit ook is. Ook ik vind
dit nog moeilijk.
Maar ik weet wel, als dit lukt geeft dit heel veel
rust.
Gods Zegen

Henrike Jentink

Verenigingen

't Praothuusken

elke woensdagmiddag, van 15.00 uur
tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk,
voor alle senioren uit Aalten

2 oktober komt dhr. Robert Kettelaar van Natuurmonumenten met een serie beelden en verhalen over paddenstoelen. We zitten alweer in de herfst en overal komen de paddenstoelen weer tevoorschijn. Mooi om daar meer over te horen en te zien.

9 oktober hebben we een spelletjesmiddag met spelletjes die we in de kast hebben liggen.

16 oktober gaan we aan de slag voor de bazaar. We gaan iets maken dat we op de bazaar kunnen verkopen. Iedereen is van harte welkom op de bazaar van 30 oktober om de handgemaakte kunstwerken te komen kopen. Er zijn al prachtige sokken in verschillende maten en kleuren gebreid en ook zijn er weer gehaakte dekens/omslagdoeken die we mogen verkopen.

Voor de **bazaar van 30 oktober** zoeken we nog meer spullen om te verkopen. Misschien een mooie gelegenheid om de kasten na te kijken of er nog iets in staat voor de verkoop. Boeken, speelgoed, een mooi vaasje of kopje, wij zijn er blij mee (mits het schoon en heel is).

U mag het brengen op maandagmiddag 28 oktober van 14.00 tot 17.00 uur bij de Zuiderkerk. Ook kunnen we het eventueel al eerder ophalen.

Voor vragen kunt u bellen met Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997.

Graag tot ziens.

Voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag met Dien Scholten tel. 0543-476042
Namens de werkgroep,

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,
Dien Scholten, Jolanda Wevers

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie:
Leni Franssens,
Ada Haasnoot,
Johan Scholl,
Theo van der Werff.
Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker:
Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsens,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnements-



kosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 18 oktober 2024.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 8 oktober 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Dopen

Foto's: Jan Oberink

Tijdens de Kliederkerk op 8 september ontdekten we aan de hand van het Godly Playverhaal over dopen hoe en waarom er in de kerk gedoopt wordt en wat de doop betekent. Welke rituelen er gebruikt worden en waarom.

Er waren heel veel ontdekactiviteiten. Zo was er een speurtocht door de kerk langs allerlei voorwerpen en plekken die met de doop te maken hebben. We dachten na over wat je allemaal met water kunt doen. Bijvoorbeeld iets laten groeien, dus werden er graspoppetjes gemaakt. Of je handen wassen, dus kon je je eigen zeepje maken. Maar water kan ook gevaarlijk zijn; hoe voelt het om kopje onder te gaan? Er werd geschilderd met waterverf, geëfend met dopen en we genoten van water met een smaakje (koffie, thee, limonade en een waterijsje).

Water is heel belangrijk bij dopen, maar er zijn nog meer dingen belangrijk. Dat ontdekten we tijdens het naamkaartjes maken, duifjes knutselen en kaarsjes versieren.

Maar het meest bijzondere van deze ochtend was dat tijdens de viering Lune werd gedoopt!

Nieuwsgierig geworden naar de Kliederkerk?

De volgende Kliederkerk is zondag 13 oktober in de Zuiderkerk. Je bent van harte welkom! Vanaf 09.30 zijn de deuren open.

