

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 13 • VRIJDAG 12 JULI 2024



Bemoediging & groet

Bron: protestantsekerk.nl
met illustratie van Linda Verholt

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde: de liturgie. In deze serie komen de verschillende elementen aan bod. Marcel Barnard licht deze toe, drie gemeenten vertellen over hun praktijk. Deze keer: Bemoediging en groet.



‘Groet en bemoediging zijn een toonzetting’

‘De documentairefilm *Ramses* begint met een scène waarin de bejaarde zanger uitlegt hoe hij de aandacht van het publiek trekt aan het begin van een optreden. Vervolgens slaat hij één enkele lage toon aan op de toetsen van zijn vleugel. Dát is voor mij de groet en de bemoediging: het is een toonzetting. Ik ben voor de komende tijd even geen Sjoerd Muller meer, maar de verbinder die woorden spreekt namens God. De hele eredienst is in die groet en bemoediging samengevat: waar komt je hulp vandaan die je misschien zo hard nodig hebt? Van de Heer, en die Heer is trouw en laat je nooit los. En dan wordt er ook nog genade en vrede over je uitgesproken, waarbij ik altijd met mijn rechterhand een kruisgebaar maak, want voor mij is die vrede en genade onlosmakelijk met Christus verbonden. Alleen op dát fundament kan de rest van de viering gedragen worden.’

ds. Sjoerd Muller, missionaire geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn

‘Uitspreken aan de tafel, in het midden van de gemeente’

‘De inrichting van het kerkgebouw is van invloed op hoe je als gemeente samenkomt. In de Grote Kerk van 's-Hertogenbosch zitten we tegenover elkaar in een kring. We zien elkaar. De stoelen staan opgesteld rondom de tafel, want wij willen een gemeenschap van breken en delen zijn. De kring kom je binnen via het doopvont. Deze opstelling nodigt uit om het drempelgebed en kyriegebed aan de tafel uit te spreken, in het midden van de gemeente. De voorganger staat dan met de rug naar de ingang (de deur blijft overigens de hele tijd open) en het gezicht naar het licht en het kruis. Want: we komen van buiten naar binnen, en we leggen eerst voor God neer wat ons bezwaard en belast, voordat we ons openstellen voor de ontmoeting met God in Woord, in Brood en Wijn. Pas bij de bemoediging staat de voorganger met het licht en het kruis in de rug. Zo gebeurt het ook met de voorbeden en de zegen. Met de blik naar buiten. Want daar wonen en werken we en wordt het Evangelie geleefd.’

ds. Erica Scheenstra, Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

We gaan op naar Gods huis en betreden de kerk. Maar we zijn nog niet op God afgestemd, onze ziel is nog onrustig. Daarom heeft de kerkdienst een brede drempel, de *Intrede*. Stap voor stap gaan we de stem van de Heer verstaan.

De God die ons bijstaat is de Schepper van hemel en aarde, verzekert de bemoediging meteen met Psalm 124. De Synode van Dordrecht (1574) voegde eraan toe: deze Schepper-God is ook de God die trouw blijft en het werk van Zijn handen niet loslaat. Een warm en rustgevend welkom: ons leven rust in de hand van de Schepper die, als een vader en moeder tegelijk, ons innig liefheeft.

Niet verwonderlijk dat daarna het gebed van toenadering een mengeling van vreugde en schroom, schuld en vergeving verwoordt. Wie zijn wij, wie ben ik voor het aangezicht van deze Heilige van Israël? Wie ben ik voor mijn naaste? Maar zoals de bemoediging de moedeloosheid wegneemt, zo staat dit gebed gericht op de vergeving van de schuld: *Gij zijt toch groter dan alle schuld?*

Als de predikant de dienst vanaf het begin leidt, spreekt die na de bemoediging vaak een apostolische groet uit (1 Kor.1: 3): ‘De Heer zij met u’. Het is eigenlijk meer een zegen dan een groet; hij heft er ook vaak een hand bij op. Maar misschien ging tot hiertoe een gemeente- of kerkenraadslid voor, dat kan ook heel goed. Dan treedt de predikant, de man of vrouw die het hoge woord verkondigen moet, later naar voren. Die groet de gemeente, en zij groet terug: ‘Ook met u zij de Heer.’

We zijn de drempel over. Onze ziel is tot rust gekomen, de toon is gezet, de rollen zijn verdeeld. De Schrift kan open. *Spreek, Heer, uw gemeente hoort.*

Zie ook: Dienstboek, een proeve. Schrift, Maaltijd, Gebed, 771-777, 852, 862-865.



Als de bloemen weer gaan bloeien



**'Bij 'Onze hulp is in de naam van de Heer'
begint het'**

'Voorafgaand aan de dienst gebeurt er vaak van alles. Er klinkt muziek voorafgaand aan de dienst, in de consistoriekamer zijn activiteiten, de klok wordt geluid, kinderen worden bij de crèche gebracht, bij de ingang klinken begroetingen, mensen nemen plaats in de kerk. Vervolgens voeren de mededelingen van de kerkenraad, inmiddels ook binnengekomen, de gedachten alle kanten op. Tal van onderwerpen vragen de aandacht. Er wordt een beroep gedaan op meeleven, meedoen en mededeelzaamheid. Daarop volgt een lied, een aanloop naar de stilte die dan - eindelijk - valt. In die stilte klinkt 'Onze hulp is in de naam van de Heer'. Al het andere was voorbereiding, hier is het begin. Het votum voedt de verwachting en maakt afhankelijk. In de gemeente die ik dien, spreekt de voorganger meteen ook de groet uit. Daarin verwelkomt de Drie-ene Zijn gemeente. Het mooiste vind ik de groet uit Openbaring 1, maar korter is krachtiger. Daarom spreek ik woorden van Paulus over genade en vrede – met één hand geheven, in de hoop dat iedereen hoort én ziet.'

ds. Jan Boom, Hervormde
Gemeente 's Gravenmoer



Als de bloemen weer gaan bloeien

kan ik iedere naam met liefde noemen

krijgt ons leven weer 'n warme schijn

hoe dankbaar moeten wij onze Tuinman zijn?

Als de lavendel liefelijk gaat geuren

en purperblauw de borders kleuren

rond 'n gazon dat groen en glad geschoren

zijn zon en zomer in volle glans herboren.

Als de juffertjes in 't groen staan te blozen

minzaam kijken in de hartjes van de rozen

genieten ze samen van het zonnezoenen

en de vlinders die op hun hartjes stoeien.

Als alchemilla's, riddersporen en valeriaan

heel trots tussen de eenjarige plantjes staan -

zelfs 's winters nog ons huis gaan tooien

door ze in 't duister en luchtig te laten drogen.

Als de toortsen, de dille en de stokrozen

hun kleurige weelderigheid gaan tonen

kan de zomer zich met luister kronen

en met gouden zonnegloed de hemel zomen.

Als de bloemen weer gaan bloeien

kan ik Uw Naam,

de allergrootste Liefde noemen

heeft iemand ons zoveel schoonheid gegeven

als de Zomer, hemelse tuin van jubelend leven!

Greta Casier

Bron: Berichtensite.nl

Verbinden

Door Wilma de Jong

Soms lijkt God in het leven van alledag ver weg. Dat merk niet ik alleen, maar ik hoor het ook in gesprekken met u terug. De (wekelijkse) kerkgang lijkt niet voldoende om in verbinding met de Eeuwige of de kerkelijke gemeenschap te zijn.

Om in verbinding met God te komen of te blijven, nemen veel mensen dagelijks tijd voor God. Naast gebed voor het eten of slapen-gaan ook door middel van een meditatie-moment, het lezen uit de bijbel, uit een dag-boekje of van een scheurkalender.

Graag luister ik naar een christelijke radio-zender. Een van de programma's is 'de Blessings'. Dit is een ochtendprogramma waarin mensen een lied met een goede wens voor iemand anders aan kunnen vragen. Een 'Blessing' is een zegen en het is een verademing te horen hoe mensen betrokken zijn bij en met elkaar en elkaar Gods troost, kracht en liefde toe wensen.

Gods liefde in de wereld zichtbaar maken, is de opdracht die Jezus zijn volgelingen als opdracht mee heeft gegeven. Dat doe je, volgens de evangelist Matteüs (22: 37-40), door God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, én de naaste als jezelf. Dat klinkt als een opdracht; en een opdracht is iets wat ik moet doen van iemand anders, en ik merk dat ik dit lastig vind. Ik kan me hier niet zo goed mee verbinden.

Tijdens mijn studie religiewetenschappen, waarvan Boeddhisme een onderdeel was, leerde ik over een Sangha. Sangha is Sanskriet en het betekent gezelschap of metgezel en verwijst naar een kloostergemeenschap. Een boeddhistische kloostergemeenschap bestaat uit monniken, nonnen en leken, mannen en vrouwen. De monniken en nonnen hebben veel voorschriften waaraan zij zich moeten houden, maar leken mannen en vrouwen in een Sangha volgen de 'vijf voorschriften'.

Vijf gedragsregels waarvoor zij een belofte af moeten leggen. Deze belofte begint met de woorden: 'ik zal', bijvoorbeeld: 'Ik zal mij onthouden van het nemen van leven; Ik zal mij onthouden van het nemen van niet is gegeven. Met deze gelofte committeert, verbindt, de leek zich met de traditie.

Mijn gedachten gaan de opdracht van Jezus en ik denk aan de formulering van de leken monniken.

Ik wijzig de formulering van de opdracht van: 'Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, uw ziel en uw verstand naar: 'Ik zal de Heer mijn God liefhebben met heel mijn hart, mijn ziel en mijn verstand'. Dit voelt goed. Dus ga ik verder: 'ik zal mijn naaste liefhebben als ik mijzelf.' Ik merk dat dit voor mij werkt.

Door deze wijze van formulering voel ik minder afstand. Ik heb ik de opdracht aangenomen en me er medeverantwoordelijk voor gemaakt. Dit maakt dat ik mij (meer) verbonden voel met mijn traditie en met God. Het maakt een wereld van verschil. Het is u van harte aanbevolen dit zelf uit te proberen. Nu nog omzetten in daden ...

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink,
Stadsbroek 151,
7126 CP Bredevoort,
tel. 06 - 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks, Misterstraat
24 A, 7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres KerkVenster

Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen, Wiersse 6,
7006 HX Doetinchem,
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Vier leden van onze gemeente vieren in de komende weken hun verjaardag.

Dhr. Boom, Stoffelsweg 4 in Miste, wordt op 8 augustus 80 jaar; dhr. A.L. Zuurveen, Hogestaart 70 in Aalten, viert zijn 81e verjaardag op 11 augustus; dhr. Essink, Beerninkweg 8 is jarig op 15 augustus en wordt ook 80 jaar; mevr. Drenthel-Vreeman, Ambthuiswal 2-05, wordt op 13 augustus 93 jaar.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Goedemorgen God

God is voor veel mensen niet vooral degene die in hoogheid is gezeten en ons lot stuurt, ervaart ds. Wim Beekman, maar eerder een vertrouwde vriend die naast mensen staat.

'Goedemorgen God.' Zo begon de ouderling van de gemeente waar ik zondagmorgen als gast-domeinee voorging zijn gebed voor de dienst. Daarna zal hij, vermoed ik, gebeden hebben om inspiratie voor mij en een open hart voor de kerk-gangers. maar dat hoorde ik niet meer.

Ik bleef hangen bij zijn beginwoorden: 'Goedemorgen God.' Ze verrasten me, ik vond ze mooi, en ik dacht na over wat me daarin raakte. Nog nooit eerder in de bijna veertig jaar dat ik domeinee ben, heb ik dit zo gehoord.

Doorgaans beginnen ouderlingen met 'Heer onze God', of 'Trouwe Vader in de hemel'. De meer traditionele ambtsdragers beginnen hun gebed met 'Almachtige God', en de meer vrijmoedigen onder hen zeggen 'Lieve God'. De laatsten zijn vaak vrouwen.

Allemaal ook mooi en goed, maar zo vriendelijk als 'Goedemorgen God', hoorde ik het nog niet. Gelovigen, domeinees en ouderlingen, praten vaak met de lieve Heer in wat formele taal. Een beetje afstandelijk.

God is niet minder 'God' geworden, maar is ons naderbij gekomen.

Zo heb ik dat vroeger ook geleerd. 'De Here God is je vriend niet', zei mijn moeder dan, 'dus spreek Hem eerbiedig aan.' Maar in 'Goedemorgen God' zit ook eerbied, vind ik. Zoals in 'Goedemorgen burgemeester' wel degelijk achting zit, al is de tijd van 'Goedendag edelachtbare' voorbij.

Onze gebruiken zijn veranderd. De eerbied voor gezagsdragers is bij de meesten van ons gebleven, maar we zijn elkaar wel nader gekomen. Misschien

Overleden

Op 10 juni 2024 is overleden Anna (Janna Martina) Huinink-Siebelink in de leeftijd van 87 jaar. We wensen haar (schoon) kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en iedereen die haar zal missen veel sterkte toe met dit gemis. Op zaterdag 15 juni 2024 vond het afscheid plaats en de begrafenis op het Oude Kerkhof in Bredevoort.

Op 20 juni 2024 is overleden Gert (Gerrit Jan) Wikkerink in de leeftijd van 88 jaar. We wensen zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen veel troost toe. We zullen niet vergeten hoe blij hij was met de geboorte van zijn eerste achterklein-kind. De begrafenis vond in besloten kring plaats op 27 juni 2024.

Op 21 juni 2024 is overleden Ab (Jan Albert) Hoefman in de leeftijd van 90 jaar. We wensen zijn zoons, schoondochters en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit gemis. Mogen ze de herinneringen aan hem blijven koesteren. De afscheidsdienst vond plaats in de St.Joriskerk op 27 juni 2024 en de begrafenis op het kerkhof aan de Kloosterdijk.

is dat met God net zo. God is niet minder 'God' geworden, maar is ons naderbij gekomen. En onze omgang met God is vertrouwder geworden. Onder gelovigen is het beeld van God voor een deel veranderd. God is voor veel mensen niet vooral degene die in hoogheid is gezeten en van daaruit ons lot stuurt. God is eerder een vertrouwde vriend die naast mensen staat. Die 'om God weet welke reden' ons lot niet altijd keert, maar ons helpen wil om gaande en staande te blijven in wat ons tot ons verdriet overkomt in het leven. Die ons troost en bemoedigt in kwade dagen.

God is voor velen niet meer degene die ons van alles doet overkomen, maar die ons helpt omgaan met wat ons overkomt. Of dat theologisch verantwoord is, weet ik niet. Wat ik weet en hoor en zie, en ook in mijzelf voel, is dat het nu bij veel gelovigen zo is.

Ik zou er nog weleens met mijn moeder over door willen praten: 'Misschien, lieve moeder, is God toch ook een vriend van mensen. Een vriend zoals kerkvader Augustinus (354-430) die ooit omschreven heeft. Je had van zijn uitspraak vroeger een mooi tegeltje opgehangen:

*Een vriend is iemand
die alles van je weet
en toch van je houdt.*

Dit schoot allemaal door mij heen voordat ik de kansel opging zondagmorgen. Vanwege de eerste mooie woorden van het gebed van de ouderling: 'Goedemorgen God.' De kerkdienst moest nog beginnen, maar ik had de preek voor mijzelf al gehad.

*ds. Wim Beekman,
voormalig classispredikant Fryslân*

Bron: www.petrusprotestantsekerk.nl/
Leeuwarder Courant



Illustratie: Linda Verholt

Doop

Het doopvont staat onder de kansel. De zegen wordt uitgesproken: Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf dat moment behoort de dopeling tot de christelijke kerk, maar ik lees dat niet in deze zegen. Mij is altijd bijgebleven dat mijn ouders daarmee de belofte deden om ons als kinderen op te voeden in het geloof en wegwijs te maken in de kerkelijke gewoontes. Een vriendinnetje op de lagere school hoorde bij de Pinkstergemeente, haar vader was daar koster en zij toonde mij het zwembad waar gelovigen ondergedompeld werden. Verwijzen zij dan naar Johannes die de mensen in de Jordaan doopte? Als Jezus bij hem komt en Johannes hem wil dopen, komt de Heilige Geest in de vorm van licht of een duif bij hem, neerdalend uit de hemel. Mooi verhaal, maar natuurlijk kan hij niet gedoopt worden in de naam van de Zoon, want dat was hij zelf. Welke woorden sprak Johannes? Of was dat zoals een andere traditie zegt, dat dan de zonden afgewassen worden.

Ik blijf bij het water: vloeibaar, bewegend, aanrakend. Tranen vloeien, huilen is overstromen van verdriet of pijn. Een foetus dobbert veilig in het water van de baarmoeder, volledige overgave en vertrouwen. Ik herinner me een keer dat ik ver in zee was gezwommen, ik zag het strand niet door de golven, langzaam ging ik met de golfbeweging mee en voelde me gedragen door Moeder Aarde. Voor mij is de Godin dan zoveel dichterbij dan die man zo ver weg in de hemel. In zijn naam wordt er zoveel onzin beweert, altijd gaat het over regels, wetten, voorschriften, straffen en worden er in zijn naam miljoenen mensen vermoord. De katholieken hebben een prachtige uitweg middels de maria-verering, zij wordt vaak Moeder Gods genoemd, maar zij is het vrouwelijke deel van God, net zoals Sofia, maar dat is een ander verhaal.

Ze kunnen niet zonder elkaar: De Godin en de God. De rivier heeft oevers, anders is het met een meer / zee. De zee heeft het land nodig om een eindpunt te vinden voor de golven. Regels hebben niet alleen grenzen nodig, maar ook beweging. Licht bestaat niet zonder duisternis.

Vertrouwen is een basis voor leven en geloven. De doop kan ook een uitdrukking zijn van vertrouwen in een nieuw leven. Tegenstellingen worden overbrugd door vertrouwen.

Gea Evenhuis

Eind mei was ik in de kerk van Vierhuizen en zag het doopvont met daarop de houtsneden Geloof Hoop en Liefde. Ik vind het een mooi gebaar om die drie aan een nieuw mensenkind mee te geven.

Tekst en foto's: Gea Evenhuis



Schilderij: Esra Post



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk

SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Contactadres:
kerkelijk bureau,
tel. 0543-473250.

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse

Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

Mutaties

Wijzigingen in uw
gegevens, zoals adres-
wijziging, geboorte,
overlijden, of het aan- of
afmelden voor de gedrukte
liturgie, graag doorgeven
aan het kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting

Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening

Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Van de kerkenraad:

Zomerreces en andere zaken

De zomer is in aantocht, maar daar lijkt het op dit moment nog niet op. Vele regenbuien worden soms afgewisseld met wat zonnige perioden, en ook de temperatuur is nog steeds aan de lage kant. Ook die mooie warme zomeravonden hebben we tot op heden nog steeds moeten missen, ik weet niet hoe u ertegen aankijkt, maar ik verlang naar zonnige dagen met een temperatuur van boven de 25 graden, zodat we weer buiten kunnen ontbijten, koffiedrinken en 's avonds ook heerlijk kunnen genieten van de lange zomeravonden.

Maar goed de zomer is nog maar net begonnen dus het kan nog, we wachten het maar af.

We staan aan het begin van de zomervakantie, velen van u hebben wellicht al plannen gemaakt om er een tijdje tussen uit te gaan. Even de agenda vrij maken om de batterij weer op te laden, en te genieten van de mensen om je heen, van andere streken, landen en/of culturen.

Het is goed om soms even afstand te nemen van je werk en je dagelijkse bezigheden.

Je blik te verruimen, tijd te nemen voor andere dingen, of gewoon lekker even uit te rusten en niets te doen.

Ook in de kerkenraad nemen wij even een korte pauze. In de maanden juli en augustus staan de vergaderingen, overleggen en bijeenkomsten op een laag pitje.

Zodat wij eind augustus/begin september weer met frisse moed, enthousiasme en inzet onze werkzaamheden kunnen oppakken.

Het was voor velen van ons een roerig jaar, met mooie en wellicht mindere mooie momenten.

Zonnige dagen worden afgewisseld met dagen van zware bewolking.

Maar ondanks onze verschillen van meningen, ideeën, inzichten en afkomst, verbindt ons geloof ons met elkaar, laten we ons daaraan vasthouden. Laten we naar elkaar blijven omzien, ook in deze vakantieperiode.

Onze gemeente kan niet bestaan zonder de bijdrage van haar leden, vrijwilligers en ambtsdragers, medewerkers, kerkelijk werkers en predikanten.

Bij deze wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken, die op welke manier dan ook, in het afgelopen jaar een steentje of steen, hebben bijgedragen aan onze gemeente.

Vaak vergeten wij dit te zeggen, maar nogmaals hartelijk dank voor uw inzet.

Vele handen maken licht werk: ondanks de inzet van onze vele vrijwilligers zijn wij de komende tijd nog op zoek naar de invulling van meerdere taken.

Op dit moment zoeken wij nog mensen voor de volgende specifieke taken:

- penningmeester diaconie.
- kerkrentmeesters / ouderlingen.
- bezoekermedewerkers.
- vrijwilligers voor het rondbrengen van de Diaconale Rondgang / Kerkbalans.

Maar ook wordt inzet gevraagd voor o.a. tuinonderhoud, of kortstondige commissies. Elke hulp is welkom, zowel kortstondig als langdurig.

Dus mocht u of jij je geroepen voelen om ook een steentje bij te dragen aan onze gemeente, laat het ons dan weten, of bel of mail ons voor meer informatie.

Er is altijd een passende oplossing te vinden.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink

Giften en collectes

Op het Kerkelijk bureau ontvangen

Een gift aan collectemunten van . . . € 73,50

Collectes in de kerkdienst

16 juni Project Hulp Ver Weg Dichtbij	€ 447,84
Kerk	€ 326,01
Oosterkerkhuis	€ 297,20
23 juni Werelddiaconaat (KIA)	€ 349,75
Kerk	€ 266,50

Collectes via GIVT

16 juni Project Hulp Ver Weg Dichterbij	€ 20,00
23 juni Werelddiaconaat (KIA)	€ 35,00
Kerk	€ 5,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

groenekerkerk@
kerkvenster.nl



Zoals eerder vermeld zouden wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. het proces voor de overdracht van de Oude Helenakerk naar Stichting Gelderse Kerken.

Zoals u weet heeft de grote kerkenraad op 12 maart jl. ingestemd met de intentieverklaring tot overdracht van de Oude Helenakerk aan Stichting Gelderse Kerken.

Hoe ging het nu verder? Na het nemen van een besluit van de kerkenraad, volgt er nog altijd een bezwaartermijn.

Tot dertig dagen na het besluit kon ieder gemeentelid een bezwaar indienen bij het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen (CCBG).

Op 13 april waren er twaalf bezwaren ingediend bij het CCBG.

Deze bezwaren heeft het CCBG aan ons doorgestuurd met het verzoek om op elk bezwaarschrift, schriftelijk een reactie/verweer op te stellen en deze voor 5 mei, bij het CCBG aan te leveren.

Op 3 mei hebben wij namens de kerkenraad het verweerschrift ingediend.

Dit verweerschrift is gedeeld met alle bezwaarmakers en alle ambtsdragers.

Op 27 mei jl. heeft het college van het CCBG een hoorzitting georganiseerd in de Zuiderkerk, waar alle bezwaarmakers, en alle ambtsdragers voor waren uitgenodigd.

Deze avond stond onder leiding van het CCBG.

Aan het begin van deze avond konden alle bezwaarmakers mondeling reageren op het schriftelijke verweer van de kerkenraad op hun bezwaar, en was er ook nog ruimte om aanvullende vragen te stellen.

Vervolgtraject overdracht Oude Helenakerk

Elke bezwaarmaker heeft hier gebruik van gemaakt. Na de pauze kreeg de kerkenraad de ruimte om antwoord te geven op de gestelde vragen van zowel de bezwaarmakers, als aanvullende vragen van het CCBG.

Na deze ronde konden de bezwaarmakers nog een korte vraag stellen aan de kerkenraad over het antwoord wat zij hadden ontvangen, waarna de kerkenraad hier nog een reactie op gaf.

Aan het eind van de avond gaf het CCBG aan dat zij voor begin juli een uitspraak zou doen over de ingediende bezwaren, of deze ontvankelijk verklaard konden worden, en of deze ook gegrond werden verklaard.

Uitspraak/ beslissing:

Op 20 juni jl. hebben alle bezwaarmakers, alsmede ook alle ambtsdragers, de beslissing van het CCBG over de ingediende bezwaren ontvangen.

Alle twaalf ingediende bezwaren zijn ontvankelijk verklaard en konden in behandeling worden genomen (m.a.w. ze voldeden aan de gestelde eisen voor het indienen van een bezwaar).

De beslissing van het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen, op de gezamenlijk behandelde bezwaren met de zaaknummers 2024-4 tot en met 2024-15, alle gericht tegen het besluit van 12 maart 2024 van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten, om in te stemmen met de intentieverklaring die leidt tot eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken, luidt als volgt:

Het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen Gelderland is, na het bestuderen van de schriftelijk ingediende bezwaren, alsmede ook het schriftelijk verweer, en het horen tijdens de zitting van 27 mei jl. van zowel de bezwaarmakers, alsmede ook de kerkenraad, tot de conclusie gekomen dat alle twaalf ingediende bezwaren ongegrond worden verklaard.

Deze uitspraak is gedaan op 20 juni 2024 door: ds. L. Plug, voorzitter, mr. M. Engelbert-Clarenbeek, secretaris, ds. J.F. Fischer, mr. D.J. van Dijk en mr. P. Bos, leden.

Deze uitspraak werd uitgebreid onderbouwd met een zes pagina's tellend document waarin verder werd ingegaan op het procesverloop en de feiten van het besluit, alsmede ook op de ontvankelijkheid en de beoordeling van de ingediende bezwaren.

Aangezien in dit document ook de namen worden genoemd van alle indieners van de bezwaren, kunnen en mogen wij dit document, vanwege de privacywetgeving, niet met u delen.

Tegen deze beslissing van het college, kunnen de bezwaarmakers nog beroep instellen, bij het Generale College voor Bezwaren en Geschillen te Utrecht. Dit wachten wij verder nog af voordat wij verdere stappen nemen in het vervolgproces.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Namens de kerkenraad

Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

Vertrek Wilma de Jong

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan

Regelmatig zoekt er, als wel vaker, een liedje uit mijn jeugd door mijn door mijn hoofd:

'Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort, Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat ik u wijs.'



Die woorden, voortdrijven, tent op breken en op reis gaan, fascineerden me. Ik associeerde dit met de beelden uit de kinderbijbel over de uittocht uit Egypte en het verhaal van Abraham. Vanuit mijn veilige thuis leek het me niet aantrekkelijk en ook angstig om al het vertrouwde en bekende achter te laten en op reis te gaan met een onbekende bestemming. Vertrouwend op een onzichtbare God die je zal leiden. Ik vond dat lastig voor te stellen. Gelukkig bleek uit de verhalen ook dat het woord van God betrouwbaar was en Hij zowel zijn volk alsook Abraham naar een veilige bestemming leidde, dat dan weer wel.

Nu, jaren later, moet ik bij deze herinnering glimlachen. Zoveel jaren ouder en wijzer te zijn, en na meerdere keren mijn tenten te hebben opgebroken en op weg te zijn gegaan, in vertrouwen op God, hebben me geleerd dat het goed komt als je met Hem op weg gaat. 'Het land' bleek steeds anders dan ik zelf had gedacht en gehoopt

en de weg was niet altijd even gemakkelijk, maar er bleek steeds voor mij, voor ons, gezorgd.

Kerkelijk werker zijn in Aalten was 'het land' dat God mij vier jaar geleden wees. Ik dacht dat ik in hier tot aan mijn AOW-leeftijd zou blijven werken, maar dat blijkt niet zo.

Onverwacht bleek het voor zowel mijn man alsook voor mij mogelijk, vervroegd met pensioen te gaan en we besloten beide van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Dat betekent dat het weer tijd is, 'mijn tent op te breken en op reis te gaan'. Tot en met 30 september zal ik nog in Aalten werkzaam zijn, daarna beginnen mijn man en ik aan een nieuwe levensfase en zien we opnieuw uit naar 'het land dat God ons wijzen zal'.

Met een hartelijke groet,

Wilma de Jong, kerkelijk werker pastoraat wijk Noord-Geel

De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten steunt de stichting Hope4Ukraine die humanitaire hulp verleent aan het door oorlogsgeweld getroffen Oekraïne. Wij ontvingen de volgende bedankbrief:

Geachte diaconie,

Wij willen u hartelijk bedanken voor de financiële steun voor ons werk in Oekraïne. Met uw steun kunnen wij blijven werken aan onze doelstelling om herstel te brengen in Oekraïne, waarbij ons handelen haar basis vindt in het woord van God. Helaas blijft dat werk hard nodig.

Uw steun draagt bij aan de inmiddels meer dan 240 humanitaire transporten die naar Oekraïne zijn gegaan. Deze vrachtwagens zijn met medische hulpmiddelen, houdbaar voedsel en aggregaten naar onder andere Irpin, Kherson, Kharkiv en Donetsk gereden.

Een zuster uit Kherson: *'Deze transporten brengen niet alleen voedsel en medische middelen, ze brengen ook hoop en zijn een verhoging op onze gebeden. Het laat zien dat wij er niet alleen voor staan, maar dat we samen als broers en zussen elkaar mogen helpen.'*

Inmiddels organiseren we anderhalf jaar lang herstelreizen naar Irpin, een voorstad van Kyiv, met 60.000 inwoners. Deze stad was in februari en maart 2022 de frontlinie in de strijd om Kyiv. De Irpin Bible Church verzorgt een groot deel van de hulpverlening in de stad. We bouwen samen met hen tiny houses, herstellen huizen en doen andere werkzaamheden op meer dan 30 plekken in de stad, allemaal gericht op herstel. Ook zijn we gestart met herstelwerkzaamheden in Mykolajiv en Moshchun. Inmiddels zijn er meer dan 280 vrijwilligers geweest.

Sasha uit Irpin: *'Ons huis was volledig verwoest door de Russen. We hadden niets meer. En nu, nu is ons nieuwe huis bijna klaar. Onze Nederlandse vrienden komen niet alleen geld geven, ze komen en helpen mee met bouwen. Terwijl Oekraïners vertrekken uit Irpin, kwamen jullie. We zijn God dankbaar dat Hij jullie naar ons bracht.'*

Elke maand maken wij mogelijk dat er 4.000 broden door een van onze Oekraïense partners naar dorpen aan het front worden gebracht. Dat gaat van de dorpen ten oosten van Cherson, Bakhmut tot aan omgeving Kharkiv. We zorgen met deze financiële middelen, naast het voeden van monden, ook dat er een aantal mensen werk hebben. Ook hebben we inmiddels kunnen zorgen voor 30.000 voedselpakketten.

Ruslan Muts, contactpersoon:
'Last week, our teams visited 13 villages in



Kherson and Donetsk regions, and along with prayer and preaching the Gospel, we distributed 1700 loaves of bread. Thank you, our Dutch friends, for serving in Ukraine and helping us.'

Als blijk van dank en waardering ontvangt u deze brief namens onze partners in Oekraïne, de Irpin Bible Church, Our Legacy en Plus One.

Als u het op prijs stelt, geven we graag een presentatie van ons werk.

*Gerben Huisman
voorzitter Hope4Ukraine*



'Als nieuw!'

Startzondag op 22 september 2024

Zet u het vast in de agenda?

'Als nieuw!' Met dit thema worden we aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

Wij vieren met de startzondag de start van de diverse activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Aalten. We hebben als kerk een diverse populatie en verscheidenheid aan commissies, die elk op hun eigen manier bijdragen aan samen kerk zijn. We nodigen iedereen uit om aan te sluiten bij de startzondag om samen de start van het kerkelijk jaar te vieren.

We willen de startzondag voor de vroege vogels starten om 06.45 uur bij de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat, met een kort stilte moment en aansluitend een wandeling naar de opkomende zon. Bij terugkomst van deze wandeling (rond 08.30 uur) staat er een kop koffie of thee klaar, ook voor de niet wandelaars is er de mogelijkheid om samen te ontbijten met zelf meegebracht brood.

Ook bezoekers die graag naar de kliederkerkdiensten komen zijn van harte welkom. Bij de Zuiderkerk zal een 'gewone dienst' en een 'kliekerkdienst' zijn.

Na afloop van de dienst is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen, hierbij is er wat lekkers bij de koffie /thee, limonade en daarna volgt nog een kleine warme hap.

Namens de startzondag-commissie,

Wiljo Brusse



De Priedienst op zondag 9 juni werd goed bezocht

Tekst: Rudi ter Maat - Foto's Joop Wikkerink

De dienst is als onderdeel van de Achterhoek Pridemaand niet meer weg te denken. Wethouder Wikkerink was ook aanwezig. De dienst werd ondersteund door homomannenkoor Shansons die dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren.

Onder leiding van dirigent Esther Gotink-van der Heijden werden diverse liederen ten gehore gebracht. Het publiek waardeerde dit enorm.

Na de drie sprekers beloofde ds. Elisabeth van Deventer, dat zolang de lhbtq+ gemeenschap dit wenst, er een Pride dienst in Aalten zal worden gehouden. Want we mogen trots zijn op ons zelf.



Afscheid van Arjen Timmers als koster van de Oude Helenakerk

Foto's: Harm Veldhuis

Zondag 30 juni deed Arjen Timmers voor het laatst dienst als koster in de Oude Helenakerk. Na de dienst bleven velen achter in de kerk om hem te bedanken en dit zette zich voort in Elim. Voor hem was dat een totale verrassing. Hij had aangegeven met stille trom te willen vertrekken. Maar daar dachten verschil-

lende gemeenteleden dus anders over. Warme en hartelijke woorden kwamen zijn kant op. Over zijn kosterschap zegt Arjen:

'Met hart en ziel heb ik het werk als koster gedaan. Ik was trots dat ik koster mocht zijn van deze prachtige kerk. Ik ben niet snel stil te krijgen maar dat is op die zondag in Elim wel gelukt.

In een woord gezegd: ik ben dankbaar! In een kleine toespraak die ik gegeven heb ik Frans bedankt voor zijn steun als hulpkoster.'

Frans Ratering is, nadat hij afscheid nam als koster, nog vele jaren hulpkoster geweest. Ook hij gaat hier nu mee stoppen.

redactie KerkVenster



Neem en lees

Juli 2024

Vrijdag 12 Romeinen 16: 1-16
Zaterdag 13 Romeinen 16: 17-27
Zondag 14 Marcus 6: 6b-13

Maandag 15 Marcus 6: 14-29
Dinsdag 16 Efeziërs 1: 1-14
Woensdag 17 Efeziërs 1: 15-23
Donderdag 18 Zacharia 1: 1-6

Vrijdag 19 Zacharia 1: 7-17
Zaterdag 20 Zacharia 2: 1-9
Zondag 21 Marcus 6: 30-44

Maandag 22 Efeziërs 2: 1-10
Dinsdag 23 Efeziërs 2: 11-22
Woensdag 24 Zacharia 2: 10-17
Donderdag 25 Zacharia 3: 1-10

9 - 13 juli

We vervolgen de Romeinenlezing met de laatste twee hoofdstukken van de brief: opnieuw een pleidooi om elkaar om Christus' wil te aanvaarden en de hartelijke groeten.

14 - 17 juli

In de wereldwijde Kerk staan op de tweede zondag van juli Efeziërs 1: 1-14 en Marcus 6: 6b-13 op het rooster. Wij lezen deze perikopen in hun bredere context: over 'geestelijke zegeningen' en hun lichamelijke, tot op het ziekbed, tot in het graf.

18 - 20 juli

Wij maken een begin met de lezing van het boek Zacharia. Daar lezen we een ander genre dan de profetische woorden en handelingen van Jesaja en Jeremia, die dit jaar tot nog toe aan de orde kwamen. Het boek Zacharia bevat een reeks visioenen. Het zijn geheimzinnige beelden die de profeet met een innerlijk oog waarneemt maar niet verstaat. Hij moet telkens om tekst en uitleg vragen. Wij lezen deze hoofdstukken als een oefening om gevoeligheid voor dit boek te ontwikkelen. Die leesoefening zal pas met advent worden beloond.

21 - 23 juli

Op de derde zondag van juli leest de Kerk Efeziërs 2: 11-22 en Marcus 6: 30-44. Thuis spreiden we deze lezingen uit over meer dagen. De apostel richt zich tot de niet-joodse gelovigen. Het evangelie vertelt van een wonderbare spijziging met veel joodse elementen: vijf Thoraboeken, dus vijftien duizend mensen, twaalf stammen van Israël, dus een tegoed van twaalf manden. Twee hoofdstukken later wordt opnieuw van een wonderbare spijziging verteld, maar dan juist zo heidens mogelijk: het volk van de vier windstreken, dus vierduizend mensen, zeven volkeren rondom Israël, dus een tegoed van zeven manden.

Vrijdag 26 Zacharia 4: 1-14
Zaterdag 27 Zacharia 5: 1-11
Zondag 28 Marcus 6: 45-52

Maandag 29 Efeziërs 3: 1-13
Dinsdag 30 Efeziërs 3: 14-21
Woensdag 31 Zacharia 6: 1-8

Augustus 2024

Donderdag 1 Zacharia 6: 9-15

Vrijdag 2 Efeziërs 4: 1-6
Zaterdag 3 Efeziërs 4: 7-16
Zondag 4 Marcus 7: 1-13

Maandag 5 Marcus 7: 14-23
Dinsdag 6 Psalm 29
Woensdag 7 Efeziërs 4: 17-5: 2
Donderdag 8 Efeziërs 5: 3-20
Vrijdag 9 Deuteronomium 8: 1-6

24 - 27 juli

We gaan door met de visioenen van Zacharia. Bij het derde hoofdstuk zullen de eerste christenen gefascineerd zijn geweest door de hogepriester Jezus die hier met luister wordt bekleed (Jozua en Jezus is in de talen van de Bijbel dezelfde naam).

28 - 30 juli

We lezen Efeziërs 3: 14-21 en de laatste perikopen van Marcus 6. De apostel verkent alle dimensies van de liefde van Christus, het evangelie peilt vooral de grondeloze diepte.

31 juli - 1 augustus

De hogepriester Jozua wordt gekroond, een Telg maakt zijn opwachting. Koningschap en priesterschap komen bij elkaar in de verwachting van de Messias.

2 - 8 augustus

In de doorgaande lezing van de Efeziërsbrief en het Marcusevangelie heeft de Kerk op de eerste zondag van augustus Efeziërs 4: 17-25 en Marcus 7: 1-23 opengeslagen, over de levenswandel, de *halacha*. Psalm 29 is gehoorzaam aan 'de stem van de Heer'.

9 - 16 augustus

De doorgaande lezing van het Marcusevangelie heeft de Kerk inmiddels bij Marcus 7: 24-30 gebracht. In de brede schakering van kerkelijke roosters komen op deze zondag onder andere Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat grote hoofdstuk van de verrijzenis lezen we helemaal, ook omdat het de brieflezing is van Maria Tenhemelopneming of zoals protestanten het feest noemen: het ontslapen van de heilige Maagd (15 augustus).

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van **09.30 - 11.00 uur**. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!

Door de week



Bidden in de morgen

Het morgengebed op donderdag

*'Word wakker, hart en citer,
ik wek de dageraad.'*

Sinds twee jaar wordt in de Oude Helenakerk elke donderdag weer het kerkelijk Morgengebed, de Laudens, gebeden. Toen de katholieke gemeenschap liturgisch onderdak kreeg in de kerk, nam zij ook dit oude gebruik mee, dat zij een kleine twintig jaar geleden weer had opgenomen.

Elke donderdag? Nee, tot begin juni was er elke eerste donderdag van de maand een moment van stilte en bezinning, afgesloten door een van de voorgangers van de PGA.

Elke donderdag komen er tien tot vijftien mensen uit beide kerken samen om de dag te beginnen met een korte viering. Het Morgengebed of de Laudens is onderdeel van het getijdengebed zoals dat in veel kerken wordt gebeden of gezongen. De teksten, psalmen, kantieken en lezingen, zijn merendeels ontleend aan de Bijbel. In Aalten hebben we er de lezingen van de dag aan toegevoegd, en een korte overweging als pastor Jos Droste voorgeeft. Maar ook als hij er niet is, gaat het gewoon door: er is dus geen 'gewijde' of aangestelde voorganger nodig, omdat de teksten in principe vastliggen. Twee voorgangers bidden afwisselend met de aanwezigen de psalmen. Je bent dus erg betrokken bij het geheel, maar kunt af en toe ook wegmijmeren bij bepaalde woorden of zinnen. De anderen bidden wel door. De actualiteit kan doorklinken in de overweging en de gebeden, die met het Onze Vader worden afgesloten. Na een slotgebed en zegen wordt er een gregoriaanse Maria-antifoon gezongen. En daarna is er tijd voor koffie.

Het Getijdengebed is niet typisch katholiek. Ook de Anglicaanse en orthodoxe kerken kennen het, en in het Dienstboek, een proeve, kun je op pagina 962-964 een schema vinden. Vandaar dat het in KerkVenster als 'oecumenisch morgengebed' staat aangegeven.

**U bent van harte welkom, iedere donderdagmorgen, van 09.00 tot 09.30 uur.
En daarna is er koffie!**

Jos Droste

Weeksluitingen



Zaterdag 13 juli 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Beth San

19.00 uur: mevr. W. de Jong

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 14 juli 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: mevr. G. Hallerdijk, Bredevoort
collecte: Diaconie en Kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 14 juli 2024

Zuiderkerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk,
viering Heilig Avondmaal
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 20 juli 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Fles

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Zondag 21 juli 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. R. Israël, Amsterdam
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 21 juli 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Diaconie en Kerk

Zaterdag 27 juli 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. A.G. Endevelt,
viering Heilig Avondmaal

Stegemanhof

19.00 uur: ds. C. Maris

Beth San

19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

Zondag 28 juli 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. A.G. Endevelt,
viering Heilig Avondmaal
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 28 juli 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Diaconie en Kerk

Zaterdag 3 augustus 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

Beth San

19.00 uur: dhr. B. Fles

Zondag 4 augustus 2024

St. Joriskerk

09.30 uur: ds. A.G. Endevelt
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 4 augustus 2024

Oude Helenakerk

R.K.-viering
09.30 uur: pastor J. Droste

Zuiderkerk

09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Diaconie en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Driessen, Keizersweg 73
- mevr. Bannink, Nijverheidsweg 69
- mevrouw Van Noort, Kemenaweg 58

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'.

Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren.

13 juli dhr. G.J. Stronks
Molenkamp 82, 7121 WH

16 juli dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG

16 juli dhr. G.H. Winkelhorst
Batavenstraat 33, 7122 ZT

17 juli mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS

18 juli mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG

19 juli mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB

19 juli mevr. J.A. Duenk-Doornink
Geurdenstraat 14, 7122 CG

19 juli dhr. G.H. ter Horst
Herenstraat 2/1, 7121 DA

20 juli mevr. B. Driessen-Schreurs
Keizersweg 73, 7121 GN

20 juli dhr. W. Hofs
Lage Veld 38, 7122 ZG

21 juli dhr. F.H. van Wijk
Het Verzet 53, 7121 XC

22 juli mevr. G. van Klompenburg-Kloek
't Slaa 6, 7123 CV

22 juli dhr. H. Winkelhorst
Veldsijk 12, 7122 JH

24 juli mevr. J.B. Lammers-Fles
Ambthuiswal 2/02, 7126 BC Bredevoort

24 juli mevr. J.G. Hogeweg-Klompshouwer
Industrieweg 115, 7061 AP Terborg

25 juli mevr. G. Stronks-Piek
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

25 juli mevr. H.J. Winkelhorst -Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK

25 juli mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL

26 juli dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP

26 juli mevr. D.A. Brethouwer-Meerdink
Barloseweg 18, 7122 PV

27 juli dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR

27 juli mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER

28 juli mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Oosterkerkstraat 1/03, 7121 AJ

29 juli dhr. R. Veldhuis
Kerkstraat 7, 7121 DN

29 juli dhr. B.G. Dales
Saturnus 12, 7122 XR

30 juli dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS

31 juli dhr. J.H. Klijn Hesselink
Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld

2 aug mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH

2 aug dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG

3 aug mevr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG

3 aug dhr. G.H. Wevers
Orion 18, 7122 XG

3 aug mevr. H.J. Kappers-Gijsbers
Grevinkweg 8/L01, 7122 NE

5 aug dhr. W. Nijenhuis
Hogestraat 96, 7122 BZ

5 aug mevr. B.G. ter Heurne-Wesselink
Bodendijk 46, 7121 GL

6 aug dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ

6 aug mevr. J.A. Mengerink-Hulshof
Grote Maote 29, 7123 CB

7 aug dhr. D.J. Lammers
Richterinkstraat 10, 7122 ZB

7 aug mevr. H.C. Bruil-Lubbers
De Pas 52, 7123 AG

7 aug dhr. H. ter Maat
Dinxperlosestraatweg 15, 7122 AD

8 aug dhr. J.G. Wechelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG

9 aug dhr. J. Veldboom
Slaadijk 3, 7121 GX

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Mevr. Tjadine van Steenwijk, Het Verzet 87, is op 8 juli aan haar heup geopereerd. De komende tijd zal ze moeten herstellen en revalideren zodat ze spoedig weer naar huis kan. We wensen haar rust en kracht toe en een voorspoedig herstel. Alle zieken in de wijk wensen we sterkte, beterschap en Gods nabijheid toe. Of je nu thuis, in het ziekenhuis of nog ergens anders bent. Wat fijn dat er in moeilijke tijden mensen zijn die je steunen, bemoedigen, opzoeken en helpen.

Overleden

Op 15 juni is Mevr. Mieke van Reeuwijk-Mulder, Geurdenstraat 29, overleden. Ze is 86 jaar geworden. We wensen haar familie sterkte en troost toe bij dit verlies.

Zieken

De operatie van Mevr. Gerry Westerveld-Prinzen, Parallelweg 5, is goed verlopen. Daar is ze dankbaar voor. Deze weken is ze langzaam aan het herstellen. Ze moet bewegen en rusten goed afwisselen. Ze hoopt dit voort te zetten en weer helemaal te herstellen. We wensen je een goed herstel toe.

Vakantie

Het is vakantietijd. Ik wens iedereen een goede en fijne vakantietijd toe. Voor sommigen is de vakantie een stille, eenzame tijd. Of een tijd van ziekte en zorgen. Laten we ook in deze maanden naar elkaar blijven omkijken. Ik heb vakantie van 26 juli tot 17 augustus. Mijn collega, Netty Hengeveld zal in die periode voor mij waarnemen.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl



Overleden

Op 17 juni overleed toch nog vrij onverwacht mevr. Willemina Hendrika Heezen-Oldenhove, Frankenstraat 83-6. Riek werd ruim 93 jaar. Ze keerde de laatste jaren van haar leven vanuit Vroomshoop, waar ze met veel plezier met haar man Wim had gewoond en waar de kinderen werden geboren, terug naar Aalten. Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we uit Psalm 116 over Gods Nabijheid. Die wensen we Dorien, Roelof en Saskia, Fenna en Eline nu van harte toe.

Netty Hengeveld

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl

**Zieken**

Mevr. Ans Bandel-Brink kwam begin juni na een val in het ziekenhuis terecht. Momenteel verblijft ze in Pronsweide om te revalideren. Haar afdeling is Revalidatie 209b, team 4.

Mevr. Annie Luiten-Oosterink is vanuit Pronsweide weer thuisgekomen aan de Tubantenstraat 82.

Dhr. Kor Kremer is op 26 juni, na een val, naar het SKB gebracht, maar is inmiddels weer op de Stegemanhof, app. 25.

Dineke Zeldenrijk, Varsseveldsestraatweg 39, is op 23 juni ongelukkig gevallen met de fiets. Naast een hersenschudding liep ze een beenbreuk op, waarvoor ze een operatie moest ondergaan.

Mevr. Joke van Lochem, Tubantenstraat 102, hield aan een val in huis een gebroken arm over.

Mevr. Lammy van Herksen-Strieks, Tubantenstraat 52, is op 3 juli geopereerd in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.

Alle zieken wensen wij kracht, geduld en zo mogelijk een goed herstel toe! Ook de zieken die hier niet (willen) worden genoemd.

Verhuizing

Dhr. Karsten, Molenstraat 2A, is op 8 mei verhuisd naar De Spijk Hoeve in Eefde. Thuis ging het niet meer. Voor degenen die hem een kaartje willen sturen: het adres is Zutphenseweg 202, 7211 EK te Eefde. We bidden Gerbrand en Mariët en hun gezin veel troost en kracht toe in deze verdrietige tijd.

Bezoekwerk

Voor het Lage Veld 1-77 (oneven), 2-80 (even) en de Richterkampstraat zijn we nog op zoek naar bezoekmedewerkers. Hebt u interesse, neem dan even contact met mij op.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met woensdag.

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, of wilt u dat daarin melding wordt gedaan van een geboorte of verhuizing, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen ben ik doorgaans niet beschikbaar voor het begeleiden van een uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

**Zieken**

In de afgelopen periode zijn er geen mensen opgenomen uit onze wijk in het ziekenhuis die in KerkVenster vermeld willen worden. Wij wensen alle zieken en zij die om hen heen staan veel kracht en sterkte toe.

Verhuisd

Niek Noort, Dijkstraat 36, is verhuisd naar verzorgingshuis Antonia in Terborg.

Wim Wissing, Seinsdijk 4, is verhuisd naar verzorgingshuis Het Berkelhuis in Eibergen. Een ingrijpende verandering voor hen beiden. Wij wensen hen en die om hen heen staan moed en sterkte nu zij beiden hun vertrouwde omgeving moesten achterlaten.

Met een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl

**Huwelijksjubilea**

Dhr. en Mevr. Wim en Hermien Tolkamp-te Kloetze, Boomkampstraat 1, hopen 18 juli a.s. hun 55e trouwdag te vieren. Wim en Hermien, van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum. Voor de toekomst veel liefdevolle en gelukkige jaren toegewenst met Gods zegen.

Overlijden

Op 24 juni is Mevr. Riek Jentink- te Paske, Manschotplein 27, op 91-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods aanwezigheid in dit gemis.

Ziekte

Mevr. Lensink-Hoftijzer, Ludgerstraat 29, heeft helaas haar voet gebroken. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens wensen we ook moed, kracht, doorzettingsvermogen en Gods voelbare nabijheid en zegen voor allen die zorg hebben om, of zorgen voor mensen die ziek zijn. Ter bemoediging deel ik graag de tekst Filippenzen 4: 13 NBV 21:

'Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft'.

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Vakantie

De vakantieperiode is weer aangebroken. Waar de een op reis gaat, blijft de gewoon thuis. Vakantietijd is bij uitstek tijd om de innerlijke accu weer op te laden.

Voor sommige mensen is de vakantieperiode een tijd van alleen zijn als de naasten en/of mantelzorgers op vakantie zijn. Het zou fijn zijn als u, misschien meer dan anders, attent bent op mensen in uw buurt waarvan u weet dat familie/mantelzorgers op vakantie zijn. Misschien bent u in staat een keer bij iemand op bezoek te gaan.

Ieder die op reis gaat een goede reis en veilig aankomst én thuiskomst toegewenst.

Bezoekdienst

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers: tel. 0543-476368 of met mij.

De volgende secties zijn vacant.

Sectie 23A, alleen de Lijsterbeslaan
en Vlierbeslaan 18-22.

Sectie 28B Servatiusstraat, Willebrordstraat.



Wilma de Jong

u/jij

*gewoon te getrouwd
het wiel hervinden
intuïtief aanvoelen
wat je bestemming is*

*gewoon te getrouwd
dichtbij en veraf
elke dag opnieuw*

*vertrouwen en houvast
soms omdenken
en creatief zijn*

*dichtbij je naasten
om samen
de draad weer op te pakken*

*de tijd leert ons
om geduld te hebben
de aarde herpakt zich
en u/jij?*

Riek Aalbers-Hiddink

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Kobus Barbecue



Afgelopen 23 juni was het weer tijd voor een barbecue op Kobus. Er werden burgers gegeten, er werd genoten van de zon, en als kers op de taart viel er een hoeveelheid chocolade te winnen bij de quiz.

Hoeveel adressen op Kobus zijn ingeschreven bij de kerk?

Hoe heet Jezus in de Koran?

Hoe heet de coverband die meerdere keren heeft opgetreden in een dienst in de Zuiderkerk?

Hier een impressie voor wie het gemist heeft, en op naar volgend jaar! Er zijn alweer nieuwe ideeën....

ds. Folkert de Jong



Toeval of al te toevallig

ds. Folkert de Jong

Afgelopen 12 mei ging het in de Lef-dienst over toeval, of ál te toevallig. Wanneer spreken we van Gods leiding, of zijn het gewoon 'toevalligheden' die je overkomen? In de kerk lagen vellen waar men hun eigen 'toevallige' ervaring konden delen. Hier het resultaat:

Toeval of Toevallig

Mijn Mem is overleden op 4 juni 1998 en 20 jaar later is een zus van mij overleden op 4 juni 2018. Mijn zus was ernstig ziek, het had ook zomaar eerder kunnen gebeuren maar nee, op 4 juni. Dan denk je hoe dan, en in 2020 hebben we een andere zus van mij begraven in Burdaard op de geboortedag van onze Mem. Hierover verwonder ik mij al jaren.

Toeval of al te toevallig

Dat de scheidingsadvocaat op de eindrekening de komma een plekje naar links schuift. Mijn eerste Kerst als alleenstaande moeder wilde ik wel rollade eten, Maar geen één meer te krijgen in de winkels. Een uur later had ik er vijf. Allemaal gebracht door verschillende mensen uit de kerk.

Toeval of al te toevallig

Tijdens de preek loopt er een groen rupsje op de bank voor mij. Waarom? Toeval of al te toevallig? De rups trok mijn aandacht.

Toeval of al te toevallig

'Toevallig' had ik vandaag de gelegenheid om te komen naar de kerkdienst (geen kinderen, andere verplichtingen, verslapen, etc. ...) Ik gebruik het woord toeval/toevallig vaak, om een samenloop van omstandigheden te benoemen. Al denk ik ook dat die samenloop niet zozeer toevallig is. Ik denk dat God ons kan leiden in de keuzes die wij maken. Die talloze keuzes waar wij elke dag mee omringd worden en die wij uit vrije wil kunnen maken. Ik denk dat er een groter plan bestaat, dat er talloze wegen naar dat grotere goed leiden, en iedereen de keuze krijgt om daar naar toe te werken. Het lijkt misschien toevallig, maar dat geloof ik niet. Ook bij 'slechte' en pijnlijke zaken, kan dit een eigen keuze zijn, andermans keuze – als die jou iets aandoet – of bedoeld voor jou, vanuit Gods liefde.

Gelovigen vormen samen Gods kudde

Een eigenzinnig, loslopend schaap brengt Wim Beekman bij de kerk

Op mijn dagelijkse rondje buiten het dorp zie ik bij de boerderij van boer Hendrik een schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, waarachter de overige schapen allemaal wel braaf zijn blijven rondlopen.

Ik zoek in de stallen, maar kan boer Hendrik nergens vinden. Dan herinner ik mij dat ik zojuist de klok van 12 uur heb horen luiden: het is etenstijd. Zomaar verder lopen durf ik niet, wie weet in welke sloot dit schaap zal belanden.

Dus ga ik het achterhuis binnen op zoek naar de woonvertrekken, en even later vind ik het gezin rond de keukentafel aan de warme maaltijd. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, zet Hendrik een stoel naar achter: 'Schuif aan Wim, er is genoeg.' Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer waarom ik mij als dominee in een agrarische gemeenschap altijd zo thuis heb gevoeld. Maar mijn vrouw wacht ook met eten, dus ik geef aan dat ik weer verder moet. En vertel over het schaap dat losloopt.

'Geen probleem', antwoordt Hendrik, die meteen begrijpt om welk schaap het gaat, en rustig door blijft eten. 'Dit is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen.' Gerustgesteld verlaat ik de boerderij en vervolg mijn wandeling. Nadenkend over 'eigenzinnige schapen'.

Misschien wel de belangrijkste verandering van onze tijd en onze cultuur is dat wij in ons welvarend deel van de westelijke wereld individualisten zijn geworden. Wij hebben geen kudde meer nodig om te overleven, wij kunnen onszelf redden. Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes

te maken. Wij hoeven ons niet langer te voegen in wat de gemeenschap om ons heen doet en van ons verwacht. Sociale controle maakt plaats voor ruimte om eigen wegen te kiezen.

In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig schaap geworden dat zich aan vaste hekken en hokken weinig gelegen laat liggen. Het kiest de eigen, unieke weg, en bij voorkeur elke keer weer een andere. Komt dat wel goed met ons? Zijn wij eenlingen geworden die zich niet meer voegen, maar enkel kiezen voor zichzelf? Ik weet niet of ons individualisme goed is of slecht. Het is er gewoon. Het goede nieuws is het vertrouwen van Hendrik: dat wij dan wel eigenzinnig zijn, maar ook voor onszelf kunnen zorgen.

Wel lastig voor de politieke partij, de vakvereniging, het kerkgenootschap en bijna elke organisatie in de samenleving, want hun achterban vervliegt. Mensen ruilen een vaste band met 'de ene' in voor een tijdelijke betrokkenheid. Nu eens het een, dan weer het ander.

Misschien is dit vooral voor een kerk even slikken. Kerken denken niet vanuit eenlingen, zij denken vanuit de gemeenschap. Gelovigen vormen samen Gods kudde. Maar ik zie dat niet zo zwaar in. Ook eigenzinnige schapen willen niet zonder elkaar.

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens voor de afrastering heen en weer lopen. Het wilde vooral weer naar binnen.

Leven in geloofsvertrouwen?

Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Hendrika
Jentink-te Paske

-Riek-

geboren
6 mei 1933
overleden
24 juni 2024



Op 6 mei 1933 werd mama geboren op de Haart als eerste kind in het gezin Te Paske. Later werd haar broertje Gerrit geboren. Ze had een fijne jeugd op de boerderij. Als kind hield ze van het buitenleven en ze was dol op de dieren. De oorlog verstoorde deze onbezorgde jeugd. Op de boerderij kwam een onderduiker en op weg van de Haart naar het dorp zaten overal Duitsers. Dat heeft diepe indruk op haar gemaakt. Na de oorlog ging mama naar de Oranjeschool. Ze was slim en leerde graag, Mama had graag nog verder willen leren, maar dat kon in die tijd niet. Ze ging aan het werk bij Heijink. Later leerde ze papa kennen bij de oranjevenering op de Haart. Het bleek een gouden combinatie. Op 18 december 1969 zijn ze getrouwd en trokken ze bij de familie Te Paske in. In 1970 werd Katinga geboren en kort daarop verhuisde het kersverse gezin naar de Koningsweg in Aalten. Daar werd Salome geboren. Het gezin heeft daar een hele fijn tijd gehad.

Mama was een zorgzame, lieve moeder, die er altijd voor ons was, en later ook voor de schoonzons Frank en Marcel en nog weer later voor de kleinkinderen Noah, Chloë, Luca en Santos. Wat was ze trots op hen. Mama heeft samen met papa veel op de kleinkinderen gepast. Dat deed ze met veel liefde. Ze was gauw tevreden, ze hield van kleine dingen en genoot ervan om gezellige dingen te doen met het gezin en de naaste familie. Ze leefde met iedereen mee. Mama bezocht samen met papa trouw zieken en begrafenissen en was altijd belangstellend. En wat heeft ze goed voor papa gezorgd, toen zijn gezondheid hem meer en meer in de steek liet. Mede daardoor heeft papa tot op het laatst thuis kunnen wonen.

Lang had ze zelf geen hulp nodig, maar een paar jaar nadat papa was overleden, liet mama's gezondheid haar toch in de steek en moest ze ook hulp accepteren. Thuiszorg van Sensire en mantelzorg van ons. Wat was mama dankbaar voor al die hulp. In 2024 kreeg ze ook meer lichamelijke klachten en uiteindelijk overleed mama op 24 juni jl., thuis in haar vertrouwde omgeving, wat ze zo graag wilde. Op 2 juli hebben we afscheid van haar genomen. Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat mama voor ons heeft betekend. We hebben haar los moeten laten in het vertrouwen dat ze nu weer samen is met papa.

de familie

Lied: Licht, ontloken aan het donker

Lied 600 uit het Liedboek

**1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!**

Tekst: Sytze de Vries

Toegelicht door dr. Oane Reitsma,
medewerker Spiritualiteit en
Eredienst Dienstenorganisatie PKN

Er zij licht

Toen God op de eerste dag het licht schiep, moet dat ongeveer zo geklonken hebben als dit lied. Er wordt geroepen... en het licht ontstaat. Iedere volgende dag van de schepping is dat licht opnieuw geschapen tot op vandaag de dag. Dat horen we in de telkens herhaalde uitroep: 'Licht!' Eén keer is dat licht herijkt. Dat was in de paasnacht, toen het leven herschapen werd als een bevrijd bestaan. Niet voor niks klinkt dit lied dan ook vaak in de paasnacht, wanneer het licht van de nieuwe paaskaars de kerkruimte opnieuw vult en alle donker wegjaagt.

Prisma

Licht is – niet alleen in het christendom – een van de belangrijkste religieuze symbolen. Het wordt geassocieerd met het goddelijke ('Gods gelaat'), met helderheid en waarheid, en met het dagelijkse licht waaruit ieder leven ontspringt – zonder licht is er geen leven. Is licht niet net zo bijzonder als dat het alledaags is? Dat iemand 'licht in de ogen' ontvangt is uitdrukking van het ontstaan van leven, denk aan het evangelieverhaal over Bartimeüs die weer ziende wordt. Het maakt het leven zelf tot een wonder. Zoals een prisma het licht in vele kleuren breekt, zo zoomt dit lied in op de vele betekenissen van het licht in de Bijbelse en christelijke traditie.

Verhouding licht en donker

Het tegenovergestelde van licht is duisternis. Toch is er in dit lied iets bijzonders aan de hand met de verhouding tussen die twee. Het licht is namelijk ontloken aan het donker zelf. Licht is dus een mysterie dat diep in het verborgene ontstaat. Bovendien wordt het (couplet 4) licht gedompeld in de dood, terwijl het er niet in ten onder gaat. Dit komt voort uit een oudkerkelijk ritueel waarbij

de paaskaars in de doopvont wordt gedompeld. De betekenis ervan is: het licht blijft zelfs in die onderdompeling zichzelf: licht, en is daarna niet meer te doven.

Drie soorten licht

In de theologie is er wel geschreven over drie soorten licht: het licht van de zon, die uit zichzelf schijnt; het 'licht' van alles wat wij in deze wereld kunnen zien en waarnemen, dat op zijn beurt ontleend is aan het licht van de zon (als de zon er niet zou zijn en de dingen niet in de zon zouden kunnen reflecteren, zouden wij immers helemaal niets zien!); en een derde soort licht, dat helemaal uit zichzelf schijnt. Dat laatste is de openbaring van God, die zelf Licht is. Dit lied gaat overduidelijk over het laatste type licht, dat van God.

Lichthymne

Ieder couplet eindigt, na in de eerste drie regels de aanroep 'licht' met een korte uitleg over dat licht, in de vierde regel in een aanroep aan het licht zelf: 'werp uw waarheid om ons heen', 'groet ons', 'zet in vuur en vlam' en 'zegen ons'. Mooi is dat niet God, Christus of de Geest wordt aangeroepen, maar dat God wordt aangeroepen in zijn gedaante van 'Licht'. Natuurlijk wijst de zin 'licht uit licht, uit God geboren' daarbij op de klassieke belijdenistekst die betrekking heeft op Christus. Het laatste couplet bestaat niet meer uit beschrijvingen, maar uit alleen maar aanroepen: 'straal hier', 'breek uit', 'kom'. De laatste aanroep 'ga ons voor van hand tot hand' kan natuurlijk niet begrepen worden zonder de liturgische handeling van de paasnacht waarin iedere kerkganger het licht krijgt aangereikt en het volk van God zo de wereld in lichterlaaie zet. Zo worden wijzelf lichtdragers van het goddelijke licht. Het is mooi om dat ook muzikaal uit te beelden: begin met een enkele stem en laat het koor van mensenstemmen (en instrumenten!) aanzwellen tot de hele ruimte gevuld is... met licht.

Bron: petrus.protestantsekerk.nl



Woordzoeker

Europese hoofdsteden



Voor deze zomereditie van KerkVenster heeft Jaap Boer een puzzel gemaakt, waarbij we op zoek gaan naar namen van Europese hoofdsteden.

Een aantal van ons zal deze zomer op reis gaan en wellicht één of meer van deze hoofdsteden bezoeken. Maar voor iedereen is er deze puzzel om een 'rondreis' door Europa te maken.

Veel puzzelplezier gewenst, en de oplossing is tenslotte elders in dit KerkVenster te vinden.

Redactie KerkVenster



N	G	N	E	D	N	O	L	O	B	A	K	O	E	K	T	E	B	
O	A	L	I	J	D	E	R	E	J	P	O	K	S	I	S	A	E	A
R	D	V	I	L	B	E	R	G	A	Z	E	V	E	I	R	S	N	
I	S	A	E	S	R	W	E	N	E	N	A	P	U	N	A	I	A	
G	E	A	R	R	S	E	O	V	E	J	A	R	A	S	K	R	T	
A	N	L	N	G	E	A	B	E	K	D	T	R	N	N	N	O	S	
I	V	M	U	M	L	J	B	Y	E	K	T	T	I	E	A	M	A	
S	N	A	M	X	A	E	E	O	P	O	E	S	S	T	B	E	A	
O	E	D	L	I	E	R	B	R	N	P	L	E	I	H	O	T	P	
C	V	R	U	S	N	M	I	D	E	E	L	R	H	N	H	A	L	
I	I	E	T	O	I	S	B	N	H	N	A	A	C	E	R	H	J	
N	L	T	U	F	T	T	K	U	O	H	V	K	N	I	J	Z	P	U
N	N	S	D	I	R	D	A	M	R	A	L	E	S	S	U	R	B	
I	I	M	N	A	A	C	I	R	O	G	D	O	P	I	D	A	L	
L	U	A	H	C	S	R	A	W	B	E	S	B	K	O	A	A	J	
B	S	M	V	A	T	I	C	A	A	N	S	T	A	D	V	G	A	
U	S	O	S	L	O	C	A	N	O	M	I	S	I	L	B	T	N	
D	T	T	A	L	I	N	N	M	L	O	H	K	C	O	T	S	A	



Amsterdam	Bratislava	Luxemburg	Reykjavik	Tblisi
Ankara	Brussel	Madrid	Riga	Tirana
Astana	Chisinau	Minsk	Rome	Vaduz
Athene	Dublin	Monaco	SanMarino	Valletta
Bakoe	Helsinki	Nicosia	Sarajevo	Vaticaanstad
Belgrado	Jerevan	Oslo	Skopje	Vilnius
Berlijn	Kopenhagen	Parijs	Sofia	Warschau
Bern	Lissabon	Podgorica	Stockholm	Wenen
Boedapest	Ljubljana	Praag	Talinn	Zagreb
Boekarest	Londen	Pristina		

Oplossing:

.....

.....

Verantwoordelijkheid

Tekst: Tiny Oosterink en Harry van Wijk
Foto's: KerkBeeld

Op 30 juni jl. was de Cantorij Aalten medeverantwoordelijk voor het verzorgen van een mooie kerkdienst in de Oude Helenakerk. De dienst werd geleid door ds. Folkert de Jong, het orgel werd bespeeld door Harry van Wijk en Joop Ormel. De cantorij zong onder de bezielende leiding van cantor-organist en dirigent Harry van Wijk.



Er werden schitterende liederen gezongen met bekende melodieën. De teksten kwamen niet overeen met de teksten zoals wij die vroeger leerden. Gelukkig stonden de juiste teksten in het Nieuwe Liedboek en/of op de liturgie.

Een spontane actie van Harry was om het lied 'Zoek eerst het koninkrijk van God' in canon te zingen. En de leden van de cantorij doen dat 'gewoon even'. Dat betekent dus, dat je als koorlid wel heel goed naar de dirigent moet kijken. Al met al een kerkdienst waar we met voldoening op kunnen terugzien.



Nu breekt ook voor ons de vakantieperiode aan. Een tijd van rust, ontspanning en bezinning. Hoe we deze tijd invullen is onze eigen verantwoordelijkheid.

Na de vakantie gaan we aan de gang met de voorbereiding van een Evensong, een Taizédienst en een kerstdienst. Net als vorig jaar krijgt deze de vorm van een Festival of Lessons and Carols. Houdt u van zingen en van gezelligheid? Kom dan een keer met ons meezingen.

We repeteren op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Oude Helenakerk. Het repeteren gaat vrij vlot, omdat er maar een paar weken tussen de verschillende kerkdiensten in zitten. Maar het gaat zeker niet te snel, zodat u veel koorervaring nodig zou hebben, voordat u met ons mee kunt zingen. Praat gerust eens hierover met één van de cantorijleden.

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (16) en Milo (14).

Onthand

'Mam, wil je mijn brood even voor me smeren?' 'Mam, wil je dat doekje even voor me uitspoelen?' 'Wil je mijn appel voor me schillen?' 'Wil je mijn vlees even snijden?' 'Wil je mijn veters strikken?' En zo gaat het de hele dag door. Als er iets is met een van je handen, dan is dat heel lastig. Vooral als het om de hand gaat die je het meest gebruikt. Je bent dan echt een poosje onthand. En dan is het natuurlijk wel handig als er mensen in de buurt zijn die wél beide handen kunnen gebruiken.

Mijn dochter heeft een flinke snee aan een vinger van haar rechterhand en sinds die tijd vraagt ze bij alles waar ze haar rechterhand bij nodig heeft, hulp. Uiteraard doen we dat met liefde. Maar na een paar dagen vinden we dat ze bepaalde dingen wel weer zelf kan aanpakken.

'Als je dat nou zelf weer eens probeert.' zeg ik. 'Ik denk dat je het wel weer kunt.' 'Ja, maar ik ben rechts en dit moet ik met mijn rechterhand doen



en dat lukt niet. Dan doet het zeer.' 'Hmmm, oké,' zeg ik, 'maar ik wil wel dat je het weer gaat proberen.' 'Dat doe ik wel, maar dit lukt me echt niet.' En dus help ik haar weer. Een paar dagen later zit er geen pleister meer om haar vinger en zou ze bijna alles weer zelf moeten kunnen. Maar ... nee: 'Het doet nog steeds zeer, mam.' 'Dan doe je het maar met links,' zeg ik. 'Dat kan ik niet, dat ben ik niet gewend,' zegt ze. 'Dan ga je dat maar oefenen. Als je het echt wilt, dan kan je veel hoor.' Ze protesteert verontwaardigd; 'Ik kan het echt niet met links!' Onze zoon heeft deze gesprekken ondertussen al een paar keer aangehoord en zegt opeens tegen zijn zus: 'Ik heb twee linkerhanden en ik kan het ook, dus dan kan jij het ook.' We moeten allemaal ontzettend lachen. Onze zoon heeft inderdaad 'twee linkerhanden'. Zo slim als hij is, zo onhandig is hij als het op praktische dingen aankomt. Van een schooltas op zijn bagagedrager vastmaken tot zijn bed opmaken

of eten klaarmaken. Hij kan het ... maar het vraagt heel veel oefening, tijd en geduld. Hij kan ons precies vertellen hoe iets moet, maar om het dan ook daadwerkelijk te doen, dat lukt vaak niet of met veel moeite.

Kennelijk heeft hij precies de juiste snaar geraakt. Vanaf dat moment doet onze dochter prompt alles weer zelf. Kennelijk is ze toch minder onthand dan ze zelf in eerste instantie dacht. Tja ... als je broer met twee linkerhanden het zelfs beter kan dan jij, dan moet je daar toch iets aan doen.



Kliederkerk

Tekst: Heidi Ebbers

Foto's: Dianne Winkelhorst en Geraldine Bussink

Zondag 30 juli was er weer een Kliederkerk. Deze keer ontdekten we van alles over het Bijbelverhaal van de storm op het meer door allerlei creatieve activiteiten en spelletjes. We luisterden naar het verhaal uit de Bijbel waarbij we de storm uitbeelden met een heel groot doek. We dachten na en spraken met elkaar over vragen zoals: Wie heeft er wel eens een storm meegemaakt? Hoe was dat? Hoe voelde je je? Zou je rustig kunnen slapen tijdens een storm? Waarom wel / niet? Jezus lag rustig te slapen tijdens de storm. Hoe kan dat, denk je?

Wat betekent het als mensen zeggen 'We maken stormen mee in ons leven'? Kun je een voorbeeld geven? Wie of wat helpt jou dan om het hoofd boven water te houden? We deelden onze ervaringen, we zongen, dansten en er werd gebeden. En natuurlijk kregen we de zegen mee. Deze keer een regenboogzegen, waarbij de volwassenen het regenboogdoek vasthielden en de kinderen onder het regenboogdoek stonden.

We kunnen terugkijken op een mooie ochtend en zien alweer uit naar de volgende Kliederkerk op 8 september. Dit zal een hele speciale Kliederkerk worden omdat er dan een kindje gedoopt gaat worden! Dus zet 'm alvast in je agenda, want dat wil je toch niet missen?

Knikkerstorm



Rainmakers maken.

Boter, kaas en reddingsboeien.



Balanceboard maken.



Storm uitbeelden tijdens het verhaal.



Regenboogzegen



Liturgisch bloemschikken bij Startzondag

Kerntekst 'Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.' (Matteüs 20: 16)
Kernwoorden: gelijk loon, werktijden, klok.

Als nieuw!

Op Startzondag sluiten we aan bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk, 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Centraal staat hierbij hoe Jezus aarde en hemel in één adem noemt. Het Koninkrijk breekt nu al door, en tegelijk verwachten we het nog en bidden we om de komst ervan. In die dubbelheid of spanning leven we.

In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20:1-16) proeven we iets van de vreemdheid én van het bevrijdende van het Koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken, maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpert dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.

Schikking

In een cirkel zijn blokken gelegd, als een klok. Op het zesde uur starten de eerste werkers; de blokken op het zesde uur zijn het laagst. Zo worden er in het verhaal totaal vijf tijdstippen genoemd die in de klok hun plek krijgen. Bij elk

tijdstip is de hoogte van de stapel blokken één blok hoger dan de vorige stapel blokken. De flesjes komen boven op de stapel te staan. De bloemen geven de hoogte van het loon aan; ongeacht de aanvangstijd van het werken zijn de verdiensten voor iedereen even hoog. De schikking is zo groot te maken als je zelf wilt. Gebruik voor een grotere schikking geen kleuterblokken maar bijvoorbeeld stenen of turfblokken, geen flesjes maar jam-potten, enz.



Materialen

- kleuterblokken
- 30 flesjes van glas
- 30 bloemen

In de schikking op de foto zijn tulpen gebruikt omdat de foto in maart is gemaakt. In september zijn veel seizoensbloemen geschikt, zoals de dahlia, de vuurpijl of de goudsbloem.

Bron: www.protestantsekerk.nl

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
 Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
 Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
 Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.
 Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
 Jan Ebbens
 Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
 Harmien Wensink
 coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsens,
 website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 9 augustus 2024.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 30 juli 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort

Je wordt groter!

'Tjonge, wat ben je groot geworden!' Dat is vast weleens tegen je gezegd. Of je merkt dat je schoenen te klein worden, of je broek te kort, je tafeltje en stoeltje in de klas te laag ... Ja, echt: je wordt groter!

Groter worden betekent niet alleen maar langer worden; je groeit ook als mens, je groeit in geloven. Je leert en ontdekt nieuwe dingen, je oefent nieuwe vaardigheden en ontdekt je talenten. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Je vader en moeder helpen je daarbij. Maar ook de meesters en juffen op school, trainers van de sportclub, de mensen van de (Klieder)kerk ... noem maar op! Groeien ... het lijkt zo vanzelfsprekend, maar als je er goed over nadenkt is het iets waar we elke dag weer dankbaar voor mogen zijn.



Welkom- en overstapdienst van de Kindernevendienst

Het schooljaar zit erop, de vakantie is begonnen! Misschien heb jij afscheid genomen van de basisschool en mag je na de vakantie naar de middelbare. Of misschien mag je na de vakantie juist beginnen op de basisschool omdat je 4 jaar bent geworden. Spannend en leuk tegelijk, zo'n nieuwe stap. Ook de kindernevendienst kijkt alvast vooruit naar het nieuwe (kerk)seizoen en organiseert, samen

Hoe het lieveheersbeestje aan zijn naam kwam

Lang geleden heette het lieveheersbeestje nog geen Lieveheersbeestje, maar gewoon 'Heersbeestje', omdat hij altijd over iedereen de baas speelde.

Niemand vond hem aardig. Want Heersbeestje hield alles wat hij had voor zichzelf. Als hij lekkere luisjes had, kreeg niemand er wat van.

Op een dag kwamen er wat insecten langs, die een lange reis achter de rug hadden. Heersbeestje was net luisjes aan het bakken met boter en suiker. 'Geef ons alsjeblieft wat te eten, we hebben zo'n honger.' En weet je wat Heersbeestje dacht? 'Vooruit, ik geef ze wat.'

En toen hij dat gedaan had, verscheen er ineens een stipje op zijn schild. Hij liep door het dorp en de andere insecten zeiden verwonderd: 'Wat een mooi stipje heb je daar!'

Heersbeestje besloot nóg een keer aardig te zijn voor een ander. Zo kreeg hij zijn tweede stipje. Nu had hij de smaak helemaal te pakken. Heersbeestje begon steeds meer weg te geven ... en er

verschenen steeds meer stipjes op zijn schild. En zijn vrienden noemden hem niet meer Heersbeestje maar Lieveheersbeestje. Zo is het gegaan. Echt waar.

En als je soms nog weleens een lieveheersbeestje ziet met maar een paar stipjes, dan weet je: die is het nog aan het leren. Net als wij ...

© 2013 Roderick Vonhögen via Geloventhuis.nl



Dus ...

- Ga jij na de vakantie naar de middelbare en wil je graag de overstap maken van de kindernevendienst naar het jongerenwerk? Meld je dan aan voor de overstapdienst!

Óf ...

- Ben je in het afgelopen schooljaar 4 jaar geworden en wil je graag naar de kindernevendienst? Meld je dan aan voor de welkomdienst!

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

