

# KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 10 • VRIJDAG 3 MEI 2024



**Pinksteren**

# Pinksteren en de Tien Woorden

Tekst: ds. Gerhard ter Maat  
Foto: pxhere.com

## Een vreemde combinatie

**Het lijkt een vreemde combinatie: Pinksteren en de Tien Woorden. Pinksteren roept bij ons het beeld op van bij elkaar zijn, vurig enthousiasme, gedreven als de wind, elkaar begrijpen dwars door alle verschillen heen, gegrepen zijn door de Heilige Geest. Daarentegen kunnen De Tien Woorden dreunend overkomen in onze oren: 'Gij zult' en 'Gij zult niet.' Dit gedreun heeft er klaarblijkelijk voor gezorgd dat deze in veel kerken niet of nog nauwelijks te horen zijn.**



### Tien keer: God zei ...

Toch horen Pinksteren en de Tien Woorden bij elkaar volgens de traditie van het Joodse volk. Oorspronkelijk waren het paasfeest en het pinksterfeest oogstfeesten van het volk Israël, maar toen de Joden verstrooid werden over de aarde verschoven de accenten bij deze feesten. Op het pesachfeest wordt de verlossing uit Egypte gevierd.<sup>1</sup> Ook het pinksterfeest komt in het teken van de bevrijding uit Egypte te staan. Het volk Israël gaat door de woestijn op weg naar het beloofde land en komt bij de Sinaï.<sup>2</sup> Daar gebeurt iets dat zo'n diepe indruk maakt dat niet alleen de mensen beven, maar zelfs de berg trilt van ontzag. Een wolk hangt rond de berg, het geluid van de bazuin klinkt en God daalt neer in vuur. Alleen Mozes mag naar Hem toekomen. Toen sprak God de Tien Woorden:

*'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere goden ...'*<sup>3</sup>

Er zijn rabbijnen die het getal tien verbinden met wat in Genesis 1 verteld wordt in het scheppingsverhaal. Tien keer valt in het eerste hoofdstuk van de Bijbel te lezen: 'God zei ...'. Zo zijn er ook Tien Woorden van God bij de Sinaï: God is bij deze berg scheppend bezig. Slaven uit Egypte maakt Hij tot een vrij volk. Hij geeft hen Tien Woorden als grondregels van hun bestaan.

1 Exodus 12

2 Exodus 19

3 Exodus 20

### Woorden van vrijheid

De Israëlieten hebben nog een hele reis door de woestijn te gaan voordat zij werkelijk in het beloofde land zullen aankomen. De Tien Woorden leren aan deze ex-slaven: vrijheid is niet doen waar jij zelf zin in hebt, maar vrijheid krijgt inhoud door wat je doet en door wat je nalaat! Je houdt in alles rekening met wat God van je vraagt en bekommert je in alle opzichten om het welzijn van medemensen. Ze worden opgesomd in deze Woorden van God: jouw vader, jouw moeder, jouw vrouw, jouw man, jouw nageslacht, jouw slaven en slavinnen, de vreemdelingen bij jou in de buurt, jouw vee, jouw rund, jouw ezel. Allemaal mogen ze delen in de vrijheid die God schenkt. Zowel mensen als dieren hoeven niet te werken tot zij erbij neervallen: een dag in de week is iedereen vrij! De Tien Woorden zijn niet tien mokerslagen om mensen klein te houden, maar zijn woorden die leren wat het is om vrij te zijn.

### Dat doo'j neet

Wie de vertaling leest van NBV21 zal ontdekken, dat daar het 'Gij zult ...' ontbreekt. Wie diverse vertalingen naast elkaar legt, ontdekt dat vertalers steeds aan het zoeken zijn: hoe brengen we de gevoelswaarde van de Hebreeuwse woorden van toen het best over naar onze eigen taal nu. Prachtig vind ik, wat ik lees in de Biebel in de Twentse Spraoke. Daar klinkt bij de Tien Woorden: 'Dat doo'j nich.' In Aalten zouden we zeggen: 'A'j een vri-j mens bunt, dan doo'j dat neet.'

### Zeventig stemmen

In latere tijd hebben rabbijnen duidelijk gemaakt, dat de Tien Woorden niet alleen bedoeld zijn voor het volk Israël. Ze vertellen: Toen God zijn stem liet horen op de Sinaï verdeelde Zijn stem zich in zeventig stemmen, in zeventig talen. De opvatting was toen dat er zeventig volken waren. Elk volk kon de stem van God horen. Dit sluit aan bij wat vanaf het begin de bedoeling van God met de nakomelingen van Abraham is geweest: tot zegen zijn voor heel de wereld. Gods liefde omsluit al wat leeft op aarde.

### De vijftigste dag van Pasen

Het pinksterfeest van het volk Israël is een vervolgefeest op het pesachfeest. Precies hetzelfde wordt in Handelingen 2 verteld. Ook daar is het pinksterfeest onlosmakelijk verbonden met Pasen! Het zit al besloten in de naam 'Pinksteren'. Het Nederlandse woord 'Pinksteren' is de weergave van het Griekse Pentèkostè en betekent: de vijftigste. Het is de vijftigste dag van Pasen.<sup>4</sup> Wat Lucas de auteur van het boek Handelingen vertelt, doet denken aan wat er gebeurde bij de Sinaï. 'Er klinkt een geluid uit de hemel ...' Het Griekse woord 'geluid' verwijst naar de bazuin die klinkt toen God neerdaalde op de Sinaï. Er verschijnt vuur, dat zich verspreidt. Uit welk land men ook komt, iedereen hoort in zijn eigen taal de woorden die gesproken worden. Deze verschijnselen vertellen samen: God daalt neer! Het is als bij de Sinaï: de verlossing is een feit; Jezus is door

4 Handelingen 2

God opgewekt en de dood is overwonnen. De volgelingen van de opgestane Heer hebben echter nog een weg te gaan in deze wereld, totdat Jezus terugkomt met Gods nieuwe aarde en de dood er niet meer is.<sup>5</sup> Het Koninkrijk van God zal heel de aarde omvatten.

### De kerk is Gods creatie

De volgelingen van Jezus werden in Jeruzalem vervuld met de Heilige Geest. Vanuit het scheppingsverhaal denken we bij de Geest aan God die scheppend bezig is. Gods Geest creëert een volk vanuit alle landen op aarde. De kerk is een creatie van God. Wat al deze mensen samenbindt, wordt door Petrus verteld in zijn toespraak op die bewuste pinksterdag: Jezus, de Gekruisigde, de Opgestane is hun Heer. De levende Heer staat centraal in het christelijke geloof, niet allerlei dode lettertjes en regeltjes en plichten.

### Want stukwerk is ons pogen

Daarom heet de kerk immers ook kerk. Dit Nederlandse woord is afgeleid van het Griekse woord 'kuriakè'. Dat betekent: 'Wat van de Heer is!' Door de eeuwen heen en tot in onze tijd toe, wereldwijd en ook in Aalten dwingt deze betekenis de volgelingen van Jezus ertoe zich steeds

weer te bezinnen op vragen als: Laten we in de praktijk van het kerkelijk leven ook werkelijk zien dat we van de levende Heer zijn? Of houden we ons bezig met ons eigen gelijk halen, ons standpunt te verheffen tot alleen zaligmakend? Dat gekissebis maakt de kerk dood. Welk beeld van de kerk krijgen de mensen om ons heen door hoe we met elkaar omgaan? Nog indringender is de vraag: Voelt Jezus zich nog thuis in 'onze' kerk, die van oorsprong van Hem is? Laten we met pijn in ons hart belijden, wat in een pinksterlied verwoord wordt: '... stukwerk is ons pogen'.<sup>6</sup>

### De tocht opnieuw beginnen

Het genadige van de God van Israël, de Vader van onze opgestane Heer, is dat mensen de tocht opnieuw mogen beginnen nadat ze het spoor bijster zijn geraakt.<sup>7</sup> In de woestijn heeft Israël dit diverse keren meegemaakt.

Voor de kerk geldt hetzelfde: het verleden mogen we achter ons laten om opnieuw op weg te gaan naar Gods toekomst. De Tien Woorden die God sprak op de Sinā willen daarbij een steun in onze rug zijn. Ze helpen volgelingen van de opgestane Heer te kiezen tussen 'Dat doo'j neet!' en 'Dat doo'j wal!'

6 lied 672:6

7 lied 723:2

5 Handelingen 1:11

## Communicatiemiddelen

Bij deze editie van KerkVenster is, voor de lezers in Aalten, een vragenlijst over communicatiemiddelen gevoegd. De vraag aan u is om deze vragenlijst in te vullen. Dat kan vanaf 1 mei ook via de website. Dat laatste heeft, wat de commissie communicatie betreft, de voorkeur. Papieren vragenlijsten kunnen in speciaal daarvoor bestemde dozen in de Zuiderkerk, de Oude Helenakerk en Elim en bij het kerkelijk bureau worden ingeleverd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de commissie communicatie. Deze commissie is ingesteld door de kerkenraad van de PG Aalten. Met de uitkomst van dit onderzoek verwacht de commissie communicatie de kerkenraad inzicht te kunnen geven over welke communicatiemiddelen nu en in de toekomst geschikt zijn om gemeenteleden en eventuele andere belangstellenden te kunnen blijven bereiken. Des te meer mensen reageren, des te betrouwbaarder zijn de resultaten. Dus ... Dank alvast voor het invullen van de (digitale) vragenlijst!

Namens de commissie communicatie,

Maarten Westerveld  
Leo Postma  
Elizabeth van Deventer

1 juni aanstaande:

## Opgavedag Kinderkampen

Zie voor meer informatie

[www.kerkvenster.nl](http://www.kerkvenster.nl)

## Overweging

door ds. Ada Endevelde

*Toen Hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.*

(Handelingen 1: 9)

Als je de verhalen van Jezus leest en alles wat hij meemaakt met zijn leerlingen, dan valt op dat veel van wat hij doet over hele gewone dagelijkse dingen gaat. Er wordt gegeten, er worden verhalen verteld, er wordt gewandeld. Jezus spreekt over het evangelie en af en toe doet Hij het evangelie. Er wordt iemand genezen, er wordt iemand bevrijdt van de last die op hem drukt. Veel van wat er gebeurt is gewoon, tot plotseling het verhaal buiten de gewone werkelijkheid wandelt. Ook met Hemelvaart zie je dat gebeuren. Jezus is bij zijn leerlingen en ze spreken over het koninkrijk van God. De leerlingen leven nog gewoon in de wereldse werkelijkheid en vragen zich af of het koninkrijk van God toch nog aan zal breken. Ze hebben de hoop daarop nog niet helemaal opgegeven. Jezus is er toch nog? Hij is wel iets anders dan voor de kruisiging, maar Hij spreekt en eet nog met hen. Maar Jezus zegt dat ze zich daar niet druk over moeten maken. Dan stijgt hij op naar de hemel.

De dingen vanuit God gebeuren opeens en onverwacht. In het midden van de wereld, in het midden van het gewone leven, gebeurt er opeens iets, waarin God van zich laat spreken. Voor ons, gelovigen in een hele aardse werkelijkheid, kan dit een les zijn. Misschien is God dichterbij dan we denken. Misschien slaan we straks een hoek om en plotseling zien we een wonder. De Bijbel doet daarvan verslag. Laten we ook in onze eigen wereld het wonder blijven verwachten. Misschien iets gewoons als een bloem die bloeit. Of misschien komt u ook een engel tegen. Misschien een echte of misschien een mens, die u helpt, of de weg wijst in het leven. Laten we blijven verwachten als leerlingen van Jezus.



## Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

### Adressen

Protestantse Gemeente  
Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort  
www.pkn-bredevoort.nl  
e-mail: boekhouding@  
pkn-bredevoort.nl

### Voorzitter

Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4  
7126 CR Bredevoort  
tel. 06 - 5313 1832  
e-mail: voorzitter@  
pkn-bredevoort.nl

### Scriba

Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57  
7126 CN Bredevoort  
tel. 0543-452535  
e-mail: scriba@  
pkn-bredevoort.nl

### College van kerkrentmeesters

Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort  
e-mail: kerkrentmeesters@  
pkn-bredevoort.nl  
Bank (o.a. voor vrijwillige  
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

### Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,  
Spiekerdijk 4,  
7121 KW Aalten,  
tel. 06-22 37 02 06

### Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink,  
Stadsbroek 151,  
7126 CP Bredevoort,  
tel. 06 - 5422 2457  
e-mail:  
cvkpenningmeester@  
pkn-bredevoort.nl

### College van diakenen

Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort  
e-mail: diakonie@  
pkn-bredevoort.nl  
Bank:  
NL21 RABO 0310 5574 96

### Voorzitter

college van diakenen  
Romke van der Meer,  
't Zand 35,  
7126 BG Bredevoort,  
tel. 0543-451257

### Penningmeester diaconie

Bert Stronks, Misterstraat  
24 A, 7126 CD Bredevoort  
Tel. 0543-451343  
e-mail:  
cvdpenningmeester@  
pkn-bredevoort.nl

### Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,  
tel. 0543-45 19 11

### Pastorale raad

Jolanda te Winkel.  
Tel. 06 - 2353 3499  
e-mail: pastoraleraad@  
pkn-bredevoort.nl

### Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@  
pkn-bredevoort.nl

### Ledenadministratie

Henk Siebelink,  
Stadsbroek 12,  
Bredevoort,  
tel. 0543-451824  
e-mail: ledenregistratie@  
pkn-bredevoort.nl

### Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-  
broek 12, Bredevoort,  
tel. 0543-451824  
e-mail: boekhouding@  
pkn-bredevoort.nl

### Correspondentieadres

**KerkVenster**  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3,  
7121 MC Aalten,  
tel. 0543-452804,  
e-mail: hvroman@hetnet.nl

### Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,  
tel. 06-2750 4112,  
tel. 't Koppelhuis:  
0543- 451503,  
e-mail: koppelhuis@  
pkn-bredevoort.nl

### Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,  
tel. 06-2750 4112,  
e-mail: stjoriskerk@  
pkn-bredevoort.nl

### Jan Navis,

Hozenstraat 22,  
7126 BK Bredevoort,  
tel. 06 - 1365 4190

### Vertrouwenspersoon

**Bredevoort**  
Dolf Prinsen, Wiersse 6,  
7006 HX Doetinchem,  
tel. 0314-361450  
e-mail: prinsen@xippix.nl



## protestantse gemeente bredevoort

### BREDEVOORT

#### ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A  
7126 BM Bredevoort  
tel. 0543-53 88 48  
predikant@  
pkn-bredevoort.nl



### Wij feliciteren

Onze gelukwensen gaan naar mevrouw J.H. Lammers-Buunk, Varsseveldsestraatweg 29C in Aalten; dhr. G.J. Oonk, Misterweg 225; mevr. A.W. Ebbers-Kraaijenbrink, Haartelinksdijk 4; mevr. J.A. Tolkamp-Blekkink, Heidedijk 1A en dhr. H.J. ter Horst, Bleekwal 11, die hun verjaardag vieren. Mevr. Lammers wordt op 8 mei 86 jaar, dhr. Oonk en mevr. Ebbers zijn beiden op 11 mei jarig, mevr. Ebbers wordt 94 jaar en dhr. Oonk 85 jaar. Mevr. Tolkamp viert op 14 mei haar 80e verjaardag en dhr. ter Horst wordt ook 80 jaar en wel op 25 mei. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen die u lief zijn.

### Zieken

Alle mensen met lichamelijke klachten willen we veel sterkte toewensen. Ook mantelzorgers willen we kracht en moed toewensen.

### Overleden

Op zondag 21 april 2024 is overleden de heer Willem Harm van der Heide in de leeftijd van 82 jaar. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen veel troost en sterkte toe.

Op dinsdag 23 april is overleden mevr. Jenny (Jennigje Johanna) Smit-Kempink in de leeftijd van 86 jaar. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. We wensen haar man, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar missen veel sterkte toe.

### Samen Eten



Op dinsdag 14 mei is er weer een Samen Eten in 't Koppelhuis. De deuren gaan open om 17.30 uur. Het eten begint om 18.00 uur. Opgeven bij Marjon of Ada. telefoonnummer: zie colofon.

De volgende data in 2024 zijn: dinsdag 11 juni, dinsdag 10 september, dinsdag 8 oktober, woensdag 6 november (dankdag) en dinsdag 10 december.

Ada Endevelt

## Collectes en giften maart 2024

### Kerk

Gift via predikant/ouderling/  
Wijkmedewerker . . . . . € 30,00  
Collectes in de dienst . . . . . € 649,19  
Collectes online diensten . . . . . € 40,00  
Giften via de bank . . . . . € 112,00  
Giften stiltecentrum . . . . . € 22,34

### Diaconie

Collectes kerk en online  
Vluchtelingen Griekenland . . . . . € 408,13  
Collectes kerk en online  
Bisschoppelijke vastenactie . . . . . € 293,51  
Giften via de bank . . . . . € 20,00



## Vrijwilligersavond

13 mei 2024  
19.30 uur

bij Herman en Paula te Paske,  
Kloosterdijk 1

Wij willen als Kerkenraad van de Protestantse gemeente Bredevoort de vrijwilligers van alle kerken in Bredevoort uitnodigen voor een gezellige avond. We hopen elkaar zo beter te leren kennen.

### Programma:

Vooraf: koffie- en theedrinken  
Tot ongeveer 21.00 uur:  
boerengolf of ander spel  
Tot slot: iets te eten en/of te drinken

Voor de organisatie is het fijn als u zich van tevoren opgeeft. U ontvangt een uitnodiging.

## Dialectdienst in Brevoort op 26 mei

Ds. Hans Hinkamp uit Lechtenvoorde, 't koor Vocaliste onder leiding van Gerrit te Lindert en organist Jan Stronks werkt mee aan deze dienst. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze dienst met te maken! En nao de kerke ku'j koffie of thee drinken in 't Koppelhuus.

## Pinksterviering

# RK Bredevoort en Aalten samen in 't Klooster

Tekst: Jos Wessels



Beeldje van een kanunnik nabij de plaats van de viering op splitsing Kloosterdijk-Hoeninkdijk

Op zondag 19 mei, Pinksteren, hebben wij een bijzondere viering. Rooms-katholiek Bredevoort houdt samen met rooms-katholiek Aalten een woord- en gebedsdienst in de open lucht.

De viering vindt plaats in de tuin van Henk en Dinie Meerdink, Hoeninkdijk 8 in buurtschap 't Klooster. Dit is nabij de plek van het voormalige klooster Nazareth. In 1429 kwamen Kanunniken uit Windesheim bij Zwolle naar deze plaats om een klooster te stichten.

De Geest van God dreef hen naar deze verlaten plek op de Schaarsheide; zo hoopten zij beter God te kunnen dienen. Het klooster heeft bestaan tot ongeveer 1600.

Nu, bijna 600 jaar later komen katholiek Aalten en Bredevoort hier samen in de hoop dat ook over hen de Geest van God vaardig moge worden op deze eerste pinksterdag. Het wordt een katholieke viering die open staat voor iedereen.

Vermoedelijk zullen burens uit de buurtschap 't Klooster en leden van de protestantse gemeente Bredevoort zich ook aansluiten. Voorgangers zijn Hans de Graaf en Jos Wessels. De zang wordt verzorgd door het katholiek kerkkoor van Bredevoort. De viering begint om 09.30 uur.

Voor de viering in de openlucht is iedereen dus uitgenodigd, van welke kerkgenootschap ook en ook wie niet aan een kerk verbonden is.

# Pluktuin kerk Bredevoort nieuwe stijl

## Het aanvankelijke idee

De pluktuin aan de rand van Bredevoort was een mooi initiatief, maar de uitvoering voldeed helaas niet helemaal aan de verwachtingen van de kerk. Het was namelijk de bedoeling, dat iedereen door de pluktuin kon wandelen en ook een bosje bloemen kon plukken. Helaas werd de tuin overwoekerd door onkruid en nodigde niet meer uit voor een bezoek, zoals de bedoeling was.

### Samenwerking

Gezocht werd naar andere wegen en via de Vereniging Bredevoorts Belang kwam de kerk in contact met de Stichting Voedselbossen Achterhoek (SVA), met wie een aantal gesprekken zijn gevoerd om elkaars wensen in beeld te brengen. Deze stichting heeft als doel het ontwerpen en ontwikkelen van voedselbossen en daarmee bij te dragen aan de natuurbeleving en de kennis over eetbare natuur.

### De wensen van de kerk zijn:

- dat de siertuin als entree van Bredevoort er mooi en fatsoenlijk uit moet zien. Het moet een tuin worden waar het fijn toeven is, met wellicht een mogelijkheid voor het uitbeelden van wat Bredevoortse kunstwerken, een herdenkingsbomenbos (waarin iedereen een boompje mag planten ter nagedachtenis aan een dierbare) en wellicht een deel voedseltuin.
- dat de buurt op de hoogte is en blijft van de nieuwe plannen en activiteiten met de tuin.
- dat de biodiversiteit bevorderd wordt.

### De uitgangspunten van de Stichting Voedselbossen Achterhoek zijn:

- dat zij niet gericht is op het maken van winst. (De kerk ziet ook graag dat producten uit het voedselbos terecht komen bij mensen die het nodig hebben.)
- dat deze andere vorm van voedselproductie dicht bij de mensen wordt gebracht en dat opgedane kennis gedeeld wordt met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Daarbij denken ze ook aan jonge inwoners (de kerk vindt samenwerking met Het Bastion in Bredevoort heel belangrijk. Voor die basisschool is voeding ook een heel belangrijk thema).
- De Stichting Voedselbossen Achterhoek liet er geen gras over groeien en heeft de eerste stappen al gezet, door de buurt en enkele Bredevoortse instanties te bezoeken en op de hoogte te brengen van de plannen.

Uit de gesprekken tussen de kerk en de Stichting Voedselbossen Achterhoek bleek al snel dat we elkaar in de na te streven doelstellingen heel goed konden vinden.

### Plan van aanpak

Afgesproken is dat de kinderen van groep 5 van Het Bastion in de school pompoeinpitten gaan opkweken en die worden in juni 2024 uitgepoot in de pluktuin. Na de zomervakantie worden de pompoenen geoogst. Met de zaden van olie-

pompoenen zal er gezamenlijk een maaltijd gekookt en gegeten worden.

Het plantseizoen voor bomen en struiken was voorbij toen de gesprekken vorderden tussen de kerk en de Stichting Voedselbossen Achterhoek. Dit werd echter niet als een probleem gezien. Eerst moet er namelijk een beplantingsontwerp komen, waarvoor we nu de tijd kunnen nemen, tot aan de herfst. Hiervoor is contact gezocht met studenten van de Tuin- en Landschapsinrichting bij de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Een groep van vijf studenten heeft voor dit project gekozen. Inmiddels heeft een startgesprek met de studenten plaatsgevonden. Zij hebben acht weken de tijd om een plan uit te werken. Aan het plantgoed kan al wel worden gewerkt. Vermeerdering van bessenstruiken is bijvoorbeeld relatief eenvoudig.

### Wat gebeurt er deze zomer?

Voor de komende zomer is de volgende tussenteelt oplossing gevonden. Smits Groentekwekerij B.V. uit de Heurne gaat de oliepompoenen verder uitplanten in de pluktuin. Naast een prachtig gezicht in de bloeitijd is het bijkomend voordeel hiervan, dat de grond hierdoor goed, zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, bewerkt en bemest wordt.

### Hoe nu verder?

De afspraken over deze plannen zullen nog schriftelijk worden vastgelegd. Dit is immers een belangrijk project voor in de verre toekomst. Mocht u belangstelling hebben om te weten hoe dit verder verloopt en/of misschien zelfs actief mee willen werken, dan kunt u zich aanmelden bij de kerk van Bredevoort (zie website [www.pkn-bredevoort.nl](http://www.pkn-bredevoort.nl)), of bij de Stichting Voedselbossen Achterhoek ([www.voedselbossen-achterhoek.nl](http://www.voedselbossen-achterhoek.nl)).

diaconie Protestantse Gemeente Bredevoort



## Colofon Protestantse Gemeente Aalten

### Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten,  
tel. 0543-47 32 50,  
e-mail:  
kerkaalten@pgaalten.nl  
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag  
van 8.00 tot 12.00 uur.

### Bank Protestantse Kerk SKG

NL26 RABO 0373 7146 88

### Archief

Archivaris Herman Onnink,  
tel. 06-43791963  
e-mail: hermannonnink30@  
gmail.com

### Kerkenraad

#### Voorzitter

Gerard Helmink,  
tel. 06-13017794  
e-mail: gerard.helmink@  
pgaalten.nl

### Scriba

E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

### Kosters

#### Zuiderkerk

tel. 0543-473250

#### Beheerder:

Ger-Jan Voerman,  
tel. 06-234 651 94  
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

#### Koster:

Erik Bekkers  
tel. 06-29 00 11 10  
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

### Oude Helenakerk

Arjen Timmers  
(contactpersoon),  
tel. 06-139 104 50

### Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96  
Erik Bekkers,  
tel. 0543-47 60 12  
tel. 06-290 011 10  
e-mail: elim@kerkvenster.nl

### Protestantse Bezoekdienst

Bank:  
NL72 RABO 0300 2165 72

### Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@  
kerkvenster.nl

### Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster  
te bestellen of via een  
bestelformulier op het  
kerkelijk bureau.

### Mutaties

Wijzigingen in uw  
gegevens, zoals adres-  
wijziging, geboorte,  
overlijden, of het aan- of  
afmelden voor de gedrukte  
liturgie, graag doorgeven  
aan het kerkelijk bureau.

groenekerkerk@  
kerkvenster.nl

### College van kerkmusici

**Voorzitter/aanspreekpunt**  
Gerard Wesselink,  
Borculoseweg 68,  
7261 NK Ruurlo,  
tel. 0573-45 30 27 (privé),  
tel. 0573-45 40 47 (werk)  
tel. 06-514 910 64  
e-mail: gerard@  
wesselinkmakelaars.nl

### College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,  
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten  
tel. 0543-47 37 34  
e-mail:  
bea.buesink@pgaalten.nl

### Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds  
aalten.nl  
Bank:  
NL84 RABO 0380 2128 38

### Diaconie

Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten  
Bank:  
NL 41 RABO 0300 2165 48

### Scriba diaconie

Peter ter Haar,  
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten,  
tel. 0543-451 106  
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

### Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

### Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51  
t.n.v. HVVD Aalten  
o.v.v. Zending en/of  
WereldDiaconaat

### Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl  
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

### Kerkradio

Jan ter Maat,  
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

### Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de  
kerkgebouwen worden live  
uitgezonden via KerkBeeld.  
Gemiste diensten kunt u  
ook bekijken, meer info zie  
[www.kerkvenster.nl](http://www.kerkvenster.nl)



## protestantse gemeente aalten

## Bevestigingsdienst ds. Petra Spielman

Sinds november 2022 is Petra al werkzaam als geestelijk verzorger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé te Groenlo.



Vorig jaar zomer heeft u door middel van een interview in KerkVenster, al nader kennis met haar kunnen maken, en wellicht heeft u haar ook wel eens ontmoet op een van de locaties van Marga Klompé.

Bij Petra was er ook de wens om verbonden te worden aan onze Protestantse Gemeente Aalten. Deze vraag is voorgelegd aan de kerkenraad en unaniem hebben wij daar mee ingestemd.

Met deze verbondenheid aan onze kerk zal zij worden uitgezonden voor haar werkzaamheden als geestelijk verzorger bij Marga Klompé.

Doordat zij in dienst is bij Stichting Marga Klompé, zullen ervoor de PG Aalten ook geen financiële verplichtingen zijn, en heeft Petra daarvoor ook besloten om ook geen lid te worden van onze kerkenraad.

Wel zal zij 2x per jaar voorgaan als predikant in een van onze diensten.

Op 1e pinksterzondagmorgen 19 mei a.s. zal ds. Petra Spielman daarom worden bevestigd als predikante met een bijzondere opdracht, en daarbij worden verbonden aan onze Protestantse Gemeente Aalten.

In deze feestelijke dienst in de Oude Helena kerk zal zij door ds. Elizabeth van Deventer worden bevestigd.

Wij wensen haar een waardevolle en vreugdevolle dienst toe, en wensen haar Gods zegen bij haar verdere werkzaamheden op de verschillende locaties van Marga Klompé.

Na de dienst is er in Elim gelegenheid om Petra te feliciteren en nader met haar kennis te maken.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink

## Ondertussen bij de kerkrentmeesters ...

### Vertrek kosters

U kent vast onze kosters en hulpkosters wel. Erik Bekkers en Arjen Timmers zijn de vaste gezichten in de Zuiderkerk en in de Oude Helena kerk. Dick Wikkerink en Frans Ratering vallen in bij afwezigheid van Erik of Arjen.

Onlangs heeft Arjen Timmers aangegeven per 30 juni a.s. te zullen stoppen met zijn werk als koster van de Oude Helenakerk. Arjen is bijna 12 jaar als koster werkzaam geweest voor de PGA. Een fijne koster die het gastheerschap als koster hoog in het vaandel heeft staan. We vinden het jammer dat hij stopt maar respecteren zijn besluit en hebben zijn ontslagverzoek dan ook ingewilligd. Ook Frans Ratering heeft aangegeven na juni niet meer als invaller beschikbaar te zijn. We hebben respect voor zijn besluit en waardering voor zijn fijne, jarenlange inzet.

### Koster en hulpkoster gezocht

Bovenstaand betekent dat we op zoek zijn naar een koster of kosteres en tegelijkertijd naar één of meerdere hulpkoster(s). Elders in dit KerkVenster vindt u de advertentie. Het koster zijn is een betaalde maar geen volledige baan. In het kort betreft het de voorbereiding van en aanwezigheid bij de vieringen op zondagochtend en incidenteel op zondagavond, kerkelijke feestdagen, een kerkelijk huwelijk of een uitvaart. Daarnaast kan er een lezing, een concert of een andere bijeenkomst plaatsvinden waarbij de aanwezigheid van de koster nodig is. Voor een gewone kerkdienst staat 4 uur. Daarnaast is de koster aanspreekpunt voor predikanten en voor anderen die in de kerk(zaal) een viering of activiteit willen houden.

We zoeken een koster die in beide gebouwen inzetbaar is. Samen met Erik Bekkers kan er dan gezorgd worden dat alle diensten een kosterbezetting hebben. In eerste instantie wordt er gewerkt op basis van een 0-urencontract.

De gevraagde hulpkoster(s) worden gevraagd om in te vallen daar waar dat niet anders geregeld kan worden.

Lijkt het je leuk om op deze wijze actief betrokken te zijn bij de vieringen en activiteiten binnen onze gebouwen? Bekijk de advertentie en neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Duenk, kerkrentmeester. Tel.: 06 - 1292 7149, e-mail: [Janwillem.duenk@pgaalten.nl](mailto:Janwillem.duenk@pgaalten.nl)

Ben jij, bent u degene die het leuk lijkt om als koster te zorgen dat een dienst vlekkeloos verloopt? Ben jij, bent u degene die het gebruik van het kerkgebouw in goede banen leidt bij de verschillende activiteiten?

Ben jij, bent u degene die mee wil helpen om ook dit deel van het kerk-zijn goed te laten verlopen ... dan is het zeker de moeite waard om de volgende vacature hieronder goed te lezen.

## Vacature koster of kosteres

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een koster of kosteres per 1 juli a.s.

### Wij vragen iemand die :

- Een gastvrije instelling heeft en beschikt over goede contactuele vaardigheden
- Kan organiseren en gestructureerd werkt
- In oplossingen kan meedenken met de gebruikers
- Inzetbaar is in beide kerkgebouwen
- Lid is van de Protestantse Gemeente Aalten
- In het bezit is van een geldig BHV-certificaat of bereid is deze te halen

### Werkzaamheden:

- Gastheer/gastvrouw zijn voor de kerkelijke vieringen, uitvaarten, huwelijken en andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden
- Organiseren van koffie/thee vooraf of achteraf van de vieringen
- Voorbereiden, klaarzetten en opruimen van de kerkzaal voor verschillende activiteiten
- Overleg met predikant, en anderen die gebruikmaken van de kerkzaal
- Organiseren van de schoonmaakwerkzaamheden van de kerkzaal
- Contact onderhouden met de gebruikers

### Wij bieden:

- Een parttime baan
- Arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris in schaal 4 van de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk. (€ 2.086,04 tot € 2.691,00 bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur)
- Een tijdelijke aanstelling op basis van een 0-urencontract met de mogelijkheid op een vaste benoeming

## Gevraagd: Hulpkoster(es) met beperkte taak

Om ziekte of andere afwezigheid van de koster te ondervangen zijn we op zoek naar één of meerdere hulpkoster(s) die op oproepbasis ingezet kunnen worden. Hiervoor gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden echter met een salaris in schaal 2 van de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk (€ 2.086,04 tot € 2.335,94 op basis van een werkweek van 36 uur).

### Meer informatie bij:

Jan-Willem Duenk, kerkrentmeester,  
tel. 06 - 1292 7149,  
janwillem.duenk@pgaalten.nl.

Hier mag ook, uiterlijk maandag 13 mei,  
de sollicitatie naar toe.

## Giften PBD

Ontvangen via Johanna Westerveld . . . . . € 10,00  
en Anny Kleinhesselink . . . . . € 15,00

## Het vervolg op het besluit van de kerkenraad

### Beste gemeenteleden,

Zoals u weet hebben wij als kerkenraad op 12 maart jl., een stemming gehouden over de intentieverklaring m.b.t. de overdracht van de Oude Helenakerk naar de Stichting Gelderse Kerken.

Tijdens deze vergadering waarin alle ambtsdragers aanwezig waren, heeft elke ambtsdrager zijn of haar stem uitgebracht.

De uitslag van deze stemming is op 13 maart op de kansel afgekondigd en tevens was deze ook op de website van KerkVenster te lezen.

Met deze stemming kwam een einde aan een langdurig proces, dat in september 2019 begon.

In september 2019 gaf de kerkenraad namelijk de opdracht aan de kerkrentmeesters, om samen met het SOGK, een intentieverklaring samen te stellen, waarin alle afspraken werden vastgelegd, voor het overdragen van onze Oude Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken.

Ook zou er een ontwerp en visie voor de verbouwing en aanpassing van de OHK moeten worden uitgewerkt, en deze zou ook moeten worden voorgelegd aan alle organisaties, die hier hun oordeel over moesten geven.

Aangezien de OHK een rijksmonument is, hebben ook verschillende organisaties zeggenschap over het gebouw. Dat daar veel tijd in gaat zitten zult u wel kunnen begrijpen, maar ook de coronaperiode hielp niet echt mee in de voortgang van het proces.

Ondanks deze vertraging in het proces konden de kerkrentmeesters de intentieverklaring in oktober 2023 aan de ambtsdragers presenteren, waarna zij hier in november 2023 hun voorlopige goedkeuring over gaven.

Met deze goedkeuring konden wij het vervolgproces in gang zetten, en de verklaring presenteren aan al onze gemeenteleden, om ook te horen wat u ervan vond.

Besluiten als deze gaan gepaard met verschillende meningen en emoties, wat ook zeer te begrijpen is.

Wij als kerkenraad hebben ook geprobeerd om u daar zo veel mogelijk de ruimte en gelegenheid voor te geven.

Na de presentatie van de intentieverklaring op de eerste gemeenteavond hebben wij ± 90 brieven van gemeenteleden ontvangen.

In deze brieven werd zowel negatief als positief op de plannen gereageerd, en werden er ook een groot aantal vragen gesteld, die wij op de tweede gemeenteavond hebben geprobeerd te beantwoorden.

Daarna hebben wij alle brieven doorgestuurd naar al onze ambtsdragers zodat zij deze konden meenemen in hun persoonlijke stem, die zij op 12 maart hebben uitgebracht.

Dat dit proces ook voor onze ambtsdragers geen gemakkelijk proces is geweest, kunt u zich wellicht wel voorstellen.

De verantwoordelijkheid voor het gebouw, maar ook voor onze gemeente, drukt zwaar op hun schouders.

Er komt veel op hen af, en ook de reacties vanuit de gemeente maken emoties bij hen los.

Als ambtsdragers hebben wij daar in twee bijeenkomsten met elkaar over gesproken, daarin hebben wij gevoelens en emoties met elkaar gedeeld, het waren waardevolle bijeenkomsten waarin wij elkaar konden ondersteunen en bemoedigen, ondanks onze verschillende inzichten en meningen.

Uiteindelijk heeft elke ambtsdrager voor zichzelf, maar ook voor de toekomst van de gemeente een eigen besluit genomen.

Elke ambtsdrager heeft de vrijheid gehad om, na presentatie en het tot zich nemen van de intentieverklaring, het bijwonen van de gemeenteavonden, en het doorlezen van al uw brieven, zichzelf een mening te vormen over het besluit. Na de stemming bleek dat er een meerderheid (62,2 %) voor de overdracht was van de OHK naar het SOGK.

Daarmee zal het voorgenomen besluit worden omgezet in een definitief besluit.

### Hoe nu verder, zult u zich afvragen?

Na het nemen van een besluit van de kerkenraad, volgt er nog altijd een bezwaartermijn. Tot dertig dagen na het besluit kan ieder gemeentelid een bezwaar indienen op een genomen besluit.

Dit bezwaar kon worden ingediend bij Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen waarna zij dit verder in behandeling nemen en er een bezwaarprocedure zal worden opgestart.

Op dit moment zijn er meerdere bezwaren ingediend en hebben wij de gelegenheid om daarop te reageren.

Dit proces zal zeker nog een aantal weken in beslag nemen, en tot dat het CCBG hierover een uitspraak heeft gedaan, zullen en kunnen wij verder nog geen verdere stappen nemen.

Zodra er meer informatie hierover is bekend zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Kerkenraad PG Aalten

## Giften en collectes

### Via de bankrekening van de Diaconie zijn diverse giften ontvangen:

Voedselbank . . . . .	€ 100,00
Divers diaconale werken . . . . .	€ 450,00
Gift . . . . .	€ 50,00
Collectes . . . . .	€ 100,00
In plaats van collecte:	
Plaatselijk Diaconaat . . . . .	€ 75,00
Zending en of werelddiaconaat . . . . .	€ 50,00

### Collectes in de kerkdienst

24-03 Missionair werk (PKN) . . . . .	€ 281,20
Kerk . . . . .	€ 212,69
31-03 Werelddiaconaat (KIA) . . . . .	€ 976,64
Kerk . . . . .	€ 649,71
07-04 Nederlands Bijbelgenootschap . . . . .	€ 481,40
Kerk . . . . .	€ 378,90
14-04 Zending (KIA) . . . . .	€ 481,40
Kerk . . . . .	€ 431,57

### Collectes via GIVT

24-03 Missionair werk (PKN) . . . . .	€ 44,00
31-03 Werelddiaconaat (KIA) . . . . .	€ 56,50
Kerk . . . . .	€ 5,00
07-04 Nederlands Bijbelgenootschap . . . . .	€ 26,00
Kerk . . . . .	€ 12,00
14-04 Zending (KIA) . . . . .	€ 18,00
Kerk . . . . .	€ 10,00

Zendingsbussen Oude Helenakerk . . . . . € 80,50

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Hieronder het eerste deel van de bijdrage van mevr. M. Molenaar namens Caritasu, een Stichting die een aantal kindertehuizen en een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten in Suriname ondersteunt en een donatie van de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten ontvangen heeft.

Tijdens ons jaarlijkse winter verblijf in Suriname bezoeken we de drie kindertehuizen en de woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten die dankzij donateurs van het Child Welfare Fund ondersteund worden. Hierbij een beknopt verslag van onze bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van het resultaat van uw goede gaven.

- Stichting Mijnzorg, kindertehuis voor HIV-geïnfecteerde en -geaffecteerde kinderen in Paramaribo
- Nos Kasita, kindertehuis in Paramaribo
- Kinderhuis Olga Clarck van stichting Open Poort in Nieuw Nickerie.
- De woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten van de Mr. Huberstichting in Tamanredjo

### 1. Stichting Mijnzorg, kindertehuis voor HIV-geïnfecteerde en -geaffecteerde kinderen in Paramaribo

Voor de vierde keer bezoeken wij het kindertehuis Mijnzorg aan de Wilhelminaburgweg in Paramaribo en gaan we in gesprek met mevr. van Dams, voorzitter van het bestuur van Stichting Mijnzorg en mevrouw Schenkers-Müller, bestuurslid.

Het kindertehuis van deze stichting is het enige overgebleven kindertehuis dat in Suriname nog zorg biedt aan een heel speciale categorie 'zorgkinderen'. Het kindertehuis Mijnzorg vangt HIV-geïnfecteerde en HIV-geaffecteerde kinderen op. In dat laatste geval zijn het wezen of halfwezen van een aan aids overleden ouder, vaak drugsverslaafde moeders. Momenteel wonen er nog zestien kinderen in Mijnzorg waarvan de jongste 6 is en de oudste 17 jaar. De meeste kinderen die in Mijnzorg worden opgevangen, kwamen hier als baby of anders zeer jonge leeftijd.

We beginnen met het goede nieuws. Met alle kinderen die nu nog wonen in het kindertehuis gaat het medisch gezien goed. HIV is niet meer detecteerbaar in hun bloed. En dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de zorgvuldige aandacht waarmee de beide dames zich blijven inzetten voor deze kinderen die levenslang dagelijks hun medicijnen trouw moeten innemen. Denk maar niet dat de benodigde medicijnen altijd zomaar verkrijgbaar zijn, maar momenteel gaat dat goed. De kosten worden in ieder geval deels gedekt door de ziektekostenverzekering, afgezien van de medicijnen voor één kind die deze nodig heeft i.v.m. epilepsie. Het blijft echter een onvermijdelijk terugkerende kostenpost.

Vanaf vorig jaar is er een opnamestop. Dat wil zeggen dat Mijnzorg geen nieuwe kinderen meer opneemt. Dit heeft alles te maken met de inmiddels gevorderde leeftijd van de dames en het gegeven dat er tot op heden geen opvolging gevonden kan worden. En dit heeft weer alles te maken met de gebrekkige financiering waardoor de exploitatie niet rond te krijgen is. Professionele verpleegkundigen of anders opgeleide

kinderverzorgenden zouden wel willen komen werken maar dan moet er minimaal 600 SRD voor één dienst op tafel gelegd worden. Let wel, dat is omgerekend ca. € 15,00. Daar kun je ook in Suriname al bijna niet van leven en dit hebben professionals echt nodig en dat kan de stichting Mijnzorg niet betalen.

Het is een schrijnend gegeven dat sinds de covid epidemie het aantal besmettingen met HIV en aids patiënten weer toeneemt in Suriname en dus ook het aantal verzoeken om een kind te kunnen plaatsen in Mijnzorg.

### 2. Nos Kasita, kindertehuis in Paramaribo

We spraken met mevrouw Charlotte Dakriet, beter bekend als 'Tante Lotti'. Vorig jaar was ik absoluut geschokt toen ik hoorde dat het aantal kinderen in een jaar tijd van 80 gestegen was naar 104. De reden werd toen kort en bondig door tante Lotti aan ons medegedeeld: grenzeloze armoede en ouders die er geen gat meer in zien. Het aantal kinderen blijkt drastisch teruggebracht en nu wonen er nog 78 in Nos Kasita. Tante Lotti legde uit dat dit niet betekent dat ze helemaal geen bemoeienis meer heeft met de weer teruggeplaatste kinderen. Maar families die enigszins kunnen, moeten de kinderen zelf opvangen. Men doet dan overigens nog regelmatig een beroep op tante Lotti voor steun en advies waar ze ook altijd gehoor aan geeft.



De kinderen die nu bij tante Lotti nieuw worden opgenomen zijn in alle gevallen in acute nood. De kinderen worden bijvoorbeeld bij haar gebracht door de politie als ouders suïcidaal zijn en hun kinderen mee willen nemen in de dood. Ook het Ministerie van Sociale Zaken plaatst kinderen in Nos Kasita. Je kunt dus wel stellen dat de meeste kinderen al fikse trauma's hebben opgelopen als ze in Nos Kasita komen. Het is een wonder dat dit niet tot veel escalaties leidt en dat is ongetwijfeld te danken aan de jaren lange pedagogische ervaring die tante Lotti heeft. Ze staat er overigens niet helemaal alleen voor. Er zijn ca 10 leidsters in dienst die vooral intern worden opgeleid door haar zelf en met hulp van een maatschappelijk werker en een psycholoog.

**N.B. Het verslag gaat verder in een volgend KerkVenster**

## Actie vakantietas en zomeractie voor de minima in gemeente Aalten, helpt u mee?

In de zomer zullen veel ouders met hun kinderen erop uit trekken en leuke dingen doen.

Dit is echter niet voor iedereen weggelegd.

Vandaar dat de actie vakantietas en zomeractie wordt georganiseerd.

Vrijwilligers van het Meedoenpact en vrijwilligers van de kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo verenigd in de stichting Diaconale Hulpverlening Gemeente Aalten (DHA) staan ook dit jaar voor de organisatie van deze acties.

Voor kinderen tot en met een leeftijd van 14 jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, gaan we een tas vullen met 'leuke' dingen waar ze in de vakantieperiode mee kunnen spelen, aangevuld met iets lekkers. De ouders ontvangen een tegoedbon van € 30,00 om levensmiddelen te kopen bij de Jumbo of de Spar.

Bij de zomeractie ontvangen gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen een waardebon van € 30,00, eveneens te besteden bij een van de plaatselijke supermarkten.

Door deze acties geven we de gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen een extraatje in de vakantietijd. In de week voor de zomervakantie gaan we de vakantietasjes en/of bonnen bezorgen.

### Aanmelding voor 31 mei

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze acties óf als u gezinssituaties van anderen kent die u door wilt geven, doe dit dan voor 31 mei.

Voor de aanmeldingen ontvangen wij graag de volgende gegevens:

- Naam, adres, woonplaats
- Aantal kinderen van 0-14 jaar (met vermelding geboortjaar)

De aanmelding kunt u doen via [info@meedoenpactaalten.nl](mailto:info@meedoenpactaalten.nl). Er zal strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens worden omgegaan.

### Actie financieel ondersteunen

Om u een indruk te geven: vorig jaar zijn er in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo in totaal 162 kinderen blij gemaakt met een vakantietasje, daarnaast zijn er 188 waardebonnen verstrekt. De afgelopen jaren zien we een toename van het aantal adressen, we weten natuurlijk nog niet hoe het dit jaar zal uitpakken. Het mag duidelijk zijn dat deze acties geld kosten. Wij willen dan ook een beroep op u doen om de actie financieel te ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten o.v.v. Zomeractie en Actie Vakantietas 2024.

**Alvast hartelijk dank!**





# Ik ga op reis en ik neem mee ...

Tekst en foto's: Johan Scholl



De Knoopdienst van 14 april was weer een vrolijke dienst. Bij het pianospel van Harry van Wijk kwamen we in beweging en de kopergroep van De Eendracht speelde bekende klanken. We waren op station Aalten en zagen reizigers voorbijkomen die

van alles in hun koffer hadden meegenomen. Anneke Wattel vertelde over de minister die op zijn reis een Bijbel had gekocht. En bij de uitgang was er voor iedereen een koffertje met een verrassing ... Goeie reis met God!



## Anneke anders

**Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (16) en Milo (14).**

### Apparaten en ik

Een beetje in paniek en radeloos vraag ik mijn man om te helpen.

Apparaten en ik; wij begrijpen elkaar niet. Afspraken in mijn telefoon verdwijnen, de oven stopt abrupt, de zenders van de TV raken door elkaar, videobanden lopen vast en de mp3-speler laat iets anders horen dan ik dacht. Met als gevolg: halfgaar eten, dubbele afspraken en gefrustreerde huisgenoten. Vroeger ging het niet veel beter. Als ik per gratie een verslag op de computer van mijn vader mocht maken, ging er altijd iets mis; de computer liep vast, bestanden verdwenen of stonden ergens anders. 'Jij begrijpt de computer niet goed he' zei mijn vader gefrustreerd terwijl hij het probleem weer probeerde op



te lossen. 'Nee, de computer begrijpt mij niet! 'zei ik dan. 'Hij luistert gewoon niet naar wat ik zeg of doe.' Ik vind dat dat aan de apparaten ligt. Of ik nou vriendelijk praat, voorzichtig doe of boos ben; apparaten doen niet wat ik wil.

Deze keer wilde ik een document op de computer openen maar kon het niet vinden. In het document waarvan ik denk dat het dat is, er staan maar drie regels. Ik zoek verder maar kan het gewoon niet vinden. Een beetje verward en verbaasd bedenk ik waar het zou kunnen staan. Misschien per ongeluk in een andere map? Nee, mijn onrust groeit en lichte paniek komt bij mij boven. Het zal toch niet...? Ongerust zoek ik verder: op naam, op datum, op een ander gedeelte van de

computer... het is er niet! 'Oh nee,' denk ik, 'het zal toch niet verdwenen zijn?'

In gedachten ga ik terug naar het laatste moment dat ik eraan gewerkt heb. Opeens zie ik het document weer voor me. Ik herinner me een aantal stukken tekst en verwijzingen die ik erin had gezet. Voor ik het opsloeg en de computer afsloot, heb ik nog gekeken hoeveel woorden het waren. 'Dat kan toch echt niet weg zijn!' denk ik in paniek. 'Hoe kan dit nou?' vraag ik boos aan mijn man. 'Ik heb er ruim een halve dag aan gewerkt! Het kan toch niet zomaar weg zijn?' Mijn man gaat achter mijn computer zitten en zoekt en zoekt ... maar het document is niet te vinden. Ondertussen zit ik in zak in as en verwens ik de computer. Al dat werk ... gewoon weg! Helemaal weg! Hoe bestaat het!? De tranen schieten in mijn ogen.

Na mijn teleurstelling, boosheid en tranen, begin ik opnieuw. Deze keer maar dubbel opslaan... Het is de schuld van die apparaten! Ze begrijpen mij gewoon niet. Maar heeééééel eerlijk gezegd ... had mijn vader gelijk, het ligt natuurlijk aan mij; ik begrijp de apparaten gewoon niet.

De technologische vooruitgang gaat er vast ooit voor zorgen dat apparaten mij gaan begrijpen. Maar ... of ik dat nou zo'n hele geruststellende gedachte vind ...

# De kunst van verwonderen en geloven

Tekst: Netty Hengeveld

Vorig jaar zomer benaderde Jan van Eerden mij (Netty) met de vraag of het misschien een idee zou zijn om mensen uit te nodigen om dat wat zij geloven op een creatieve manier tot uiting te brengen. Daarbij moest het begrip 'geloven' zeker niet te eng worden opgevat. Ieder mens heeft immers waarden, iedereen gelooft ergens in of hoopt ergens op. Jan stak Anneke Wattel, Heidi Ebbers en mij met zijn vlammend enthousiasme aan en niet alleen wij, maar ook maar liefst 43 deelnemers liepen warm voor dit prachtige project.

Zingeving en kunst bij elkaar brengen is zo'n gekke gedachte nog niet. Religie heeft door de eeuwen heen immers velen geïnspireerd tot het scheppen van kunst. Denk maar aan de prachtige fresco's, schilderijen en beelden die je tijdens een bezichtiging van een eeuwenoud kerkgebouw kunt aantreffen. In Europa was de kerk natuurlijk ook lange tijd de voornaamste opdrachtgever van religieuze kunstenaars als Michelangelo, Rembrandt en Mozart.

Maar kerk en kunst gingen niet altijd vanzelfsprekend samen. In de strijd daarover (die op verschillende momenten in de geschiedenis werd gevoerd) werd vaak verwezen naar het Tweede Gebod (Deuteronomium 5, 8-9 en Exodus 20: 4): *Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.*

Anselm Grün legt dit gebod in zijn boek 'De tien beloften' als volgt uit: *'Laat God God zijn. Reduceer Hem niet tot je eigen voorstellingen. Gebruik Hem niet voor jezelf, met de bedoeling dat het je beter zou gaan en dat je je beter zou voelen. Maak van de God van Exodus geen welzijns-god. God is de Onbeschrijflijke. Het is een voortdurende opdracht om je te bevrijden van je eigen godsbeelden. We hebben een sterke behoefte om God voor ons in te palmen en hem te vormen naar ons beeld en onze gelijkenis. Dan boetseren we ons, evenals de volken rondom Israël, uiteindelijk een afgod.'*

Rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin verwijst in zijn boek 'De Tien Geboden' in het hoofdstuk over het tweede gebod naar het boek Ezechiël waarin wordt gesproken over de afgodendienst van Egypte, Kanaän en Babylon. Ze richten zich allemaal ergens anders op, maar de overeenkomst tussen hen is dat ze zich allemaal hebben gefixeerd op een enkele zaak, op een enkel belang. En daar gaat het fout. De openheid naar diversiteit, naar het meervoudige, is volgens hem het meest zekere middel om aan afgodendienst te ontkomen. Dat doe je door de relatie te blijven zoeken, door te blijven vragen, te blijven onderzoeken, steeds opnieuw, steeds verder. Deze zoektocht is van wezenlijk belang om aan afgodendienst te ontkomen. Waar voor het jodendom taal in beweging moet blijven en teksten steeds weer opnieuw geïnterpreteerd moeten worden, moeten mensen ook in beweging blijven. Verstarring, een gefixeerde blik, alleen antwoorden

hebben en geen vragen stellen, dat is afgodendienst. Over God, over het leven, kun je immers niet beschikken.

Dit zo beschouwende heeft taal een veel groter risico om te verzanden en vast te zetten dan welke kunstuiting dan ook. Wat hebben we elkaar in de christelijke traditie in het verleden toch om de oren geslagen met dogma's en andere 'geloofs'-stelligheden ... Wat hebben we – soms klakkeloos – oude waarden van anderen overgenomen tot het leven ons dwong ze af te stoffen en te zoeken naar wat er voor onszelf aan betekenis overbleef of welke betekenissen er aan konden worden toegevoegd.

Volgens Ouaknin is het ook de bedoeling dat we onszelf telkens weer openen voor de relatie met de Oneindige: een relatie die elk moment nieuw en anders kan zijn. Bij dat openstaan voor hernieuwde inspiratie hoort ook dat we bewust weigeren Hem te nemen zoals Hij is vastgelegd. We moeten de Oneindige blijven erkennen als zijnde oneindig. Letterlijk schrijft hij: *'We moeten de tekst [de Bijbeltekst] aanpakken met uitbundig enthousiasme en grenzeloze nieuwsgierigheid, hem fijnmaken, hem kneden, hem in alle richtingen draaien om er betekenis aan te geven tot in het oneindige'.*

Onze deelnemers hebben dat gedaan. Met uitbundig enthousiasme en grenzeloze nieuwsgierigheid hebben ze hun relatie met de Onbeschrijflijke verkend. En dat was soms een flinke bevaling, bijvoorbeeld omdat hun geloof in de loop der tijd zo veranderd was. Wat er niet meer was, was wel duidelijk. Maar wat was er nog wel? Een man schreef dat hij niet had verwacht dat deze opdracht zo moeilijk was. Tegelijk vond hij het enorm waardevol om een 'geloofsevaluatie' met zichzelf te hebben.

Met deze expositie hopen wij, vanaf de week na Pinksteren, de Geest toe te staan een frisse wind te laten waaien door ons geloofsleven en elkaar daarin te inspireren. Wat zou het mooi zijn wanneer we naar aanleiding van deze totaal verschillende uitingen van kunst en zinnigheid elkaar weer de vragen zouden durven te stellen die ertoe doen? Vragen als: 'Waar geloof jij in? Wie is God voor jou? Heb je in je leven iets van de Oneindige ervaren? Welke andere werkelijkheid gaat er voor jouw gevoel schuil achter de waarneembare werkelijkheid? En hoe vertaalt zich dat naar je dagelijkse leven?'

In de fotoverzameling die u hierbij ziet, worden alvast een aantal kunstwerken getoond en wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht. Maar wanneer u alle schilderijen, naaldkunstwerken, het glas-in-lood-raam, de houtkunstwerken en de gedichten wilt bewonderen en u erdoor wilt laten inspireren, dan is een bezoekje aan de Oude Helenakerk een zeer plezierige 'must'.

## Combinatie liturgische viering en Kliederkerk op 26 mei om 9.30 uur

Op zondag 26 mei zal de expositie na een feestelijke viering vanuit de Oude Helenakerk worden geopend. Dit zal een samenwerking worden tussen de Kliederkerk o.l.v. Heidi Ebbers en een wat meer liturgische viering o.l.v. Netty Hengeveld, waarbij we gezamenlijk beginnen en afsluiten. Aan de viering in de kerk zal naast onze eigen orgelkunstenaar Joop Ormel ook Wilma Pastors haar muzikale en vocale medewerking verlenen. De viering begint om 09.30 uur en heeft als thema: *'De kunst van verwonderen en geloven'*. Na afloop van de dienst is de expositie geopend en staat er in Elim koffie, thee en limonade voor u/jullie klaar.

Van harte welkom allemaal!

de werkgroep Kunst – Zinnig – Aalten

## De openingstijden van de expositie zijn:

Zondag	26 mei van 11.00-14.00 uur
Woensdag	29 mei van 13.30-16.30 uur
Donderdag	30 mei van 10.30-16.30 uur
Zaterdag	1 juni van 11.00-16.00 uur
Zondag	2 juni van 11.00- 14.00 uur



## Kliederkerk en de kunst van verwonderen en geloven

Als je al eens bij de Kliederkerk bent geweest weet je vast dat we ons daar regelmatig over van alles en nog wat verwonderen én dat we creatief proberen te ontdekken wat geloven is. Dus de Kliederkerk past heel goed bij het project van Kunstzinnig Aalten.

Op zondag 26 mei, de opening van de expositie 'De kunst van verwonderen en geloven', is er dan ook een speciale Kliederkerk. We willen de kerkdienst in de Oude Helenakerk namelijk combineren met de Kliederkerk. Om 09.30 uur starten we gezamenlijk in de Oude Helenakerk. Na de opening met een verhaal kan iedereen die dat wil naar Elim voor de ontdekactiviteiten van de Kliederkerk. Het eind van de dienst met de zegen beleven we weer samen in de kerk. Na afloop is er koffie, thee en limonade met wat lekkers in Elim.

Heidi Ebbers

## Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 2024 Naar het Romienendal

Ja, daar wordt dit jaar de kerkdienst gehouden. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Folkert de Jong en muziekvereniging Excelsior uit Barlo zorgt voor de muzikale ondersteuning. Vanaf 09.30 uur en ook na de dienst is er koffie en thee. Het krentenbrood zal ook dit jaar niet ontbreken.

Er wordt gecollecteerd voor de Stichting Ambulancewens. Dit wordt kort toegelicht. Voor het dekken van de onkosten staat er nog een 'karnemelkbusje'.

Voor wie niet de kortste route wil nemen is er een fietsroute vanaf Gebouw Elim. Deze route kunt u hier afhalen tussen 08.30 uur en 08.45 uur.

Iedereen is van harte welkom, ook de kinderen: voor hen is er kindernevendienst.

de voorbereidingscommissie

## Tegenwoordigheid van geest



Spreek wij nog wel dezelfde taal? Dat kun je je afvragen als blijkt dat in een discussie de meningen ver uiteenlopen. Je denkt iemand te kennen en opeens kom je er achter dat jouw gedachten over bijv. racisme, grensoverschrijdend gedrag en oorlogen ver uit elkaar liggen. Komen wij van dezelfde planeet? Soms wordt er door een onnadenkende opmerking een kloof geschapen die mensen uit elkaar drijft. Als je de tegenwoordigheid van geest hebt denk je eerst na voordat je je mening geeft, verbaal of wat ook veel gebeurt, via de sociale media.

De tegenwoordigheid van geest hebben betekent vrij vertaald 'Alertheid.' Dus mensen, pas op met (grote) woorden. Voor je het weet bezig je een vreemde taal waar de ander niets van begrijpt of nog erger door gekwetst wordt.

En dan komt Pinksteren in beeld. De geest daalde neer op aarde en er ontstonden nieuwe kansen voor wederzijds begrip. Mensen uit verschillende taalgebieden konden elkaar ineens verstaan en vroegen zich verwonderd af:

Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

In de pinksterdienst van 19 mei gaan we onderzoeken in hoeverre de 'Geest' tegenwoordig nog mensen raakt en in welke taal wij elkaar nog kunnen bereiken en inspireren.

Voorganger: ds. Folkert de Jong  
Muzikale medewerking: A-Company  
Aanvang 10.00 uur, koffie vanaf 09.30 uur  
Allen van harte welkom

werkgroep Kerk in Uitvoering

# TOEVAL BESTAAT ~~NIET~~

## Lef-dienst - Toeval of al-te-toevallig

12 mei - 10.00 uur - m.m.v. Nootzaak

Ik ken iemand die door een aantal straten moest lopen die ze erg eng vond. Net op dat moment kwam er iemand meelopen. Dat voelde vertrouwd en goed en ze kwam veilig waar ze moest zijn.

### Toeval, of ...

Je voelt je vastzitten op je werk, en net op dát moment komt iemand bij je langs met een idee voor een nieuwe baan. Er gebeurt een ongeluk op de plek waar je nét daarvoor nog rondliep. Er zijn zoveel voorbeelden te bedenken: momenten waarvan we achteraf zeggen: dat heeft zo moeten zijn. Dat is niet toevallig zo gelopen.

Maar tegelijk: hoe wéét je dat dan? Is het niet heel gemakkelijk om te zeggen: dat liep toevallig goed voor jou, maar daarmee is het toch niet meteen geleid? En wat als je net toevallig wel op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent ...

Als je je broers gaat opzoeken die zo boos op je zijn dat ze je in een put gooien en tegen je vader vertellen dat je dood bent. Kun je dan zeggen dat het zo moest zijn?

Wie oplet: dat laatste voorbeeld komt uit de bijbel, uit het verhaal van Jozef.

Genoeg vragen, over een onderwerp waar we allemaal wel wat van herkennen ... tot 12 mei!

ds. Folkert de Jong



## Paasviering op 5 mei om 09.30 uur in de Oude Helenakerk in Aalten

Tekst: W. Drenth

**Dit jaar valt het Oekraïense Pasen op de Nederlandse Bevrijdingsdag 5 mei. In de Oude St. Helenakerk in Aalten wordt dan om 9.30 uur met en voor de Oekraïense gasten een dienst georganiseerd.**

Pastor Jos Droste, die samen met ds. Aja Yntema de dienst zal leiden, heeft bijzondere aandacht voor deze samenloop: 'wij vieren de bevrijding samen met mensen die daarop nog wachten.' Voor de Oekraïners is Pasen een erg belangrijk feest. Het heeft een bijzondere lading nu hun land moet lijden terwijl ze zo vurig hopen op een bevrijding. In de orthodoxe traditie gaan mensen naar de kerk met een mandje met eten. Deze gelegenheid wordt de Oekraïners ook hier geboden. Ze kunnen hun eigen eten meenemen en laten zegenen. Na afloop van de dienst wordt het eten samen genuttigd in gebouw Elim, direct

naast de kerk. Ook alle Nederlanders worden van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren. Ook zij mogen wat lekkers meenemen om met anderen te delen. Ook dat mag voor in de kerk worden gezet om gezegend te worden, maar het mag ook vooraf in Elim worden afgegeven om na de dienst op te eten.

De dienst is georganiseerd door de gemeenschappelijke kerken in Dinxperlo, Bredevoort en Aalten, die samenwerken in de stichting Diaconale Hulpverlening. Er is een tolk aanwezig en ook is bijzonder dat er een prachtig koor meewerkt, dat is samengesteld uit leden van het Oost Nederlands Kamerkoor onder leiding van dirigent Rob Vermeulen. Dit koor, dat veel liederen uit de Oost-orthodoxe traditie in hun repertoire heeft, werkt inmiddels al voor de derde maal mee aan de diensten met en voor de Oekraïense gasten in ons midden. Wees welkom om dit mee te maken.



### Neem en lees

#### Mei 2024

Vrijdag 3 Psalm 107: 23-32  
Zaterdag 4 Psalm 107: 33-43  
Dodenherdenking  
Zondag 5 1 Johannes 4: 1-10  
Bevrijdingsdag

Maandag 6 1 Johannes 4: 11-21  
Dinsdag 7 1 Johannes 5: 1-12  
Woensdag 8 1 Johannes 5: 13-21  
Donderdag 9 Psalm 47  
Hemelvaartsdag

Vrijdag 10 Handelingen 1: 1-14  
Zaterdag 11 Handelingen 1: 15-26  
Zondag 12 Leviticus 23: 1-14

Maandag 13 Leviticus 23: 15-22  
Dinsdag 14 Leviticus 23: 23-36  
Woensdag 15 Leviticus 23: 37-44  
Donderdag 16 Leviticus 24: 1- 9

Vrijdag 17 Psalm 104: 1-23  
Zaterdag 18 Psalm 104: 24-35  
Zondag 19 Handelingen 2: 1-13  
Pinksteren

Maandag 20 Handelingen 2: 14-24  
Dinsdag 21 Handelingen 2: 25-36  
Woensdag 22 Handelingen 2: 37-47  
Donderdag 23 Deuteronomium 4: 41-5:5a

Vrijdag 24 Deuteronomium 5: 5b-21  
Zaterdag 25 Deuteronomium 5: 22-33  
Zondag 26 Deuteronomium 6: 1- 9

Maandag 27 Deuteronomium 6: 10-25  
Dinsdag 28 Handelingen 3: 1-10  
Woensdag 29 Handelingen 3: 11-26  
Donderdag 30 Handelingen 4: 1-12  
Vrijdag 31 Handelingen 4: 13-22

#### 1 - 8 mei

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.

#### 9 - 11 mei

Psalm 47:6 wordt met veel Halleluja's op Hemelvaartsdag gezongen: 'Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal'. Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven staren.

#### 12 - 16 mei

Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 weken, op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het Griekse woord voor 'vijftigste' is *pentekoste* (Leviticus 23:16), dat in onze taal verbasterd is tot Pinksteren.

#### 17 - 22 mei

Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: 'Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de

aarde een nieuw gelaat'. Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, 'toen de dag van Pinksteren aanbrak'.

#### 23 - 27 mei

Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde land, net zoals wij in de paastijd mogen uitzien naar Gods koninkrijk. Ook nu de paastijd is afgesloten, lezen we nog een paar hoofdstukken door om in Deuteronomium 5 de tien woorden en in Deuteronomium 6 het *Sjema Jisrael* te horen, 'Luister Israël: de Heer onze God, de Heer is de enige' (vers 4).

#### 28 mei - 1 juni

We pakken de draad weer op in het boek Handelingen en lezen hoe het verder ging na Pinksteren. Het boek heet Handelingen van de apostelen – dat zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat in feite vooral om twee: Petrus eerst, daarna Paulus.

## Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
- Donderdag 16 mei
- Donderdag 23 mei
- Donderdag 30 mei

## Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 7 juni 2024

## Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



## Weeksluitingen



**Zaterdag 4 mei 2024**

Geen weeksluitingen  
in verband met  
de Dodenherdenking

## Kerkdiensten Bredevoort



**Zondag 5 mei 2024**

09.30 uur  
collectes: **St. Joriskerk**  
ds. A. G. Endevelde  
Diaconie en Kerk

## Kerkdiensten Aalten



**Zondag 5 mei 2024**

09.30 uur: **Oude Helenakerk**  
ds. A. Yntema / pastor J. Droste –  
*Oecumenische Paasviering  
met Oekraïners*  
collecte: Noodhulp en Kerk

09.30 uur: **Zuiderkerk**  
ds. F. de Jong – *Liturgische dienst*  
Collecte: Noodhulp en Kerk

**Donderdag 9 mei 2024  
Hemelvaartsdag**

09.30 uur: **St. Joriskerk**  
Commissie eredienst: Geert  
Kämink (lezing over de natuur)  
collectes: Diaconie en Kerk

**Donderdag 9 mei 2024  
Hemelvaartsdag**

10.00 uur: **Openluchtdienst Romienendal**  
ds. F. de Jong  
collecte: Stichting Ambulance Wens

**Zaterdag 11 mei 2024**

**Stegemanhof**  
19.00 uur: Evangelisatiekoor

**Beth San**  
19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

**Zondag 12 mei 2024**

09.30 uur: **St. Joriskerk**  
mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo  
collectes: Diaconie en Kerk

**Zondag 12 mei 2024**

09.30 uur: **Oude Helenakerk**  
ds. H.J. Zeldenrijk –  
*Heilig Avondmaal*  
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**  
ds. F. de Jong - *Regenboogdienst*  
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

**Zaterdag 18 mei 2024**

**Stegemanhof**  
19.00 uur: dhr. B. Fles

**Beth San**  
19.00 uur: mevr. R. Jentink

**Zondag 19 mei 2024 - Pinksteren**

09.30 uur: **Rooms-katholieke dienst  
Hoerinkdijk 8**  
dhr. Hans de Graaf  
en dhr. Jos Wessels

Als het regent:  
St. Joriskerk,  
Markt 3, Bredevoort

**Zondag 19 mei 2024 - Pinksteren**

09.30 uur: **Oude Helenakerk**  
ds. E. van Deventer  
*bevestiging ds. P. Speelman*  
collecte: 40 dagen Zending en Kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**  
ds. F. de Jong - *Regenboogdienst*  
collecte: 40 dagen Zending en Kerk

**Zaterdag 25 mei 2024**

**Ambthuis Bredevoort**  
18.00 uur: ds. P. Speelman

**Stegemanhof**  
19.00 uur: mevr. R. Jentink

**Beth San**  
19.00 uur: ds. C. Maris

**Zondag 26 mei 2024**

09.30 uur: **St. Joriskerk**  
ds. H. Hinkamp,  
Lichtenvoorde - dialectdienst  
collectes: Diaconie en Kerk

**Zondag 26 mei 2024**

09.30 uur: **Oude Helenakerk / Elim**  
mevr. N. Hengeveld  
en Heidi Ebberts – *Kliederkerk*  
collecte: Missionair werk en Kerk

## Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Ter Haar-Sturris, Manschotplein 69
- fam. Van Eerden, Velsdijk 2a

## Kinderen

**Oppasdienst (0-4 jaar) en  
kindernevendienst (4-12 jaar)**

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en  
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken  
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-  
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk  
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk  
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten

wat een kieskist is? Kijk dan even op de website  
[www.kerkvenster.nl](http://www.kerkvenster.nl) bij 'kindernevendienst'.  
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en  
kindernevendienst. De oppasdienst is in de  
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk  
in het keldertje van Elim.



## Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardagen te vieren.

4 mei	mevr. A. Reiling-Heidelberg Eligiusstraat 32, 7121 ED	12 mei	dhr. Th. Bannink Ormelstraat 15/A, 7121 DB	25 mei	dhr. J.A. Hillen Klokkemakersweg 18, 7122 KB
4 mei	dhr. J.W. Elburg Grevinkweg 14, 7122 NE	12 mei	mevr. Tj.S. Hoekstra Het Verzet 73, 7121 XD	25 mei	mevr. H. van Eerden-Salemink Keizersweg 65, 7121 GN
4 mei	mevr. H.W. Bussink-Heideman Stationsstraat 1, 7122 AR	13 mei	dhr. M.J. van Dommele Halteweg 19, 7122 MC	25 mei	mevr. J.H. Brethouwer-Bosman Ludgerstraat 21/05, 7121 EG
4-mei	dhr. G.J. Mateman Romienendiek 4, 7122 PA	15 mei	dhr. N. Soede Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH	26 mei	mevr. E.W.Th. Schriemer-Kort Schooldijk 15, 7122 LX
6 mei	mevr. H. Jentink-te Paske Manschotplein 27, 7121 BL	15 mei	mevr. J. Nijeboer - Perebolte Smitskamp 126, 7121 HL	26 mei	mevr. J. Postmus-Willems Keizersweg 26, 7121 GR
6 mei	dhr. A.B. ter Heurne Smitskamp 25, 7121 HM	16 mei	dhr. W. Kruisselbrink Kruisdijk 27, 7122 JX	27 mei	mevr. G.J. Jolin-Colenbrander Steengroeveweg 1/A, 7122 LT
7 mei	dhr. G.H. Lensink Bijnenweg 2, 7121 ML	18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert Hof van Flierbeek 51/A/2, 7132 DJ Lichtenvoorde	27 mei	mevr. G.H. Wensink-Somsen Gendringseweg 36, 7122 LV
8 mei	mevr. J.G. Odolphij-Lettink Saturnus 21, 7122 XP	18 mei	mevr. F.G. Kraaijenbrink-Ebbers Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD	28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink Hoge Veld 105, 7122 ZP
8 mei	dhr. G. Klein Wolterink Frankenstraat 89/03, 7122 ZS	18 mei	mevr. I.J. Luijmes-Ebbers Jupiter 40, 7122 XN	28 mei	dhr. H.J. Arentsen Oranjelaan 27/4, 7121 CA
8 mei	dhr. E. Wamelink Buninkdijk 9/B, 7121 LG	20 mei	dhr. W.A. Maarsingh Polstraat 6/A, 7121 DH	28 mei	dhr. A. Grievink Kostersweide 35, 7121 HH
10 mei	dhr. G.A. Stronks Manschotplein 21, 7121 BL	20 mei	dhr. B.A. Brethouwer Barloseweg 18, 7122 PV	29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof Hoge Veld 115, 7122 ZP
11 mei	mevr. B. Lammers-Veldhuis Geurdenstraat 8, 7122 CG	21 mei	mevr. G.F. Grevers-Winkelhorst Geurdenstraat 35, 7122 CG	29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM
11 mei	dhr. S. Tjoelker Hogestraat 90, 7122 BZ	22 mei	mevr. E.G. Janse-Helmink Damstraat 55, 7121 AX	30 mei	mevr. A.J. Boo-Lankhof Sniedersweide 1, 7123 AJ
12 mei	mevr. B.H. Houwers-Hartemink Geurdenstraat 73, 7122 CG	23 mei	dhr. H.J. ter Maat Dijkstraat 38, 7121 EV	30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken Ludgerstraat 25/01, 7121 EG
12 mei	dhr. H. Ebbers Goudenregenplein 8, 7121 AR	24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman Ambthuiswal 1/15, 7126 BC Bredevoort	31 mei	mevr. B. Schoppers-Nijman Ludgerstraat 29/01, 7121 EG
12 mei	mevr. A.J. Wevers-Lensink Varsveldsestraatweg 29/G, 7122 CA	24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk Manschotplein 5, 7121 BL	31 mei	mevr. G. ter Horst-Smiths Eligiusstraat 34, 7121 ED
		24 mei	dhr. H.J. Ruessink Uranus 14, 7122 XX		

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

## Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,  
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

### Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat  
Dorpsstraat 16  
7136 LK Zieuwent  
tel. 06-30660140  
anneke.wattel@pgaalten.nl



### Huwelijksjubileum

Op 7 mei 2024 zijn Theo Rutgers & Ria Rutgers-te Grotenhuis, Bevrijding 118, 50 jaar getrouwd. Ze hopen dat samen met hun geliefden te vieren. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een heel fijn feest toe en alle zegen.

### Ziekte

Mevr. Dika van Eerden-Scharpert, Middelkampweg 5, is momenteel in verzorgingshuis Pronsweide, Morgenzonweg 29, Winterswijk om te herstellen van een heupoperatie. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Ook alle andere zieken wensen we een voorspoedig herstel toe en kracht om te dragen waar dit niet mogelijk is.

### Overleden

Op 21 april is mevr. Wilma Luiten-Verschoor, Haartseweg 29, na een langere periode van ziekte overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte en troost toe bij dit grote verlies. Wilma vertrouwde op God en geloofde dat haar leven in Hem geborgen was. In een mooie afscheidsdienst hebben we afscheid van haar genomen.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

### Elizabeth van Deventer

Predikant  
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten  
tel. 06-10855041  
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl



### Zieken

We bidden voor moed en levenskracht voor allen die lijden aan lijf of leven, in het bijzonder voor diegenen die te horen hebben gekregen dat herstel niet meer mogelijk is. Niet iedereen wil hier vermeld worden en dat respecteren we. Mocht u/ jij te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van je pastor op prijs stellen, laat dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

### Vacatures bezoekmedewerkers

Johan Assink heeft aangegeven bezoekmedewerker te willen worden van gemeenteleden die wonen aan de Bodendijk op nummer 61 t/m 73 (oneven) en 90 t/m 110 (even) en de Singelweg. Dank je Johan, daarmee is deze vacature opgelost.

We blijven zoeken naar bezoekmedewerkers voor gemeenteleden die wonen op:

- Grote Maote nummer 2 t/m 46 (even) en 130 t/m 156 (even)
- Sniedersweide
- Keizersweg nummer 64 t/m 90 (even) en 79 t/m 115 (oneven)
- Keizersweg nummer 16 t/m 54 (even) en 7 t/m 73 (oneven) (tijdelijk)

Mocht u/jij tijd kunnen en willen steken in het omzien naar elkaar, dan hoor ik dat graag!

### Pastoraat

Door bezoekmedewerkers wordt het motto 'Omzien naar elkaar' vormgegeven. Het is geen dagtaak; het gaat om het bezorgen van een kaartje bij bijzondere gelegenheden, het rondbrengen van de attenties voor de ouderen in onze

gemeente met Kerst en Pasen en in sommige gevallen een bezoekje. Mocht je vragen hebben over de invulling van het werk als bezoekmedewerker, neem dan contact op met mij of met iemand van het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst.

Voor een aantal secties (zie hierboven) is er dus nog geen bezoekmedewerker. Mocht u tijd hebben om bij gemeenteleden een kaartje in de bus te doen bij verjaardagen en huwelijksjubilea, dan hoor ik dat graag! Voor pastorale vragen kunnen gemeenteleden uit deze secties contact opnemen met Anton Navis of Henk Westervelt. Het mailadres van Anton Navis is: [antonnavis@hotmail.com](mailto:antonnavis@hotmail.com), tel. 06 - 1350 3521. Het mailadres van Henk Westervelt is: [e.westervelt@upcmail.nl](mailto:e.westervelt@upcmail.nl), tel. 0543 - 466367.

### Scholing

Op 27 en 28 mei zijn de laatste bijeenkomsten van mijn nascholing. Tijdens deze nascholing ben ik niet beschikbaar of bereikbaar. In geval van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat kunt u op deze dagen contact opnemen met een van mijn collega's. Wie dat is, hoort u op het door mij ingesproken bericht op mijn voicemail.

### Vakantie

Van 3 mei tot en met 12 mei heb ik vakantie. In geval van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat kunt u contact opnemen met een van mijn collega's. Wie dat is, hoort u op het door mij ingesproken bericht op mijn voicemail.

### Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd.

### Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een WhatsApp-berichtje sturen of mij mailen.

*ds. Elizabeth van Deventer*

## Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, tel. 0543-475541, [wbulsink@kpnmail.nl](mailto:wbulsink@kpnmail.nl)

### Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat  
Beltrumseweg 36  
7151 EW Eibergen  
tel. 06-2213 1933  
[netty.hengeveld@pgaalten.nl](mailto:netty.hengeveld@pgaalten.nl)



### Huwelijksjubileum

Op 22 april waren Siep en Eva Tjoelker, Hogestraat 90, 60 jaar getrouwd. Deze dag hebben zij in dankbaarheid gevierd, samen met hun kinderen en kleinkinderen. We wensen jullie en jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen voor de toekomst.

### Verhuizing

Mevr. Jentink-Eppink is verhuisd van Nijhofsweg 10 naar De Hoven 8. Een goede tijd gewenst in Aalten, Sinal!

### Zieken

Mevr. Brethouwer-Klein Wolterink, Aladnaweg 16A, kreeg de diagnose kanker te verwerken en krijgt momenteel chemokuren. Veel sterkte gewenst, Willy, met alles wat je te dragen krijgt.

### Overledenen

Ben de Groot, Hoge Veld 117, heeft op 28 maart na een periode van afnemende gezondheid, in vertrouwen en overgave het leven op aarde losgelaten. We wensen Willemien, Judith, Mirjam en Roel, Twan, Imke en Niek alle warmte en liefde toe die zij nodig hebben om verder te kunnen.

Het gedicht dat op zijn rouwkaart stond gaat als volgt:

*Wanneer ik sterf,  
lijkt het op een zonsoudergang  
maar in werkelijkheid  
is het ochtendgloren.*

*Denk dan niet  
dat ik als ziel  
deze wereld missen zal.*

*Ik ben niet verdwenen  
maar keer slechts terug  
naar de eeuwige Liefde.*

*Rumi*

Na de laatste maanden flink wat tegenslagen te hebben moeten incasseren, overleed op 4 april Henk Driessen, Geurdenstraat 31. Zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij troost en nabijheid toe.

### Dank je wel bezoekmedewerksters

Drie bezoekmedewerksters nemen na zich een zeer lange tijd te hebben ingezet voor het pastoraat afscheid. Dit betreft:

Hannie Heusinkveld  
Hennie Jansen-te Grotenhuis  
Ada Steenbeek-Migchelbrink

Hannie, Hennie en Ada, dank jullie wel voor jullie zeer trouwe betrokkenheid van de afgelopen jaren. Bovendien wensen we Hannie en Hennie veel woongeluk op hun nieuwe adres.

Voor de Saksenstraat, Brukerenstraat en Berkenhovestraat, het Lage Veld 1-77 (oneven) en de Richterinkstraat zijn we na hun vertrek op zoek naar nieuwe bezoekmedewerk(st)ers. Voor de Varsseveldsestraatweg 6-68 en 33a-49 is een tijdelijke oplossing gevonden, maar ook hier zou een nieuwe vrijwilliger zeer welkom zijn.

### Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 19.30 uur.

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Hij/zij plaatst dan een berichtje.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen ben ik niet beschikbaar voor het leiden van een uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van

*Netty Hengeveld*

### Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39,  
7122 CB Aalten  
tel. 0543-478500  
[hendrikjan.zeldenrijk@pgaalten.nl](mailto:hendrikjan.zeldenrijk@pgaalten.nl)



### Overleden

Op 14 april is overleden Annie van den Ende-Beestman, Adm. de Ruyterstraat 1A. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en partner Tonnie Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

### Ziekenhuis

In het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is opgenomen geweest Henk Sluiskes, Sondernweg 25. Wij wensen hem en alle zieken, met hen die om hen heen staan, Gods kracht en nabijheid toe.

### Nieuwe Bezoekmedewerker

Blij zijn we dat Giny Bulsink-Graven, Adm. de Ruyterstraat 1, bezoekmedewerker wil worden in sectie 12B. We wensen je een goede tijd toe Giny! Sectie 12 B is nu in het geheel voor Giny. We danken Ada Kuenen-Keunen, Kobusweg 4, voor het gedeelte in deze sectie welke zij in de afgelopen vacante periode voor haar rekening wilde nemen.

Met een hartelijke groet,

*Hendrik Jan Zeldenrijk*

### Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat  
Holtwikland 24  
7542 JN Enschede  
tel: 06-22624190  
wilma.dejong@pgaalten.nl



### Verhuizing

Mevr. te Lindert-te Lindert is verhuisd van de Boomkampstraat naar Hof van Flierbeek 51 (A), Afdeling Patrijs, kamer 2, 7132 DJ Lichtenvoorde. In deze nieuwe levensfase wensen wij u alle goeds en Gods zegen toe.

### Overlijden

Op 9 april, slechts 8 dagen na haar 80e verjaardag is Willemina Maria, Mientje, Nijenes-Nellestein, overleden. Wij wensen Gerrit, de kinderen, schoon- en kleinkinderen, Gods kracht en troost in dit grote gemis.

### Ziekte

Mevr. Aly Westerveld-Fles, Polstraat, is na een operatie en een periode van revalidatie weer thuis.

Mevr. Jentink-te Paske, Manschotplein, is ziek geweest; gelukkig is ze inmiddels weer herstelde.

U allebei voorspoedig herstel en Gods zegen toegewenst.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare nabijheid en zegen.

Ter bemoediging een tekst Deuteronomium 31, vers 6: 'Wees vastberaden en standvastig'.

Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven.

### Bezoekmedewerkers

Mevr. Annie Houwers, bezoekmedewerker sectie 22A, wijk geel, stopt per 1 mei 2024 met haar jarenlange werkzaamheden als bezoekmedewerker. Annie, veel dank voor je jarenlange inzet en al de bezoeken die je hebt afgelegd. Gods zegen toegewenst en 'good goan'.

Gelukkig is er een opvolgster voor Annie. Mevr. Joke Eppink zal het bezoekwerk van Annie overnemen. Joke, veel dank dat je het stokje van Annie overneemt. Gods zegen hierbij toegewenst.

### Vacante secties:

Sectie 23A: alleen de Lijsterbeslaan  
en Vlierbeslaan 18-22.

Sectie 28B: Servatiusstraat, Willebrordstraat

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoek Dienst, mevr. Joke Rutgers: tel: 0543-476368 of met mij.

### Wijkdag 16 juni 2024

Goede berichten zijn over de wijkdag te vermelden; alle 'losse' onderdelen voegen zich langzaam tot een geheel. De datum staat vast, de locatie, het Romienendal, is geboekt, de muzikale begeleiding van de kerkdienst wordt verzorgd door Thea Lammers en ensemble; er zijn verschillende activiteiten bedacht, de koffie/thee en de lunch zijn besproken en de uitnodigingen zijn klaar.

We kunnen nog ondersteuning gebruiken; bijvoorbeeld voor 'iets lekkers' bij de koffie. Wie wil iets bakken of meenemen?

U kunt dit op uw antwoordstrookje vermelden maar u mag ook contact opnemen met Joke Ormel, tel. 0543 - 473186.

**WIJKDAG**  
Noord-Geel  
**Thema Vaderdag!**  
Van wie ben jij er een?

Zondag  
16 juni van  
10:00 - 13.30 uur bij  
't Romienendal!

Voorganger:  
Wilma de Jong,  
Thea Lammers  
e.a.: Muziek

Sjoelen,  
Wandelen,  
Eten alles  
kan!

Sluit aan  
bij de  
verhalen  
cirkel!

Win jij de  
pubquiz  
Pr-ijs?

### Folkert de Jong

Predikant  
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten  
tel. 0543-450600,  
06-10941959  
folkert.j.de.jong@gmail.com



## V. Eert uw vader en uw moeder

Als ik op Vlieland ben, is het onvermijdelijk dat ik aan mijn ouders denk. In mijn moeders baarmoeder kwam ik daar voor het eerst. Van mijn eerste jaren daar herinner ik me nog de superblaar onder mijn voet die doorgeprikt werd en ik daardoor niet in het zand mocht bouwen aan kastelen. Denk ik aan de boot vanaf Harlingen waarbij we midden op zee overstapten over een loopplank op de boot naar Vlieland. Ik leerde daar fietsen; leren in de zondagsschooldiensten; leren van de speurtochten die door de dominee uitgezet waren; voortdurend leren over alles wat groeit en bloeit. Leren in zee zwemmen en letten op de gevaren, want de zee is groter en groots. De eindeloosheid van zee, zand en wolkenluchten op de Vliehors. Blijkbaar heb ik het allemaal gemakkelijker in me opgenomen dan de verfoeide pap bij het ontbijt.

Als opstandige puber begon ik die eindeloze wandelingen te verfoeien, kreeg ik een hekel aan de houten banken in de kerk. Ik bleef vaak haken op een zinnetje in de preek en begon in mijn hoofd commentaar te leveren. Eert uw vader en uw moeder. Hoezo? Waarom zou ik? Ik heb er niet om gevraagd om bij hen geboren te worden, het was toch zeker hun keuze om kinderen te nemen. Waarvoor moet ik hen eren? Dat ze eindeloos bezig zijn met de zaak en de winkel? Dat ik niks mag! Alleen huiswerk moeten maken! Dat ik mee moet naar de kerk met suffe dominees en liederen waarvan ik niks snap, ouderwets taalgebruik! Dat we elke dag moeten luisteren naar de tekst op de hervormde dagkalender. Nee, echt niet mijn ouders eren. Dat gebod is gewoon stom, of toch?

Mijn vader deed in zijn laatste levensjaren mee in het Leerhuis. Het studeren en bespreken van teksten in de Bijbel. Een boek lezen dat verdere uitleg geeft of een andere benadering dan het letterlijk geschrevene. Hij genoot ervan. Hij deelde het graag met mij, want nieuwsgierigheid en kennis vergaren had ik blijkbaar toch van hen meegekregen. Wij hadden gesprekken, waarbij we samen weer een stapje verder kwamen in het besef van de onmetelijkheid van geloven. Bij mijn moeder zag ik de betrokkenheid op en de inzet voor de kerkgemeenschap. Door beiden leerde ik dat ieder mens een eigen weg van geloven gaat. Ik eer mijn ouders ondermeer door elk geschreven stilte-stukje.

*Gea Evenhuis*

*Mijn ouders*





# In memoriam

## Dinie Wevers-Nijman



~ Dinie ~

geboren  
1 december 1934  
overleden  
11 maart 2024

Dinie is geboren aan de Misterweg in Winterswijk. Een boeregezin met zes kinderen.

Ze wilde of dierenarts worden of trouwen met een boer. Dat laatste gebeurde. Ze trouwde met Henk Wevers van De Haart. De boerderij was haar lust en haar leven. Samen met Henk kreeg ze vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Henk had veel bestuursfuncties buiten de deur en Dinie zorgde dat het op de boerderij goed verliep. Ze vulden elkaar aan. Dinie was trots op de boerderij.

Dinie had veel liefhebberijen en was actief. De tuin, lezen en de boekenclub, voorleesoma op school, de plattelandsvrouwen, koor Soli Deo Gloria, wandelen, zwemmen, spelletjes doen met de kleinkinderen en gezelligheid.

Ze was trots op haar gezin en iedereen die daar bij hoorde. Het huis was open voor iedereen. We herinneren ons als kinderen dat we altijd iemand mee mochten nemen naar huis. Mee-eten blijven slapen was nooit een probleem. Iedereen was welkom.

Het plotseling overlijden van haar zoon Bert en later zoon Jan hebben haar veel verdriet gedaan en haar getekend. Langzaam hebben we haar moeten loslaten. Stukje bij beetje verdween ze uit dit leven. Dinie woonde de laatste vier jaar op het Hoge Veld in Aalten.

Ze is na een heel kort ziekbed rustig overleden.

*De familie*

## Annie van den Ende-Beestman



~ Annie ~

geboren  
17 augustus 1946  
overleden  
14 april 2024

Annie Beestman was de oudste van een gezin van twee kinderen.

Na de lagere school ging ze naar de Huishoudschool in Aalten.

Tijdens haar werk bij groenteboer Hemmink leerde ze Eddie van den Ende kennen en na een tijdje werden ze een stel. Op 25 oktober 1968 trouwden ze en gingen wonen bij Hemmink in een klein huisje aan de Haartsestraat. Na de geboorte van zoon Edwin en dochter Denice werd het huisje te klein en verhuisden ze naar de Boomkampstraat in Aalten. Daar hebben ze als gezin hele fijne jaren gekend. Eddie werkte als internationaal vrachtwagenchauffeur, waardoor hij de hele week van huis was. Annie hield de boel draaiende in huis en werkte daarbij nog een paar morgens als hulp in de huishouding.

Op 14 november 1989 sloeg het noodlot toe toen Eddie onderweg naar Parijs een ongeluk kreeg en daarbij overleed, in de bloei van zijn leven, op 42-jarige leeftijd.

Wat een groot verdriet, wat een pijn en wat een gemis.

Dat heeft de rest van haar leven als een donkere wolk boven haar hoofd gehangen. Maar toch ging Annie verder en pakte de draad van het leven samen met haar kinderen weer op. Ondanks haar eigen verdriet en zorgen heeft ze haar kinderen er doorheen gesleept met haar grote liefde en zorgzaamheid.

Na een aantal jaren kreeg Annie een relatie met Tonnie Top. In de 29 jaar dat zij samen mochten zijn hebben ze een goede tijd gehad.

Wat was ze trots op haar gezin dat steeds groter werd. Ze kreeg een schoonzoon, en drie kleinkinderen: Kim, Jesse en Nina.

Wat heeft zij veel opgepast en veel met ze ondernomen.

Wat een mooie herinneringen hebben de kinderen aan hun oma. Nooit deed je tevergeefs een beroep op haar. Annie was altijd actief.

Jarenlang heeft ze de Oude Helenakerk schoon-gemaakt en deed ze veel vrijwilligerswerk. Ze had belangstelling voor iedereen, maar de hechte familieband was voor haar het allerbelangrijkste.

Na een ongelukkige val op 12 maart volgden ziekenhuisopnames in Enschede en Winterswijk. Vijf weken leefden Annie en allen die haar lief zijn tussen hoop en vrees. Opnieuw bleek hoe hecht de band tussen hen was. Annie heeft gevochten als een leeuw maar deze strijd kon ze niet winnen. Voor allen die haar zo lief waren is een leegte ontstaan die niet in woorden zijn uit te drukken. Haar grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, haar lieve stem, haar belangstelling en zorgzaamheid zullen haar geliefden voor altijd met zich meedragen.

In het vertrouwen dat God Annie zal vasthouden in en over de dood heen hebben we haar uit handen gegeven.

*Hendrik Jan Zeldenrijk*

## Onvoltooid gemis

*Ik kan soms rusten om jouw vertrek  
met kalme gedachten aan jouw  
gedachtenis.*

*Maar er is een pijn die blijft  
in dit aards bestek.*

*Je bent mijn onvoltooid gemis.*

*Ik kan soms lachen om een verhaal  
dat jij vertelde als spannende geschiedenis.*

*Maar er is verdriet die ik wil vangen  
in de taal.*

*Je bent mijn onvoltooid gemis.*

*Ik kan soms huilen als ik ervaar  
dat ik niets meer kan delen,  
geen gebeurtenis.*

*Er is een leegte,  
een niet meer hebben van mekaar.*

*Je bent mijn onvoltooid gemis.*

*Ik kan wel geloven dat ik je weer zie.  
Dit geeft jouw sterven echt wel betekenis.  
Maar er blijft in mij een dissonante melodie.  
Je bent mijn onvoltooid gemis.*

*Ronald Lammers*

Bron: [www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl)



## Blijdschap

Woensdag 15 mei - 20.00 uur - Schiller

Volgens Wikipedia is Blijdschap 'een positieve emotie bij mensen of dieren, een tevredenheid met de omstandigheden of omgeving. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress, heeft positieve gevoelens over de omgeving of zichzelf en heeft dan ook geen grote behoefte om de omstandigheden te wijzigen'.

Kijk, dat klinkt geweldig. Geen gebrek of stress. En hoe bereik je dát dan? Wanneer heb jij je voor het laatst .echt blij gevoeld? En voelde je alleen positieve gevoelens over je omgeving of jezelf? Wat helpt om daar te komen?

Is het ook mogelijk om blij te zijn als het leven tegenzit?

En: in de Bijbel is blijdschap ook een groot thema. Lezen we daar ook dat blijdschap de afwezigheid van alle narigheid in het leven is?

Dus, met een glas 'wijn die het mensenhart verheugt' (Psalm 104:15) of een glas bier, gaan we op woensdagavond 15 mei Schiller in. Welkom!



## Breïnbreker Hemel/hel

30 mei 20.00 - Elim

Waar ga je heen als je sterft?

Is dat de hemel? En wat is dat dan?

Hoe ziet het eruit en voelt het?

Alsof dit nog niet genoeg vragen zijn: wat staat eigenlijk over de hemel in de Bijbel? We hebben allemaal bepaalde beelden van de hemel. Vaak denken we aan wolken en engelen erop, zo staat het in films en plaatjes. Klopt dat beeld?

En dan hebben we het nog niet gehad over het alternatief: de hel ... Over de hemel willen we het nog wel eens hebben. Maar als we het over de hel hebben verstijven we. Is het plaatje in de Bijbel ook vuur en zwavel en martelende demonen ... of zit het anders, en dan nog: wat geloof jij ervan?

Vragen genoeg om er eens diep in te duiken. Daarom gaan we op donderdagavond 30 mei eens goed voor zitten.



## Gebedsgroep

Elke laatste woensdag van de maand komt om 19.00 uur een groepje mensen samen in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 om te bidden. We leggen voor aan God wat op ons hart ligt. Er is altijd genoeg om voor te bidden. Even voor half acht sluiten we af.

Een ieder die mee wil bidden is van harte welkom op 29 mei!

Folkert de Jong  
Elizabeth van Deventer

## Pride-viering 9 juni 2024

Op 29 april zijn we gestart met de voorbereiding van de Pride-viering, op 9 juni dit jaar. Eén iemand heeft zich aangemeld voor de groep die deze dienst voorbereidt, maar we zijn op zoek naar nog een of twee nieuwe mensen. Wil je meedenken of meedoen, meld je dan bij Rudi ter Maat (via de mail: ruditermaat@gmail.com of tel.: 06 - 2399 1407) of bij mij (mail: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl of tel.: 06 - 1085 5041). Graag tot ziens!

Rudi ter Maat en  
Elizabeth van Deventer

## Ds. Trijnie Bouw nieuwe preses generale synode

foto: Nienke van Denderen fotografie



Gemeentepredikant ds. Trijnie Bouw is door de synode benoemd als haar nieuwe preses. Haar termijn start op 1 juni 2024. Ze volgt hiermee ds. Marco Batenburg op die deze voorzittersfunctie de afgelopen jaren heeft vervuld.

Trijnie Bouw (59) is gemeentepredikant in Zaltbommel. Ze is getrouwd, heeft vier volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Als predikant heeft ds. Bouw verschillende protestantse gemeenten gediend en in het verleden was zij actief voor het jeugd- en jongerenwerk van de Nederlandse Hervormde Kerk respectievelijk de Samen op Weg-Kerken.

### Toekomstbestendige dienstverlening

Naast haar werk in Zaltbommel is ds. Bouw op dit moment nog lid van het breed moderamen van de Classicale Vergadering Gelderland Zuid & Oost en daar actief in een classicale werkgroep die zich bezighoudt met bestuurlijke vernieuwing.

Ook de dienstenorganisatie is geen onbekend terrein voor haar: ze is nu nog lid van de werkgroep die zich bezighoudt met toekomstbestendige dienstverlening. In de afgelopen jaren volgde ze een opleiding tot interim-predikant en was ook als zodanig werkzaam.

### Vreugde van kerk-zijn

In de functie als preses van het moderamen komen er voor ds. Bouw twee passies bij elkaar: haar liefde voor *kerk en geloof*, en voor alles wat te maken heeft met *beleid en bestuur*.

De kerk ervaar ik als een geschenk. Ik hoop heel erg dat we vitaal en met vreugde kerk

kunnen zijn, ook in deze tijd.' Ze beseft dat dat voor veel gemeenten niet makkelijk is. 'Kerken worden kleiner en er komt veel op de schouders van een kleinere groep terecht. Als preses wil ik eraan bijdragen om hen te ontzorgen, zodat ze toch met vreugde kerk kunnen zijn.'

### Koers houden

In haar nieuwe rol als preses wil ds. Bouw vooral een verbinder zijn, en eraan meewerken dat het 'schip der kerk' op koers blijft. 'De kerk als geheel heeft altijd mijn hart gehad. Binnen dat geheel is er veel diversiteit. Aan de ene kant de gemeenten met krimp, reële zorgen en afnemende bestuurskracht, aan de andere kant gemeenten, initiatieven en pioniersplekken die groeien en bloeien.' Dat zal soms balanceren zijn, erkent Bouw. Soms moeten, of liever mogen, dingen anders, als we als kerk toekomstbestendig en toekomstgericht willen zijn. We zijn met dankbaarheid geworteld in de traditie, maar gegroeide vormen en gewoontes kunnen onbedoeld in de weg gaan staan. Tegelijk moeten we ruimte blijven scheppen voor de vreugde van samen geloven. Samenwerken en experimenteren kunnen daarbij behulpzaam zijn.'

### Hoop uitdragen

Als kerk een teken van hoop zijn, dat is het verlangen van de nieuwe preses. 'Die hoop moeten we als kerk blijven uitdragen en voorleven, vooral in een tijd dat de samenleving en de wereld voor grote uitdagingen staan. Als je probeert te leven in liefde tot God en de naaste, doet dat wat in je omgeving. Dan kun je als kerk je roeping volbrengen.'

Bron: [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)

# Marsmannetje op de fiets

Tekst: Tiny Oosterink - Foto's: Jan Oberink

Jaarlijks organiseert het bestuur van de Protestantse BezoekDienst een voorjaarsmiddag voor alle 70-plussers van de PKN.

Dit keer was het op 16 april in het Romienendal.



Rond 14.00 uur kwamen ruim 250 personen naar Dale waar de koffie / thee klaarstond met een lekker plak kruidkoek of cake. Velen troffen bekenden of familieleden en men had elkaar veel te vertellen.

Om 14.30 uur opende voorzitter Rinske Jentink de middag, heette iedereen hartelijk welkom en legde hierin de nadruk op 'Het wonder van de natuur in Gods expositie.'



Daarna nam Gerda Marsman het woord. Op humoristische en laconieke wijze vertelde zij in haar eigen dialect over haar fietsvakanties. Ook liet ze via de beamer, op een heel groot scherm, heel mooie foto's zien. Alleen op pad met minimaal bagage en een klein tentje om in te slapen. Hoe doet iemand dat?

Ze kookt veel pasta's, zoals macaroni en spaghetti met 'groenten uit de natuur.' Die groenten smaken nergens naar, maar hopelijk waren ze vitaminerijk en voedzaam.

Baden deed ze in de meren waarbij ze stopte. En elke keer zei ze als er een dia verscheen met zo'n meer erop: 'Moet je eens zien, heb ik geen groot bad? Heeft lang niet iedereen.'

En baden deed ze vaak met de kleren aan ... 'de kleren moesten immers ook gewassen worden ... :-)'

Gerda heeft geen navigatie. Tijdens al haar fietstochten maakt ze gebruik van landkaarten, een kompas en een kilometerteller. Ook gebruikt ze een goed fototoestel, want ze houdt enorm van fotograferen.

Naast fietsen was Gerda die middag ook technisch goed onderlegd. De microfoon viel heel vaak uit ... In het begin was het niet direct duidelijk hoe hij weer aangezet moest worden.



'Je moet dat knopje maar snel kunnen vinden ...' Gelukkig was het later een fluitje van een cent om de microfoon weer aan te zetten.

Gerda vertelde in het eerste gedeelte over haar fietstocht in Alaska. Vanuit Nederland vertrok ze met het vliegtuig naar Alaska. Na aankomst eerst een paar dagen acclimatiseren om vervolgens op de fiets te stappen.

Een prachtige reis waarin ze veel mensen ontmoette, maar ook veel dieren, zoals beren en elanden. Zelfs is zij met een groep jagers, waarbij ieder op een paard reed, op pad geweest. Een groep die best blij was om een dame erbij te hebben. Gerda heeft veel voor de groep kunnen betekenen en werd ook financieel goed gesteund. Tijdens die tocht maakte ze mee dat er op een eiland gejaagd werd. Deze werd geschoten en ook ter plekke geslacht. Alles moest heel correct gebeuren en ook moest alles direct opgeruimd worden, want door de geur werden wilde dieren gelokt. Het vlees ging naar de bewoners van een klein dorp in de omgeving. De schutter – een rijke Amerikaan – wilde alleen de hoorns en de schedel.



Maar dit is niet alles wat ze meemaakte. Gerda trof ook een piloot die met zijn helikopter vlakbij haar landde. Hoe het ook ging, ze kreeg het voor elkaar om samen met hem een mooie rondvlucht te maken boven Alaska en Gerda kon volop genieten van de mooie natuur.

Tijdens de pauze werden de aanwezigen getraceerd op een glaasje met inhoud en een lekkere snack. Na de pauze werd de presentatie voortgezet en ging het vloeiend van Alaska over naar Japan. Ook niet verkeerd.



Wildkamperen is daar niet toegestaan, maar het is erg moeilijk om de Japanse geschreven taal te lezen. Dus wat lette Gerda om haar tentje op te zetten op diverse plaatsen in de omgeving waar ze fietste ... ? Ze begreep toch niet wat er op diverse borden stond ...

Om die problemen te voorkomen, kocht zij een landkaart met op de ene kant de geschreven taal in het Japans, op de andere kant in het Engels. En heel vaak vroegen Japanners of ze een foto van haar mochten maken.



Gerda liet mooie dia's zien van o.a. de Mount Fuji, een mooie kampeerplaats op een speciaal hiervoor gemaakte vlonder, tempels met veel bladgoud en Tokio. In deze stad waren de verschillende bouwstijlen goed te zien, traditionele en moderne bouwwerken.

Aan het eind van de middag was er voor iedereen een broodje kroket wat lekker smaakte.

*het Licht van Pasen  
neemt ons mee  
op de weg  
die we mogen gaan*

*het Licht van verwondering  
van verbazing  
van doorstroming*

*van de groeiende natuur  
buiten en in onszelf  
houvast*

*door de jaren heen  
vertrouwd  
verbinding  
op weg naar Pinksteren*

Riek Aalbers-Hiddink

# Bach inspireert ...

Tekst: Tiny Oosterink  
Foto's: Cor Ploos van Amstel

In Bocholt wordt elke maand marktmuziek in de stadskerk St. Georg georganiseerd. Dit is bedoeld om bezoekers van het stadscentrum een aangename pauze te bezorgen, een kleine onderbreking van de hectiek van het stadscentrum.



Op zaterdag 13 april jl. was Harry van Wijk, cantor / organist van de PKN-kerk Aalten, uitgenodigd om samen met de cantorij Aalten muziek van Bach ten gehore te brengen. Dus arriveerden de cantorijleden uit Aalten rond 10.00 uur bij de St. Georgkirche om in te zingen en de laatste puntjes op de i te zetten. Daarna was er een lunchpauze met koffie en brood. Even gezellig ontspannen onder het genot van een lekkere hap.

Om 12.00 uur begon het concert. Er waren veel aanwezigen, ongeveer 300 mensen. Gelukkig was er een bekende uit Aalten die bereid was om foto's te maken. Bedankt Cor!

De koorzang klonk prachtig. Een enkele keer zong het koor a capella, soms zongen alle heren alleen, de dames volgden dit patroon ook. Enkele koralen die van J.S. Bach die wij zongen:

- \* O Große Lieb
- \* Wer hat dich so geschlagen
- \* In meines Herzens Grunde
- \* Ach Herr, lass dein lieb Engelein
- \* Jesus bleibet meine Freude

Daarna speelde Harry op het orgel het 'Präludium und Fuge in C moll' wat prachtig klonk. De toehoorders luisterden aandachtig en genoten van de muziek.



In het tweede gedeelte werden liederen uit de Choralcantate 'Herr, ich bin dein Eigentum', een cantate in de stijl van de tijd van Bachs zonen, gezongen. De muziek was van Jan van Dijk, organist en componist uit Holten, die deze muziek een jaar geleden heeft geschreven.

Als laatste speelde Harry van Wijk het stuk 'Präludium in G dur'. Uiteraard klonk dat ook geweldig. Een staande ovatie was het resultaat van het concert.

De organisator van dit concert Koos Tiggelaar, organist in St. Georg, was zeer enthousiast. Ook Harry was stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Wie weet kunnen we vaker zo'n leuk uitstapje maken waarbij de cantorij hun muzikale stem kan laten horen.

## Predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten



Bron: protestantsekerk.nl

In haar vergadering van 20 april heeft de synode besloten dat kerkelijk werkers – in een nieuwe categorie – predikantsbevoegdheid kunnen ontvangen, namelijk in vacante gemeenten.

Dit betreft een tijdelijke regeling, die per direct ingaat en geldt tot er een definitieve regeling is die is ingebed in het ambtstraject binnen de Protestantse Kerk.

De synode besloot dit naar aanleiding van een voorstel van het Generale College voor de Kerkorde (GCKO). De bevoegdheid van de brede moderamina van klassicale vergaderingen (BMCV) om in bepaalde gevallen sacramentsbevoegdheid toe te kennen aan kerkelijk werkers die al een preekconsent hebben werd verruimd. Het gaat om een interim-regeling die geldt totdat nadere besluiten zijn genomen in de ambtsdiscussie over predikant, pastor en kerkelijk specialist.

### De nood wordt gezien

Dr. F.T. Bos, lid van het GCKO, vertelt dat het voorstel vooral gedaan is met het oog op de hoge nood die er in veel (vacante) gemeenten is.

'De besluitvorming hierover twee jaar uitstellen is niet verantwoord.' Ouderling Vrijhof, synodelid namens de classis Groningen-Drenthe, is blij dat de urgentie gezien wordt. 'Het voelt voor mij als een ondersteuning. De nood die we hebben in het noorden van het land wordt gezien.'

Ouderling Bles, afgevaardigd vanuit de classis Fryslân, beaamt dit. 'Met het doorvoeren van dit besluit helpt u kerkelijk werkers om hun werk met vreugde te doen. Zo kunnen zij met de steun en goedkeuring van de kerk de sacramenten bedienen.'

Ds. Van Heijningen, synodelid namens de classis Zuid-Holland-Zuid, hoort ook in zijn regio dat gemeenten soms niemand kunnen vinden om de sacramenten te bedienen. 'Het is goed om deze stap nu te zetten, en gemeenten te helpen.'

### Sacramenten bedienen

De tijdelijke regeling voor vacante gemeenten gaat per direct in. Een BMCV kon al aan een (wijk) gemeente die in bijzondere financiële omstandigheden verkeert en een eigen kerkelijk werker met preekconsent heeft, toestemming verlenen om deze kerkelijk werker de bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen in de betreffende gemeente te laten verzorgen, nu kan hetzelfde in vacante gemeenten. Daarnaast kunnen BMCV's kerkelijk werkers toestaan om de bevoegdheid ook uit te oefenen in andere vacante gemeenten.

### Stap in goede richting

Scriba ds. De Reuver is dankbaar dat deze interim-regeling er nu is. 'Ook de classispredikanten onderstreepten de urgentie om kerkelijk werkers deze tijdelijke extra bevoegdheid te kunnen verlenen. Dit is echt een stap in de goede richting.'

## Veilig in de oorlog

Ik kregge een mailtjen van Ria. Zi-j verzamelt verhalen en gegevens van mensen dee in de oorlog in Aalten ondergedaoken zatten. Dat allemaole veur ons mooie Onderdukmuseum in Aalten. Ria vroog of ik ok meer gegevens had van de onderduker dee bi-j mien grotvader en opoe in Lintel waren ondergedaoken. Jao, meer gegevens had ik wal, maor allene van ruum nao de oorlog. Van direct nao de oorlog wet ik niks (ik bun in 1946 geboren) maor ik heurden wal sommege verhalen van anderen.

't Geet um Rende Uit de Bosch uut Harderwiek. Rende was etrouwd met Mina, maor dee was met heur dochtertjen in Harderwiek achter-ebleven. Rende warken in Harderwiek as chauffeur bi-j een wasseri-je en kreg bevel te gaon warken in Duutslant. Hee wol dat neet en daok toen onder bi-j mien grotvader en opoe in Lintel. Dat is deur mensen van de kerke eregeld en umdat beide famillies Christelek Gereformeerd waren, werd dat ok deur de kerken van beide plaatsen eregeld.

In Harderwiek gebeurden dat deur ds. N. Brandsma en den had weer contact met zien Aaltensen collega ds. J. van Dijken. Dat contact met ds. Van Dijken is ok nao de oorlog altied ebleven.

Elken zondag, as wi-j as kinder met mien moder naor de Christelek Gereformeerde kerke gingen – mien vader was hervormd – ginge wi-j nao de dienst bienao altied koffie drinken bi-j ds. Van Dijken en zien vrouw. As kind herinner ik mi-j dat het daar altied losjes an too ging. Ik veulden mi-j daar good thuis en heb door altied fijn espöld.

't Was daar in Lintel trouwens wal behelpen, een klein boerderi-jken, nog olde beddestaeden, dee grensden an de kökken met allene een gordien d'r veur, zoda'j as kinder alles metkreggen wat d'r in de kökken gebeurden. D'r was allene een kökken en een slaopkamer veur de olde leu, gin mooie kamer. De rest allemaol ruimtes veur 't vee.

O ja, d'r was ok nog een waskamer met een groten bak water, waar de melk in kold werd ehouden. An 't ende van de bak zat de pompe en daar mosten zich de leu dan wassen en werd de wasse edaone. 's Zommers wassen de leu zich dan vake in de baeke dee vlak veur 't huus langs leep.

En dan was der natuurlek nog een plee, naost de beestenstal. Dee plee was neet meer as een bret van forse planken met een groot gat d'r in, dat rechtstreeks op de alenkelder uutkwam. Van closetpapier hadden ze nog nooit eheurd, daar waren de olde Graafschapbodes good veur.

Zelf hebbe wi-j as kinder achter in de jaoren veerteg en de jaoren viefteg dat dus ok nog met-emaakt. 't Was behelpen, maor ik heb d'r niks van over-ehouden en miene zusters ok neet. Midden jaorn zesteg bunt wi-j naor Vasseveld verhuusd, naor een eengezinswoning van de fabriek waar mien vader toen warken. 't Was ongeleufelek: wi-j kreggen een eigen slaopkamer, een douche, een fatsoenlijke wc en een fijne buurte.

Maor terugge naor de oorlogsjaoren. Rende heelp veural in de oorlog met op de boerderi-je en de boomgaard den mien grotvader had. Rende ging good umme met de leu in de buurte en ging trouw iederen zondag naor de kerke, dat wil zeggen, zolang dat kon. De periode dat dat neet kon werden d'r kerkdiensten ehouden bi-j de leu an huus, meestal op een boerderi-je. Ok bi-j mien grotvader kwammen ze een paar keer bi-j mekare, meestal met de leu van de eigen kerke.

*Van links naor rechts:  
Rende Uit de Bosch,  
Mina uit de Bosch  
en opoe Nijeboer  
op de brulfte van  
Ina en Arnold Arentsen.*



In april 1945 was de Achterhoek al bevrijd, maor Harderwiek nog neet. Toen mos Rende terugge naor Harderwiek, umdat een naost familielid was overleden. Daar wol Rende bi-j waen, maor hee ging met gevaor veur eigen laeven. Gelukkeg is 'm onderweg naor, en in Harderwiek een vervelend ende van de oorlog bespaord ebleven.

Nao de oorlog kwammen Rende en Mina elk jaor, samen met dochter Klazien, in de vakantieperiode naor Aalten veur een paar waeke. Het waren harteleke mensen, Mina veural streng geleuveg, Rende wat lossier. Dochter Klazien was een ander geval, daar kom ik zo nog op terugge. In de vakantie-veckken die ze bi-j ons deurbachten, draejden Rende en Mina gewoon met in 't dagelekse wark. Ze gingen zelden argens naor too, maor wal naor opgedaone kennessen van de kerke. Inmiddels was d'r, sinds het trouwen van mien vader en moder en de komst van de eerste kinder, een aparte kökken / kamer emaaft veur mien grootolders, zodat de huusholdens escheiden werden. Maor de slaopplekken veur iederene waren nog hetzelfde, daar werd neet over eklaagd. Rende en Mina slepen dan in mien vader en moders bedde, Mien vader en moder in een bedstee en wi-j as kinder in de andere bedstee, of bi-j de Barnekamp. Klazien ging altied naor de Barnekamp hen slaopen.

Wi-j as kinder, ikzelf en miene twee zussen, dee d'r toen al waren, hebt altied mooie vakantie-dagen ehad samen met dochter Klazien. Wat mi-j nog altied heugt, is dat-e wi-j bi-j 't roggemaaien verstopper-tjen spöllen in de 'korenschoven' dee werden op-ezet um de garven te laoten dreugen.

Of wi-j heelpen met 't plukken van fruit. Wi-j kreggen dan een kwartjen per emmer as beloning, maor wi-j atten, veural met de karsenpluk, wal veur twee kwartjes op. Proemen en karsen waren geliefde kost veur ons. Neet altied lukten ons dat, want mien grotvader stond ok vake onverwachts onder de boom um te kiekken of d'r neet meer deur de mond dan naor de emmer ging.

Noo was Klazien minimaal tien jaor older as wi-j en bi-j eur begonnen de hormonen al een betjen te warken, want zee was verliefd op de buurjongen. Ze had dan ok allerlei smoesjes um daar regelmaoteg hen te gaon, buten het slaopen um. Of 't neet klikken wol, wet ik neet, maor 't is niks eworden. Maor zee zat d'r altied wal vol van en samen met de buurjongen hadden wi-j dan weer een hoop lol.

Nao de oorlog gingen wi-j as kinder vake bi-j mien vader achterop de Berini M21, naor Harderwiek. Wat mi-j daarvan bi-j ebleven is, dat is de komst bi-j Rende en Mina, van 't olde opaetje, dee dan verse ongerookte paling metbracht. Dee werd ekokt en dat was mi-j lekker, lekkerder nog dan een gerookte paling, waar mien vader dan weer

op trakteerden as wi-j naor 't strand van Harderwiek gingen. Ok mocht ik een lang weekend as een soort vakantie in Harderwiek deurbrengen.

Inmiddels wazze wi-j met het gezin hervormd ewodden. Vlakbi-j Rende en Mina stond een hervormde kerke, maor daar mocht ik neet hen van Rende en Mina. Dat begrep ik neet en dat werd mi-j ok neet uut-elegd. Ik mocht wal naor de Grote Kerke in 't centrum van Harderwiek. Dat lek mi-j wal mooi, zo'n grote kerke en dat was 't ok. Völle later begrep ik wal dat dee kerke vlakbi-j Rende en Mina een vri-jzinnege kerke was. En wi-j waren as gezin natuurlek al af-egleden um allemaole naor de Hervormde kerke te gaon, een bezeug daoran kon d'r dan ok neet meer bi-j.

Mien beide oldste zusters en ik könt nog heel wat meer verhalen vertellen, maor ik bun al over mienen taks hen wat het aantal weurde betreft, dus ik sluit dit verhaal af met de constatering dat de tied van de oorlog en vlak d'r nao, ons als oldste kindere ok mooie dinge hef op-eleverd.

*Arnold Arentsen*

**Venster naar buiten**

**DE DAG NA PINKSTEREN**

**“Alles is relationeel”**



**Spreker: evangelist HARM JONKER**

**Met medewerking van:**

**TESTIFY**  
CHRISTELIJK 4000  
AALTEN

**o.l.v. dirigente MINCKE NICOLAI  
Begeleiding piano: GERBEN HOBELMAN**

**CGK AALTEN  
BERKHOVENSTRAAT 9**

**MAANDAG 20 MEI 2024  
AANVANG 10.00 UUR**

# Terugblik op ... De laatmiddeleeuwse Aaltense Kruisweg

Tekst: Mia Bijen



Op Goede Vrijdag van het jaar 2024 werd in Aalten, in een zaaltje in het 'Helenahuis', de Kruisweg van Jezus herdacht. Dat gebeurde met afbeeldingen van de laatmiddeleeuwse Aaltense Kruiswegstaties.

Voorgangers waren Jos Droste en Hans de Graaf. De dertien zandstenen staties stonden ooit langs de glooiende paden van het dorp, richting de Calvarieberg. De originelen hangen prominent in museum Catharijneconvent te Utrecht. Als cultureel erfgoed zijn ze van nationale betekenis.

Naast de traditionele zang tussen de staties werd een verbinding gemaakt met de hedendaagse kruiswegen. In een gebed

bij elke statie werden die noden voorgelegd aan de Schepper van hemel en aarde. Ook het weer opstaan uit de nood, dankzij naastenliefde, kreeg de aandacht. Het was een indrukwekkende en goed bezochte herdenking. Na afloop konden de aanwezigen elkaar ontmoeten.

Alle veertien staties werden op beeldscherm vertoond.

Hieronder een impressie van de herdenking/gedachtenis van Jezus. Aan zijn veroordeling, zijn lijdensweg door de straten van Jeruzalem naar de Calvarieberg en zijn kruisiging.

Na het vertonen van iedere statie sprak Jos Droste een tekst uit, passende in de huidige tijd en werd die gezamenlijk gezongen.



**Eerste statie**

*De veroordeling van Jezus.*



**Jezus sterft aan het kruis**

*Voor wie tenonder gaan aan inzet voor anderen, dat zij ons bewust maken van onze rol in deze wereld.*



**Veronica dept het zweet en bloed van het gezicht van Jezus**

*Voor hen die durven handelen, dat zij een voorbeeld zijn voor hen die weg glijden of onverschillig zijn.*



**De graflegging**

*Voor de naamloze doden voor hen die niet weten waar hun geliefden zijn. Voor allen van wie het leven op een dood spoor is gekomen. Dat de levenskracht, die hen verliet mag terugkeren.*

**Venster naar buiten**



De musical Ester gaat over een jonge vrouw die onverwacht voor een grootse opdracht komt te staan. Een eeuwenoud verhaal herverteld in een hedendaagse context.

Ester gaat over machtige mannen die vinden dat vrouwen alleen geschapen zijn om mooi te zijn, over grensoverschrijdend gedrag, over vluchtelingen in nood, over falende politici, over discriminatie en de moed van een enkeling om er tegenin te gaan. Ester is een duizelingwekkend en actueel verhaal in een tijd waarin we van crisis naar crisis lijken te struikelen.

De musical laat je niet onberoerd: waar haal jij moed vandaan, wie vertrouw je, wat is goed en wat is kwaad? Waar sta jij?

Kaarten online te bestellen via [Esterdemusical.nl](http://Esterdemusical.nl)

# Concert Peter en de Wolf in Oude Helenakerk

**AALTEN - Organist Harry van Wijk geeft samen met poppenspeler Alexander Bauwens een bijzonder concert in de Oude Helenakerk. Samen voeren ze het verhaal van Peter en de Wolf op. Het concert vindt plaats op zaterdag 11 mei en begint om 16.00 uur. Volwassenen betalen € 15,00 per persoon, kinderen die op de basisschool zitten mogen gratis naar binnen.**

door Karin Stronks

Het muziekstuk wordt op het orgel van de Oude Helenakerk gespeeld. Organist Harry van Wijk vertelt: 'Voor het orgel is een speciaal arrangement geschreven. We spelen pakkende wijsjes, tekst wordt afgewisseld met muziek. Het is een vrolijk, frivool, zeer toegankelijk concert, zeker ook voor kinderen en jongeren erg geschikt. De poppenspeler Alexander Bauwens speelt het verhaal met zijn figuren en gaat gelijk op met de woorden en de orgelmuziek'.

Het verhaal gaat over Peter, een jongen die met zijn opa aan de rand van het bos woont. Van zijn opa mag Peter niet buiten het hek spelen. Er zijn gevaarlijke dieren in het bos. Maar Peter is eigenwijs en helemaal niet bang. Op een mooie dag speelt hij, ondanks opa's waarschuwingen, met zijn dierenvriendjes, een vogeltje, een kat en een eend, buiten het tuinhok. Dan verschijnt er een grote wolf die achter ze aankomt. Peter weet de wolf te vangen en zorgt ervoor dat hij niet wordt doodgeschoten door de jagers, maar naar de diertuin wordt gebracht.

Organist Harry van Wijk heeft het stuk onder andere in Weesp uitgevoerd met Alexander Bauwens. 'In Weesp werd vorig jaar gevierd dat



het 200 jaar geleden, in 1823, het Bätz-orgel is geplaatst in de Grote- of Laurenskerk. Op dit bijzondere feestje mochten wij Peter en de Wolf samen opvoeren. Het was een prachtige ervaring, de hele kerk zat vol kinderen! We hopen dat ook hier in Aalten veel kinderen en jongeren naar het concert komen. Voor hen is het wellicht een mooie kennismaking met klassieke muziek en voor de oudere jongeren een feest van herkenning, jeugd sentiment'. Peter en de Wolf is een muzikaal sprookje van Sergej Prokofjev, geschreven in opdracht van een jeugdtheater in Moskou. In 1936 ging het stuk in première en is wereldwijd zeer succesvol geworden. Het stuk is oorspronkelijke geschreven voor een orkest, elke figuur uit het verhaal wordt bespeeld door een instrument. Onder andere het Nederlands Philharmonisch Orkest heeft het stuk ten gehore gebracht.

## Verenigingen

### 't Praothuusken

(bijna) elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten

Op 8 Mei hebben we een spelletjesmiddag.

Op 15 mei vieren we samen met een aantal kinderen van de Groen van Prinsterer school Pinksteren.

Fijn dat Juf Mariska en heel veel kinderen dit weer samen met ons willen vieren. Ook Heidi Ebbers zal deze keer meewerken.

Op 22 mei is er geen Praothuusken.

We hopen iedereen weer te zien op 29 mei bij de spelletjesmiddag.

Lijkt u dit ook gezellig?

Kom gerust kijken, luisteren en meedoen.

Graag tot ziens,

Namens de werkgroep:

Dien Scholten (voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag tel. 0543 - 476042)

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers, Jolanda Wevers tel. 06 - 269 28 997



## R.K. Kerk - op weg naar een synodale kerk

Onder deze titel verzorgt mgr. Hoogenboom op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 15 mei om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een avond over het synodale proces van de katholieke kerk. De drie grote thema's zijn: gemeenschap, participatie en missie.

Vanaf 19.15 uur hopen we u met een kop koffie / thee te mogen verwelkomen.

Mgr. Hoogenboom is namens de Nederlandse bisschoppen deelnemer aan de synode in Rome. De tweede ronde van de synode start in oktober 2024.

Voor meer informatie verwijzen we u naar [www.paulus-ludger.nl](http://www.paulus-ludger.nl)

## COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

### Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

### Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

### Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela  
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl  
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.  
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.  
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

### Fotografen

Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

### Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer, Harmien Wensink  
coordinator@kerkvenster.nl

### Website en webshop

Arnold Arentsens, website@kerkvenster.nl

### Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

### Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: [coordinator@kerkvenster.nl](mailto:coordinator@kerkvenster.nl)

### Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

### Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

### Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 31 mei 2024. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 21 mei 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: [www.kerkvenster.nl](http://www.kerkvenster.nl).

### Aanleveradressen kopij

E-mail: [redactie@kerkvenster.nl](mailto:redactie@kerkvenster.nl), brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



### PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

[pefc.nl](http://pefc.nl)

# Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker  
Heidi Ebbers  
tel. 06-486 23 833  
jeugdwerkaalten@  
kerkvenster.nl

## De kunst van verwonderen

't Was een wonder, boven wonder ... Hi, hi, hi, ha, ha, ha ... ik stond er bij en ik keek ernaar!

Jullie kennen dat liedje vast! Het is een kinderliedje over verwonderen. Verwonder jij je wel eens ergens over? Of vind je alles 'gewoon'? Maar hoe gewoon is de wereld om ons heen eigenlijk? Met andere ogen naar de wereld kijken, kan je helpen om je te verwonderen. Euh ... kijken met andere ogen? Nee, natuurlijk niet letterlijk *andere ogen*, want dat kan niet. Maar je kunt wel 'anders' kijken: met aandacht en nieuwsgierig.

## De kunst van geloven

Kunstenaars zijn expert in het kijken met andere ogen. De afgelopen maanden zijn verschillende mensen, grote en kleine kunstenaars, bezigt geweest om op een creatieve manier hun geloof, hoop en/of vertrouwen uit te beelden in een kunstwerk. Ook in het jeugdwerk sloten we aan bij het project van Kunstzinnig Aalten: *de Kunst van geloven*. Een aantal kinderen uit groep 6 t/m 8 heeft in twee blokken aan dit project gewerkt. In het eerste blok hebben we het thema verkend aan de hand van de volgende vragen: Wat geloof jij eigenlijk? Wie is God (voor jou)? en Wat is waarheid? In het tweede blok hebben we geprobeerd dat wat we ontdekten, te verwerken in een persoonlijk kunstwerk. Alle kunstwerken, ook die van de kinderen, zijn te bewonderen tijdens de expositie in de Oude Helenakerk (zie ook het artikel elders in dit KerkVenster).

## Kliederkerk en de kunst van verwonderen en geloven

Als je al eens bij de Kliederkerk bent geweest weet je vast dat we ons daar regelmatig over van alles en nog wat verwonderen én dat we creatief proberen te ontdekken wat geloven nu eigenlijk is. Dus de Kliederkerk past heel goed bij het project van Kunstzinnig Aalten.

Op zondag 26 mei, de opening van de expositie 'De kunst van verwonderen en geloven', is er dan ook een speciale Kliederkerk. Ja je leest het goed, een speciale Kliederkerk! Wat is er dan speciaal? Nou, we gaan de kerkdienst in de Oude Helenakerk combineren met de Kliederkerk. Het thema is 'De kunst van verwonderen'. We starten allemaal samen om 09.30 uur in de Oude Helenakerk.

Na de opening met een verhaal kan iedereen die dat wil naar Elim voor de ontdekactiviteiten.



Het eind van de dienst met de zegen beleven we weer samen in de kerk. Waarna we met z'n allen naar Elim gaan om de ochtend gezamenlijk af te sluiten met koffie, thee, limonade en wat lekkers.

We hopen op een mooie ochtend! Ben jij erbij?



## Een leuke oefening om te kijken met andere ogen en je te verwonderen:

- Nodig: • Tekenpapier  
• Kleurpotloden

Zet je potlood op papier en zwalk en zwier of roteer over het hele papier zonder je potlood op te tillen. Als je klaar bent, kun je stukjes inkleuren en/of kijken wat jij erin ziet. Werk dat uit (draai eventueel het papier en kijk goed).

(Dit idee komt uit het boek *Effe tekenen* van Marina Breukelman)



## Wat is er de komende tijd (nog meer) te doen in het Jeugdwerk?

Zondag 5 mei	10.00 uur	Kindernevendienst	Zuiderkerk
Donderdag 9 mei	10.00 uur	Hemelvaart - Openluchtdienst met kinderprogramma	Romienendal
Zondag 12 mei	10.00 uur	Kindernevendienst	Zuiderkerk
Zondag 12 mei	17.30 uur	Diepgang	Jongerenhuis
Zondag 19 mei	10.00 uur	Kindernevendienst met Godly Play-verhaal	Zuiderkerk / Jongerenhuis
Zondag 26 mei	09.30 uur	(Speciale) Kliederkerk	Oude Helenakerk/ Elim (Let op! Andere begintijd en locatie!

