

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 9 • VRIJDAG 12 APRIL 2024



27 april Koningsdag

Zie Ik ga iets nieuws beginnen

Tekst: ds. Freerk Hovinga, Winterswijk

We leven in een tijd van verandering. Grote gebeurtenissen als de coronapandemie, maar ook de oorlog in Oekraïne en de strijd tussen Israël en de Palestijnen, hebben een schokgolf teweeggebracht. Terwijl er eerder een groter geloof was in de wetenschap, dringt het besef door dat die ook niet alles kan. Er is veel meer wantrouwen ontstaan tegenover de gevestigde orde, waardoor grote politieke verschuivingen plaatsvinden en populistische leiders aan de macht komen. We leven in een tijd waarin nepnieuws en complottheorieën welig tieren. Daarnaast zien we ook veel mensen die zich zorgen maken over de opwarming van de aarde (XR) en zich inzetten voor wereldvrede. De vraag is of en hoe de Kerk zich in al dit tumult staande kan houden.



Tomáš Halík / Wikipedia

Ook de Kerk is aan verandering onderhevig. Zover mijn geheugen reikt, zie ik de Kerk alleen maar kleiner worden. Was ik veertig jaar geleden een van de jongsten die naar de Kerk ging, nu hoor ik nog steeds bij de 'jongeren' die naar de Kerk gaan. Het aantal kerkleden en het kerkbezoek nemen hard af, vacatures voor taakgroepen en kerkenraad zijn steeds moeilijker te vervullen. Zonder bestuur zal een Kerk ophouden te bestaan. Als we even verder kijken dan onze eigen kerkelijke gemeente is de vraag hoe de Kerk kan reageren op wat er in de wereld gebeurt. Is de Kerk in staat om mee te veranderen?

'De hele nacht hebben wij ons ingespannen om iets te vangen', zeiden de leerlingen van Jezus tegen hem toen Hij hen zei om naar dieper water af te steken (Lucas 5). Het gevoel van de leerlingen is voor veel gelovigen herkenbaar. Alles wat we doen lijkt vergeefs. We spannen ons al jaren in om de Kerk aantrekkelijker te maken, om nieuwe leden te winnen, maar al ons werken heeft niet het gewenste resultaat. Precies op het moment dat de leerlingen met lege handen staan omdat ze niets gevangen hebben, zegt Jezus tegen hen dat ze naar dieper water moeten varen. 'Probeer het daar nog eens.' Zou dat ook voor de Kerk gelden? Moeten we afsteken naar dieper water? Het is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat we de Kerk niet 'redden' door alleen uiterlijke vormen aan te passen. We zullen een laag dieper moeten gaan.

Iemand die over de vraag hoe het verder moet met de Kerk diepgaand nagedacht heeft, is de Tsjechische priester Tomáš Halík in zijn boek 'De

namiddag van het christendom' - Op weg naar een nieuw tijdperk. Om teleurstelling te voorkomen, het is niet zo dat hij met concrete antwoorden komt. Als er eenvoudige antwoorden bestaan op de vraag hoe nu verder, dan waren die ook allang gegeven. Halík schets een realistisch, maar geen somber beeld van de Kerk. Hij ziet de crises van de huidige tijd ook als een tijd van kansen.

Het leeglopen van de Kerk heeft in zekere zin ook iets goeds gebracht, geeft Halík aan. Terwijl veel mensen eerder uit gewoonte of plichtsgetroouw de Kerk bezochten, is dat nu hun eigen vrije keuze. Christenen denken, wellicht meer dan vroeger, na over hun persoonlijke geloof en over wat het voor hen betekent. Daardoor kan het geloof zich verdiepen en vernieuwen.

Halík geeft heel nauwkeurig weer hoe de wereld de afgelopen jaren veranderd is. Alleen daarom al is zijn boek de moeite waard om te lezen. Het is voor hem belangrijk dat de Kerk openstaat voor alle veranderingen die plaatsvinden, wat iets anders is dan daar automatisch in meegaan. De Kerk moet de 'tekenen van de tijd' proberen te begrijpen om daar op de juiste wijze op te kunnen reageren. Daaraan heeft het nog wel eens ontbroken. De Kerk kan dan wel op een rots gebouwd zijn, ze mag niet versteend raken. Ook de Kerk zelf is in verandering en dat is nooit anders geweest.

De Kerk kan dan wel (in ons werelddeel) op haar retour zijn, dat geldt zeker niet voor het geloof. Veel mensen zoeken naar iets dat hun eigen leven overstijgt, dat hun leven zin en betekenis geeft. Deze zoekers kom je tegen binnen én buiten de

Kerk. Dat onderscheid is vaak helemaal niet meer zo duidelijk: in en buiten de Kerk kom je gelovigen tegen én twijfelaars. Hoe levensvatbaar de Kerk is, hangt volgens Halík voor een groot deel af van de wijze waarop ze met hen kan communiceren. Hoe kan de Kerk omgaan met de zoekers binnen en buiten de Kerk?

Een van de richtingen die Halík wijst, is dat de Kerk moet erkennen dat ze onderweg is en niet al op haar eindbestemming. Het geloof is een zoektocht, waarbij de Kerk een leerschool kan zijn. De Kerk zou een spiritueel centrum moeten zijn, waar ruimte is om je geloof te beleven, maar ook voor ontmoeting en gesprek, waar geloofservaringen gedeeld worden. Het geloof moet in praktijk gebracht worden, door net als Jezus op te komen voor wie in psychische, sociale of lichamelijke nood zijn.

We moeten in ieder geval onze angst overwinnen en net als Abraham eropuit trekken. We zullen een proces moeten beginnen van naar elkaar luisteren en gezamenlijk een weg vinden naar de toekomst. Belangrijk lijkt me ook dat we erkennen dat we niet precies weten hoe het nu verder moet. Desondanks kunnen we de toekomst met vertrouwen en hoop tegemoet zien, omdat er ook beloften klinken van Godswege: 'Zie Ik ga iets nieuws beginnen. Het ontkiemt al. Zie je het niet?' (Jesaja 43: 19).

Dit artikel verscheen eerder in Kerkenwerk van 25 januari 2024, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Winterswijk.

Suppoostengroep Oude Helenakerk

Foto: Marco Heemskerck

Als suppoostengroep van de Oude Helenakerk Aalten zijn we onlangs een dagje uit geweest. Vanuit Aalten vertrokken we met auto's naar Deventer. We konden parkeren op een grote parkeerplaats aan de IJssel en vandaar met een pontje oversteken, dan ben je gelijk middenin de oude binnenstad van Deventer.

We hebben de bijzonder fraaie Lebuinuskkerk bezocht. Rond kwart voor twaalf werden we bij de hoofdingang van de kerk opgewacht door onze gastvrouw en suppoost van die kerk Willemien te Bokkel (uit Aalten afkomstig). Zij heette ons welkom.

Eerst hebben we deelgenomen aan het coventry-gebed. Dit is een liturgie rond het gebed dat in een netwerk van kerken in Nederland, maar ook in andere landen wordt gehouden. Over het algemeen iedere vrijdag om dezelfde tijd. Het is een gebed voor vrede en verzoening. Het is een korte liturgie bestaande uit zingen, muziek, gedicht, korte meditatie en gebed, en duurt ongeveer twintig minuten.

De rondleiding die hierna volgde was voor ons bijzonder leerzaam. Over zo'n enorm grote en oude kerk is natuurlijk heel veel te vertellen. En voor ons is het ook leuk om te zien hoe ze dit elders doen, want het suppoosten in een oude kerk is enorm

leuk. Dat ondervinden we in onze Oude Helenakerk ook iedere keer weer. Je krijgt er vaak onverwacht de prachtigste gesprekken.

Ook gebeurt het regelmatig dat er bezoekers komen die vroeger in Aalten hebben gewoond en de kerk nog eens willen bezoeken.

Nu ik dit zo schrijf besef ik dat we toch wel een probleem hebben in onze suppoostengroep.

Wij hebben namelijk dringend versterking nodig. Ik weet zeker dat er in onze gemeente mensen zijn die heel veel plezier aan dit baantje zouden beleven.

Wij zoeken mensen die minimaal vijf dagdelen van ongeveer drie uur per seizoen beschikbaar zijn voor deze functie. Mensen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van onze kerk en graag mensen willen ontmoeten.

Wat je ervoor terugkrijgt?

Vaak een hoop hartelijkheid van de bezoekers, en ook de contacten met je mede-suppoosten zijn fijn. Mocht je interesse hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Ad Doornink

adencorrie@live.nl - tel. 0543-723360

Overdenking

Een 'tweede' taal

door: Heidi Ebbers

Ervaring gaat voor taal. Deze stelling werd ons voorgelegd op de landelijke Godly Playdag. Mijn eerste reactie was 'eens!'. Ik mopper namelijk nog wel eens dat onze kerk zo 'talig' is want ik ben meer van 'ervaren'. Maar klopt dat eigenlijk wel? Want ik hou ook enorm van verhalen (vertellen). En dat is toch echt 'taal'. Hoe zit dat nou? Gaat ervaring voor taal of gaat taal voor ervaring? Een leuke vraag om eens over na te denken.

Ik denk dat ik zo van Godly Play houd omdat ik daarmee kinderen kennis kan laten maken met een 'tweede' taal. De eerste taal is die van de hapklare feiten. Maar als je iets wilt zeggen over hoogte- en dieptepunten in je leven; liefde; dood; God en mens, dan schiet die taal soms tekort. Daarom gebruiken bijvoorbeeld dichters en verhalenvertellers een 'tweede' taal. Dit is een taal met ruimte voor beelden en intuïties, voor verwondering. Een taal die recht doet aan dat wat niet meteen zichtbaar is en toch belangrijk. (Verhalen leven!, z.d.)

Godly Play veronderstelt dat ervaring voor taal gaat. Ook de kleinsten ervaren God. En ook mij helpt Godly Play om ervaring onder woorden te brengen, door de combinatie van vertelmateriaal, handelingen, taal en ruimte voor verwondering. Regelmatig denk ik tijdens Godly Play: 'Ja, dit bedoelde/voelde ik, ik had er alleen nog niet de juiste woorden voor.'

Maar dat taal ook voor de ervaring kan gaan, dat taal mijn ervaring kan veranderen, ontdekke ik dit jaar op Goede Vrijdag. Het doven van de Paaskaars vind ik elk jaar weer een heftig moment. Dus ik zette me schrap toen de kaarsendover op de vlam gezet werd. De rook steeg op en verspreidde zich in de ruimte. Dit beeld herinnerde mij aan een stukje uit een Godly Play verhaal dat ik het afgelopen jaar een aantal keer heb mogen vertellen:

*Nu ga ik jullie iets laten zien. We gaan het licht veranderen. Nee, ik zei niet dat we het licht gaan uitdoen of doven. Kijk maar, zie je hoe al het licht in dit vlammetje zit? Dat is gemakkelijk om te zien. Kijk nu goed. Het verandert. Je kunt het niet meer zien, maar dat betekent niet dat het weg is. Het verspreidt zich. Het vult deze ruimte. Waar je vandaag ook gaat, daar zal ook het licht zijn. Onze ruimte is vol onzichtbaar licht. Jouw licht. Het licht dat je ontvangen hebt op de dag dat jij het licht zag. (...)
Er kwam een tijd dat zelfs dat ene licht moest veranderen, zodat het niet slechts in één plaats was, maar overal kon zijn.*

Mijn spanning verdween en er verscheen een glimlach op mijn gezicht. Wonderlijk!



Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink,
Stadsbroek 151,
7126 CP Bredevoort,
tel. 06 - 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks, Misterstraat
24 A, 7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres KerkVenster

Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen, Wiersse 6,
7006 HX Doetinchem,
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Dhr. J.A. Hoefman, Ambthuiswal 1-09; mevr. A. van der Heide-Hogenhout, Stadsbroek 149, en mevr. G.W. Piek-Scholten, Ambthuiswal 1-14, vieren in de komende weken hun verjaardag.

Dhr. Hoefman wordt op 19 april 90 jaar en mevr. Van der Heide viert op 26 april haar 82e verjaardag. Mevr. Piek hoopt op 29 april de leeftijd van 105 jaar te bereiken.

Alle jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Collectes en giften febr. 2024

Kerk

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker € 40,00
Collectes in de dienst € 371,05
Giften via de bank € 40,00

Diaconie

Collectes in de dienst voor Moldavië . . . € 471,05
Giften Samen Eten € 254,00
Overige koffiedrinken € 69,60

Gemeentebijeenkomst Toekomst kerk Bredevoort

Op 24 maart 2024 is er een informatie-bijeenkomst geweest, waarbij u als kerklid bent geïnformeerd over de aanbevelingen en plannen voor de toekomst. Deze bijeenkomst was bedoeld om de leden bij te praten over de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet naar aanleiding van de gemeentebijeenkomst in maart 2023 en de plannen die in de maak zijn. Arjan Twigt en Joke Meynen hebben de plannen en aanbevelingen van de commissie Toekomst kerk Bredevoort toegelicht. Na afloop zijn er vragen beantwoord en werd er met elkaar van gedachten gewisseld. Hieronder vindt u een korte weergave van de toelichting.

Plannen en aanbevelingen voor de toekomst in het kort

De commissie Toekomst kerk Bredevoort ziet mogelijkheden tot samenwerking en versterking op de volgende punten:

1. Samenwerking en uitbouw daarvan met de buurkerken
2. Samenwerking en uitbouw daarvan met Katholiek Kontakt
3. Het invoeren van een werkgroepenstructuur
4. Het aanstellen van een kerkelijk werker ter ondersteuning van de raden en de predikant.

1. Samenwerking en uitbouw daarvan met de buurkerken

Namens de kerk van Bredevoort nemen bij toerbeurt deel in dit overleg: Jan Ebbers, Bert Stronks, Joke Meijnen, Henny Tolkamp, Monique Garstenveld (KK) en Arjan Twigt. Er zijn nu vier vergaderingen met de buurkerken geweest, onder uitnodiging en voorzitterschap van de Classis.

De eerste twee met Lichtenvoorde en Dinxperlo en de laatste twee met Varsseveld (+ Halle) en Aalten erbij. De doelstelling is om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Gebleken is dat elke kerk met ongeveer dezelfde problemen kampt, zij het op verschillende schaal. De invulling van ambtsdragers, de financiën, het beheer

Opening tweedekanswinkel Bredevoort

Op zaterdag 27 april aanstaande (Koningsdag) om 10.00 uur gaat de tweedekanswinkel in 't Koppelhuis in Bredevoort voor het eerst open dit jaar.

Na Koningsdag zijn we elke week geopend op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur. De opbrengst van de winkel komt ten goede aan de instandhouding van de St. Joriskerk.

Mocht u kleding beschikbaar willen stellen dan houden wij ons aanbevelen.

De kleding kan afgegeven worden bij Jolanda, Kerkstraat 2e; bij Coby, Tolhuisweg 8; bij Anja,



Kleine Gracht 10 of bij de beheerder van 't Koppelhuis.

We zien jullie graag in onze winkel.

van gebouwen en landerijen, het vinden en onderhouden van een predikant en vorming en toerusting worden als voorbeelden genoemd. De gesprekken zijn heel open en we leren elkaar steeds beter kennen.

Het zijn goede bijeenkomsten geweest, zowel qua onderlinge sfeer als nut en noodzaak tot samenwerking. We kunnen als het ware bij elkaar shoppen voor goede ideeën en ondersteuning, en gebruikmaken van elkaars sterke kanten.

We weten elkaar al goed te vinden en er zijn korte lijnen. De Classis ziet ons samen als 'de kerk van de Oost Achterhoek'.

2. Samenwerking en uitbouw daarvan met Katholiek Kontakt (KK)

De samenwerking met Katholiek Kontakt bestaat tot nu toe uit het delen van het kerkgebouw voor afzonderlijke en gezamenlijke (oecumenische) diensten, rouw- en trouwdiensten, doop en het gebruik van de kerk als oefenruimte voor het katholieke koor. Er is een gezamenlijk kosterschap. De beelden en iconen van de katholieke kerk hebben een plaats gevonden in de St. Joriskerk, om ruimte te geven aan de eigen identiteit van de katholieke inwoners van Bredevoort en omstreken.

De bedoeling is om de contacten met KK zoveel mogelijk uit te bouwen en taken samen op te pakken. Er is geregeld contact met het dagelijks bestuur van KK en daar worden afspraken gemaakt, bijv. over de kosten van het gebruik van de gebouwen. Vorige maand nog zijn de diaconie en Caritas bij elkaar geweest om te bezien hoe wij elkaars activiteiten, lokaal en ver weg, kunnen versterken en ondersteunen.

De mogelijkheid om als gastlid deel te nemen aan de kerk, door katholieke inwoners van Bredevoort en omstreken, zal verder onder de aandacht worden gebracht. Hierdoor kunnen katholieke inwoners van Bredevoort die de kerk en haar activiteiten waarderen, als zij dat willen, ook financieel bijdragen met een vrijwillige jaarlijkse gift. Met KK zal bekeken worden of en hoe zij deel kunnen nemen in de werkgroepen van de kerk. Daarover straks meer.

KK werkt al veel via de app, hetgeen veel vergaderen vervangt en waarmee een groot deel van hun bestaande activiteiten gewoon doorgang kan vinden. Mogelijk kan deze app-groep verder uitgebouwd worden met leden van de werkgroepen of andere geïnteresseerden.

We willen ook een mogelijkheid creëren om vriend van de St. Joriskerk te worden, om zo het draagvlak in Bredevoort voor het gebouw en de activiteiten te vergroten. Ook leden van andere PKN-gemeenten kunnen vriend worden als ze zich betrokken voelen bij Bredevoort.

3. Het invoeren van een werkgroepenstructuur

De commissie Toekomst kerk Bredevoort wil de kerkenraad voorstellen om werkgroepen in te stellen. Dit is een praktische manier van werken, waarbij de leden van de kerkenraad ontlast worden en een kleinere groep ambtsdragers geen probleem hoeft te zijn. Het zal in de huidige vorm steeds moeilijker worden om ambtsdragers te vinden. Het werken met werkgroepen, naar voorbeeld van PKN Lichtenvoorde, wordt als een laagdrempelige manier gezien om de taken die er liggen naar behoren uit te voeren. Mensen zijn sneller geneigd om deel te nemen aan een werkgroep die hen aanspreekt, dan om lid van

de kerkenraad te worden. De verwachting is dat hiervan een stimulerende werking uitgaat, waardoor mensen sneller warmlopen om iets te gaan doen voor de kerk.

De opzet is dat er aan elke werkgroep een kerkenraadslid deelneemt. Hierdoor wordt de directe lijn met de kerkenraad gewaarborgd. De werkgroep werkt zelfstandig en kan zelf bepaalde beslissingen nemen, binnen de kaders die door de kerkenraad zijn gesteld en met inachtneming van de kerkorde. De taken van de werkgroepen worden door de kerkenraad vastgesteld. De precieze invulling moet nog worden uitgewerkt.

Werkgroepen

Het is de bedoeling om de volgende werkgroepen in te stellen:

a. werkgroep eredienst/vorming en toerusting

Invulling bijzondere diensten, Stille Week, ADA-diensten, preek van de leek, muziek in de kerk, organisten, cantorij, lokale muzikanten, het uitnodigen van sprekers voor bijeenkomsten en diensten, vertonen van films of andere culturele activiteiten etc.

b. werkgroep pastoraat

Bezoeken afleggen, contacten met de wijkdames, muziekmiddagen organiseren, Samen Eten, Ik-mis-je-wandeling, vrijwilligersavond etc.

c. werkgroep diaconaat

Opzetten en ondersteunen van (plaatselijke) projecten, ondersteuning charitatieve projecten, Stichting Present Aalten-Dinxperlo, tweedekanswinkel, samenwerking Caritas RK.

d. werkgroep Financiën en Beheer en duurzaamheid

Financiële zaken, beheer vastgoed, beheer en uitbouw pluktuin / voedseltuin / gedenkbos, zuinig omgaan met / opwekken van energie, archief-beheer etc.

e. werkgroep PR en communicatie

Uitdragen waar de kerk en raden en werkgroepen mee bezig zijn. Dit kan via in Bredevoort bestaande websites als Bredevoort.nu en Bredevoorts Nieuws, maar ook via onze eigen website, via KerkVenster en Aalten Vooruit en via een nieuwsbrief.

f. werkgroep Jeugd, Bastion en ouders

Verzorgen van contacten met de school Bastion, activiteiten voor jeugd en ouders, organiseren van excursies, jeugdfilms, Palmpasenoftocht, kinderkerstdienst, Kliederkerk.

Het aantal werkgroepen en de invulling ervan kan nog wijzigen. De verwachting is dat de werkgroepen veelal via de app kunnen werken en daarom niet zo vaak hoeven te vergaderen.

Er zal natuurlijk nog een plan gemaakt moeten worden voor de werkwijze van deze werkgroepen, waar de verantwoordelijkheden liggen, welke bevoegdheden de werkgroepen hebben en hoe er gecommuniceerd wordt. Maar in principe kan er al begonnen worden. Er is al een werkgroep Kerkbalans van start gegaan.

We willen deze veranderde werkwijze actief uitdragen en mensen zoveel mogelijk op hun per-

soonlijke interesse gaan benaderen. Zoals ouders van kinderen op 't Bastion, muziek liefhebbers, schrijvers en ICT-ers, geschiedenis liefhebbers, milieumensen en boeren, film liefhebbers etc.

Als u ergens zin in krijgt, doe dan gerust mee en meld u alvast aan.

4. Het aanstellen van een kerkelijk werker

Om een vloeiende overgang naar de toekomst mogelijk te maken, wordt het werken met een kerkelijk werker noodzakelijk geacht. Ada zit nu in de laatste jaren van haar carrière en het is nog maar de vraag of we aan het eind van haar dienstverband een nieuwe predikant kunnen beroepen. Uit het regionaal overleg blijkt dat buurgemeenten moeite hebben om een vacature in te vullen vanwege het ontbreken van voldoende kandidaten. Om hierop te anticiperen wordt de inzet van een kerkelijk werker nodig geacht. Deze zal onderdeel uitmaken van de kerkenraad. We verwachten dat met de inzet van een kerkelijk werker het enthousiasme om taken uit te bouwen zal toenemen. In eerste instantie wordt gedacht aan een geschikt iemand met een dienstverband van circa 12 uur per week, in eerste instantie voor een jaar. Uiteraard zal ook op tijd gestart worden met de werving van een nieuwe (deeltijd-) predikant, mogelijk in samenwerking met een buurgemeente.

Vragen en ideeën

Er waren weinig vragen en daarom was er veel ruimte voor het luisteren naar elkaars mening. We vermelden kort een aantal zaken die genoemd zijn in de discussie.

- De samenwerking met KK is goed en wordt steeds beter. Diaconie en Caritas hebben elkaar gevonden en werken intussen samen.
- In Bredevoort heeft de samenwerking altijd al goed gewerkt.
- De mensen van KK overleggen met elkaar via app-groepjes en dat zou ook een goede manier voor ons kunnen zijn om informatie te delen.
- Voor de werkgroepen willen we de mensen zoveel mogelijk persoonlijk benaderen. Ook mensen die geen lid zijn, kunnen meedoen in een werkgroep. De werkgroepen zouden een vlek kunnen zijn die zich uitbreidt.
- De te benoemen kerkelijk werker willen we graag breed inzetten, daar waar nodig is. Het zou fijn zijn als deze persoon een helicopterview op de gemeente zou hebben.
- Het zou ook een 'duwer' kunnen zijn, iemand die de nieuwe plannen een boost zou kunnen geven.
- We moeten niet te bescheiden zijn om de noodklok te luiden.
- De kerk zou zich meer bekend moeten maken, meer laten zien wie we zijn en waar het bij ons omdraait. Dit gebeurt nu niet of nauwelijks.
- We moeten ons afvragen wat de stip aan de horizon is. We praten nu te veel over de organisatie en niet over datgene waar het werkelijk om draait.
- Een doel zou kunnen zijn om de kerk het centrum van Bredevoort te laten zijn voor iedereen, leden en niet-leden.

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk

SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse

Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

Mutaties

Wijzigingen in uw
gegevens, zoals adres-
wijziging, geboorte,
overlijden, of het aan- of
afmelden voor de gedrukte
liturgie, graag doorgeven
aan het kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van

kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting

Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten

Bank:

NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat

en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening

Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



groenekerkerk@
kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Commissie communicatie

De kerkenraad van de PG Aalten is benieuwd via welke (digitale en papieren) wegen zij u kan informeren. In 2022 is er op verzoek van de kerkenraad van de PG Aalten een commissie communicatie gevormd. Deze commissie heeft zich beziggehouden met het in kaart brengen van de communicatiemiddelen die door de PG Aalten worden gebruikt, ook digitaal. Ook is gekeken naar welke doelgroepen onderscheiden kunnen worden, zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap van de PG Aalten.

Bij de volgende editie van KerkVenster kunnen de lezers in Aalten een vragenlijst over communicatiemiddelen verwachten. De vragenlijst is volledig anoniem in te vullen, op papier of, en dat heeft de voorkeur van de commissie, digitaal (vanaf 1 mei via de website).

Met de uitkomst van dit onderzoek verwacht de commissie communicatie de kerkenraad inzicht te kunnen geven in welke communicatiemiddelen nu en in de toekomst geschikt zijn om de gemeentelieden en eventuele andere belangstellenden te kunnen blijven bereiken.

Namens de commissie communicatie,

Maarten Westerveld

Leo Postma

Elizabeth van Deventer

Gebedsgroep

Elke laatste woensdag van de maand komt om 19.00 uur een groepje mensen samen in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 om te bidden. We leggen voor aan God wat op ons hart ligt. Er is altijd genoeg om voor te bidden. Even voor half acht sluiten we af.

Een ieder die mee wil bidden is van harte welkom!

Folkert de Jong,

Elizabeth van Deventer

Giften PBD

via Anja Heinen	€ 20,00
Bert Helmink	€ 10,00
Piet Nagel	€ 10,00
Hermien Kobus	€ 15,00
Eva Tjoelker	€ 10,00
Joke Luiten	€ 10,00
Joke Heijnen	€ 10,00
Annie Houwers	€ 35,00
Doroth Kujntjes	€ 20,00
Ada Steenbeek	€ 10,00
Diny Gerrits	€ 20,00
Aly Korthout	€ 50,00
Gerda Assink	€ 10,00
Marieke Doornink	€ 15,00

Hartelijk dank!

Pride-viering 9 juni 2024

Binnenkort beginnen we weer met de voorbereiding van de Pride-viering, op zondag 9 juni dit jaar. We zijn op zoek naar uitbreiding van de groep die deze dienst voorbereidt.

Wil je meedenken of meedoen, meld je dan bij:

- Rudi ter Maat, ruditermaat@gmail.com
of tel. 06 - 2399 1407
- Elizabeth van Deventer,
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl
of tel. 06 - 1085 5041

Graag tot ziens!

*Rudi ter Maat en
Elizabeth van Deventer*

Giften en collectes

Via het kerkelijk bureau ontvangen

Via bezoekmedewerker Rikie Onnink
voor Hulp Ver Weg Dichterbij€ 50,00

Via de bankrekening van de diaconie

Collecte 10 maart HVVD€ 20,00
Diaconie algemeen€ 25,00
Gift Werelddiaconaat 2x€ 50,00

Collectes in de kerkdienst

25-02 Missionair werk (PKN)	€ 525,40
Kerk	€ 413,71
03-03 Orgelfonds	€ 414,15
Diaconie	€ 544,16
10-03 Protestantse Bezoekdienst	€ 362,30
Project HVVD	€ 308,52
Kerk	€ 437,23
13-03 Werelddiaconaat (KiA)	€ 290,60
Kerk	€ 192,25
17-03 Restauratiefonds	€ 328,05
Diaconie	€ 448,98

Collectes via GIVT

25-02 Missionair werk (PKN)	€ 61,00
Kerk	€ 14,00
03-03 Orgelfonds	€ 20,00
Diaconie	€ 12,00
10-03 Protestantse Bezoekdienst	€ 6,50
Project HVVD	€ 16,00
13-03 Werelddiaconaat (KiA)	€ 2,50
17-03 Restauratiefonds	€ 32,00
Diaconie	€ 24,00

Kerkradioluisteraars 1^e kwartaal
voor Zending, Diaconie en Kerk€ 392,57

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!



Rapportage afgeronde projecten

Training center met opleiding in koken, voeding, hygiëne en ondernemerschap in Rwanda

Dit project is met succes gerealiseerd en afgerond. In Gitega, een economisch achtergestelde wijk in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, was er een tekort aan mogelijkheden voor jongvolwassenen om betaald werk te vinden. Dit was voornamelijk te wijten aan het gebrek aan relevante opleidingen. Uitgebreide beroepsopleidingen waren vaak te duur en tijdrovend voor deze doelgroep. Hoewel kortere, volwaardige beroepsopleidingen vaak een passende oplossing vormen, was het beschikbare aanbod beperkt.

Jongvolwassenen in deze achtergestelde wijk hadden vaak niet de benodigde kennis en vaardigheden om een eigen bedrijf te starten. Dit project had tot doel om jaarlijks dertig jongeren, zowel mannen als vrouwen, op te leiden tot kok / voedselverwerker in een korte, intensieve training van zes maanden. Het project omvatte onder andere het huren van geschikte ruimtes, de inrichting van professionele keukens, een intensieve praktijktraining van zes maanden en aanvullende cursussen.



Dankzij dit project krijgen jaarlijks dertig jongvolwassenen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige koks/voedselverwerkers, wat hen de mogelijkheid biedt een eigen

inkomen te genereren en een eigen bedrijf te starten. Deze jongeren krijgen betere perspectieven voor hun toekomst.

Ondersteuning van burgeroorlog-slachtoffers Mezezo & Kobastil in Ethiopië



Een paar jaar geleden werden de dorpen Mezezo en Kobastil in Ethiopië getroffen door een ernstige crisis als gevolg van een gewelddadige aanval door rebellen. Hoewel de rebellen zich sindsdien hebben teruggetrokken, hebben ze aanzienlijke schade aangericht. Deze gemeenschappen werden geconfronteerd met diverse gezondheidsproblemen, terwijl toegang

tot medische zorg vrijwel onmogelijk was geworden. Bovendien kwam het onderwijs volledig tot stilstand doordat scholen, inclusief de gebouwen zelf, evenals stoelen, tafels, boeken en computers, werden geplunderd, beschadigd of vernietigd. Dit leidde tot diepgaande sociale, psychologische en economische crises in de hele gemeenschap.

Het gezondheidscentrum van Mezezo en drie scholen in Mezezo en Kobastil zagen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten vanwege de aanzienlijke schade. Dit project had tot doel deze gebouwen te herstellen en cruciale apparatuur te vervangen, waaronder bakkerijmachines, medische apparatuur en schoolmateriaal.

De projectactiviteiten zijn allemaal uitgevoerd en omvatten:

- Herstel van diverse gebouwen en uitrusting.
- Aanschaf van geneesmiddelen en benodigdheden.

- Aanschaf van tien computers met printers.
- Aanschaf van vee, waaronder kippen, schapen, geiten en koeien.
- Aanschaf van bakkerijmachines ter vervanging van gestolen apparatuur.
- Hulp bij de verwerking van psychologische trauma's.

Dit project heeft met succes bijgedragen aan het herstel en de zelfredzaamheid van de bevolking in Mezezo en Kobastil, Ethiopië, na de noodsituatie, en heeft deze gemeenschappen geholpen om zich te herstellen na de ingrijpende crisis.



Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (16) en Milo (14).



Wat blijft er hangen?

Bij de maaltijden lezen we altijd een stuk uit de Bijbel. Tijdens het lezen is iedereen (meestal) stil. Maar luisteren is toch echt wel lastig. Vooral als we uit de 'volwassen' Bijbel lezen.

De een wordt afgeleid door een langslappende kat, de ander merkt dat hij opeens ergens jeuk heeft. Weer een ander vindt dat het nu wel lang genoeg heeft geduurd en legt zijn hoofd op zijn armen op tafel. Nog een ander is eigenlijk constant aan het bewegen, draaien en wiebelen en kan gewoon niet stilzitten. Alles wat er van een Bijbelverhaal blijft hangen is dan ook mooi meegenomen.

Na het eten vraagt onze dochter: 'Pap, kom je even mee naar de keuken? Je moet me helpen.' Mijn man antwoordt: 'Nee, ik ben nu met iets

anders bezig, bovendien ben je oud genoeg om het zelf op te lossen.' Na het eten moet iedereen zijn eigen dingen doen; afruimen, brood smeren, tas inpakken enz. Soms weten ze even niet wat ze moeten doen en komen dan vragen om hulp. Meestal helpen we wel even, maar deze keer komt het gewoon niet goed uit. Mijn man heeft zijn aandacht echt even voor iets anders nodig. Onze dochter loopt wat teleurgesteld weg, maar is na een paar minuten weer terug. Deze keer gooit ze al haar charmes in de strijd en vraagt of haar 'lieve, behulpzame, slimme' papa mee wil komen naar de keuken. Weer krijgt ze een 'nee, je kunt het zelf' als antwoord. Maar ze is hier absoluut niet tevreden mee. Ze zal en moet haar vader mee hebben naar de keuken om haar te helpen. Heel even is het stil, maar dan 'zeurt' ze op alle mogelijke manieren door. Als mijn man zegt dat

ze moet stoppen met zeuren en dat het antwoord 'nee' is, zegt ze: 'Ik zeur net zolang door tot je meegaat. Net zoals die vrouw uit het verhaal in de Bijbel.' Wat verbaasd schieten we in de lach. Kennelijk is er toch iets blijven hangen.

We hadden net het verhaal van de onrechtvaardige rechter gelezen uit Lukas 18: 1-8. De vrouw in het verhaal blijft de rechter net zolang vragen om haar recht te doen tot ze het krijgt. Jezus belooft ons dat God ons nog veel zekerder recht zal doen als we zonder ophouden Hem daarom blijven bidden.

Ouders zijn dan wel geen rechters of God, maar voor kinderen kan hun vraag aan hun ouders net zo belangrijk zijn als onze vragen aan God.

Mijn man gaat toch maar met onze dochter mee na het aanhoudende 'bidden'.



Aan U behoort, o Heer der heren

*Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*

Toegelicht door dr. Oane Reitsma

Lied 978 - Scheppingslied

Heel de schepping is van God. Zo zingt dit lied, dat zich goed leent voor de paastijd en het voorjaar. De bergen en de meren, het land en de zee, ja heel de aarde getuigt van haar Schepper. En dan niet alleen het wel, maar ook het wee.

Nieuw leven

Vooral het tweede couplet maakt het echt een voorjaarslied. Het jonge leven wordt wakker geroepen. En er bloeit een tuin rond het open graf – dat verwijst natuurlijk naar het nieuwe leven in Bijbelse zin: het nieuwe leven na de opstanding. Dat beeld wordt nog uitgebreid met een verwijzing naar het zaad dat eerst moet sterven in de aarde om daarna nieuw leven voort

te kunnen brengen. Iedereen die daar vanuit leeft, wordt deel van die grote gemeenschap rond Christus: 'vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam'.

Zorgeloos

Het derde couplet zinspeelt op Jezus' uitspraak dat God zorgt. We hoeven ons niet druk te maken over de dag van morgen. God heeft immers de lelies met een pracht bekleed die mooier is dan de kleding van Salomo en ook de vogels vullen geen voorraadschuren. En al die tekenen gaan de zichtbare werkelijkheid te boven: het geheimenis van het door God gegeven leven schijnt erin door.

Met open ogen

Het vierde couplet vraagt God deel te mogen zijn van die wereld. Ja, we zijn feitelijk allemaal deel van de schepping, maar het vraagt om oog te hebben voor de diepere betekenis van de dingen. Extra kostbaar daarbij is te bedenken dat de dichter die hier om 'open ogen' vraagt zelf blind was. Het lied besluit met de berustende constatering dat het aardse leven goed is, omdat de hemel zich erin begroet. Dat is niet een hemel ver of ooit, maar hier en om ons heen.

bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

Hij heeft het zo druk als de kippen voor Pasen

Uitslag paaspuzzel



Er zijn drieëntwintig juiste inzendingen binnengekomen. Na loting werd mevrouw Ineke Kämink de winnares van een boekenbon.

redactie KerkVenster



**ZONDAG
14 APRIL**

**10.00 uur
ZUIDERKERK
Ludgerstraat 64
Aalten**

**thema:
Op reis...**



Voorganger: Anneke Wattel, kerkelijk werker
Verder werken mee: Harry van Wijk orgel/piano,
koperensemble De Eendracht, commissieleden
en bewoners van Estinea

**Van harte
welkom!**

Knoopdienst

Op zondag 14 april organiseert de Knoopdienstcommissie weer een Knoopdienst in de Zuiderkerk. Deze keer is het thema: Op reis. Ik denk dat we ons daar allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Of je nou een lange of korte reis maakt, of je nou lopend, fietsend, met de auto of ander vervoer gaat, we gaan allemaal weleens op reis. We gaan bijvoorbeeld op vakantie, we verhuizen of gaan bij iemand op bezoek. In de Bijbel staan ook veel verhalen van mensen die op reis gaan. Zoals Abraham, het volk Israël, Jozef en Maria, of Paulus. Ze gaan allemaal op reis om verschillende redenen.

Ons hele leven is eigenlijk een reis, en onderweg maken we van alles mee en maken we allerlei keuzes. En dan kunnen er ook vragen zijn: Waar ga ik naartoe? Wat heb ik nodig onderweg? Wat neem ik mee voor de reis?

In deze dienst gaan we samen op reis. Ga je mee? Je bent van harte welkom.

Anneke Wattel

Taizé-viering 14 april 2024



Op zondag 14 april om 19.00 uur is er weer een Taizé-viering in de Oude Helenakerk. We lezen uit de Bijbel, deze keer Psalm 2, en uit Handelingen en het Marcusevangelie. We bidden samen, we steken een kaarsje aan, zijn stil en zingen liederen uit de traditie van Taizé.

Een ieder is van harte uitgenodigd deze dienst met ons mee te vieren.

DIALECTDIENST



protestantse gemeente
aalten

**Olde Helenakerke, Aalten
Zondag 21 april 2024,
Anvang 09.30 uur**

In de kerke klunk nao een gebed, an 't ende van de praeke, en bi'j de zaegen het bekende woordje 'amen'. Dat betekent vaste en zeker, zo zal 't waen.

Vaste en zeker is d'r in ons laeven neet völle. Wi'j hebt maor weinig in te brengen in disse waereld en al helemaal neet bi'j de grote problemen van oorlog en vraede.

Toch he'w daormet te maken en vraoge wi-j ons mangs af: 'Waor is God toch in alles wat der gebeurt en waaromme dut Hee niks an alle onrecht en ellende?'

Disse vraogen bunt van alle tieden en ok in de Biebel laeze wi'j daarover.

In de dialectdienst van zondag 21 april gao'w met Jan Leijenhorst uut Reurle met disse vraogen an de slag, op zeuk naor 'vastigheid onder 't kroelzand'. Want dat is wat de dialectdienstcommissie zich as thema bedacht hef.

Welkom allemaole!

Kliederkerk: Je kunt God kennen als ...

Iedereen heeft een beeld van God, of je nu gelooft of niet. Maar wie is God? En bestaat het antwoord op deze vraag eigenlijk wel?

Dit proberen we te ontdekken tijdens de Kliederkerk op zondagochtend 21 april in de Zuiderkerk.

Kom jij ook? Er is weer van alles te beleven!

Vanaf 09.30 uur is er inloop en zijn er allerlei activiteiten rond het thema.

Om 10.30 uur verzamelen we ons in de kerkzaal voor een korte viering waarin gospelband Amio meewerkt. Het zal een ochtend worden met lekker veel muziek.

Rond 11.00 uur sluiten we af met koffie, thee, limonade en iets lekkers.

- Wat?** Kliederkerk met het thema 'Je kunt God kennen als ...'
- Wanneer?** Zondag 21 april 2024
- Hoe laat?** Inloop met ontdekactiviteiten vanaf 09.30 uur, korte viering om 10.30 uur, afsluiting met koffie, thee, limonade en wat lekkers ongeveer 11.00 uur
- Waar?** Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten
- M.m.v.** Gospelband Amio
- Voor wie?** Voor iedereen, jong en oud(er). Voel je welkom!

Wil je meer weten over de Kliederkerk?

Stuur gerust een mail naar Heidi Ebbers
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl





Jan Leijenhof, töt hee theologie ging studeren, in Aalten ewoond en is onder andere in Oudendoorn, Laorne (Gld) en Barchem pastorkerkelijk werker ewet, en wont noo in Reurle. Hee is lid van de warkgroep Dialect en Religie, dee zich gengs höldt met het vertalen van Biebelbeuke en (kark)leeder en hee geet ok regelmaotig veur in deensten in de streektaal.

en toch ...

*en toch ...
geloven
dat de aarde
geschapen is*

*geloven
dat mensen elkaar
nodig hebben*

*om elkaar verstaan
zonder Babylonische spraakverwarring
leven vanuit gevoel*

*vanuit de bron
vanuit de ziel
vanuit de stem in ons*

*leven
met beide benen
op de grond*

Riek Aalbers-Hiddink



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 18 april 2024
- Donderdag 25 april 2024

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 2 mei 2024

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Neem en lees

April 2024

Vrijdag 12 1 Johannes 2: 3-11
Zaterdag 13 1 Johannes 2: 12-17
Zondag 14 Micha 4: 1-8

Maandag 15 Psalm 4
Dinsdag 16 1 Johannes 2: 18-27
Woensdag 17 1 Johannes 2: 28-3:8
Donderdag 18 1 Johannes 3: 9-17

Vrijdag 19 Psalm 33
Zaterdag 20 Johannes 10: 1-10
Zondag 21 Johannes 10: 11-18

Maandag 22 Psalm 65
Dinsdag 23 Deuteronomium 3: 1-17
Woensdag 24 Deuteronomium 3:18-29
Donderdag 25 Deuteronomium 4: 1- 9

Vrijdag 26 Deuteronomium 4: 10-20
Zaterdag 27 Psalm 22:1-22 *Koningsdag*
Zondag 28 Psalm 22: 23-32

Maandag 29 Deuteronomium 4: 21-31
Dinsdag 30 Deuteronomium 4: 32-40

Mei 2024

Woensdag 1 Psalm 107: 1- 9
Donderdag 2 Psalm 107: 10-22
Vrijdag 3 Psalm 107: 23-32

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha getuigt: 'Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen' (Micha 4:2). De lezingen van deze week cirkelen om derde paas-zondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

19 - 22 april

We maken omtrekkende bewegingen rond vierde paas-zondag, Dan zingt de Kerk Psalm 33 en 65 en leest van de Goede Herder, Johannes 10.

23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt volk heeft toegeëigend om het te bevrijden, bereiden ons voor op vijfde paas-zondag. Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus' lijden én overwinning.

1 - 8 mei

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige leesrooster klinkt deze in de aanloop naar die zondag.

Weeksluitingen



Zaterdag 13 april 2024

Stegemanhof

19.00 uur: ds. P. Speelman

Beth San

19.00 uur: Evangelisatiekoor

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 14 april 2024

St. Joriskerk

09.30 uur ds. A. G. Endevelde
collectes: Diaconie en kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 14 april 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. J. van Dalen, *doopdienst*
collecte: Zending en Kerk

19.00 uur: ds. E. van Deventer, *Taizédienst*
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: Zending en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. A. Wattel, *Knoopdienst*
m.m.v. koperensemble
De Eendracht
collecte: Zending en Kerk

Zaterdag 20 april 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Beth San

19.00 uur: ds. D. van der Wal

Zaterdag 27 april 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. P. Speelman

Stegemanhof

19.00 uur: ds. M. Andela-Hofstede

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Zondag 21 april 2024

St. Joriskerk

09.30 uur mevr. drs. G. Zemmeling
collectes: Diaconie en kerk

Zondag 21 april 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: dhr. J. Leijenhorst, Ruurlo,
dialectdienst
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, *Kliederkerk*
m.m.v. gospelband Amio
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zondag 28 april 2024

St. Joriskerk

09.30 uur ds. A.G. Endevelde
collectes: Diaconie en kerk

Zondag 28 april 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. P. Speelman
collecte: Restauratiefonds en diaconie

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Van Eerden-Lensink, Hofstedeweg 2
- mevr. Heinen-Heideman, de Hare 26
- fam. Van der Sluijs, Hamelandroute 72b
- fam. Scholten, Zomerweg 3A
- mevr. Wevers-Stronks, Ludgerstraat 21-07

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'.

Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

13 apr	mevr. H.E. te Loo-Lankhof Ambthuiswal 1/13, 7126 BC Bredevoort	18 apr	dhr. W. te Brake Keizersweg 99, 7121 GP	28 apr	mevr. J. te Winkel-ter Maat Nijverheidsweg 4, 7122 AB
13 apr	mevr. J. Nieuwenhuis-Schoppert Ludgerstraat 33/04, 7121 EG	18 apr	mevr. G.C. Wissing-Besselink Seinsdijk 4, 7122 NW	28 apr	mevr. H.C. Scholten-Winkelhorst Slatdijk 2, 7122 NJ
13 apr	dhr. H.J. Langwerden Haartsestraat 30, 7121 CX	19 apr	mevr. Th.W. Houwer-Heusinkveld Ludgerstraat 19/02, 7121 EG	29 apr	dhr. G.C. Wildenbeest Koeweide 32, 7121 EJ
13 apr	dhr. G.H. Obbink Frankenstraat 87/01, 7122 ZS	20 apr	mevr. A.J. Saalmink-Wisselink Varsseveldsestraatweg 16/G, 7122 CC	29 apr	mevr. A. Ebbers-Wevers Varsseveldsestraatweg 13/C, 7122 CA
13 apr	mevr. B.C. Nijenhuis-Schoppers Hogestraat 96, 7122 BZ	20 apr	dhr. J.H. van Lochem Stationsstraat 1/B, 7122 AR	29 apr	dhr. G.J. Fukkink Koopmanstraat 81, 7121 VS
13 apr	dhr. H.W. te Brake Smitskamp 86, 7121 HK	20 apr	dhr. J.B. Lensink Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB	29 apr	dhr. G.J. Heersink Brakenweg 2/A, 7122 LN
13 apr	mevr. A.P. Verhoeven-Koetsier Varsseveldsestraatweg 16, 7122 CC	20 apr	mevr. B.H.J. Coenradi-Schigt Haartsestraat 54, 7121 CZ	30 apr	dhr. B. Somsen Brakenweg 5, 7122 LN
13 apr	mevr. A. Pennings-de Regt Piet Heinstraat 4, 7122 VP	21 apr	mevr. G. Vreeman-ter Haar Bocholtsestraatweg 10, 7121 GC	1 mei	mevr. G. Jentink-Eppink Nijhofsweg 10, 7122 PZ
13 apr	mevr. G.A. Jansen-Nijman Klokkemakersweg 14, 7122 KB	22 apr	mevr. B.G. Wevers-Stronks Ludgerstraat 21/07, 7121 EG	2 mei	mevr. H.J. Wevers-Schreurs Richterinkstraat 20, 7122 ZB
15 apr	mevr. H.A. Winkelhorst-Hakstege Bilderdijkstraat 28, 7121 VL	22 apr	dhr. J.A. Wink Koopweg 6, 7122 LR	2 mei	mevr. W.H. van Campen Frankenstraat 93, 7122 ZS
15 apr	dhr. G. Mateman Haermansweijde 10, 7121 WL	24 apr	dhr. A.J.H. Hoefman Polstraat 38, 7121 DL	2 mei	dhr. S.J. Droppers Kriegerdreef 1, 7121 JJ
17 apr	mevr. M. de Vries-van Vliet Ahavestraat 16, 7121 DW	25 apr	mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers Geurdenstraat 12, 7122 CG	2 mei	dhr. Th. Rutgers Bevrijding 118, 7121 WT
17 apr	mevr. W.B. Wolsink-Wamelink Manschotplein 79, 7121 BL	26 apr	mevr. H.W. Kämink-Ebbers Warmelinckweg 10, 7122 JV	2 mei	dhr. G.W. te Lindert Dalweg 32, 7122 BC
18 apr	mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink Ludgerstraat 21/08, 7121 EG	26 apr	mevr. H.W. te Lindert-Roeleveld Frankenstraat 87/02, 7122 ZS	3 mei	mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers Ludgerstraat 27/04, 7121 EG
18 apr	mevr. F. Klein Wolterink-Rijkeboer Kriegerdijk 13, 7121 KE	26 apr	dhr. H.W. te Winkel Gasthuisstraat 7, 7126 BD Bredevoort	3 mei	mevr. F.W. Buijjs-Ommering Varsseveldsestraatweg 18/D, 7122 CC
18 apr	mevr. H.J. Hoftijzer-Gussinklo Frankenstraat 91/06, 7122 ZS	27 apr	dhr. M.D. van Duijvenvoorde Lichtenvoordsestraatweg 35/A, 7121 AB	3 mei	mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake Landstraat 8/04, 7121 CR
18 apr	mevr. B.H. Somsen-Luiten Ambthuiswal 1/02, 7126 BC Bredevoort	27 apr	dhr. G.J. Meinen Lankhofstraat 24, 7121 CK	3 mei	dhr. G. Esselink Reviusstraat 70, 7121 VZ
		27 apr	mevr. D.A. Koskamp-Stronks Grevinkweg 12, 7122 NE	3 mei	dhr. A.J. Voskuil Lichtenvoordsestraatweg 54, 7121 RB
		28 apr	mevr. J.A. Heinen-Kämink Kemenaweg 49, 7122 XH		

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Overleden

Op 29 maart is dhr. Gerrit Johan Siebelink, De Hare 144, overleden. Hij is 80 jaar geworden. We wensen de familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Zieken

Er zijn verschillende zieken in de wijk. We willen jullie allen, waar mogelijk, beterschap toewensen en moed om vol te houden en door te zetten. Sommigen weten dat ze niet meer zullen herstellen. We wensen hen heel veel kracht en liefde toe bij deze moeilijke weg.

Laten we ieder persoonlijk kijken hoe we er voor iemand kunnen zijn. Als je hulp nodig hebt of behoefte aan een luisterend oor of gesprek, laat het weten. Ook al is om hulp vragen soms moeilijk.

Pastoraat

Als u het fijn vindt dat ik langskom om kennis te maken, of als u levensvragen, zingevingsvragen of andere vragen hebt, en ook bij ziekte of overlijden, kunt gerust contact met mij of met uw bezoekmedewerker opnemen.

Pastoraal Wijkteam

Op 11 maart hadden we een overleg van het Pastoraal Wijkteam. Het was goed om elkaar te spreken, te ontmoeten en te bemoedigen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie belangeloze inzet in de gemeente en voor jullie komst deze avond. Ik wil ook iedereen bedanken voor het inleveren van de enquête. Daar hebben jullie allemaal je best voor gedaan en dat wordt zeer gewaardeerd. We hopen deze informatie in te zetten om nog beter aan te sluiten op wat er nodig is en waar behoefte aan is in onze wijk en de gemeente. Zo doen we het samen.

Er is ook nog een aantal vacatures in de wijk. Mocht je hierin wat willen en kunnen betekenen dan hoor ik het graag. We hebben elkaar hard nodig.

Vacatures in wijk Zuid-blauw

- * sectie 1C (Loohuisweg)
- * sectie 2A (Haartseweg, Heijinkdijk, Eskesweg)
- * sectie 5C (ged. Eligiusstraat)
- * sectie 7F (ged. De Hare)

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Overleden

Op 30 maart is heengegaan Janna Berendina (Dien) ter Maat-Klijn Hesselink, laatst wonende aan de Ludgerstraat 21-03, voorheen aan de Bochooltsestraatweg 10 in Aalten, in de leeftijd van 89 jaar. Op 6 april hebben we Dien ter Maat begraven in de aanwezigheid van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familieleden en bekenden.

Zieken

Mevr. Nijman kan helaas niet meer terug naar haar huis aan de Veldweg 6, waar ze is geboren en altijd heeft gewoond. Ze is verhuisd van de afdeling revalidatie in Pronswede naar de afdeling Slingeland 3, kamer 016. Zij verblijft hier tot er een plek is in Beth San.

We leven mee met Henny Lobeek. We bidden voor moed en levenskracht voor diegenen die te horen hebben gekregen dat herstel niet meer mogelijk

is. Niet iedereen wil hier vermeld worden en dat respecteren we.

Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van je pastor op prijs stellen, laat dat dan alstublieft (eventueel via de bezoeker-medewerker) weten.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Westrum-Oonk, Kleine Maote 85, waren op 22 maart 50 jaar getrouwd. Vanaf hier onze felicitaties. We hopen dat jullie een goede dag met elkaar gehad hebt en wensen jullie alle goeds toe voor de komende tijd.

Pastoraat

Egbert Hoving is verhuisd buiten wijk Paars en stopt als bezoekermedewerker. Egbert, dank voor je zorgen voor onze gemeenteleden in jouw wijk. Bert Helmink heeft zijn taken neergelegd. Dank Bert, voor je jarenlange inzet in het pastoraat, als ouderling, als bezoekermedewerker en als lid van de Taakgroep Pastoraat. Dank ook voor al die keren dat je gevraagd en ongevraagd inviel.

Ook Henka Lievers heeft aangegeven te willen stoppen, na jarenlang actief te zijn geweest als ouderling en bezoekermedewerker. Dank je Henka, voor je jarenlange inzet.

In de ontstane vacature voor Köstersweide is voorzien: Sylvia Hoftiezer zal deze adressen onder haar hoede nemen. Dank daarvoor Sylvia!

Vacatures bezoekermedewerker

We zijn op zoek naar bezoekermedewerkers voor gemeenteleden die wonen aan de:

- * Grote Maote op nummer 2 t/m 46 (even) en 130 t/m 156 (even)
- * Bodendijk op nummer 61 t/m 73 (oneven) en 90 t/m 110 (even)
- * Singelweg
- * Sniedersweide

* Keizersweg op nummer 64 t/m 90 (even) en 79 t/m 115 (oneven)

* Keizersweg op nummer 16 t/m 54 (even) en 7 t/m 73 (oneven) (tijdelijk)

Mocht u/jij tijd kunnen en willen steken in het omzien naar elkaar, dan hoor ik dat graag!

Scholing

Op 22 en 23 april gaat mijn nascholing over de predikant als pastor. Tijdens de nascholing ben ik niet beschikbaar of bereikbaar. In geval van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat kunt u op deze dagen contact opnemen met mijn collega Wilma de Jong.

Vakantie

Van 3 mei tot en met 12 mei heb ik vakantie. In geval van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat kunt u op deze week contact opnemen met mijn collega Wilma de Jong.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd.

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



De menselijke warmte

Tijdens de gesprekken die ik met mensen voer, hoor ik bijna dagelijks over pijn en verlies en zie ik soms tranen die lange tijd opgesloten hebben gezeten. Het leven kan voor iedereen in bepaalde periodes een enorme uitdaging zijn. Toch doet het mij ook heel goed te horen hoe attent mensen kunnen zijn in het omzien naar elkaar. Alleen vandaag al hoorde ik hoe een man zijn baan op het spel zette door op te komen voor kwetsbare gehandicapte kinderen; hoe een vrouw een buurvrouw die dreigde te vereenzamen zo ver kreeg om zo nu en dan samen wat te eten en te wandelen; hoe warme, begripvolle reacties rust gaven en een gevoel van geliefd zijn in een pijnlijk rouwproces.

Niets is zo krachtig als de menselijke warmte! Het is de compassie die in ons is die ons beeldrager van God maakt. Ik probeer dit goed in mijn oren te knopen voor die momenten die zullen

komen waarop strijd en leed weer mijn aandacht opeisen. De Goddelijke warmte, door Christus voorgeleefd, mag telkens weer opstaan in mijzelf. Daartoe word ik (worden we) iedere Pasen weer uitgenodigd.

Zieken

Mevr. Wamelink-Meinen, Prinsenstraat 1/5, is vanwege een val twee maanden opgenomen geweest, maar nu weer thuis. Vanuit de gemeente wensen we Aleid een goed herstel toe in haar vertrouwde omgeving.

Overleden

Op 17 maart overleed, een paar weken voor haar 96e verjaardag, mevr. Em Luijmes-van Asperen. Em leefde nog zo graag, maar na haar ongeluk en beroerte voelde ze aan den lijve: 'Het leven kan zomaar voorbij zijn.' Ook als het zou stoppen zou ze er trouwens wel vertrouwen in hebben, want het geloof dat ze van huis uit had meegekregen was een solide basis voor haar geworden. Gelukkig kreeg ze er sindsdien nog een heel aantal jaren bij, waarbij ze er enorm van genoot dat de familie bleef groeien. Em was iemand voor wie het hebben van contact, en dan met name van 'wezenscontact', heel belangrijk was. Ze voerde graag gesprekken over de zin van het leven. Heel toepasselijk was het dan ook dat de familie een

gedeelte uit de Psalm die over wezenscontact gaat op haar rouwkaart schreef.

U bent voor mij en achter mij, U bent om mij heen. Uw hand houdt me vast (Psalm 139 BGT)
Dit wensen we de (schoon-)kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de familie ook toe. Elders in KerkVenster treft u haar in memoriam aan.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekermedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen. Op donderdagen ben ik niet beschikbaar voor het leiden van een uitvaartplechtigheid.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl



Overleden

Op 14 maart is overleden Jan Rensink, Ludgerstraat 31-3, in de leeftijd van 93 jaar. Wij wensen zijn familie Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis van Jan.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Enschede is opgenomen geweest Annie van den Ende-Beestman, Adm. de Ruyterstraat 1A. Op moment van schrijven (2 april) verblijft Annie nog in het ziekenhuis in Winterswijk. Wij wensen haar en alle zieken, met hen die om hen heen staan, Gods kracht en nabijheid toe.

Afscheid van een ouderling

Na ruim tien jaar ouderling te zijn geweest in onze wijk heeft Jan Hordijk vanwege verdrietige persoonlijke omstandigheden besloten om eerder te stoppen met dit werk waar hij zich altijd zo van harte voor ingezet heeft. Het was een moeilijke beslissing voor Jan, waar wij als kerkenraad alle begrip en respect voor hebben. Wij danken Jan Hordijk van harte voor de betrokken manier waarop hij al die jaren onder ons heeft gewerkt en voor het vele werk dat hij heeft gedaan. In het bijzonder denken we ook aan de organisatie van het Pastoraat, waar hij zich zo voor ingezet heeft. Wij wensen Jan en zijn gezin Gods zegen voor de tijd die komt.

Met een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. Wim en Hermien Heinen-Rutgers, Hofstedeweg 4, hopen 2 mei hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Het gouden paar van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en nog vele liefdevolle huwelijksjaren en Gods zegen toegewenst.

Overleden

Op 20 maart is het leven van mevr. Ans Hartemink-Raspe, Varsseveldsestraatweg 18/L, overgegaan in herinnering. Ans is 79 jaar geworden. Wij wensen Gerrit, de kinderen en schoonkinderen veel sterkte en Gods nabijheid in dit gemis.

Op 28 maart heeft de familie afscheid moeten nemen van mevr. Sini Kirskothén-Vreeman, Damstraat. Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid in het gemis.

Uit Goes komt het verzoek het overlijden van mevr. Miep van Eerden-van der Meijden bekend te maken. Miep was lid van onze gemeente en woonde tot 2014 aan de Koeweide in Aalten.

Ziekte

Mevr. Rina ter Haar-Sturris, Manschotplein, is weer thuis na een plotselinge ziekenhuisopname. Wij wensen haar een voorspoedig herstel en Gods zegen toe.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook doorzettingsvermogen, moed en kracht.

U allen en ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods nabijheid en zegen.

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot. Weet dat er aan u gedacht en voor u gebeden wordt.

Vacante secties

De volgende secties zijn vacant:

- * Sectie 23A, Lijsterbeslaan.
- * Sectie 28B Servatiusstraat, Willebrordstraat

Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368, of met mij.

Persoonlijk

Mocht u een (kennismakings-)bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto. Ik hoop donderdag 2 mei bij de ochtendbezinning en de inloopochtend aanwezig te zijn



Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Een tijdje geleden kreeg ik een vraag: 'Waarom staan er zo vaak geen namen in ons wijkbericht? Zo kunnen wij immers niet weten wie eens een kaartje zou moeten krijgen, of wie we op een andere manier kunnen steunen?' Terechte vraag! Het blijft soms stil gebeurt er niets op Kobus? Nou, uiteraard hebben we de 'baksels van liefde' die om de zoveel tijd de deur uit gaan. Daarnaast zijn er mensen die liever niet met naam en toenaam in het blad komen. En uiteraard: wat wij (bezoekmedewerkers, netwerkleiden en ik) niet weten kan niet in KerkVenster gezet worden. Daarom een aanmoediging: bel me, mail me, app me. Maandag en zaterdag zijn mijn vrije dagen, maar op andere dagen kunt u mij altijd bereiken. En uiteraard: let op 23 juni! Hamburgers en veldquiz ...

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee



Spijt!

Woensdag 17 april 20.00 uur in Schiller

Je koopt een hoeveelheid aandelen van je voetbalclub, want de week daarop word je algemeen directeur van Ajax. Voor je goed en wel aan de slag bent, krijgt de pers er lucht van en word je geschorst.

Spijt! Van handelen met voorkennis? Het was immers te goeder trouw? Of spijt omdat er 'onrust' is ontstaan.... Dit thema kwam natuurlijk uit de koker toen dit verhaal overal in het nieuws was. Maar het patroon zien we uiteraard vaker. Iemand doet iets wat niet mag, vindt zelf dat het om de goede redenen is gedaan en betreurt de 'ontstane situatie'. Maar is het ook mogelijk om echt spijt te hebben van wat gedaan is? Wat maakt het moeilijk? Heb je zelf al eens in een situatie gezeten waarin je hoopte dat de ander spijt had? En heb je het zelf ook gehad? Spannend onderwerp. Wees welkom!

ds. Folkert de Jong



Wandelen in de Stille Week

Tekst en foto's: Heidi Ebbers

Op de woensdagavond in de Stille Week verzamelden zich zo'n dertien personen bij de Zuiderkerk voor een meditatieve wandeling. Na een korte opening werden we op pad gestuurd met een tekst. Er was een mooie route van ongeveer een uur uitgezet. Het eerste half uur wandelden we in stilte, waarbij we de woorden op ons in konden laten werken. Tijdens de tweede helft van de wandeling liepen we verder in tweetallen om met elkaar te delen wat de tekst bij ons oproep of wat ons bezighield.

We eindigden de wandeling weer bij de Zuiderkerk. Daar dronken we een kopje thee of koffie en hebben we onze indrukken met elkaar gedeeld.



'Geen mens kan de hele wereld redden, maar red een leven en je redt de wereld. Jouw kleine, goede daden, ze doen ertoe.
Dus: gewoon gaan, stap voor stap.

ds. Annelies Jans, Apeldoorn



Heb jij The Passion (al eens) op tv gezien?

Tekst: Heidi Ebbers

Foto's: Frans Brandenburg

Dit jaar gingen we met een bus vol jongeren uit onze regio naar Zeist om dit spektakel live mee te maken. En wat was het indrukwekkend! Witte Donderdag rond 16.30 uur vertrokken we met een bus van de carpoolplaats in Varsseveld. Onderweg pikten we in Hengelo en Doesburg nog meer jongeren op. Ik kreeg een beetje zo'n schoolreisjesgevoel. In Zeist was het zoals verwacht heel erg druk, maar Wessel (de jongerenwerker van de Protestantse Gemeente Dinxperlo) woont in Zeist dus hij wist waar we het best de bus neer konden zetten en hoe we bij het terrein konden komen. Heel handig! We hadden uiteindelijk een prachtig plekje, dicht bij het podium, waar we alles goed konden zien.



Schoolreisjesgevoel

De sfeer was fantastisch en we hebben allemaal enorm genoten. Heel mooi om dit met jongeren uit verschillende protestantse gemeentes uit de regio mee te maken. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen ... de contacten zijn gelegd, dus wie weet ...



Jezus wordt veroordeeld

Pilatus



In memoriam

Everdina Johanna Bulsink-Brummelman

~ Annie ~

geboren
4 oktober 1935
overleden
11 maart 2024



Annie was de zesde in een gezin van zeven kinderen op een kleine boerderij bij Vorden.

Ze groeide op in de oorlogsjaren. Ze wist hier later nog weinig van, maar herinnerde zich wel de opvang van onderduikers op de boerderij. Ze had een fijne jeugd.

Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool, maar liever had ze doorgestudeerd.

Daarna heeft ze bij diverse gezinnen en kruidenierswinkels gewerkt. Ook thuis hielp ze mee.

Via de meisjes- en jongensvereniging leerde ze een jongen uit Lintelo kennen en zocht ze een baan in de buurt. Ze kon terecht bij bakker Van de Put. De verkering hield geen stand, maar Annie had het naar haar zin in Lintelo en bleef.

Daar leerde ze later timmerman Henk Bulsink kennen. Op 30 november 1960 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen aan de Tuunterweg, het ouderlijk huis van Henk. Ze kregen samen drie kinderen. In 1968 verhuisde het gezin naar de Gendringseweg, waar ook de werkplaats van Henk was.

Daar hadden we als gezin een fijne tijd. Annie was erg gastvrij voor familie, burens, kennissen en vriendjes van de kinderen, maar ook voor het personeel dat in de werkplaats werkte. Iedereen was welkom.

Annie hield van tuinieren, ze verbouwde haar eigen groente en wat te veel was, deelde ze.

Ze was actief in het verenigingsleven, zoals de zang, gymnastiek, koersbal en sjoelclub. Voor de kerk was ze jarenlang actief in het damescomité. Toen de kinderen het huis uit gingen en zelf kinderen kregen, werd ze een lieve oma voor alle kleinkinderen. Ze genoot volop en ze maakte altijd tijd voor een spelletje. Ook de snoepspot was goed gevuld.

Rond 2010 werd er dementie bij Henk geconstateerd. Met thuishulp heeft Annie hem lang kunnen verzorgen. Ze hebben 30 november 2010 nog hun 50-jarig huwelijk kunnen vieren en hier beiden erg van genoten.

Op 9 augustus 2011 is Henk overleden. Hoewel Annie hem erg miste, heeft ze de draad weer snel opgepakt. Nog datzelfde jaar ging ze weer mee op vakantie. Ook haar hobby's als tuinieren, sjoelen etc. pakte ze weer op. Ze had nog een aantal fijne jaren in Lintelo, tot ze in mei 2016 werd getroffen door een herseninfarct. Ze kon niet meer zelfstandig blijven wonen. Gelukkig werd er een fijn thuis gevonden op Stegemanhof. Hier heeft ze nog mooie dingen mogen doen. Ze had een fijn contact met iedereen daar.

Ze verlangde naar het einde en gaf vaak aan dat het genoeg voor haar was. Ze wilde graag naar haar Heer en hoopte Henk weer te zien.

Op 11 maart hebben we toch nog plotseling afscheid van haar moeten nemen. We gaan haar missen, maar koesteren de fijne herinneringen.

de kinderen

Marrigje Maaïke Luijmes-van Asperen

~ Em ~

geboren
2 april 1928
overleden
17 maart 2024



'*Tel uw zegeningen, één voor één*'. 't Was een lied dat Em graag zong. Ze voelde zich gezegend. Zo bewaarde ze warme herinneringen aan haar jeugd in de klompenmakerij aan de Giessen. Daar kreeg ze de lessen en waarheden van de Gereformeerde Kerk mee, een flink arbeidsethos én de raad om niet te veel te 'jeremiëren'. Haar positivisme. Haar gevoel voor humor, dat ze nooit kwijtraakte. Haar muzikaliteit; in tal van koren zou ze later haar welluidende altstem laten horen. Een zegening was ook haar huwelijk met Herman, die ze beschouwde als een 'lot uit de loterij'. En de vier kinderen die ze samen kregen en in Nijverdal grootbrachten.

Toen Em haar handen vrij kreeg, kon ze haar organisatorische en leidinggevende kwaliteiten ontplooiën als voorzitter bij vrouwen- en oratoriumverenigingen én verlegde ze als reisleidster haar grenzen. Daarna telde ze haar zegeningen in Aalten. Ze genoot volop van haar klein- en achterkleinkinderen.

Tegenslagen waren er ook. Maar toen Herman in 2003 overleed had ze genoeg veerkracht om de draad weer op te pakken. Ze rooide het goed, omringd door meelevende familieleden en naobers. Ze bleef lang ondernemend, vrolijk en adrem. Een paar jaar geleden begon haar gezang te verstommen. Ems fysieke en mentale gezondheid ging steeds meer achteruit en ze moest naar Ulft verhuizen. De heldere vrouw van weleer verloor langzaam de grip op de wereld.

Haar laatste zegeningen waren de bezoeken van haar geliefden, de chocolaatjes en de wandelingen langs de rivier. Als ze nog 'asem' had gehad, zou ze 't nog gezongen hebben: '*en gij ziet Gods liefde dan door alles heen*.'

de (schoon)kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Janna Berendina ter Maat-Klijn Hesselink

~ Dien ~

geboren
19 december 1934
overleden
30 maart 2024



Moeder werd op 19 december 1934 geboren in Dale, als achtste kind in een gezin van uiteindelijk tien kinderen. Ze ging in de oorlogsjaren naar de lagere school en daarna naar de huishoudschool. Moeder had graag in een winkel willen werken, maar zoals dat in die tijd gebruikelijk was, ging ze na haar schooltijd in dienstbetrekking. Later ging ze werken als inwonende gezinsverzorgster. Op haar 26e kreeg moeder voor de eerste keer een epileptische aanval. Ze kreeg hier medicijnen voor, maar helaas verdween de epilepsie nooit helemaal. Ze aanvaardde deze handicap en leefde haar leven verder met de beperkingen die dit haar gaf.

Ze kreeg verkering met Johan ter Maat en zij trouwden op 22 april 1964. Vader en moeder kregen drie kinderen: Henk, Jannie en Anja. En na verloop van tijd drie aangetrouwde kinderen: Willy, Hans en Ronnie. Later kwamen er kleinkinderen bij en ook nog achterkleinkinderen. Moeder heeft veel op de kleinkinderen gepast. Oma maakte altijd tijd voor hen vrij en deed vaak spelletjes met hen.

Toen vader en moeder de kans geboden werd, zijn ze drie weken naar Canada geweest. Daar kon moeder eindelijk op bezoek bij haar broers. Nadat vader gestopt was met de boerderij zijn ze samen nog naar Israël, Zwitserland en Oostenrijk geweest.

Moeders leven werd gekenmerkt door zorg voor anderen. Eerst als gezinsverzorgster, later voor haar eigen gezin en bij het ouder worden voor opa en oma. In 2000 zijn vader en moeder verhuisd van de Griesdijk naar de Bochtsestraatweg.

In 2005 brak moeder spontaan een ruggenwervel en na onderzoek bleek dat ze ernstige botontkalking had. In de jaren hierna had ze meerdere malen botbreuken. Ze werd steeds minder mobiel en uiteindelijk werd ze volledig rolstoelafhankelijk. Nu moest zij die altijd voor anderen gezorgd had, zelf verzorgd worden. Maar weer aanvaardde moeder dat wat haar overkwam volledig. Vader werd ziek en overleed op 12 oktober 2017. Voor moeder was dit erg verdrietig. Er kwam een appartement voor haar in Beth San. Hoewel ze het spannend vond om haar vertrouwde huis te verlaten, was ze hier snel gewend. Ze kon met haar rolstoel zelfstandig naar beneden trippelen. Ze deed mee met activiteiten en kwam weer onder de mensen. De laatste jaren alleen nog in Beth San. Dat was haar veilige haven, verder wilde ze nergens meer naar toe. Ze was dankbaar voor de zorg die ze in Beth San kreeg.

De laatste maanden werd haar gezondheid steeds brozer en ging haar conditie steeds verder achteruit. Zaterdagavond 30 maart is ze rustig ingeslapen, met haar kinderen om zich heen.

de kinderen

Ik geleuve in ow

Een peusken gelaeden stond d'r in KerkVenster een artikel over 'De kunst van geloven'. Daarin worden wi-j evraogd en uut-edaagd um op 'n creatieve manere ons geleuf uut te beelden of vorm te gevven. Ik waogden mi-j daar neet an. Ik bun neet zo'n kunstenmaker. Schilderen en tekenen kan ik neet. Op de laegere schole was d'n enigen onvoldoende op het rapport veur schrijven, dus dat worden 't ook neet. Maor ik zat mi-j wal af te vraogen, as ik 't noo wal zol können, wat zol ik dan willen maken? Nao effen naodenken kwam ik op het idee een mooie grote witte wolke te tekenen, met daarin de contouren van een hondenheufd, van b.v. een labrador of golden retriever, i-j wet wal zo'n heufd met van dee lange oren en goeiege ogen. Echt zo'n goeien lobbjes.

Um uut te leggen hoo ik daorbi-j komme, motten wi-j zo'n 75 jaar terugge in de tied. Ik was toen zo'n bössel van een jaor of achte. Ik bun op-egreuid in een gereformeerd gezin. Vader, moder, zeuven kinder en een orgel. Hoo gereformeerd wil i-j 't hebben. Wi-j bunt degelijk op-evoed in de tale Kanaäns. Vader baeden en dankten altied hardop veur en nao 't aeten. Nao 't warme aeten worden d'r uut de Biebel elaezen en nao 't broodaeten 't kalenderblaedjen. Daorbi-j mosten wi-j altied de leste drie weurden naozeggen, as teken dat wi-j good eluusterd hadden. Wieters bemeujden mien vader zich neet zo met de geleufopvoeding. Den laefden zien geleuf deur zorgzaamheid. Ik begrep wal dat wi-j het financieel neet breed hadden. Hee warkten viefenveerteg uur in de wekke bi-j 'Piepkas Willem'. Daornaost hadden wi-j nog een heel klein boerderi-jken. Ene koo veur de melk en twee keer per jaor drie poggen in 't schot. Daorvan mocht d'r ene in de harfst wat langer blieden en verhuusden uutendeleke naar de weckfles, wieme en de pekkelbak.

Van de grond worden een groot gedeelte gebroekt veur greuntetuin. In 't naojaar was onzen groten kelder gevuld met winterveurraad. Twee kisten vol met aerdappels. Ene kiste vol met noordeling veur de harfst en vrogge winter en ene kiste vol met pimperl veur de winter en veurjaor. Daornaost een aantal Köölse pötte met zoekool, snie- en slabonen en andievie. Ok een paar schappen met weckflessen vol met vleis, greunte en fruit.

Elken aovend nao 't aeten ging vader metene naar de stal of naar buten. Noo ik dit zo opschrieve, besef ik nog weer wat den man toch vreselek hard ewarkt hef. Deur zien harde warken en zorgen hebben wi-j ondanks de financiële krapte altied zat te aeten ehad.

Onze moder was in dit proces de grote regisseur en zee zorgden uteraard veur de huusholding en probeerden ons op het rechte spoor te kriegen en te holden. Regelmatoege kerkgang, zondagsscholen en 't psalmversjen veur scholen leren stonden bi-j eur hoog in 't vaandel. Daornaost neet te völle vraogen, 'geleuf 't noo maor en denk d'r an, God zut alles'.

Onze moder had slim reumatiek. Dat in combinatie met de financiële zorgen, maakten eur vake wat nöstereg en näölereg. Op ne kere kom ik in de kökken en zee ik door de keukskestrommel onbeheerd op taofel staon. Een enorme luxe en ik kon de verleiding neet weerstaan um d'r ene uut te gappen, wat eigenlek ten strengste verbaone was. Net too ik het keuksken lekker aan het opsmikkelen was, kwam mien moder de kökken in. Nou, ik kan ow zeggen, ton waren de rapen gaar.

'Wat do'j daor, zomaor 'n keuksken pakken, dat is staelen en dat mag neet, dat is zunde. God zut alles en het zal d'r ow wal naor vergaon' 't Leefste had ze mi-j, denk ik, 'n draej an de oorne govvene, maor dat kon ze vanwaege de reumatiek neet lieden an de handen. Daor hadden wi-j wal 'n betjen geluk met.

Ik schrok d'r wal arg van en renden naar buten, weg naar de kamp van Ome Willem. Dat was waar noo de Smitskamp is. D'n kamp was een kleinen glooienden es met daaromme hen 'n greshegge en 'n waterleupe met slagholt en eikenbeume, grenzend an het land van Peleman. Daor spölden wi-j vake. Daor ging ik in 't gres liggen en kek naar de locht. 'n Mooie blauwe locht met van dee mooie witte wattenwolken en ik dacht nog nao over 't rappelement van mien mooder. Daorbi-j besloog ik mi-j met schrik. Zol God mi-j hier noo zeen liggen en kwaod op mi-j waen? Wat zol e noo later met mi-j veurhebben? Ik worden d'r toch wal een betjen angsteg van.

Maor ton opens zag ik 'n mooie witte wolke en daarin vormen zich de contouren van een hondenheufd. Zo'n heufd van een labrador of golden retriever met lange oren en goeiege ogen. Echt zonnen goeien lobbjes. Ik dachte, zal dat God waen? Het lek net of e glimlachten en mi-j 'n ooge tooknep. Het was alsof e wol zeggen: *'Tonny maak ow neet bange, het kump allemaal good.'*

I-j zölt 't wal gek vinden, maor vanaf dat moment is dit altied mien Godsbeeld eblevvene. Nog steeds. Inmiddels bun ik de 80 jaor epasseerd en dan kump de finish toch dichterbij. Zeker a'j dan ok nog econfronteerd wordt met dee vermaleddijde k..... zeekte. Dan kiek ik terug op mien laeven en dan bedenk ik mi-j dat ik d'r soms toch wal 'n zootje van heb emaaft.

Altied drok drok drok met warken bi-j de Landbouw. Met daornaost miene ambities butenshuus besef ik dat ik daormet miene vrouwe en gezin ok wal vake tekort heb edaone. Daornaost hebben wi-j d'r vake maor op los elaeft. Daor heb ik soms spiet van.

A'k daorover an het naodenken kom, dan echoot de weurde van mooder weer deur mien heufd. In figuurleke zin heb ik z'n laeven heel wat keukskes egapt. God hef dus mien hele laeven ezeene. Dan kan mi-j dat soms beangstigen. Op zulke momenten vlucht ik in gedachten weer naar de kamp van ome Willem en vli-j ik mi-j daor weer in 't gres. Dan zeuk ik in mien verbeelding daor weer naar dat glimlachende en knipogende hondenheufd.

Dit verhaal heb ik op-eschreven in de Stille Waeke veur Paosen. Dan gedenke wi-j het verzoenend lieden en starven van Jezus. An 't end van dizze waeke is het Paosen. Het hoogste in ons geestelek en kerkelek laeven. Dan vieren wi-j de opstanding van Jezus en daormet de aoverwinning op de dood. Deur de leefde en genade van God meuge wi-j daarin metdelen en meuge wi-j geleuen en vertrouwen dat 't ok good kan kommen met ons.

Het hele verhaal heb ik net nog weer kunnen belaeven bi-j 't kieken naar The Passion. Ongemarkt doemden veur mi-j weer het beeld op van dee wolke met dat hondenheufd. En weer glimlachten e en knipoogden e teggen mi-j as of e zeggen wol *'ik geleuve in ow'*.

Het klunk best wal oneerbiedeg maor toch schot 't effen deur mien heufd: *'God, wat bu-j toch een goeien lobbjes.'*

Tonny Lammers



schilderij van Esra Post

De Alpha en de Omega staan onder het kruis op een paarse ondergrond en hangen aan de preekstoel. Alpha, het begin, en Omega, het einde, zo herinner ik me de eerste en laatste letter uit het Griekse Alphabet. Hoe zat het ook alweer? Ik kan het thuis wel opzoeken, maar nu zit ik in de Oude Helena. Is het een uitspraak geweest van God, de Schepper waar alles mee begon? Maar waarom is het dan eindig? God is toch niet eindig? Jezus had ook een uitspraak over de eersten en de laatsten, maar dat ging over ijverige gelovigen die uiteindelijk niet als eersten in de hemel zouden komen. Juist zij die oprecht tot inkeer komen en zich overgeven aan het geloof krijgen voorrang.

De letters staan onder de dwarsbalk van het kruis. Als ze symbool staan voor God, dan zouden ze doorkruist worden door het kruis. Dat is raar. Dan zou ik eerder de Alpha onderaan plaats en na het begin en de komst van Christus, de kruisiging, gaat hij weer naar God, de Omega staat dan boven, de hemel. Dat is zo lastig aan dit soort symboliek, hoe zat het ook alweer?

Of moet ik het juist opvatten als een mogelijkheid om zelf na te denken wat het zou kunnen betekenen? Het kruis is in alle eenvoud voldoende. Dat vind ik prettig aan een kruis zonder gekruisigde. Ik begrijp die heidenen wel die vinden dat wij een raar geloof hebben om een veroordeelde te aanbidden. Als hij zo goddelijk was, dan was hij er toch wel vanaf gekomen? Of beter nog, dan had hij dat voorkomen.

Alpha, het begin. Recent ontmoette ik een uk van een jaar oud. Die kan nog niet spreken, maar ontdekt elke dag een stukje wereld en een stukje eigenheid. 'Uh' 'Uh' met een wijzend vingertje is de vraag om iets.

Omega, het einde. De ontmoeting met de oudere mens, die aangetast door dementie, niet meer weet wat. Wij weten niet wat zij beiden niet weten. Opnieuw ons eigen onzeker aftasten wat bedoeld wordt. Het kruis als symbool voor de mens, die verbonden is tussen Aarde en Hemel, de dwarsbalk is de verbinding tussen mensen. Zo'n alomvattend beeld.

Alpha, het begin van de Schepping, ons blauwe bolletje dat aarde heet.

Omega, niet het einde, maar de oneindigheid van de sterrenhemel.

Die oneindige schoonheid, daar heb ik vrede mee.

Gea Evenhuis



Restauratiefonds

De op 24 maart georganiseerde wandeltocht telde slechts eenendertig deelnemers. Zij vonden het een mooie tocht.

Ook IJzerlo's Belang telde tweede paasdag maar ongeveer dertig wandelaars.

Helaas waren de paden ondanks het uitstel (van 11 februari naar 24 maart) nog steeds behoorlijk drassig.

Het weer was ons niet erg goed gezind, bovendien waren er in zowel Lichtenvoorde als Winterswijk ook wandeltochten.

Zo'n zeventien personen tekenden tegen de overdracht van de Oude Helenakerk aan de SGK.

De wandeltocht bracht bruto € 258,44 op.

Deelnemers hartelijk dank!

Harm Veldhuis



De wonderere wereld van Marc Chagall

Onder deze titel zal ds. Joop Mol een boeiende avond verzorgen over de Witruissch-Franse schilder Marc Chagall.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger hoopt u op woensdag 17 april te mogen begroeten in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar en om 19.30 uur beginnen we.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl

De staat van oorlog en vrede

Lezing door
generaal

Mart de Kruif



De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde organiseert op donderdag 18 april 2024 om 20.00 uur in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde een avond met Mart de Kruif. Hij zal u deze avond vertellen over wat nu actueel is.

Mart de Kruif, regelmatig te gast op tv, in het journaal en bij talkshows, heeft bijna veertig jaar gediend als officier in de krijgsmacht, de laatste jaren als Commandant van de Koninklijke Landmacht. Hij heeft missies geleid in Bosnië en Afghanistan. Hierover heeft hij het indrukwekkende boek 'Zandhappen' geschreven.

Tevens heeft hij de landmacht moeten leiden door tijden van grote bezuinigingen en tragische incidenten, zoals het neerhalen van de MH-17. Hij is een van de initiatiefnemers geweest voor de integratie van delen van de Koninklijke Landmacht met de Bundeswehr.

Nadat hij de landmacht in 2016 had overgedragen aan zijn opvolger, heeft hij o.a. op verzoek van Deloitte Nederland het leiderschap in specifieke organisatiedelen geanalyseerd en adviezen opgesteld voor de toekomst. Hij heeft als programmamanager 75 Jaar Vrijheid een belangrijke rol gespeeld in de samenstelling van het nationale jubileumprogramma, maar ook vele lokale initiatieven bevorderd.

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom!

Info: Sjors Tamminga - tel. 0544-372752
sjors.tamminga@kpnmail.nl

Koningsconcert in de Oude Helenakerk op zaterdag 27 april

KONINGS DAG
CONCERT
Zaterdag 27 april - 11.00 uur
Oude Helenakerk Aalten

Lichte muziek voor gitaar en orgel

Johan Klein Nibbelink
GITAAR
Harry van Wijk
ORGEL

www.orgelsinaalten.nl
facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten

Entree vrij. Bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Lichte muziek voor gitaar en orgel door Johan Klein Nibbelink en Harry van Wijk

Op Koningsdag spelen deze beide Aaltense kerkmusici in de Oude Helenakerk. Misschien een ongebruikelijke combinatie: gitaar en orgel. Maar in de kerkdiensten in de Zuiderkerk hebben deze heren al meerdere keren bewezen dat deze instrumenten prima samengaan. Op Koningsdag spelen zij geen kerkmuziek, maar muziek in Latin- en Jazzachtige stijl. En naast de combinatie van gitaar en orgel zullen zij ook hun eigen instrumenten solo bespelen, waarbij Harry zowel het grote als het koororgel van de Oude Helenakerk zal gebruiken. Het concert is 's morgens om 11.00 uur en is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Wees welkom!



Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdagmiddag, van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk, voor alle senioren uit Aalten

17 april gaan we weer actief aan de slag, deze keer met schildersdoek, kwast en verf. Kijken wie de **Rembrandt van 't Praothuusken** wordt.

24 april beginnen we zoals altijd met koffie en thee. Daarna luisteren we naar een verhaal of gedicht en zingen we samen een aantal liederen. Na de pauze komen de spelletjes weer op tafel.

Dan zijn we alweer in mei aangekomen.

1 mei komt Hans te Lindert, wethouder onderwijs & jeugd, sport & welzijn, bedrijfsvoering & ICT en locoburgemeester van de gemeente Aalten.

Misschien zijn wij niet helemaal zijn doelgroep, maar het is zeker interessant om te horen waarmee hij zich bezighoudt in de gemeente Aalten en de regio Achterhoek.

Daarnaast kan hij ook goed voorlezen, misschien dat hij dat deze middag ook wel gaat doen. Lijkt u dit ook gezellig? Kom gerust kijken, luisteren en meedoen.

Graag tot ziens,
Namens de werkgroep

*Dien Scholten (voor vervoer en afmelden
bellen op dinsdag, tel. 0543-476042)
Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,
Jolanda Wevers (tel. 06 2692 8997)*

De Soos

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten en Rummikub te spelen.



Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen.

Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

Jannie Heersink

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. **KerkVenster** beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van **KerkVenster** valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting **KerkVenster**. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie:
Leni Franssens,
Ada Haasnoot,
Johan Scholl,
Theo van der Werff.
Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker:
Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbens
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om **KerkVenster** te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op **KerkVenster** nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. **KerkVenster** Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u **KerkVenster** ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. **KerkVenster** wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende **KerkVenster** verschijnt op vrijdag 3 mei 2024.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 23 april 2024 voor 12.00 uur. De data waarop **KerkVenster** in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus **KerkVenster**, Kerkstraat 2.

© **KerkVenster** 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Foto-iverlag van de Kliederkerk met Palmpasen

Het thema van deze Kliederkerk was 'Op weg naar Jeruzalem'. Het verhaal uit Marcus 11: 1-11 stond deze keer centraal. Elk jaar vierden veel mensen Pesach in Jeruzalem. Als pelgrims gingen ze op weg. Jezus gaat diezelfde weg. Ook wij gingen op weg, niet naar Jeruzalem maar naar Elim, en ontdekten zo het verhaal van Palmpasen.

De start was bij de Zuiderkerk. Daar kreeg iedereen een programmaboekje met daarin o.a. een plattegrond en de volgende opdrachten:

Plan (samen) je reis

- De pelgrims kwamen uit alle windstreken. Welke route ga jij volgen naar Elim? Er zijn verschillende mogelijkheden, wat maakt dat je deze route kiest?
- Jezus reisde met zijn leerlingen. Met wie ga jij deze reis maken? Kijk onderweg eens om je heen wie er nog meer op weg is naar Elim en knoop eens een praatje aan.
- Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen. Met welk vervoermiddel ga jij naar Elim (lopend, fiets, auto of ...)? Wat zijn de voordelen en nadelen van de verschillende vervoersmiddelen? Wat bepaalt jouw keus?

Een groot aantal bezoekers volgden de tip op om hun route langs de kinderboerderij te laten lopen, om zo de ezels te kunnen zien.

Aangekomen bij Elim werd het (intochts-)feest voorbereid. Alles werd mooi versierd, er werden vlaggen, linten en een spandoek gemaakt om mee te juichen en er werden chocolade-eieren gezocht om, samen met de broodjes, uit te delen tijdens de koffie. Rond half elf vormden de bezoekers van de Kliederkerk een erehaag tussen de Oude Helenakerk en Elim om de bezoekers van de Oude Helenakerk toe te zwaaien en toe te zingen. Daarna sloten we de ochtend gezamenlijk af met een kopje koffie/thee of limonade en een broodhaantje. We kunnen terugkijken op een mooie ochtend!



Even langs de ezels van de kinderboerderij.



Vlaggetjes konden worden gekleurd en er werd een spandoek gemaakt.



Alles werd mooi versierd.



De ochtend werd gezamenlijk afgesloten.



Gekleurde linten om mee te zwaaien.

Volgende Kliederkerk:
zondag 21 april. Zie pagina 9



De bezoekers van de Kliederkerk vormden een erehaag.

