

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 7 • VRIJDAG 1 MAART 2024

Veertigdagentijd



De hogepriester zelf wordt offer

Woorden van bemoediging

Tekst: ds. Gerhard ter Maat

Helemaal aan het eind van de brief aan de Hebreëen vat de auteur alles, wat hij geschreven heeft, samen met ‘woorden van bemoediging’¹. Nergens lezen wij, wie hij is en ook weten we niet aan wie de brief geschreven is. Pas in latere tijd heeft men het opschrift ‘Aan de Hebreëen’ toegevoegd en de apostel Paulus aangewezen als briefschrijver. Wie echter de tijd neemt om de inhoud rustig op zich te laten inwerken, krijgt toch wel een indruk van de achtergrond van deze brief. In de slotverzen wordt de naam van Timoteüs genoemd². In de brieven van Paulus is hij de jonge leerling van de apostel, maar het lijkt het erop, dat Timoteüs één van de leidinggevende figuren in de kerk geworden is. Bijna iedereen van de eerste generatie christenen is overleden.

Zorgelijk

De schrijver van deze brief beschrijft een zorgelijke ontwikkeling. Hij constateert, dat mensen wegblijven van de samenkomsten³. Heel actueel in onze tijd! Hij merkt ook, dat christenen nauwelijks weten, wat de kern is van het geloof in Jezus⁴. Iets voor onszelf om over na te denken: Wat betekent Hij nog voor mij? Het blijkt, dat christenen vervolgingen hebben meegemaakt⁵. Waarschijnlijk doelt de auteur op de tijd van keizer Nero (54-68 na Chr.). Hij zinspeelt op een ophanden zijnde vervolging⁶. Onder keizer Domitianus (81-96 na Chr.) is die er geweest. Nog steeds gebeurt het: mensen zijn op de vlucht, zijn hun leven niet zeker. Een aanzienlijk aantal van de vervolgd in onze tijd is christen. Toen en nu: mensen ervaren de tijd, waarin zij leven als zorgelijk. Er wordt geknoeid met mensenlevens.

De heilige God naderen

Tegen deze achtergrond probeert de schrijver de mensen moed in te spreken. Hij begint zijn brief met God⁷. God heeft door de profeten gesproken. Dat spreken van God heeft zijn hoogtepunt gevonden in Jezus. Jezus is sprekend God! Deze Jezus staat centraal in het christelijk geloof. Door de schrijver wordt Jezus hogepriester genoemd. Dat brengt ons in de wereld van het Oude Testament. In de brief van de Hebreëen wordt nogal eens gesproken over het ‘naderen van God’. Wie kan als zondig mens de heilige God naderen? Als de heilige God neerdaalt op de Sināi beven niet alleen de mensen, maar zelfs de massieve berg trilt van ontzag voor de heilige God⁸. Dat aan de heiligheid van God niets mag worden afgedaan, komt ook naar voren in de offers, die in de tempel van Jeruzalem worden gebracht. Steeds opnieuw draagt de priester offers op voor de zonden van het volk en van zichzelf⁹.

Jezus, sprekend God

Ik moet denken aan het gesprek, dat ik heb gehad met een jonge moslim. Hij zei: ‘Ik merk dat jij christen bent. Ik geloof ook in God, in Allah.’ We herkenden over en weer in de ander een mens, die het leven heeft ontvangen van de Schepper. Hij en ik vertelden over ons gebedsleven, een intiem moment. Op een respectvolle manier constateerden wij eerlijk, dat ons geloof verschilde, zodra Jezus ter sprake kwam. Jezus, sprekend God: dat kan en wil deze jonge moslim niet geloven. Dat past niet bij de heilige God. Zo is de heilige God niet.

Jezus, hogepriester als Melchisedek

Toch is dit het mysterie van het christelijk geloof, waaraan de hele brief gewijd is. De kern van het betoog van de schrijver is, dat Jezus hogepriester is¹⁰. Niet zo maar een hogepriester, die offers brengt, ook voor zijn eigen zonden. Hij is een hogepriester die niet gezondigd heeft¹¹. Hij is een hogepriester zoals Melchisedek. Deze naam komen we slechts twee keer tegen in het O.T.. Hij is een mysterieus figuur, die plotseling opduikt in de tijd van Abraham. Het is volop oorlog. Negen koningen schuwen het geweld niet; priesterkoning Melchisedek is heel anders dan die negen: hij brengt brood en wijn en hij zegent.¹² In Psalm 110 duikt zijn naam weer op. In een oud joods commentaar bij deze Psalm wordt opgemerkt: ‘Het met bloed bespatte kleed, dat de Messias draagt, is van binnen bestikt met de namen van de vermoorden, van de slachtoffers én de daders.’ Deze Psalm werd door Jezus geciteerd, toen hij voor de hogepriester stond: “Vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige”¹³ Met dit citaat sprak Jezus zijn eigen doodvonnis uit. Dat is precies, wat er met hem gebeurd is volgens de auteur van de brief aan de Hebreëen: Hij is de hogepriester, die zelf offer werd.

Onze schuld voor eens en voor altijd verzoend

Ik kom weer terug op het gesprek met de sympathieke jonge moslim. Dat de heilige God in Jezus tot ons is gekomen, kan hij niet geloven. Eerlijk heb ik tegen hem gezegd: “Ook voor mij is en blijft het een mysterie; ons spreken over de heilige God is ontoereikend.” Veel belangrijker dan ons menselijk spreken over God is het, dat God tot ons gesproken heeft in Jezus; zelfs vanuit de diepste diepte van Zijn lijden, vanaf het kruis op Golgota. Door Zijn offer mogen wij God zonder schroom naderen, zonder te beven¹⁴! Onze schuld is voor eens en voor altijd verzoend¹⁵. Dit was voor een gemeentelid van mij echt een woord van bemoediging. Hij had nooit aan iemand verteld, wat hij misdaan had. Het vrat zo aan hem, dat hij er ziek van werd. Toen ik hem bezocht, biechtte hij zijn schuld op. Samen hebben we gebeden op grond van wat er op Golgota heeft plaatsgevonden. Na een paar weken belde hij: ‘Dominee, alles is van mij afgevallen.’ Een paar jaar later is hij in vrede met God en mensen gestorven.

1 13: 22
2 13: 23

3 10: 24-25
4 5: 12
5 10: 32
6 12: 5
7 1; 1-2
8 Exodus 19: 6 en 18
9 5: 1-3

10 8: 1
11 4: 15
12 Genesis 14: 18-19
13 Matteüs 26: 64
14 4: 16; 12: 21-22
15 2: 17

Overdenking

De hoop die in ons is

Onze Heer heeft zelf het lijden meegemaakt, inclusief de dood. Dat mag ons het vertrouwen geven, dat Hij ons kan bijstaan, wanneer wij zelf lijden¹⁶. Door het unieke offer, dat Hij gebracht heeft, is er een einde gekomen aan bloedoffers. Wij hoeven alleen maar dankoffers brengen¹⁷. Hoe? Door er in liefde te willen zijn voor en bij mensen, die lijden¹⁸. Wij mogen te midden van het lijden getuigen van de hoop, die in ons is, omdat op de Paasmorgen Jezus uit het dodenrijk is weggeleid¹⁹. Wij geloven op onze beurt, dat wij door het lijden heen geleid worden naar de stad van de levende God²⁰.

Jezus ging deze weg omdat Hij een diep vertrouwen had dat God zal redden uit alle nood. Zelfs uit de dood!

Die stem uit de hemel nodigt zijn leerlingen, dus ook ons, uit om Hem te volgen: *'Luister naar Hem!'*

Hebben we wat aan het voorbeeld van deze Jezus en herkennen wij iets van dat vertrouwen als wij een moeilijke weg moeten gaan dat God zal redden uit alle nood. Zelfs uit de dood!

In de verheerlijking op de berg gaat het om de bemoediging die Jezus krijgt voor hij die moeilijke weg gaat van lijden en sterven.

In deze veertigdagentijd staat centraal hoe moeilijk deze weg geweest is. Maar wel een weg die doorloopt, dwars door lijden en dood heen naar Gods toekomst.

Soms hoor ik van mensen dat ook zij wel eens een bemoediging hebben ervaren in hun leven waardoor ze het gevoel hadden een moment boven zichzelf uitgetild te worden. Als het ware de ervaring van een moment boven op die berg te zitten waar het goed is en fijn en God heel dichtbij. Maar eigenlijk heb ik nog nooit iemand gesproken die voor altijd op die berg is gebleven. Velen van ons moeten ook een moeilijke weg gaan. Soms heel moeilijk, verdrietig en zwaar. En met een aangevochten geloof.

De spannende vraag voor ieder gelovig mens is als je wegen moet gaan die je liever niet gegaan was, of er dwars door alles heen iets van dat vertrouwen overblijft dat het goed is om Jezus te volgen en op God te blijven vertrouwen. Het vertrouwen dat God zal redden uit alle nood. Zelfs uit de dood!

16	2: 18 en 4: 15
17	13: 16
18	13: 2
19	13: 20
20	12: 22

'Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.'

(Lucas 9: 29)

In de veertigdagentijd waarin wij nu leven, wordt in de kerk vaak het verhaal gelezen van de verheerlijking op de berg.

In dit verhaal lezen we dat terwijl Jezus aan het bidden was, de aanblik van zijn gezicht veranderde en dat zijn kleding stralend wit werd. Ook lezen we over Mozes en Elia die met Jezus praten over zijn levenseinde welke Hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Ook horen we van een stem die zegt: *'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem.'*

Heel even wordt de mens Jezus hier een moment uitgetild boven het menselijke leven, zijn gelaat wordt anders, zijn kleding wordt wit, een wolk overschaduwde Hem. Hemel en aarde raken elkaar. En Hij krijgt hier opnieuw de bevestiging nu Hij staat voor die moeilijke weg naar Jeruzalem: *'Dit is mijn Zoon.'*

En Jezus is die moeilijke weg gegaan. Hij is niet boven op die berg gebleven waar het allemaal zo goed en mooi was.

Hendrik Jan Zeldenrijk



Gebed

*God van licht,
We danken U, dat U aanwezig bent
in zowel de schoonheid
als de gebrokenheid van het leven;
in onze meest bijzondere
of geestelijke momenten
én in het meest alledaagse.
Help ons U daar steeds weer te ontdekken,
te ontmoeten en te volgen.
En geef ons de kracht om net als U
ook daar te zijn waar het leven soms donker is
en bij hen voor wie het voelt
alsof ze door een diep dal gaan.
God, schijn met uw licht
in ons hart en door ons leven.
Amen*

*Uit: GA MEE veertigdagenkalender 2024
PKN Nederland*

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink,
Stadsbroek 151,
7126 CP Bredevoort,
tel. 06 - 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks, Misterstraat
24 A, 7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
Bredevoort,
tel. 0543-45 19 11

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres KerkVenster

Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen, Wiersse 6,
7006 HX Doetinchem,
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

In de komende weken zijn er vijf jarigen te melden. Dhr. H.W. te Bokkel, Ambthuiswal 1-01, wordt op 6 maart 92 jaar. Dhr. W. Wikkerink, Pater Jan de Vriesstraat 6, wordt op 8 maart 81 jaar. Mevr. J.H. Prange-Eenink, Hoge Veld 107, is jarig op 10 maart. Zij wordt 84 jaar. Dhr. G.J. Geurkink, Tramstraat 8, en dhr. M. Bonnink, Vismarkt 2, zijn allebei op 13 maart jarig. Dhr. Geurkink wordt 81 jaar en de dhr. Bonnink 84 jaar. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken

Alle mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen de afgelopen tijd veel sterkte! Allen die klachten hebben of therapieën ondergaan, veel kracht en als het nodig is geduld. Ook veel steun toegewenst aan alle mantelzorgers.

Overlijden

Op 19 februari 2024 is overleden mevrouw Gerda Boswinkel-Geuvers in de leeftijd van 83 jaar. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 26 februari op Berkenhove.

Nieuw adres

Mevrouw Doortje Winkelhorst-Janssen is per 2 februari 2024 verhuisd naar Aalten: Willebrordstraat 8-12, Aalten. We wensen haar veel sterkte toe met wennen aan de nieuwe woon-situatie.

Ada Endevelde

Collectes en giften jan. 2024

Kerk

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker € 55,00
Collectes in de dienst € 391,30
Giften via de bank € 20,00

Diaconie

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker € 15,00
Collectes Kinderen in de knel € 101,60
Collectes Moldavië € 397,29
Giften via de bank € 11,34

Gastlid of Vriend van de gemeente

Tijdens de vergadering van de kerkrentmeesters kwam ter tafel wat nu precies het verschil is tussen gastlid zijn en vriend van de gemeente zijn. Daarom besloten we daar een stukje over te schrijven in het kerkblad.

Iemand die verbonden wil worden met een gemeente, maar al ergens anders lid is, kan zich bij een gemeente inschrijven als gastlid. Dit kunnen bijvoorbeeld rooms-katholieken zijn, bijvoorbeeld uit Bredevoort, maar ook protestanten uit een andere plaats. Als gastlid krijgt je wel een verzoek om een vaste vrijwillige bijdrage te betalen. Een 'vriend' van de gemeente, is meestal iemand die geen kerklid is, maar ook verbonden wil blijven met een gemeente. Bijvoorbeeld een partner van een lid uit Bredevoort of een inwoner van Bredevoort die het kerkgebouw in stand wil houden.

Adres Onbekend - maar wel Anders dan Anders

We weten het nog niet. Op het moment dat we de kopij moeten inleveren voor KerkVenster moet de voorbereiding nog plaatsvinden. Wat weten we wel?

Zondag 10 maart is er een Anders dan Anders-dienst in de St. Joriskerk in Bredevoort.

We weten dat ds. Anne van Voorst weer even terugkeert en ons voorgaat – en we weten dat Jan Stronks weer alles uit het kerkorgel zal halen. En voor de rest? Wat we in de dienst aan wie gaan adresseren? Adres onbekend! Maar je bent natuurlijk wel van harte welkom om 10:00 uur in Bredevoort.

Laat je verrassen!

de voorbereidingsgroep

Samen Eten

Op woensdag 13 maart 2024 is er weer Samen Eten in 't Koppelhuis!

U bent welkom om 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00.

Opgeven bij beheerder Marjon, tel. 06-27504112 of bij Ada Endevelde (zie colofon). Het vindt op woensdag plaats omdat het gecombineerd wordt met Biddag voor gewas en arbeid.

De viering voor Biddag is om 19.30 uur in de St Joriskerk. In april is Samen Eten op dinsdag 9 april.



Toekomstplannen PG Bredevoort

De PG Bredevoort is al enige tijd bezig om zich te beraden, hoe zij in de toekomst een aansprekende kerk kan blijven voor de mensen in Bredevoort en omstreken.

Onderzoek

Er is een werkgroep Toekomst Kerk ingesteld, die sinds 2022 onderzoek doet. Op 5 maart 2023 bent u hierover voor de eerst keer geïnformeerd. Intussen zijn er gesprekken gevoerd met buur PKN-gemeenten en met de classis, in aanwezigheid van Katholiek Kontakt. Dit heeft geleid tot een aantal bevindingen en ideeën.

Aanbevelingen kerkenraad

Op 19 maart aanstaande wordt door de werkgroep Toekomst Kerk nieuwe aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De kerkenraad neemt in die vergadering een voorlopig standpunt in.

De kerkenraad zal in een volgende vergadering, na de informatiebijeenkomst, een definitief standpunt innemen, waarbij de inbreng van de leden wordt meegewogen.

Kort samengevat zijn deze aanbevelingen:

- samenwerking uitbouwen met buurtkerken (PKN)
- samenwerking uitbreiden met Katholiek Kontakt

- invoeren werkgroepenstructuur voor diverse kerkelijke taken
- ondersteuning predikant met een kerkelijk werker

Informatiebijeenkomst

Op 24 maart aanstaande vanaf ca. 11.00 uur, na de dienst van Palmzondag, wordt hierover een informatiebijeenkomst gehouden in het 't Koppelhuis, onder genot van een kopje koffie met wat lekkers. Er wordt uitleg gegeven wat de aanbevelingen precies inhouden en u kunt hierover uw ideeën kenbaar maken.

Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, tel. 06 - 5313 1832.

U komt toch ook?

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd en wij hopen op een grote opkomst in het belang van de toekomst van onze gemeente.

*werkgroep Toekomst Kerk
en de kerkenraad*

Bron



Foto: Esra Post

Mijn zwager is jarig, ik steek een kaarsje voor hem aan in de Oude Helena. In de stilte denk ik aan het wonder van de geboorte. Het verhaal van de drie schikgodinnen schiet me te binnen; de een spint de geboorte, de tweede de levensdraad en de derde spint tot zij de draad doorknipt. De drie zekerheden van het menselijk bestaan: geboorte, leven en sterven. Mijn gedachten springen van de drie schikgodinnen naar de belangrijkste fasen in een vrouwenleven: Maagd, Vrouw, Wijze Vrouw, ook deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vloeien in elkaar over. Een moslima vroeg mij ooit waarom wij drie goden vereren: de vader, de zoon en de geest. Voor haar was Allah de Ene, God. In een boek dat ik las over het leven van Helena, vertelt zij dat zij de Bron vereert, het Mysterie, Het begin van alle leven. Zij begrijpt dat deze Bron door joden en christenen God genoemd wordt, en ook dat velen haar de Godin noemen; immers zij is leven scheppend. Ook heeft ze begrip voor de vele goden bij andere volkeren. De Bron is immers zo alles omvattend en vol van mysterie dat mensen het nodig hebben om allerlei aspecten van God/Godin apart te benoemen en daar een naam aan te geven. In het christendom bestaan de engelen, en de katholieken hebben heel erg veel heiligen die je overal voor kan aanroepen. Eén god is toch wel een beetje weinig óf één god is juist veel te groot om te begrijpen.

Beelden komen in me op over het antwoord op de vraag aan mensen: welk beeld van water ben jij? Het antwoord is beek, bergbeekje, rivier, kanaal, waterval, zee, kwelwater, maar nooit de bron. Blijkbaar hebben mensen toch nog weet van het mysterie van de oorsprong. Water is levend; stromend; vloeiend; vindt de weg in het leven. Ik hoorde laatst een verklaring voor de gebeurtenis dat Jezus op het water liep: Waarschijnlijk was het eb, een klein laagje water over een zandplaat. Zo'n verklaring maakt het verhaal zielloos en leeg. Jezus staat symbool voor het leven tussen hemel en aarde, en vertelt de mens hoe te leren leven. Stromend als water, levendig, voedzaam en verrijkend. Nederland ligt aan zee.

Gea Evenhuis

Gezellige middag voor onze senioren



Op donderdag 7 maart 2024 komt Harmonicaclub Corle voor u een optreden verzorgen in 't Koppelhuis. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Vanaf 14.15 uur staat de deur voor u open, en om 14.30 uur zullen de harmonica's hun muziek laten klinken. We verwachten dat we rond 17.00 uur de middag afsluiten.

Er wordt bekende muziek gespeeld, en ook de teksten van sommige nummers worden uitgedeeld, zodat u gezellig mee kunt zingen.

Koffie en een drankje staan voor u klaar, en natuurlijk ook wat lekkers! Er zijn geen kosten aan verbonden, en u mag gerust iemand meebrengen die u begeleidt.

Vervoer kan geregeld worden, neem hiervoor, en voor andere vragen contact op met Herman te Paske, tel. 0543-451283.

We gaan ervan uit dat het een gezellige middag gaat worden!

Pastorale raad PG Bredevoort

veertig voorjaars dagen

tijd van inkeer

ontroering

tijd om te werken in de tuin

en na te denken

over mijn leven

wat kan ik ijken aan Jezus

leef ik in Zijn nabijheid

zoeken spitten

en snoeien

om bloemen van genegenheid

en liefde op het spoor te komen

aukje wijma

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk SKG

NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helminck,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helminck@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten



Informatie-avond Mutaties voor bezoekmedewerkers

Naar aanleiding van vragen van bezoekmedewerkers tijdens verschillende pastorale wijkteam overleggen, besloot de taakgroep pastoraat een informatieavond voor bezoekmedewerkers te organiseren over de vraag: 'Hoe worden mutaties bekend bij het kerkelijk bureau'?

Mevrouw Marianne Lubbers, van het kerkelijk bureau en verantwoordelijk voor de mutaties, was bereid een PowerPointpresentatie over dit thema te maken.

Op donderdag 23 november 2023 vond de informatieavond plaats. Het hele 'mutatieteam' bestaande uit: Marianne Lubbers, die de presentatie heeft gehouden en toegelicht, de dames die de mutatielijsten uitprinten en de mutatiekaartjes maken, Marieta Ruessink en Riet Duenk/Ina Arentsen en Mevr. Thea de Witte van de Protestantse Bezoekdienst, die zorg draagt dat de mutaties bij de bezoekmedewerkers komen, waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Waar komen de mutaties voor het kerkelijk bureau vandaan:

a. Van leden/familieleden.

Zij geven door:
- aanmelding/uitschrijving
- geboorte - verhuizing - overlijden.

b. Van predikanten/kerkelijk werkers/ bezoekdienst. Zij geven door
- geboorte - doop - belijdenis
- overlijden - foutieve gegevens.

c. Via de begrafenisonderneming de GUV,
- overlijden

d. Via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP). Het gemeentehuis geeft **verhuizing en overlijden** alleen bij toestemming door aan de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA). **Geboortes** worden niet doorgegeven. De SILA geeft de informatie door naar de LRP en de LRP geeft de informatie door aan de lokale kerken.

Op deze wijze komen mutaties binnen bij het kerkelijk bureau. Hierna worden ze verwerkt in Scipio. Scipio is het registratiesysteem voor de kerkelijke ledenadministratie.

De aanwezige bezoekmedewerkers ontvingen allen een papieren versie van de presentatie. De avond was met ongeveer 60 bezoekmedewerkers goed bezocht

*Wilma de Jong, kerkelijk werker
pastoraat wijk Noord-Geel*

Giften en collectes

Via het Kerkelijk bureau ontvangen:

Gift via bezoekmedewerker
Gerda Hoftijzer voor de diaconie€ 20,00
Gift in collectemunten voor de kerk . . .€ 65,00

Via de bankrekening van de Diaconie zijn diverse giften ontvangen:

Kerkcollecten€ 20,00
Gift HVWD Werelddiaconaat€ 25,00

Collectes in de kerkdienst

28 jan Jonge generaties
(PKN jeugdwerk)€ 394,95
Kerk€ 322,55
4 feb. Werelddiaconaat (KIA)€ 419,92
Kerk€ 313,02
11 feb. Noodhulp (KIA)€ 600,62
Kerk€ 431,82
18 feb. Binnenlands diaconaat (KIA) .€ 362,15
Kerk€ 268,13

Collectes via GIVT

28 jan Jonge generaties
(PKN jeugdwerk)€ 15,50
Kerk€ 20,00
4 feb. Werelddiaconaat (KIA)€ 30,00
11 feb Noodhulp (KIA).€ 25,00
18 feb. Binnenlands diaconaat (KIA) .€ 26,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD

via Wilma de Jong€ 250,00
Hermien Heinen€ 50,00
Ineke Mengers.€ 5,00



groenekerkerk@
kerkvenster.nl

Voor het jaarproject van Hulp
Ver Weg Dichterbij is gekozen voor

'Samen in actie met Colombia'

Colombia. Een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie om kinderen en christenen te leren hoe samenleven ook anders kan.

De situatie in Colombia

De Covid-19-pandemie heeft in de periode 2020-'22 allerlei activiteiten stilgezet of vertraagd. Tegelijkertijd was er in de aanloop naar de presidentsverkiezingen veel politieke spanning in het land. Het was een grote opluchting dat Gustavo Petro werd verkozen tot president. Hij is links-progressief, geeft stem aan de armen en aan mensen die behoren tot etnische minderheden. Hij streeft naar Paz Total, de complete vrede en bevordert overleg met gewapende groepen. Een snel resultaat is er echter niet; in diverse regio's is het geweld opgeleaid omdat drugskartels en rebellen proberen om zo veel mogelijk terrein te veroveren of behouden voordat ze aan besprekingen beginnen.

Er zal dit jaar voor verschillende projecten in Colombia geïmplementeerd worden. Deze projecten zullen in de loop van het jaar verder worden toegelicht.

Seksueel misbruik van jongeren stoppen



Sociaal bewogen predikanten opleiden

Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen



Vrijwilligers gezocht bij weeksluiting Stegemanhof

In een team van vrijwilligers werk je samen rond de weeksluiting op zaterdagavond in Stegemanhof. Dit houdt in: bezoekers ophalen en na afloop van de dienst weer terugbrengen.

We starten om 18.30 uur met ontvangst van bezoekers. Na de weeksluiting drinken we samen een kop koffie of thee en zorgen daarna dat iedereen weer thuis komt en dat het Grand Café wordt opgeruimd. We zijn dan rond 20.15 uur klaar. Het is een mooie manier om samen gemeenschap te kunnen zijn.

Lijkt je dit een fijne manier om bezig te zijn? Meld je dan bij mij, Petra Speelman, geestelijk verzorger p.speelman@szmk.nl, of via tel. 06 26435389



Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken

Kansarme jongeren opleiden voor horeca





Stichting KerkVenster

Website: <https://www.kerkvenster.nl>
Emailadres: bestuur@kerkvenster.nl



Vacature bestuurslid / penningmeester

Stichting KerkVenster, opgericht in 2001, faciliteert met name de communicatie van de Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort richting de kerkleden. Hoofdactiviteit is het periodiek laten verschijnen van het blad KerkVenster, wat we als onze kerntaak beschouwen. Daarnaast wordt energie gestoken in het actueel houden van de website en wordt er een webshop gefaciliteerd voor het aanbieden van collectemunten, artikelen en verkoop van toegangsbewijzen voor speciale activiteiten binnen de PG Aalten en PG Bredevoort.

De stichting KerkVenster heeft de ANBI-status.

Naast het bestuur kent de Stichting KerkVenster twee coördinatoren, een redactie en een grote bezorggroep. Bijna al het werk wordt verricht door de 280 vrijwilligers die de stichting kent. Alleen de opmaak en het drukwerk wordt verzorgd door betaalde krachten.

Het bestuur van de Stichting KerkVenster bestaat uit vijf leden. We vergaderen 5 á 6 keer per jaar; momenteel doen we dat op een maandagavond, maar een andere of wisselende dag is bespreekbaar.

Ontstaan vacature

De huidige penningmeester, Benno Elburg, is aftredend en niet herkiesbaar vanwege het feit dat het maximale aantal bestuursperiodes

is bereikt. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die het stokje van Benno wil overnemen. Benno is van harte bereid om op de achtergrond mee te helpen en te zorgen voor een goede overdracht.

Werkzaamheden

- Bijhouden financiële administratie en verrichten betalingen
- Opstellen financieel jaaroverzicht
- Organiseren geldwervingsactie en naderhand verwerken van formulieren
- Verzorgen communicatie rond financiële aspecten richting kerkenraden en lezers
- Bijwonen bestuursvergaderingen
- Eventuele neventaken verrichten i.s.m. andere bestuursleden

Wat verwachten we verder

- Vanuit een positieve houding een bijdrage leveren aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de communicatie met de leden van de Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort
- Binding met het werk van de plaatselijke kerken
- Affiniteit met financiën en boekhoudkundige kennis
- Besturen op afstand; coördinatoren en redactie zijn verantwoordelijk voor de operationele werkzaamheden.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met de huidige penningmeester Benno Elburg (baelburg@delta.nl) of voorzitter Ap te Winkel (atewinkel57@gmail.com).

Ook is het mogelijk om één of meer bestuursvergaderingen mee te draaien om zo een goed beeld te krijgen van de werkwijze van het bestuur.



Huispaaskaarsen 2024 zijn te bestellen

Zoals ieder jaar biedt Boca Kaarsen ook dit jaar weer een aantal mooie paaskaarsen aan, die geheel met de hand zijn gemaakt. De huispaaskaarsen 2024 zijn leverbaar in diverse uitvoeringen, variërend in thema en maatvoering. Onderstaande foto geeft een goed beeld van deze huispaaskaarsen.

U kunt een keuze maken uit zes versieringen:

Versiering A (wasreliëf met drukwerk): DE VERRIJZENIS

De steen voor het graf van Jezus is weggerold. Het graf is leeg. Het licht van de Paasmorgen heeft de duisternis en de dood van Goede Vrijdag overwonnen. 'Jezus leeft! Hij is verrezen!' (Marcus 16).

Versiering B (wasreliëf): DE DUIF MET REGENBOOG

Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo'n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten. Met de regenboog bevestigt God deze belofte en het is een teken van zijn eeuwig verbond met/trouw aan de mensheid (Genesis 9). Óók Jezus doet een belofte: na zijn heengaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden 'om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid.' (Johannes 14) De duif is hier het beeld van de heilige Geest.

Versiering C (wasreliëf): DE LEVENSBOM

De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde', een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor wijsheid.

Versiering D (wasreliëf): VREDESDUIF

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon.

Versiering E (wasreliëf): STAUROGRAM

Dit Christusmonogram wordt een 'staurogram' genoemd. Het werd reeds in het vroege christendom gebruikt om het Griekse woord voor kruis: 'stauros' af te korten. Ook visualiseert dit symbool Jezus aan het kruis. Het werd als een christelijk symbool vanaf de 4e eeuw, gebruikt als een monogram Christi naast de bekende Chi-Rho.

Versiering F (wasreliëf): CHI-RHO KRUIS

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram/ Pax Christus = Vrede Christus). Deze versiering is in meerdere kleuren leverbaar. Speciale wasreliëf-uitvoeringen, c.q. kleuren zijn op aanvraag mogelijk. Ook wasreliëfs van vorige jaren zijn leverbaar, natuurlijk met het jaartal 2024.

Formaten en prijzen

	Versiering A	Versieringen B, C, D en E
25 cm	n.v.t.	€ 25,00
30 cm	€ 40,00	€ 25,00
40 cm	€ 50,00	€ 40,00
60 cm	€ 85,00	€ 70,00

Zwarte kandelaar voor huispaaskaarsen van

25 cm		€ 10,00
30, 40 en 60 cm	€ 10,00	€ 10,00

Hoe te bestellen?

- * Op een intekenlijst, die in beide kerkgebouwen ligt, kunt u uw keuze kenbaar maken.
- * Via het kerkelijk bureau in Aalten op de openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
- * Digitaal via kerkvensterwebshop.nl. In de linker rode kolom zie u staan: Paaskaarsen. U kunt daar uw bestelling plaatsen en digitaal betalen.
- * Leden van de Protestantse Gemeente Bredevoort kunnen uiteraard ook deze huispaaskaarsen bestellen.

* De bestellingen dienen uiterlijk 10 maart a.s. binnen te zijn.

Alle bestellers krijgen bericht wanneer de kaarsen in de Zuiderkerk opgehaald kunnen worden.



Hartverwarmend om te zien wat Kliederkerk allemaal in gang zet

Tekst: Heidi Ebbers

Foto's: Heidi Ebbers en Gerrit Bussink



Een aantal weken geleden stond er een oproepje in het KerkVenster dat we, voor de Kliederkerk over de Barmhartige Samaritaan, mensen zochten die warme dekens wilden haken. Dat hebben we geweten! Tijdens de Kliederkerk werd er al volop gehaakt door jong en oud. Zelfs tijdens de viering werd er doorgehaakt. En ook thuis is en wordt er nog hard gewerkt, door heel veel verschillende mensen, om de dekens in elkaar te zetten. Er zijn zelfs haak(st)ers die gezellig op woensdagmiddag bij elkaar komen om samen aan de dekens te haken, heb ik me laten vertellen ...

En hoe moet je dan met links haken?

Er kwamen heel veel positieve reacties op deze actie.

Zo bood Onnink Textiel ons garen aan voor twee warme dekens! Een aantal kinderen van de Kliederkerk zijn op een vrijdagmiddag naar de winkel gegaan en hebben daar mooie kleuren garen uitgezocht. Een aantal haak(st)ers zullen hier dan weer dekens van haken.

Intussen zijn er al zo'n 25 dekens, in verschillende soorten en maten, klaar. En ... er wordt nog volop gehaakt.

Wat gaan we doen met al deze dekens?

De dekens zijn bedoeld om weg te geven aan mensen die wel een 'warme deken' kunnen gebruiken. Over hoe we dit het best kunnen organiseren wordt nog nagedacht. Daarover hoort u/hoor je meer in een volgend KerkVenster. Maar mocht je al iemand weten, doe gerust een berichtje. Dan kijken we wat we kunnen regelen.



Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (14).

Spraakverwarring

'Je bent hopeloos! Je begrijpt er ook helemaal niets van hè!' roept onze zoon gefrustreerd.

Nee, ik begrijp hem inderdaad niet.

Verschillende van onze kinderen hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Als ouders hebben we hier dan ook heel wat in moeten leren en oefenen. Onder andere in het communiceren met onze kinderen. Want dat gaat niet vanzelf.

Onze zoon probeert mij iets uit te leggen over zijn werk. Om hem goed te begrijpen, stel ik vragen als: 'Wat bedoel je daar precies mee? Kan je iets duidelijker zijn? Wil je me dat woord even uitleggen? Kan je een voorbeeld geven?' En ik zeg dingen als: 'Dan kan je toch gewoon dit of dat doen? Dat is toch niet zo moeilijk. Waarom doe je dat eigenlijk zo?' Onze zoon raakt gefrustreerd, slaakt een diepe zucht, schudt zijn hoofd en legt, met veel geduld, voor de tweede keer uit wat hij bedoelt. Weer doe ik mijn best, maar ik begrijp hem echt niet. 'Ik ga het je echt niet nog een keer



uitleggen. Je bent hopeloos!' roept hij. 'Ik doe mijn best, maar ik begrijp je gewoon niet', zeg ik met een zucht.

Het voelt voor ons beiden alsof we twee verschillende talen spreken. We gebruiken wel dezelfde woorden, maar op de een of andere manier betekenen ze iets heel anders. Woorden, zinnen, beelden; het komt allemaal anders bij hem binnen, krijgt een andere betekenis en komt er dus ook anders uit. Zo weet ik bijvoorbeeld onder tussen dat, als hij zegt dat iets voorin de kast ligt, dat in mijn taal betekent dat het achterin ligt. Ik moet oppassen dat ik niet zeg dat hij rechtdoor moet fietsen want in zijn taal is dat dan ook echt letterlijk rechtdoor. Dus door de berm, over de stoep, het grasveld of wat dan ook. Grappig, frustrerend en verwarrend.

Omdat ik het belangrijk vind dat hij wel begrepen wordt, vraag ik mijn man om een poging te doen. Maar ook hij komt er deze keer niet uit.

Opeens horen we een van onze dochters zeggen: 'Ik begrijp hem wél, want ik spreek vloeiend autistisch'. We schieten in de lach. 'Nou, probeer het maar' zeg ik. En inderdaad, ze begrijpt precies wat hij bedoelt!

Ik kan wel een paar talen spreken, maar autistisch is daarbij nooit bij mij boven gekomen. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik beseft dat ze helemaal gelijk heeft. Het is echt een andere taal. Mijn man en ik hebben in de afgelopen jaren heel hard geleerd om 'autistisch' te spreken, maar vloeiend kunnen we het nog steeds niet. Misschien spreken we...als we nog een paar jaar door oefenen ook wel vloeiend autistisch.



Raadsel opgelost

Goedendag redactie KerkVenster,

Na 111 jaar is de vraag over de gesloten kluis opgelost. Vanaf 1913 zat deze kluis op slot, de nieuwe kluis is uit 1913.

Op foto A ziet u de honderden dopsleutels.

Uiteindelijk is met hulp van Jaap van Lochem de kluis geopend, zie foto B.

Het raadsel is nu opgelost, de kluis is leeg – zie foto C.

Op foto D ziet u de slotconstructie van de oude kluis die tot 1913 in gebruik is geweest.

koster Arjan, smid Jaap en timmerman Henk



A

B



C



D



Viering 3 maart: Beeldenstorm

Er gebeurt nogal wat in de wereld, dichtbij en ver weg. Oude zekerheden vallen weg, vertrouwde instellingen en gebouwen veranderen van functie, er wordt gemorrelt aan de grondwet en BN'ers vallen van hun voetstuk. Niets lijkt meer heilig te zijn, ook heilige huisjes niet.

In de lezingen van de derde zondag van de veertigdagentijd komen deze zaken ook al aan het licht. Blijkbaar werkt het optreden van Jezus als een katalysator. Hij zet een proces in gang dat al 2000 jaar bezig is. Is het reden tot zorg? Of schept het ruimte?

De viering is op 3 maart om 9.30 uur, voorganger is Jos Droste.

Evensong op 3 maart

Zondag 3 maart is er weer een Evensong in de Oude Helenakerk. Een Evensong is het avondgebed dat stamt uit Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd. De orde van dienst heeft vaste onderdelen, zoals gebeden, een psalm, bijbellezingen, geloofsbelijdenis en liederen voor samenzang. Ook de lofzang van Maria en de lofzang van Simeon hebben een vaste plek in de liturgie.

Op 3 maart zingt de cantorij Psalm 127. We lezen uit Deuteronomium 28: 1-14 en uit Johannes 13: 33-35. We luisteren naar en zingen samen met de cantorij o.l.v. Harry van Wijk. En dit alles is ingebed in de eeuwenoude liturgie van de Evensong. Het is altijd weer indrukwekkend om dit 'met de kerk van alle eeuwen' te doen.

De eerste bijbellezing uit Deuteronomium gaat over gezegend zijn. De tweede lezing uit het Johannesevangelie gaat over een zegen zijn voor anderen. We zingen samen een prachtig zegenlied.

Zing, lees en bid met ons mee! Oude Helenakerk, zondag 3 maart om 19.00 uur.



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 14 maart 2024
- Donderdag 21 maart 2024

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 7 maart 2024

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!

Neem en lees

Maart 2024

Vrijdag	1	Jeremia 19: 10-15
Zaterdag	2	Psalm 19
Zondag	3	Jeremia 26: 1-9

Maandag	4	Jeremia 26: 10-19
Dinsdag	5	Psalm 102: 1-15
Woensdag	6	Psalm 102: 16-29
Donderdag	7	2 Petrus 2: 1-10a

Vrijdag	8	2 Petrus 2: 10b-22
Zaterdag	9	Psalm 122
Zondag	10	Jeremia 29: 1-14

Maandag	11	Jeremia 29: 15-32
Dinsdag	12	Johannes 6: 1-15
Woensdag	13	Johannes 6: 16-29
		<i>Biddag voor gewas en arbeid</i>
Donderdag	14	Johannes 6: 30-40

Vrijdag	15	Johannes 6: 41-59
Zaterdag	16	Johannes 6: 60-71
Zondag	17	Jeremia 31: 27-40

Maandag	18	Jeremia 32: 1-15
Dinsdag	19	Jeremia 32: 16-25
Woensdag	20	Jeremia 32: 26-35
Donderdag	21	Jeremia 32: 36-44
Vrijdag	22	Psalm 118: 1-16

26 februari - 6 maart

Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn profetische woorden en symbolische handelingen, als ook van zijn persoonlijke belevenissen vertelt. Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt gezien als het gebed van de messias als hij de tempel zuivert. Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging in het evangelie, nu bij de tempelprediking van Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen van Jeremia.

7 - 8 maart

We lezen verder in de tweede Petrusbrief. Nu het tweede hoofdstuk, dat het water van de vloed en de ark van Noach ter sprake brengt. Het bereidt ons voor op de doop en doopgedachtenis in de paasnacht.

10 - 16 maart

Psalm 122 is de psalm van Kleinpasen, midden in de veertigdagentijd. De profeet Jeremia roept zijn volk midden in de ballingschap op om zich niet afzijdig te houden van Babel, de stad waarheen ze verdreven zijn, maar om er huizen te bouwen, tuinen aan te leggen, kinderen te krijgen en zich in te zetten voor haar bloei. Jesaja 6 is het klasieke 'evangelie' van Kleinpasen.

17 - 21 maart

Jeremia 31 is wereldwijd toch al de lezing van vandaag. Nu dient de perikoop bovendien als toeleiding naar Jeremia 32, het hoofdstuk dat deze zondag op het Nederlandse oecumenisch leesrooster staat: 'Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de Heer' (vers 44).

22 - 24 maart

Het evangelie van Palmzondag zingt: 'Hosanna', dat is een citaat van Psalm 118: 25-26.



Weeksluitingen



Zaterdag 2 maart 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

Beth San

19.00 uur: ds. M. Andela-Hofstede

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 3 maart 2024 Derde zondag van de 40 dagen-tijd

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. B.W. Marsman, Winterswijk
collecte: Diaconie en kerk

Zaterdag 9 maart 2024 Vastenviering Katholiek Kontakt

19.00 uur **St. Joriskerk**
mevr. Irma Verwaayen

Kerkdiensten Aalten



Zondag 3 maart 2024 Derde zondag van de 40 dagen-tijd

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
R.K. viering
pastor Jos Droste
19.00 uur: ds. E. van Deventer
Evensong m.m.v. Cantorij Aalten
Orgelfonds en diaconie

09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
Liturgische dienst
Orgelfonds en diaconie

Zaterdag 9 maart 2024

Stegemanhof

19.00 uur: mevr. M. Rots

Beth San

19.00 uur: dhr. B. Fles

Zondag 10 maart 2024 Vierde zondag van de 40 dagen-tijd

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. A. van Voorst, Sinderen
Anders Dan Anders-dienst
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 10 maart 2024 Vierde zondag van de 40 dagen-tijd

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Protestantse bezoeken dienst en kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**
ds. F. de Jong – *Regenboogdienst*
m.m.v. Hulp Ver Weg Dichterbij
en A-company
collecte: Protestantse bezoeken dienst en kerk

Woensdag 13 maart 2024 Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde

Woensdag 13 maart 2024 Biddag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer
collecte: Werelddiaconaat en kerk

Zaterdag 16 maart 2024

Stegemanhof

19.00 uur: Evangelisatiekoor

Beth San

19.00 uur: mevr. P. Veerbeek

Zondag 17 maart 2024 Vijfde zondag van de 40 dagen-tijd

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. K. Oberink, Aalten
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 17 maart 2024 Vijfde zondag van de 40 dagen-tijd

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
mevr. N. Hengeveld
m.m.v. Vriendschap IJzerlo
collecte: Restauratiefonds en diaconie

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- Annie Vaags, Wehmerpad 7/13
- fam. Hogeweg, Prinsenstraat 15

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

- | | | | | | |
|-------|--|--------|--|--------|--|
| 2 mrt | mevr. A.E. Onnink-Tolkamp
Hollenberg 1, 7121 MC | 8 mrt | dhr. H. Lammers
Smitskamp 55, 7121 HM | 15 mrt | mevr. J.H. ter Haar-Wamelink
Keizersweg 59, 7121 GN |
| 2 mrt | mevr. G.H. Krusselbrink-Vrugink
Ludgerstraat 33/02, 7121 EG | 8 mrt | dhr. J. van Eerden
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB | 16 mrt | dhr. W.F. Buesink
Varsseveldsestraatweg 6, 7122 CC |
| 2 mrt | dhr. G.D. ter Haar
Frankenstraat 111, 7122 ZS | 8 mrt | mevr. W.E. te Hennepe-Veerbeek
Acaciastraat 16, 7121 AT | 16 mrt | mevr. W. te Hennepe-Doornink
Bodendijk 2, 7121 GK |
| 2 mrt | mevr. W.J.A. Demming-Vrieze
Andromeda 35, 7122 XB | 10 mrt | mevr. J. Hoens
Bevrijding 33, 7121 WP | 17 mrt | mevr. D. Rijks-Sikking
Nijverheidsweg 95, 7121 GE |
| 2 mrt | mevr. J.H. Mateman-ter Horst
Julianastraat 36, 7121 CD | 11 mrt | mevr. M. Holling-van der Wal
Hoge Veld 109, 7122 ZP | 18 mrt | dhr. J.M. van den Enden
Harberskamp 2, 7122 AX |
| 3 mrt | mevr. L.H. Ligterink-Ebbers
Ludgerstraat 31/05, 7121 EG | 11 mrt | mevr. H.C. Kemink-Romeijn
't Smees 1, 7121 CB | 19 mrt | mevr. A.J. Essink-Zetstra
Haermansweijde 60, 7121 WL |
| 4 mrt | dhr. N. Noort
Dijkstraat 36, 7121 EV | 11 mrt | mevr. A.G. Sellink-Vreman
Koningsweg 8, 7121 MR | 19 mrt | mevr. J. Koller-van Handenhove
Eerste Broekdijk 56, 7122 AM |
| 4 mrt | mevr. C. Siebelink-Klijn Hesselink
Frankenstraat 51, 7122 ZS | 12 mrt | mevr. J.W. Dammers-Tolkamp
Eligiusstraat 39, 7121 EB | 20 mrt | mevr. A.D. Kappert-Wevers
Manschotplein 46, 7121 BM |
| 5 mrt | mevr. H.G. ter Horst-Tolkamp
Keizersweg 7, 7121 GM | 12 mrt | mevr. A. Hoftijzer-te Winkel
De Hare 7, 7121 XG | 20 mrt | mevr. J.W. Hietland
Koeweide 20, 7121 EJ |
| 5 mrt | dhr. G.H. Nijenes
Heuvelweg 6, 7122 NK | 12 mrt | dhr. G.H. Elferink
Hogestraat 113, 7122 BT | 21 mrt | dhr. H.G. te Loo
Nassastraat 3, 7121 DG |
| 6 mrt | mevr. H.J. Nijman-Prinsen
Koeweide 96, 7121 EK | 12 mrt | mevr. C.W. Wiggers-Lensink
Ludgerstraat 15/04, 7121 EG | 21 mrt | dhr. H.W. Obbink
Knibbelweide 39, 7122 TE |
| 7 mrt | mevr. J.W. van der Zwaag-Breukelaar
Sniedersweide 32, 7123 AK | 13 mrt | mevr. J.A. Veldhuis-Wansing
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG | 21 mrt | mevr. I. Hoftijzer-Brunsveld
Essinkweg 12, 7122 JN |
| | | 13 mrt | mevr. H.M. Klein Entink-Bosch
Landstraat 17, 7121 CM | 22 mrt | dhr. G.H. Fukkink
Hogestraat 101, 7122 BT |
| | | 14 mrt | mevr. J.G. Scholten-Hoftijzer
Smitskamp 1, 7121 HM | | |

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwert
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Overleden

Na een periode van afnemende gezondheid is op 14 februari heengegaan, Johanna Elisabeth Gesina (Els) Veldhorst-Klein Poelhuis, laatst wonende aan de Kempinkweg 1 in Aalten. Op 20 februari hebben we afscheid van haar genomen in de aula van Berkenhove. Els Veldhorst zal vooral worden gemist door haar dochter Sandra en kleinzoon Chris.

Ziek

Mevr. Wilma Luiten-Verschoor, Haartseweg 29, heeft, na een intensieve tijd van behandeling voor kanker, te horen gekregen dat ze uitbehandeld is. We wensen haar en haar geliefden kracht en sterkte en Gods nabijheid en liefde toe in de tijd die komt. Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Pastoraat

Tijdens het wandelen met mijn hond Bragi raak ik geregeld aan de praat. Zo hoorde ik van iemand de volgende uitspraak van wijlen mijn collega ds. Gros waar ik me graag bij aansluit: *'Ik ben uw herder, maar niet uw herdershond. Ik kan dus niet ruiken wanneer u mij nodig hebt.'*

Ik weet niet zeker of ik hem exact citeer, maar de boodschap is hopelijk duidelijk. Mocht u te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

Scholing

Maandag 11 maart en dinsdag 12 maart verblijf ik weer op Hydepark voor mijn verplichte nascholing. Ik ben die dagen niet beschikbaar of bereikbaar. In geval van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat kunt u contact opnemen met mijn collega Wilma de Jong.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

Elizabeth van Deventer

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



Een Nederlandse schrijver (Levi Weemoedt) zei ooit: 'Is er nog hoop? Ja, een hoop ellende.' En dat is ook wel het gevoel dat mij soms overvalt als ik de krant lees en het nieuws beluister. Wat is er veel gaande, wat zitten er veel mensen in situaties van oorlog en geweld en wat zijn er veel mensen op de vlucht. Dat roept veel angst op. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de klimaatzorgen en over alles wat er in ons persoonlijk leven leeft aan zorg, angst en verdriet. Het viel me op dat SIRE momenteel een campagne heeft die in deze seculiere wereld toch lijkt aan te sluiten bij de christelijke boodschap:

*Als de wereld duister voelt
En alles lijkt uit evenwicht,
Weet dan dat juist in donkere tijden
Er kleine puntjes zijn van licht.*

*Kijk maar om je heen,
Houd je ogen heel goed open.
Vind je lichtpuntje
En durf te hopen.*

Ik hoop dat er voor u/jullie allen elke dag weer van die lichtpuntjes zijn, die je doen herinneren aan het Grote Licht dat God in den beginne schiep, aan het Licht dat met Christus in de wereld kwam en aan het licht dat wijzelf – volgens Hem – niet onder de korenmaat moeten laten schijnen.

Zieken

Mevr. Bunschooten, Hogestraat 74, is vanwege pijnklachten opgenomen geweest in het ziekenhuis en Pronswede in Winterswijk. Hoewel de klachten helaas onverminderd voortduren, is zij momenteel wel weer thuis. We wensen Maria innerlijke kracht en helpende handen toe.

Mevr. Wamelink-Meinen, Prinsenstraat 1/5, verblijft na een val, waarbij zij een breuk in haar bekken opliep, in Den Ooiman in Doetinchem, Revalidatie-afdeling kamer 1050, Groot Hagen 6, 7009 AM in Doetinchem. We wensen Aleid een voorspoedig herstel toe.

Mevr. Luiten, Lankhofstraat 30, is herstellende van haar nekbreuken, maar heeft intussen ook nog eens de diagnose blaaskanker gekregen, waarbij het onderzoek naar een eventuele uitzaaiing in de longen in gang is gezet. We wensen Henriëtte, Dick en de familie toe dat zij in deze moeilijke tijd gesterkt zullen worden door de nabijheid van God en mensen.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekermedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen. Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl



Overleden

Op 15 februari is overleden Ans Klein Wolterink-Tijs, Halteweg 2, in de leeftijd van 65 jaar. Wij wensen haar man Henk, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Op 18 februari is overleden Ben Wink, Zuiderkruis 20, in de leeftijd van 80 jaar. Ook zijn vrouw Dinie, de kinderen en kleinkinderen wensen wij Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Zieken

Wij wensen alle zieken en zij die om hen heen staan veel moed, kracht en vertrouwen toe. Ook denken we aan hen die wachten op spannende uitslagen of een spannende operatie.

Een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Doop

Op zondag 11 februari werd Anna ter Maat, Grevinkweg 6, in een feestelijk dienst gedoopt.

*Kind van God gegeven,
kind bij God vandaan,
in Zijn hand geschreven
staat jouw naam.*

Van harte Gods zegen voor jullie gezin toegewenst.

Verhuisd

Dhr. Henk Neerhof (voorheen wonende Manschotplein en Pronswede), is verhuisd naar Willebrordhof, Willebrordstraat 8-02, 7121 Aalten.

Ook Dhr. Gerard Mateman, (voorheen wonende Lijsterbeslaan), is verhuisd naar Willebrordhof, Willebrordstraat 8-03, 7121 Aalten.

Mevr. Willemien Hietland is verhuisd van Knibbelweide naar Koeweide 20.

Wij hopen dat u zich allen snel in uw nieuwe woning thuis zult voelen. Gods zegen hierbij toegewenst.

Overlijden

Op 6 februari is mevrouw Willemien Wassink, Manschotplein, overleden. Willemien is 76 jaar geworden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht toe in dit verlies.

Op 14 februari, Valentijnsdag is in de leeftijd van 88 jaar overleden Sini Schreurs-Heinen, Geurdenstraat 79. Elders in KerkVenster treft u haar 'in memoriam' aan.

Zieken

Mevr. Annie Vaags, Wehmerpad 7-13, 7121 DZ Aalten is gevallen en heeft haar been gebroken. Annie vind het erg fijn om kaarten te ontvangen. Annie, wij wensen je een voorspoedig herstel en Gods zegen toe

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare nabijheid en zegen.

Ter bemoediging deel ik graag de tekst van psalm 84 nieuwe psalmberijming:

*Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven.

Zegen / dankbaarheid / vreugde

Van een gemeentelid ontving ik de volgende bijdrage voor deze rubriek:

'Ik ben heel dankbaar de ondersteuning die ik van Zorgcoöperatie Barlo/Dale heb ontvangen op het moment dat ik dit heel hard nodig had.'

Bezoekmedewerkers

Joke en René Meinen, Siny en Henk te Grotenhuis en Ineke Fukkink zijn per 1 februari 2024 gestopt als bezoekermedewerkers. Ook Gerda Ebbers, die Ineke Fukkink heeft vervangen, stopt.

Joke, René, Siny, Henk, Ineke en Gerda, jullie hebben de woorden 'omzien naar elkaar' in praktijk gebracht. Veel dank voor jullie inzet en al de

bezoeken die jullie hebben afgelegd. Gods zegen en 'good goan'.

In de sectie 21B, (Bruninkweg, 't Villeken, Hofstedeweg, Welinkweg (oneven nummers) de voormalige sectie van Siny en Henk, mogen we Betsie Bleijenberg, 't Villeken 5, als nieuwe bezoekermedewerker verwelkomen.

In sectie 25 C, Manschotplein 49 t/m 67, neemt Willy Stronks, het bezoekwerk van Ineke Fukkink over. Betsie en Willy, heel fijn dat jullie het bezoekwerk overnemen. Dank jullie wel en Gods zegen hierbij toegewenst.

Mevr. Toos Winkelhorst is als bezoekermedewerker gewisseld van tehuizen en is nu bezoekermedewerker in het Oosterkerkhuis en Willebrordhof.



Vacante secties:

- Sectie 23A, Lijsterbeslaan.
- Sectie 28B Servatiusstraat, Willebrordstraat:
- Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht.

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoek Dienst, mevr. Joke Rutgers: tel: 0543-476368 of met mij.

Wijkdag 2024: 16 juni

De wijkdagcommissie, bestaande uit Joke Ormel, Betsie Bleijenberg, Joke Diersen en Hannie Nijhof en ik, hebben een eerste overleg gehad. De wijkdag is gepland op zondag 16 juni 2024.

De kerkdienst, die een gemeenteleden-dienst zal zijn, zal ik zelf voorgaan. Wij zijn op zoek naar mensen die deze dienst muzikaal willen begeleiden. Heel graag zie ik uw aanmelding tegemoet.

Pastoraal wijkteamoverleg

Als afgesproken zal het pastoraal wijkteamoverleg in het voorjaar op een maandagavond plaatsvinden. De datum is: maandag 18 maart om 19.30 uur De contactpersonen en bezoekermedewerkers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Contact

Mocht u een (kennismakings-) bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekermedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto.

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wilt u mij dringend spreken en/of heeft het spoed, dan mag u altijd bellen.

Donderdag 7 maart hoop ik bij zowel de ochtendbezinning alsook bij de inloopochtend in Elim aanwezig te zijn.

Woensdag 13 en donderdag 14 maart ben ik wegens primaire nascholing afwezig.

Donderdag 4 april hoop ik bij de inloopochtend aanwezig te zijn.

Graag ontmoet ik u daar.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
wijk Noord-Geel

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



De diepgang



We zijn al een tijdje van start met de 16+- groep, maar toch kan iedereen nog aansluiten! Ook de afgelopen weken hebben we er spontaan wat groepsleden bij gekregen.

Het is simpel wat we doen: Samen eten, en het dan ergens over hebben. Het wordt er alleen maar gezelliger van. We hebben het al gehad over wonderen, de eindtijd, relaties, waar geloof nu echt over gaat ... en nog veel meer. Jij bepaalt mee wat je belangrijke thema's vindt, en wees niet bang: wie jij bent, wat jij gelooft: je bent welkom!

Data: 17 maart, 7 april, 21 april, 12 mei, 2 juni.

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee



Jezelf blijven

woensdag 20 maart 20.00 uur



Jezelf blijven ... dat is toch het belangrijkste wat er is? Er zijn al zoveel anderen.

Maar ... als dat het belangrijkste is, waarom had men het daar in voorgaande generaties niet over? Is altijd en overal jezelf zijn wel zo'n goed idee? En wie ben je 'zelf' eigenlijk? Ik bedoel maar: op een dag kun je zoveel dingen zijn: werknemer, ouder, filmkijker, kok ... en waar ben je jezelf? En is geloof daar ook deel van?

Wordt een mooie avond!

ds. Folkert de Jong

Sixtijnse Kapel

tekst: Jan van Eerden
foto's: Wikipedia, Rawpixel.com

Jaoren geleden waren wi-j ne kere op citytrip in Rome. A'j d'r dan toch bunt, mo'j natuurlek de belangrieke toeristische attracties bekieken, waaronder de Sixtijnse kapel. A'j verlaegen zit um ne nekhernia te kriegen, mo'j daor hengaon, want alle toeristen loopt d'r met de neuze naor boven. Michelangelo en andere kunstenaars hebt zich namelek dufteg uut-eslakkerd um de biebelse verhalen in beeld te brengen deur 't hele plafond en de bovenmuren te beschilderen met fresco's. Michelangelo was dudelek een liefhebber van 't olde testament. 't Ni-je testament kump der wat bekaaid af, met één tafereel van 't Laatste Oordeel. Centraal is de veurstelling waarin God de hand uutstök naor Adam. Het is allemaole af-beeld in renaissancestijl. Dat wil zovölle zeggen as dat 't allemaole aeven bombastisch en dramatisch is weer-egeven. Anatomische proporties bunt dusdaneg overdrevven af-beeld, as of 't lik of de modellen veuraf een behandeling met anobole steroïden hebt ehad.

I-j könt zeen dat oordeel en dramatiek ton een belangrieke rolle spöllen in de kunst en religie. 't Most veural ontzag en angst inprenten bi-j de vaak ongeletterde anschouwer.

Jezus is veur 't gemak maor over-eslagen. Ik denk dat 't laeven van Jezus neet zo pasten in 't zwart/wit geleuf van den tied. D'r was gin plaatse veur nuances en liefdevolle vergeving in de religieuze belaeving van toen, dat is wal dudelek. I-j waren good of slecht en daortussen zat niks. 'An of van' zollen ze in de Achterhoek zeggen. A'j 't zo zeet, is 't inderdaad ontzag-wekkend a'j 't allemaole bekiekt.

En toch mot ik zeggen dat 't mi-j neet völle deed. Natuurlek, Michelangelo en consorten konden fantastisch schilderen, laot dat dudelek waen. Maor nao vief minuten begunt owwen nekke te zeuren umdat i-j te lang naor boven mot kieken. Buten dat wordt i-j geregeld zowat overkop elopen deur andere toeristen dee allene maor oog hebt veur 't religieuze prentenboek an 't plafond, en de mensen um zich hen neet zeet.



Maor 't belangriekste wat mi-j an zukke veurstellingen teggensteet, is dat 't nogal polariserend overkump. I-j hebt de goeie geleuvigen zoas heiligen, pausen en een enkelen geluksvogel en i-j hebt de slechten, meestal afgebeeld as 't gewone volk. Dee zelf beneumde goeien wollen vake met geweld de anderen wal 's effen lieke zetten, as of ze Onzen Leven Heer al vaste mosten helpen met

't leste oordeel. Zo bunt d'r onder 't mom van religie heel wat misstanden teggen de menselekhed begaone, en neet allene uut naam van de christeleke religie. Gelukkeg hebbe wij in Europa gin religeus geweld meer ... of do'w met verbale uitlaotingen mekare ok geweld an?

Misschien bu'w wal net as dee toeristen in de Sixtijnse Kapel dee allene maor naor boven kiekt en ondertussen anderen overkop loopt. A'j te völle met den neuze in de locht loopt en allene zeet wa'j wilt zeen, dan loop i-j anderen over kop.

Nog één kritiekpuntjen op Michelangelo: Hee schilderden God as mensfiguur. Volgens mi-j steet der in de Biebel dat wi-j een beeld van God bunt en neet andersumme, of bun ik noo gek? Dat betekent dat wi-j God een gezichte mot gevven, dus misschien mot wi-j toch maor meer um ons hen kieken in plaats van allene maor naor boven. Hee zol wal 'ns dichterbi-j können waezen as a'w ooit hebt vermoed. En daorbi-j verkramp i-j d'r van, a'j allene maor oog hebt veur wa'j wilt zeen, mienen nekke wet der alles van.



Hoop

*Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als er mensen om
je heen zijn
die je niet in de steek laten.*

*Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet
zien,
mensen die je ook optillen
en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop
uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.*

*Je mag je een
gelukkig mens prijzen -
ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en
moeite -
als er mensen zijn die
je steunen,
mensen met handen die
meedragen,
mensen met handen die je
last verlichten.*

*Je mag je een
gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen
opvangen van het
menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede
hoop kunt behouden.*

*Uit: Medemens deel 1,
een uitgave van Kerk in Actie*

In memoriam

Albert Bernard Assink

~ Bernard ~

geboren
3 april 1925
overleden
26 januari 2024



Bernard is geboren en getogen op de Haart, bij de oude molen en daarom ook wel bekend als 'Assink van de Olde Mölle'. In zijn jonge jaren werd de molen gebruikt voor opslag van hooi en werd er jongvee in gehuisvest, of schapen en geiten. Later is de molen afgebroken om plaats te maken voor een grote stal voor de koeien.

Bernard is opgegroeid op een boerderijtje als middelste in een gezin van vijf kinderen. Ook Johan, de zoon van zijn zus, groeide deels bij hun op. Bernard was als een vader voor hem.

Bernard zat altijd vol grappen en was ondeugend; zo klom hij stiekem uit het raam op school terwijl hij na moest blijven, stopte hij de vlechten van de meisjes in de inktpot en at hij een keer stiekem met zijn vriend de pudding op, die de meid buiten had gezet om af te koelen. Vanaf zijn 12^e ging hij werken bij de boer. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt. Melkbussen ophalen, varkens laden, ploegen op het land, enz.

De eerste jaren spaarde hij geld om dingen te kopen die hij kon gebruiken bij zijn werk. Zoals laarzen, een fiets of een karretje met een geitenbok ervoor. Toen zijn broer Gert het huis uit ging, moest Bernard thuis helpen op de boerderij.

Hij kreeg een relatie met Dien. Op een gezellige avond van de Jongens- en Meisjes Vereniging, verkocht Dien lootjes waarmee je een taart kon winnen. Bernard zei toen: *'als ik de taart win, breng ik je naar huis.'* Hij won en heeft Dien naar huis gebracht. Sindsdien waren ze onafscheidelijk. Hij hield heel veel van haar.

Ze trouwden en gingen bij Bernards ouders inwonen. Bernard heeft hard gewerkt om iets op te bouwen. Zo heeft hij eerst het huis gekocht en later ook stukje bij beetje de grond die bij de boerderij hoorde. De boerderij en de dieren waren alles voor Bernard. Daar lag zijn hart. Hij heeft allerlei dieren gehad: koeien, schapen, varkens, geiten, kippen, enz. Zijn hobby was de paarden.

Bernard was blij met de kinderen: Henk, Ria, Ineke en Benno. Hij was altijd ergens op de boerderij aanwezig voor ze en hielp waar hij kon. Hij genoot volop van de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij was altijd gastvrij en behulpzaam. Velen hebben een veilige en goede plek bij hem in huis gehad. Bernard had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kon heel boos worden om onrecht. Bernard was een diep gelovige man en bracht altijd alles in zijn leven in gebed. Na een lang, vol en gezegend leven, mocht hij nu thuiskomen bij zijn Heer en Herder en Redder, Jezus Christus.

Anneke Wattel-de Vries

Gerrit te Brake

~ Gerrit ~

geboren
28 mei 1937
overleden
28 januari 2024



Gerrit is geboren in Aalten. Hij was de jongste in het gezin. Gerrit had een zus en een broer. Na de lagere school ging Gerrit al snel het schildersvak in. Hij was een harde werker en maakte vele uren. Op 38-jarige leeftijd werd hij helaas afgekeurd. Zijn lichaam liet hem vaak in de steek en daar baalde hij erg van. Hij pakte zijn hobby wielrennen op. Individueel en samen met zijn zoon heeft hij vele kilometers gemaakt.

Gerrit had een dochter en een zoon, die 25 jaar geleden is overleden. Dat gemis was er nog iedere dag. Gerrit was trots op zijn zus en broer. Toen hij 46 jaar was, overleed zijn broer. Een half jaar later overleed ook zijn vader. Dit was een groot gemis. Gerrit had een hele fijne band met zijn zus. Ook voor zijn moeder heeft hij goed gezorgd.

Vele jaren ging hij iedere dinsdagmiddag naar Elim om te kaarten. De laatste jaren ging hij op de vrijdagmiddagen op stap met de scootmobielclub. Daar heeft hij erg van genoten. Gerrit kreeg ook twee kleinkinderen en een achterkleinkind.

Na zijn scheiding heeft hij een fijne lat-relatie gehad met Willy. Samen hebben ze mooie reizen gemaakt, met Brazilië als hoogtepunt. Toen zij ziek werd, heeft hij veel voor haar gedaan. Zijn verdriet was dan ook groot toen ze stierf.

In juli 2022 kreeg Gerrit bericht dat hij een appartement kon krijgen in de Stegemanhof. Dat was een grote wens van hem. Hij kreeg ook nog eens het 'mooiste' appartement, waar hij erg blij mee was. Hier heeft hij een fijne tijd en hele goede verzorging gehad. Helaas ging zijn gezondheid het laatste jaar hard achteruit. De laatste week ging het erg snel. Op 28 januari is Gerrit rustig ingeslapen. Zijn geest wilde nog veel, maar zijn lichaam was echt op.

De familie



Willemina Gesina Wassink

~ Willemien ~

geboren
18 juli 1947
overleden
6 februari 2024



Willemien werd in 1947 geboren in een gezin van tien kinderen aan de Molenstraat in Aalten. Haar moeder was een strenge vrouw en haar vader was wat zachter. Al op jonge leeftijd kreeg ze met verlies in haar leven te maken als een broertje op 8-jarige leeftijd en een zusje op 13-jarige leeftijd overlijden. Haar ouders hebben hier zeer onder geleden.

Op 14-jarige leeftijd ging ze naar de fabriek om daar babykleding te naaien. Op haar 21^e nam ze ontslag en ging naar een verpleeghuis in Loosduinen, waar een zus al de opleiding tot verpleegkundige volgde. Willemien heeft daar in de personeelskantine gewerkt.

Willemien leerde daar Ruud Simons, kennen en ze trouwde in 1970. Ze gingen in Rijswijk wonen. Willemien had een goede band met haar schoonmoeder en schoonfamilie. Ze was heel gelukkig met de geboorte van de zonen Robert, David en William. Ze heeft veel verdriet toen bleek dat het huwelijk niet stand kon houden.

Ze keerde met haar zoons naar Aalten terug en ze kwamen op 'de Bevrijding' te wonen. Willemien gaf de jongens veel zelfstandigheid en ruimte om eigen levenservaringen op te doen. Mede vanwege mentale problematiek zijn het moeilijke en zware jaren voor hen. Het dieptepunt vormde een zware depressie waarvoor ze werd opgenomen in een kliniek. In deze periode werd ook de diagnose eindstadium COPD gesteld.

Na de opname ging het langzaam wat beter met Willemien. Schoondochter Nicole komt in Willemien en daarmee in Willemien's leven.

De geboorte van de kleinkinderen Jonathan, Hidde en Micha vormden hoogtepunten in haar leven. Op alle drie heeft Willemien veel opgepast. Ze was een lieve en zorgzame oma.

Na de periode in de kliniek verhuisde Willemien naar het Manschotplein. Hier heeft ze tot haar levenseinde gewoond. Wegens haar ziekte ging Willemien met veel plezier naar de dagopvang in Pronsweide. Daar ontdekte ze haar creativiteit.

Ze beschilderde stenen, haakte en deed aan *diamond painting*. Intens genoot ze van haar leven in de 'bonusjaren', zoals ze het noemde, immers werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder door de ziekte. Ze genoot van de natuur, kat Lana, de contacten met andere mensen in Pronsweide en in de buurt, maar bovenal van (schoon) kinderen en kleinkinderen waaronder de vele onverwachte bezoeken van kleinzoon Micha. Met het afscheid van Willemien, namen we afscheid van een lieve, zorgzame en sterke vrouw, vriendelijk en bescheiden. Die terugkijkend op haar leven zei: *'Ik heb een moeilijk leven gehad, maar nu is het goed'*

Op de foto zien we Willemien zoals zij werd gekend; lachend, een kopje koffie in de hand en haar sieraden om, waaronder de zeer geliefde armband met de namen van kinderen en kleinkinderen en het symbool geloof, hoop en liefde.

'Treur niet om mij, mij gaat het goed, ik ben in een ander leven.'

Wilma de Jong, kerkelijk werker pastoraat

Janna Gesina
Schreurs-Heinen

~ Sini ~

geboren
10 februari 1936
overleden
14 februari 2024



Op zaterdag 10 februari mocht ze 88 jaar worden, al was er dit keer van een feestje geen sprake, aangezien ze zich de laatste weken behoorlijk ziek voelde. Ze vestigde haar hoop op de dokter: *'At den dokter kump en hie kan mi-j nog baeter maken, dan wi'k dat nog heel graag.'* Maar op 14 februari moest ze het leven en haar (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen loslaten. Dat viel haar nog niet zo gemakkelijk. Ze was een echte moederkloek en vond het heerlijk om samen met Gerrit te zorgen voor een warm en veilig nest, zoals ze dat zelf – samen met haar broers en zussen - ook had gehad.

In de broedplaats aan de Bodenvoor werden Herco, Gebby, Arjan en Natasja geboren. Op het Lage Veld, vonden Gerrit en Sini vervolgens een huis met wat meer ruimte voor de kinderen en voor een heleboel huisdieren. Van daaruit konden ze veilig en in vrijheid uitvliegen. En als ze het ouderlijk nest weer bezochten, dan waren ze meer dan welkom, net als hun partners en kinderen en kleinkinderen. Wat was ze trots op hen en wat genoot ze van alle momenten samen!

Om de kinderen alle kansen te geven, naaide Sini broeken, werkte ze bij de bakker en bij De Pol. Ook daar vond men haar zorgzaam. Niet voor niets dat ze *'Moder Pol'* werd genoemd. Sini vond het heerlijk om mensen om haar heen te hebben en om zich voor hen in te zetten. Twee termijnen was ze ouderling in onze kerk, ze was vrijwilliger bij Dorcas en in de Stegemanhof. Wat was het voor haar – die altijd in de weer was voor anderen – moeilijk dat ze begin 2023 als bewoner in de Stegemanhof terecht kwam. Bovendien was het spijtig dat ze niet meer kon terugkeren naar het mooie plekje aan de Oranjelaan, waar ze samen met Gerrit zo fijn had gewoond. Hem sinds 21 januari 2016 te moeten missen viel haar zwaar. Hun trouwtekst *'Niet gij hebt Mij, maar ik heb u uitgekozen'* komt uit een gedeelte (Johannes) waarin Jezus sprak over de liefde. Tekenend is het dat zij – die veel liefde gaf en ontving – op Valentijnsdag in Gods liefde is opgenomen.

We hopen dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de familie en iedereen die Sini mist, zich geborgen mogen weten in Gods liefde.

Netty Hengeveld

Tot bloei komen als je niets meer kunt

Ds. Gertine Blom bezocht een vrouw in het verpleeghuis die totaal afhankelijk was van hulp maar liet zien waar het om draait in het leven. Niet om wat je nog allemaal kunt, maar om aanwezig zijn met liefde en vreugde.

Ze was alleen nog maar. Ze kon niets meer: niet voor zichzelf zorgen, niet lopen, niet eten, zelfs niets meer zeggen. Ze was. Ze verbleef al jaren in het verpleeghuis en was zo op het eerste gezicht een schoolvoorbeeld van totale afhankelijkheid. Dat je elke dag voor alles verzorgd moet worden, niet meer je eigen dingen kunt doen, en uiteindelijk alleen nog maar op bed kunt liggen. Een schrikbeeld voor veel mensen.

Niet ongemakkelijk

Ik bezocht haar een paar keer omdat ze bij mijn gemeente hoorde. De eerste keer dat ik haar zag, kon ze haar stem al niet meer gebruiken en communiceerde ze door letters op een letterkaart aan te wijzen. Je zou denken: wat een gedoe. Maar wie bij haar binnenkwam, ontmoette geen wegwijnend kamerplantje. Die ontmoette een sprankelende vrouw met pretlichtjes in haar ogen, een vrouw die grapjes maakte via haar letterkaart, een vrouw met een scherpe en bij-de-tijdse geest. De ontmoeting met haar was niet ongemakkelijk of ingewikkeld – die was vrolijk en mooi.

Steun en troost

Ook de keren erna werd ik steeds verrast. De manier waarop haar ogen oplichtten als ik binnenkwam, hoe ze de verzorging begroette als die even kwam kijken, bij alles straalde ze uit: ik heb er nog een hoop vreugde in, in dit leven. Na haar overlijden sprak ik iemand van het personeel. Met tranen in haar ogen vertelde zij hoeveel steun en troost ze had gehad aan de ontmoetingen met deze oude mevrouw die niets meer kon.

Vreugde en liefde

En toen dacht ik: wat kunnen we ons toch druk maken om wat we bereiken en wat we kunnen, bang om anderen tot last te zijn. Altijd bezig om het leven in eigen hand te houden, om het goed te regelen en goed te doen, de tijd opvullend met van alles en nog wat.

Maar deze mevrouw, die niets meer kon, liet zien waar het om draaide. Niet om hoeveel hulp of zorg je nodig hebt en wat je nog allemaal kunt, maar om vreugde en liefde. Door haar vreugde was ze een lichtpunt in het leven van de mensen om haar heen. Door haar liefde raakte ze iets in de harten van anderen.

Gewoon aanwezig zijn met liefde en vreugde – dat is genoeg. En tegelijk: wat een opgave om dat voor ogen te houden.

Tot bloei

Ik moest denken aan de vruchten van de Geest waar het over gaat in de brieven van het Nieuwe Testament. Vruchten die de tijd nodig hebben om uit te groeien. Ik zie deze mevrouw uit het verpleeghuis als iemand die tot bloei kwam, juist aan het einde van haar leven. In haar werden de vruchten van de Geest zichtbaar: goedheid, vrede, vreugde, zachtmoedigheid.

Waar het om gaat

In deze veertig dagen voor Pasen houd ik dat voor ogen: het gaat niet om wat ik bereik, de geweldige dingen die ik doe en de naam die ik maak. Het gaat om het aanwezig zijn met vreugde en liefde in het gewone leven. De ander aankijken met een glimlach. Dan pas maak je echt verschil.

Bron: petrus.protestantsekerk.nl



Kinderdienst in Lintelo

Tekst: Heidi Ebbers
Foto's: aangeleverd

Zondag 4 februari was er een kinderdienst in Lintelo met het thema: 'Wij wonen in een cadeau'. Het was een fijne dienst waarin we met elkaar deelden wat de grootste geschenken waren die we ooit hadden gekregen. We verwonderden ons over het verhaal van de schepping dat door de kinderen van de Klimop werd uitgebeeld en gezongen. En er was deze ochtend een echte band waar de kinderen mee mochten zingen!



Laat de aarde juichen

Sinds ik ergens iets las over de Groene Kerk stelde ik me de vraag wat het verband is tussen Groen en Geloven. Met beide onderwerpen ben ik verbonden, maar ik kom niet verder dan het scheppingsverhaal en dat vond ik wel een beetje weinig. Op het moment dat het boek 'Laat de aarde juichen' onder mijn aandacht komt, is die vraag weer zeer levendig en ga ik het boek lezen.

In de inleiding worden de drie basisideeën neergezet:

1. de idee van een dragende grond (de schepping, de aarde en God die aanwezig blijft in een voortdurende schepping (heet dat niet evolutie?))
2. de idee van participatie in de ontwikkeling en ontplooiing van het bestaande (dat gaat vooral over de plaats van mensen ten opzichte van leven, anderen, schepselen, enz)
3. de idee van transformatie, het letterlijk veranderen van vorm.

Ik citeer: *De noodzaak van transformatie heeft te maken met het bestrijden van het kwaad in de wereld. Kwaad dat zich meldt in ziekte, lijden, pijn of in natuurrampen. De wereld zoals wij die kennen is niet zonder meer goed. Er moet een radicale omwenteling plaatsvinden en dat gaat niet zonder strijd.*

1. De dragende grond die alles bevat wat op aarde aanwezig is, die zoveel heeft en geeft wat nodig is om alles wat leeft voor te laten bestaan. In de uitwerking wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen veroorzaakt door de technologische uitputtingslag van de mensen; sinds het rapport van de Club van Rome wordt de aandacht gevestigd op de eindigheid van deze economische, eenzijdige invalshoek.
2. De participatie van de mens, waarbij mensen zich losmaakten van natuurmens naar bijzonder schepsel dat het rentmeesterschap, lees heerschappij, heeft over alles wat groeit en bloeit. Het is net zo'n verheven gedachtegoed als tijdens het kolonialisme, mensen zijn een beter soort en op zijn minst de beste omdat ze bewustzijn hebben. Omdat wij de walvissen, vogels, bijen en bomen niet verstaan, heeft de mens zich het recht toegeëigend om dat andere minder te vinden. De schrijvers ontkomen er niet aan om in te vullen dat zij denken te weten wat de bedoelingen van God zijn.

3. Transformatie is absoluut een noodzaak, de Groene gelovigen zijn daar van overtuigd. Het is jammer dat het in het boek niet nauwkeurig uitgewerkt wordt hoe zij het kwaad zien en hoe dat de grondgedachte zou moeten zijn om een andere vorm te vinden. Ik merk dat ik er mee worstel en ga links en rechts te rade, ik wordt er niet veel wijzer van. In de wereldgeschiedenis kunnen we nog steeds zien wat de gevolgen zijn door het denken in de tegenstelling Goed (dat zijn wij) en Kwaad (dat zijn zij). We wijzen het kwaad aan en sturen hele volken naar de gaskamer, of naar opvoedingskampen, ze worden gedeporteerd of de zee in geschoven. We bepalen welke plantjes tot het kwaad behoren en spuiten ze kapot, vernietigen ze en zijn vooral kwaad als ze ons in de weg zitten door natuurregels. Roofdieren behoren ook tot het kwaad; inmiddels zijn er al een stuk minder.

Elders in een andere tekst kom ik deze zin tegen: *Het is aan God om te oordelen over Goed en Kwaad.*

Het boek bevat een groot aantal essays, van diverse mensen. Waarschijnlijk voor elk wat wils. De basisideeën worden nader uitgewerkt in artikelen over landbouw, kringloop, economie, technische innovaties, globalisering en klimaatverandering. Ik licht een paar onderwerpen uit die mij op weg helpen in mijn zoektocht naar de relatie tussen geloven en groen.

In een onderzoek naar de religieuze beleving en grondslag in het handelen in West Afrika, komt naar voren hoe belangrijk een rustdag is. Een rustdag voor de mens zelf om tot bezinning te komen, na te denken over ons eigen handelen, maar zo vertellen zij: de natuur heeft rust nodig. In de akkerbouw was het gebruikelijk om een stuk grond een jaar braak te laten liggen, zij doen dat nog. Zij eerbiedigen de riviergod en luisteren wanneer het water met respect behandeld moet worden.

Op onze fietstocht naar Santiago de Compostella, namen wij elke week een dag rust. De mede-

LAAT DE AARDE JUICHEN



pelgrims vonden dat maar vreemd. Waarom onderneem je een pelgrimstocht en sta je niet stil bij de oorsprong dat vanaf de Schepping er ook een sabbat is, om God te eren.

In een ander verhaal vertelt de schrijfster dat ze in een lezing over duurzaam leven de vraag kreeg van iemand: *ik weet hoe ik in mijn leven moet vergroenen en verduurzamen, maar hoe krijg ik mijzelf in beweging?* De spreekster is blij met de vraag, iemand die de vinger op de zere plek legt. Zij verwijst vervolgens naar de drie geloften van de Benedictijnen:

1. Verbonden zijn met de plek waar je woont, zorg voor alles wat om je heen leeft.
2. Aandachtig luisteren, open staan voor de vraag: wat verwacht de Schepping van mij?
3. De dagelijkse bekering waarmee bedoeld wordt dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Als jouw verandering, jouw beweging niet lukt, dan start je de volgende dag opnieuw.

Daarmee wordt ook gezegd, dat het begin bij ons ligt, we moeten niet kijken naar het eindresultaat, want dat is aan God gegeven.

Biodiversiteit kan ons laten zien wat de waarde is van verscheidenheid. Ook onder mensen is er die enorme variëteit, mensen zijn verschillend, anders en elk mens telt en mag er zijn. De natuur kan ons ook leren dat er meer is dan Nut en Noodzaak. Juist schoonheid en verwondering zijn gratis verkrijgbaar en voeden menselijk wel-zijn zonder schade aan te brengen. Misschien moeten we eerst beginnen bij mensen weer leren om te juichen, dan volgt *Laat de aarde juichen*.



CHERUBINI 

Requiem

Onder leiding van Merijn van Driesten
met medewerking van Johanna Baumann, sopraan
en het barokorkest La Sorpresa

Zaterdag 9 maart, 19:30 uur
Jacobskerk Winterswijk

Requiem in C-mineur, Cherubini
Verleih uns Frieden, Mendelssohn
Wie der Hirsch schreit, openingskoor, Mendelssohn
Laudate Dominum, Mozart
Stabat Mater D. 175, Schubert

KINDEREVENT



**PASEN - EEN NIEUW BEGIN
MET MATTHIJS VLAARDINGERBROEK**

VOOR KINDEREN IN DE BASISCHOOLLEEFTIJD
1 BEGELEIDER PER GEZIN I.V.M. BEPERKTE PLAATSEN

ZONDAG 24 MAART OM 14.45 UUR
KERKHOFPLEIN 7 DINXPERLO
ZAAL OPEN OM 14.30 UUR

RESERVEER JE GRATIS TICKETS OP
WWW.EVENTBRITE.NL
(ZOEK OP MATTHIJS VLAARDINGERBROEK)
VOL = VOL



Geloven in de eigen taal

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een boeiende lezing door ds. Hans Hinkamp op donderdag 21 maart om 20.00 uur, in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde.



Regelmatig klinkt de opmerking dat de streektaal, het Nedersaksisch, een uitstervende taal is. Maar wie zich er wat meer in verdiept zal ontdekken dat er de laatste jaren juist heel veel belangstelling voor is en dat er verrassend veel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn. De eigen taal leeft en vele streektaalliefhebbers en organisaties geloven hier heilig in.

Eén van die organisaties is de werkgroep Dialect en Religie, verbonden aan het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (ECAL). Als lid van deze werkgroep zal ds. Hans Hinkamp vertellen over de waarde en de kracht van de streektaal op het gebied van religie of zingeving. Hij gaat in op de rol van de streektaal in zijn eigen kerkelijk werk als predikant en geeft, aan de hand van diverse vertaalvoorbeelden, een kijkje in de kunst van het vertalen van religieuze teksten.

De werkgroep zorgt voor passende teksten voor kerkdiensten in de streektaal, zowel Bijbelgedeelten als liederen. Zoals ds. Hinkamp het zelf omschrijft: 'Monnikenwerk en soms een heidens karwei.' Of u nu wel of niet de streektaal spreekt of verstaat: iedereen is van harte welkom!

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

*wees waakzaam
heb vertrouwen
genegenheid*

*basiselementen
vergevingsgezind
liefde*

*geloven dat
de aarde
wordt bestierd*

*wachten vraagt geduld
vraagt aandacht
daar juicht een toon*



Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur, in de zaal van de Zuiderkerk, voor alle senioren uit Aalten

Op 6 maart komt Diana Pennings uit De Wolboom om te vertellen over hun bedrijf. Op hun bedrijf fokken ze de Wyandotte krielkip. Het bedrijf is gericht op de hobbyist, mensen die een kip als gezelschapsdier willen.

En als we geluk hebben, zijn nog niet alle kuikens verkocht zodat ze er een paar mee kan nemen om aan ons te laten zien.

Op 13 maart zoals verwacht weer spelletjes en zingen.

Op 20 maart gaan we onder leiding van Joke en Ria een mooi voorjaarsbloemstuk maken. Denkt u eraan om een klein bloempotje mee te nemen? Voor de rest zorgen wij, zodat alles aanwezig is om met een waar kunstwerk naar huis te gaan.

Graag tot ziens, de werkgroep:

Dien Scholten tel.0543-476042
(voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag)
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
Jolanda Wevers tel. 06-269 28 997

Venster naar buiten



Judas, een theatervoorstelling

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Paulus-Ludgerparochie nodigt u uit deze voorstelling te komen zien op woensdag 20 maart om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming-kerk te Beltrum; vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. Entree € 5,00.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbens
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer, Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen, website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiec commissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 22 maart 2024.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 12 maart 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Prins Mopperjan van Sakkerloos

Prins Mopperjan van Sakkerloos
die had een driftbui, hij was boos.
Hij was oprecht ontzettend kwaad.
Dat kwam door een zakje bloemenzaad.
Het zakje lag al tijden in zijn kast,
hij had er maanden netjes op gepast.
Totdat zijn moeder – zij was koningin –
na het opruimen, zeer tegen de prins zijn zin
de zadjes meenam in haar hand
en ze verstrooide op het land.
De prins riep woest en furieus:
'Je wordt bedankt zeg! Maar niet heus!
Wat een enorme narigheid,
nu ben ik al mijn bloemenzadjes kwijt!
Zijn woede hield nog weken aan.
Maar toen, op een dag, keek de prins uit zijn raam...

Tekst: Erik Idema

Vraag:
Wat denk jij
dat er gebeurd is?



Wie gaat er mee naar The Passion in Zeist?



Je hebt de Passion vast al wel eens op TV gezien. En nu heb je de kans om er live bij aanwezig te zijn! We gaan namelijk op donderdag 28 maart met een bus vol jongeren uit onze regio naar de Passion in Zeist. En jij kunt daar dus bij zijn!

Voor zover nu bekend is vertrekken we om 16.30 uur met de bus van de carpoolplaats in Varsseveld. Hopelijk komen we dan om 19.00u aan bij het podium in Zeist. Het is dan nog even wachten voor het spektakel begint, maar in die tussentijd zorgen wij voor patat met een snack.

Ben jij tussen de 12 en ongeveer 20 jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? Stuur even een berichtje naar Heidi (mailadres of telefoonnummer vind je bovenaan deze Andersumme). Dan word je op de hoogte gehouden over vervoer naar Varsseveld en de vertrektijden e.d.

**Jij gelooft ergens in.
Iederéén gelooft ergens in, tenzij hij een
heel saai iemand is. En dat ben jij niet.'**

Maar wát geloof jij eigenlijk?

Over deze vraag willen we de komende weken nadenken en creatief mee aan de slag. We doen dit in twee groepen. De eerste groep is voor kinderen uit groep 6 t/m 8. De tweede groep is voor tieners die op het voortgezet onderwijs zitten.

Beide programma's bestaan uit zes bijeenkomsten (in het Jongerenhuis), steeds 's middags van 15.00-16.00 uur, verdeeld over twee blokken van drie weken.

In het eerste blok willen we samen het thema verkennen en in het tweede blok proberen we wat we ontdekt hebben te verwerken in een 'kunstwerk'. Hiermee sluiten we aan bij het project Kunstzinnig Aalten (<https://kunst-zinnig-aalten.nl/>).

Denk en doe jij mee?

Doe dan even een berichtje naar het mailadres of telefoonnummer bovenaan deze Andersumme. Hopelijk tot ziens op:

Groep 6 t/m 8 van de basisschool

dinsdag 5 maart
dinsdag 12 maart
dinsdag 19 maart
dinsdag 9 april
dinsdag 16 april
dinsdag 23 april

Voortgezet onderwijs

donderdag 7 maart
donderdag 14 maart
donderdag 21 maart
donderdag 11 april
donderdag 18 april
donderdag 25 april

• = Blauw * = Rood ■ = Lichtgroen - = Roze
+ = Oranje o = Geel # = Donkergroen □ = Wit

