

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 6 • VRIJDAG 9 FEBRUARI 2024



Kerk-zijn in tijden van verandering



De sluiting van de kerk kwam niet onverwacht. Vergrijzing en kerkverlating speelden al geruime tijd, het werd lastiger de organisatie overeind te houden. De Sint Helenaparochie van Aalten werd onderdeel van de H.H. Paulus-Ludgerparochie rond Groenlo en Lichtenvoorde. Activiteiten als de voorbereiding op doop, eerste communie, vormsel en huwelijk gebeurden niet meer in elke plaats. En toen kwam corona, waardoor het parochiële leven nog meer ontwricht werd. Van de zestien kerken van de parochie is de Sint Helena in Aalten niet de enige die gesloten werd.

De kerk moest leeg. Er werd gekeken wat hier kon blijven, wat bewaard moest blijven, en wat overbleef. Veel werd opgeslagen in Lichtenvoorde, met het oog op hergebruik elders, sommige stukken zijn nog te zien in het Helenahuis of worden in vieringen gebruikt. Het beeld van de patroonheilige werd hogerop herplaatst, pal naast de Oude Helenakerk. Toen de vrachtwagen met haar beeld de Kerkstraat doorreed, luidde de klok van de oude kerk. Welkom thuis! Onze Middel-eeuwse voorouders hadden er vast een wonder in gezien.

Een lastiger vraag was: waar gaan de mensen naar toe?

We blijven immers bij de parochie horen, en kunnen in Lichtenvoorde en Groenlo terecht voor alle vieringen. Dat gebeurt ook, al kost het tijd om daar gemeenschapsgevoel op te bouwen.

Tegelijkertijd zijn we een onderdeel van de Aaltense samenleving. Kunnen we hier een eigen plek vinden om samen te komen, elkaar te ontmoeten en iets van onze katholieke gemeenschap te bewaren? Wat is er nog, en wat hebben we nodig, afgezien van een gebouw, om een gezonde en vitale gemeenschap te blijven?

Het was prachtig weer, die 12e juni 2022. De kerk aan de Dijkstraat was goed bezet. Het leek wel een feestdag. Maar het was de laatste keer dat we in de Sint Helenakerk de eucharistie vierden. Het Vendeliersgilde Sint Helena deed het Allerheiligste uitgeleide en bracht nog een laatste saluut bij de brug. Het was het einde van een tijdperk: na ruim tweehonderd jaar hadden de katholieken in Aalten geen eigen kerk meer. Wat nu? Hoe verder?

Met het gebouw namen we immers ook afscheid van vrijwilligers: van het herenkor, met zijn dirigent en organist, van collectanten, Schoon Schip en tuinman. Koster en bloemengroep gingen in afgeslankte en gewijzigde samenstelling verder. De Beheercommissie bleef gelukkig zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en voor de contacten met de parochie. Ook de dames van het secretariaat, de plaatselijke caritas, die gedeeltelijk samenwerkt in oecumenisch verband, en de bijbehorende bezoggroep, die de 85-plussers bezoekt, bleven actief. De werkgroep Onderhoud-RK-Kerkhof heeft zijn werk weer opgepakt. Het parochieblad 'De Verbinding' wordt nog steeds bezorgd en schrijvers leveren er artikelen voor aan evenals voor de digitale nieuwsbrief. De quiltgroep en de koffieschenkers van de donderdagochtend gaan ook verder, die laatste groep nu samen met de groep van de PGA.

Met het oog op de vieringen zijn er gesprekken geweest van de Beheercommissie met de kerkenraad: we waren van harte welkom om in de Oude Helenakerk mee te vieren met onze protestante broeders en zusters. En wanneer er geen viering van de PGA gepland was, konden wij gebruikmaken van de kerk. Drie weken na de sluiting werden we op 3 juli in een feestelijke viering welkom geheten in de kerk, waar nog vele elementen herinneren aan haar oude roomse wortels. Op 14 augustus hadden we 'onze' eerste



eigen viering met een zeer rooms karakter: we vierden de twee sterke vrouwen: Maria en Helena. Na lange tijd was er weer wierook te ruiken onder de gewelven en klonk er af en toe gregoriaans. Bijzondere vieringen waren bijvoorbeeld de eerste mis van broeder Jan ter Maat en de alternatieve Aswoensdagviering.

Met ingang van 2024 kunnen we als geloofsgemeenschap elke eerste zondag van de maand onze vieringen houden. Twee voorgangers verzorgen om beurten de vieringen, waarbij katholieken toch wel degelijk blijken te kunnen zingen. Het aantal kerkgangers is nu soms groter dan twee jaar geleden!

Het morgengebed op donderdagochtend kon zonder onderbreking doorgaan, alleen op de eerste donderdag van de maand maken we plaats voor een half uur stilte en bezinning. Een vrij vaste kern, uit beide kerken, is in die vieringen aanwezig. Het is een oecumenisch gebeuren geworden – net als het koffiedrinken na afloop in Elim, dat een schot in de roos blijkt te zijn.

Eind september werd met een korte gebedsdienst de ruimte onder de toren officieel in gebruik genomen als Stilteruimte. De icon van Maria-van-altijddurende-bijstand kreeg er een plaatsje, samen met de godslamp. Wie wil, kan een kaarsje opsteken of een voorbede opschrijven. Er wordt goed gebruik van gemaakt.



Tekst: Emeritus pastor Jos Droste
Foto's: Frans Stoltenborg



we tenminste op tijd de kopij aanleveren. Het secretariaat waar je elke morgen kon binnenlopen is nu nog maar één uur in de week open. Niet iedereen heeft de weg naar het nieuwe adres van de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat gevonden, zodat de communicatie af en toe wat moeizaam verloopt.

De Beheercommissie spant zich erg in om, in overleg en in samenwerking met parochiebestuur en pastoraal team, te kijken wat zij de geloofsgemeenschap kan aanbieden om vitaal te blijven. Onlangs was er een excursie naar de H. Geistkirche in Emmerich, een bijzondere, moderne kerk. Er is meegewerkt aan vieringen voor de Oekraïense vluchtelingen, en er werden samen kniepertjes gebakken voor het Restauratiefonds.

We zijn nu anderhalf jaar verder. De vieringen worden bezocht door een kleine, trouwe groep. We zijn blij met de ruimte, zowel wat gebouw als wat mogelijkheden betreft om samen te komen. De ontmoetingen met dorpsgenoten van een andere richting na afloop van deze vieringen, op zondag zowel als donderdag, worden zeer gewaardeerd. Dat we dat niet eerder hebben gedaan, wordt vaak gezegd van beide kanten.

Het is echter maar een kleine groep. Het merendeel blijft buiten beeld, en het is ook lastig iedereen te bereiken. Niet iedereen ontvangt het parochieblad, en er zijn niet veel abonnees op de digitale nieuwsvoorziening. Via Aalten Vooruit lukt het meestal wel om vieringen breder bekend te maken, en ook KerkVenster werkt goed mee, als



We zijn een gemeenschap die onderdeel is van een groter geheel. We mogen gebruiken van elkaars ervaringen om elkaar aan te vullen. Het is immers de éne God die wij belijden, één Schrift waaruit wij lezen, en één aarde die wij bewonen. Dat schept verplichtingen, maar ook een band. Laten we daar dankbaar voor zijn.



Overdenking

In andermans schoenen



Anneke Wattel-de Vries

Mijn man en ik gaan even wandelen. Ik pak mijn wandelschoenen en doe ze, zonder er verder bij na te denken, aan. Ze zitten niet helemaal comfortabel, maar daar let ik niet echt op. Tot mijn man zegt: 'Hé, je hebt *mijn* schoenen aan.' Enigszins verbaasd kijk ik naar mijn schoenen. Inderdaad. Vandaar dat ze niet helemaal lekker zaten. Gauw doe ik mijn eigen schoenen aan. Die lopen toch een stuk fijner. Maar hoe goed zou het eigenlijk zijn als we af en toe even in de schoenen van iemand anders zouden staan en lopen. Om even te voelen, ervaren en begrijpen hoe iets voor die ander is. Zijn blijdschap, pijn, boosheid, verdriet en eenzaamheid.

We kunnen ons misschien goed in de ander inleven en hem daardoor best goed begrijpen. Maar echt *helemaal* begrijpen hoe het precies voor die ander is en hoe of waarom hij of zij bepaalde dingen vindt of ervaart, dat lukt meestal niet. Dit kan zorgen voor boosheid, verdriet, frustratie of eenzaamheid.

Als ik kijk naar alle conflicten en ellende in de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij, dan denk ik weleens: 'Als ze nou eens heel even, voor een paar uur of een dag in elkaars schoenen zouden lopen. Elkaars leven zouden leven. Zouden horen, zien, voelen, meemaken, wat die ander meemaakt. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Meer vrede en liefdevolle relaties?'

We kunnen niet echt even het leven van een ander leven of hem helemaal begrijpen. Juist daarom roept Jezus ons in Matteüs 22: 39 op om *onze naasten lief te hebben als onszelf* en in Matteüs 5: 44 zegt Hij: 'Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.' Met liefhebben bedoelt Jezus niet dat we bepaalde warme, liefhebbende gevoelens voor iemand moeten hebben. Nee, Hij bedoelt dat we iemand liefdevol moeten behandelen. Zelfs als hij je vijand is. Jezus gaf zelf het voorbeeld. Hij genas Zijn vijand (Luc. 22: 51), bad voor Zijn vijanden (Luc. 23: 34) en stierf voor hen. Hij liep echt in onze schoenen, Hij werd één van ons. Wij kunnen het niet zonder Zijn hulp en die van de Heilige Geest.

Ik bid dan ook om Gods hulp en leiding hierbij. Om zijn inzicht, liefde, wijsheid en kracht. Ik kan het niet uit mezelf. Vaak bid ik het volgende gebed:

'Heer Jezus, wilt U me helpen om de ander lief te hebben als mezelf, zelfs mijn vijanden.

Help me om naar de ander te kijken door uw ogen, wilt U me laten horen met uw oren, wilt U me laten voelen en liefhebben met uw hart, wilt U mijn mond uw woorden laten spreken, mogen mijn handen uw liefde doorgeven.

Help me zo om als U te zijn en de ander lief te hebben zoals U hem of haar ziet en liefhebt.

U weet ten diepste wie die ander is, wat hem bezighoudt en wat hij of zij nodig heeft.

Leidt U me zo door uw Geest tot eer van uw Naam. Amen.'

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort



protestantse gemeente bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van kerkrentmeesters

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06

Penningmeester kerkrentmeesters

Johan Eppink,
Stadsbroek 151,
7126 CP Bredevoort,
tel. 06 - 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen

Markt 2 A,
7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Bank:
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257

Penningmeester diaconie

Bert Stronks, Misterstraat
24 A, 7126 CD Bredevoort
Tel. 0543-451343
e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon Bredevoort

Dolf Prinsen, Wiersse 6,
7006 HX Doetinchem,
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

De gelukwensen gaan in de eerste plaats naar
dhr. A. Elshout en mevr. A. Elshout-Leeuwen-
burgh, Stadsbroek 7, die op 1 maart 50 jaar zijn
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.

Mevr. W.J. Sturris-Prinsen, Heidedijk 4, mevr.
P. Geurkink-van der Ploeg, Tramstraat 8, dhr.
F.J. Onnink, 't Zand 5, mevr. J.M. Huinink-Siebel-
link, Heidedijk 3, mevr. G. Hoefman-Radstaak,
Misterweg 68A en dhr. G.J. Klein Nibbelink,
Landstraat 2A, vieren in de komende weken hun
verjaardag. Mevr. Sturris wordt op 14 februari
81 jaar; mevr. Geurkink viert op 16 februari
haar 80e verjaardag; mevr. Huinink wordt op
21 februari 87 jaar en op 22 februari wordt mevr.
Hoefman 88 jaar. Dhr. Klein Nibbelink hoopt op
23 februari de leeftijd van 97 jaar te bereiken.
Ten slotte dhr. Onnink, hij wordt op 20 februari
83 jaar.

Alle jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Samen Eten

Op **dinsdag** 13 februari is er weer Samen Eten
in 't Koppelhuis. U bent welkom om 17.30 uur.
De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven bij
beheerder Marjon, tel.nr. 06-27504112 of bij Ada
Endevelt. De maand daarna is het **woensdag**
13 maart weer Samen Eten, op biddag van gewas
en arbeid.

Zieken

Erna Dondergoor heeft een onderzoek gehad om
de oorzaak van de pijn te ontdekken. Helaas is die
nog niet gevonden. Ze gaat verder met andere
onderzoeken. We wensen haar daar veel sterkte
bij!

Allen die last hebben met hun gezondheid
wensen we veel kracht toe. Zij die onderzoeken
ondergaan en nog niet weten wat hen mankeert,
maar ook degenen die weten wat ze hebben en
die een route van therapie afleggen, wensen we
bij elke stap van de weg veel moed.
Houdt hoop vast, wat er ook gebeurt.

Enquête

In de adventstijd hebben we opnieuw een
enquête gehouden over de begintijden van de
dienst. Van de ingeleverde stembriefjes, waarvan
één per mail werd ontvangen, waren er twee
stemmen die het niets uitmaakte wanneer de
dienst begint. Een minderheid sprak voorkeur uit
voor 10.00 uur en voor 09.30 uur. De meerderheid
wilde de begintijden houden zoals het is.

We houden we de begintijden zoals ze nu zijn:
10.00 uur in wintertijd, 09.30 uur in zomertijd.

ds. Ada Endevelt

Een nieuwe kerkrent- meester ingeluid!



In het vorige KerkVenster stonden foto's van
Johan Eppink, die als kerkrentmeester bevestigd
werd op 31 december 2023. Wij zijn heel erg
blij met deze nieuwe kerkrentmeester (penning-
meester). Vanwege de tijd van het jaar mocht de
dienst begeleid worden door midwinterhoorns. 31
december valt nog in de kersttijd, dus waren er
blazers voor en na de dienst actief, en zelfs in de
viering werd er een stukje geblazen. Met hartelijke
dank aan midwinterhoornvereniging ADW-bla-
zers uit Aalten, die het mogelijk heeft gemaakt op
deze Achterhoekse manier een kerkrentmeester/
penningmeester in de luiden! De foto laat de mid-
winterhoorns tegenover de St. Joriskerk zien.

Bestemming paascollecte

De bestemming van de paas-
collecte is de vergulding van
het beeldje van St. Joris en
de Draak op de toren van de
kerk. Voor alle duidelijkheid: de
voorstetoren. Op de achterste
staat een haan. Omdat velen
deze windvaan met afbeelding
van St. Joris niet van dichtbij
hebben gezien, hierbij een foto.



Afscheid van Henk Luimes

Tekst: ds. Ada Endevelde - Foto's: Jan Ebbers, ds. Ada Endevelde



Op 21 januari 2024 hebben we als kerk in de oecumenische viering afscheid genomen van Henk Luimes als koster. Verschillende cadeaus werden aangeboden.

Als eerste kreeg hij een bronzen oorkonde voor 12,5 jaar vrijwilligerswerk in onze kerk. Op 3 januari 2024 had hij dat aantal jaren precies bereikt. Het was een mooi klein speldje met een ingewikkelde sluiting. Omdat ik een gebroken arm had, heeft Diny Luimes me geholpen bij het opspelden. Het lukte niet. Aan het speldje ontbrak een puntje en het pak van Henk is van erg goede kwaliteit. Zelfs de knoopsgaten op de revers waren zorgvuldig dichtgemaakt. We hebben het speldje uiteindelijk tentoongesteld in een open doosje. Vervolgens kreeg hij van zijn collega Jan Navis een sleutel, een voorwerp dat naadloos past bij het werk van koster.

De voorzitter Arjan Twigt hield een uitgebreide toespraak met een aantal grappige herinneringen. Hij overhandigde een cadeau namens de kerk. Vervolgens werd door Jan Stronks 'De Heilige Stad' gespeeld, waar Henk speciaal om gevraagd had.

Henk introduceerde Marjon, die hem als koster gaat vervangen. Zij is al beheerder van 't Koppelhuis. Het laatste geschenk dat Henk kreeg was een rode roos. Tot nu toe kregen alleen ambtsdragers die bij hun afscheid, maar ook andere vrijwilligers geven op hun manier kleur aan de kerk. Voor Marjon was ten slotte de witte roos. Wij willen daarmee zeggen: Zij mag haar eigen kleur aan haar werk geven.



Mellow Brass komt spelen

Op 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, komt Mellow Brass de dienst opluisteren met koperblazers. Zij wisselen de begeleiding af met het orgel, omdat een volledige dienst begeleiden een te lange adem vergt. Ook spelen ze een paar stukken waarbij niet gezongen wordt. Wij hopen op een muzikaal afwisselende viering.



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse

Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerk@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting

Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
WereldDiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Verslag van twee gemeenteavonden

In januari zijn er twee gemeenteavonden gehouden met als centraal agendapunt: de intentieverklaring. Het gaat hierbij om afspraken tussen het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) en de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) rond de beoogde overdracht - na verbouwing van de Oude Helenakerk - aan deze stichting. Wat deze intentieverklaring inhoudt én een toelichting erbij, was in KerkVenster van 19 januari 2024 en op de website te lezen en staat dus ook centraal op beide gemeenteavonden.

Drie blokken

Deze tweede gemeenteavond is opgedeeld in drie blokken. In het eerste blok leest de gespreksleider de samengevatte opmerkingen van de gemeenteleden voor, positief en negatief. Hiermee wordt geprobeerd recht te doen aan iedere briefschrijver. De kerkenraad heeft 85 brieven ontvangen.

In het tweede blok geeft de kerkenraad een uitgebreide toelichting op het gevolgde proces, vanaf 2016 tot en met heden. Het blijkt nuttig dat nog eens wordt uitgelegd welke stappen zijn gezet en welke tussentijdse afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Het proces van 2016-heden is terug te lezen op de website.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om na deze twee gemeenteavonden tijdens een kerkenraadsvergadering op 30 januari te stemmen over het voorgenomen besluit tot overdracht. Maar aan het eind van het tweede blok geven de vertegenwoordigers van de kerkenraad te kennen dat de stemming wordt uitgesteld. De bedoeling is om op de vergadering van 30 januari enerzijds de ambtsdragers de gelegenheid geven om nog eens goed kennis te nemen van alle brieven. Anderzijds geeft het de kerkenraad de ruimte om alle vragen en zorgen vanuit de gemeente goed te bestuderen. De vergadering van de grote kerkenraad op 30 januari staat, kortom, in het teken van het evalueren van beide gemeenteavonden. De stemming wordt verplaatst naar 20 februari.

In het derde blok beantwoordt de kerkenraad alle vragen die voortvloeiend uit de gemeenteavond zijn ingediend.

Ter afronding is er nog ruimte voor het stellen van enkele verduidelijkingsvragen.

Deze tweede gemeenteavond is rustiger van karakter dan de eerste; er wordt meer naar elkaar geluisterd. Voorzitter ds. Martin de Jong sluit af met lied 601: 3. Daarna is er weer koffiedrinken.

kerkenraad PG Aalten

De gemeenteavonden worden geleid door onafhankelijk voorzitter ds. Martin de Jong. Hij is predikant in de gemeente Doorwerth en in een wijkgemeente binnen Rotterdam-Zuid. Het is zijn taak om de avonden in goede banen te leiden. De inzet van een extern gespreksleider geeft de vertegenwoordigers van de kerkenraad de gelegenheid zich te richten op de vragen vanuit de gemeente.

Roerig

De opzet van de eerste gemeenteavond op 18 januari is om de intentieverklaring paragraaf voor paragraaf bij langs te gaan en daarbij uitleg te geven. De aanwezigen krijgen dan de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.

Deze opzet slaagt niet meteen. Sommige aanwezigen uitend direct bij aanvang hun ongenoegen over de eventuele overdracht van de Oude Helenakerk aan de stichting. Ook maken ze hun onvrede kenbaar over het gevolgde proces. Het onderwerp is beladen, raakt de emoties en brengt tegengestelde meningen aan het licht.

Na een wat roerig begin wordt de intentieverklaring toegelicht en kunnen gemeenteleden hun vragen stellen. Bij verscheidene kwesties wordt stilgestaan: veel vragen gaan over het gevolgde proces, de argumenten voor overdracht en de kosten. De kerkenraad beantwoordt vervolgens de vragen.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie na te praten. De volledige intentieverklaring, zoals gepresenteerd op deze gemeenteavond, is de volgende dag in KerkVenster terug te lezen.

Andere opzet

De tweede gemeenteavond, op 24 januari, heeft een andere opzet. Gemeenteleden konden van tevoren schriftelijke vragen en opmerkingen indienen, waarop tijdens de vergadering in wordt gegaan. Voor deze opzet is gekozen om ieder gemeentelid in de gelegenheid te stellen kritiek te geven of juist adhesie te betuigen of suggesties aan te dragen. Mensen die niet graag en plein public het woord nemen, kunnen op deze manier toch hun mening naar voren brengen. Het voorkomt ook dat de discussie gedomineerd wordt door mensen die vrijmoedig het woord nemen, waarbij anderen minder kans krijgen of benutten om zich te laten horen.



groenekerk@
kerkvenster.nl



Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 11 februari kunt u zowel in de Zuiderkerk als in de Oude Helenakerk en Elim een bemoedigende tekst op de kaart zetten. Ondertekenen met alleen uw naam. Voorbeeldteksten zijn aanwezig.

De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. Op de kaart die de gedetineerde zelf kan versturen schrijft u niets, maar wordt alleen een postzegel geplakt. Met deze kaart kan hij/zij contact onderhouden met de buitenwereld. Dat dit mogelijk wordt gemaakt doet extra goed, volgens veel justitiepredikanten.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets



persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Hulp Ver Weg Dichterbij
Dirk Jentink

Giften en collectes

- In plaats van collecte, plaatselijk diaconaat € 75,00
- Zendingsbussen Oude Helenakerk 4e kwartaal 2023 € 107,10
- Kerkradio-luisteraars 4e kwartaal 2023 1/3 Zending, 1/3 Diaconie en 1/3 Kerk € 463,65

Collectes in de kerkdienst

- 07-01 Werelddiaconaat (KiA) € 217,65
Kerk € 139,75
- 14-01 Binnenlands Diaconaat (PKN). € 357,21
Onkosten Top 2000-dienst € 914,08
Kerk € 298,69
- 21-01 Missionair werk (PKN) € 413,33
Kerk € 342,34

Collectes via GIVT

- 07-01 Werelddiaconaat (KiA) € 8,00
- 14-01 Onkosten Top 2000-dienst € 90,00
- 21-01 Missionair werk (PKN) € 35,00
Kerk € 18,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD

- Hermien Heinen € 50,00
- Hannie Ormel € 15,00
- Hermien Heinen € 20,00
- Els Overbeek € 20,00
- Aly Korthout € 25,00
- Sinie en Henk te Grotenhuis € 40,00

Veertigdagentijdskalender 2024



Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.

Ga mee!

Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. De kalender biedt volop suggesties om tijdens de veertigdagentijd op je eigen manier te vasten.

De kalender is gratis af te halen: in Aalten op het kerkelijk bureau (Ludgerstraat 64) en in Bredevoort in 't Koppelhuis (Markt 3 A).

De joodse wortels van Pasen

dr. Piet van Midden,
emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Het christendom heeft een bijzondere verwantschap met het jodendom. Welke sporen vinden we daarvan in de kerk? Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel óf niet mee te maken?

Misleiden van de dood

Ooit was Pasen een boerenfeest in Palestina. Na de winter, als de eerste gerst rijp was, gingen de mensen met een deel van dat eerste graan naar de tempel. Maar ze liepen niet zomaar het tempelplein op. Ze deden dat met een soort hink-stap-sprong, om de boze geesten te misleiden. Je weet immers maar nooit. Dat heet in het Hebreeuws pasàch. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was ooit ook bedoeld om boze geesten voor de open kerkdeur weg te houden ... Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit feest ook vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit Egypte. In opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed aan de deurposten, het bloed van een geslacht lam. Ook al een manier om boze machten op afstand te houden. Overal waar de engel van de dood die bloederige deurposten zag, ging hij voorbij. Pasàch, zo staat het in de Hebreeuwse Bijbel: de dood passeerde hen.

Feest van de bevrijding

Zo werd Pasen – we noemen dat nu Pèsach – het feest van de bevrijding uit Egypte en daarmee de redding uit de dood. De familie en haar gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. Daarop staat een schaal met een beentje van een lam (sinds de tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer geslacht), gerstebroden, bittere kruiden, wijn, en nog wat andere ingrediënten. En men citeert bepaalde psalmen, die we samen het Groot Hallel noemen, Psalm 113-118. Hallel betekent lofprijzing. De liturgie is eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand van het gezelschap stelt: 'Waarom is deze avond anders dan andere avonden?'



Jezus als offerlam

Jezus, onze Heer, vierde de Joodse feesten mee. We vinden Hem bijvoorbeeld ook op het Loofhuttenfeest. Maar het bekendst is het Pèsach dat Hij meevierde. De leerlingen zijn dat Pèsach uiteraard nooit vergeten. De evangelisten hebben aan Pèsach een dubbele bodem gegeven. Ze vonden in het offerlam dat de leerlingen die paasavond aten, Christus terug als een lam ter slachting. Dat was een nieuwe dimensie.

Maar die leerlingen waren Joden. Dat bleven ze hun leven lang – als je Jood bent, kun je dat immers niet afleggen. Ze kwamen samen 'om brood te breken'. Dat betekent om 'samen te eten'. Joden die religieus leven, beginnen nog steeds met een zegening die bij een broodmaaltijd eindigt met: 'Gij die het brood uit de aarde hebt doen opkomen.' En na het eten wordt er uitvoerig gebènsjt, gedankt.

Mensen van de weg

De leerlingen van Jezus schaften die gebeden niet zomaar af. Maar er kwamen bij deze 'mensen van de weg van Jezus' (de oudste naam voor 'christenen') allerlei gebeden en zegeningen bij. Het Onze Vader kon daarbij niet ontbreken. En in een oude christelijke rite werd vier keer een beker wijn doorgegeven. Zo kreeg je twee paasvieringen: een joodse en een christelijke.

Het avondmaal is dus niet zoiets als een christelijke Pèsach, maar het bevat wel elementen uit die viering. En last but not least: in beide riten gaat het om en over de bevrijding uit de dood.



Jezus, mijn leven

Jezus, leven van mijn leven

Zonder Hem kan ik niet bestaan

Hoe zou ik verder moeten gaan?

Hij heeft alles voor mij gegeven.

Mijn zonden heeft Hij gedragen

Daarvoor heeft Hij veel geleden

En voor mijn schulden gestreden

Zelfs zonder daar over te klagen.

Hij is door de dood gegaan

Mijn redding was Zijn streven

Jezus, leven van mijn leven

Hij heeft mij in alles bijgestaan.

Geen dank is daarvoor te groot

Ik wil Hem loven en prijzen

En alle eer en hulde bewijzen

Aan Hem mijn Redder uit de nood.

Fedde Nicolai

Bron: www.gedichtensite.nl

25-jarig jubileum Marianne Lubbers

Tekst: Jan Willem Duenk - Foto's Jan Oberink

Op donderdag 1 februari 2024 was het 25 jaar geleden dat Marianne Lubbers startte als medewerker van het kerkelijk bureau. Toen nog Hervormde Kerk en nu Protestantse Gemeente Aalten. 25 jaar in dienst van de kerk. Een jubileum waard om te vieren en aandacht aan te schenken.



Marianne op haar eerste werkdag.
Foto: aangeleverd



Marianne op haar huidige werkplek.

Op donderdagochtend 1 februari werd zij, bij verassing, feestelijk onthaald door haar gezin, collega's en anderen waar zij vanwege haar werk en aanwezigheid op het kerkelijk bureau contact mee heeft. Er werden mooie woorden gesproken en felicitaties en cadeaus in ontvangst genomen onder het genot van een kop koffie met wat lekkers.

Er gebeurt veel op het kerkelijk bureau en daarin is het werk van Marianne van groot belang. Een 25-jarig jubileum is een mooie gelegenheid om met haar terug te kijken.



Hoe verliep de start van jouw werk op het kerkelijk bureau?

Marianne laat een foto zien van haar eerste werkdag. 25 jaar jonger, zittend achter haar bureau. Haar werkgever was toen de Hervormde Gemeente en het kerkelijk bureau was gevestigd aan de Kerkstraat waar nu KerkVenster zit. Opvallend aan haar bureau toen was de afwezigheid van een beeldscherm en de aanwezigheid van een asbak ('deze asbak stond op het bureau van Gerrit Veerbeek, ik heb zelf nooit gerookt'). Dat eerste is nu prominent en onmisbaar aanwezig, het tweede vanzelfsprekend geheel afwezig.

Welke werkzaamheden lagen er op je te wachten?

Haar werk bestond in het begin uit het verzorgen van de financiële administratie. Met een stuk ervaring opgedaan op een accountantskantoor in Ulft kwam dat goed van pas. Dat Marianne woonachtig was in Aalten en nu met de fiets naar haar werk kon was voor haarzelf mooi meegenomen. Niet veel later, na het vertrek van haar voorganger, kwam ook de ledenadministratie voor haar rekening. Naast Kerkbalans was er de diaconale rondgang, waarbij gewoon bij alle kerkleden veelal contant geld opgehaald werd en dat gold ook voor de generale kas, later Solidariteitskas genoemd. Verder kende men binnen de Hervormde Gemeente de eindejaarscollecte. Er kwam behoorlijk wat contant geld binnen in die jaren.

Waaruit bestaat je werk nu?

Ook nu houdt Marianne zich bezig met zowel de financiële- als de ledenadministratie. Op financieel gebied zijn dat werkzaamheden voor de kerkrentmeesters en de diaconie. Zij zorgt er onder andere voor dat nota's verstuurd worden en dat betalingen klaargezet worden om verstuurd te worden door de penningmeester. Daarnaast zijn er momenten dat Marianne op het kerkelijk bureau bezoekers helpt en te woord staat als Ger-Jan Voerman er even niet is.

Wat is er veranderd in je werk?

25 jaar geleden was er veel handmatig werk omdat er een beperkt administratief systeem bestond. Dat veranderde snel door de opkomst van de computer. De ontwikkeling dat kerkleden brieven persoonlijk op naam binnen krijgen heeft Marianne ervaren als een enorm pluspunt. Geen algemene aanhef, maar een op de persoon gerichte start van een brief. De mogelijkheden zijn door de digitalisering enorm toegenomen. In haar beginjaren werden op de brieven voor Kerkbalans stickers geplakt, brieven werden met matrixprinters geprint vanuit een veel eenvoudiger systeem dan nu. Een andere verandering was



Het kantoor anno 1999, inclusief de asbak.

het overgaan naar één kerkelijk bureau door de fusie tot PGA. Systemen op elkaar afstemmen, wijken opnieuw indelen. Een giga-klus waar Marianne samen met anderen een flinke bijdrage aan heeft geleverd. Zo'n overgang gaat (digitaal) niet altijd vlekkeloos en veel moest handmatig gecheckt en aangepast worden. In de loop der jaren zijn er verschillende systemen gebruikt en niet alles werkte even perfect. Het tegenwoordige programma Scipio geeft vele mogelijkheden en werkt prettig.

Wat is hetzelfde gebleven?

Acties als Kerkbalans, diaconale rondgang en Solidariteitskas zijn gebleven en vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten voor de kerk. De financiële administratie is enorm geautomatiseerd maar het principe van inkomsten en uitgaven is in feite niet veranderd. Wekelijks vraagt het up-to-date houden van de ledenadministratie de nodige tijd en aandacht van Marianne. Het verwerken van verhuizingen, geboortes en overlijdens, kinderen die uit huis gaan, opzeggingen etc. Zo kunnen elke maand de bezoekmedewerkers op papier een overzicht ontvangen van wijzigingen in hun secties. Dit is niet veel anders dan 25 jaar terug.

Daarmee komen we tenslotte ook op de inzet van heel veel vrijwilligers binnen de kerk. Onmisbaar!

Ten slotte

Dat de medewerkers van het kerkelijk bureau een belangrijke en onmisbare rol spelen mag duidelijk zijn. Marianne is wat dat betreft een spin in het web als het gaat om de leden- en financiële administratie en dat al 25 jaar! Van harte gefeliciteerd.



KerkBeeld Aalten

Bijgaand een overzicht van de kijkcijfers bij KerkBeeld in de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk over de periode van januari 2023 t/m december 2023. De bezoekersaantallen liggen nagenoeg gelijk aan die van 2022. De diensten van de Kliederkerk worden niet uitgezonden via KerkBeeld maar worden wel begeleid door de vrijwilligers van het beamteam en geluid.

De avonddiensten worden alleen door het KerkBeeld-team begeleid. De diensten kunnen zowel bij www.kerkbeeldaalten.nl als bij www.kerkdienstgemist.nl worden bekeken.

We doen ons uiterste best om de kerkdiensten zo goed mogelijk weer te geven, maar worden een enkele keer door de techniek in de steek gelaten. Mede doordat het een live-uitzending betreft kunnen er op dat moment meestal geen directe maatregelen worden genomen. De doopen bevestigingsdienst van 15 oktober werd helaas geheel gefragmenteerd verstuurd. In de dienst van 22 oktober werd de live-verbinding na een half uur verbroken, maar kon na een paar minuten weer worden hersteld. Op kerstavond kregen we een melding van *Kerkdienstgemist*,

Kerkbeeldbezoek PGA Oude Helenakerk, gemiddeld per dienst			
Datum	Live	Opname	Totaal
Januari 2023	312	219	531
Februari 2023	278	402	680
Maart 2023	332	180	512
April 2023	344	218	562
Mei 2023	309	190	499
Juni 2023	309	195	504
Juli 2023	318	200	518
Augustus 2023	309	309	618
September 2023	322	288	550
Oktober 2023	343	250	593
November 2023	330	262	592
December 2023	330	248	578

Avonddiensten Oude Helenakerk			
Datum	Live	Opname	Totaal
19 februari 2023	67	116	183
8 maart 2023	121	132	253
23 april 2023	30	133	163
2 juli 2023*	179	529	708
8 oktober	34	118	152
1 november	105	134	239
3 december	42	125	167
31 december	107	102	209

* Achterhoekse Mannenzangavond

Stille week Oude Helenakerk			
Datum	Live	Opname	Totaal
Maandag 3 april	11	68	79
Dinsdag 4 april	32	196	228
Woensdag 5 april	29	68	97
Donderdag 6 april	52	100	152
Vrijdag 7 april	160	118	278
Zaterdag 8 april	77	82	159

Kerkbeeldbezoek PGA Zuiderkerk, gemiddeld per dienst			
Datum	Live	Opname	Totaal
Januari 2023	285	407	692
Februari 2023	258	265	523
Maart 2023	218	235	519
April 2023	193	244	437
Mei 2023	162	260	422
Juni 2023	215	261	476
Juli 2023	320	265	585
Augustus 2023	334	230	564
September 2023	175	137	312
Oktober 2023	254	276	530
November 2023	212	228	440
December 2023	355	320	675

Gemeente-avonden Zuiderkerk**			
Datum	Live	Opname	Totaal
31 januari 2023	96	-	96
14 februari 2023	154	-	154

** Alleen live te volgen

Kerkbeeldbezoek Oude Helenakerk, Katholieke parochie Aalten			
Datum	Live	Opname	Totaal
8 januari 2023	179	176	355
19 februari 2023	67	116	183
19 maart 2023	62	168	230
30 april 2023	70	94	164
14 mei 2023	96	91	187
25 juni 2023	63	136	199
30 juli 2023	66	181	247
13 augustus 2023	57	119	176
17 september 2023	104	140	244
29 oktober 2023	75	126	201
19 november 2023	112	204	316
december 2023	-	-	-

Ochtenddiensten PGA Oude Helenakerk 2023



* LZKJ-dienst

Ochtenddiensten PGA Zuiderkerk 2023**



* Top2000-dienst

** De Kliederkerkdiensten worden niet met KerkBeeld opgenomen

dat er een landelijke grootschalige storing was, die gelukkig op eerste kerstdag om 10.00 uur was opgelost. Storingen worden zo snel mogelijk verholpen maar het blijft voor u en voor ons uitermate vervelend.

Zijn KerkBeeld en kerkradio helemaal gratis?

De PGA heeft een abonnement bij Kerkdienstgemist voor KerkBeeld inclusief kerkradio. Hiervoor wordt een maandelijks abonnement betaald voor 600 (live)kijkers, voor iedere extra kijker wordt een klein bedrag in rekening gebracht. De opnames worden twaalf maanden bewaard. Sommige uitzendingen worden om privacy-redenen voorzien van een slotje en kunnen alleen op verzoek worden teruggekeken.

Het multimediateam bestaat uit een vaste groep enthousiaste vrijwilligers voor zowel KerkBeeld, beamteam als geluid, waarvan de meesten al vanaf het begin actief zijn. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen aanvullen. Neem na de dienst eens een kijkje bij het mediateam of mail voor meer informatie naar ben.lammers@pgaalten.nl.

Ben Lammers,
coördinator multimediateam

Ontmoetingsdag Kerk en Israël - woensdag 6 maart 2024



Graag nodigen wij u uit voor de regionale Ontmoetingsdag van de werkgroep Kerk en Israël Gelderland Zuid en Oost op woensdag 6 maart 2024 in kerkelijk centrum De Zonnebrink, Zonnebrink 61 te Winterswijk. Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee klaar en het dagprogramma begint om 11.00 uur.

Hoofdthema van de ochtend is het werk van rabbijn Jonathan Sacks. Wij hebben prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze joodse studies, bereid gevonden om ons in te leiden in het werk van Jonathan Sacks. Hij zal het toespitsen op het thema: 'De zondebok – een oeroud mechanisme'. Na zijn lezing zal hij met ons in gesprek gaan.

Na een lunch in De Zonnebrink vervolgen wij de dag met een bezoek aan de Synagoge in Winterswijk en een bezoek aan de monumenten ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Mirjam Schwarz en Henk Vis zullen ons in twee groepen rondleiden. Na een uur wisselen we van groep.

Om 15.30 uur sluiten wij de dag af.

De kosten voor deze dag bedragen inclusief koffie/thee en lunch € 27,50, ter plaatse contant te voldoen. Voor wie dit bedrag een bezwaar is,

laat ons dit weten en schroom niet om toch te komen.

Aanmelden

U kunt zich vóór 1 maart 2024 opgeven bij Dirk Roos, d.rooszet@gmail.com, tel. 0488-454066.

Vragen? Bij Fop van Wijk tel. 0543-538567 of ds. Henk Boonen, h.boonen@kpnmail.nl, tel. 0313-414160.

De dag staat open voor alle belangstellenden.

Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost,

ds. Henk Boonen, voorzitter

Mensen hebben mensen nodig

*Mensen hebben mensen nodig,
om elkaar te dragen,
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig,
om voor elkaar op te komen,
om samen te werken,
aan welzijn en geluk.*

*Mensen hebben mensen nodig,
om te laten zien wie U bent:
God van liefde,
God van gerechtigheid.*

*Wek dan de kracht in ons,
doe de liefde in ons ontvlammen,
die ons omkeert naar elkaar,
die ons doet zorgen voor elkaar.*

*Dat wij U liefhebben,
dat wij onze naaste beminnen,
dat wij onszelf liefhebben.*

Marinus van den Berg

Vlinder

Mijn gedachten vliegen alle kanten op. De oorlogen, de populistten, de onverdraagzaamheid, het geweld, de agressie, de grofheid in taalgebruik, het oorverdovend lawaai met het vuurwerk. Ik verwonder me nog steeds over de preek met Kerst van de dominee, die op basis van Jesaja tot God bidt om vernietiging van de tegenstanders.

Wat is de boodschap met de komst van Christus? Waarom baseren al die christenen zich op het gewelddadige Oude Testament, dat is toch de Bijbel van de Joden? Ik spreek daarover met een oude vriend, die zegt dat het hele christendom gebaseerd is op het joodse verhaal, en hij vraagt mij hoe het verhaal van Jezus eruit ziet zonder alles wat er aan voorafging. Ik denk na over zijn vraag: ik zou de grootsheid en het ongelooflijke, onvoorstelbare van de schepping missen.

Op dat moment zie ik een vlinder rond de kroonluchters in de Oude Helena fladderen. Ze landt op het licht, gelukkig geen echte kaarsen meer, anders was ze dood geweest. Vlinder, die ooit rups was. Wie kan zo iets bedenken en scheppen? Rups, metamorfose door het ontpoppen naar een



vlinder. De leuke vraag wat er het eerst was: de kip of het ei? Hoe kan een ei een kip worden als er geen moederkloek is? Sorry, natuurlijk hebben wij mensen een legbatterij uitgevonden. Wat kunnen mensen scheppen, iets volkomen nieuws

Schilderij van Esra Post

creëren? Ik zie de beelden voor me van een baby die geboren wordt midden in oorlogsgebied.

De kracht van de moeder, geholpen door de militaire arts. Leven en dood zo dicht bij elkaar. Zo'n baby die zich uit de baarmoeder ontpopt alsof ze zich ontpopt. God heeft van ons mensen toch ook iets wonderbaarlijks gemaakt.

Ik herinner me in een van de mythische schepingsverhalen dat God de mens uit klei boetseerde, Zij/Hij blies de adem erin en zie de mens leefde. Een ander verhaal vertelt dat de mens eerst vier armen en benen had, dat was een beetje onhandig, dus God maakte er twee van en sindsdien zoeken wij onze andere zielsheft.

Die vinden wij in de liefde, door de ander te leren kennen, kennen wij onszelf. En dat was mooi aan die vertelling, omdat God een stukje van zichzelf in ons achterliet, kunnen wij God bij onszelf vinden door de liefde.

Dankzij de vlinder kom ik toch uit bij de God die middels Jezus ons leerde liefhebben.

Gea Evenhuis



Doopdienst met de Joysingers

11 februari -
10.00 uur Zuiderkerk

Op 11 februari hebben we een bijzondere dienst, waarin we twee kinderen mogen dopen: Luna Essink, dochter van Maryjoy en Nick, en Anna ter Maat, dochter van Mindy en Kevin.

We vieren dat niet 'zomaar', maar er is een heel gospelkoor aanwezig, de Joysingers, waar we samen mee kunnen zingen.

We gaan het hebben over de bescherming die God geeft. Het is best een heftige tijd en kinderen kan van alles overkomen. Om dan te geloven dat God hen nooit loslaat, geeft kracht en steun.

'U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.' Dit lezen we in Galaten 3: 27. Een belofte om mee te nemen, juist voor wie zich nu niet beschermd voelt. **Welkom!**

14 februari: Aswoensdagviering

14 februari is niet alleen Valentijnsdag, maar ook Aswoensdag: de rooms-katholieke kerk viert ook het begin van de veertigdagentijd. Het is de start van de voorbereiding op het paasmysterie van lijden, dood en opstanding van Christus.

Na het uitbundig vieren van carnaval, in sommige streken althans, begint een tijd van soberheid en bezinning. Vroeger lag het accent op de eigen zondigheid en schuld, tegenwoordig ligt de nadruk op kansen en mogelijkheden als je gaat in het spoor van Christus, op de weg van zijn liefde. Toch een beetje Valentijn dus.

In de viering om 19.00 uur op woensdag 14 februari willen we dat vieren, en vormgeven met een aangepast ritueel. Voorganger is pastor Jos Droste. Iedereen is van harte welkom.



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 15 februari 2024
- Donderdag 22 februari 2024
- Donderdag 29 februari 2024

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 7 maart 2024

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Neem en lees

Februari 2024

Vrijdag	9	Leviticus 13: 38-46
Zaterdag	10	Psalm 32
Zondag	11	Marcus 1: 39-45

Maandag	12	Marcus 2: 1-12
Dinsdag	13	Marcus 2: 13-22
Woensdag	14	Jeremia 14: 1-10
Donderdag	15	Jeremia 14: 11-16

Vrijdag	16	Jeremia 14: 17-22
Zaterdag	17	Psalm 130
Zondag	18	Jeremia 1: 4-12

Maandag	19	Jeremia 1: 13-19
Dinsdag	20	Psalm 116
Woensdag	21	Jeremia 17: 1-18
Donderdag	22	Jeremia 17: 19-27

Vrijdag	23	Psalm 27
Zaterdag	24	2 Petrus 1: 1-11
Zondag	25	2 Petrus 1: 12-21

Maandag	26	Jeremia 18: 1-12
Dinsdag	27	Jeremia 18: 13-23
Woensdag	28	Psalm 51
Donderdag	29	Jeremia 19: 1-9

Maart 2024

Vrijdag	1	Jeremia 19:10-15
---------	---	------------------

6 - 11 februari

Huidige Bijbeluitgaven zijn terughoudend met het woord 'melaatsheid' (lepra), want dat is de benaming van een specifieke ziekte die pas door de soldaten van Alexander de Grote naar het westen is gebracht. De NBV21 gebruikt daarom de aanduiding 'huidziekte die onrein maakt'. De Leviticuslezing en Psalm 32 bereiden voor op het zondagevangelie Marcus 1: 39-45.

12 - 13 februari

De lezingen van Marcus 2 leiden toe naar de vastentijd: 'Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is?' (vers 19). Dat is de reden waarom de veertigdagentijd bestaat uit sobere werkdagen, en dat de zondagen niet meegerekend worden. De zondag – vanouds Dominica genoemd: 'Dag van de Heer' – is er niet om te vasten, maar om de aanwezigheid van Christus te vieren.

14 - 22 februari

Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de veertig dagen, leest de Kerk dit jaar gedeelten uit de profeet Jeremia. In Matteüs 16: 14 wordt Jezus met deze

profeet vergeleken. Jeremia en Jezus zijn niet alleen in hun woorden maar ook in hun handelingen profetisch: zij belichamen het levende woord. Psalm 130 is een boetepsalm, Psalm 116 zingt van 'mijn leven ontruikt aan de dood' (vers 8).

23 - 25 februari

Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken vanouds op de tweede zondag in de veertigdagentijd als het evangelie van Jezus' verheerlijking op de berg wordt gelezen.

26 februari - 6 maart

Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn profetische woorden en symbolische handelingen, als ook van zijn persoonlijke belevenissen vertelt. Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt gezien als het gebed van de Mesias als hij de tempel zuivert. Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging in het evangelie, nu bij de tempelprediking van Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen van Jeremia.

Weeksluitingen



Zaterdag 10 februari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: mevr. W. de Jong

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 11 februari 2024

St. Joriskerk

10.00 uur: pastor M. Arink
collecte: Diaconie en kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 11 februari 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. R. Faber
collecte: Noodhulp en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: ds. F. de Jong – *Regenboogdienst, doopdienst m.m.v. de Joysingers*
collecte: Noodhulp en Kerk

Woensdag 14 februari 2024

Oude Helenakerk

R.K. viering

19.00 uur: pastor Jos Droste,
Aswoensdagviering

Zaterdag 17 februari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: ds. P. Speelman

Beth San

15.00 uur: mevr. R. Jentink

Zondag 18 februari 2024 Eerste zondag van de 40 dagen-tijd

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. A.G. Endevelde –
*m.m.v. koperensemble
Mellow Brass*
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 18 februari 2024 Eerste zondag van de 40 dagen-tijd

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Binnenlands Diaconaat en Kerk

Zaterdag 24 februari 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: Evangelisatiekoor

Stegemanhof

19.00 uur: ds. D. van der Wal

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Scholl

Zondag 25 februari 2024 Tweede zondag van de 40 dagen-tijd

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. J. Liefink-Buijs, Neede
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 25 februari 2024 Tweede zondag van de 40 dagen-tijd

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Missionair werk en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers – *Kliederkerk*
collecte: Missionair werk en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Lobeek, Keizersweg 91
- dhr. Heusinkveld, Halteweg 40
- fam. Meinen, Tubantenstraat 46
- mevr. Wassink, Manschotplein 22
- mevr. Roelofsen-Verhoeven, Servatiusstraat 40

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

- 10 feb mev. J.G. Schreurs-Heinen
Geurdenstraat 79, 7122 CG
- 13 feb mev. A.J. Navis-Aarnink
Halteweg 42, 7122 MC
- 13 feb mev. J.W. Heijnen-Sluiskes
Zuiderlaan 4/A, 7122 AC
- 14 feb mev. G.J. te Giffel-van Eerden
Wehmerstraat 15, 7121 DP
- 14 feb mev. A.B. te Winkel-Vaags
Smitskamp 150, 7121 HL
- 14 feb mev. T. de Zoete-Boomsma
De Pas 10, 7123 AE
- 15 feb dhr. W.Th. Lammers
Geurdenstraat 8, 7122 CG

- 15 feb mev. A.E. Winkelhorst-Luiten
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- 15 feb dhr. J.J.W. Peppelman
Harberskamp 13, 7122 AX
- 16 feb mev. E.A. Houwers-ter Maat
Admiraal de Ruyterstraat 43, 7122 WE
- 17 feb mev. W.H. Rensink-Drenthel
Manschotplein 11, 7121 BL
- 20 feb mev. J.G. Bulsink-Lammers
Koeweide 66, 7121 EK
- 20 feb mev. B.A. te Hennepe-Wevers
Morgenzonweg 29/1,
7101 BH Winterswijk
- 20 feb mev. A.B.H. Smit-Bode
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
- 21 feb dhr. H. Tolkamp
Smitskamp 73, 7121 HM
- 21 feb mev. D.A. Klein Entink-Stronks
Frankenstraat 28, 7122 ZS

- 21 feb dhr. J.W. Kraaijenbrink
Kruisdijk 19/D, 7122 JX
- 22 feb mev. H.B. Ligterink-Stronks
Hoge Veld 111, 7122 ZP
- 22 feb mev. A.W. Harbers-Blekkink
De Hoven 23, 7122 BJ
- 23 feb mev. R. Kämink-Driessen
Oosterkerkstraat 1, 7121 AJ
- 27 feb mev. G.H. Winkelhorst
Meidoornstraat 21, 7121 AV
- 28 feb mev. D.C. te Kloetze-Luiten
Tubantenstraat 56, 7122 CS
- 1 mrt dhr. H. Neerhof
Manschotplein 48, 7121 BM
- 1 mrt dhr. A. Lammers
Beeklaan 12, 7122 BH

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Overleden

Op 26 januari is dhr. Bernard Assink, Hoofdstraat 98, Terborg, ook wel bekend als 'Assink van de Olde Mölle', overleden. Hij is 98 jaar geworden. Bernard was een diepgelovige man. De Heer was zijn Herder, zijn leven lang. Hij is nu thuis bij zijn Heer en Heiland. We wensen zijn vrouw Dien, de kinderen en ook de andere geliefden, sterkte toe bij dit verlies.

Verhuizing

Mevr. Dien Assink-Migchelbrink verhuist van de Herbergier in Terborg naar Gravenpad 30, kamer 5, 7061 CZ Terborg. Ook heeft ze, na ruim 70 jaar samen, haar man Bernard verloren. We wensen haar kracht, troost en sterkte toe en hopen dat ze zich gauw thuis gaat voelen op haar nieuwe woonplek. Ze vindt het fijn om een kaartje te krijgen.

Ziek

Er zijn verschillende zieken in de wijk. We willen ze vanaf hier bemoedigen. We hopen dat ze de juiste hulp krijgen om, waar mogelijk, weer op te

knappen. We wensen ze liefdevolle mensen om hen heen om ze te steunen. Ook als het soms lang en intensief is.

Bezoekmedewerker

Wilma Luiten-Verschoor, Haartseweg 29, is gestopt als bezoekmedewerker van de Stegemanhof. We willen haar heel hartelijk danken voor al die jaren dat ze zich hiervoor met veel liefde belangeloos heeft ingezet. Dank je wel Wilma! We wensen je veel sterkte en alle goeds toe op je pad.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Zieken

Mevr. Nijman-Grievink, Veldweg 6 en mev. Korten-Jansen, Lurvinksteeg 3A, verblijven beiden op de revalidatieafdeling in Pronswede. We wensen hen een zo goed mogelijk herstel toe. Ook degenen die een operatie ondergingen wens ik een voorspoedig herstel.

Niet iedereen wil vermeld worden in KerkVenster. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

Pastoraat

Henny Lobeek-Wikkerink, Keizersweg 91, bezoekmedewerker, is tijdelijk 'buiten bedrijf'. Voor pastoraat kunt u nu contact opnemen met Bert Helmink, Keizersweg 45, tel. 0543-475283.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, of anders een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



'De kop is eraf'.

De eerste maand van het jaar hebben we weer achter de rug. We zijn al aardig gewend geraakt aan het nieuwe jaartal 2024. Het is spannend wat het jaar zal brengen. Bijna de helft van de wereldbevolking zal dit jaar naar de stembus gaan. De belangrijke vraag daarbij is: kiezen we wereldwijd voor meer verdeeldheid of voor verbinding? Het wordt een spannende tijd. Ook voor de Protestantse Gemeente Aalten trouwens. De kerkenraad zal een duurzame keuze moeten maken met betrekking tot de Oude Helenakerk. Een keuze die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en om veel wijsheid vraagt! Die bidden we hen van harte toe.

Maar ik wil hier toch ook noemen dat ook leden hun verantwoordelijkheid hebben. Waar ieder gemeentelid recht heeft op zijn of haar eigen mening, moeten we niet vergeten dat de wijze waarop je als gemeentelid die mening communiceert een niet te onderschatten impact heeft op het geheel. In het Bijbelboek Jacobus wordt al gesproken over de tong als een kleine vlam die een bosbrand kan veroorzaken. Daarom denk ik dat de belangrijkste keuzes niet in het stemhokje worden gemaakt, maar iedere dag weer, tijdens onze dagelijkse gesprekken. Telkens weer kunnen we met onze tong (of met welk ander communicatiemiddel dan ook) kiezen voor een grotere verdeeldheid of juist tot meer verbondenheid.

Zieken

Betty Demkes-te Winkel, Berkenhovestraat 29, is na opname in ziekenhuis en Stegemanhof weer thuis. We hopen dat je in je vrouwelijke omgeving weer verder mag aansterken.

Hans Hogeweg, Prinsenstraat 15, is na lange tijd opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis en in de Cromhoff in Enschede weer thuisgekomen. Het was een zware tijd voor Hans en Dinie. We wensen jullie samen alle rust in de nieuwe woning.

Bedankje voor een behulpzame bezoekermedewerker en vacatures

Mevr. Bunschooten, Hoogestraat 74, is altijd dankbaar voor de bezoeken van haar bezoekermedewerker. Maar nu is haar dank extra groot, want zij hielp haar zelfs met enkele huishoudelijke klussen. De bezoekermedewerker om wie het gaat wil hier niet met name genoemd worden, maar we bedanken haar wel heel hartelijk namens mevr. Bunschooten.

Voelt u er ook voor om bezoekwerk te gaan doen, vrees niet: huishoudelijk werk is geen onderdeel van het takenpakket. Er zijn enkele vacatures in wijk Groen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekermedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@pgaalten.nl



Overleden

Op 17 januari is overleden Riek Schreurs-Jentink, Schorpioen 5, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Op 28 januari is overleden Gerrit te Brake, Geurdenstraat 15, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen zijn familie en vrienden Gods nabijheid toe in dit grote verdriet.

Zieken

Na een periode van revalidatie mocht vanuit woonzorgcentrum en verpleeghuis Antonia in Terborg naar huis terugkeren Hermien Kämink, Navisweg 1A. Wij wensen alle zieken veel moed en kracht toe.

Een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

*Vertrouwen is je voorbereiden
terwijl je al begonnen bent.*

Ron Howard

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Verhuizing

Dhr. en mevr. Klijn Hesselink-Bosman zijn verhuisd van de Varsseveldsestraatweg 14 naar Hovenhuis, Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld.

Mevr. Knuvers-Lammers, Manschotplein, verblijvende in Pronsweide, is intern verhuisd. Zij woont op afdeling Slingeland, kamer 9.

Wij hopen dat u zich op deze nieuw woonplek spoedig thuis zult voelen. Gods zegen toegewenst.

Overlijden

Op 11 januari is dhr. Johan Gerhard (Johan) te Winkel, Koeweide, in de leeftijd van 86 jaar overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in dit gemis.

Op 13 januari is mevr. Jannie Post-Heidema overleden. Ze is 85 jaar geworden. Na een vol, goed en bewogen leven hebben we in een mooie dienst afscheid van haar genomen. Jannie vertrouwde op God en op Jezus haar Heer. In dat vertrouwen is ze rustig heen gegaan. We wensen haar geliefden Gods nabijheid toe bij dit grote verlies.

Ziekte

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare nabijheid en zegen.

Ter bemoediging woorden uit Psalm 23: *De Heer is mijn herder, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven.

Blijdschap en dankbaarheid

Van iemand uit de gemeente ontving ik de volgende bijdrage voor deze rubriek:

Wij beginnen de dag met het volgende gebed: 'Goed is de Heer en met elke morgen keert zijn goedheid weer. God is de Heer; dát is de boterham voor de hele dag.'

Vacante sectie /contactpersoon

Sectie 23A, Lijsterbeslaan, is vacant. Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht. Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen.

Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368 of met mij.

Persoonlijk

Heel bijzonder vond ik het dat mijn vriendin Ineke drie maanden als vrijwilliger op een hospitaal-schip van Mercy Ships werkzaam is geweest. Zij is sinds 22 januari weer terug uit Sierra Leone. De geschiedenis van Mercy Ships is al zo'n 45 jaar oud. Ooit klein begonnen op de Anastasis, waar kleinschalig operaties uitgevoerd werden. Daarna de Africa Mercy, waar al meer en betere voorzieningen waren om te opereren. Vanaf dit jaar is de Global Mercy in gebruik genomen, die vergelijkbaar is met een klein ziekenhuis in Nederland.

Mocht u een (kennismakings-)bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto. Wilt u mij spreken dan kan dat het beste op maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Wilt u mij dringend spreken en/of heeft het spoed, dan mag u altijd bellen.



Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Wie in de wijk wel een 'baksel van liefde' of een bezoekje kan gebruiken: Laat het me weten. We doen ons best in de wijk en in de kerk en we willen elkaar graag steunen, maar dan moeten we het wel weten ...

Baksel van liefde is een cadeautje uit het netwerk rond Kobus, verschillende mensen in de wijk die het belangrijk vinden om te zien naar elkaar. Daar zitten mensen tussen die beter dan gemiddeld taarten en cakes kunnen bakken. Wie in de wijk een steuntje nodig heeft, of hij/zij nu lid is of niet: stuur het door.

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee

Woensdag 21 februari
20.00 uur - Schiller

Veiligheid



Waar voel je je veilig en op je gemak? Waar helemaal niet? Waar hangt dat van af?

Er zijn altijd plekken waar je binnenkomt en voelt 'dit is niet pluis'. Waar zou zo'n gevoel nou vandaan komen? En wat doe je ermee? Want je kunt je vinger er niet direct op leggen ... maar toch En er zijn plekken waar je je helemaal op je gemak voelt, je verhaal kan doen ... wat maakt iets of iemand een veilige plek? Kun je dat zelf zijn? Is je thuis dat?

Is God voor jou veilig gebied?

Iedereen welkom, met zijn/haar verhaal. Ook als je heel wat anders even te delen hebt. Kom erbij.

ds. Folkert de Jong

Wereldgebedsdag 2024

bron: www.wereldgebedsdag.nl/wgd-2024.php

Verdraag elkaar in liefde

Efeziërs 4: 1-7

Vrijdag 1 maart
2024 gaat tijdens de
Wereldgebedsdag het
gebed opnieuw de
wereld rond. Op de
wereldconferentie van
2017 in Brazilië werd
Palestina als land voor
2024 gekozen.



Het thema van het programma van 2024, is gebaseerd op Efeziërs 4: 1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

'Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.' Efeziërs 4: 1-7 (NBV)

Gods roeping heeft een betekenis en een doel. Vaak worden we gefrustreerd door moeilijkheden en obstakels en kunnen we zelfs onze hoop en geloof verliezen of vertrouwen op onze zwakke menselijke natuur. We zijn echter geroepen om 'hoop en geloof' in Gods koninkrijk en beloften te behouden. Door de verlichting van de Heilige Geest krijgen we de trouwe, liefdevolle en gena-

dige God te zien. We herwinnen onze hoop en vertrouwen om de uitdagingen aan te gaan en vooruit te gaan. Zoals het in Hebreeën 11: 1 staat geschreven: *Nu is het geloof de zekerheid van dingen waarop wordt gehoopt, de overtuiging van dingen die niet worden gezien.*

Door de hele brief heen deelde de auteur zijn gebeden voor de heiligen in het vertrouwen dat ze zouden begrijpen hoe breed en lang en hoog en diep de liefde van Christus is (Efeziërs 3: 18). Moeten we bereid zijn op die liefde te reageren door niet voor onszelf maar voor God te leven? De liefde van Christus kan worden geopenbaard door onze acties, die zullen wijzen op Gods glorieuze en overvloedige erfenis! Wat zijn de geloofsverhalen die je hebt gehoord?

Het kunstwerk voor de WGD-2024
is gemaakt door Halima Aziz.



In memoriam

Evert Wamelink

~ Eef ~

geboren
18 januari 1946
overleden
7 januari 2024



Eef is geboren in de buurtschap Dale op 18 januari 1946. Hij had een oudere broer, Henk en twee zussen, Tiny en Ada. Ze hadden het thuis niet breed zo net na de oorlog.

Tijdens zijn lagere schooltijd werd hij twee keer naar een tehuis gestuurd om aan te sterken. Eef had hier niet zulke goede herinneringen aan. Tijdens een van onze weekendjes weg zag hij het tehuis in Egmond aan Zee weer terug. En ook de gereformeerde kerk daar kon hij zich nog goed herinneren.

Na een paar verschillende baantjes kwam Eef midden jaren '60 in dienst bij Kaemingk. 'Hier ben ik volwassen geworden', zoals hij zelf een keer zei.

In 1968 overleed Eef zijn vader en in 1972 verongelukte zijn broer.

Enkele jaren later verhuisde Eef met zijn moeder, zus Tiny, zwager Niek en neef Hans naar de Dijkstraat in Aalten.

Intussen werkte ik ook bij Kaemingk en kregen we verkering. We verloofden ons op 2e kerstdag 1978 en kochten het huis aan de Bochooltsestraatweg en op 23 mei 1980 trouwden we. Ons gezin werd uitgebreid met zoon Henri en dochter Linda.

Eef heeft altijd veel voor de kinderen gedaan. Meegaan naar de voetbalwedstrijden van Henri en ook bij de gymnastiekuitvoeringen van Linda was hij van de partij. Klusjes in en om het huis en ook voor de kinderen deed hij meestal zonder mopperen.

Na 29 jaar bij Kaemingk te hebben gewerkt, werd hij wegens reorganisatie overbodig. Na een jaar zelfstandige te zijn geweest, heeft hij nog bijna 12,5 jaar gewerkt bij de SES in Enschede. Toen hij ook daar wegens reorganisatie overbodig werd, was Eef klaar met werken. En eenmaal officieel met pensioen genoot hij van het vrijwillig post rondbrengen voor de kerk. Vele kilometers heeft hij afgelegd. Ook samen maakten wij veel fietstochtjes en gingen we 1 à 2 keer per jaar naar een hotel en verkenden daar de omgeving.

In de zomer van 2021 kwam hier abrupt een einde aan. Na een maagbloeding werd Eef niet meer de oude. Steeds meer stapjes achteruit en afgelopen jaarwisseling werd duidelijk dat hij zieker was dan wij dachten.

Gelukkig is hem verdere pijn bespaard gebleven en is hij zondagnacht, thuis zoals hij dat graag wou, weggeleden uit dit leven.

Wilma Wamelink

Jantje Post-Heidema

~ Jannie ~

Geboren
27 februari 1943
Overleden
13 januari 2024



Mama werd geboren in Groningen als oudste in een gezin van vier kinderen. Ze had drie broertjes waar ze goed voor zorgde. Ze groeide op in Woudbloem en moest al jong aan het werk. Zo bracht ze kranten rond, eerst op de step, later op de fiets. Vanwege doofheid lukte het niet goed om te leren en verpleegkundige te worden, wat ze zo graag wilde. Maar ze was een doorzetter.

Mama is niet christelijk opgevoed. Als jongvolwassene kwam ze tot geloof.

Op een zangavond van het Leger des Heils leerde ze IJzebrand kennen. In 1962 zijn ze getrouwd. Ze wilden graag kinderen, maar tot hun grote verdriet ging dat niet zoals gehoopt. Maar op een vroege zondagmorgen werd ik, tot hun grote verrassing, geboren. Voor mama was dit een grote schok. Het kostte haar tijd om dit een plek te geven. Mama hield heel veel van mij, maar wist niet altijd goed hoe ze dat moest laten zien. Samen zongen we bij de afwas of keken we een serie op tv. Ik kon soms zo erg met haar lachen, maar we hebben het ook moeilijk met elkaar gehad.

Mama was heel geïnteresseerd in anderen en goed op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurde, doordat ze veel las en tv keek. Ze kon goed met gelijkgestemde mensen overweg en had goede vrienden.

Mama heeft haar leven lang geworsteld met haar gezondheid en ik heb hier veel zorgen om gehad. Maar ze bleef positief en krabbelde er altijd weer bovenop. In al haar kwetsbaarheid had ze een enorme kracht. Ze genoot van de kleine dingen in het leven: bloemen, een kopje koffie, een mooi boek of chocolade-eieren verstoppen voor de kleinkinderen.

Mama vond het geweldig toen ze kleinkinderen en achterkleinkinderen kreeg. Ze paste graag op en maakte altijd iets leuks en gezelligs van de bezoeken en logeertpartijen. Ze was oprecht geïnteresseerd in hun leven en sprak open en eerlijk met ze over het geloof.

In al haar verdriet en verlies, om IJzebrand en schoonzoon Rimmer, wist mama ook altijd met Gods kracht weer dapper verder te gaan en te genieten van wat Hij haar gaf.

Ze heeft haar laatste energie en adem gebruikt om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen. Mama's laatste woorden aan mij waren als balsem voor mijn ziel. Mama is nu veilig thuis bij Jezus, haar Heer.

Lieve mama, wat zal ik je enorm gaan missen. Maar zoals jij altijd citeerde: 'Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht!' Bedankt lieve mama dat je mij het leven, geloof, hoop en liefde schonk.

ZIJN ... maar ook jouw geliefde dochter

Lieneke

Ondanks alles

*Heeft de aarde
het licht verloren,
krijgt de duisternis
de macht?*

*Waartoe wordt een kind
op aarde geboren,
moeten we wonen
in de nacht?*

*Heer, tot wie mogen
we in verwarring toch gaan?
Hoor onze vragen,
de klacht van ons hart,
de zin van het bestaan.*

*Heer, blijf onze hoop
en versterk ons vertrouwen.
Waar moeten we anders
naar toe?
Op U mogen we bouwen.*

*Wees onze troost
als wij het niet meer weten.
Neem onze hand
zodat we niet vergeten.
Want ondanks alles,
U kent ons hart.
Ondanks alles...
in vreugde, maar ook in smart.*

Diny Beijersbergen-Groot

Bron: www.gedichtensite.nl



Rouwverwerkingsgroepen Aalten-Dinxperlo

De rouwverwerkingsgroepen zijn een initiatief van Figulus Welzijn, Willem-Hart voor levensvragen en de Protestantse Gemeenten in Aalten en Dinxperlo, ondersteund door de gemeente Aalten.

Voor wie?

Iedereen die langer dan drie maanden geleden een geliefde heeft verloren, is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente of jezelf als gelovig te zien om deel te nemen.

Per groep kunnen 6 tot 8 mensen deelnemen.

Door wie?

Een groep heeft twee begeleiders. Zij zijn afkomstig van Willem, hart voor levensvragen en van de Protestantse Gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan je deelname.

Aanmelden

Als je interesse hebt om deel te nemen, kun je dit doorgeven aan Willem, hart voor levensvragen. Dat kan via e-mail: info@willemliefsvragen.nl of via telefoonnummer 0900 - 77 70 077. Je kunt ook het contactformulier op de website www.willemliefsvragen.nl invullen.

Zodra er een groep van start gaat, ontvang je dan een uitnodiging om deel te nemen.

De rouwbegeleidingsgroep is een initiatief van Figulus Welzijn, Willem, hart voor levensvragen en de Protestantse Gemeenten in Aalten en Dinxperlo, ondersteund door gemeente Aalten.

Rouwbegeleidingsgroep

DOORleven & doorLEVEN

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal zes deelnemers) start de eerstvolgende groep op:

donderdag 14 maart 2024

Vervolgdata

28 maart - 11 april - 25 april - 16 mei en 30 mei

Tijd

De bijeenkomsten starten steeds om 15.30 uur en duren tot ca. 17.30 uur.

Locatie

De locatie (in Aalten of Dinxperlo) wordt gekozen op basis van de aanmeldingen.

Groepsbegeleiders

Anne van Voorst van de Protestantse Gemeente en Kim Jansen-Oberink van Willem, hart voor levensvragen.

Aanmelden

Bij Willem, hart voor levensvragen via e-mail: info@willemliefsvragen.nl of telefoonnummer: 0900 - 77 70 077. Of vul het contactformulier in op de website www.willemliefsvragen.nl

Niemand die rouw zo goed begrijpt als diegenen die het hebben meegemaakt

Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je heel dierbaar is, overlijdt, begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door, maar voor jou is het lastig de draad op te pakken zo zonder degene die je liefhebt. Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als diegenen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom zijn Figulus, Willem, hart voor levensvragen en de Protestantse Gemeenten in Aalten en Dinxperlo met een rouwbegeleidingsgroep gestart.

In zes bijeenkomsten delen we met elkaar wat ons bezig houdt, aan de hand van een aantal thema's. Natuurlijk zijn de rouw en het verdriet na afloop van deze bijeenkomsten niet voorbij, maar hopelijk kun je doordat je de ervaringen hebt gedeeld met lotgenoten, ook iets bruikbaar meenemen voor je verdere leven.

De eerste maanden van het rouwproces is er naast de heftige emoties, vaak ook nog van alles te regelen. Meestal kom je na een maand of drie in een andere fase terecht, waarbij het praten met mensen die hetzelfde meemaken, heel helpend kan zijn. Daarom is het advies om pas aan een groep deel te nemen, als het overlijden langer dan drie maanden geleden is.

Hoe zien de bijeenkomsten eruit? Welke thema's delen we met elkaar?

De bijeenkomsten vinden om de drie weken plaats.

Eerste bijeenkomst: Kennismaking

We maken kennis met elkaar en met de geliefde die er niet meer is door verhalen te delen. Vragen als 'wie ben jij en wie mis je?' staan centraal. Daarnaast is er ruimte om te vertellen wat jou is overkomen.

Tweede bijeenkomst: Het afscheid

We spreken met elkaar over hoe het afscheid was. Hoe is dat vormgegeven? Met een kerkdienst? Bijeenkomst? Crematie of begrafenis? Welke muziek klonk? Welke rituelen waren of zijn daarin belangrijk? Hoe kijk je erop terug? Wat was moeilijk, wat was troostend?

Derde bijeenkomst: Wat is rouwen?

We spreken met elkaar over hoe het is om iemand verloren te hebben. Er wordt ook uitleg gegeven over wat rouwen is, welke vooroordelen er zijn over rouwen. Daarnaast is er aandacht voor de emoties die je hebt. Wat vind je daarin lastig? Wat is ook goed?

Vierde bijeenkomst: Periode na het afscheid tot nu (deel I)

We spreken met elkaar over welke gevoelens er nu nog leven. We halen herinneringen op aan wie we missen. Wat wil je bewaren? Wat moet je loslaten?

Vijfde bijeenkomst: Periode na het afscheid tot nu (deel II)

We spreken met elkaar over wat jouw leven nu zin geeft. Waar haal je kracht uit? Hoe leef je door? Welke symbolen of rituelen zijn daarbij helpend? Wat heb je nu nodig?

De inhoud van de vierde en vijfde bijeenkomst kan enigszins wijzigen, afhankelijk van wat er in de groep naar boven komt.

Zesde bijeenkomst: Afronding

Tijdens deze bijeenkomst spreken we over hoe jij je hebt aangepast aan de nieuwe situatie en hoe de overledene daarin een plek heeft. Dit doen we aan de hand van het maken van een collage. Deze bijeenkomst sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Wanneer en waar?

Jaarlijks starten er in de gemeente één of meerdere rouwbegeleidingsgroepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De locatie waar de bijeenkomsten plaatsvinden wordt in overleg bepaald, maar het zal in ieder geval in de dorpskern van Aalten of van Dinxperlo zijn.



Waar: Zuiderkerk, Ludgerstraat
in Aalten

Wanneer: Zondag 25 februari
van 11.00 tot 12.00

Beste lezer/beste donateur,

Lia Marsandi, projectleider en social worker van Harapan Baru op Lombok, is in Aalten en wij willen u in de gelegenheid stellen om kennis met haar te maken.

Harapan Baru is opgericht door oud-Aaltenaar Nick Rensink die op Lombok (Indonesië) projecten realiseert in samenwerking met de bevolking aldaar. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om een micro-onderneming te starten, er worden eco-brick gebouwen geplaatst, waterputten geslagen en waterleidingen aangelegd en er wordt noodhulp verleend bij natuurrampen. Daarnaast wordt de laatste tijd hulp verleend bij de zelfontplooiing van de gemeenschappen.

Het team van Harapan Baru Lombok bestaat uit drie lokale medewerkers, die begeleid worden door Nick.

Middels een informeel samenzijn met Lia kunt u de verhalen over de bezigheden op Lombok uit haar eigen mond horen en kunt u ook met het Aaltense bestuur van Harapan Baru van gedachten wisselen.

U bent van harte welkom!

*Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) en
Harapan Baru Lombok Indonesië (HBLI)*

Rots waaruit het leven welt ...

'In wind en vuur': onder die titel verschenen vorig jaar drie delen met alle liederen van Willem Barnard en een toelichting bij elk lied. Nu mijn lichaam wat ongemakken vertoont, is dit een prachtige gelegenheid om me wat te verdiepen in deze dikke boekwerken, want dat zijn ze: fors uitgevallen! Ze helpen mij ook bij de bezinning op wat wezenlijk is in het leven. Een nachtelijke rit met de ambulance naar het SKB in Winterswijk – een fantastisch ziekenhuis! – vraagt om stil te staan bij het leven en wat er werkelijk toe doet.

Al lezend kwam ik bij het lied dat in het Liedboek is opgenomen als Lied 911: *Rots waaruit het leven welt ...* Volgens Barnard past dit lied uitstekend bij de twee zondagen voorafgaand aan de Aswoensdag. Het is een vertaling van *Rock of Ages, cleft for me* van Augustus Montague Toplady (18e eeuw). In het verleden is dit lied in het Nederlands vertaald door Jacqueline van der Waals: *Vaste rots van mijn behoud ...*

De predikant Augustus Montague Toplady schreef dit lied na een benauwde ervaring. Tijdens een onheilspellend onweer kon hij schuilen in een spleet van een rotspartij.

Dit lied inspireerde Willem Barnard tot een lied waarin hij eigen accenten verwerkte. De herinnering wordt opgeroepen aan de woestijnreis van het volk Israël: het volk wordt door het water

uit de rots gelaafd; op twee plaatsen in het O.T. wordt erover verteld.¹ De joodse traditie vertelt: het was een verschillend voorval maar wel dezelfde rots. Deze rots is met de Israëlieten meegetrokken door de woestijn. Paulus grijpt later op deze traditie terug en vertelt, dat Christus de meereizende rots is!²

De meereizende rots in de woestijn is een prachtig beeld, ook voor mensen van nu. De woestijn herinnert ons aan het wreed geweld, in welke vorm dan ook, dat Israël tegenkwam op zijn tocht door de woestijn. Wreed geweld ... onze wereld is er nog steeds vol van. Barnard schildert in dit lied onze eigen onmacht; alleen redden wij het niet. Het is de rots, die ons redt zoals Augustus Montague Toplady gered werd door te schuilen in de rotsspleet. We zien met eigen ogen dat het ons niet lukt om de vrede in onze wereld te bewaren. Het lukt ons niet in onze eigen kerk om met elkaar als verzoende mensen te leven. Het lukt mij niet om op eigen kracht voor God te verschijnen. Op weg naar Pasen mag ons steeds duidelijker worden: de Rots die met ons meetrekt, is het die ons redt. Daarom herinnert Barnard ons aan het water en het bloed, die uit de zij van Jezus vloeiden na het sterven aan het kruis.³ Zijn kruis is ons behoud.

ds. Gerhard ter Maat

Gebed om zegen

*Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!*

*Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij*

*als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.*

*Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!*

*Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.*

*Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

*Tekst: Hans Maat
Bron: Sela*

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (14).



Een (a)sociale dief?

'Jullie raden nooit wat ik op het station De Westereen tegen kwam!' roept onze dochter enthousiast aan de telefoon. Meteen denk ik aan haar vriend, maar nee, die woont te ver weg. Haar beppe? Nee, die zou daar niet zomaar naartoe reizen. Een kat o.i.d.? Ten slotte is ze dol op katten. Maar nee dat is het ook niet. En dan schiet me te binnen dat ze zei 'wat' ik tegenkwam. Dus vraag ik: 'Iets of iemand?' 'Iets,' zegt ze. Ik zit me suf te denken, maar er komt niets boven. 'Zeg het maar, want ik heb geen flauw idee.' 'Mijn fiets!' roept ze. 'Je fiets?' vraag ik wat verbaasd. 'Ja, mijn gestolen fiets!' zegt ze. 'Hè? Hoe kan dat nou? Weet je het zeker?' vraag ik. 'Ja.'

Ongeveer een maand geleden kregen we een appje van onze dochter: 'Mijn fiets is waarschijnlijk gejat.' 'Oh nee', dacht ik. Die heeft ze nodig voor haar werk. Ze had hem op station Leeuwarden Camminghaburen gezet, zodat ze vanaf daar heen en weer naar haar werk kon fietsen, want lopen is net te ver. 'Hij zou toch niet echt

weg zijn hè? Wat moet iemand met een oude stationsfiets?' dacht ik. 'Heb je goed gezocht? Staat hij echt niet ergens anders?' Maar nee, samen met haar vriendin hebben ze het hele station meerdere keren helemaal afgezocht, maar geen fiets. Hij was echt weg. 'Ik hoop dat ze hem nodig hadden en er blij mee zijn', zegt ze. Boos en teleurgesteld doet ze aangifte bij de politie. Niet dat ze verwacht de fiets ooit nog terug te zien, maar ja ... dan heeft ze het in elk geval gemeld. Ze koopt een nieuwe fiets voor op het station. Deze keer zet ze hem maar met meerdere sloten vast, in de hoop dat deze niet ook gestolen wordt.

Vanmiddag, toen ze uit de trein stapte en naar haar scooter liep, zag ze naast haar scooter een fiets staan. Om het zadel was een plastic zak gewikkeld. Een beetje verbaasd keek ze wat beter omdat zij ook altijd op die manier een plastic zak om haar zadel wikkelt, wel heel toevallig. Nieuwsgierig geworden keek ze nog wat beter en zag dat het ook hetzelfde merk fiets was als haar gestolen fiets. Verbaasd inspecteerde ze de

fiets nauwkeurig en ja, het was inderdaad haar gestolen fiets. Alleen het slot was natuurlijk kapot. Zo raar...de fiets is gestolen op station Leeuwarden Camminghaburen, is een maand vermist geweest en staat nu uitgerekend op haar thuisstation de Westereen. En het meest gekke is dat hij naast haar scooter staat. Alsof de dief wist dat het haar scooter is en het toch wel zo sociaal vond om de fiets op de een of andere manier terug te brengen. De fiets stond nog net niet voor haar voordeur. Zouden er misschien ook sociale dieven zijn?



Benefietdiner ter ondersteuning van Harapan Baru



Harapan Baru (Nieuwe Hoop) is opgericht door Nick Rensink uit IJzerlo, die stage liep op Lombok voor zijn opleiding. Hij ging terug naar Lombok om daar de allerarmsten en mensen met een handicap te ondersteunen met het opzetten van een eigen micro-onderneming.

Op dit moment wordt er erg hard gewerkt aan Community Development door met name jongere groepen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun woongemeenschappen en hun initiatieven te ondersteunen.

Hiervoor willen we graag de opbrengst van deze avond bestemmen.

Wat kunt u verwachten?

- Een heerlijk Indonesisch menu
- Een korte uiteenzetting van de activiteiten van HBLI door Lia Marsandi, teamleider in Lombok
- Veiling van items die we van sponsors hebben ontvangen



Datum: vrijdag 23 februari
 Aanvang: diner 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur
 Plaats: 't Dorpshuus IJzerlo, Thijsweg 19, 7122 KH Aalten
 Kosten: € 65,00 - ter plaatse te voldoen met QR-code of contant
 Aanmelden: harapanbarudiner@gmail.com vóór maandag 19 februari

Uitgebreidere info op www.harapan-baru.com

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en ondersteuning

Namens het bestuur,

Frank Timmermans,
 voorzitter Harapan Baru Aalten, Nederland

Kliederkerk over de Barmhartige Samaritaan

Tekst: Heidi Ebbers
Foto's: Gerrit Bussink

Op zondag 21 januari was er een Kliederkerk rond de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Tijdens het eerste uur van de Kliederkerk ontdekken we het verhaal doormiddel van verschillende activiteiten. Daarna is er een korte viering waarin het verhaal centraal staat en dan sluiten we de ochtend af met koffie, thee, limonade en iets lekkers. Uit het verhaal: Het allerbelangrijkste is God liefhebben en je naaste liefhebben zoals jezelf. Maar wie is mijn naaste?



*Kraampje van de diaconie.
Foto's hieronder:
Cadeautjes maken en wegbrengen*



Uit het verhaal: Terwijl hij op weg was, werd hij overvallen door rovers. Ze deden hem pijn, namen hem alles af wat hij had en lieten hem achter aan de kant van de weg ... halfdood.



*Rots en Water
(Rots & Water is een Weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining).*

Wonden schminken



Warme dekens haken

Uit het verhaal: De vreemdeling deed zelf op de plaatsen waar de mens was pijn gedaan. En hij gaf hem zijn eigen mantel om aan te doen.

Uit het verhaal: De vreemdeling bleef zelfs de hele nacht bij hem, en 's morgens gaf hij aan de herbergier genoeg geld zodat de gewonde daar kon blijven tot hij helemaal genezen was.



Beterschapskaartjes maken

Uit het verhaal: 's Morgens gaf hij de herbergier genoeg geld zodat de gewonde daar kon blijven tot hij helemaal genezen was.

Fruitspiesjes maken



S.K.B.

Tekst: Bram te Paske
Foto: Wikipedia

't Streekzeekenhuus Koningin Beatrix besteet in 2024 genau veertig jaor. Dan is 't, vind ik, de hoogste tied umme hier is wat over de geschiedenis en 't ontstaon van dit prachtige zeekenhuus op schrift te zetten. Daor kan 'k onmeuglek volledig in wean en ook mien ervaringen als patiënt wil ik hierin geerne metnemmen, veur wat ze weerd bunt. In 1872 was d'r al een klein zeekenhuus met 6 bedden an de Waliënseweg in Winterswiek. Enkele jaoren later worden 't Gasthuus van de Diaconie der Nederlands-Hervormde gemeente geopend veur minderbedeelden, olden van dagen en zeeken. Pas in 1926 worden in Winters twee ni-je zeekenhuuze gebouwd, 't Roomse Sint Elisabeth-Zeekenhuus an de Vredenseweg en 't Algemene Zeekenhuus an de Eelinkstraote.

In 1984 fuseerden de zeekenhuuze Sint Vincentius in Grolle en Sint Bonifatius in Lechtenvoorde met de Wenterse zeekenhuuze en zo verrees 't S.K.B.

Gebouwd an de westkante van Winterswiek, zodat 't good bereikbaar is vanuut alle heuke van d'n Oostelegen Achterhook. As veurvechter van 't koninkluk huus bun ik bli-j dat de name van onze old-koninginne verbonden is an 't zeekenhuus. Beatrix was betrokken en van onbesproken gedrag en alle Nederlanders hebt dan ok ne enorm goeie koninginne an eur e-had.

Maor tieden verandert en ok 'de Nederlander' is neet meer denzelfden as dèn van veertig jaor terugge. Heb no mien twiefels of d'r ooit nog een gebouw van betekenis verneumd wordt naor 'n lid van ons koninkluk huus. In 't veurjaor van 2020 was er sprake van ne fusie tussen 't S.K.B. en 't Slingeland Zeekenhuus in Doetinchem, maor daor waren gans völle leu veerkant op tetgen.

D'r zol 'n geldverslindend hypermodern zeekenhuus kommen, argens langs de snelweg en daorbi-j was d'r lang gesteggel over waar precies dat zeekenhuus no mos kommen. Ok de ietwat 'westerse' mentaliteit van anhangers veur 't ni-je zeekenhuus sprak ons minder an. Daorenteggen steet de gemeenschapszin hier in 't S.K.B. hoge an e-schreven en daor heb ik in dee 40 jaor jaor geregeld gebruik van möggen maken. Het vaakst van de diensten van afdeling neurologie en tussendeur ok nog 'n paar keer van de afdeling chirurgie, wat veur ne brokkenpiloot neet vrömd is.

En wat good past bi-j ne 60-plusser bun ik de leste tied ok met de afdeling urologie bekend. Ne 'oldemannenkwaole' zegt de vrouwe, maor volgens mi-j zit dat neet alleen an leaftieden gebonden. 'k Had de pech dat 't mi-j overkwam tiedens 't Oranjefeest in Balle, afgelopen zomer. Daor wordt deurgaons meer e-dronken dan dat men dorst hef en a'j 't dan 'n paar dage neet kwiet könt worden, dan veult dat knap beroerd.

Maor wat 'n geluk dat d'r eertieds 'n vernuftig iemand is e-west den d'n katheter uut e-vonden hef. Ik stelle veur dat onzen koning um postuum geet eren met d'n hoogsten onderscheiding den hee in huus hef.

Maor eenmaal in 't zeekenhuus bleek dat ik hoge koorts had deur prostaat- en blaasontsteaking en met luk antibiotica was ik met drie dage al weer thuus. Dat was van 't zomer, maor mien leste ervaring met 't S.K.B. was begin november, vergangen jaor. In 2019 hadden ze mien linker knee vervangen deur ne prothese, de operatie is good verlopen, want ik lei met drie maond al weer op de kneene, um klinkers te leggen. Maor no was 't op d'n earsten zaoterdag van november helemaals mis met 't knee. De boel was flink ontstokken en lopen was zonder ondersteuning neet meer meugeluk. De orthopeed in 't S.K.B. was d'r 's zaoterdags nog neet zeker van, maor hee dacht an 'n bacterie in de prothese. Blood worden d'r af e-nommen en maximaal paracetamol veur e-schrevvene, en morgen keken ze wal wieter, met de boodschap dat de ontsteakingsweerde te hoge was. 's Zondags veulden 't knee al stukken better dan gisteren, maor de ontsteakingsweerde was verdreevoudigd. De orthopeed stond met twee verpleegsters naost 't bedde en vertelden mi-j dat ik 'n lang traject inging, want er zat wallicht 'n bacterie op de prothese en daor gingen ze kommende maondag onderzeuk naor doon, naor welke bacterie 't precies is. Dan könt ze gericht behandelen, met de juiste medicatie. Zo zol ik veertien dage antibiotica too e-deend kriegen via 't infuus in 't S.K.B. en dan ok nog veer weake antibiotica thuus, in tabletvorm. Met 't weggaon wensten hee mi-j völle sterkte en leet hee mi-j verdaasd achter. Sterkte wens i-j toch leu too, dee ne geliefden deur de dood hebt motten missen. Of in 't geval, wanneer men 't trieste bericht hef ontvangen da'j uutbehandeld bunt en neet meer beater kunt worden. Dan is sterkte wens zeker op zien plaatse. Betterschap wens klunk toch völle hoopvoller en veur beater worden bu'j toch hier in 't S.K.B.

Den aovend worden ik letterlek en figuurlek in de watten e-legd deur de verpleegsters en iederbots, bi-j 't weggaon, wensten ze mi-j dan ok nog wear sterkte too, eigenlek gezegd mi-j völs te vake af. Um middernacht kwam de nachtzuster bi-j mi-j an bedde en dee had wal in de gaten dat ik de slaop neet kon vatten. Ze vroeg mi-j hoo of 't ging en gaf mi-j wat slaoptabletten en wensten mi-j welterusten en ok nog völle sterkte. Dat laatste had ze no in mien geval better neet können doon. Dee slaoptabletten hebt mi-j niks e-holpen, want d'n gansen nacht heb ik gin oge dichte daone. Wat no, at ze zo'n bacterie d'r 'ns

neet uut könt kriegen? Mot 't been d'r dan af? Wat as de bacterie bi-j 't harte kump? Zo kom i-j an 't prakkizeren en maalt er ow van alles deur de kop. Is 't ende no al daor? Niemand is onmisbaar, wordt d'r wal 'ns e-zegd, maor in dizzen nacht dacht ik d'r toch iets anders over. Könt ze zonder mi-j 't allemaole wal bolwarken op de boerderi-je? Vrouwe, kinder, kleinkinder, alles spookt ow deur de kop. De begrafenis, heb toch geerne dat Netty Hengeveld daorin veurgeet en dan vanuut de Olde Helenakarke. En 't Aaltens Christelek Mannenkoor mag dan natuurlek ok neet ontbreaken. Heb eergisteren nog met 't A.C.M. ons hondstrouwe koorlid, nestor en gangmaker, Herman Wisselink uitgeleide e-daone, deur o.a. veer christeleke liederen te zingen tiedens de rouwdienst. Het A.C.M. kan trouwens an de bak, zit ik mi-j te bedenken den bewusten nacht. Neet veer nummers uut onze concertmap, zoals bi-j Herman, nea, wal acht leedjes had ik al op veurhand in mien gedachten. Te beginnen met 't 'Vaste rots van mijn behoud' en natuurlek 't prachtige 'Ich bete an die Macht der Liebe.' Beiden könt an 't begin maor net zo good an 't ende van den dienst. En zo bu'j den gansen nacht an 't malen en van slaopen kump 't neet. Den volgenden dag worden er ne punctie e-nommen van 't onwillige knee en vief dagen later was de uitslag bekend. De ontsteaking was helemaal verdwenen, 't lichaam hef blijkbaar 'n zelfreinigend vermogen en ik kon weer lopen as ne kiefte. Overal waar hard e-warkt wordt, wordt d'r ok fouten e-maakt, maor 't geet um de intenties en dee waren good en dat is belangriek.

'Elk naodeel hef ok nog 'ns zien veurdeel' hef vrogger al is 'n over 't peerd getrokken voetballer e-zegd. 't Grote veurdeel van dizzen onrustigen nacht is, dat ons gezin no wet wat ze mot doon wanneer 't onverhoopt zo wied is. En dit verhaal is zeker neet bedoeld as ne klaagzang, maor völe eer as ne lofzang veur ons S.K.B. Ik bun vake de afgelopen veertig jaor in 't S.K.B. op e-nommen e-west en bun er altied weer beater uut e-kommen dan dat ik d'r in ginge. Al besef ik donders good dat dit lange neet altied veur iederéén geldt. Was 't maor zo'n feest, want dan hadden ze 't mortuarium in 't S.K.B. helemaal neet meer neudig. En wat de naamstelling betreft: wanneer de polarisatie in Nederland nog grotere vormen annömp, dan zal 't toch altied 't S.K.B. blieden, want dan staot dizze letters ok veur: STREEFT KORTOM BETERSCHAP.



Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink met 'Liedboeksessions' en 'Psalmen anders'

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een interactieve lezing c.q. ontdekkingstocht door en met de musici Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink op donderdag 15 februari 2024 om 20.00 uur in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde.

In 2013 verscheen het nieuwe Liedboek: *Zingen en bidden in huis en kerk*. Een groot verschil met het oude Liedboek voor de kerken uit 1973 is dat er ook liederen in heel andere genres en stijlen zijn opgenomen. Daarbij zit nogal wat dat je niet met een orgel – het standaardbegeleidingsinstrument sinds eeuwen – maar beter met een piano of band kunt begeleiden.

Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten.

14 Februari is een spelletjesmiddag. We hebben voldoende spelletjes in de kast staan, maar u kunt ook gerust een spel van thuis meenemen. En bent u niet van de spelletjes? Er zijn genoeg mensen waar u een praatje mee kunt maken, er staan (grote letter)boeken om te lezen en om mee naar huis te nemen om daar verder te lezen, of u geniet gewoon van de gezelligheid om u heen.

21 februari is er weinig tijd van praten, want we hebben een echte gymnastiekles! Niet zwaaien aan de ringen of balanceren op de evenwichtsbalk, maar lekker bewegen vanaf de stoel. Zodat we soepel weer naar huis gaan. En natuurlijk gaan we ook nog wel koffiedrinken en zingen.

28 februari is het alweer de laatste woensdag van februari en pakken we weer de spelletjes erbij.

Denkt u eraan dat we volgende week weer rondgaan met de pet voor de maandbijdrage?

Nu vraagt u zich als buitenstaander wellicht af wat dat wel niet kost, zo'n gezellige middag? Voor maar € 10,00 per maand kunt u ook meedoen. U kunt de eerste paar keer vrijblijvend langskomen om te kijken. En als u niet op eigen gelegenheid kunt komen kunt u op dinsdag bellen voor vervoer. Dan zorgen wij dat een van onze vrijwilligers u komt ophalen.

Graag tot ziens,
Namens de werkgroep,

Dien Scholten, tel. 0543-476042
(voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag)
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997



Op deze avond nemen Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink de bezoeker mee op een muzikale ontdekkingstocht door het kerklied. Maar de tijd staat niet stil. Ondertussen is er ook enthousiast gewerkt aan een nieuw project: *Psalmen anders*.

Het is niet alleen maar luisteren, want wat is er leuker dan meedoen en samen zingen! Het belooft een heel boeiende en inspirerende avond te worden. Iedereen is van harte welkom!

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Info: Sjors Tamminga, tel. 0544-372752, sjors.tamminga@kpnmail.nl



Waarden als wijsheid

Nieuwe impulsen aan een samenspel van boeren en burgers, platteland en stad

Onder deze titel zal Ton Duffhues op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum, op dinsdag 13 februari 2024. De avond begint om 19.30 uur. We hopen u v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee te mogen begroeten. Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsens,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiec commissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 1 maart 2024.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 20 februari 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort

Als je iets belooft, moet je dat ook doen, zeker in de kerk!

En als je vergeet dat je iets beloofd hebt, is het goed dat anderen je eraan herinneren. Zo was ik, dom, dom, dom, helemaal vergeten dat jullie nog een zwemfeestje tegoe hadden. Net voor corona ging de basiscatechese namelijk over waterverhalen in de Bijbel. En wanneer je het over waterverhalen hebt moet dat natuurlijk afgesloten worden met een zwemfeestje. Maar ja ... toen kwam corona en mochten we niet meer bij elkaar komen en al helemaal niet meer zwemmen. We hadden toen nog geen idee hoelang dat allemaal zou duren. En het duurde helaas veel langer dan we hadden verwacht, waardoor ik dat zwemfeestje helemaal ben vergeten, maar enkele van jullie niet! Gelukkig!

Hoogste tijd dus voor alsnog een zwemfeestje! En wel op zondag 11 februari vanaf 11.30 uur bij zwembad 't Walfort. Voor eten en drinken wordt gezorgd!

Zit jij op het voortgezet onderwijs en heb jij zin om mee te gaan? Meld je dan aan door een mailtje of appje te sturen naar het mailadres of telefoonnummer bovenaan Andersumme. Neem gerust een vriend of vriendin mee!

Wat goed dat jij er bent!

Dit is de titel van het veertigdagenproject van Kind op Zondag. Het is goed dat mensen er voor elkaar zijn. Op mooie en vrolijke dagen, maar ook op minder fijne dagen. En het is ook goed dat God er voor mensen is. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Met het veertigdagenproject gaan we op de kindernevendienst samen op weg naar Pasen. Bij dit project hoort ook een gezinsboekje om als gezin samen naar Pasen toe te leven. Wil je zo'n boekje ontvangen? Doe dan even een berichtje via het mailadres of telefoonnummer op deze Andersumme.



Wat geloof jij eigenlijk?



Over deze vraag willen we de komende weken samen nadenken en creatief mee aan het werk. We willen dit gaan doen in twee groepen. De eerste groep is voor kinderen uit groep 6 t/m 8. De tweede groep is voor tieners die op het voortgezet onderwijs zitten. Beide programma's bestaan uit zes bijeenkomsten verdeeld over twee blokken van drie weken. In het eerste blok willen we samen het thema verkennen en in het tweede blok proberen we wat we ontdekt hebben te verwerken in een 'kunstwerk'. Hiermee sluiten we aan bij het project Kunstzinnig Aalten. (<https://kunst-zinnig-aalten.nl/>)

Data 'Wat geloof jij eigenlijk?'



Groep 6 t/m 8 van de basisschool

Dinsdag	5 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag	12 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag	19 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag	9 april	van 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag	16 april	van 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag	23 april	van 15.00 - 16.00 uur

Voortgezet onderwijs

Donderdag	7 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Donderdag	14 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Donderdag	21 maart	van 15.00 - 16.00 uur
Donderdag	11 april	van 15.00 - 16.00 uur
Donderdag	18 april	van 15.00 - 16.00 uur
Donderdag	25 april	van 15.00 - 16.00 uur

Wil je meedoen? Geef je dan op door een berichtje te sturen naar het mailadres of telefoonnummer op deze Andersumme.

Ga je mee naar The Passion in Zeist?



De veertiende editie van The Passion zal dit jaar plaats vinden vanuit het hart van Nederland: Zeist. We willen proberen om met een bus vol jongeren uit onze regio daar naar toe te gaan.

Misschien ken je The Passion van TV: The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan. The Passion is elk jaar op Witte Donderdag. Komend jaar (2024) is dat op 28 maart.

Meer informatie vind je op: <https://kro-ncrv.nl/programmas/the-passion/the-passion-2024-zeist>

Ben jij tussen de 12 en ongeveer 20 jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? Stuur dan een berichtje naar het mailadres of telefoonnummer op deze Andersumme.

Kliederkerk

Zondag 21 januari was er een Kliederkerk rond de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. In dit KerkVenster vind je op bladzijde 21 een fotoverslag van deze ochtend. De volgende Kliederkerk is op 25 februari in de Zuiderkerk. Noteer de datum dus vast in je agenda!



Maak van jouw geloofsverbeelding een kunstwerk!