

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 5 • VRIJDAG 19 JANUARI 2024



GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Voor elke dag van 2024

Vanaf deze editie van KerkVenster zal er informatie opgenomen worden bij de teksten van het leesrooster dat elke keer gepubliceerd wordt. We hopen dat deze extra informatie een bredere blik op de Bijbelteksten zal geven. Omdat het de eerste keer is plaatsen we de teksten met de informatie op deze pagina.

'Dagelijks brood' of 'geestelijk voedsel', zo verwoorden Bijbellezers wereldwijd hoe zij de omgang met Gods Woord ervaren. Net als voedsel geeft de Bijbel kracht en moed voor de uitdagingen die iedere dag op ons afkomen. Maar hij doet nog veel meer: de Bijbel laat ons met nieuwe ogen naar onszelf en de wereld om ons heen kijken, en soms ervaren we dat God door een tekst heel persoonlijk tot ons spreekt. Daarom biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap ook dit jaar graag haar Bijbellesrooster aan: voor iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Uitleg bij het leesrooster

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf. In het leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde leestrادات bij elkaar.

Om de onderliggende leestrادات, de samenhang met kerkelijke feestdagen en de Bijbelsinhoudelijke lijnen en verbanden duidelijk te maken, is er bij iedere maand een korte toelichting over de gemaakte keuzes.

Waar in die toelichting verwezen wordt naar 'de Kerk', wordt de kerk als gemeenschap van alle eeuwen bedoeld, ook al klinken in individuele kerken op zondag andere teksten.

Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of volgens het oecumenisch leesrooster op zondag worden gelezen in kleinere perikopen over de dagen voor of na een zondag verdeeld.

Het NBG-Bijbellesrooster 2024 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, predikant van de Oude Kerk in Amsterdam en van de Nederlandse Kerk in Duitsland.

13 - 21 januari

Er zijn veel overeenkomsten tussen de eerste hoofdstukken van 1 Samuel en de evangelieverhalen over de geboorte en het opgroeien van Jezus. Denk alleen al aan de lofzang van Maria met woordelijke aanhalingen van de lofzang van Hanna. Dit jaar leest de Kerk uit 1 Samuel. De roeping van de discipelen, Marcus 1: 14-20, is te horen als een verre echo van de roeping van Samuel in 1 Samuel 3.

22 - 27 januari

We lezen verder in I Samuel. De heilige ark was een kist waarin de twee stenen platen met daarop de tien geboden werden bewaard, vandaar 'ark van het verbond'. De ark werd ook vereerd als de troon van God, voor wiens aanwezigheid de ruimte tussen de vleugels van de cherubs openstond, vandaar 'ark van God'. Wat gebeurt er als dit allerheiligste voorwerp naar de Filistijnen gaat?

28 januari

Psalm 111 met daarin de belijdenis 'Heilig en ontzagwekkend is zijn naam' (vers 9), is de Psalm die in de wereldwijde Kerk later deze week klinkt bij Marcus 1: 24, de uitroep van een onreine geest: 'Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.'

29 januari - 1 februari

De tweede helft van Maleachi 3 - over 'de dag die Ik voorbereid' (Maleachi 3: 17) - en Psalm 18 markeren een oude voorbereidingstijd van Pasen: nog zeventig dagen.

2 februari

Vanouds wordt op 2 februari, de veertigste kerstdag, de Opdracht van Jezus in de tempel gevierd. Het boek Leviticus legt uit waarom.

3 - 4 februari

De lezingen uit het Marcusevangelie houden gelijke pas met wat 's zondags in de Kerk wordt gelezen: bezetenen worden bevrijd, zieken genezen, het koninkrijk van God is nabijgekomen.

5 februari

Psalm 31 is weer een oude markering in de voorbereidingstijd van Pasen: nog vijftig dagen.

6 - 11 februari

Huidige Bijbeluitgaven zijn terughoudend met het woord 'melaatsheid' (lepra), want dat is de benaming van een specifieke ziekte die pas door de soldaten van Alexander de Grote naar het westen is gebracht. De NBV21 gebruikt daarom de aanduiding 'huidziekte die onrein maakt'. De Leviticuslezing en Psalm 32 bereiden voor op het zondagsevangelie Marcus 1: 39-45.

Neem en lees

Januari 2024

Vrijdag	19	1 Samuel 3: 1-10
Zaterdag	20	1 Samuel 3: 11-4: 1a
Zondag	21	Marcus 1: 14-20
Maandag	22	1 Samuel 4: 1b-11
Dinsdag	23	1 Samuel 4: 12-22
Woensdag	24	1 Samuel 5: 1-12
Donderdag	25	1 Samuel 6: 1-12
Vrijdag	26	1 Samuel 6: 13-7: 1
Zaterdag	27	1 Samuel 7: 2-17
Zondag	28	Psalm 111
Maandag	29	Maleachi 3: 13-18
Dinsdag	30	Maleachi 3: 19-24
Woensdag	31	Psalm 18: 1-25

Februari 2024

Donderdag	1	Psalm 18: 26-51
Vrijdag	2	Leviticus 12: 1-8
Zaterdag	3	Marcus 1: 21-28
Zondag	4	Marcus 1: 29-38
Maandag	5	Psalm 31
Dinsdag	6	Leviticus 13: 1-11
Woensdag	7	Leviticus 13: 12-23
Donderdag	8	Leviticus 13: 24-37
Vrijdag	9	Leviticus 13: 38-46



Week van gebed voor eenheid

Heb God lief ... en je naaste als jezelf

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief... en je naaste als jezelf. Jezus laat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2024 is terug te vinden in de Bijbel: Lucas 10: 25-37.

De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen.

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden.

In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

Christien Crowel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari.

Op moment van schrijven is het jaar 2024 nog maar een week oud. Een nieuw jaar, dat net als een kniepertje nog helemaal is 'opgerold'; het heeft zich nog niet aan ons gemanifesteerd, we weten nog niet wat het jaar ons gaat brengen.

Een nieuw jaar; een nieuw begin. Het oude jaar is afgerond en we wensen elkaar dat het nieuwe jaar goed en gelukkig mag zijn met gezondheid, wijsheid, liefde of, zoals mijn vader altijd plechtig placht te zeggen: 'alles wat wenselijk is'. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een markeringsmoment in het leven.

Traditioneel is het aanbreken van een nieuw jaar een goed tijdstip om oude gewoontes af te leggen en iets nieuws, iets in of met je leven te gaan doen. Een kleine keuze uit de top 10 van goede voornemens: het leven ordenen, anderen helpen, iets nieuws leren, schulden afbetalen, minder alcohol drinken, meer tijd met familie of vrienden doorbrengen.¹

We hebben daarvoor een heel jaar de tijd en mocht het niet lukken, dan is het over een jaar opnieuw 'oud en nieuw'.

Gelukkig hoeven we bij God geen jaar te wachten om een nieuw begin te maken. Om iets in het leven te veranderen. Iedere dag, ieder uur, iedere minuut mogen we 'oud en nieuw' vieren in onze relatie met Hem. We mogen ons steeds opnieuw tot Hem wenden en de relatie met Hem ieder moment herstellen, vernieuwen of opnieuw aangaan.

Een relatie veronderstelt contact. Bijbels gezien is het gebed, bidden, contact zoeken met God. Dat kan hulpgeroep zijn (Jona 2: 3), een schreeuw (Psalm 22: 2), een zucht (Psalm 38: 10), een vraag (1 Koningen 8: 25), een wens (Matt. 26: 39), een overgave (Matt. 26: 39), zwijgen (Romeinen 8: 26) of dankbaarheid (2 Timoteüs 1: 3).

In Jezus hebben we mogen zien hoe God ons mensen liefheeft. Hoe wij ook Hem lief mogen hebben en onze naaste – als onszelf. Immers als wij in de liefde van God onszelf liefhebben, zijn wij in staat liefdevolle relaties aan te gaan. Ook hiervoor mogen wij bidden. En hoe ons gebed ook mag zijn, we mogen erop vertrouwen God in onze wereld aanwezig is, ons mensen nabij wil zijn en naar ons hoort. Ook in het nieuwe jaar.

U allen zijn Heil en Zegen toegewent.

Biddenderwijs

*Als bidden zwijgen is
Zwijgen uit eerbied
Voor wat te groot is
En woorden ontbreken.*

*Als bidden meer is dan
Inkeren in jezelf
Stil zijn of zingen
Gevoelens van volmaaktheid.*

*Als bidden roepen is
Roepen uit onmacht
Om wat te groot is
En handen te kort zijn.*

*Als bidden hopen is
Dat een stem klinkt die uitnodigt
En uitdaagt op te gaan staan
Te schitteren en te stralen.*

*Als bidden huilen is
Huilen om verlies
Dat verlangen verstomt
En toekomst blokkeert.*

*Dan wordt de aarde bewoonbaar
Dan blijft de vrede bewaard
Dan klinken onze stemmen
Dan zijn wij allemans vriend.*

*Als bidden schreeuwen is
Schreeuwen om onrecht
Dat mensen wordt aangedaan
En regels en wetten verhard.*

*Uit: 'Een brug van fluweel'
van Meindert Boersma*

*Wilma de Jong
Kerkelijk werker pastoraat*

¹ <https://www.nha.nl/dit-is-jouw-tijd/goede-voornemens>

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort



protestantse gemeente bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Johan Eppink,
Stadsbroek 151,
7126 CP Bredevoort,
tel. 06 - 5422 2457
e-mail:
jheppink86@gmail.com
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakonen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoralaraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 - 1365 4190

Vertrouwenspersoon

Bredevoort
Dolf Prinsen, advocaat
en mediator, Wiersse 6,
7006 HX Doetinchem,
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Onze gelukwensen gaan allereerst naar L.G. Scholten en T.M.C. Scholten-Brusse, Bleekwal 24: op 8 februari zijn zij 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen. Dhr. B.W. Boom, Roelvinkstraat 45; dhr. H.J. Meerdink en mevr. J.B. Meerdink-te Kolstee, Hoeninkdijk 8, en dhr. H.A. Lobeek, Stadsbroek 9, vieren in de komende weken hun verjaardag. Dhr. Boom, dhr. Meerdink en dhr. Lobeek worden 80 jaar: dhr. Boom op 26 januari, dhr. Meerdink op 27 januari en dhr. Lobeek op 2 februari. Mevr. Meerdink viert op 4 februari haar 82e verjaardag. Ook alle jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken

Met Erna Dondergoor gaat het de laatste tijd iets minder. Ze is voorlopig thuis van haar werk. Binnenkort krijgt ze onderzoeken in het ziekenhuis. We wensen haar alle goeds met haar gezondheid en veel sterkte en geduld met alle onderzoeken. Alle mensen die ziek zijn en zij die klachten hebben, veel sterkte en zo mogelijk beterschap.

Samen Eeten

Op 13 februari is er Samen Eeten in 't Koppelhuis! 't Koppelhuis is open om 17.30 uur en we eten om 18.00 uur. Opgeven bij beheerder Marjon, tel. 06 - 2750 4112, of bij Ada Endevelt.

Collectes en giften

Kerk

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker december € 70,00
Collectes in de dienst november € 406,04
Collectes in de dienst december € 617,12
Collectes online-diensten november € 50,00
Giften via de bank december € 80,00

Diaconie

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker € 60,00
Collectes in de dienst november € 94,55

Collecte

Moldavië. € 486,47
Serious request ALS. € 461,85
City of Goodness Oekraïne € 698,19
Kinderen in de knel € 366,78

Collectes online-diensten € 53,00
Giften via de bank € 97,23
Giften Samen Eten € 433,50
Giften koffiedrinken € 65,60
Giften ouderenmiddagen. € 116,00

Bij de diensten Bredevoort

Op 21 januari 2024 is er een oecumenische viering van Katholiek Kontakt en de Protestantse Gemeente Bredevoort ter gelegenheid van de Week van gebed voor de eenheid.

In deze viering lezen we in Deuteronomium 6 over de wet, en Lukas 10, het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Voorgangers zijn Jos Wessels en Ada Endevelt.

Anders Dan Anders-dienst



Op 4 februari is er een Anders Dan Anders-dienst in de St. Joriskerk in Bredevoort om 10.00 uur. Hans de Vries, onze muzikale voorganger, gaat voor in deze dienst. We komen als voorbereidingscommissie nog bij elkaar om een thema uit te werken. Op dit moment ligt er nog niets vast. Laat je verrassen en kom naar de St. Joriskerk. In Aalten Vooruit van de week voorafgaand aan de 4e zullen we al wat kunnen vertellen over het thema en de inhoud van de dienst. Graag tot ziens op 4 februari, je bent meer dan welkom.

Overzicht online-diensten 2023



De aantallen gaan over het aantal toestellen (computer, laptop, telefoon) waarmee gekeken is naar de kerkdiensten. Per toestel kunnen er meerdere personen de kerkdienst hebben gezien.

Maand Aantal Maand Aantal

Januari	129	Februari	148
Maart	144	April	241
Mei	217	Juni	152
Juli	158	Augustus	195
September	114	Oktober	252
November	112	December	377

Totaal van het hele jaar 2239

Maria, moeder Gods - zegening van een bijzondere icoon

Op 24 december 2023 werd in de St. Joriskerk te Bredevoort het kerstfeest samen met de Oekraïners uit de regio gevierd. In deze bijzondere oecumenische dienst gingen voor pastor Jos Droste en ds. Wytze Andela. Aan het einde van de dienst werd een icoon, speciaal voor deze gelegenheid geschilderd door Marian van Delft uit Neede, aangeboden en gezegend. Bij de zegening werden de volgende woorden uitgesproken:

*Heer God, U bent tot ons gekomen in Jezus Christus.
U hebt uw woord gegeven 'Ik zal er zijn'.
Uw aanwezigheid licht op, op deze dag.
Zegen de mens die is als Maria, moeder Gods die zich beschikbaar stelt,
zegen de mens die is als Jezus en uw wil doet,
zegen deze icoon opdat de mens die in geloof deze icoon aanschouwt
gezegend zal zijn.*

Deze prachtige icoon stelt voor Maria, moeder Gods van Oekraïne. De kleren van Maria zijn direct herkenbaar als Oekraïense klederdracht. Het is een kostbaar en royaal geschenk, gegeven met de hoop op vrede. De icoon was te zien in de St. Joriskerk, maar is daarna verhuisd naar de Dorpskerk in Dinxperlo. Na enkele weken zal de icoon te zien zijn in de Oude Helenakerk te Aalten en ten slotte zal ze rouleren onder de Oekraïense gezinnen.



Tekst:
ds. Wytze
Andela

Foto's:
Jan Ebbers



Wisseling penningmeester

Foto's: Jan Ebbers

In de oudejaarsdienst werd Johan Eppink bevestigd als nieuwe penningmeester.



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerk@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting

Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Week van gebed voor de eenheid van christenen 21 t/m 28 januari 2024

Ook dit jaar willen we weer een gebedsavond houden in de Week van gebed voor de eenheid van christenen.

We willen op maandag 22 januari samenkomen in de Westerkerk. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 beginnen we.

We willen met elkaar in gesprek, elkaar ontmoeten en samen bidden voor de eenheid van christenen wereldwijd en in onze plaats. Op deze avond zullen voorgangers uit de Protestantse Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Euregio Christengemeente en De Meiberg aanwezig zijn. We hopen dat velen uit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen komen om samen te bidden en elkaar te ontmoeten.

Namens het Beraad van Kerken,

ds. Hendrik Jan Zeldenrijk



Giften PBD

Ontvangen via:

Hermien Heinen	€ 15,00
Berthe Helmink	€ 10,00
Berthe Helmink	€ 20,00
Hannie Ormel	€ 20,00
Els Overbeek	€ 20,00
Kerkelijk bureau	€ 20,00
Annie Houwers	€ 10,00
Ada Steenbeek	€ 10,00
Joke Luiten	€ 10,00
Ada Gussinklo	€ 10,00
Hermien Heinen	€ 15,00
Gerda Hoftijzer	€ 10,00
Gerda van Eerden	€ 10,00
Christien te Hennepe	€ 20,00
Henny Lobeek	€ 20,00
Inie Heinen	€ 10,00
Johanna Westerveld	€ 20,00
Liesbeth Nijman	€ 10,00

Hartelijk dank voor uw gift



Giften en collectes

Via de bankrekening van de diaconie

December	€ 100,00
Voor de Voedselbank	€ 100,00
Gift KerkBeeld	€ 100,00
Collecte	€ 10,00
Divers diaconaal werk	€ 100,00
Diaconale Hulpverlening Aalten	€ 50,00
Collecte diaconie	€ 100,00
Collecte Kerk	€ 50,00
Giften Werelddiaconaat	€ 50,00 en € 100,00
Hulp Ver Weg Dichterbij	€ 50,00 en € 10,00
Oekraïne	€ 50,00
Project Malawi	€ 250,00
Diaconale Hulpverlening Aalten via QR-code van 12-12 t/m 31-12 totaal	€ 327,50

Collectes in de kerkdienst

03-12 Kinderen in de knel (KiA)	€ 479,80
Kerk	€ 351,40
10-12 Kinderen in de knel (KiA)	€ 312,05
Kerk	€ 221,17
17-12 Binnenlands diaconaat	€ 518,17
Kerk	€ 423,50
24-12 HVWD Moldavië	€ 1.093,88
Kerk	€ 708,20
25-12 Plaatselijk diaconaat	€ 693,45
Kerk	€ 495,32
31-12 Kerk	€ 529,17
Diaconie	€ 519,22

Collectes via GIVT

03-12 Kinderen in de knel (KiA)	€ 16,00
10-12 Kinderen in de knel (KiA)	€ 30,00
Kerk	€ 10,00
17-12 Binnenlands diaconaat	€ 55,00
Kerk	€ 3,00
24-12 HVWD Moldavië	€ 25,00
Kerk	€ 35,00
25-12 Plaatselijk diaconaat	€ 33,50
Kerk	€ 14,00
31-12 Kerk	€ 4,00
Diaconie	€ 4,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!



groenekerkerk@
kerkvenster.nl

Nieuws van Upendo in 2023

Weer een jaar ging er voorbij in het Upendo Childrens' Centre in Nyeri, Kenia.



De huismoeders Annie en Mary werken ook nog steeds hard, en Jackson is als manager nog altijd de spil. Wekelijks is er contact met Tessa in Nederland, via de app of via Facetime. Lang leve de moderne technologie.

In januari 2024 gaat Tessa weer naar Upendo, dit keer met haar moeder en broer uit Amerika. Ze kan niet wachten! En wij kunnen niet wachten met wat voor nieuws ze dan weer terugkomt. We waren blij verrast toen we via Hulp Ver Weg Dichterbij van de diaconie van de PG Aalten weer een mooie donatie mochten ontvangen.

Namens alle kinderen van Upendo alle goede wensen voor 2024 en hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar!

Wilt u apart kennismaken met alle kinderen van Upendo of nog meer foto's zien? Kijk dan eens op www.upendocentre.org, of op onze facebookpagina.

Tessa Jansen, manager Upendo vanuit Roermond, Nederland

Johan Scholl, contactpersoon voor Aalten



Weer terug naar school met nieuwe uniformen en vol goede zin.

Nieuw dit jaar was de flinke moestuin die aangelegd is. In de weekenden werken kinderen hard mee. We hebben nu spinazie, kool en boerenkool uit eigen tuin. Daar zijn we maar wat trots op! Dat gaat heel anders dan in Nederland, waar je sterk afhankelijk bent van de seizoenen: zaaien en poten in het voorjaar en oogsten in zomer en najaar. Hier kun je eigenlijk het hele jaar door zaaien, poten en oogsten. Zo kun je drie keer per jaar oogsten van het hetzelfde stuk land!

Onze bus had het een paar maanden geleden begeven, maar we hebben hem gelukkig weer kunnen opknappen in de garage. En hij rijdt weer!

De oudere meiden zijn veelal uitgevloegen, zoals kinderen in Nederland ook doen vanaf een jaar of 18/19/20. Naomy kreeg last van een keelontsteking en haar amandelen moesten eruit. Met hulp van Upendo heeft ze nu de ziektekostenverzekering en de operatie kunnen betalen! Esther heeft een zontje gekregen, Emmanuel, en wil graag een eigen winkeltje/beautysalon starten. Ze heeft haar studie af, maar sparen voor een startkapitaal is lastig. Ook voor ons als Upendo is dit lastig te bekostigen, maar we steunen haar wel waar we kunnen.

Het gaat goed met de kinderen van Upendo. In het afgelopen jaar hebben de kinderen verschillende uitstapjes gemaakt. Ze zijn naar Nyeri Hill geweest, naar de watervallen en naar de fancy-fair 'Nyeri Show Grounds'. Daar konden de kinderen een ritje maken op een paard en waren er verschillende activiteiten. Het paardrijden en de suikerspinnen waren favoriet!



Dit staat er in de intentieverklaring tussen de SOGK en de PG Aalten

De Oude Helenakerk is ons dierbaar. Velen van ons zijn er gedoopt of hebben er hun kinderen laten dopen, hebben er belijdenis gedaan of zijn er getrouwd. Velen hebben er ook de zondagse erediensten bijgewoond, en kwamen er bemoedigd en versterkt vandaan. Dat er rond de Oude Helenakerk een nieuwe situatie zal ontstaan, houdt de meesten van ons daarom in meer of mindere mate bezig en doet iets met ons gevoel. De kerkenraad is zich hiervan terdege bewust. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om verder te komen in het lange proces dat voorafgaat aan de overdracht van het kerkgebouw aan de SOGK. Een belangrijke stap is het opstellen en ondertekenen van een intentieverklaring.

Wat is een intentieverklaring?

In de Intentieverklaring staan de afspraken die tussen het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) en de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zijn gemaakt rond de beoogde overdracht - na verbouwing van de Oude Helenakerk - aan de SOGK. (De stichting handelt onder de naam Gelderse Kerken, maar in de intentieverklaring wordt de officiële naam gebezigd, Stichting Oude Gelderse Kerken.)

Wat zijn de afspraken die worden gemaakt?

In dit artikel geven we weer waaruit de afspraken bestaan en geven we zo nodig een toelichting. Uitgangspunt van de intentieverklaring is dat beide partners willen dat de Oude Helenakerk voor de gehele Aaltense gemeenschap en voor de toekomstige generaties behouden blijft. En ook dat de mogelijkheid geschapen wordt dat het gebouw tot in lengte van jaren voor kerkdiensten van onze protestantse gemeente gebruikt kan worden.

Hierna zijn de afspraken per onderwerp weergegeven:

Kerkdiensten

De Stichting Oude Gelderse Kerken ziet graag dat de Protestantse Gemeente Aalten de kerk gebruikt voor de erediensten. De Protestantse Gemeente Aalten zegt dit in de intentieverklaring ook toe, en ook dat het aantal diensten de komende jaren ongeveer gelijk zal zijn aan het huidige aantal.

Het gebruik van het kerkgebouw door de PGA wordt bij overname in een huurcontract vastgelegd. Belangrijk om meteen te noemen: *de SOGK kan de huurovereenkomst niet opzeggen, zolang de PGA zich aan de huurovereenkomst houdt.*

Het huurcontract wordt aangegaan voor minimaal tien jaar, en is daarna - alleen van de zijde van de PGA - per jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van een jaar.

De jaarlijkse huur van € 20.000 is gebaseerd op een jaarlijks gebruik door de PGA van ruim voldoende dagdelen, inclusief twaalf vieringen van

de R.K Parochie. Er is alle tijd, ruimte en vrijheid voor de invulling van deze dagdelen. In het kerkgebouw vinden naast alle erediensten ook uitvaart- en huwelijksdiensten plaats (alleen voor leden van de kerkelijke gemeente) en ook gebedsbijeenkomsten, verder repetities van de Cantorij, en er is het stiltecentrum. Of we de kerk nu vaker of minder vaak gebruiken, er vindt de eerste vijf jaar geen verrekening plaats.

Verbouwing

Een belangrijk doel van de verbouwing van de Oude Helenakerk is om het gebouw voor multifunctioneel gebruik geschikt te maken. Reeds in 1989 en in 2012 bestonden hiervoor vergelijkbare plannen binnen onze gemeente. We willen als PG Aalten een levende Heer (blijven) dienen en er dus (ook) voor zorgdragen dat dit mogelijk is voor toekomstige generaties. Dat betekent dat we respect hebben voor wat is ontvangen – ook in de waardevolle erfenis van dit kerkgebouw – maar eveneens willen doen wat nodig is voor de kerk van de toekomst.

De plannen voor de verbouwing zijn gepresenteerd aan de kerkenraad, die dit in alle transparantie heeft uiteengezet aan de gemeente tijdens een gemeenteavond in februari 2023, en heeft gepubliceerd in KerkVenster. De SOGK is akkoord met deze verbouwplannen.

Heeft de kerkenraad eenmaal besloten om de Oude Helenakerk over te dragen aan de SOGK, dan moeten de bouwplannen nog verder in detail uitgewerkt worden.

In het bouwoverleg neemt de bouwkundige van de SOGK zitting. SOGK zet haar kennis en netwerk ook in voor fondsenwerving.

Financiën

De kosten van de verbouwing zijn begroot op € 850.000. De PGA verwacht hiervoor subsidies te ontvangen. De omvang daarvan is in deze fase nog niet bekend, maar de verwachting is dat daarmee het totaalbedrag voor de verbouwing substantieel lager uitvalt.

De SOGK koopt de Oude Helenakerk voor een bedrag van 1 euro.

De PGA betaalt daarnaast een bedrag van € 434.533 voor de verwachte onderhoudskosten



**protestantse gemeente
aalten**

over de periode 2026-2041 (15 jaar). Deze toebetaling wordt in één keer betaald, wat anders verspreid over 15 jaar zou worden uitgegeven. Dit bedrag is gebaseerd op een overdracht van het kerkgebouw op 1 januari 2026 en is inclusief de verwachte subsidie. Deze kosten zijn gebaseerd op de SIM-onderhoudsbegrotingen van de periode 2013-2026. SIM wil zeggen dat het gaat om onderhoudskosten die in aanmerking komen voor subsidies. Deze subsidie is momenteel door de overheid vastgesteld op 60%. Dit kan in de toekomst wijzigen (maar dat valt dan niet onder de verantwoordelijkheid van de PGA). Het bedrag is aangevuld met de geschatte onderhoudskosten die niet subsidiabel zijn.

PGA en SOGK proberen ook van de burgerlijke gemeente Aalten een vaste jaarbijdrage te krijgen voor de instandhouding van de Oude Helenakerk. Hiervoor lopen momenteel gesprekken met de gemeente.

Onderhoud

De SOGK heeft de status Professionele Organisatie voor Monumenten (POM). Deze is toegekend door de minister van OCW. Deze status heeft voordelen voor de SOGK, en indirect dus ook voor de Protestantse Gemeente Aalten. Want daardoor wordt op het onderhoud van het kerkgebouw toegezien door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.



POM-organisaties hebben daarnaast voorrang ten opzichte van andere eigenaren van monumenten bij de toekenning van subsidies door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In een tijd waarin de omvang van subsidies voor kerken onzeker is, betekent dit een belangrijk voordeel.

Kadastraal

De Oude Helenakerk wordt overgenomen inclusief het terrein (grasveld) rond het kerkgebouw. Op dit moment staan de Oude Helenakerk en Elim op één perceel. Hier zal een splitsing plaatsvinden. De SOGK krijgt recht van overpad op de weg tussen Elim en de Oude Helenakerk.

Elim

De SOGK neemt alleen monumenten over, dus Elim blijft onderdeel van de PGA. Het gebouw blijft een belangrijke rol vervullen in de onderlinge ontmoeting. Elim kan als extra ruimte dienen, als er in de Oude Helenakerk een grote bijeenkomst met veel publiek wordt gehouden (bijvoorbeeld voor het nuttigen van koffie/hapjes, extra zaalruimte, etc.). Daarover worden dan duidelijke afspraken gemaakt.

Verwarmingsinstallatie

Er worden heldere afspraken in de akte van overdracht gemaakt over de verwarmingsinstallatie die in gebouw Elim staat. Deze verwarmingsinstallatie is specifiek voor de Oude Helenakerk ingericht. In een latere fase kan onderzocht worden of deze verwarmingsinstallatie mogelijk wordt verplaatst naar de kerk zelf, als dat in verband met duurzaamheid voordelen oplevert.

Verlichting buitenkant van kerkgebouw en beeld Sint Helena

Er worden ook afspraken gemaakt met de burgerlijke gemeente over de betaling van de energiekosten die gemaakt worden voor de aanlichting van het kerkgebouw en het beeld Sint Helena. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De gesprekken met de gemeente lopen op dit moment.

Restauratiefonds en Stichting Orgel

De Stichting Restauratie Fonds (SRF) heeft zich, samen met vele vrijwilligers, al sinds tientallen jaren vol toewijding ingezet voor het verlenen van financiële steun bij restauraties en verbeteringen van de Oude Helenakerk en van de daarin aanwezige inventaris. Dit werk is van grote waarde, aangezien subsidies in het verleden nooit toereikend zijn geweest om de kosten voor instandhouding, onderhoud en renovaties te dekken. Het is wenselijk dat de stichting zich hiervoor blijvend inzet, zoals ook in de statuten van de SRF staat vermeld. De stichting opereert onafhankelijk van de kerkelijke gemeente, maar er bestaan nauwe bestuurlijke banden. Beide partners zijn en gaan over deze verhouding in gesprek.

De Stichting Orgel voert momenteel het regulier onderhoud uit aan het orgel. Zij doet dit op basis van 'dienst en wederdienst'. Voor het klein onderhoud ontvangt de Stichting Orgel geen vergoeding, maar in plaats daarvan mag zij de Oude Helenakerk meerdere keren gebruiken voor orgelconcerten.

Overleg met de Stichting Orgel is noodzakelijk, onder andere over de activiteiten en de kosten



voor het uitgevoerde onderhoud. De afspraken moeten te zijner tijd tussen de Stichting Orgel en de SOGK schriftelijk worden vastgelegd.

Vrijwilligers

De rol van de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Oude Helenakerk zal in de nieuwe situatie net zo belangrijk blijven. De SOGK is enthousiast over de grote bijdrage van vrijwilligers, onder andere als bestuursleden van de Stichting Restauratiefonds, suppoosten, vrijwilligers van de tuinploeg, vrijwilligers die zorgen voor de openstelling van het stiltecentrum en de vrijwilliger die verantwoordelijk is voor het uurwerk. Het vrijwilligerswerk kan in de nieuwe situatie onverminderd doorgang vinden.

Plaatselijke Commissie OHK

Bij overdracht wordt door de SOGK een Plaatselijke Commissie Oude Helenakerk (OHK) geïnstalleerd, met voldoende kwaliteiten en breed gedragen in de Aaltense samenleving. Deze commissie zal ervoor zorgen dat het gebouw passend bij de waardigheid van het kerkgebouw gebruikt wordt. Daarbij valt te denken aan kunstexposities, concerten, diploma-uitreikingen, oefenruimte voor koren/verenigingen of andere bijeenkomsten. Voor de exploitatie van deze activiteiten geeft de PGA gedurende vijf jaren een garantie af van maximaal € 5.000 per jaar ter dekking van een eventueel negatief resultaat.

In deze Plaatselijke Commissie OHK (5-7 leden) zitten bij aanvang minimaal twee leden die op voordracht van de PGA worden benoemd. Deze situatie blijft gehandhaafd zolang de PGA hoofdhuurder is. De PGA spant zich in voor de vervulling van openstaande functies.

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het kerkgebouw vallen onder de verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Commissie OHK. Deze commissie heeft de regie over de activiteiten; de eindverantwoordelijkheid blijft bij de SOGK.

De opbrengsten van de Plaatselijke Commissie OHK zijn bestemd voor de Oude Helenakerk en niet voor andere kerkgebouwen van de SOGK.

Werving donateurs Stichting Gelderse Kerken

De PGA zet zich, samen met de nog te vormen Plaatselijke Commissie OHK, in voor de werving van donateurs. Zowel onder haar kerkleden als onder niet-kerkleden.

Tijdstip overdracht

De overdracht van de Oude Helenakerk aan de SOGK zal plaatsvinden na realisatie van de verbouwing. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2026.

Vervolgproces

Voordat de overeengekomen punten worden vastgelegd, vraagt de Raad van Bestuur van de SOGK advies aan de Raad van Advies van de SOGK. De Raad van Advies heeft eind vorig jaar een positief advies gegeven aan de Raad van Bestuur van de SOGK. De Protestantse Gemeente Aalten zal op haar beurt de intentieverklaring in stemming brengen tijdens een vergadering van de grote kerkenraad op 30 januari 2024, nadat de gemeente is gehoord. Als alle partijen akkoord zijn, wordt de intentieverklaring omgezet in een bindende overeenkomst.

Gemeenteavond

De gemeente wordt gehoord tijdens een tweede gemeenteavond op woensdag 24 januari in de Zuiderkerk, aanvangstijd 19.30 uur. Deze avond zal geleid worden door een onafhankelijke deskundige. Zij die dit willen krijgen de gelegenheid vooraf vragen of opmerkingen in te dienen, door die te mailen naar scriba.pga@pgaalt.nl of in te leveren bij het kerkelijk bureau. Ook kunnen voorafgaand aan de gemeenteavond zelf nog schriftelijke vragen of opmerkingen worden ingeleverd. Tijdens deze avond zal de gespreksleider de beantwoording van alleen de ingekomen reacties in goede banen leiden. Tijdens deze avond is er geen gelegenheid om mondeling vragen te stellen of meningen te delen.

Het bovenstaande bevat de tekst van de intentieverklaring, plus een uitgebreide toelichting, omdat de tekst zelf vrij formeel is gesteld. De kerkenraad vindt het belangrijk om de gemeente goed en duidelijk in te lichten, zodat alle gemeentelieden kunnen beschikken over dezelfde kennis en informatie.

De afgelopen jaren heeft de overdracht van de Oude Helenakerk veel hoofden en harten beroerd. Er was sprake van emotie, soms zelfs commotie, en dat is begrijpelijk, want het gaat tenslotte om de toekomst van een monument dat ons dierbaar is. Om de verschillende gevoelens recht te doen, heeft de kerkenraad ruim tijd genomen voor de te volgen stappen in het proces van overdracht. Dit alles is gebeurd met de intentie om de belangen van de Protestantse Gemeente Aalten te waarborgen, ook voor de toekomst. Deze intentie van de kerkenraad is onverminderd. Daaraan ten grondslag ligt het verlangen dat in Aalten de woordverköndiging en de dienst aan onze God voortgang mogen vinden in de Oude Helenakerk.

De kerkenraad nodigt u van harte uit op de gemeenteavond in de hoop op een goede opkomst en een constructieve bijeenkomst.



Kerstfeest 2023

Tekst en foto's: Ada Gerritsen

In de week van 11 tot en met 15 december 2023 vierden alle wijken het kerstfeest voor iedereen van 70 jaar en ouder, zoals elk jaar georganiseerd door de Protestantse Bezoekdienst.

Op donderdagmiddag 14 december kwamen de mensen van wijk Rood naar Elim. Enkele bezoekermedewerkers verzorgden de lezingen en de meditatie werd verzorgd door ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.

Dokter M en de Zusters verzorgden de muzikale begeleiding tijdens de viering.

In het tweede deel van de middag vertelden zij over de oorsprong en betekenis van dokter M en de Zusters: de M staat voor muzikale medicijnen en zij zingen o.a. in kleine setting voor mensen die de muzikale medicijnen goed kunnen doen.

Wijk Rood mocht genieten van hun interactieve werkwijze, de mogelijkheid van verzoeknummers, het meezingen of luisteren naar de diverse liederen.

Het werd een fijne middag van samenzijn en ontmoeting.



Aan iedereen die de familie Galustyan een warm hart toedraagt

Met dit bericht willen wij, mede namens de familie Galustyan, iedereen een gezegend kerstfeest en heel goed nieuwjaar toewensen. Alfred en Tatjana zijn u allen erg dankbaar voor uw voortdurende steun de afgelopen jaren. Het is voor hen een troostrijke gedachte dat er in Aalten nog steeds mensen zijn die regelmatig aan hen denken.

Mocht u hen een kaartje willen sturen, dan kan dat naar het volgende adres: Albert en Tatjana Galustyan, Tzavella 83, 41222 Larisa Griekenland. Per telefoon zijn ze alleen via hun mobiel te bereiken: tel. 0030 698 010 6783.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw steun en medeleven.

de werkgroep Galustyan

Janny Zomer, Driessenhof 57,
7121 XV Aalten, tel. 0543-473307

Hindrik Stegemann, Tubantenstraat 23,
7122 JP Aalten, tel. 0543-472090
hindrikstegemann@gmail.com

Paul Huyskes, Klokkemakersweg 1a,
7122 KB Aalten, tel. 06 4207 4939
famhuyskes@gmail.com

Gerbrand Karsten, Molenstraat 2a,
7122 ZW Aalten, tel. 0543-473681

NL65RABO0380215411 -
Chr. Geref. Kerk - o.v.v. Galustyan

NL45RABO0112887651 - diaconie
Protestantse Gemeente Aalten - o.v.v. Galustyan

Kerstfeest kindernevendienst



Tekst: Heidi Ebbers - Foto: aangeleverd

Op kerstochtend bezochten zo'n 35 kinderen de kindernevendienst in de Zuiderkerk. Er werd getrakteerd op beschuit met muisjes om te vieren dat Jezus is geboren. En er werd een kerstquiz gespeeld waarbij alle kinderen een leuk prijsje wonnen. We kunnen terugkijken op een mooie ochtend.

Nieuwjaarsboodschap 2024

Een lied voor onderweg

De start van een nieuw jaar is niet alleen maar feestelijk, er speelt veel om je zorgen over te maken. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst? Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied.

Ook jij bent het nieuwe jaar waarschijnlijk feestelijk gestart: je hebt oliebollen gegeten, samen de laatste seconden afgeteld, en geproost op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar dat hopelijk veel moois gaat brengen.

Toch kun je bij de start van dit nieuwe jaar ook overvallen worden door een gevoel van somberheid. De oorlog in Oekraïne, het geweld in Israël en Gaza, de klimaatproblemen ... Er spelen veel dingen om je zorgen over te maken, in de wereld en in je persoonlijke leven. En het is onwaarschijnlijk dat al deze dingen het komende jaar opgelost zullen worden. Hebben we eigenlijk wel reden om ons te verheugen op dit nieuwe jaar?

Een levenslied

Ook als we geloven dat God in het nieuwe jaar met ons meegaat, kan het lastig zijn om hoopvol te blijven. We zijn kwetsbare mensen die struikelen en vallen. We worden geraakt door ziekte en dood, dreigen maar al te makkelijk ten prooi te vallen aan oppervlakkigheid of cynisme. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst?

Ik stuitte onlangs op dit mooie couplet uit 'Een volk op weg gezet' (Liedboek, Lied 1002):

*Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
'Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot.'
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.*

Samen zingen

Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied. Net zoals de Israëlieten zongen toen ze door de Rode Zee gingen, een onbekende toekomst tegemoet. Zingen tilt je even boven jezelf uit, boven de twijfels en zorgen

die je hoofd in beslag kunnen nemen. Wat hierbij helpt: liederen hoef je niet zelf te bedenken. Ze worden ons aangereikt door mede-gelovigen die de woorden en melodieën al voor ons op papier hebben gezet.

Je hoeft ook niet altijd zélf te zingen. Soms heb je even geen stem, voel je je vlak of ben je juist te veel door emoties overmand. Van tijd tot tijd overkomt dat ons allemaal. Gelukkig zijn er dan anderen die voor je doorzingen. Er komt vast een moment dat je weer kunt meezingen. Misschien kun jij dan, op jouw beurt, wel voor een ander zingen.

Ga mee

Laten we dus volop zingen dit jaar, uit volle borst of voorzichtig meeneuriënd. In een volle kerk, in een klein groepje of in je eentje achter een beeldscherm. Ga mee, voeg je in het koor van alle tijden en plaatsen, in vertrouwen op onze God die is, die was en die komt. Hij houdt de toekomst in zijn hand.

Uit hetzelfde Lied 1002:

*Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.*

Een gezegend 2024 gewenst!



ds. René de Reuver
scriba generale synode
Uit: petrus.protestantsekerk.nl

Handen

Schilderij: Esra Post



Mijn ogen vallen op de handen van een mede stilte-kerkganger, ze zijn gevouwen, waarschijnlijk in gebed. De handen zijn dicht, de vingers om elkaar heen, afsluiten of opsluiten.

Waarom doen wij dat? Wat is deze gewoonte? Dat wij stil blijven zitten, niet friemelen, niet ergens aanzitten, in opperste concentratie bezig met ons gebed naar God. Ik weet het niet. Ik zag laatst in een film moslims die gingen bidden, zij hielden hun handen open met de handpalm naar boven. Willen zij iets ontvangen of sturen zij hun gebed naar boven? De katholieken slaan een kruis, sommige met hun vingertoppen, priesters houden een vlakke hand opgericht, strak langs de lijnen van het kruis, zij slaan een kruis.

Een ander handgebaar is de zegen van de geestelijke, de armen worden geheven, maar wijzen ze daarbij in wanhoop smekend naar de hemel, of dalen straks die handen op ons hoofd om de zegen te geven.

Het dopen van een baby: prachtig en zo verschillend. De een druppelt een beetje met de vingers, blijkbaar is het water heilig en mag niet verspild worden. De ander schenkt met gulle hand, waarbij de ouders bezorgd toekijken dat de doopjurk drijfnat wordt; het kind wordt gedoopt en gelukkig niet ondergedompeld, zoals in sommige geloofsgroepen. Het begin van het leven wordt gezegend.

Aan het eind van het leven staat de geestelijke bij het graf. Mijn oom scheidde met grootse gebaren handenvol aarde om ze op de doodskist van mijn vader te laten vallen: uit stof zijt gij geboren, tot stof zult gij wederkeren. Het staat in mijn geheugen gegrift.

De handen van van de yogi, de handen van Boedha: ze liggen in de schoot, een gebaar van aanvaarding, berusting om stil te staan bij alles wat er is, en dat het is zoals het is. Het leven is lijden en daar komt ooit een eind aan. Bijzonder zijn ook de handen van Parvatti, de ene hand wordt rechtop gehouden, naar buiten gericht en waarschuwt voor het gevaar, de ander hand is naar binnen gericht op het eigen denken en handelen. Ook kunnen deze handen gezien worden als markering van de eigen ruimte: jij blijft daar, ik ben hier. Is het een schenken voor de ander en het ontvangen voor mijzelf?

Bij het afsluiten zie ik handen van de pastores; zij omvat het woord Gods en schenkt het ons.

Gea Evenhuis





Regenboogdienst

Ken je mij?

Ken je mij? is het thema van de Regenboogdienst op zondag 28 januari in de Zuiderkerk. Een dienst rond de voorstelling 'Iet, wiet, waai weg' van theatergroep Spelen. Iet is een jonge vrouw die haar leven probeert te leiden op haar eigen manier. Dat valt niet mee. Ze wordt letterlijk en figuurlijk alle kanten op geblazen, door mensen die het beter denken te weten, of iets van haar willen. Totdat Iet besluit zelf te kiezen, over waar ze naartoe gaat en met welke hulp ...

Deze korte voorstelling van zo'n twintig minuten mocht Heidi al een aantal keer meebeleven. Het stuk ontroerde me en zette me aan het denken. Het inspireerde me ook: dit stuk zou een perfecte overdenking zijn voor een dienst! Ik ben dan ook heel blij dat Spelen mee wil werken aan deze dienst.

Het lied 'Ken je mij' van Trijntje Oosterhuis (waarvan in de voorstelling ook een stukje wordt

gezongen) diende als inspiratie voor deze dienst. Het is een lied waarin woorden uit Psalm 139 doorklinken, een lied over gekend en erkend worden in wie je ten diepste bent. Hier willen we in de dienst verder over nadenken.

'Iet, wiet, waai weg' is een prachtige, creatieve voorstelling met verschillende lagen, wat maakt dat het geschikt is voor alle leeftijden. Omdat er tijdens deze dienst ook voor kinderen van alles te zien en te doen is, zal er geen kindernevendienst zijn. Voor tieners (en volwassenen) is het handig om je mobiel mee te nemen.

Het belooft een afwisselende dienst te worden met de gebruikelijk onderdelen van een viering zoals samenzang, gebeden, een Bijbelverhaal en de zegen. Maar ook met theater, multimedia, verzorgd door Christi Lensink, Ruben Bussink en Dick Wikkerink, en muziek, verzorgd door Harry van Wijk en A-Company onder leiding van Johan Klein Nibbelink.

Kom jij, komt u ook?
Voel je welkom en laat je verrassen!

Hakers gezocht voor de Kliederkerk op 21 januari

Haken tijdens de Kliederkerk? Ja, zeker!



Met de Kliederkerk starten we altijd met ontdekkingsactiviteiten: verschillende workshops rond een thema of Bijbelverhaal. Het Bijbelverhaal in de volgende Kliederkerk is de Barmhartige Samaritaan. Dit leek ons een mooie gelegenheid om het project 'warme dekens' weer op te pakken. In coronatijd hebben heel veel mensen vierkantjes gehaakt. Het plan was dat we gezamenlijk, jong en oud(er), hier warme dekens van zouden maken. Maar daar is het tot nu toe nog niet van gekomen.

Dus hou jij/houdt u van haken? Of wil je het leren? En wil je/wilt u ons helpen om warme dekens te maken voor wie dat nodig heeft?

Kom dan 21 januari met je haaknaalden (nr. 4 en/of 3,5) naar de Kliederkerk in de Zuiderkerk, inloop vanaf 09.30 uur!



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 25 januari 2024
- Donderdag 8 februari 2024

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 1 februari 2024

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!





Wat is Actie Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk, de oud-katholieke kerk van Nederland en de evangelische broedergemeente.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen ze een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Dit jaar viert Actie Kerkbalans haar 50-jarig jubileum.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, verwarming, maar ook predikanten en pastoraalwerkers en diaconale en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans loopt dit jaar van 13 januari tot en met 27 januari en is dus al begonnen. De collectant van de kerk is misschien al langs geweest of komt nog bij u aan de deur. Laat ze alstublieft niet met lege handen gaan.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in de toekomst van de kerk

Omdat wij mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden. Voor alle mensen die zich met de gemeente verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Voor de ambtsdragers, de kerkelijk werkers en vrijwilligers, die alleen hun werk kunnen doen als ze (financieel) gesteund worden door een kerkgemeenschap. Samen vormen we een prachtige gemeente. Het geven meer dan waard.

Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar

Uw bijdrage wordt niet alleen besteed aan de eigen kerk, maar wordt ook ingezet om in de maatschappij actief en betrokken te zijn waar mogelijk en nodig.

U ziet op de volgende pagina's een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2022 en de begroting voor 2024 van de protestantse kerken van Aalten en Bredevoort.

Begrotingen waarbij de inkomsten en uitgaven niet in balans zijn, een gevolg van teruglopende inkomsten en stijgende kosten. Kerk-zijn kost geld en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Er worden op dit moment keuzes gemaakt hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn en blijven.

Waarom zou ik geven?

De kerk is niet meer van deze tijd

In een wereld vol onrust en individualisme, waar alles draait om macht, sneller, mooier en interessanter, is de kerk juist van onschatbare waarde. In de kerk hoor je een ander geluid. Het goede nieuws van liefde, hoop en verwachting van een nieuwe toekomst door Jezus Christus. Het geeft mensen rust, houvast en vertrouwen.

2024
Actie
Kerkebalans



De kerk sluit de ogen voor het leed in deze wereld

Integendeel, de kerk kijkt naar mensen om. Dagelijks zijn vele vrijwilligers en professionals van de kerk bezig om hulp en aandacht te geven waar nodig. Simpelweg een bezoek, materiële hulp, ouderenmiddagen, inloophommes en acties voor de minima en Werelddiaconaat. In de kerk telt ieder mens mee, kerklid of niet, dichtbij of ver weg.



De kerk is zo ouderwets

Natuurlijk heeft de kerk aandacht voor traditie. Maar er is ook aandacht voor andere vormen van geloofsbeleving. Denk aan de Regenboogdiensten, Anders Dan Anders-diensten, preek van de Leek, biertje met de dominee, dialectdienst, LHBTQ+- diensten, Ik-misje-wandeling, Top 2000-diensten, en voor de kinderen de Kliederkerk.

Ik ben niet zo'n kerkganger, dus die kerkgemeenschap is niks voor mij

De kerk is veel meer dan alleen de zondagse viering. Denk aan de IKA-vakantieweken voor ouderen of de kinderkampen. Rust vind je in de pluktuinen van de Groene Kerk of je steekt een kaarsje aan in de St. Joriskerk of Oude Helenakerk. En als je toch wat meer actief bezig wilt zijn kun je meedoen in het Top 2000-koor, Kunst-Zinnig Aalten of tuinieren in de moestuin bij de Zuiderkerk of de pluktuin. Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven.



Protestantse
Kerk

Protestantse gemeente te Aalten
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2024

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten		
Opbrengsten onroerende zaken	53.650	56.422
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	112.000	112.893
Opbrengsten levend geld	559.100	634.238
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	6.125
Totaal baten A	734.750	809.678
Uitgaven en Kosten		
Kosten kerkelijke gebouwen	232.820	112.673
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	23.550	42.358
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	15.900	15.344
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	421.113	416.218
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	18.400	18.705
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	47.500	51.491
Salarissen en vergoedingen	160.940	156.082
Kosten beheer, administratie en archief	26.500	32.652
Rentelasten/bankkosten	1.700	2.034
Totaal lasten A	948.423	847.557
Operationeel resultaat (A)	-213.673	-37.879
Incidentele baten en lasten		
Incidentele baten	50.000	437.505
Incidentele lasten	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	50.000	437.505
Resultaat verslagjaar (A+B)	-163.673	399.626
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen		
Onttrekkingen bestemmingsreserves	45.000	525.694
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	48.070	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-358.157
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-48.070
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	93.070	119.467
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-70.603	519.093



protestantse gemeente bredevoort

begroting van de kerk 2024

	begroting	resultaat
	2.024	2.022
opbrengsten		
baten onroerende zaken, pacht, huur etc	52.580	49.754
rentebaten en dividenden	250	-591
kerkbalans, collectes en giften	68.100	74.476
subsidies en bijdragen	7.070	7.047
totaal baten	128.000	130.686
uitgaven		
onderhoud kerkelijke gebouwen, energie etc.	33.460	18.831
pastoraat (o.a predikant) en kosten activiteiten kerk	77.772	69.028
salarissen beheer, organisten	42.470	37.918
administratie overige lasten en kosten	6.900	7.962
totaal lasten	160.602	133.739
saldo baten - lasten	-32.602	-3.053



Een Google Maps voor je levensweg

De jeugd heeft de toekomst, maar wat is een toekomst zonder richting en zonder doel? De boodschap die de kerk uitdraagt kan je helpen te navigeren in het leven vanuit een dieper begrip van waar je staat en wat je bestemming is.

De kerk staat buiten de maatschappij

De tijd dat de kerk niet maatschappelijk betrokken was, is allang voorbij. Zo werken PKN Bredevoort en PKN Aalten samen met verschillende maatschappelijke organisaties en participeren ze in maatschappelijke activiteiten.

Voorbeelden zijn: de Voedselbank, Meedoen Pact en stichting Present. En uiteraard is er de samenwerking met andere kerkgemeenschappen. De Katholieke Parochies van Bredevoort en Aalten houden vieringen in de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Bredevoort en de Protestantse Gemeente Aalten. Daarnaast zijn er de gezamenlijk paas- en kerstsamenkomsten, en het gezamenlijk organiseren van kerst- en paasdiensten voor de Oekraïense bewoners in onze regio. De kerk sluit haar ogen niet voor maatschappelijke ontwikkelingen en wil daar zo mogelijk een positieve bijdrage aan leveren.

De kerk is die vastgeroeste gemeenschap

De kerk is van iedereen en voor iedereen. Je mag zijn wie je bent. Je hoeft je dus niet anders voor te doen. In een steeds complexere wereld vol leed, onrust en onzekerheid kan de kerk een rustpunt zijn en houvast bieden. Daar waar je, in welke vorm dan ook, een boodschap van hoop en vertrouwen kan horen en ervaren.

Natuurlijk kan de kerk niet alle onrust en onmacht wegnemen. Maar je vindt er aandacht, perspectief en respect voor ieder levend wezen, hoe mooi is dat. Jij doet toch ook mee aan die kerk die alles biedt wat de wereld zo keihard nodig heeft?!



Wat we van u vragen

Net als elke vereniging kan ook een kerkelijke gemeente niet draaien zonder financiële bijdrage van haar leden. Kerkbalans is dus geen gewone collecte, maar een ledenbijdrage. Je mag natuurlijk wel zelf de hoogte van de bijdrage bepalen. Geef alstublieft royaal want de kerk geeft het in veelvoud terug, ook aan jou.

Welkom in de kerk



Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 'Giften voor goede doelen' of 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en is daarom deels aftrekbaar van de belasting. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking (voor vijf jaar) is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.

Deze ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Periodieke giften

De periodieke gift is een andere mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans te regelen. Deze gift kunt u, in tegenstelling tot de gewone gift, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De periodieke gift wordt via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk vastgelegd, loopt tenminste vijf jaar, stopt automatisch bij overlijden en kan stopgezet worden bij arbeidsongeschiktheid of andere ingrijpende veranderingen in uw situatie.

De schriftelijke overeenkomst kan in overleg met u opgesteld worden door het kerkelijk bureau. U gaat pas akkoord met de overeenkomst wanneer u deze ondertekent. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

De belangrijkste voordelen

De kerk is voor langere tijd verzekerd van financiële steun (minimaal vijf jaar).

U kunt de gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u overwegen om uw gewone gift om te zetten in een wat hogere periodieke gift zonder dat dit u extra geld kost.

Voor de gewone gift geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van de gift van 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van uw inkomen. Deze grens is niet van toepassing bij een periodieke gift.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in het jaar 2024 36,97% tot 49,5% van de schenking terug (grens bij AOW-leeftijd is 24,5% tot 33%).

Een voorbeeld

Stel u heeft een jaarinkomen van € 30.000 en u doet de kerk een schenking van € 600 als gewone gift. Dan kunt u de kerk € 750 als periodieke gift schenken (verhogen met 125%, maximale verhoging € 1.250 per jaar).

	Gewone gift	Periodieke gift
Jaarlijkse schenking	€ 600	€ 750
Drempel 1% inkomen	€ 300	€ 0
Teruggave Belastingdienst (*)	€ 111	€ 277,50
Uw netto schenking	€ 489	€ 472,50
De kerk ontvangt	€ 600	€ 750

(*) uitgaande van het inkomstenbelastingtarief 37%

Nalaten

Behalve tijdens uw leven kunt u ook na uw overlijden nog bijdragen aan uw kerk. In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kun u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wens en overtuiging. Naast partner, kinderen, verdere familie of vrienden kunt u ook de kerk opnemen. Familie en vrienden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen. Alles wat u aan de kerk nalaat is vrijgesteld van erfbelasting, dit vanwege de ANBI status. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor het kerkenwerk. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als betrokken kerklid was u al gewend om te geven. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift, het formulier en het opstellen van de overeenkomst en nalaten kunt u voor Aalten contact opnemen met Anite Verkerk, tel. 06-16819705 of Anite.Verkerk@PGAalten.nl.

Voor Bredevoort is dit Johan Eppink, penningmeester van de kerk. Als u een mail stuurt aan: kerkrentmeesters@pkn-bredevoort.nl wordt er contact met u opgenomen.

kerkrentmeesters Aalten/Bredevoort



Digitaal betalen Kerkbalans 2024

Sinds 2018 kunt u de jaarlijkse betaling voor Kerkbalans ook digitaal afhandelen. Als u zich hiervoor aanmeldt, ontvangt u vanaf 2025 elk jaar in januari de informatie inzake Kerkbalans per mail. Goed voor het milieu! Ga hiervoor naar: www.kerkenvenster.nl/kerkbalans/

Geven verandert je

Het geven van de gave verandert de gever; denk maar eens aan de gelijkenis van het verloren muntje (Lucas 15: 8-9). Daarin zijn wij samen 'het werkkapitaal in de gemeente. Maar er is meer; de Actie Kerkbalans is een scharniermoment om de deuren open te zetten voor nieuwe plannen.

We willen meer inzetten op interkerkelijke missionaire activiteiten. Gelukkig worden we daarin mede ondersteund door de diaconie. Om u enkele voorbeelden te geven: de zomerkampen, de Top 2000-diensten, de inloopochtenden, maar ook de kerstlichtjesroute.

In het jaar 2024 is de verwachting dat er (groot) onderhoud aan het orgel in de Oude Helenakerk uitgevoerd gaat worden. De totale kosten worden geschat op € 100.000. Er is subsidie ingerekend van € 50.000 en er wordt € 48.070 bestemmingsfondsen ingezet.

Zo kan er nadien tijdens kerkdiensten en orgelconcerten weer optimaal genoten worden van harmonieuze orgelklanken.

De begroting 2024 van de PG Aalten is op 21 november 2023 goedgekeurd in de vergadering van de grote kerkenraad.

*kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Aalten*

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Weeksluitingen



Zaterdag 20 januari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: ds. D. van der Wal

Beth San

19.00 uur: dhr. B. Fles

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 21 januari 2024

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. A.G. Endevelde en dhr. J. Wessels, *Oecumenische Viering van de week voor de eenheid door Katholiek Kontakt en de Protestantse gemeente Bredevoort*
Afscheid Koster Henk Luimes
Aantreden koster Marjon Radstaak

Kerkdiensten Aalten



Zondag 21 januari 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Missionair werk en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, *Kliederkerk*
collecte: Missionair werk en Kerk

Zondag 27 januari 2024

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. A. Endevelde,
Heilig Avondmaal

Stegemanhof

19.00 uur: mevr. R. Jentink

Beth San

15.00 uur: mevr. M. Rots

Zondag 28 januari 2024

St. Joriskerk

10.00 uur: ds. A.G. Endevelde,
Heilig Avondmaal

Zondag 28 januari 2024

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. E. van Deventer, *oecumenische viering in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van christenen*
collecte: Jonge generaties en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, *Regenboogdienst m.m.v. theatergroep Spelen*
Collecte: Jonge generaties en Kerk

Zaterdag 3 februari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Beth San

19.00 uur: ds. C. Maris

Zondag 4 februari 2024

St. Joriskerk

10.00 uur: dhr. H. de Vries,
Anders Dan Anders-dienst

Zondag 4 februari 2024

Oude Helenakerk

R.-K. viering
09.30 uur: dhr. Hans de Graaf,
Maria Lichtmisviering

Zuiderkerk

09.30 uur: mevr. N. Hengeveld,
Liturgische dienst
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Lintelo, Kulturhus

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, *Kinderdienst*
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Nagel, Trompstraat 1
- fam. Arentsen, Lage Veld 20
- dhr. Piek, Barloseweg 5
- mevr. Klein Wolterink, Kriegerdijk 13
- fam. Rutgers, Trompstraat 19
- mevr. T. de Zoeten, De Pas 10

Oproep

De bloemencommissie van de Zuiderkerk is op zoek naar vrijwilligers die af en toe een bloemstuk willen maken of een boeket willen verzorgen voor in de kerk. Als we er een paar mensen bij hebben, zijn wij als commissie minder vaak aan de beurt. Hebt u of heb jij interesse, neem dan contact op met Lies Kämink. lies.kamink@kpnmail.nl, tel. 06 - 2015 7761

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

20 jan dhr. H.G. Aalbers
Trompstraat 41, 7122 VT
21 jan dhr. E.W. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
21 jan dhr. G.F. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 18/L, 7122 CC
22 jan mevr. J.H. te Brinke-Prange
Keizersweg 52, 7121 GS
22 jan dhr. G.J. Pluimers
Hogestraat 77, 7122 BS
24 jan mevr. G.M. Schutten-Schotman
Lage Veld 102, 7122 ZJ
25 jan dhr. J.W. Geesink
Vredenseweg 81/E,
7101 LM Winterswijk
25 jan mevr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
25 jan dhr. H.R. Blanken
Dalweg 27, 7122 BB
26 jan dhr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
26 jan mevr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122 CG
26 jan dhr. B.H. Koskamp
Grevinkweg 12, 7122 NE
27 jan mevr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC

27 jan mevr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
27 jan mevr. J.B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 LJ
27 jan mevr. C. Mol-van der Hoeven
Prinsenstraat 1/J, 7121 AE
27 jan mevr. J.B. Grievink-Kämink
Tubantenstraat 62, 7122 CS
28 jan dhr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
29 jan mevr. H.G.K. Prinsen-Wieskamp
Ludgerstraat 82, 7121 EM
30 jan mevr. H.W. Houwers-Klein Hesselink
Heijinkdijk 1, 7121 LC
30 jan mevr. E.K. Tjoelker-Huistra
Hogestraat 90, 7122 BZ
30 jan mevr. H.C. Driessen-Scholten
Zuiderkruis 10, 7122 WZ
31 jan mevr. H. Ebbers-Heideman
Hoge Veld 113, 7122 ZP
31 jan mevr. J.A. Westerveld-Eenink
Kruisdijk 4, 7122 LL
1 feb dhr. B.Th. Stronks
Geurdenstraat 33, 7122 CG
2 feb dhr. G.J. Eeltink
Goudenregenplein 16, 7121 AR
2 feb mevr. D.B. van Burk-van Zijderveld
Geurdenstraat 69, 7122 CG
3 feb mevr. J.B. Kempers-Oonk
Prins Bernhardstraat 9, 7121 BX

3 feb dhr. J.W. Grevink
Frankenstraat 99, 7122 ZS
4 feb mevr. J.G. Demkes-Duenk
Koeweide 80, 7121 EK
5 feb mevr. J. Maarsingh-Moed
Polstraat 6/A, 7121 DH
6 feb mevr. E. Hoftijzer-Vink
Rengelinkweg 4, 7122 JW
6 feb mevr. E. Berger
Driessenshof 23, 7121 XT
6 feb dhr. G. Hartemink
Eligiusstraat 25, 7121 EA
7 feb dhr. H.R. Roelofse
Molenkamp 2, 7121 WE
7 feb dhr. G. Heijnen
Haartseweg 3, 7121 LB
8 feb dhr. J.G. Hoftijzer
De Hare 7, 7121 XG
8 feb dhr. B.H. Wikkerink
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG
8 feb dhr. J.C.M. Raben
Kievitstraat 75,
7132 DA Lichtenvoorde
9 feb dhr. J.W. Kraaijenbrink
Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD
9 feb mevr. H.H. van Eerden-Winkelhorst
Veldsijk 2/A, 7122 JH

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke.wattel@pgaalten.nl



Overleden

Op 18 december 2023 is Heleen Wikkerink-Hordijk, Bongenkamp 39, overleden. Ze is 35 jaar geworden. Na vele jaren van ziekte heeft ze nu rust. Ze vertrouwde met heel haar hart op Jezus. Tijdens een afscheidsdienst op 23 december hebben we haar in Gods handen gelegd. We wensen haar man Ronald, haar ouders Jan en Nelly, haar zus Petra en haar schoonouders Dick en Gerry en alle andere geliefden heel veel kracht en sterkte toe in de tijd die komt, en bovenal Gods troost en nabijheid.

Op 20 december 2023 is mevr. Ursula van Eerden-Thamm, Hamelandroute 70, na een kort ziekbed in nabijheid van haar geliefden overleden. Ze is 85 jaar geworden. Ze heeft een heel bewogen leven gehad met veel moeilijke, maar ook mooie dingen. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren heel belangrijk voor haar. In een mooie dienst hebben we een laatste afscheid van haar genomen, waarbij de Bijbeltekst uit Prediker 3 centraal stond: *Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.* We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe bij dit verlies.

Bedankt

Namens ons gezin wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen die we op verschillende manieren hebben mogen ontvangen!

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl



Overleden

Op 7 januari overleed Evert (Eef) Wamelink, Bocholtsestraatweg 35, 7121 GA in Aalten, 77 jaar oud.

Eef zal vooral worden gemist door zijn echtgenote Wilma, zoon Henri, dochter Linda en schoonzoon Erwin, en door zijn kleinkinderen Lars, Liam, Nova, Veerle, Felte en Jince.

De gedachtenisdienst was op zaterdag 13 januari bij de GUV in Aalten. Eef was bekend in het buitengebied van Aalten: hij bezorgde er jarenlang de post van de PG Aalten.

Zieken

Mevr. Nijman-Grievink, Veldweg 6, verblijft na een opname in het ziekenhuis in Pronswede, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk voor revalidatie. Ook mevr. Korten-Jansen, Lurvinksteeg 3A, verblijft op de revalidatieafdeling van Pronswede. We wensen hen beiden een zo goed mogelijk herstel toe.

Gerhard ter Maat, Brederostraat 11, 7121 VN in Aalten verwacht dat eind januari de onderzoeken zullen zijn afgerond. We hopen met hem en zijn vrouw Jos op een goede afloop.

Ook degenen die een operatie ondergingen wens ik een voorspoedig herstel.

Niet iedereen wil vermeld worden in KerkVenster. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekermedewerker) weten.

Pastoraat

Bezoekermedewerker Henny Lobeek-Wikkerink, Keizersweg 91, is tijdelijk 'buiten bedrijf'. Voor pastoraat kunt u nu contact opnemen met Bert Helmink, Keizersweg 45, tel. 0543-475283.

Mocht u de brief waarop aangegeven kan worden of u bezoek van de bezoekermedewerker of een verjaardagskaart op prijs stelt nog in huis hebben,

wilt u deze dan in de brievenbus van uw bezoekermedewerker deponeren?

Een aantal mensen uit wijk Zuid-Paars heeft aangegeven graag bezoek te willen van de predikant; zij kunnen in de loop van januari of februari een telefoontje van mij verwachten voor het maken van een afspraak. Blijf vooral blijde of verdrietige bijzonderheden aan de bezoekermedewerker doorgeven. Zo geeft u de Protestantse Gemeente Aalten de gelegenheid met u mee te leven in goede en minder goede dagen.

Vacatures

Jan en Joke Piek zijn gestopt als bezoekermedewerker. Ook Diny te Hennepe is gestopt als bezoekermedewerker. Vanaf hier bedank ik jullie hartelijk voor jullie jarenlange inzet.

Persoonlijk

Dank u voor de mooie kerstkaarten die ik van u mocht ontvangen. Ze stonden prachtig rondom mijn minikerstboom. Helaas werd ik kort na de jaarwisseling behoorlijk verkouden. Een aantal bezoeken heb ik om die reden uit moeten stellen. In de loop van januari en februari hoop ik weer afspraken met u te kunnen maken.

Vakantie

Van vrijdag 2 februari tot en met zondag 11 februari heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u dan contact opnemen met mijn collega Wilma de Jong.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, of anders een whatsapp-berichtje sturen of mij mailen.

Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
netty.hengeveld@pgaalten.nl



Veel heil en zegen

Hartelijk dank voor de goede wensen die mij bereikten via kaarten, mails of mondeling. Hierbij wens ik u allen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Een jaar waarvan we - denk ik - allemaal hopen dat het meer vrede, licht en verbondenheid zal brengen.

Zieken

Betty Demkes-te Winkel, Berkenhovestraat 29, werd op 11 december vanwege een zware longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel verblijft ze in de Stegemanhof om verder aan te sterken. Hopelijk verloopt dit voorspoedig, zodat terugkeer naar huis weer mogelijk is.

Overledenen

In wijk Groen zijn kort voor de kerstdagen vier mensen overleden. Met respect en genegenheid noemen we hier hun namen:

- Op 16 december overleed Anita Ebbers-Hiddink, Prinsendijk 4
- Op 20 december overleed Johan Ebbers, Tubantenstraat 92
- Op 22 december overleed Annie Kuenen-Schreurs, Varsseveldsestraatweg 25/1
- Op 23 december overleed Adri Schellevis, Frankenstraat 87/1

Elders in deze editie van KerkVenster treft u hun in memoriam aan.

We bidden voor hun naasten: hun partners, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, (schoon)familie en vrienden.

Het kleine gedichtje dat ik ooit schreef is voor jullie:

*Tranen van geluk,
tranen van verdriet,
onze ogen wenen
licht-geraakt
om wat er is,
om wat er was,
om alles
wat je achterliet.*

*Tranen als parels
glanzend in een kostbaar
parelmoeren licht,
als stille getuigen
van rouw,
en van een
onuitsprekelijke liefde
voor jou.*

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekermedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Nieuw mailadres

Langzamerhand zijn veel vrijwillige en betaalde werkers van onze kerk overgestapt op het mail-

adres dat eindigt op @pgaalten.nl. Inmiddels geldt dit ook voor mij. U kunt mij mailen via netty.hengeveld@pgaalten.nl.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje, zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Ziekenhuis

In het ziekenhuis van Winterswijk zijn opgenomen geweest Niek Noort, Dijkstraat 36 en Gerrit te Brake, Geurdenstraat 15. In het ziekenhuis in Enschede is opgenomen geweest Hans Heusinkveld, Halteweg 40. Wij wensen alle zieken vertrouwen, moed en kracht toe.

Wisseling bezoekmedewerker

In sectie 12A heeft afscheid genomen als bezoekmedewerker Ineke Veerbeek, Orion 2. Bedankt Ineke voor het werk dat je hebt willen doen in de afgelopen jaren! Blij zijn we dat Dinie ter Horst, Adm. de Ruyterstraat 100, heeft aangegeven het werk van Ineke in sectie 12A te willen overnemen. Fijn!

Hartelijk dank voor de goede wensen die wij van u mochten ontvangen rond de feestdagen!

Een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Geboorte

Heugelijk nieuws: In onze wijk is op 11 oktober 2023 Anna ter Maat geboren. Anna is de dochter van Mindy en Kevin ter Maat en het zusje van Axel. Zij wonen aan de Grevinkweg 6. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Anna, en van harte Gods zegen voor jullie gezin toegewenst.

Doop

Nog meer heugelijk nieuws: Op zondag 14 januari mocht Kees Demkes gedoopt worden. Kees is de zoon van Ruud en Dieuwke Demkes van Duist, Emmastraat 9, en het broertje van Maas. Kind van God gegeven, kind bij God vandaan, in Zijn hand geschreven staat jouw nieuwe naam. Van harte Gods zegen voor jullie gezin toegewenst.

Verhuizing

Van Gerrit en Hetty Doornink-Vruggink, Andromeda 5, ontving ik een verhuisbericht. Per 1 februari 2024 wonen zij aan de Varsseveldsestraatweg 16J, 7122 Aalten. Gerrit en Hetty, wij hopen dat jullie goede jaren mogen beleven in de nieuwe woning en dat het spoedig jullie 'thuis' zal zijn. Gods zegen.

Overlijden

Op 16 december is mevr. Willemien Helmink-Schutte overleden. Willemien is 81 jaar geworden. Wij wensen Henk, de kinderen en schoonkinderen veel sterkte in dit gemis.

Ziek

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen. U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare nabijheid en zegen. Ter bemoediging deel ik graag een gedeelte van de liedtekst van Opwekking 466 met u:

*Heer ik kom tot U, als ik U ontmoet,
vind ik rust bij U
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Dankbaarheid

Voor deze rubriek laten Gerrit en Mien Nijenes-Nellestein weten dat zij, ondanks ernstige ziekte van Mien, het allebei volhouden. Zij zijn dankbaar dat zij hiervoor kracht mogen ontvangen. Ook zijn zij dankbaar dat zij op 11 december hun 60-jarig, diamanten, huwelijksjubileum mochten vieren.

Vacante sectie /contactpersoon

Sectie 23A, Lijsterbeslaan, is vacant. Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht. Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368 of met mij.

Kerstmiddag

We mogen terugkijken op een goed bezochte, zeer geslaagde kerstmiddag. In een feestelijk versierde zaal van Elim werden we woensdagmiddag 13 december hartelijk ontvangen. We hebben genoten van het zingen van de vertrouwde liederen, geluisterd naar het kerstevangelie, mooie gedichten en het kerstverhaal 'Het meisje met de zwavelstokjes' dat door Zwanie Hoitink prachtig voorgelezen werd. Eef Roelofs begeleidde de liederen op het orgel. Nogmaals veel dank aan iedereen die aan deze middag heeft bijgedragen.

Persoonlijk

U allen een goed en gezegend 2024 gewenst. Mede namens mijn man hartelijk bedankt voor alle prachtige kaarten en goede wensen die wij van u mochten ontvangen. Mocht u een (kennismakings-)bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto. Mijn werkdagen zijn, in principe, maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Maar ik sta in mijn werk ten dienste van mensen en zo kan het dus ook zijn dat ik op andere dagen of tijdstippen aan het werk ben. Dus: wilt u mij spreken dan is het prettig als u maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opneemt. Mocht u mij heel graag willen spreken of heeft het spoed, dan mag u mij altijd bellen.

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@pgaalten.nl



Top2000-dienst 14 januari 2024

Foto: Ben Lammers

In memoriam

Henk ter Maat

~ Henk ~

geboren
17 mei 1937
overleden
7 december 2023



Henk is letterlijk en figuurlijk altijd bij ons geweest, op de plek waar hij zijn leven lang heeft gewoond, Stationsstraat 29. Henk had zijn brandstoffenhandel aan huis en ging van daaruit rond om kolen en petroleum bij de mensen te brengen, wij als kinderen gingen vaak met hem mee. Toen Henk bij de PTT ging werken, stonden de bestelbusjes in de schuur achter huis. Ook van daaruit startte zijn dag, en ook toen gingen we regelmatig meehelpen de post wegbrengen. We mochten altijd mee op sleeptouw, wat wij als kinderen heel leuk vonden. Tot aan zijn overlijden zat dit in hem, ook de kleinkinderen gingen altijd met opa op pad.

's Weekends waren we ook veel samen. Als er rondom huis geen werk was te doen, dan was er genoeg op 'het land' aan de Kriegerdijk (later Nijverheidsweg). Groentes zaaien, poten, bewateren, oogsten. Ook de schapen verzorgen en de hooidagen waren echte familie-uitjes.

We gingen vroeger altijd twee weken op vakantie, naar Schin op Geul. Hieraan hebben we veel mooie herinneringen. Eind november zijn we hier met zijn allen nog een weekende geweest, wat was dat fijn en vertrouwd!

Als kinderen zoveel samenzijn als gezin heeft een warme onvoorwaardelijke basis gelegd. Henk stond altijd voor ons klaar en was te porren voor allerlei dingen: spelletjes, verhuizen, brengen/halen waar dan maar vandaan.

En dat deed hij niet alleen voor ons, maar ook voor zijn omgeving en voor zijn muziekvereniging 'De Eendracht'. Henk is 75 jaar muzikant geweest, waarvan 70 jaar bij 'De Eendracht', dit was zijn grote hobby en een belangrijk deel van zijn leven. Het musiceren, papier ophalen, bouw van de Opmaat en dingen regelen, veel van zijn tijd ging hier met liefde naartoe.

Henk was een gelovig man, hij had veel steun aan het geloof. Met veel toewijding heeft hij zich tijdens zijn leven ingezet voor de kerk, tot aan het laatste toe. We zagen een mooi stukje met foto hiervan in KerkVenster.

Voor ons was Henk er altijd, zonder veroordeling, we konden 100% vertrouwen op zijn steun. Henk kon een duwtje in de goede richting geven, hij legde zijn mening niet op, we konden altijd overal met hem over praten. Hij gaf zijn standpunt, maar ook altijd een paar wijze woorden die ons aan het denken zetten. Wij konden dan onze eigen mening vormen of besluit maken op basis hiervan en dat was altijd goed.

We missen hem, maar we weten zeker dat hij bij ons blijft, en wanneer het nodig is er voor ons zal zijn, en nog steeds dat duwtje meegeeft zodat wij verder kunnen.

Joke, Rienke, Janine, Carolien ter Maat

Gerrit Jan Tolkamp

~ Jan ~

geboren
28 februari 1941
overleden
7 december 2023



Jan Tolkamp, doopnaam Gerrit Jan, werd geboren op 28 februari 1941 en groeide op in Dale, een buurtschap van de gemeente Aalten. Hij was de een na jongste van een gezin van zes kinderen. Zijn vader was boer en slachter, zijn moeder deed het huishouden en de opvoeding. Een indrukwekkende gebeurtenis in zijn jeugd was het inslaan van de bliksem in de boerderij, waarbij het gezin ongedeerd bleef maar er twee varkens werden gedood.

Toen Jan naar de lagere school ging liep hij elke dag met de buurtkinderen naar de Wilhelminaschool in Aalten, een flinke voettocht. Jan ging aansluitend naar de ambachtsschool en koos voor werken met ijzer. Met zijn diploma op zak ging hij aan de slag bij een smid, maar moest al snel in dienst.

Jan hield veel van voetbal. Vanaf zijn 17e was hij lid van AZSV.

In 1959 ontmoette hij tijdens een fietstocht Riek Rougoor uit De Heurne, Dinxperlo. In 1960 kregen ze verkering en trouwden in 1963. Jan was gereformeerd, Riek hervormd. Ze kozen voor de gereformeerde kerk in Aalten en gingen trouw naar de Westerkerk. Jan werkte inmiddels als machinebankwerker-lasser bij Ottevanger, het metaalbedrijf dat hij bijna 40 jaar trouw is gebleven.

Heel trots was Jan op zijn drie kinderen, Mieke, Gerben en Rianke. Hij was kostwinner en werkte daarnaast ook op zaterdagen om zijn gezin wat extra's te kunnen geven. Toen de kinderen het huis uit waren en Jan op zijn 60e met de VUT kon, heeft hij twintig jaar lang vrijwilligerswerk gedaan. Dat vond hij vanzelfsprekend: om klaar te staan voor een ander. Of het nu buurtbus rijden was, het tentenkamp van de kerk, KerkVenster rondbrengen, Dorcas of AZSV; overal wisten ze hem te vinden en was hij bereid om te helpen. 'Ik heb altijd eprobeerd om mien best te doen' was een bekende uitspraak van hem.

Jan was een lieve, vrolijke opa voor zijn vijf kleinkinderen. Jan en Riek hadden een gelukkig huwelijk. In de laatste jaren was er enorme dankbaarheid voor zoveel jaren samen. Daar hebben veel mensen getuige van kunnen zijn. Hun 60-jarig huwelijksfeest mochten ze nog vieren, op 4 november 2023.

Toen bleek dat Jan ongeneeslijk ziek was, had hij daar vrede mee. Het eerste wat hij zei toen hij dit bericht kreeg: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.' Jans rotsvaste geloof gaf hem rust. Op 7 december is hij thuis in alle rust overleden. Jan blijft in ons voortleven. Een zorgzame, betrouwbare, zachte, warme en vriendelijke echtgenoot, vader en opa. De liefde blijft.

Riek en de kinderen

Annette Ebbers-Hiddink

~ Anita ~

geboren
20 januari 1965
overleden
16 december 2023



Woorden van gedenken en overwegen

Na het overlijden van haar zusje Esther kocht Anita een vaasje met daarop de woorden: 'Pluk de dag'. De zussen hadden dezelfde lijfspreuk: 'Carpe Diem'. Beiden kwamen uit het dertien kinderen tellende gezin Hiddink uit Lichtenvoorde. Anita was de middelste. Enkele jaren woonden ze in Barlo, waar ze tegelijk met Wim Ebbers de kleuterschool bezocht. Toen was het rustige mooie meisje met de zwarte krulletjes hem overigens nog niet opgevallen. Dat kwam pas later, toen zij door een collega bij Philips Lighting werd meegenomen naar De Loods. En daar viel Anita hem zeker op. Ze was spontaan, bracht reuring en legde heel gemakkelijk contact.

In 1991 kwam ze bij Wim in Barlo te wonen. Dat was wel een overgang; vanuit een druk gezin in het dorp naar de rust en stilte van het platteland. Maar ook hier kwam haar levensinstelling 'pluk de dag' goed van pas. Anita kon zich goed aanpassen en vond haar draai steeds beter aan de Prinsendijk. Ze zorgde goed voor haar schoonmoeder en pakte ook op de boerderij verschillende klussen op. Ook in de buurtschap werd ze actief. Op de toneelvereniging was ze een gewaardeerde kracht die van alles regelde, en die de acteurs de juiste woorden influisterde als ze de draad even kwijt waren. En wat vond ze het geweldig dat Wim en zij in 2008 het koningspaar van Barlo werden.

Maar het allermeest heeft ze genoten van hun kinderen: Jelte, Diede en Jan Willem. Dat Jelte op 26-05-2018 overleed, was dan ook het dieptepunt in haar leven. Waar ze normaal gesproken heel makkelijk over allerlei dingen kon praten, was dit iets dat ze in zichzelf een plek probeerde te geven. Het was dan ook lastig dat in het bezoekwerk voor de kerk de aandacht nu vooral naar haar uitging. Liever zorgde ze voor anderen.

Ook na haar diagnose 'alveesklierkanker' haalde ze vaak dat Carpe Diem. Ze was niet bezig met dat zwaard van Damocles dat boven haar hoofd hing, maar ze probeerde per dag te bekijken wat ze kon doen. Na haar operatie leek er weer toekomstperspectief te zijn, maar toen dat van korte duur bleek, klaagde ze niet: 'Ik zal het dragen.'

We wensen Wim, Diede en Jan-Willem de nabijheid van God en mensen toe nu zij hun lieve vrouw en moeder moeten missen.

Netty Hengeveld

Wilhelmine Helmink-Schutte

~ Willemien ~

geboren
12 september 1942
overleden
16 december 2023



Willemien kwam in 1942 aan de Hessenweg 2 ter wereld. Dat is het huis waar ze tevens tot aan haar dood heeft gewoond. Willemien was een 'nakomertje', ze had twee zussen en een broer die bijna allemaal al getrouwd waren.

Willemien leerde Henk kennen toen ze in Barlo op de fiets onderweg waren. Ze passeerden elkaar en toen keek Henk nog eens achterom en Willemien ook, en zo kwam het aan.

Henk en Willemien hebben, in de jaren van woningnood, negen jaar gewacht op een huis om te kunnen trouwen. Toen vader en moeder Schutte besloten kleiner te gaan wonen, kwam het ouderlijk huis vrij en zijn Henk en Willemien op 30 mei 1969 getrouwd.

Willemien, die coupeuse was, werkte tot 'de jongens' geboren werden als begeleider op de naai-afdeling bij Hamaland, toen nog de Marke. Henk Jan werd in 1971 geboren en Patrick in 1973.

Henk zette een florerend bedrijf op en Willemien zorgde voor huishouden en kinderen.

Willemien was gek op vogels; er zijn goede herinneringen aan een tamme kraai, aan een ekster die met de fles werd grootgebracht en aan opgelapte koolmeesjes. Ook was ze gek op honden.

Willemien heeft het gezin een warm en veilig thuis geboden. Niet alleen aan Henk en de jongens, maar zeker ook aan de schoondochters Annette en Monique, 'de meisjes', die haar even dierbaar waren en voor wie Willemien als een moeder was.

Willemien had regelmatig te kampen met gezondheidsproblemen, maar haar levensmotto was en bleef: 'niet klagen, maar dragen' en 't kump zoals 't kump'.

Met veel liefde heeft de familie voor Willemien gezorgd én losgelaten toen bij de laatste ziekenhuisopname bleek dat zij niet meer terug naar de Hessenweg zou komen, maar dat haar levens-einde naderde.

Willemien genoot van het contact met anderen. Zo was ze vroeger vrijwilliger in het Hoge Veld en bij de soos en later stond, hartelijk en gastvrij, de deur (en de koekjestrommel) van Henk en Willemien altijd open voor bezoek. Velen kwamen graag even bij hen binnenlopen. Willemien was dankbaar voor de vele bezoeken, voor meegebrachte bloemen en voor alles wat er voor haar gedaan werd. Zij genoot van haar leven. 'Huil maar niet omdat het voorbij is', zei ze, 'maar lach omdat het zo mooi was.'

Toen Willemien overleden was, werden er verschillende teksten gevonden die zij had uitgeknipt en bewaard. Een daarvan was:

*Als je voet op de andere oever zet
En het blijkt de hemel te zijn,
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
En het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort*

en het blijken engelen te zijn,

*Dan ben je niet heengegaan,
maar thuisgekomen.*

*Wilma de Jong,
kerkelijk werker pastoraat*

Heleen Wikkerink-Hordijk

~ Heleen ~

geboren
1 januari 1988
overleden
18 december 2023



Heleen groeide op in een liefdevol gezin samen met haar zus Petra, met wie ze veel deed en die haar grote voorbeeld was. Ze was een uitbundig en vrolijk meisje. Ze genoot enorm van het spelen met water; in bad, bij de gootsteen of in het zwembad. Ze hield van de zee, de natuur, de schelpen en het strand en was gefascineerd door vuurtorens. Heleen vertelde als ze thuiskwam altijd enthousiast over alles wat ze meemaakte.

Tijdens de middelbare school deed ze leuke dingen met haar vriendinnen en gingen ze zelfs samen op vakantie.

Na de HAVO heeft ze Fiscale Economie gestudeerd en haar master Fiscaal Recht gehaald. Naast haar studie werkte ze ook bij een accountantskantoor. Ondertussen leerde ze Ronald kennen in café Schiller. Het was ware liefde. Ze trouwden op 26 oktober 2012. Ze hadden een geweldige dag en een liefdevol huwelijk.

Heleen had al lichamelijke en psychische klachten, maar door een auto-ongeluk op haar 26e werd dit zwaar verergerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat ze onder andere FNS en autisme had. Ondanks alles bleef Heleen vechten voor haar gezondheid. De liefde tussen haar en Ronald werd door alle jaren heen steeds sterker en dieper. Samen vonden ze wegen om te genieten; een ijsje eten, lunchen op een rustige plek of eten thuis laten bezorgen.

Heleen bleef altijd heel zorgzaam, attent en betrokken bij de mensen in haar omgeving. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit en het was voor haar een uitzichtloos lijden geworden. Ze verlangde naar verlossing en rust.

Uiteindelijk is Heleen in het bijzijn van haar geliefden overleden.

Heleen vertrouwdde met heel haar hart op God en op Jezus haar Heer en Redder. Ze geloofde dat Hij een hoopvolle toekomst voor haar heeft, zonder pijn, lijden en verdriet. Ze heeft nu de rust en vrede waar ze zo naar verlangde.

Een toekomst vol van hoop

door Heleen

*Al negen jaren van mijn leven
heb ik alles gegeven.*

*Nu mag ik stoppen met strijden
en komt er nu eindelijk
een einde aan mijn lijden.*

*Al jaren deed ik hier van dromen
om eindelijk in Uw armen
Thuis te mogen komen.*

Anneke Wattel-de Vries

Teunis Johan Ebbers

~ Johan ~

geboren
4 april 1935
overleden
20 december 2023



' 't Is hier misschien niet alles hier in het ondermaanse, maar ik zal der toch nog graag een paar jaor bi'j willen', zei Johan in het ziekenhuis na een ongelukkige val. Maar helaas liet het herstel op zich wachten. Johan wilde graag opknappen, maar als het niet zo mocht zijn, was het ook goed. Hij vertrouwdde daarbij op de zorg van God en was dankbaar voor de zorg van Anny, de familie en de verzorging. Een Bijbeltekst die hij heel mooi vond was 2 Korinthiërs 5, 1: *Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.*

Tentmaker Paulus vergeleek het onzekere leven met een tent. Ook Johan werd er al jong mee geconfronteerd dat het aardse leven geen stevig bouwwerk is. Vijf jaar was hij toen de oorlog begon en de bommen hen om de oren vlogen.

Naast zijn ouders, een inwonende oom en zijn broertje Jan, was het op boerderij 't Welink vol met onderduikende mensen. En zeker de laatste drie maanden voor de bevrijding ging het er heel heftig aan toe. Eén voordeel had de oorlog wel, en dat was dat Johan in die tijd niet of bijna niet naar school hoefde. Hoewel hij zijn hele leven bijzonder leergierig is geweest en veel kennis opdeed, wisten ze hem op school niet te boeien. Veel meer interesse had hij in het boerenwerk.

Naast het werk op de boerderij is hij nog monster-nemer geweest, heeft hij melk opgehaald en werkte hij bij 'de mölder'.

Johan was een goede boer, die veel verstand had van fokken, maar er kwam een tijd waarin er keuzes gemaakt moesten worden. Doorboeren betekende uitbreiden en automatiseren. Het een kon niet en het andere wilde hij niet. En daarom ging hij naar de Svedex, werkte hij in Duitsland in de bouw en later bij de Hacron.

Via Wereldcontact maakte hij grote reizen naar Afrika en Nieuw Zeeland, al zou hij daar nooit over opscheppen. Met Anny, de vrouw van wie hij zei 'Wi'j hebt mekare evonnen' wandelde en fietste hij graag.

We wensen Annie Gods nabijheid en zegen toe nu zij haar reis zonder Johan moet vervolgen.

Netty Hengeveld



Johanna Berendina Kuenen-Schreurs

~ Annie ~

geboren
13 augustus 1939
overleden
22 december 2023



Zes kinderen telde het aannemersgezin Schreurs aan Dinxperlosestraatweg 121 in Aalten. Annie genoot van het contact dat ze had met haar zus en broers. Na de Lagere school in IJzerlo ging Annie naar de huishoudschool. Daarnaast was ze in haar vrije tijd actief bij DOK Juliana. Ze gymde er, maar nam ook haar verantwoording in het bestuur. Na school ging ze in betrekking.

Intussen ontmoette ze Freek Kuenen uit de Trompstraat. Op 19 juli 1961 trouwden zij. Aan de Stationsstraat werd in 1963 hun oudste zoon Theo geboren. Na Theo beviel Annie van een zoontje dat een open ruggetje bleek te hebben. Erik noemden ze hem. Tot haar verdriet heeft het kindje, dat ze niet eens vast mocht houden, maar drie weken geleefd. In 1966 werd er opnieuw een zoon geboren. Ook hem noemden ze Erik. In 1968 verhuisde het jonge gezin naar de Karel Doormanstraat. Daar beviel Annie zo'n drie jaar later van dochter Renate.

De kinderen hadden op die plek en later ook in het huis van Freeks ouders aan de Trompstraat een fijne jeugd. Voor de kleinkinderen was Annie een lieve oma. Zij genoot ervan wanneer Hanne, Rosa en Boris bij hen op de camping kwamen logeren. Met Freek maakte Annie vele reizen, ook met zijn koor Con Spirito. Daar genoot ze enorm van. Ook aan hun gezamenlijke fietstochten bewaarde ze goede herinneringen.

Het was dan ook een groot gemis toen Freek op 16 juli 2016, na twee jaar ziek te zijn geweest, overleed. Nu moest ze alleen haar weg zien te vinden, wat ze probeerde aan de Prinsenstraat en later aan de Varsseveldsestraatweg 25/1. Het alleen-zijn viel haar zwaar. Bovendien bleek dat ze te veel eiwitten in haar bloed had, waarvoor ze met chemotherapie werd behandeld. Zowel geestelijk als lichamelijk waren het uitputtende jaren die vredig eindigden in hospice De Lelie, waar ze in de nabijheid van haar kinderen overleed.

God was voor Annie vooral de Schepper. 'Wat is het toch een wonder', zo zei ze, 'dat een boom in de winter volledig kaal is en dan toch in het voorjaar weer groen wordt.'

Moge de Ene haar een plek geven waar zij tot rust en tot bloei mag komen. De kinderen, kleinkinderen en de familie en vrienden bidden we kracht en troost toe.

Netty Hengeveld



Adri Schellevis-Voogd

~Adri~

geboren
28 januari 1926
overleden
23 december 2023



Adriana Voogd werd op 28 januari 1926 geboren in 's-Gravenzande. Ze kwam uit een gezin van zes kinderen, hielp al op jonge leeftijd mee. Haar moeder was vaak ziek, ze leerde van haar vader groenten, vlees en fruit wekken in het waterfornuis.

Dagelijks las het gezin uit de Bijbel, op zondag gingen ze naar de kerk, de zondagsschool, de jeugdvereniging en de catechisatie. Ze deden geloofsbelijdenis in de Ned. Herv. Kerk. Op haar dertiende werd Adri hulp in de huishouding, voor twee gulden per week.

In Adri's jeugd werd het oorlog. Ze kreeg verkering met Arie Schellevis uit Monster, die ze kende van de kermis. Op 22 juli 1952 trouwden ze in 's-Gravenzande. Ze maakte zelf haar eigen trouwjapon, die later werd vermaakt tot doopjurk voor de kinderen.

Arie en Adri gingen wonen in een kleine woning in Den Haag. Rondkomen was moeilijk. Arie nam een zak aardappelen mee op z'n fiets en Adri naaide kleding op een Singer trapnaaimachine.

In 1954 werd oudste dochter Leni geboren, in 1957 gevolgd door zoon Janos. Maria Rosa kwam in 1959 als Meineke thuis ter wereld in Dedemsvaart, Lex in 1967 in Deventer. Adri wilde graag een goede moeder zijn. Ze gaf haar kinderen gezondheid, netheid, eerlijkheid en vriendschap mee. Aan anderen denken, en dat alles in een godsdienstige opvoeding.

Ze maakte voor ieder van de kinderen een eigen babyboek, met foto's, brieven en anekdotes. In haar vrije tijd hield ze van kleding maken, krant lezen, puzzelen en handwerken; vooral kantklossen. Dat handwerk was haar echte passie, maar zeker ook 'met mensen omgaan'.

Het gezin woonde in Dedemsvaart, Valthermond en Holten. Daar werd Adri presidente van de vrouwengroep van Dijkerhoek. Later verhuisden ze naar Zaamslag en terug naar Dedemsvaart.

In die tijd kwam een eind aan het leven van dochter Leni. Arie kreeg een hartoperatie en ging uiteindelijk met de VUT. Ze vonden een huis in Aalten aan de Hogestraat, deden mee in de buurt en wisten nieuwe vriendschappen te sluiten.

Zij vierden hun 60-jarig huwelijk in het Kulturhus van Lintelo.

In 2014 kreeg Adri een hersenbloeding. Ze herstelde, maar kon niet meer thuis wonen. Arie zocht haar vrijwel dagelijks op. In juni 2016 overleed Arie en moest Adri alleen verder. Eerst met de rollator, maar later brak ze haar heup en kwam ze in de rolstoel terecht.

Uiteindelijk heeft ze ruim acht jaar aan de Frankenstraat gewoond. Ze is er in goede handen geweest en uitstekend verzorgd door de medewerkers van Marga Klompé.

Ze mocht de gezegende leeftijd van 97 jaar bereiken.

Elizabeth van Deventer

U bent aanwezig

U bent aanwezig in stormen of stilte.

De schepping toont uw macht.

U bent aanwezig waar zon is of regen.

Uw licht schijnt in de nacht.

U bent aanwezig als vriend of als vreemde.

U geeft ons aan elkaar.

U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,

in glimlach of gebaar.

Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.

Laat ons spreken van uw grote trouw.

Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.

Om een zegen te zijn in uw naam.

Om een zegen te zijn in uw naam.

U bent aanwezig in blijdschap en tranen.

In zwakte toont U kracht.

U bent aanwezig in denken en dromen.

Uw stem klinkt in de nacht.

U bent aanwezig in geloof en in twijfel.

U houdt mij stevig vast.

U bent aanwezig, vandaag en ook morgen.

Uw plan staat eeuwig vast.

tekst: Anneke van Dijk-Quist

Sela Music

Nikolaas Sintobin - Vertrouw op je gevoel

1 Februari 20.00 uur



Welke kant ga je op met je leven? Je studie was leuk, maar wat voor werk ligt je nou?

Je bent vastgelopen in een relatie, maar weet niet hoe je verder moet?

Je bent druk met van alles, maar doe je waar je hart ligt? En kún je dat wel doen?

Volgens jezuïet Nikolaas Sintobin is het mogelijk om te leren hoe je goede keuzes maakt. In zijn boek 'Vertrouw op je gevoel' gaat hij hiervoor te rade bij Ignatius van Loyola. Volgens hem moet je vertrouwen op je gevoel. Maar hoe kan je uit je ervaring leren wat belangrijk is voor jou? Hoe doe je dit bij het opvoeden, als je in crisis bent, boos of in de zevende hemel? Kan jouw persoonlijk geloof een plaats krijgen bij het maken van keuzes? Welke rol speelt het verstand hierbij?

De jezuïeten hebben een eeuwenoude expertise in aandachtig en luisterend in het leven staan.

Dit boek ontsluit deze schat voor het brede publiek. Honderd herkenbare voorbeelden maken er een praktische en laagdrempelige gids van. Een aanrader uit eigen ervaring. Folkert heeft veel aan zijn boek gehad toen hij zelf begeleiding en richting nodig had, en is dus erg blij dat Sintobin langskomt.

Hij komt er op donderdag 1 februari over vertellen, hier in Aalten. Hij zal door een online-verbinding aanwezig zijn. De locatie wordt later online en in de mail bekendgemaakt. Wie nog niet op de maillijst staat: stuur maar een mail of app naar folkert.j.de.jong@gmail.com, tel. 06 - 1094 1959.

Een avond die de moeite waard is, en uiteraard ook, KruX-eigen, gezellig zal zijn. Tot dan!



EO-Jongerendag op zaterdag 1 juni

Vorig jaar was het een groot succes: de EO-jongerendag! Een hele dag waarin liefde, creativiteit en geloof werden gevierd en Typhoon heel Ahoy Rotterdam liet springen. En dat met onder andere een gezellige groep uit Aalten: twee dikke bussen vol. Eén groot feest, net als het jaar ervoor.

Niet gek dat de eerste dag meteen al 1000 kaarten de deur uitgingen, zonder dat bekend is wie er optreedt of wat de boodschap zal zijn: de EO-jongerendag is hoe dan ook de moeite waard. Uit onze kerk weten we al van een aantal mensen dat ze weer meegaan, maar er is ruimte voor meer! De kosten van het kaartje en de bus worden vergoed, dus daar hoeft je het niet om te laten ;-).

Meld je snel aan bij mij, Folkert: appje naar tel. 06 - 1094 1959) of Eline: appje naar tel. 06 - 2542 0589.

ds. Folkert de Jong

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (14).



Niet voor herhaling vatbaar

Auw! Terwijl ik het kitten op een veilige plek zet, wrijf ik over de pijnlijke plekken op mijn rug en op mijn benen.

Het is zes uur in de ochtend. Ik laat de katten binnen om te eten. Sinds kort hebben we er een kleintje bij. Ze rent altijd als eerste naar binnen en krijgt dan voer op haar eigen plekje. Maar vanwege alle drukte heb ik niet meteen tijd voor haar en daarom laat ik haar even wachten in de keuken.

Als ik na vijf minuten in de keuken terugkom, is het kitten verdwenen. Ik begrijp er niets van. De deur zit dicht, ze kan nergens heen. Ik roep en zoek maar kan haar niet vinden. 'Misschien heeft mijn man haar naar de kamer gelaten' denk ik. Maar daar is ze ook niet. Een gevoel van onrust komt bij mij boven. Er klopt iets niet. Ik roep haar nogmaals...geen reactie.

Ik loop terug naar de keuken en zie de afwasmachine open staan. Opeens komen herinneringen van een aantal jaren geleden boven. Een telefoontje van onze dochter, die in paniek is omdat een kat in de keuken verdwenen is. Mijn man die alle plinten van het keukenblok weghaalt omdat er een kat onder het keukenblok zit. Als de deur van de afwasmachine openstaat, ontstaat er namelijk een opening die net groot genoeg is voor een kitten om onder het keukenblok te kruipen. 'Oh nee! Het zou toch niet?!' denk ik. Snel kijk ik door de opening onder de afwasmachine en roep haar. Geen reactie. In gedachten zie ik mijn man nogmaals alle plinten opentrekken om het kitten terug te krijgen. Ook vraag ik me af of het daaronder wel veilig is. Mijn man stelt me gerust, kijkt in de ruimte en ziet iets bewegen. Met behulp van roepen en een kattenspeeltje weten we haar gelukkig naar de opening te lokken en...klimt ze er, vol stof en spinnenwebben, enthousiast weer uit. Een hele opluchting. Snel zet ik haar in de

kamer en doe de deur en de afwasmachine dicht. Een kwartier later loopt een van de kinderen met zijn duffe hoofd naar de keuken, laat de deur open en doet de afwasmachine open. Het kitten ziet haar kans en sprint enthousiast naar de keuken. Regelrecht naar de opening onder de afwasmachine. 'Pak haar', roep ik. Maar onze zoon reageert nauwelijks. Na een paar seconden twijfelen ren ik naar de keuken, ik 'duik' naar de grond en kan nog net het kitten pakken voor ze er weer onder schiet. 'Komt mijn behendigheid van toen ik keeper was toch nog eens van pas' denk ik blij.

Maar...na een paar minuten begint mijn lijf aan alle kanten te piepen en te kraken. Auw! Dit is niet voor herhaling vatbaar. Toch maar iets anders verzinnen.



Boek

Maja stuurde mij een bericht dat het boek van Willem Jan Otten voor mij misschien de moeite waard is om te lezen en dat zij heel benieuwd is wat ik ervan vind. Ik had nog maar twee bladzijden gelezen toen ik haar al kon vertellen dat ik er heel er blij mee ben. De titel is *Wie zeggen de mensen dat ik ben?* Een vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt. In dit boek is het de vraag die in 33 stukjes herhaald wordt, en een aanduiding geeft in welke richting we kunnen kijken, denken, voelen, verbeelden en horen. De schrijver pakt namelijk allerlei voorbeelden uit de cultuur: film, boeken, schilderijen, muziek, poëzie en filosofische teksten. In de inleiding zegt hij al: *God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af. Hij is ons blijven bezoeken. En: het is een essay hoe Christus werkt, hoe hij inwerkt, inbreekt of juist uitwerkt, zich ongrijpbaar maakt, steeds in het hart van die ene die zijn vraag beantwoordt.*

Voor mij is God niet dood. Het blijft zo'n rare uitdrukking, want het goddelijke is niet eindig zoals mensen, het is zoveel groter dan wij kunnen omvatten, het is mijns inziens ook te kort door de bocht. Volgens mij bedoelen de meeste mensen te zeggen *Ik geloof niet meer*, vooral als ze iets meegemaakt hebben dat ze niet bevalt. *God heeft het zo vast niet bedoeld* met alle mogelijke

varianten daarop. Het is het kleine menselijke denken dat God zo klein maakt. Dit boek laat ruimte voor het mysterie. Hij schrijft over de film die laat zien wie Jezus is zonder hem in beeld te brengen. Ook al ken ik de film niet, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Eigenlijk is het een pleidooi voor het niet letterlijk nemen van Bijbelteksten.

Wat mij verraste waren de verhalen over mensen die door hun strijd met hun eigen lijden, die ze uiteraard niet willen, tot zichzelf inkeren en daar Jezus/God ontmoeten. Daar is hun geloof aanwezig. Heel mooi vind ik de ontdekking van de man die blind wordt en beseft dat hij zijn geheugenbeelden verliest: er is alleen maar duisternis en daar ervaart hij Gods nabijheid. Ik vind het heerlijk dat de schrijver vertelt dat Maria Magdalena niet óf een hoer óf een minnares óf geliefde is, maar het beeld vertegenwoordigt van vele vrouwen, zij kent zoveel aspecten. Zij is van alle mensen degene die Jezus het innigst laat zien wie hij is. *Dankzij haar beseft hij hoe diep hij bij mensen ingrijpt.*

Wat ik ook fijn vind, is dat ik niet alles begrijp. Dan blijft er de uitdaging over om nog eens te lezen en daardoor telkens weer te genieten van de prachtige trefzekere tekeningen.

Gea Evenhuis



Vergiffenis

begrijpen en verstaan

horen

vanuit de diepte

doordrongen

gevormd

gekneed

gemixt

dezelfde taal

door acceptatie

door respect

te delen

te verzwijgen

alles

tussen aarde en hemel

acceptatie

vergiffenis

Riek Aalbers-Hiddink

Resultaat geldwerving KerkVenster

De laatste jaren is het totaal aan toegezegde vrijwillige bijdragen voor de dan lopende jaargang van KerkVenster ongeveer even hoog (ruim € 80.000). Dat lijkt wellicht geen bijzonderheid, maar het aantal adressen waar KerkVenster wordt bezorgd neemt jaarlijks af. Gemiddeld neemt de bijdrage per adres dus toe.

Vanzelfsprekend zijn we daar zeer content mee. Er spreekt waardering voor het blad uit. Dat is altijd zo geweest en daardoor hebben we een ruime financiële reserve kunnen opbouwen.

In het afgelopen boekjaar kregen we voor het eerst te maken met het feit dat de kosten flink hoger waren (ongeveer € 10.000) dan de inkomsten. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de drukkosten de laatste jaren enorm zijn gestegen. Daardoor zijn we nu gedwongen om onze reserves aan te spreken. Voor het lopende boekjaar verwachten we zelfs een nog wat hoger tekort, vanwege de verder oplopende kosten.

Op de lange termijn is deze situatie niet houdbaar. Tussen bestuur, redactie en kerkenraden zijn en worden gesprekken gevoerd over hoe we met deze situatie moeten omgaan.

Enerzijds zullen we als bestuur in het komende halfjaar onderzoeken waar we kunnen bezuinigen zonder de kwaliteit van het blad aan te tasten, en anderzijds gaan we kijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen.

Een jaar geleden hebben we al besloten om iets minder nummers uit te brengen. Gemiddeld verschijnt het blad nu eens per drie weken. Voor het jaar 2024 verandert er verder nog niets en blijven opzet, frequentie en omvang min of meer hetzelfde.

Voor nu bedanken wij alle lezers voor hun bijdrage.

bestuur Stichting KerkVenster

KerkVenster 

NIJUEWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 23e JAARGANG NR. 1 • VRIJDAG 20 OKTOBER 2023



Blue Monday - Hoe overkom je ingesleten patronen?

Op Blue Monday realiseren veel mensen met goede voornemens zich dat ze hun ingesleten patronen niet weten te doorbreken. Best confronterend, vindt Ron van der Spoel.



Op de derde maandag van januari is het weer zover, dan is het Blue Monday, de meest deprimierende dag van het jaar. Op 1 januari zijn velen van ons met goede moed en vol vertrouwen begonnen met het uitvoeren van hun goede voornemens: minder drinken, minder eten, meer sporten, op tijd naar bed, meer wandelen, meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden of gewoon voor onszelf. Maar nu, drie weken na die stevige start, blijkt dat ingesleten patronen maar moeilijk te veranderen. Even gaat het goed, maar dan vallen we toch weer terug in onze oude, verkeerde gewoonten. En daar balen we van, want we blijken zwakker dan we dachten. En ergens rond deze tijd worden we daar kennelijk met z'n allen terneergeslagen van en is het Blue Monday.

Oude fouten

Ik vind die erkenning dat het zo moeilijk is om ingesleten patronen te doorbreken best confronterend. Toen ik een paar maanden geleden begon als gevangenispredikant, schrok ik van het grote aantal gedetineerden dat me vertelde dat ze nu voor de tweede, derde of zelfs vierde keer vastzaten. Recidivisten noemen we hen. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van alle gevangenen na het uitzitten van hun straf weer terugvalt in hun oude fouten. De patronen uit het verleden, dat wat soms al in hun kindertijd is ontstaan, blijken voor velen erg sterk.

Waarom lukt het niet?

Paulus wist dat ook. Ik vind het best heftig om van de 'heilige' apostel Paulus te lezen hoe hij worstelt met gewoonten en neigingen die hij maar niet onder controle krijgt. Hij verzucht in zijn brief aan de gemeenteleden in Rome: *'Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.'* (Romeinen 7: 19 en 21)

En dan in vers 24 die heel diepe zucht: *'Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan ...?'* Absoluut gevalletje Blue Monday, maar dan op het diepe niveau van de ziel. Waarom lukt het me niet om te doen wat ik zo graag wil, namelijk het goede kiezen, Gods weg kiezen?

Stap voor stap

Wie baalt van zichzelf, zoals Paulus, moet even goed luisteren naar wat Paulus over deze verslaving aan oude patronen zegt. Twee dingen lees ik in zijn brief aan de Romeinen. Het eerste is dat je jezelf niet non-stop moet veroordelen en naar beneden halen. Hij kijkt naar Jezus en zegt dan direct na die verzuchting in Romeinen 7: *'Wie in Christus Jezus zijn, worden niet veroordeeld.'* Jezus ziet ook dat we vastzitten in verkeerde gewoonten. Hij veroordeelt ons niet maar gaat met ons aan de slag.

Het tweede wat ik van Paulus leer over ingesleten patronen is: laat je niet beheersen door neigingen, maar laat je beheersen door de Geest van God. Wie zich overgeeft aan de Geest van God, wie vraagt om hulp omdat het hemzelf niet lukt, zal stap voor stap ontdekken dat hij steeds losser komt van vroeger en steeds enthousiaster wordt over de nieuwe inzichten, de nieuwe rust, de nieuwe kracht die je biddend van God ontvangt. Zo kun je toch vol goede moed het nieuwe jaar in.

Dat is wat ik op allerlei manieren probeer door te geven, aan gedetineerden en keurige kerkmensen, want als het om recidive gaat verschillen we niet veel van elkaar.

*Ron van der Spoel
missionair werker (straatpastor) bij het Leger
des Heils en pionier bij de IZB in Maastricht*

Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Sint Joris

Sint Jorisconcert op 11 februari: Het Maat Saxophone Quartet



Zondagmiddag 11 februari zal in de St. Joriskerk in Bredevoort Het Maat Saxophone Quartet optreden. Maat Saxophone Quartet is een Nederlands/Portugees ensemble gevestigd in Amsterdam, dat de meest prestigieuze klassieke muziekprijs in Portugal 'Prémio Jovens Músicos' heeft gewonnen (2018). Ook zijn zij winnaars van de 2022 Dutch Classical Talent Award.

Sinds hun debuut in 2018, toen nog als studenten aan het Conservatorium van Amsterdam, werkt Maat aan nieuwe muziek en werkt zij samen met componisten. Er zijn meer dan tien nieuwe stukken voor hen gecomponeerd door componisten als Nuno Lobo, Arnold Marinissen en Kaveh Vares.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

sintjorisconcerten.nl
maatsaxquartet.com



Uitslag kerstpuzzel 2023

Foto: KerkVenster

De redactie ontving het mooie aantal van vijfenveertig inzendingen op de puzzel, een woordzoeker, door Jaap Boer gemaakt.

De juiste oplossing was:

Met Kerst leiden alle wegen naar de stal.

Winnaar is geworden: Rianne Wassink. Zij is een vaste inzender en deze keer werd zij na loting de winnaar. Ze ontving een boekenbon.

redactie KerkVenster



Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten.

24 januari 2024 vieren we de verjaardag van 't Praothuusken. Al 49 jaar bestaat 't Praothuusken en nog altijd is er volop belangstelling voor deze middag. Gemiddeld komen er 25 bezoekers. We hebben deze middag een gast uitgenodigd die nu volop in de belangstelling staat van de jeugd, maar ook de senioren kennen hem vast nog wel van vroeger. Iets met een oude jas en twee motten.....

31 januari is er een spelletjesmiddag.

7 februari komt onze trouwe vrijwilliger Diny Deunk eens niet voor de koffie zorgen, maar vertelt ze over haar reis naar Santiago de Compostella.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag.

Namens de werkgroep,

Dien Scholten tel. 0543-476042
(voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag)
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997

Venster naar buiten



De commissie Ontmoeting & Inspiratie van H.H. Paulus en Ludgerparochie vertoont op 23 januari 2024 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum de film Dark Horse.

Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De film begint om 19.30 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsens,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 9 februari 2024. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 30 januari 2024 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2024.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Winterwarmte

's Morgens in de vroege
is de winter bijtend koud,
hij legt een witte nevel rond de huizen.
En tóch is er geen jaargetijde
waar ik méér van houd,
want binnen hoor je de verwarming suizen.
De aarde houdt haar adem in
en lijkt zich te bezinnen.
Het is haar slaapseizoen, haar stille tijd,
want over een paar maanden
gaat ze aan iets nieuws beginnen
wat in de diepe kou wordt voorbereid.
Maar altijd is er zonlicht,
ook al vriest het dat het kraakt,
en blijf je warm door truien, mutsen, jassen.
Ook wordt er in de keuken
veel verrukkelijks gemaakt,
gerechten die echt bij de winter passen.
Je leest, je tekent, kijkt een film
en gaat ook weer naar school,
leert schrijven, zingen, rekenen en spelen.
Die winter met zijn winterkou,
die houden we best vol
als wij de winterwarmte samen delen!

Marjet de Jong, 2022

Hoe kun je winterwarmte delen?

In de koude wintermaanden willen we het extra warm en gezellig maken.
Je zou dat kunnen doen met dit knutselidee:

1. Knutsel een huisje van stokjes
2. Maak daaraan een enveloppe vast
3. Wikkel het huisje daarna warm in met wol/garen zodat je een gezellig warm winterhuisje hebt met vrolijke kleuren
4. Schrijf op briefjes wat je kan doen om het thuis warm en gezellig te maken
5. Stop de briefjes in het huisje

Wanneer je de winterwarmte even op wilt zoeken, haal je een kaartje uit het huisje en doe je de opdracht.
We wensen je heel veel winterwarmte toe!

(Dit gedicht en knutselidee komt van Geloven Thuis. Hier vind je nog meer ideeën en een filmpje met uitleg over dit knutselidee: geloventhuis.nl/2022/winterwarmte-delen/knutselen-en-doen/hoe-kun-je-winterwarmte-delen.html)

KINDER KERKDIENTST

Zondag 4 februari 2024



THEMA: WIJ WONEN IN EEN CADEAU

WEES WELKOM IN
HET KULTURHUS
LINTELO

VOORGANGER:
HEIDI EBBERS

AANVANG 10.00 UUR

MEDEWERKING VAN
DE KINDEREN VAN DE
KLIMOP

TJJDENS DE DIENST IS ER OPPAS AANWEZIG
NA DE DIENST IS ER KOFFIE, THEE EN RANJA

Winterwarme activiteiten van de Kerk

De komende weken organiseert de kerk ook weer warme gezellige activiteiten, waarvoor jullie van harte zijn uitgenodigd.

Zo is er zondag 21 januari een Kliederkerk. Deze keer rond het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Vanaf 09.30 uur kun je binnenlopen voor verschillende soorten ontdekactiviteiten. Er is voor elk wat wils.

Wat? Kliederkerk
Thema? De Barmhartige Samaritaan
Wanneer? Zondag 21 januari 2024
Waar? Zuiderkerk Aalten (Ludgerstraat 64)
Hoe laat? Inloop vanaf 09.30 uur
Om 10.30 uur start de korte viering

Rond 11.00 uur sluiten we de ochtend af met koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Op zondag 28 januari is er een Regenboogdienst voor jong en oud waaraan Theatergroep Spelen, A-company en Harry van Wijk meewerken. Meer informatie over deze dienst vind je bij de diensten, op pagina 12 in dit KerkVenster.

En zondag 4 februari is er een kinderdienst in Lintelo. Het thema van deze kinderdienst, waarin de kinderen van basisschool De Klimop meewerken, is 'Wij wonen in een cadeau'.

