

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 4 • VRIJDAG 22 DECEMBER 2023



Kersticoon

Wie is Thea Bouwman en waarom schildert zij iconen?

Thea studeerde Theologie o.a. in Utrecht en mocht, na een carrière in het basisonderwijs, uiteindelijk als predikant werkzaam zijn.

Thea, geboren in Ridderkerk, als enig meisje in een gezin met vier broers, tekent en schildert al haar leven lang. Net als haar vader trouwens. Van haar moeder erfde ze de 'onderwijsgenen' en de belangstelling om na te denken over het leven, over geloof, hoop en liefde en over zingeving. In het schilderen van iconen vallen al deze puzzelstukken in elkaar: Het vervaardigen van iconen is voor Thea een vorm van gebed, van stil-woorden en van in contact zijn met God. In het schilderen van een icoon raakt zij aan Gods Vrede, zijn Licht.

Na ruim 12 jaar als predikant verbonden te zijn geweest aan de gemeente van de Bethlehemkerk in Papendrecht, mag zij nu 'genieten' van het vervroegd emeritaat: Het geeft haar ruimte om te schilderen.

Meer informatie kunt u vinden op www.theabouwmaniconen.nl.

De tekst hierna met uitleg bij de kersticoon is aangeleverd door Thea Bouwman.

redactie KerkVenster

Voordat we kijken wat er op de kersticoon te zien is, is het belangrijk te beseffen dat iconen volkomen verschillen van een westers schilderij met een religieuze voorstelling.

Iconen hebben drie wezenlijke kenmerken. Ze verwijzen naar het onzichtbare, het transcendente. Ze willen degene die is afgebeeld reëel tegenwoordig stellen. En ze zijn, net als woord en sacrament, een wezenlijk onderdeel van de oosters-orthodoxe eredienst. De icoon roept eerbied op. Daarom worden iconen door gelovigen gekust en bewierookt.

Er is een belangrijk bijbels aspect waar de verering van de icoon op gegrond is. Talloze malen wordt het woord *eikoon* in de bijbel gebruikt.

Te beginnen met: God schiep de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. De Griekse vertaling heeft hier het woord *eikoon*. In het Nieuwe Testament wordt Christus de *eikoon* van God de Vader en de mens de *eikoon* van God genoemd.

De kersticoon op de voorpagina is gemaakt door Thea Bouwman. Zij is voor ons geen onbekende omdat wij in 2021 voor ons paasnummer de door haar gemaakte paasicoon mochten gebruiken. En in de stille week en tijdens de paasdagen van dat jaar hebben we een expositie van haar iconen georganiseerd in de Sint Joriskerk. We hebben destijds ook een interview met haar geplaatst in KerkVenster waarin ze zich voorstelde en vertelde over haar werk als predikant en het maken van iconen. Hieronder een stukje uit dat interview.

Iconenschilders signeren noch dateren hun werk en houden zich strikt aan de voorgeschreven regels voor het maken van de icoon.

Kerst

Een grot. Daarbinnen de Moeder Gods. Christus, gewikkeld als een kind, ligt in een kribbe als wieg. Bij Jozef en de Allerheiligste, de herders met hun staf, welke vol verwondering op het kind Christus neerzien. Boven hen een engel, die hen zegent. Aan de andere zijde de wijzen, in koninklijk gewaad. Zij wijzen elkaar op de ster. Meestal hebben ze verschillende leeftijden en hun paarden verschillen van kleur. Dit vertelt dat het goede nieuws (Evangelie) voor alle mensen en alle volken is. Boven de grot engelen in de wolken, zij roepen over de Glorie van God, en een van hen vertelt het goede nieuws aan een herder.

Een grote straal die nederdaalt op het hoofd van Christus.

Het kerstfeest, de komst van de Christus als de geboorte van het nieuwe leven, de vervulling van de belofte gedaan door de profeten, is als een uiterst 'aards' feest een van de grootste feesten voor het hele christendom. In ons westerse christendom is het kerstfeest voor velen misschien het belangrijkste en zeker het meest bezochte feest, belangrijker dan Pasen. De boodschap van Kerst is dat God mens werd opdat de mens weer toegang krijgt tot de oorspronkelijke verbondenheid met God. Wij zijn immers naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. De kersticoon verkondigt in verschillende taferelen het heil dat ons ten deel valt.

Hieronder vindt u schematisch de uitleg bij de figuren die op de icoon staan.

De engelen, ze buitelen als het ware over elkaar heen van vreugde		De hemelkoepel met sterren		De engelen, ze buitelen als het ware over elkaar heen van vreugde
		Een lijn vanuit de hemel die via de ster op het kind valt		De wijzen uit het oosten
Moeder Maria (rood bovenkleed, blauw onderkleed)		Centraal: Kind in de kribbe mét de os en de ezel		
	Een herder met panfluit	Wat schapen		
Drie paarden, wellicht de paarden van de wijzen	De droom van Jozef		Maria (lang haar, rood bovenkleed, blauw onderkleed) en Jozef, rood bovenkleed, bruine ondermantel) bij de kribbe	Deze figuur kan ik niet thuisbrengen

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Icoon gemaakt door Thea Bouwman
www.theabouwmaniconen.nl





Adventsschikking in de Sint Joriskerk van Bredevoort. Foto: Joke Meynen



Aalten is van ons ... allemaal

De afgelopen tijd herlees ik een boekenserie ('Rad des Tijds', voor wie het wil weten) die me terugbrengt in mijn tienertijd. Ik zit weer op de stoel in de woonkamer in Dokkum met een koptelefoon op mijn oren naast de cd-speler. Ik weet dat ik die avond in een kroegje zal zitten met een paar vrienden met dezelfde hobby. Even weer warm en behaaglijk, verliezen in een wereld die niet bestaat. Tot ik het boek dicht doe en ik deze meditatie moet schrijven.

Weg is de verzonnen wereld van het boek, weg is ook de verzonnen wereld van mijn tienertijd die in mijn droombeeld alleen te maken had met leuke dingen. Ik moet weer aan het werk.

Niet voor niets noemde de kritische filosoof Prediker dit allemaal 'lucht en leegte'. Prediker zoekt naar de zin van het leven. Wat heeft betekenis en wat niet? Nostalgie, verlangen naar vroeger: Prediker is streng: 'Vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt' (hoofdstuk 7 vers 10). Verlang je naar vroeger? Dat heeft geen betekenis, er is nooit echt iets veranderd. Wat je nu denkt bij 'vroeger' is een droombeeld,

Ik zou iets minder streng willen zijn: je even weer terug willen voelen in de tijd is prima. Tenzij we gaan wensen dat de hele werkelijkheid zich aan gaat passen aan die wens. Dan is het 'lucht en leegte.'

Veel mensen kunnen wel terugverlangen naar een verleden waarin alles nog goed was. Een verleden zonder mensen die 'drammen over klimaat' of 'al die buitenlanders in de straat', mensen met 'kopvodden', een tijd waarin 'Nederland weer van óns' is (wie 'ons' is, is niet duidelijk, wel wie er níet bij hoort) ... maar dat verleden heeft nooit bestaan. En bestaat ook niet.

Wat wel bestaat is een land waarin we heel veel culturen hebben, met verschillende religies, waarin we het met z'n allen moeten zien te roeien. Ook Aalten is niet wat het zestig jaar geleden was. Zelfs uw dominee heeft een gezin waarvan de wortels in het buitenland liggen.

Neemt niet weg dat we, denk ik wel, van het verleden kunnen leren. We weten waar racisme naar kan leiden. We weten óók waar beter omzien naar elkaar, een grotere onderlinge verbondenheid naar kan leiden. Het valt niet te ontkennen dat we in dit land zo op de individualistische tour zijn gegaan dat we elkaar vaak uit het oog zijn geraakt. De eigen bubbel van familie en gelijkgestemden voelt behaaglijk, maar is 'lucht en leegte'. Te veel mensen zijn buiten de boot gevallen. Vroeger was niet alles beter ... maar er was meer gevoel voor gemeenschap. En verantwoordelijkheid voor een gemeenschap. Daar willen we in de kerk aan werken, niet voor niets heeft het beleidsplan het over 'verbinden' met elkaar.

Zodra we beseffen dat het droombeeld nep is, kunnen we weer aan het werk. Een betere gemeenschap, waar niemand uit de boot valt en we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Aalten is van ons allemaal.



Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdmeteweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

De gelukwensen gaan allereerst naar dhr. A.L. Zuurveen en mevr. C.W. Zuurveen-Lubbers, Hoge-
straat 70 in Aalten, die op 23 december 55 jaar
zijn getrouwd. Mevr. G.B. Maas-Ansink, Schaars-
dijk 4 en mevr. G.E. van den Berg-Westmaas,
Ambthuiswal 1-10 vieren hun verjaardag. Mevr.
Maas wordt op 31 december 86 jaar en mevr. Van
den Berg viert op 6 januari haar 86e verjaardag.
De heer J.H. te Bokkel, Buninkdijk 7A hoopt op
4 januari zijn 80e verjaardag te vieren.

Zieken

Dhr. Wim van der Heide is opgenomen geweest in
het ziekenhuis vanwege een blaasontsteking. Het
gaat weer beter met hem. Hij is nu weer thuis.
Alle goeds en veel sterkte!

Tom Vroman heeft bij het fietsen zijn heup
gebroken. Hij verblijft voor revalidatie in de Prons-
weide. We wensen hem veel beterschap.

We wensen alle mensen die lichamelijke klachten
hebben ook veel sterkte toe en beterschap de
komende tijd. Voor iedereen: hele goede kerst-
dagen en een gelukkig nieuwjaar.

24 december 10.00 uur

Viering Oekraïne St. Joriskerk

Pastor Jos Droste en ds. Wytze Andela gaan voor
in deze kerstviering voor Oekraïners uit de regio.
Na afloop is er een gezellige bijeenkomst in 't
Koppelhuis.

25 december

Kerstmorgen 10.00 uur



Op kerstmorgen zal het Stadskoor zingen tijdens
de viering. Irma Verwaaijen en Ada Endevelt
gaan voor in deze dienst met als thema: *'Ziet,
die Woord is zonder spreken, ziet die 't licht is
in de nacht.'* Na afloop is er koffiedrinken in
't Koppelhuis.

Collectes advents- en kersttijd

De collectes in de adventstijd zijn voor onder-
steuning voor mensen in Moldavië. Veel mensen
werken in andere Eu-landen en ouderen blijven
vaak zonder veel zorg achter. Ook jonge mensen
blijven achter. De kerk probeert door maaltijden
te verzorgen de jongeren en ouderen te ver-
binden, beide groepen te helpen.

De kerstcollecte is voor *Kinderen in de Knel*, met
als speerpunt aandacht voor kinderen in Oekraïne.

ds. Ada Endevelt

Kerstdienst Bredevoort: geboren om te schijnen

Foto: Lawrence Mooij



Durven we nog wel iets te vieren met Kerst? Als we naar het journaal kijken is het kommer en kwel.

Zingen van 'vrede op aarde'? Hoe dan? ... de situatie in Gaza is
niet te bevatten. En bij al het geweld daar verstomt wat er gaande
is in Oekraïne, Jemen, Syrië, Sudan en andere brandhaarden.
En wie staat waar in de conflicten?

Hoe kan het kerstlicht nu stralen bij zoveel duisternis.

We gaan die werkelijkheid – dat schijnbare contrast niet uit de weg
tijdens de kerstdienst. We willen het proberen te plaatsen – het
licht in de duisternis – de duisternis tegenover het licht. Is Jezus dan
niet juist geboren om te schijnen? En wij?

Pastor Marit Arink gaat voor in deze viering, het koor Friends uit
Lichtenvoorde o.l.v. Johan Klein Nibbelink verleent muzikale mede-
werking en Jan Stronks begeleidt ons op het orgel.

Zoals altijd is de collecte voor het doel van Serious Request. Dit jaar is
dat de Stichting ALS.

Je bent van harte welkom op Kerstavond 24 december 2023 om
23:00 uur in de St. Joriskerk aan de Markt in Bredevoort.

De Anders Dan Anders-dienstcommissie

31 december Bevestiging, midwinterhoornblazers

De laatste zondag van 2023, 31 december 2023, hopen we in de morgenviering Johan Eppink te bevestigen als nieuwe penningmeester. Wij zijn erg blij dat we hem bereid hebben gevonden voor deze taak.

Verder hopen we de dienst op te luisteren met midwinterhoornblazers, deel van de midwinterhoorngroep ADW-blazers. Kijk niet vreemd op, als u hun geluid hoort rond of in de kerk, wat typisch is voor de Achterhoek in de advents- en kersttijd.

Samen Eten



De eerste keer van 2024 is er Samen Eten op 16 januari. 't Koppelhuis is open om 17.30 uur. Eten om 18.00 uur.
Opgeven bij beheerder Marjon, tel. 06-2750 4112 of Ada Endevelde: tel. 0543-53 88 48.

21 januari, Oecumenische dienst: Afscheid Henk Luimes, welkom nieuwe koster

Een aantal jaren geleden boden Henk Luimes en Jan Navis aan samen het kosterschap te gaan doen. Nu Henk de gezegende leeftijd van 80-plus heeft bereikt, ziet hij er naar uit zijn functie neer te leggen per 31 december 2023. Op 21 januari 2024 willen we officieel afscheid van hem nemen in een oecumenische dienst. Jan gaat door met het kosterschap, maar gelukkig wordt de vacature naast hem ingevuld door Marjon Radstaak, beheerder van 't Koppelhuis. Haar willen we welkom heten als koster op zondag 21 januari. Deze oecumenische dienst (Week van Gebed voor de Eenheid) wordt voorbereid door Jos Wessels en Ada Endevelde met medewerking van het Katholiek Koor. Het thema van de week is: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. De evangelielezing is over 'de barmhartige Samaritaan'.

Troostvol en bemoedigend

De vijfde Ik Mis Je – Wandeling

Tekst: Bas Brezet -

Gedichten: Florian Saalmink - Foto's: Ap te Winkel

Het was heel bijzonder: op zondag 19 november werd de Ik Mis Je – Wandeling voor de eerste keer 's avonds gehouden. Het tijdstip was ingegeven door het feit dat de intocht van Sinterklaas volgens de organisatie niet te combineren was met deze wandeling overdag.

De koperblazersgroep uit Barlo en Bredevoort verwelkomden de deelnemers voor vertrek aan de voet van de molen Prins van Oranje. Kim Jansen-Oberink heette de deelnemers welkom. Bij de Ik Mis Je -Wandeling ontmoeten we elkaar vanuit de hele gemeenschap - om samen te delen wat gemis is, samen te ervaren wat troost betekent. Daarna kwamen we ook bij het thema van deze Ik Mis Je -Wandeling. Dichter des Achterhoeks Florian Saalmink schreef speciaal hiervoor enkele gedichten rond de gedachte dat we van degenen die we in liefde hebben moeten loslaten ook allemaal dingen met ons meedragen. Florian symboliseerde dat door met een grote koffer de wandeling met ons mee te maken.

Bij de molen las Florian haar gedicht
'In mijn koffer zit ik zelf':

*In mijn hand heb ik een koffer
Heel letterlijk is een koffer een middel om
iets in mee te nemen bij een verplaatsing
In mijn koffer zit ik zelf
Figuurlijk gesproken tenminste
In mijn koffer zitten alle facetten
van mijn persoonlijkheid
Mijn maniertjes en mijn gedachten
In deze koffer gepropt
Bij de naden begint hij te barsten en te trekken
En de sluiting wil alleen nog maar dicht
als ik er bovenop ga zitten
En hij zit prop-propvol
Maar als ik hem optil lijkt hij niets te wegen*

*Ik neem in mijn koffer mee wie ik tegenkom
Wat ik van mensen onthoud
De manieren waarop ik beïnvloed ben
door een ander
Ik draag alles altijd mee
Dat is geen last, meer een feitelijkheid
Ik vind het wel fijn dat ik mezelf
bij de hand kan pakken
Op kan rapen, en kan zeggen
'Nu gaan we weer door.'*

*In mijn hand heb ik een koffer
En in mijn koffer zit een stukje van jou
Een herinnering aan jou en hoe je keek
als je iets hoorde wat je echt niet kon geloven
Deeltjes van jouw persoonlijkheid,
je doorzettingsvermogen
en je aanpakkersmentaliteit
Ook al werd ik daar soms knettergek van,
je wist van geen ophouden meer
En zinnetjes die je zei, stopwoordjes die langzaam
maar zeker in mijn vocabulaire zijn geslopen
Ik neem jou mee overal waar ik ga en sta*

*In mijn koffer, recht naast het vakje
waar jij zit, zit mijn rouw
Mijn gemis voor jou
Je kan alleen maar missen waar om gegeven is
En alleen dat waar je om hebt durven
geven wordt gemist
Mijn rouw is in alle dagen niet kleiner geworden
Dat gaat ook niet gebeuren
En dat ik niet erg
Mijn koffer wordt gewoon groter
Ik groei om het missen heen
Maak plaats voor nieuwe dingen
zonder dat het oude
Het al bestaande - verkleint, verdwijnt
Het gemis wordt niet minder, ik word groter*

*Ik heb een koffer in mijn hand
En ik zit in die koffer
En ik heb mezelf vast
En alles zit in die koffer
In die koffer
En ik neem mijn koffer mee op pad*



Daarna vertrokken we naar de St. Joriskerk, waar het Stadschoor Bredevoort onder leiding van Dieneke de Roo de liederen 'The Road home' en 'May it be' voor ons zong. Tussendoor droeg Florien haar gedicht 'Ik rouw mijzelf' voor

*De dood is een slechterik die nog nooit
slechts één slachtoffer heeft genomen
Vandaag houd ik een begrafenis
voor het gedeelte van mij wat is gestorven
met jou*

*Het gedeelte van mij dat gemakkelijk liefhad
en de wereld door onschuldige ogen ervaarde
Ik kies de bloemen uit voor de ceremonie
Versier de muren van mijn hart
Hang foto's op van de persoon die ik was,
maar niet meer ben*

*Ik rouw mezelf
Huilend over de grafsteen van herinneringen
die van ons waren
Maar nu alleen nog maar van mij zijn*

*De dood is een slechterik die nog nooit
slechts één slachtoffer heeft genomen
Toen ze jouw hart in het losse zand
hebben begraven
Hebben ze de mijne er per ongeluk bij gedaan*

Vanuit de kerk werd de wandeling voortgezet naar de Lourdesgrot. De bomen langs het pad van de Landstraat naar de grot in het vestingpark waren voor de gelegenheid sfeervol verlicht door de vrijwilligers van de technische commissie 'Bredevoort Schittert' en langs het pad stonden ook allemaal potten met kaarsjes. In deze speciale ambiance werd bij het mariabeeld een lichtje aangestoken ter gedenken aan iedereen die we missen, maar wie we niet kunnen gedenken op de Kloosterhof, omdat ze elders begraven liggen, of gecremeerd zijn.

Na het aansteken van de kaars droeg Florien haar gedicht 'Zaterdagochtendkoffie' voor:

*Zaterdagochtendkoffie
met mijn beide handen omklemd
Wij kijken elkaar niet aan
Jij zit in de fauteuil en ik op de bank
Vanaf waar we zitten hebben we perfect zicht
op het wandelpad dat langs mijn huis loopt
Wij praten graag over wie voorbijloopt
Bedenken volledige levensverhalen
Spoelen ze weg met een slok koffie
en een stroopwafel
En dan kijken we weer verder
Het licht danst door de kamer
Schijnend op het prismahangertje
wat ik met kerst heb gekregen van je
Een regenboog schijnt op jouw onderbeen*

*Na een uur kijken zijn er 47 mensen
langgekomen
Hiervan 4 gezinnen en 5 koppels
En 12 honden
Er zijn 5 stroopwafels gegeten
En 6 koppen koffie gedronken
Zodra de koektrommel leeg is en de koffie op
blijf jij nog 8 minuten zitten
Dan sta je op, neem je afscheid, en zeg je:
'Tot volgende week'*

*Zaterdagochtendkoffie
met mijn beide handen omklemd
Ik kijk recht voor mij
Ik zit op de bank
Het zicht op het wandelpad is perfect
Ik denk na over wie voorbijloopt
Bedenk volledige levensverhalen
Verdrink de gedachten in koffie en
begraf ze met een stroopwafel
En dan beginnen ze gewoon weer opnieuw
Het is een ietwat regenachtige dag
Er is nu nog geen zon,
maar voor vanmiddag wel voorspeld
Met een beetje geluk zijn er dan regenbogen*

*Na een uurtje zitten, zijn er 24 mensen
voorbij gelopen
2 gezinnen en 8 koppels
12 honden
Ik heb 2 stroopwafels gegeten
En 3 koppen koffiedronken
En zodra de laatste koffie uitgeschonken is
wacht ik totdat ie koud is
Dan giet ik het door de gootsteen en zeg ik:
'Volgende week weer'*

Helaas regende het op dat moment flink, en met paraplu's op gingen de deelnemers weer terug over het verlichte pad om vervolgens naar de begraafplaats het Kloosterhof te lopen. Ook hier had TCBS weer gezorgd voor sfeervolle verlichting en werden we begroet met de warme klanken van de koperblazersgroep. Florien maakte de gedichtencirkel hier rond met het tweede deel van 'In mijn koffer zit ik zelf.'

*In mijn hand heb ik een koffer
En in mijn koffer zit ik zelf
Mijn koffer is gevuld met een mozaïek
van alle mensen die ik heb leren kennen
Onbewust stukjes van heb meegenomen
Of bewust de keuze heb gemaakt te houden van*

*Je kan alleen maar missen waar om gegeven is
En alleen dat waar je om hebt durven
geven wordt gemist
Een mens kan niet iets rouwen
wat er nooit geweest is
Rouw is het resultaat van liefde
die nergens meer heen kan
Rouw is de meest echte vorm van liefde die ik ken
Geen onderdeel is nodeloos performatief
Er is geen publiek meer - Het is gewoon*

*In mijn hand heb ik een koffer
En in die koffer zit veel gemis
En veel rouw - En veel spijt
En alle als-dan-dat'jes
Maar met elke stap die ik zet groei ik
Groei ik daaromheen
Groei ik meer ruimte voor het goede in dit leven
Groeien doe ik*

*Ik maak ruimte om nieuwe dingen mee te nemen
Nieuwe maniertjes in mijn koffer te stoppen
Nieuwe rituelen erbij te proppen
Zonder dat de oude moeten verdwijnen
Ik neem mee wie ik tegenkom
En ik groei - Maar ik sta soms stil
Kijk naar het kleine meisje wat ik was
Naar wat ik ben geworden sinds toen
Nu heb ik een koffer van 182 bij 50 centimeter
Hij weegt ongeveer 85 kilo
En morgen knutsel ik er een extra vakje bij,
een ritsje, een knoopje
Want ik blijf groeien
En alles blijft bestaan
En alles wordt meer*

*Ik heb een koffer in mijn hand
En ik zit in die koffer
En ik heb mezelf vast
En alles zit in die koffer
In die koffer
En ik neem mijn koffer mee op pad*

*Op de begraafplaats was voor iedereen ruimte en
tijd om even bij de plek te zijn waar hun geliefden
rusten en daar een graflicht te plaatsen
Een mooie troostvolle en bemoedigende
wandeling die we gezamenlijk afsloten bij
't Koppelhuis.
Heel bijzonder weer om te ervaren hoe het is
om er met elkaar en voor elkaar te zijn.*

De Ik Mis Je - Wandeling kwam tot stand door medewerking van Katholiek Contact Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, Basischool 't Bastion, Stadschoor Bredevoort, Blazersensemble Barlo-Bredevoort, Bredevoorts Belang, Kloosters Belang, Haarts Belang, Molen Prins van Oranje, TC Bredevoort Schittert, 't Koppelhuis en GUV Uitvaartverzorging.



Kerstviering met de Oekraïense gasten in de St. Joriskerk in Bredevoort

Tekst: Wim Drenth
Foto: archief KerkVenster

Op zondag 24 december vieren we met Oekraïners het kerstfeest. Hiervoor zijn niet alleen de Oekraïense gasten welkom die in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo verblijven, maar ook alle inwoners die het samen met hen willen vieren. Wie had gedacht dat we dit al voor de tweede keer zouden organiseren toen ze in het vroege voorjaar hier aankwamen. We hebben al eerder gemerkt dat het gezamenlijk vieren van de christelijke hoogtijdagen zeer gewaardeerd wordt door de Oekraïners, waarvan er nu nog 80 in onze gemeente verblijven. Natuurlijk geeft het een dubbel gevoel. Ver weg van het thuisfront en met zorgen over familie en bekenden in Oekraïne. Maar voor Oekraïners is Kerstmis een tijd van eenheid, warmte, dankbaarheid en vriendschap. Dankbaar zijn ze voor de ontvangst in de gemeente Aalten. Hoewel zij een andere kalender hanteren - officieel hanteert men de 25

januari als de datum voor de kerst - hebben ze nu de voorkeur om onze gewoonte te volgen. De dienst krijgt extra glans door de medewerking van een koor dat is samengesteld uit leden van het Oost Nederlands Kamerkoor. Pastor Droste en dominee Wytze Andela zullen de dienst leiden

Dat de viering op zondag 24 december wordt gehouden, komt wel mooi uit. Kerstavond is in Oekraïne een religieuze feestdag waar je tijdens de dag kunt smullen van smakelijke gerechten. Men noemt het de Heilige Avond, een gelegenheid waarin alle leden van de familie tezamen genieten van heerlijke gerechten. Daarom is er direct na afloop van de dienst een samenzijn in het Koppelhuis waar geproefd kan worden van de gerechten.

Het zou heel fijn zijn als er vanuit Dinxperlo, Aalten en Bredevoort veel mensen zijn die dit feest samen met

de Oekraïners willen meemaken. Wees daarom welkom op zondagochtend 24 december om 10.00 uur in de Joriskerk in Bredevoort. Als Achterhoekse gewoonte bij een geboortefeest zullen we voor

krentenwegge zorgen. Maar als u zelf iets lekkers wilt meenemen is dat ook van harte welkom. Dat sluit mooi aan bij de groet in Oekraïne met de kerstdagen: 'Christus is geboren'.



ika achterhoek/liemers

IKA-vakantieweken 2024

Namens de diaconieën van de aangesloten protestantse gemeenten in de Achterhoek en Liemers organiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers) in 2024 ook weer twee geheel verzorgde vakantieweken.

Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen op deze manier van een onbezorgde vakantie genieten.

De gewenste of nodige professionele zorg wordt op maat gegeven.

De reizen gaan naar:

Doorn 'Nieuw Hydepark'
za. 18 t/m za. 25 mei 2024
(max. 44 gasten)

Lunteren 'Het Bosgoed'
za. 15 t/m za. 22 juni 2024
(max. 36 gasten)

Beide vakantieverblijven zijn volledig ingericht om mensen die zorg nodig hebben te ontvangen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers, bestaande uit o.a. gediplomeerde verzorgenden begeleidt de vakantieweken. Ook gaat er een pastoraal medewerker/voorganger mee.

De hele week is er een gevarieerd activiteitenprogramma. Deelname is vanzelfsprekend vrijblijvend. De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht die er voor de vakantiegevoelers is.

U kunt zich aanmelden via uw diaken.

- Voor Bredevoort:
Lidy Hogenkamp, tel. 06-48530027
- Voor Aalten:
Jolanda Wevers, tel. 06-26928997

Bij gasten die eerder mee zijn geweest worden eind december de nieuwe aanmeldingsformulieren thuisgebracht.

Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte welkom.

Voor een folder of meer informatie, vraag uw diaken of kijk op de website ikaachterhoekliemers.nl, of neem contact op met het secretariaat, tel. 0543-461304 of per e-mail via ikapostbus@gmail.com.



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 06-13017794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk

tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting

Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
WereldDiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Gemeenteavonden over de toekomst van de Oude Helenakerk

Afgelopen voorjaar hebt u als gemeentelieden een presentatie kunnen bijwonen over de verbouwingsplannen van de Oude Helenakerk, indien deze wordt overdragen aan de SOGK.

In de afgelopen maanden zijn er ook verschillende gesprekken gevoerd over de afspraken die gemaakt moeten worden m.b.t. de overdracht en het gebruik van de Oude Helenakerk na de overdracht.

Al deze afspraken met de SOGK zijn vastgelegd in een intentieverklaring.

Deze intentieverklaring is gepresenteerd aan alle ambtsdragers, en tijdens de vergadering van de Grote Kerkenraad van 21 november heeft men hier in grote meerderheid mee ingestemd.

Deze intentieverklaring zal op donderdag 18 januari aan de gemeentelieden worden gepresenteerd en uitgelegd en toegelicht. Tijdens deze eerste gemeenteavond kunt u vragen ter verheldering stellen, over deze intentieverklaring.

Deze intentieverklaring kunt u ook lezen in de KerkVenster editie van vrijdag 19 januari.

Op de tweede gemeenteavond op woensdag 24 januari, krijgt u als gemeentelid de gelegenheid om vragen te stellen en/of uw mening te geven. Na de gemeentelieden hierover gehoord te hebben, kan de grote kerkenraad - de kerkorde

volgend - een definitief besluit nemen. De kerkenraad nodigt alle gemeentelieden van de PG Aalten van harte uit voor beide gemeenteavonden.

De aanvangstijd voor beide avonden is 19.30 uur, in de kerksaal van de Zuiderkerk.

kerkenraad PG Aalten

Twee gemeenteavonden over de Oude Helenakerk

donderdag

18 januari, 19.30 uur Zuiderkerk:

Presentatie en uitleg over de intentieverklaring (= afspraken m.b.t. overdracht en gebruik van de Oude Helenakerk bij overdracht aan de stichting Gelderse Kerken). Mogelijkheid vragen ter verheldering te stellen over deze intentieverklaring.

woensdag

24 januari 19.30 uur Zuiderkerk:

Gemeenteavond waar de gemeente gehoord wordt over de mogelijke overdracht van de Oude Helenakerk en de bijbehorende intentieverklaring. Gelegenheid om vragen te stellen en/of uw mening te geven.

Henk ter Maat overleden

Op donderdagochtend 7 december jl. kregen we op het kerkelijk bureau het droevige bericht dat onze vrijwilliger voor het druk- en printwerk van onze gemeente, Henk ter Maat, plotseling was overleden.

Trouw was Henk jarenlang elke donderdagochtend in de kopieerruimte van de Zuiderkerk te vinden en zorgvuldig maakte hij daar de liturgieën (o.a. voor de kerkradioluisteraars) en ander kopieërwerk. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd en we zullen hem en de fijne gesprekken die we met hem hadden erg missen.

Op de foto, gemaakt begin november, zien we Henk bezig met het maken van de liturgie voor de kerstmiddagen.

*Kerkelijk bureau,
Ger-Jan Voerman, Marianne Lubbers*

(Foto: Ger-Jan Voerman)



groeneker@
kerkvenster.nl

Geleuf 't noo maor!

'n Witten Karst

In de wachtkamer bi-j den dokter was hee al 'n hörte an 't wachten. Wat duurt 't allemaole weer lange. Uut vervaeling kek e toch maor weer 'ns deur de stapel tiedschriften dee daar lag. Donald Ducks, Libelles en Margrieten, allemaole van 'n tiedjen terugge. Onderop lag zelfs ok nog een book. Een old book uut 1956 van Godfried Bomans. Hee pakten 't book en laezen 'n verhaal over Karst, 'n witten Karst in dit geval.

D'r was 'ns 'n keerl den Karst dufteg wol vieren. Hee haalden 'n trappe uut de schure en hing daormet in de kamer mooie rooie slingers op. An de lampe hing e van dee rooie karstklokken. Mooie karstklokken, op-evouwen is 't niks maor a'j ze uutvouwt, lik 't best wal wat.

Ton maakten hee de taofel klaor. Hee was beheurlek drok ewest met boodschappen doon. Aoveral had hee lange in de riege motten staon, maor 't zag d'r op 't leste mooi uut. Naost elk bord stak e nog ne kaerse an, en ton klaptten hee in de hande.

't Kon gebeuren, iederene kon binnen kommen. Ziene vrouwe en kinder, dee al 'n poze mekare wat bedreufd hadden an-ekikken um wat d'r toch allemaole gebeurden in de kamer, kwamen binnen.

'Boh foi toch', zeiden ze, 'wat een wark, dat ha'j neet hoven te doon'. Maor jao, umdat hee 't toch edaone had, gingen ze maor zitten en kekken mekare geneuglek an. 'Wi-j gaot neet allene lekker aeten', zei de keerl, 'maor wi-j mot daornaost ok beseffen wat 't d'r noo precies gebeurd is met Karst'.

Hee laezen 't verhaal van Jozef en Maria, hoo dee alle harbargen in Bethlehem afsjakkerden. Nargens was d'r ne plekke veur hun. Op 't leste worden hun kind Jezus geboren in 'n stal.

Nao dit verhaal begonnen ze met aeten. Noo kon 't, al was d'r natuurlek völle narigheid in de welt. 'Kiek', zei de keerl. 'Dit is noo Karst, zo heurt 't, en zee verbaasden zich allemaole over dee harbargiers waarvan d'r gin ene ne kamer had veur ne vrouwe dee in verwachting was. Maor jao, dat was natuurlek ok wal meer as tweeduzend jaor gelaene en zoiets kump in dizzen tied ok neet meer veur, mo'j maor denken.

Ton klonk inens de belle. Ze wazzen net begonnen an ne lekkere rollade en de keerl begon te knetteren dat dit toch wal arg vervelend was. 'Wat noo weer, d'r is toch ok altied wat' en hee leep naar de veurdeure.

Daor stond 'n man op de stoepe, 'n man met 'n baord, wee klaor uut de ogen kek. Hee vroeg of e schulen mocht, want 't sneeuwden as 'n gek. Ze kekken mekare effen zwiegender an, maor ton werd der ene opens gruwelek helleg.

'Bun i-j no helemaal gek eworden, op Karstavond? Kö-j dat neet op 'n andere aovend doon?'

Hee sloog de deure hard dichte.



Lange Gracht in de sneeuw, door Jacob Nieweg

Maor terugge in de kamer veulden e zich toch neet lekker en kwam d'r 'n vrömd gevoel over 'm hen. An aeten had e ok gin zin meer.

'Ik mot toch nog effen naor buuten hen', zei e. 'D'r is wat gebeurd, maor ik wet eigenlijk neet good wat'. Buten zag hee de man nog net deur de dwarrelende snee met ne jonge vrouwe, de hook umme gaon. De vrouwe was zo te zene ok nog in verwachting.

Hee renden d'r achter an, maor ton e wieter de straote inkek, zag e inens niemand meer. 't Lek wal of ze in de snee wazzen op-elost. Dat krie'j dan met ne witten Karst. Ton hee weer naor binnen ging en in de kamer kwam, stonden de träone in ziene ogen. 'Zeg maor niks', zei hee teggen ziene vrouwe, 't waejt beheurlek hard buten en dat met dee rotsnee, 't geet zo wal weer over'.

't Werd de rest van de aovend nog 'n mooi Karst-feest met good aeten, 't was in jaoren neet zo Karst ewest.

't Blef maor sneeuwen. De hele nacht deur en zelfs 't kind werd opni-j ergens butenaf in ne olde verabbezakte schure geboren.

Erik Schokkin



Giften en collectes

Via de bankrekening van de Diaconie zijn diverse giften ontvangen:

Voedselbank	€ 100,00
Armoedebestrijding	€ 200,00
Actie kerstpakketten Minima	€ 50,00, € 100,00
Giften Diaconie	€ 20,00, € 500,00
	€ 100,00, € 40,00

Kerk in Actie: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door	€ 50,00
Zending en HVWD	€ 20,00

Diaconale Hulpverlening Aalten via QR-code

vanaf 21 nov. t/m 11 dec. totaal: . . € 1.962,50

Collectes in de kerkdienst

1 nov. Zending (KIA)	€ 191,90
Kerk	€ 171,35
5 nov. Orgelfonds	€ 319,46
Kerk	€ 390,50
12 nov. Werelddiaconaat (KIA).	€ 199,25
Stichting Sponsh	€ 389,35
Kerk	€ 370,12
19 nov. Protestantste Bezoekdienst	€ 267,47
Kerk	€ 235,12
26 nov. Pastoraat (PKN)	€ 620,27
Kerk	€ 593,28

Collectes via GIVT

1 nov. Zending (KIA)	€ 8,00
5 nov. Orgelfonds	€ 28,50
Kerk	€ 14,00
12 nov. Werelddiaconaat (KIA).	€ 27,00
Kerk	€ 2,00
19 nov. Protestantste Bezoekdienst	€ 35,00
26 nov. Pastoraat (PKN)	€ 22,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!



Begroting diaconie 2024

College van diakenen Aalten



Op dinsdag 21 november 2023 heeft de vergadering van de grote kerkraad de begroting voor 2024 van diaconie goedgekeurd. Uiteraard willen we graag u als gulle gevers ook op de hoogte stellen van onze plannen voor het nieuwe jaar, daarom hierbij de begroting en een korte toelichting.

Inkomsten

Het heeft ons blij verrast dat de inkomsten uit de Diaconale rondgang al drie jaar op rij ongeveer op niveau gebleven zijn. Toch realiseren we ons dat dat natuurlijk niet zo blijven kan, we zetten dan ook in op een daling van het levend geld. Overigens wordt dit weer ruimschoots goedgemaakt door de meeropbrengsten uit het verpachten van gronden. Voor de lange termijn zien we daarin een stabiele vorm van inkomsten waardoor de diaconie van de PGA nog vele jaren haar werk zal kunnen blijven doen.

Uitgaven

Bij de uitgaven vallen een paar zaken op:

- Voor diaconaal pastoraat is dit jaar veel meer gereserveerd op verzoek van de kerkrentmeesters. We kunnen daarmee als diaconie bepaalde werkzaamheden van de dominees en kerkelijk werkers ondersteunen waardoor we uiteindelijk het bezoek aan kerkleden op niveau kunnen houden. De diakenen vinden het erg belangrijk dat het bezoek, met name aan de oudere mensen, blijft doorgaan.
- Onder de noemer 'diaconaal werk regionaal/landelijk' staat een bedrag van € 20.000 en dat is veel minder dan in 2023 begroot was. Dit zijn nog gelden die zijn overgebleven uit de coronaperiode. We hadden signalen dat dit bedrag hard nodig zou zijn in ons dorp, maar de echte hulpvraag is uitgebleven. In 2024 bouwen we deze reservering € 10.000 verder af. Dit geld zal met name aan noodhulp besteed worden.

Al met al zorgt dit voor een negatief resultaat, maar onderaan ziet u de € 10.000 die uit de coronareserve weer geplust wordt. In totaal komt de begroting op 0, de diaconie wil al het geld dat binnenkomt besteden. Zoals we dat elk jaar met veel enthousiasme doen!

college van diakenen
Johan van Eerden, penningmeester

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	124.700	-	115.623
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.760	120.200	1.758
Opbrengsten levend geld	109.470	100.300	113.988
Door te zenden collecten en giften	32.270	25.000	38.592
Totaal baten A	268.200	245.500	269.961
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.440	8.500	1.808
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	17.970	5.000	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	0	-	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.760	10.700	11.665
Salarissen en vergoedingen	500	500	500
Kosten beheer, administratie en archief	22.450	20.300	14.847
Rentelasten/bankkosten	2.090	1.000	2.072
Diaconaal werk plaatselijk	53.220	55.000	60.478
Diaconaal werk regionaal/landelijk	20.000	50.000	4.750
Diaconaal werk wereldwijd	117.500	118.500	105.840
Afdrachten door te zenden collecten en giften	32.270	25.000	38.592
Totaal lasten A	278.200	294.500	240.552
Operationeel resultaat (A)	-10.000	-49.000	29.409
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	365.377
Incidentele lasten	-	-1.000	-548
Incidentele baten en lasten (B)	-	-1.000	364.829
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.000	-50.000	394.238

**kerk
in actie**



Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (14).

Vol verwachting klopt ons hart

Zoals elk jaar trekken we ook dit jaar lootjes voor Sinterklaas. Altijd weer leuk, grappig en spannend. Ik kijk even op het briefje, stop het in mijn zak en denk er niet meer aan.

Een poosje later komt onze dochter naar mij toe. 'Mam, kan ik je even spreken? Ja hoor, kom maar even mee', zeg ik. We zonderen ons even af van de rest. 'Wat is er?', vraag ik. Ze vraagt 'Wil je met me ruilen van lootje?' 'Waarom dan?', vraag ik. 'Omdat ik deze persoon nou al een heel aantal keren heb gehad en ik wil deze keer iemand anders.' 'Okee, dat is goed', zeg ik. En we ruilen van lootje. 'Ja, maar die persoon wil ik eigenlijk óók niet', zegt ze nadat ze de naam gelezen heeft. 'Heb je die dan ook al vaak gehad?', vraag ik. 'Nee, maar die wil ik gewoon niet.' 'Tja, dan weet ik het ook niet. Misschien wil papa wel met je ruilen.' Zogezegd, zo gedaan. En ze ruilt voor



de 2^e keer haar lootje. Nou is ze tevreden met wie ze heeft. Ondertussen is het niet meer zo'n groot geheim wie wie heeft, maar dat hoeft de pret niet te drukken.

Langzamerhand komt Sinterklaasavond dichterbij. Ik vraag mijn man hoever hij met de surprise is en of hij al cadeautjes heeft gekocht. 'Wie heb ik ook alweer?', vraagt hij. 'Ik heb toch...?', zegt hij. En hij noemt de naam van degene van wie hij denkt dat hij heeft. 'He, maar je hebt toch geruild? Volgens mij kan jij die niet hebben. Waar is je briefje waar de naam op staat?', vraag ik. 'Eh ... die heb ik niet meer. Ik gooi mijn briefje altijd meteen weg nadat ik de naam gelezen heb.', zegt hij. 'Oh nee, dat is niet handig. Ik heb mijn briefje ook niet meer', zeg ik. Ik bewaar mijn briefje altijd omdat ik bang ben dat ik vergeet wie ik heb, maar deze keer heb ik hem in mijn broekzak laten zitten en ... zoals je misschien al wel verwacht, is de broek al de was in gegaan ... met het

briefje. Dus daar is nu niets meer van over. Wat nu? 'Wie denk je dat jij hebt?', vraag ik nogmaals. Hij noemt de naam nog een keer. 'Nee, dat kan echt niet. Volgens mij heb ik die. Ik denk dat jij ... hebt, want dat is de naam die ik in eerste instantie had toen ik nog niet had geruild.' Even is het stil. Hoe lossen we dit op? Als het mis gaat ... heeft iemand twee cadeautjes en iemand niets. Opnieuw lootje trekken is geen optie. Sommigen zijn al druk bezig met hun surprise en hebben al een cadeau gekocht. 'Weet je wat, volgens mij blijven deze twee namen over. Als jij nou gewoon de ene neemt, dan doe ik de ander. Dan komt het vast goed', zeg ik.

Zo doen we het. Vol verwachting klopt ons hart ...



Gebed om vrede voor kinderen

ds. Marieke Meiring

God van vrede,
wij bidden met de kinderen
om een veilige plek.
Wij bidden met de kinderen
om warmte nu het koud wordt.
Wij bidden met de kinderen
om een luisterend oor voor hun verdriet.

God van vrede,
wij bidden met de moeders die mannen en zonen missen
om kracht.
Wij bidden voor wie hun leven riskeren
om bescherming.
Wij bidden tegen de bruutheid van de macht,
dat barsten daarin
de weg naar menselijkheid zullen openen.

God van vrede,
wij bidden met de kinderen
om een toekomst.
Wij bidden met de kinderen
om heropening van hun school.
Wij bidden met de kinderen
om genezing en veerkracht.

Laat de kleinste stemmen het winnen,
de grootste stemmen verstommen.
Laat de kwetsbaarheid leidend zijn
en hardheid worden ingedamd.

U, die kinderen vooraan zette,
uw koningschap kome.

Geef ons het hart,
de middelen en de mogelijkheid
iets waar te maken van hun dromen.

Dat wij niet beschamen.

Amen.

bron: petrus.protestantsekerk.nl

Protestantse Bezoekdienst

Kerstattentie Protestantse Bezoekdienst 2023



Op woensdag 6 december zijn de kerstattenties ingepakt. Dit jaar zijn het kerstkransen met daarbij een kerstkaart.

De voorkant van de kaart is een mooi schilderij gemaakt door dhr. A.J.W. te Hennepe van de Keizersweg. Ds. Elizabeth van Deventer heeft voor de bijpassende tekst gezorgd en Ben Lammers verzorgde de opmaak.

De bezoekermedewerkers hebben de attentie bezorgd bij alle gemeenteleden van tachtig jaar en ouder en bij de zieken in hun eigen wijk. Wij wensen iedereen goede kerstdagen toe.

Namens de Protestantse Bezoekdienst,

Joke Rutgers



Kerstattentie vrijwilligers KerkVenster

*Tekst: Tiny Oosterink
Foto: Ger-Jan Voerman*

Elk jaar krijgen alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het maken, distribueren en bezorgen van KerkVenster, in de maand december een attentie. Dat bestaat elk jaar weer uit een pakje Merci.

Heel toepasselijk een 'dankjewel' voor al het werk dat deze mensen doen.

Op woensdagavond 13 december waren bestuursleden en coördinatoren van Stichting KerkVenster in een zaal van de Zuiderkerk bij elkaar om de doosjes Merci te voorzien van een mooie kerst-wens en een leuk papiertje.

Elke keer helpt gast Gerrit mee en hij bakt jaarlijks speciaal voor deze avond een heerlijke appeltaart, wat zeer gewaardeerd wordt.

Een gezellige en nuttige bezigheid wat we hopelijk nog vele jaren hopen te kunnen doen voor alle vrijwilligers van het mooie blad KerkVenster.



Festival of Lessons and Carols

24 december 09.30 uur Oude Helenakerk:

Zondag 24 december vieren we de morgen-dienst in de Oude Helenakerk in de vorm van een 'Festival of nine Lessons and Carols'. In het vorige kerkblad heb ik iets geschreven over de achtergrond van deze viering en ook over de inhoud. Negen Bijbellezingen, vanaf Genesis 3, via de profetieën met aankondigingen over de geboorte van Christus, naar die geboorte zelf. Een prachtig leesrooster!

Naast die lezingen wordt er gezongen. De canton-rij is bijna klaar met de voorbereidingen van o.a. 'In the bleak midwinter' en 'In de stad van koning David'. Maar er is ook veel samen-zang, met o.a. 'Komt allen tezamen' en 'Er is uit 's werelds duistere wolken'.

Samenzang, koorzang, begeleid met alle drie de orgels van de Oude Helenakerk. Zondag 24 december, 09.30 uur Oude Helenakerk.

Welkom!

Harry van Wijk

Volkskerstzang

24 december 19.00 uur

Zondag 24 december is het weer tijd voor de traditionele volkskerstzang om 19.00 uur in de Oude Helenakerk in Aalten.

Een nieuwe groep vrijwilligers heeft vol enthousiasme deze taak overgenomen.

Het moet een avond worden met bekende kerst-liedjes die iedereen kent en mee kan zingen.

Daarbij worden we begeleid door Joop Ormel op het orgel en Henk-Jan Radstaak op trompet.

Het kerstverhaal wordt verteld door de vrijwilligers en dominee Zeldenrijk doet een korte overdenking.

We beginnen om 19.00 uur en hopen dat er ook veel kinderen komen om deze avond mee te maken.

Tip voor hen: Neem een klein muziekinstrumentje mee, zodat je bij een lied als 'midden in de winternacht' mee kunt doen.

We gaan er een mooie avond van maken en iedereen is van harte welkom.

Je kunt deze avond ook meekijken op kerkbeeld en aan het eind van de dienst is er een collecte voor Kinderen in de knel.

Tot zondag 24 december niet vergeten om 19.00 uur.

Rudi ter Maat

(voor info

rudi.termaat@pgaalten.nl)

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Schreurs-Jentink, Schorpioen 5
- fam. Hoftijzer, Essinkweg 12

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 28 december 2023
- Donderdag 11 januari 2024
- Donderdag 18 januari 2024

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 4 januari 2024

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Neem en lees

December 2023

Vrijdag	22	2 Samuël 6:1-11
Zaterdag	23	2 Samuël 6:12-23
Vierde Advent		
Zondag	24	2 Samuël 7:1-16
Eerste Kerstdag		
Maandag	25	2 Samuël 7:17-29
Tweede Kerstdag		
Dinsdag	26	Psalm 96
Woensdag	27	Openbaring 21:1-8
Donderdag	28	Openbaring 21:9-27
Vrijdag	29	Openbaring 22:1-11
Zaterdag	30	Openbaring 22:12-21
Oudjaar		
Zondag	31	Psalm 45

Januari 2024

Nieuwjaar		
Maandag	1	Psalm 99
Dinsdag	2	Maleachi 3:1-5
Woensdag	3	Maleachi 3:6-12
Donderdag	4	Psalm 72
Vrijdag		
Zaterdag	5	Jesaja 60:1-9
Zondag	6	Jesaja 60:10-22
Zondag	7	Marcus 1:1-13
Maandag		
Dinsdag	8	Jesaja 61:1-11
Dinsdag	9	Jesaja 62:1-12
Woensdag	10	Romeinen 12:1-8
Donderdag	11	Romeinen 12:9-21
Vrijdag		
Zaterdag	12	Romeinen 13:1-10
Zaterdag	13	1 Samuel 1:1-8
Zondag	14	1 Samuel 1:9-18
Maandag		
Dinsdag	15	1 Samuel 1:19-28
Dinsdag	16	1 Samuel 2:1-11
Woensdag	17	1 Samuel 2:12-26
Donderdag	18	1 Samuel 2:27-36
Vrijdag	19	1 Samuel 3:1-10

Weeksluitingen



Zaterdag 23 december 2023

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. P. Speelman,
kerstviering met Sandra Vanreys

Stegemanhof

19.00 uur: vervalt

Beth San

19.00 uur: vervalt

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 24 december 2023 Vierde Advent

10.00 uur: **Sint Joriskerk**
pastor J. Droste en
ds. W.A. Andela -
*kerstviering met en voor
Oekraïners uit de regio, m.m.v.
Oost Nederlands Kamerkoor*

23.00 uur: kerstnachtdienst –
pastor M. Arink, m.m.v.
popkoor Friends Lichtenvoorde
o.l.v. Johan Klein Nibbelink

collecte: Hulp aan Moldavië

Kerkdiensten Aalten



Zondag 24 december 2023 Vierde Advent

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer –
*Festival of Lessons and Carols,
m.m.v. Cantorij Aalten*
collecte: Project Hulp Ver Weg Dichterbij
en Kerk

19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk –
volkskerstzang
collecte: Project Hulp Ver Weg Dichterbij
en Kerk

20.00 uur: **De Pol**
dhr. Wilkin van de Kamp -
oecumenische kerstnachtdienst
collecte: Project Hulp Ver Weg Dichterbij
en Kerk

Zondag 24 december 2023

Stegemanhof

19.00 uur: ds. P. Speelman,
kerstviering met Sandra Vanreys

Beth San

15.00 uur: ds. P. Speelman,
kerstviering met Sandra Vanreys

Maandag 25 december 2023 Eerste Kerstdag

10.00 uur: **Sint Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde
en Irma Verwaaijen –
m.m.v. Stadskoor Bredevoort
collecte: Kind in de knel

Maandag 25 december 2023 Eerste Kerstdag

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer
collecte: Sociaal/Plaatselijk Diaconaat
en Kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**
ds. F. de Jong, LEF-dienst –
m.m.v. A-Company en Nootzaak
collecte: Sociaal/Plaatselijk Diaconaat
en Kerk

Zaterdag 30 december 2023

Stegemanhof

19.00 uur: mevr. M. Rots

Beth San

19.00 uur: dhr. B. Fles

Zondag 31 december 2023 Oudejaarsdag

10.00 uur: **Sint Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde

Zondag 31 december 2023 Oudejaarsdag

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
mevr. N. Hengeveld
collecte: Kerk en Diaconie

19.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Kerk en Diaconie

Zaterdag 6 januari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. J. Scholl

Beth San

19.00 uur: dhr. J. Lievers

Zondag 7 januari 2024

10.00 uur: **Sint Joriskerk**
ds. M.A. Andela-Hofstede,
Aalten

Zondag 7 januari 2024

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
R.K.-viering
pastor Jos Droste,
viering Driekoningen

09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. E. van Deventer –
viering Heilig Avondmaal
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 13 januari 2024

Stegemanhof

19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

Beth San

19.00 uur: Evangelisatiekoor

Zondag 14 januari 2024

10.00 uur: **Sint Joriskerk**
ds. F. Hovinga,
Winterswijk

Zondag 14 januari 2024

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. H.J. Zeldenrijk, *doopdienst*
collecte: Binnenlands diaconaat en Kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**
ds. F. de Jong –
Top-2000 dienst
collecte: Onkosten



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

23 dec mevr. J. Boesveld-Lamers
Frankenstraat 85/03, 7122 ZS
23 dec mevr. E.H. Fles-ter Maat
Molenkamp 50, 7121 WG
24 dec mevr. O.L. Ellenkamp -Westerink
Wilhelminastraat 2, 7121 BW
26 dec mevr. D.J. Oberink-Piek
Beeklaan 1/F, 7122 BG
26 dec mevr. A.G. Hunink-Luimes
Reviusstraat 1, 7121 VZ
28 dec dhr. J.G. te Lindert
Kleine Maote 73, 7123 CN
28 dec dhr. G.B. te Brake
Slingelaan 32/A, 7122 AW
28 dec dhr. G.H. Ruessink
Eligiusstraat 29, 7121 EA
28 dec dhr. B.J. Arentsen
Lage Veld 10, 7122 ZG
29 dec mevr. J.H. Bandel-Brink
Dalweg 10, 7122 BC
30 dec mevr. J.G. Lammers -Wildenbeest
Smitskamp 55, 7121 HM
30 dec mevr. J.B. Wink-Sellink
Zuiderkruis 20, 7122 WZ
31 dec A.W. Arentsen-Duenk
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
31 dec dhr. L. van der Zwaag
Sniedersweide 32, 7123 AK

1 jan mevr. G.E. Hoopman-Houwers
Ludgerstraat 15/13, 7121 EG
2 jan mevr. A.J. Sellink
Markerinkdijk 59, 7122 RT
3 jan dhr. G.H. Mateman
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
4 jan mevr. A. te Winkel-Groeneveld
Reviusstraat 14, 7121 VX
6 jan mevr. J.J. Eppink-Hoftijzer
Geurdenstraat 16, 7122 CG
7 jan mevr. W. Griffioen-Landman
Dalweg 8, 7122 BC
7 jan mevr. H.J.B. Schokkin-Korten
Geurdenstraat 13, 7122 CG
7 jan dhr. H.J. Nijkamp
Haartseweg 17/A, 7121 LA
7 jan mevr. G.J. Wassink-ter Horst
Huisstededijk 8, 7122 KC
7 jan dhr. J.H. Somsen
Schooldijk 2/A, 7122 LX
7 jan mevr. J.W. Droppers-Sellink
Kriegerdreef 1, 7121 JJ
8 jan mevr. W.J. Winkelhorst-Degenaar
Steile Dalweg 3, 7122 BD
9 jan dhr. G.J.A. Vervelde
Koopmanstraat 57, 7121 VS
11 jan mevr. C.W. Bulten-Schoppers
Haermansweijde 62, 7121 WL

11 jan dhr. G.J. Grevers
Gendringseweg 32/A, 7122 MG
12 jan dhr. W. Haverkamp
De Hoven 10, 7122 BJ
12 jan mevr. J.A.E. Eppink-Veen
Vredenseweg 81/E/51,
7101 LM Winterswijk
13 jan mevr. A. Neerhof-Hunink
Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk
15 jan mevr. M. Baron-Monasso
Bredevoortsestraatweg 139, 7121 MJ
15 jan dhr. J.H. Oosterink
Eligiusstraat 26, 7121 ED
16 jan dhr. J.R. Westerveld
Kruisdijk 4, 7122 LL
17 jan mevr. A. Quak-Kleijn
Frankenstraat 89/02, 7122 ZS
18 jan dhr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
18 jan mevr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
18 jan dhr. D.J. Westrum
Varsseveldsestraatweg 14/B, 7122 CC
18 jan mevr. P. Winkelhorst-Kouwenhoven
Kruisdijk 21, 7122 JX

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Zieken

Er zijn verschillende zieken in onze wijk. Ik wens hen en hun geliefden alles wat ze nodig hebben in deze moeilijke tijd. Een gebed ter bemoediging.

Verlaat ons niet als kwade dagen aanbreken

*Heer God,
Wat de toekomst mij zal brengen
blijft voor mij een groot geheim.
Maar ik weet
dat een mens niets vast in handen heeft.
Zelfs wat vandaag zijn stevige zekerheid is,
kan morgen definitief ontvallen:
gezondheid en levenskracht,
de nabijheid van goede mensen
en de trouw van vrienden.*

*Ik bid U, Heer,
verlaat ons niet als kwade dagen aanbreken
en het in mijn geest heel duister wordt.
Laat niet toe dat ik ooit ga twifelen
aan de zin van een gegeven bestaan
en aan uw eindeloze barmhartigheid.*

Amen.

(Schrijver onbekend)

Kerstgroet.

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Lukas 1: 78,79

Jezus kwam als het stralende licht uit de hemel in onze duisternis. Ik wens jullie dat eeuwige LICHT toe in jullie hart, in jullie leven en op jullie pad. Vier het feest van het licht en laat het schijnen in het nieuwe jaar dat komt.

Namens ons gezin wens ik u allen goede feestdagen toe en Gods zegen voor 2024.

In plaats van kaartjes, deze kerstgroet.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel – de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Kerst 2023

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus weer vieren. U bent van harte welkom op zondagochtend bij

het 'Festival of nine Lessons and Carols' de volkskerstzang op kerstavond in de Oude Helenakerk of de interkerkelijke viering bij de Ahof. Op zondagochtend is er een dienst in de Zuiderkerk en in de Oude Helenakerk. Komt allen tezamen!

Pastoraat

De meesten van u hebben de brief waarop aangegeven kan worden of u bezoek van de bezoekermedewerker of een verjaardagskaart op prijs stelt ontvangen en vaak ook al teruggegeven aan de bezoekermedewerker. Dank daarvoor. Blijf vooral blijde of verdrietige bijzonderheden aan de bezoekermedewerker doorgeven. Zo geeft u de Protestantse Gemeente Aalten de gelegenheid met u mee te leven in goede en minder goede dagen.

Verhuizing

Mevr. J.H. Westrum-Oonk (voorheen Kleine Maote 85) is verhuisd van de Molenberg in Groenlo naar Beth San Ludgerstraat 33-3. Een goede tijd in Beth San toegewenst.

Zieken

Dhr. Gerhard ter Maat werd opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment dat ik dit schrijf, is het wachten op de uitslagen van de onderzoeken. Gerhard en Jos veel sterkte en Gods voelbare nabijheid gewenst. Ook andere mensen uit de wijk die lijden aan lijf of leven, lichamelijk of psychisch, wens ik een voorspoedig en zo mogelijk volledig herstel toe. Niet iedereen wil vermeld worden in KerkVenster. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekermedewerker) weten.

Nascholing

Op 15 en 16 januari is de volgende nascholing gepland en ben ik niet beschikbaar of bereikbaar. Collega Wilma de Jong neemt weer voor mij waar.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, of anders een whatsappberichtje sturen of mij mailen. Mijn mailadres is: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl.

ds. E. van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@gmail.com



Trouwjurk voor de kerk

Trouwjurk voor de kerk, zo noemt mijn moeder de albe die ik sinds kort tijdens kerkdiensten draag. En zo voelt het ook wel een beetje. Ondanks de herhaaldelijke oproepen van onze docent liturgiek om na het behalen van het preekconsent een albe te gaan dragen, heb ik toch nog een hele

tijd getwijfeld. De stola's die ik had gekregen, hebben dan ook een hele tijd in de kast gelegen. Waarschijnlijk had mijn twijfel te maken met de beelden en ideeën die ik vroeger vanuit de gereformeerde kerk had meegekregen. Het beroep kerkelijk werker bestond toen nog niet en de dominees die ik kende droegen tijdens de kerkdiensten bijna allemaal een zwarte toga: een gewaad dat is voorbehouden aan academici. Dit zichtbare teken van geleerdheid en waardigheid wilde ik mezelf als HBO'er zeker niet aanmeten.

Hoewel ik dat eigenlijk wel wist, moest ik mezelf er toch nog eens aan herinneren dat een albe een hele andere betekenis heeft. Een albe is geen ambtsgevaad, zoals de toga. Het woord 'albe'

komt van het Latijnse woord 'albus' en betekent gewoon: wit. Die van mij is overigens crème wit, maar dat terzijde. In de katholieke kerk draagt iedereen die in de liturgie een rol vervult een albe, welke een verwijzing is naar het doopkleed dat in vroeger tijden door de volwassen dopelingen werd gedragen.

Dit doet denken aan verschillende teksten uit de brieven van Paulus, zoals die uit Galaten 3, 27: 'U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed'. En ook aan Colossenzen 3, 9-15 waarin wordt gesproken over het aantrekken van de nieuwe mens, 'die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt'. Onze doop her-



innert ons eraan dat Hij ons – ondanks al onze tekortkomingen - allemaal liefheeft. En daarom moeten wij ons – volgens Paulus - kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. In vers 14 staat: *En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt*.

De 'trouwjurk van de kerk' herinnert mij aan de trouw van God, aan de trouw van Jezus die naakt ter wereld kwam, in doeken gewikkeld werd en die ons iedere dag weer met zijn onvoorwaardelijke liefde bekleedt. Moge Hij ook u en hen die u lief zijn warmen en beschermen tijdens de kerstdagen, maar ook in het nieuwe jaar.

Zieken

Johan Ebbers, Tubantenstraat 92, over wie ik in de vorige editie van KerkVenster berichtte, is vanuit het SKB overgeplaatst naar de Pronsweide, Morgenzonweg 29 7101 BH Winterswijk, kamer 121. Dhr. Hans Hogeweg, voorheen Prinsenstraat 37, nu Prinsenstraat 15, kreeg half november, op de dag van hun verhuizing, een ernstige epileptische aanval en is sindsdien opgenomen in het SKB. Hans is momenteel in afwachting van een plek waar hij kan revalideren.

Annie Kuenen-Schreurs, Varsseveldsestraatweg 25/1, is begin december overgeplaatst naar hospice De Lelie in Winterswijk.

Aleid Bongen-Luiten, Zilverbekendijk 6A, werd eind november na een breuk van een plaat in haar been met spoed opgenomen en geopereerd in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Zij is nu weer thuis.

Alle zieken en hun naasten – ook die hier niet worden genoemd – wensen wij kracht en nabijheid toe.

Overledenen

Ben Deunk, Vredenseweg 81^E in Winterswijk, is op 8 december jl. onverwacht overleden. Elders in dit nummer treft u zijn in memoriam aan.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Overleden

Op 7 december is overleden Henk ter Maat, Stationsstraat 29, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen zijn vrouw Joke, de kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit grote verdriet en gemis dat zo onverwachts in hun leven is gekomen.

Ook op 7 december is overleden Jan Tolkamp, Adm. de Ruyterstraat 91, in de leeftijd van 82 jaar. Wij wensen zijn vrouw Riek, de kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis van Winterswijk zijn opgenomen geweest: Jan Kremer, Brakenweg 6 en Gerrit te Brake, Geurdenstraat 15. In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen geweest Elly Rutgers, Trompstraat 19. Wij wensen alle zieken en ook zij die in een spannend traject zitten van onderzoeken en uitslagen veel sterkte en kracht toe.

Doopdienst

Op zondag 14 januari in de morgendienst in de Oude Helenakerk mag Kees gedoopt worden. Zoon van Ruud en Dieuwke Demkes-van Duist, Emmastraat 9 en broer van Maas. Wij zien uit naar een blijde dienst!

Mede namens mijn vrouw wens ik u en jullie allen goede kerstdagen toe en een goed en gelukkig 2024!

Een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Verhuisd

Van Joke en René Meinen-Wevers ontving ik een verhuisbericht. Joke en René zijn verhuisd van Prins Bernardstraat 6 naar de Tubantenstraat 46. Wij wensen jullie veel gelukkige jaren in jullie nieuwe huis en hopen dat het spoedig ook 'thuis' zal zijn. Gods zegen toegewenst.

Ziekte

Mevr. Knuffers, Koeweide, verblijft ter revalidatie in Pronsweide, afdeling revalidatie 2 K 108, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk

Ook dhr. Mateman, Lijsterbeslaan, verblijft na een ziekenhuisopname, ter revalidatie in Pronsweide. Hij verblijft op afdeling revalidatie 3 kamer 128, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk.

Wij wensen hen beide, ook verder, een voor spoedig herstel.

Mevr. Klein Entink, Varsseveldsestraat weg verblijft in de Molenberg, afdeling Oosteresch, kamer 51, Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling en tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen toewensen. U allen en ook allen die zorg hebben om, of zorgen voor mensen die ziek zijn, Gods voelbare nabijheid en zegen toegewenst.. Ter bemoediging: *'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'* (Johannes 8: 12).

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Zegen

Van een gemeentelid uit onze wijk ontving ik de volgende bijdrage voor deze rubriek: Ik heb mogen ervaren dat het contact, het omzien naar elkaar, vaak zit in het kleine dingen. Als bijvoorbeeld in een appje, een bezoekje, een kaart of een uitje. Het hoeft niet groot te zijn, om voor iemand persoonlijk van grote invloed te zijn.

Vacante sectie /contactpersoon

Sectie 23A, Lijsterbeslaan, is vacant. Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht. Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers: tel. 0543-476368 of met mij.

Persoonlijk

Het jaar 2023 neigt zich het einde toe. Enigszins verwonderd realiseer ik mij dat er alweer bijna een jaar voorbij is. Deze tijd van het jaar nodigt uit tot een terugblik op het afgelopen jaar; wat heeft het me gebracht? Om stil te blijven staan en te verwijlen bij hetgeen niet goed was of niet goed ging, maar ook wat wel goed was of goed ging. Waar ben ik dankbaar voor? Wat waren mijn zegeningen?

Het thema van de viering op de kerstmiddag van de wijk is: *'Ik ben nabij'*. Gods aanwezigheid in onze wereld en daarmee in het leven van mensen, wordt ermee bedoeld. Met Jezus' geboorte vieren wij dat God zichtbaar wordt in de mens. Jezus droeg Gods licht, Gods liefde, uit. Niet alleen met woorden en daden, maar met zijn hele leven. In zijn geest en door hem geïnspireerd mogen wij ons leven leven; door hem mogen ook wij Gods nabijheid in onze levens ervaren. Ik hoop dat ook u, als u de balans van het afgelopen jaar opmaakt dat, wat er ook is gebeurd, vast mag stellen: *'Hij was en is nabij'*.

Deze tijd van het jaar die door velen de 'most wonderful time', de 'mooiste tijd' van het jaar wordt genoemd, is voor een ander misschien een donkere en eenzame tijd is. Een tijd van gemis, verdriet en eenzaamheid. Blijft u, ook in deze tijd, vooral ook omzien naar elkaar.

U en uw naasten, goede en gezegende kerstdagen, en 'veel heil en zegen' voor 2024 toegewenst.

Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker pastoraat, wijk Noord-Geel

Wilma de Jong

*Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.*

H. Stufkens

bron: Elisabethbode- nr. 23-2017



Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@pgaalten.nl



De pen opgepakt



Bij deze wil ik (Ina) u hartelijk danken voor het meeleven en de kaarten die ik ontvangen heb tijdens de periode die ik in Pronsweide ben geweest. Het gaat heel goed met mij. Verder wensen wij u allemaal goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Met hartelijke groet,

Arnold en Ina Arentsen



Graag willen we ons als Tafeltje Dekje Aalten/Dinxperlo/De Heurne aan u voorstellen. Tafeltje Dekje is al jaren een begrip in de gemeente Aalten. Enkele jaren terug, net toen de corona uitbrak, is het door omstandigheden stopgezet.

Al snel is het echter destijds door enkele mensen weer opgepakt en is een hernieuwd Tafeltje Dekje opgezet. Toch blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze service die wij bieden aan hen die zelf de dagelijkse warme maaltijd niet meer kunnen bereiden.

Nu hebben we een heel aantal vrijwilligers die deze warme maaltijden dagelijks, zeven dagen in de week, bij de mensen aan huis bezorgen. We laten nu even twee vrijwilligers aan het woord, namelijk Jan en Anita Hartemink. Zij vertellen iets over hun vrijwilligerswerk.

Sinds 2020 zijn wij als vrijwilligers betrokken bij de Stichting Tafeltje Dekje Aalten Dinxperlo en De Heurne.

Voordien werd deze activiteit voor onze regio georganiseerd door Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo. Ook daar waren wij als bezorg-vrijwilligers al actief, en wel vanaf 2011. Ons koperen jubileum hebben wij dus al achter de rug.

U mag er dan ook gerust van uit gaan dat we dit werk heel graag doen. Ons is door het bestuur gevraagd waarom dat zo is.

Welnu, in de loop van de afgelopen jaren hebben wij heel veel ouderen in onze leefomgeving, samen met een groot aantal andere vrijwilligers, dagelijks een warme maaltijd bezorgd.

Wij leerden hen kennen en zij ons, en daarbij ervaren dat dit zeer door hen wordt gewaardeerd.

Als je dit werk al zo lang doet, ben je bij velen kind aan huis en leer je de mensen goed kennen. Daardoor ben je voor hen ook een vertrouwd persoon en tijdens het bezorgen heb je ook de tijd om, al is het maar kort, een praatje te maken. Want vergis u niet: heel veel ouderen zijn nauwelijks mobiel en zitten de hele dag voor de tv en krijgen weinig bezoek.

En dan komt er elke middag een smakelijke warme maaltijd, bezorgd door een bekend persoon die ook nog tijd heeft voor een kort praatje. Dat is een prettige onderbreking van een lange dag. En ben je een keer niet op tijd thuis: geen probleem, dan bezorgen wij het daar waar u het graag wilt, b.v. op een krukje voor de deur of bij de burens.

We hopen dit mooie en nuttige werk nog lang te kunnen doen.

Anita en Jan Hartemink



U merkt wel dat wij als vrijwilligers ook ons plezier beleven aan het rondbrengen van deze maaltijden. Op bijgaande foto ziet u de heer Zeilstra achter zijn zojuist gebrachte maaltijd. De heer Zeilstra is erg tevreden dat hij de maaltijd dagelijks kan ontvangen.

Voor hen die gebruik willen maken van Tafeltje Dekje is dat al mogelijk vanaf een dag per week. Het is dus niet verplicht elke dag van de week een maaltijd af te nemen. Soms eet men een of meerdere dagen per week bij kinderen, vrienden of gewoon ergens anders. Dan hoeft je natuurlijk geen gebruik te maken van Tafeltje Dekje.

Mocht u interesse gewekt zijn en wilt u meer weten over Tafeltje Dekje neem gerust contact op. U kunt bellen met tel. 06-43791963 of mailen naar: tafeltjedekjeaalten@gmail.com.

Het bestuur wenst u goede feestdagen toe en een voorspoedig 2024!



In memoriam

**Bernard Hendrik
Deunk**

~ Ben ~

geboren
20 december 1939
overleden
8 december 2023



Nadat Ben op vrijdag 8 december in de huiskamer van de Vredense Hof heerlijk had gegeten, ging hij – zoals gebruikelijk – naar zijn kamer om sport te kijken. Even later zag de verzorging dat zijn kopje koffie nog onaangeroerd was. Aan Bens leven was plotseling een einde gekomen.

Ben was een echte wandelaar. Al in 2017 had hij maar liefst 95.000 kilometers op de wandelteller staan. Zijn eerste stapjes zette Ben op de 'Kaemenao', waar hij het oudste kind was in een gezin van drie jongens en drie meisjes: Ben, Riek, Bertus, Diny, Gerrie en Gerrit. Overigens verhuisde het gezin naar de Richterinkstraat 19 voordat Gerrit werd geboren. Ben ging na de Wilhelminaschool in Aalten aan het werk bij de kippenboerderij van oom Herman te Slighte, maar het grootste deel van zijn leven werkte hij bij Te Paske in de houtzagerij (bijna 40 jaar).

Heel gelukkig was Ben met de ontmoeting met Janny Mandemaker uit Hengelo (O). Zij trouwden in de Westerkerk in Hengelo, maar wel door een Aaltense dominee: ds. van den Berg. Hij stond Janny en Ben ook bij toen zij twee jongetjes kregen die niet levensvatbaar bleken. Dankbaar waren ze dat ze naast hen ook twee dochters kregen: Jolanda en Ingrid. Ben was trots op zijn dochters en later op zijn kleinkinderen en hij was heel dankbaar voor de komst van zijn achterkleinzoon.

De periode van de ziekte van Janny en na haar overlijden was erg moeilijk. Ze hadden meer dan een halve eeuw lief en leed met elkaar gedeeld, en de liefde voor hun kinderen alsook die voor de zang bij het Christelijk Gemengd Koor Excelsior en die voor de wandelsport. Toch liet Ben nooit na te benadrukken dat hij dankbaar was voor de kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind en voor de fijne verzorging in de Vredense Hof.

Ben wandelde op zijn eigen zorgzame, gunnende, bescheiden, tevreden manier met zijn naasten en met God het leven door ... en ineens (bijna net als bij Henoch) was hij er niet meer, want God had hem meegenomen.

We wensen Jolanda en Erik en Ingrid, kleinkinderen en achterkleinkind, de familie Deunk en Mandemaker toe dat zij mogen ervaren dat de Eeuwige met hen meegaat op deze weg van gemis.

Netty Hengeveld

een jaar is voorbij
wat er komt
ligt nog open
de keuze bepaalt
de weg die we lopen
beleven
genieten
liefhebben
vertrouwen
daar kun je de rest
van je leven op bouwen
de reis van je leven
de mensen, de plekken
maken je rijker
je zult ze ontdekken!

op ontdekkingsreis

Karina Cortis

Oordelen

Tekst: Gea Evenhuis -
Illustratie: aangeleverd

Windkracht 5. De bladblazer blaast de blaadjes rond de kerk weg. De wind huilt om de Oude Helena. Waarom stoort die bladblazer me wel en het lawaai van de wind niet? Is het omdat ik wel oordelen heb over het handelen van mensen, maar moet accepteren wat de natuur me voorschotelt? Het is zo ongelooflijk moeilijk om niet te oordelen. Het is nodig om te ordenen, noodzakelijk om in te schatten of iets wel of niet gevaarlijk is. Ik oordeel om mijn eigen handelen te kunnen afstemmen op wat zich aandient. De te-hard-rijdende automobilist, die mij van de weg afdrukt, vind ik een onfatsoenlijke idioot. Maar misschien is die onderweg naar zijn partner die van de eerste baby bevalt. Of het is een dochter die met spoed naar het ziekenhuis rijdt om haar stervende vader nog net te kunnen zien. Ik weet het niet. En dat maakt het zo raar, als ik wel iets weet over de achtergrond van de situatie, wordt mijn oordeel milder.



Jezus maakte in een van zijn verhalen de opmerking over de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk bij onszelf. Tegenwoordig noemen we dat een 'blinde vlek'. Het verhaal over de overspelige vrouw, waarin Jezus zegt: 'wie zonder zonde is, werpt de eerste steen'. De stenen bleven liggen. Ik heb het altijd onterecht gevonden dat alleen de vrouwen schuld krijgen, want overspel doe je toch niet in je eentje? Misschien moet het duidelijker worden dat het gedrag veroordeeld moet worden en niet de persoon.

De barmhartige Samaritaan helpt de ongelukkige man, terwijl de farizeeër en priester voortsnelen naar hun drukke gedoetjes voor hun dogmatische godsdienst, vervuld van zichzelf in plaats van oog voor de ander. En hier schiet ik weer het oordeel in, waarschijnlijk omdat ik dit verhaal vertaal naar eigentijdse priesters en dominees die (seksueel) misbruiken. Of zou ik de gedachtesprong maken naar de tendens dat wij nog steeds niet geleerd hebben dat vreemdelingen ook mensen zijn. Jaren geleden kreeg ik deze tekst van iemand:

'God geef me de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen, de sereniteit om te aanvaarden waaraan ik niets kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen zien.'

Inmiddels heb ik al veel varianten voorbij zien komen, dus waar het vandaan komt, weet ik niet. Wel ga ik de tekst weer ergens in huis ophangen als voornemen.



Zendingskalender 2024 is beschikbaar

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. Daarom is er voor komend jaar weer een kalender.

De zendingserfgoedkalender van 2024 toont ons Bijbelse verhalen die als illustraties worden gebruikt voor de Urdu-, Sindhi- en Parkari-Bijbel in Pakistan, geschilderd door Sister Marie Claire,

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Pakistan en informatie over de plek die de verschillende religies innemen in dit grote land, dat met 250 miljoen inwoners het, op vier na, meest bevolkte land is. Dat betreft vooral de overgrote moslim-meerderheid, en daarnaast een hindoe-minderheid. Er zijn 3,5 miljoen christenen: voor de helft rooms-katholiek en de helft protestant. Verder vindt u informatie over werk van de protestantse kerken in Pakistan dat door Kerk in Actie gesteund wordt en een portret van de enorm productieve kunstenaar, die in 2018 – op 81-jarige leeftijd – overleed en een groot oeuvre naliet. Het klooster waarin zij woonde heeft haar met een eigen museum geëerd.

De kalender kost € 10,00 per stuk. U kunt deze kalender bestellen bij Dirk Jentink, tel. 0543-842638 (na 18.30 uur).



De medewerkers van KerkVenster wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2024

G.H.Aalbers, W.Andela, A.Arentsen, I.Arentsen, H.J.Assink, J.H.Assink, C.A.Baas, J.Baten-Demkes, G.W.C.Beernink, M.Beernink, M.B.A.Berkelder-Westerveld, G.J.A.Blekkink, J.Boer, G.P.de Boer, B.te Bokkel-Ebbers, G.J.te Bokkel-Kämink, A.J.Bolks, T.Bollen, A.Bongen, A.te Brake, W.te Brake, J.Bremmer, M.Bulsink-Somsen, G.Bussink, G.Bussink-Klein Wolterink, J.A.Bussink, G.J.Colenbrander, B.Cornelissen-te Paske, I.Damen-Westerveld, G.Diersen, J.Diersen-Heusinkveld, G.H.Doornink, G.J.Doornink, H.Driessen-Hoftijzer, W.Droppers-Sellink, D.Ebbers-Diepenbroek, I.Ebbers-Onnink, J.Ebbers, J.G.Eenink, B.van Eerden, G.H.van Eerden, H.van Eerden-Zeilemaker, J.van Eerden, B.Elburg, C.Eppink-Navis, G.Evenhuis, R.Fles-te Kloeze, L.Franssens, G.Fukkink-Jentink, R.Fukkink, W.Geurink, G.J.Geurink, B.Grievink, J.H.Grotenhuis, E.C.W.Gunsing-Westerveld, A.Gussinklo, A.J.Gussinklo, T.H.Gussinklo-Sonderlo, W.Gussinklo, I.B.ten Haaf-Jansen, A.H.ter Haar-Nijman, J.F.ter Haar-ter Horst, S.H.ter Haar-Sturris, A.Haasnoot-ter Maat, E.J.ten Harkel, A.K.Hartemink-Kraak, G.Hartemink, A.T.Heersink, G.H.Heijnen, Joh.Heijnen, B.Heinen, B.J.Heinen, J.H.Helmink, E.Hengeveld-Jentink, G.Hengeveld, F.C.te Hennepe, G.A.Heusinkveld-Hoitink, J.W.Heusinkveld-Klein Entink, J.W.Hietland, J.B.Hinkamp, A.Hoefman-Koskamp, A.G.Hoftiezer, R.Hoftiezer-te Brake, A.Hoftijzer-Hoftiezer, A.Hoftijzer-Kämink, G.H.Hoftijzer, G.H.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer, M.Hogenkamp, A.ter Horst-Bulsink, C.W.ter Horst, D.W.ter Horst, E.J.ter Horst, G.H.ter Horst, G.J.ter Horst, J.W.ter Horst, D.G.Houwer-Jansen, J.C.Houwer-Jentink, J.E.Houwer-Hiddink, H.J.Huitink-Prinsen, A.J.Jansen, C.A.Jansen, H.Jansen, J.C.Jansen, F.Jentink, A.G.Kämink-ter Haar, D.Kämink, J.Kämink, W.Kämink, G.W.Kip, R.J.Klein Entink, M.Klein Poelhuis-Lensink, J.Klein Wolterink, A.Klumpenhauer-Deunk, H.Klumpenhauer, J.Kolstee, A.Korthout-Drost, D.W.Koskamp, E.Koskamp-Luijmes, W.Koskamp, J.W.Kraaijenbrink, J.W.Kraaijenbrink, M.Kraaijenbrink, G.H.T.Kremer, H.J.Kruisselbrink-Rexwinkel, G.J.Kuenen-Keunen, J.B.M.Lageschaar, A.Lammers, B.Lammers, D.G.Lammers-Grievink, I.Lammers-Wildenbeest, W.Lammers, F.C.Lensink, H.L.Leusink, I.J.Luijmes-Ebbers, H.W.Luimes, J.W.Luimes, G.D.Luiten, G.J.Luiten, H.Luiten, H.Luiten, H.S.Luiten, W.Luiten-Heijnen, E.D.ter Maat, G.ter Maat, H.J.ter Maat, M.G.van der Meij, A.J.Meijnen, J.W.Meinen-Lensink, R.R.Meinen, H.J.Mengerink, J.Meynen, C.Navis, G.W.Navis, R.Navis, mw.G.van Netten, J.Nieuwboer, A.J.Nieuwenhuis, W.M.Nijenes-Nellestein, G.J.Obbink, H.W.Obbink, J.B.G.Oberink, D.R.A.Oldenhove, H.Onnink, J.H.Oosterink, T.Oosterink, B.G.Ormel, G.L.Overbeek, B.te Paske, I.Pennings-Sportel, D.W.Perebolte, G.J.Pluimers, L.Postma, G.A.Reiling, H.S.Rendering, L.Rengeling-Toebes, R.Rensink-Arentsen, J.H.Rhebergen, F.R.Roos, G.Roos, E.Ruesink, M.Ruesink, G.H.Ruessink, J.de Ruijter, A.Rutgers, H.W.Rutgers, J.Rutgers, D.W.Salemink, J.van Schijndel, E.Schokkin, J.Scholl, G.H.Scholten, H.Scholten-Winkelhorst, J.G.H.Scholten-Lensink, K.Schoppers, H.J.Schreurs, A.J.Sellink, G.J.Sikking, G.J.Simmeling, J.H.Smallenburg, G.F.Smilda, W.A.Somsen-Geurink, L.Somsen-Voltman, A.Stronks-ter Horst, A.J.A.Stronks, G.J.Stronks, H.J.Stronks, H.J.Stronks, T.G.J.Stronks, J.Swijntink, G.J.Tolkamp, W.A.Top, C.Vaags, J.Veerbeek, A.J.Veldboom, J.Veldboom, W.Vink-Groot Nibbelink, F.G.Vreman, L.Vreman, R.Vreman-Schutte, W.Vroman, H.B.Walvoort, E.Wamelink, E.G.Wamelink, A.G.J.Wassink, J.D.Wassink, D.W.Wensink, H.S.Wensink, H.W.Wensink, T.vd.Werff, H.Westerveld, J.R.Westerveld, W.Westerveld, H.G.Westrum, B.G.Wikkerink, B.H.Wikkerink, G.J.Wikkerink, J.Wikkerink-Mateman, J.G.Wikkerink, W.Wikkerink, A.te Winkel, B.H.te Winkel, J.te Winkel, J.T.te Winkel, G.H.Winkelhorst, G.J.Winkelhorst, H.Winkelhorst, H.B.Winkelhorst-Balke, H.C.J.Winkelhorst, W.Winkelhorst, H.G.Wisselink en P.G.P.Zomer.

Stichting Restauratiefonds



Foto's: Jan Oberink

Het bestuur van de Stichting Restauratiefonds voor de Oude Sint Helenakerk wenst alle lezers, speciaal onze vrijwilligers, redacties en begunstigers goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en bovenal een gezond en voorspoedig 2024!



Wij kunnen, vooral door de medewerking van onze vele betrokken vrijwillig(st)ers, terugzien op een zeer geslaagde adventsmarkt en kunst-expositie.

Het weer was fris maar droog, in het begin en regen aan het einde van de middag. We mochten veel bezoekers noteren op de Markt, in de Oude St. Helenakerk en in Elim.

De expositie omvatte 41 stukken zowel beeldende kunst als schilderijen. Ongeveer 350 bezoekers in de kerk hebben hiervan genoten en ook van de afwisselende muziekoptredens door de KWOV met sopraan, muziekvereniging BAMB, koor Testify en het Aaltens Christelijk Ouderen Koor.

Bij de kramen van de door onze vrijwilligers ingezamelde boeken werden ook goede zaken gedaan. De door vrijwillig(st)ers gebakken kniepertjes en oliebolletjes, gemaakte bloemstukjes en graftakken vonden goed aftrek bij het publiek.

De verlotingskraam was al snel leeg. Er werden ca. 290 doosjes met kniepertjes, ca. 1050 stuks oliebolletjes en ca. 160 bloemstukken verkocht.

Dit alles resulteerde voor het Restauratiefonds (SRF) in een bruto-opbrengst van ca. € 10.293. Een prachtig resultaat van een goede gezamenlijke inspanning.

De overige kramen deden wisselend goede tot redelijke zaken, maar waren ook tevreden dat zij hun product konden tonen of hun stichting konden promoten.

Lof was er voor de goede organisatie door de SRF.

Alle betrokkenen bij deze adventsmarkt – kunst-expositie ... **Heel hartelijk dank!**

Namens het bestuur van de Stichting Restauratiefonds,

Harm Veldhuis



Een witte Kerst, wie droomt er niet van?

Tekst: Arnold Arentsen - Foto: Jan Oberink



Ieder jaar droom ik van, en hoop ik op een witte Kerst en als ik mensen om me heen spreek is dat vaak niet anders. Er zijn echter maar weinig jaren dat er een echte witte Kerst is. Een die me altijd is bijgebleven is er een uit de jaren tachtig. Ik ben het exacte jaar kwijt uit mijn geheugen, maar het zou zomaar 1986 geweest kunnen zijn. Toen was er namelijk een witte Kerst en wat voor een! De situatie kan ik me echter nog heel goed herinneren omdat er volgens mij geen mooier begin van de Kerst was als in dat jaar.

Zoals elk jaar begint voor mijn vrouw en mij de kerstavond met het bezoeken van het 'feestelijk kerstavonduur' in de Oude Helenakerk. In die tijd altijd een bomvolle kerk, soms moesten er mensen weer naar huis omdat zelfs de gangpaden vol stonden met stoelen. Eén keer was het zelfs zo druk dat de zaal van Elim nog vol zat om via een videoverbinding kerstavond daar te beleven samen met de mensen in de kerk.

Deze diensten zijn oorspronkelijk opgezet door notaris Krijgers Janszen in de jaren zeventig, samen met de heer De Bruin. De exacte datum is niet bekend. Ze wilden daarmee een grotere groep kerkleden bereiken en ook mensen die geen lid zijn van een kerk, maar toch de kerst willen beleven. Het moest een echte volkskerstzang worden voor jong en oud.

In de jaren tachtig werd de organisatie van deze diensten overgenomen door een groep mensen uit de gemeente onder leiding van Nico van Huet, Albert Maarsingh, Han Timmer, Everdien van Huet en Janna Maarsingh.

De diensten moesten laagdrempelig zijn zodat iedereen zich thuis voelde. Dat bleek een succesformule, altijd was er een stampvolle kerk. In het

begin was er ook geen predikant. Han Timmer en Albert Maarsingh waren toen de voorgangers. Later vond de kerkenraad dat dit wel hoorde en was er een predikant als voorganger en kwam er een commissie met gemeenteleden die de samenkomst voorbereiden.

Elk jaar was er nagenoeg dezelfde liturgie met vaste laagdrempelige onderdelen. Zo worden er aan het begin van de dienst altijd de vier brandende kaarsen binnen gebracht in een nagenoeg donkere kerk en vooral mooie oude kerstliederen gezongen die iedereen kent en vaak uit volle borst meezingt. Het lied Stille Nacht werd door orgel en gemeentezang zo mooi gespeeld en gezongen dat je echt het gevoel kreeg: 'Nu is Kerst begonnen'.

In de begintijd is er zelfs een eigen kerstlied gemaakt door notaris Krijgers Janszen, zie kader. Een prachtig lied op een mooie melodie.

Een keer ging het een beetje mis met de liederenkeuze. Een predikant was net nieuw in Aalten en zou dat jaar als voorganger fungeren. Hij wilde het eens wat anders doen en we kregen een dienst met kerstliederen uit diverse landen voorgeschoteld, enkele zelfs in een andere taal. Heel mooi en goed bedoeld, maar dat wilden de mensen niet. Ze wilden gewoon een ouderwetse dienst met liederen die ze gewend waren om te zingen op kerstavond, de opzet was altijd hetzelfde.

Nieuwe commissie

Ik was dan ook zeer verheugd dat na de inzet van vele vrijwilligers in de afgelopen jaren zich opnieuw een groep van vier gemeenteleden zich hebben aangemeld om voortaan de volkskerstzang te willen voorbereiden en uit laten voeren. Ik was dan ook reuze benieuwd of het aloude concept gehandhaafd zou worden en ik kan u geruststellen, het wordt weer een prachtige volkskerstzang in de prachtige en sfeervolle Oude Helenakerk met die mooie oude liederen, de woorden die worden gesproken en het prachtige orgelspel en/of andere muzikale begeleiding. Hoogtepunt was ook altijd dat bij het uitgaan van de samenkomst alle klokken werden ingezet om de kerstnacht in te luiden en iedereen die het horen wil te laten weten dat Kerst begonnen is.

Witte Kerst

De mooiste Kerst beleefde ik op die kerstavond in die jaren tachtig. We gingen weer naar het 'feestelijke kerstavonduur', zoals dat altijd heette, in de Oude Helenakerk op een heldere en koude avond. Na wederom een warme en mooie dienst werden alle klokken na afloop weer voluit geluid en wat schetste onze verbazing? Bij het uitgaan van de kerk was de hele kleine wereld van Aalten wit. Een dik pak sneeuw van tien tot vijftien centimeter lag er inmiddels en we lieten de sneeuwvlokken ruim de kans om ons figuurlijk onder te laten sneeuwen.

Het was windstil die avond en de terugtocht naar het Lage Veld verliep langzaam, mede doordat verschillende mensen een praatje maakten over deze mooie natuurlijk inleiding van de komende kerstdagen. Ik denk dat het in de jaren daarvoor geen witte kerst was geweest, dit was heel bijzonder. Onderweg naar huis was dan ook iedereen blij verrast met zo'n mooi begin. De sneeuw bleef tijdens die kerstdagen liggen en zo werd het voor mijn gevoel de mooiste Kerst die ik ooit beleefd heb.

Lied: Maak het Kerstfeest

(Wijze: Tel uw zegeningen ...)
W.C. Krijgers Janszen

*Waarom leeft vandaag de dag zo menigeen,
tussen duizend mensen en is toch alleen?
Is de sleutel tot dat raadsel hoop'loos zoek?
hoe verzeilen velen in die dode hoek?*

Refrein:

*Maak het kerstfeest- feest voor iedereen,
slechts Uw boodschap kan dat – anders geen.
Geef Uw teken: 't Is voor iedereen!
En we zien Gods liefde dan door alles heen.*

*Kom toch met Uw vreugde Heer, tot iedereen,
die misdeeld, wanhopig is of heel alleen.
Maak het komen van het Kind tot nieuw begin,
door d' ervaring: heel Gods liefde leeft er in.*

Refrein

*Maak het toch maar kerstfeest zoals U bedoelt,
doordat uit uw kind'ren men Uw liefde voelt.
Leer ons toch te leven zoals U dat vraagt,
zodat bij een ander weer een lichtje daagt.*

Refrein

*Jezus, U die mens werd naast het Mensenkind,
dat in U zijn naaste en zijn God hervindt,
help, dat niet alleen de mond U lof toezingt
maar Uw Heilands-liefde ons bestaan doordringt.*

Refrein



Kerstpuzzel

Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een puzzel in het kerstnummer.

Het betreft een woordzoeker, weer gemaakt door Jaap Boer, met onze dank daarvoor!

Het insturen van de oplossing kan op twee manieren:

- per mail naar coordinator@kerkvenster.nl
- of op papier en dan in de brievenbus bij het kantoor van KerkVenster, Kerkstraat 2 in Aalten. Even het trapje op.

Dit kan tot uiterlijk dinsdag 9 januari 2024.

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden!

Veel puzzelplezier gewenst.

redactie KerkVenster

G	N	I	R	E	D	N	O	W	R	E	V	D	C	G	R	M	H
E	E	V	O	E	D	E	R	B	A	K	I	A	A	O	K	T	D
R	V	A	T	G	N	I	N	O	K	V	S	B	M	E	E	T	E
A	A	D	S	N	K	E	G	R	A	P	R	E	M	R	R	S	C
A	N	E	R	I	T	L	E	D	A	I	I	O	A	E	S	E	E
D	G	R	O	L	S	H	B	R	E	N	R	Z	T	T	T	J	M
S	E	I	V	L	E	E	O	L	E	D	A	E	T	S	O	N	B
M	L	M	E	A	D	R	O	N	A	N	L	L	H	Z	T	S	E
A	I	A	D	V	O	B	R	O	I	H	C	L	E	M	U	E	R
N	E	R	E	E	R	E	T	Q	W	E	E	F	U	T	A	G	B
S	E	I	R	B	E	R	E	I	U	K	E	R	S	N	R	J	E
U	N	A	V	E	H	G	A	S	M	I	O	I	D	A	E	E	T
T	J	O	H	A	N	N	E	S	C	M	R	O	R	E	H	Z	H
S	A	R	D	J	E	S	A	J	A	H	A	I	R	O	R	U	L
U	A	E	D	U	J	E	S	T	C	T	A	N	N	E	L	S	E
G	A	C	D	N	E	L	E	G	N	E	L	P	U	I	I	G	H
U	G	O	U	D	L	M	A	R	C	U	S	A	E	E	U	W	E
A	G	N	I	L	L	E	T	S	K	L	O	V	B	N	L	S	M



Augustus	Glorie	Judea	Raadsman
Baltasar	God	Kerst	Rome
Bethlehem	Goud	Koning	Romeinen
Bevalling	Heraut	Lucas	Schapen
Caspar	Herberg	Marcus	Ster
Christus	Herders	Maria	Vader
David	Herodes	Mattheus	Verwondering
December	Immanuël	Melchior	Voederbak
Engelen	Jesaja	Mirre	Volkstelling
Evangelie	Jezus	Nazareth	Vredevorst
Gabriël	Johannes	Quirinius	Wierook
Geboorte	Jozef		

Welke zin blijft er over?





STICHTING CHRISTENHULP OOST-EUROPA AALTEN-BREDEVOORT

Beste mensen, onderstaand enkele stukjes uit de mail, die wij ontvangen. Ik realiseer me dat de mensen het daar veel zwaarder hebben dan hier. Het gaat daar om de eerste levensbehoeften en 'hoe overleef ik?'

Tekst: Kees Veenstra - Foto's: aangeleverd

Ds Jozsef Szekely in Band:

Ds. Jozsef Szekely heeft jaren geleden in ons land gestudeerd en schrijft in het Nederlands! Natuurlijk zit er na zoveel jaar weleens een foutje in. Wij zijn blij met zijn zorg voor de Roma kinderen.

Met de Roma kinderen gaat naar hun gangetje, afhankelijk van de wereldsituatie en de ondersteuning die zij ontvangen. Ik houd regelmatig contact met hun.

Dit ziet u ook via de foto's die u van mij heeft gehaad. Samen met mijn jongste predikant zoon, zijn wij bezig de kinderen voorbereiden voor de Kerstfeest met bijbeluitleg, kerstliederen, kerstgedichten.

In de hoop, dat het met u en met iederen die voor u lief zijn goed gaat, van harte wens ik u ook in de naam van de Roma kinderen gezegende Adventstijd, Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar toe!

Ds. Sandor in Ianca:

'Nu vierden we de 11e verjaardag van de gemeenschap. Dankzij u en uw donaties vond de eerste bijeenkomst plaats op 22 november 2012.

Nu waren we met weinigen, omdat veel mensen ziek waren, sommigen lagen in het ziekenhuis. En we moesten met verdriet beseffen dat veel leden van de kleine groep al overleden waren.

In het kerkelijk leven keren we langzaam terug naar de pre-covidtijden. Al zijn we met minder mensen in de kerk dan vóór covid. We zien steeds meer mensen naar de religieuze lessen en de jeugdbijbellessen komen.

We gaan langzaam de adventstijd in en ook de kerstvoorbereidingen beginnen.

Wij wensen u een gezegende advent en een goede gezondheid.'

Ds. Magda in Chesereu:

'Ook dit jaar was het erg druk. Tijdens de advent en Kerstmis zullen we veel programma's hebben. Vóór Kerstmis nodigen wij oude mensen uit voor de diaconiedag. We hebben al een deel van de kerstvoedselpakketten gekocht.

De arme mensen bevinden zich in een heel moeilijke situatie. Dit jaar waren er meer broodprogramma's nodig. Als u kunt helpen, zullen wij heel blij zijn'

Onze hulp is erg belangrijk voor hen! Helpt u mee? Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 09 RABO 0300 2481 64 van Stichting Christenhulp Oost-Europa.

Hartelijke groet en fijne feestdagen met een grandioos 2024!



COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. **KerkVenster** beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van **KerkVenster** valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting **KerkVenster**. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature. Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer, Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om **KerkVenster** te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op **KerkVenster** nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. **KerkVenster Aalten**. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiewerkgroep is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u **KerkVenster** ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. **KerkVenster** wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende **KerkVenster** verschijnt op vrijdag 19 januari 2024. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 9 januari 2024 voor 12.00 uur. De data waarop **KerkVenster** in 2024 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus **KerkVenster**, Kerkstraat 2.

© **KerkVenster** 2023.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding

Verenigingen

't Praothuysken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk, voor alle senioren uit Aalten

Woensdag 10 januari 2024 komen we na een korte vakantie weer bij elkaar. Zoals altijd starten we het nieuwe jaar met oliebollen en spelletjes. Dan is er voldoende tijd om elkaar nieuwjaar te wensen en bij te praten.

Woensdag 17 januari willen we een middag houden met verhalen en gedichten.

Namens de werkgroep,

Dien Scholten tel. 0543-476042

(voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag)

Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,

Jolanda Wevers tel. 06-26928997



Kerstfeest 2023

Tekst en foto's:
Tiny Oosterink



Het is maandag 11 december 2023. Tussen 14.00 en 14.30 uur komen veel mensen van wijk Noord-Groen naar gebouw Elim om samen het Kerstfeest te vieren. In de foyer staan dames van het ontvangstcomité om de mensen te begroeten.

In de zaal, die nagenoeg vol zit, krijgen de aanwezigen een kop koffie of thee met een stukje tulbandcake. Heerlijk!

De mensen hebben elkaar veel te vertellen, dat blijkt wel uit het geroezemoes wat er klinkt.

Op een gegeven moment opent Riet Beernink de traditionele viering. Daarna worden samen diverse kerstliederen gezongen. Henk Kremer bespeelt het orgel.

Het is fijn om liederen die je van jongsaf geleerd hebt, te zingen. Het klinkt zo bekend en vertrouwd.

Het thema is van deze kerstviering is: 'Ik ben nabij'. Na de eerste lezing uit de Bijbel van Lucas 1: 26-33 wordt een gedicht met de titel: 'Alle mensen dromen van de dag' voorgelezen. Een mooie tekst en goed verwoord! Ieder mens hoopt dat de medemens hem/haar ziet staan en dat men elkaar ook verstaat. Door jezelf te geven en de liefde te delen, bouw je aan een nieuwe wereld.

Er worden door diverse bezoekermedewerkers Bijbelteksten uit Lucas 2-15 en mooie gedichten van o.a. A. F. troost en Nel Benschop voorgelezen. De meditatie wordt verzorgd door Netty Hengeveld. Ook zij speelt in op de zingeving van het leven, terwijl er zoveel onrecht en oorlog is. Maar juist door zelf positief in het leven te staan en om te zien naar de medemens, doe je goed. Maar hoe ver kun je hierin gaan?

Na de pauze treedt het Duo Weerkomen uit Lichtenvoorde op. Dit duo wordt gevormd door het echtpaar Marjo & Vincent Stapelbroek. Zij zingen diverse liederen, kerstliederen en liederen in het dialect. De liederen worden geïntroduceerd door Vincent.

Als het programma afgelopen is, krijgen alle bezoekers een kop koffie met een heerlijke plak krentenwegge.

Al met al een geslaagde middag waarbij ontmoeting-en-samenzijn een belangrijke rol speelt.



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Kliederkerk 10 december

Foto's: S. Ebbers



Bij binnenkomst een snoephorloge.



30 seconden spel.



Kerstkaarten maken.



Adventsplankje maken.



Klokkoekjes maken ...



... het resultaat.



Adventskaars aansteken.



De klokkenmaker.



Tijdmachines maken.

Kaarsengebed.
Tijd in een lijn.

Elkaar in een kring de zegen toezingen.



Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Lichtjestocht:

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?

Op kerstavond (zondagavond 24 december) organiseren de gezamenlijke kerken een kerstlichtjestocht.

We volgen, samen met de wijzen, een ster en gaan op zoek naar het Koningskind. Onderweg komen we verschillende personen uit het kerstverhaal tegen, zij wijzen ons de goede weg...

We verzamelen ons bij de Zuiderkerk. Daar krijgt iedereen zijn/haar eigen lichtje. Om 18.30 uur start de wandeling. We lopen gezamenlijk de route van ongeveer drie kilometer langs verschillende scènes uit het kerstverhaal en we eindigen bij de kinderboerderij. Degene die dat wil kan dan aansluiten bij de kerstviering die om 20.00 uur gehouden wordt op de parkeerplaats bij de Ahof.

Kom je ook? Voel je welkom!

Weet jij hoe laat het is?

Fotoverslag Kliederkerk 10 december - thema:

Wanneer het thema van de Kliederkerk 'Weet jij hoe laat het is?' is, moet iedereen natuurlijk wel een horloge hebben :-). Daarom kregen alle kinderen bij binnenkomst een (snoep)horloge.

Er waren verschillende ontdekactiviteiten rond het thema. Zo konden er in zaal 1 tijdmachines en adventskaarsen gemaakt worden. In de hal kon je de tijd nemen om een boekje te lezen, te kleuren, kerstkaarten te maken of gezellig elkaar te ontmoeten. Speciaal voor de tieners was er een 30-secondenspel Advent&Co. En in de keuken werden er koeken omgetoverd tot klokken.

Tijdens de viering staken we de tweede adventskaars aan en baden we het kaarsengebed. De speciale klok ging stuk en er was een klokkenmaker die er helemaal niets van snapte. We hoorden het Godly Play verhaal over de cirkel van het kerkelijk jaar. Het verschil tussen tijd in een lijn en tijd in een cirkel. En natuurlijk zongen we samen. We sloten de viering af door, in een kring, elkaar de zegen toe te zingen.

We kunnen terugkijken op een mooie ochtend!
De foto's vind je op pagina 27.

De volgende Kliederkerk staat gepland voor zondagochtend 21 januari 2024. Dus zet vast in je agenda!



24 DECEMBER 2023, 20.00

KERST BIJ DE AHOF

Op kerstavond organiseren de Aaltense Kerken twee activiteiten: een lichtjesroute en een kerstnachtdienst op het terrein naast de Ahof. Ben je toe aan een avond vol muziek en gezelligheid? Kom langs!

LICHTJESROUTE

Start om 18.30 bij de Zuiderkerk

KERSTZANGDIENST

Start om 20.00 op de parkeerplaats naast de Ahof

Wil je langskomen?
VOEL JE WELKOM!