

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

23e JAARGANG NR. 2 • VRIJDAG 10 NOVEMBER 2023



Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Toekomstverwachting vanuit Pasen

Tekst: ds. Gerhard ter Maat
Afbeelding: Protestantse Kerk Nederland

Worden mensen na hun sterven weer als een druppel in de eeuwige oceaan? 'Nee', zegt ds. Ter Maat. 'We worden niet één pot nat met anderen.' Vanuit Bijbels gezichtspunt legt hij in bijgaand artikel een verband tussen het paasfeest en de opstanding der doden. Een artikel dat we graag plaatsen in dit KerkVenster, waarin de namen staan van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

redactie KerkVenster

Het lichaam is belangrijk

In de krant las ik over een Oekraïense moeder, 42 jaar. Op een dag in maart 2022 is haar man verdwenen. Zij gaat met haar twee zonen, 19 en 10 jaar, op zoek naar hem en koestert de hoop dat hij nog leeft. Gaandeweg krijgen ze te horen dat hij door gewapende mannen uit de auto is gehaald. Ten slotte komen ze bij een ondiep graf. Zij herkent het lichaam van haar man en hij krijgt een eigen graf in hun woonplaats. Zij vertelt: 'Ik ben nog steeds kapot. Maar mijn ziel heeft rust. Hij is hier begraven in onze grond.' Ze veegt haar tranen weg. 'Het lijden is voorbij.' Wie dergelijke verhalen tot zich laat doordringen, beseft hoe belangrijk het lichaam is. Wanneer iemand niet meer thuiskomt en de familie hoort niets, dan geeft dat een verlammende onzekerheid totdat het dode lichaam gevonden wordt. Want dat lichaam is wel de mens die jij kent en liefhebt.

Het onlosmakelijk vervolg op de opstanding van Jezus

Vermiste lichamen, dode lichamen ... In deze harde werkelijkheid van onze wereld word ik steeds weer geraakt door wat Paulus in 1 Korintiërs 15 schrijft over de opstanding van Jezus en het onlosmakelijke vervolg daarop: het opstaan van de doden.

Elk jaar lees ik na eerste paasdag dit hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Pasen is hét grote feest van de kerk; voor mij ook. In de paasnacht en op eerste paasdag mag de paasjubel overheersen: U zij de glorie, opgestane Heer! Maar eerste paasdag breekt voor mij een tijd van bezinning aan, zoals het na de opstanding van Jezus voor zijn volgelingen een zoeken en tasten was. Wat houdt het voor hen in dat hun Heer is opgestaan? Zijn lichaam is anders; Hij komt immers in hun midden staan, terwijl de deuren gesloten zijn. En toch is Hij dezelfde als die gekruisigd is: Jezus, hun Heer. Zij zien het aan zijn handen en zijn zij. Een week later mag Tomas al tastend met zijn handen ontdekken: Hij is werkelijk de gekruisigde van die vrijdag, toen alles donker werd. Hij is anders en toch weer dezelfde als altijd.

Paulus weet wat er leeft aan visies

Bij het lezen van 1 Korintiërs 15 word ik enthousiast over de toekomstverwachting die Paulus aan ons doorgeeft. Het is goed om ons te realiseren dat Paulus wat hij schrijft niet bedacht heeft op zijn studeerkamer, afgezonderd van de buitenwereld. Hij is op reis om in zoveel mogelijk plaatsen van het Romeinse Rijk te vertellen over de opgestane en over de toekomst die ons



wacht. Paulus weet maar al te goed welke uiteenlopende visies er bestaan. Hij is opgegroeid in de universiteitsstad Tarsus, een stad waarin de oude oosterse beschaving en de Griekse cultuur elkaar ontmoeten. Hij heeft genoeg kennis in huis om een goed gesprek te kunnen voeren met de Griekse filosofen van zijn tijd.¹ Bovendien heeft hij als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten,² een rabbijn die in hoge achting stond bij het Joodse volk. Paulus is volop bekend met allerlei stromingen en levensfilosofieën. Hij kent de ideeën waarin gezegd wordt dat de mens ten slotte weer als druppel in de eeuwige oceaan terecht komt, ontdaan van zijn individuele eigenschappen. Hij weet van opvattingen die ervan uitgaan dat een mens pas echt verlost is wanneer hij van zijn lichaam verlost is.

'Iets nieuws', een variatie op een eeuwenoud thema

Ook het Joodse volk, het volk waartoe zowel Jezus als Paulus behoorden, wist dat er uiteenlopende meningen en gezichtspunten bestonden. In 586 voor Christus is Jeruzalem verwoest en kwam het volk in ballingschap in Babel terecht, en daardoor in aanraking met andere godsdienstige opvattingen. Het kwam daar ook de overtuiging tegen dat alles doortrokken is van het goddelijke, en ieder mens een goddelijke vonk in zich heeft.³ Mensvisies die in de tijd van de ballingschap en in Paulus' tijd al bestonden, worden tot in onze tijd gehoord en verteld.

1. Handelingen 17:16-34
2. Handelingen 22:3

3. De gnostiek

In gesprekken vertrouwden gemeenteleden mij weleens toe dat ze met 'iets nieuws' in aanraking waren gekomen, dat hen toch wel meer aansprak dan zij vanuit hun christelijke opvoeding hadden meegekregen. Ze konden dan enigszins teleurgesteld reageren wanneer ik hen vroeg: 'Weet u wel dat wat u 'iets nieuws' noemt een eeuwenoude opvatting is, een variatie op een eeuwenoud thema?'

Ons lichaam mag delen in de verlossing

In 1 Korintiërs 15 zet Paulus voor de volgelingen van Jezus in Korinthe op schrift wat hij in elke plaats waar hij op zijn reizen komt, verkondigt: de opstanding van Jezus uit de dood én de beslissende invloed ervan op de toekomst die wij verwachten. Wat met Jezus' lichaam is gebeurd, zal met ons lichaam gebeuren.

Wij mensen hebben niets goddelijks in ons⁴, maar wij zijn schepselen van God; kostbaar in Gods ogen! Ons lichaam zal sterven - een vergankelijk lichaam -, maar wij zullen een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam ontvangen.⁵

Deze unieke toekomstvisie vanuit het geloof in de opgestane heb ik voor altijd in mijn hart gesloten. Wij zullen niet van ons lichaam verlost worden, maar *ons lichaam mag delen in de verlossing*. We geloven dat God ons een toekomst gunt waar we als compleet mens, als lichaam, mogen rondlopen. Weliswaar anders dan het lichaam van nu, maar toch herkenbaar als dezelfde mens die we altijd zijn geweest. Ik blijf ik en jij blijft jij. We worden niet een pot nat met anderen. Elk mens is uniek en blijft uniek. Dankzij onze gekruisigde en opgestane Heer zullen wij zonder schuld zijn en heeft de dood geen vat meer op ons.

Bij Christus zijn

Paulus denkt vanuit Pasen, vanuit de opgestane Heer, wanneer hij schrijft over de toekomst die ons te wachten staat. Maar hoe is het vanaf de dag waarop wij sterven tot aan de dag van de opstanding van de doden? Paulus schrijft daar heel sober over in zijn brieven. Bij hem geen uitgebreide voorstellingen van de hemel; voor hem staat opnieuw de opgestane Heer centraal. Wanneer we gestorven zijn, zullen we volgens Paulus 'bij Christus zijn'.⁶ Beter kan een mens niet terecht komen na het sterven: je bent bij Hem die een kruis heeft gezet door jouw schuld, en die op de paasmorgen liet zien dat Hij sterker is dan de dood. Bij Hem mag je wachten op het opstaan van de doden.

Wij zullen opstaan

Het raakt mij wanneer families nog steeds in verlammende onzekerheid leven omdat hun geliefden nog niet gevonden zijn. Ik zie voor mijn ogen al die lichamen, die we moesten loslaten omdat de dood hen te sterk was. Ik denk aan het moment waarop mijn lichaam sterft. Steeds mag ik leven vanuit de toekomstverwachting die Paulus vanuit het geloof in de opgestane verwoord heeft. Hierbij passen geen wilde fantasieën, maar slechts het vertrouwen: Hij is opgestaan! Wij zullen opstaan!

4. Het apocalyptische denken

5. 1 Korintiërs 15:53-57

6. Filippenzen 1:23

door ds. Ada Endevelde

De week voor zondag 29 oktober 2023 kreeg ik van twee verschillende gemeenteleden een video waarop een lied staat van Yael Deckelbaum, een joodse zangeres, die een lied zingt dat 'Het gebed van de moeders' heet.

Ik kon het niet zien en horen zonder tranen. Op dit moment is er in de wereld veel aan de gang, er zijn geruchten van oorlog en oorlogen, zoals dat zo treffend in het Bijbelboek de Openbaring van Johannes staat geschreven. Zelfs in deze tijd waren velen, verspreid over de wereld, bijzonder geschokt door de aanval vanuit de Gazastrook op mensen in Israël. Nu, een paar weken later, zijn ook vele mensen ernstig bezorgd om wat er zal gebeuren met gewone mensen in de Gaza. Is dit de opmars naar de vol-

gende wereldoorlog, vragen sommigen zich af? Wat moet je in zo'n tijd nog bidden? Het lijkt zo futiel en zinloos.

Een kyriegebed is de plek om te bidden voor de zorgen over de wereld in de liturgie. Om even al je zorgen en twijfels over de wereld, over je eigen toestand of over de mensen over wie je je zorgen maakt woorden te geven en op te dragen aan God. Ook als je aan het effect twijfelt.

Op zondag 29 oktober hebben we als kyriegebed naar het lied van Yael Deckelbaum geluisterd. Alleen was de Engelse vertaling weggevallen. Sommigen misten dat en daarom staat de Nederlandse vertaling hieronder.

YouTube: [youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY](https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY)

Gebed van de Moeders

*Een fluistering van oceaandwind
Blaast van ver weg
En de was hangt te flapperen
Naar de schaduw van de muur*

*Tussen de lucht en het land
Er zijn mensen die in vrede willen leven
Geef niet op, blijf dromen
Over vrede en welvaart*

*Wanneer de muren van angst smelten
En ik terugkeer uit de ballingschap
En mijn poorten staan open
Naar alles wat echt goed is*

*Kom laten we slapen / een andere zonsopgang
Laten we gaan slapen / en de morgen is hier
We zullen vangen / een moeder zendt
Een duif voor jou / samen met een gebed
Vlieg duif, geloof niet / haar kind naar school
We lachen met het kind / op het geluid
Zodat hij slaapt / van de oorlog*

*De muren van de angst zullen op een dag smelten
En wij zullen terugkeren uit de ballingschap*

Toespraak van Leymah Gbowee*

*Ik wil de tijd nemen om de vrouwen van Women Wage Peace** te feliciteren, ik wil jullie bedanken, omdat jullie opstaan voor de vrede samen met jullie Palestijnse zusters.*

Ik wil jullie bedanken en laten weten dat in een wereld waarin we leven, vrede mogelijk is.

Alleen als vrouwen van integriteit en geloof opstaan voor de toekomst van hun kinderen.

Gefeliciteerd, het is mijn hoop dat jullie blijven strijden voor vrede op een constructieve manier.

Ik kijk uit naar de dag dat ik zal komen en samenkomen met jullie.

Dank jullie voor de kinderen van Israël, dank jullie voor de kinderen van Palestina.

Dank jullie, Vrede! Shalom!

Vervolg lied:

*Van het Noorden naar het Zuiden
Van het Westen naar het Oosten
Luister naar het gebed van de moeders
Breng hen vrede, breng hen vrede.*

Veel van het lied spreekt voor zichzelf, maar bij het vierde couplet is nog wat uitleg nodig. Het is een dubbel couplet, waarbij de ene zangeres een lied zingt en net niet erdoorheen de andere zangeres een ander lied.

Dus hoor je het eerste deel van de zin en het laatste wel achter elkaar, maar wil je begrijpen waar het over gaat, dan moet je het ene couplet lezen van boven naar beneden voor de schuine

streep, en het andere van boven naar beneden achter de schuine streep. De toespraak maakte ook deel uit van het lied.

* Leymah Gbowee is een Liberiaanse vrouw die voor vrede strijdt en in 2011 de Nobelprijs voor de vrede kreeg.

** Deze vredesbeweging is in 2014 gesticht na de 50-daagse Gazaoorlog. [womenwagepeace.org/il/en/about/](https://www.womenwagepeace.org/il/en/about/)

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdrometerweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelt

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Dhr. T.H. Tolkamp, Heidedijk 1A, en mevr. B. Wevers-Nijman, Frankenstraat 91-04, vieren in de komende weken hun verjaardag. Dhr. Tolkamp wordt op 21 november 82 jaar en mevr. Wevers wordt op 1 december 88 jaar. Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.

Open huis vernieuwd mortuarium Bredevoort



Na 34 jaar is het Bredevoortse mortuarium Kloosterhof aan de Kloosterdijk geheel opgeknapt. Vol trots toont het bestuur dit aan het publiek. Er is een open middag op zaterdag 18 november van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 19 november vanaf 19.00 uur (na de Ik-mis-je-wandeling).

tekst en foto: Jos Wessels

Start in 1989

Voorheen werden katholiek en protestant in Bredevoort apart begraven en gebeurde het opbaren vaak thuis. Maar in de jaren 1980 legde de gemeente een nieuwe algemene begraafplaats aan, aan de Kloosterdijk naast de al veel langer bestaande r.-k. begraafplaats. Dat was het moment voor de toen drie Bredevoortse kerken (Nederlands Hervormd, Gereformeerd en Rooms Katholiek) om samen met Bredevoorts Belang en de gemeente de koppen bij elkaar te steken. Men wilde een mortuarium realiseren waar de overledene opgebaard kon worden, afscheid kon worden genomen en de familie kon worden gecondoleerd. In 1989 verrees het gebouw met daarin een opbaarruimte, een werkruimte, een ontvangstruimte en een familiekamer. Er werd een bestuur gevormd waarvan Harrie van der Sligte nu nog over is. Hij heeft in die 34 jaar op de achtergrond zeer veel werk verricht.

Zieken

Bij Gerrit Schokkin (Spiekerdijk) werd in de zomer darmkanker geconstateerd. Gelukkig kon de ziekte bestreden worden door een operatie en waren er geen verdere behandelingen nodig. Die operatie heeft plaatsgevonden op 11 oktober. Gerrit heeft het verblijf in het ziekenhuis goed doorstaan en is bezig thuis te herstellen. We wensen hem van harte beterschap toe. Verder willen we iedereen die tobt met de gezondheid sterkte toewensen en mogelijk beterschap!

Beautykadobank

Ook dit jaar organiseren wij weer een inzameling voor de Beautykadobank. Liggen er nog producten in de kast die je zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld shampoo, douchegel, deodorant, geurtjes en dergelijke? Je kunt er iemand een plezier mee doen door ze in te leveren.

Dit kan bij fam. Mengerink, Hozenstraat 24 in Bredevoort of bij fam. Prinzen, Bredevoortsestraatweg 137 in Aalten.

ds. Ada Endevelt

In januari neemt hij afscheid. Momenteel is Henny Navis de vaste medewerker van het mortuarium.

Mortuarium nu

In de loop der jaren is de aankleding wat gedaeterd geraakt, reden voor het bestuur om het geheel te renoveren en van een frisse verflaag te voorzien. In de afgelopen 34 jaar is er veel veranderd. Niemand had kunnen vermoeden dat het cremieren zo'n vlucht zou nemen en dat Berkenhove onder leiding van het GUV zo'n prominente plaats in zou gaan nemen. Maar nog steeds is er behoefte aan een opbaarruimte in Bredevoort, waar een familie in intieme kring afscheid kan nemen en waar gelegenheid tot condoleren is. Tegenwoordig kent men 24-uurs-service: een familie krijgt de sleutel van Henny Navis, waardoor men er dag en nacht terecht kan.

Iedereen kan hier terecht, bij welke uitvaartorganisatie men ook verzekerd is, en ook als men niet verzekerd is. Een berichtje naar Henny Navis volstaat (tel. 06 2344 8739 of hennynavis@hotmail.com).

De samenwerking met alle uitvaartorganisaties, zoals GUV, Dela, Monuta en andere, is uitstekend. De GUV heeft een flinke donatie gedaan voor de vernieuwbouw, iets waar het bestuur van de Kloosterhof heel blij mee is. Het bestuur is nog steeds samengesteld uit vertegenwoordigers van de kerken en de Bredevoortse bevolking. Het huidige bestuur bestaat uit Henri Wensink voorzitter, Matthijs ten Bruin secretaris, Dieneke Cornelissen penningmeester, Henny Navis, Cor Burgers en Harrie van der Sligte.

Open huis

Tijdens de openstelling op 18 november 's middags en 19 november 's avonds toont het bestuur graag de huidige situatie en legt uit wat de mogelijkheden zijn. Men hoopt op een grote belangstelling.

Open dag mortuarium Kloosterhof

Eerder dit jaar heeft u kunnen lezen dat het Bredevoorts mortuarium opgeknapt zou worden. Daar wordt de komende weken de laatste hand aan gelegd. De inwoners van Bredevoort en omstreken hebben daarmee weer een opgefriste, unieke en kleinschalige plek om afscheid te nemen van overledenen. Het stichtingsbestuur nodigt u daarom uit om op zaterdagmiddag 18 november tussen 14.00 en 17.00 uur het mortuarium zelf te komen bewonderen. Voor u staat koffie/thee/water klaar en ook bestuursleden zullen aanwezig zijn. Mocht u, of uw (klein-)kind, vragen hebben dan zullen wij die proberen te beantwoorden.

Stichting Mortuarium Bredevoort

Vijfde Ik-mis-je-wandeling

Op zondag 19 november wordt in Bredevoort voor de vijfde keer de Ik-mis-je-wandeling gehouden, voor de eerste maal 's avonds om 19.00 uur. De start is bij de molen op de Molenwal. Vandaar gaat het via de St. Joriskerk en Lourdesgrot in het Vestingpark naar de begraafplaats aan de Kloosterdijk. Dankzij de medewerking van de Technische Commissie Bredevoort Schittert is de route goed verlicht.



Bij de Ik-mis-je-wandeling denken we aan dierbaren die niet meer in ons midden zijn. We delen samen het gemis en de herinnering. Dit jaar staan we niet alleen stil bij wat we missen, maar ook bij wat met ons meegaat. Wat willen we koesteren van dierbaren die we in liefde moesten loslaten?

Wat nemen we mee op ons levenspad, daar waar onze eigen reis verder gaat?

Dichter des Achterhoeks Florian Saalmink neemt ons mee op deze reis tijdens de Ik-mis-je-wandeling. Verder werken mee: de jonge koperblazersgroep Barlo-Klooster en het Bredevoorts Stadschoor.

Aangekomen bij de Kloosterhof krijgt ieder een lichtje om te plaatsen bij het graf van een geliefde. Ook kan men het lichtje thuis plaatsen bij een herinneringsplek van een geliefde overledene. Het vernieuwde mortuarium is opengesteld, men kan hier een kijkje in nemen.

Na afloop kunnen we napraten met een kop koffie of thee in 't Koppelhuis op de Markt.

Een groot aantal organisaties uit Bredevoort en de buurtschappen werkt mee, te weten Katholiek

Novembermorgen bij Bredevoort. Foto PR
Links: Florian Saalmink: foto Studio Koektrommel

Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, GUV Uitvaartverzorging, basisschool 't Bastion, Bredevoorts Stadschoor, Blazersensemble Barlo-Bredevoort, Bredevoorts Belang, Kloosters Belang, Haarts Belang, Molen Prins van Oranje, TC Bredevoort Schittert en 't Koppelhuis. Met elkaar stilstaan bij wie we missen staat voorop. De vorige keren merkten we dat deze vorm van herdenking veel mensen aanspreekt; het aantal deelnemers groeit van jaar tot jaar. Ook mensen uit andere plaatsen nemen deel. U bent dus van harte welkom op 19 november om 19.00 uur op de Molenwal.

Lezing over dementie

Op 17 oktober heeft ds. Petra Speelman (sinds januari werkzaam als geestelijk verzorger bij Marga Klompé in Aalten, Bredevoort en Groenlo) een lezing gehouden over dementie, voor mensen die vrijwilligerswerk doen in het pastoraat en belangstellenden uit de gemeente Bredevoort.

Petra begon deze lezing met de geschiedenis van haar eigen moeder. Haar moeder klaagde over 'watten in haar hoofd' en dat ze 'haar weg door de dag kwijtraakte'. Toen de diagnose Alzheimer bij haar werd gesteld, schrok ze daar vreselijk van. Dat is nauwelijks verbazingwekkend, want velen van ons zien een dergelijke diagnose als een langzame weg naar het einde. Daarom is vanaf die dag met de familie afgesproken dat de woorden Alzheimer en dementie niet meer zouden worden genoemd, omdat ze haar moeder meer in de war brachten. In plaats daarvan gingen de familieleden haar aandoening, in navolging van Petra, 'hersens op leeftijd' noemen.

Petra hielp haar moeder de weg te vinden door de dag door een geschreven schema te maken; 09.00 uur ontbijt, 10.00 uur koffie etc.

Toen ze het aan haar moeder liet zien, zei ze erbij: 'Dit is de weg.' Ze bedoelde natuurlijk 'de weg door de dag', waarvan haar moeder gezegd had dat ze die kwijt was. Maar de woorden brachten iets anders naar boven. Haar moeder vulde vrolijk

aan: 'De waarheid en het leven.' Daar hebben ze samen hartelijk om gelachen.

Zo ziet Petra in haar werk haar weg met mensen met dementie als een ontdekkingsreis of puzzeltocht, waarbij je zoekt naar manieren om met iemand contact te hebben. Enkele tips die we met elkaar benoemen: Ga met een vrolijk gezicht. Mensen kunnen je goed lezen als je chagrijnig bent of iets vreselijks hebt meegemaakt. Zie wat er wel is, en niet wat er mist. Geef niet te gauw op als mensen vanuit hun gevoel reageren op je komst. Probeer mensen te bereiken. Soms kan je dat doen door samen foto's van vroeger te bekijken, door samen liederen te zingen of (kinder-)bijbels te bekijken of Rummikub of een ander spelletje te spelen. Probeer te luisteren naar het verhaal van de ander, ook als het voor jou onbegrijpelijk is. Iemand die de tijd neemt om naar je verhaal te luisteren is heel prettig en de zorg heeft er helaas vaak te weinig tijd voor. Ook als de woorden onhelder zijn, of voortdurend herhaald worden, probeer het gevoel achter de woorden te horen. Is het dringende noodzaak, goedmoedigheid, angst, vriendelijkheid of een roep om hulp?

Als woorden niet meer gesproken kunnen worden is iemand geruststellen door een hand aan te raken ook een mogelijkheid. Zo kun je door je trouw, je luisteren, je aanwezigheid kerk-zijn, zelfs zonder God of Jezus maar te noemen.

Voor degenen die op bezoek gaan kan het helpen om met zijn tweeën te gaan, al moet je in dat geval wel oppassen dat de bezochte niet buiten

spel komt te staan. Denk niet te snel dat je het wel weet.

Blijf elk mens als mens beschouwen en niet als 'een demente' of 'een stumperd'. Zie de ander als een méns met dementie, een méns met Alzheimer. Mensen zijn meer dan hun ziekte en elk mens heeft een eigen manier van doen. Zoek de eigenheid. Leer iemands weg door haar of zijn dag kennen. Luister naar de droevige en mooie verhalen.

Er waren achttien mensen. Ik vond het een goede avond, waarbij we elkaar op ideeën brachten en ontroerende en grappige verhalen deelden. Zo krijgt een van de vrijwilligers regelmatig een huwelijksaanzoek als ze mens-erger-je-niet speelt. Het kan verkeren.

ds. Ada Endevelde



Hieronder staan een aantal boeken die je verder kunnen helpen:

- De heldere eenvoud van dementie
- Huub Buijssen
- De magische wereld van Alzheimer
- Huub Buijssen
- Stemmen van de ziel - Hans Siepel
- De verborgen zin van dementie - Hans Stolp



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Verpachting bij inschrijving

Perceel bouwland

Pasopweg te Aalten

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Aalten biedt per 1 januari 2024 bij openbare inschrijving voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

een perceel bouwland

Kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie M, nummer 285, groot 1.37.20 ha. Dit perceel is gelegen aan de Pasopweg te Aalten.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Meer informatie of inschrijven?

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort, telefoon 033 - 467 10 10 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op **vrijdag 24 november 2023** te zijn ingeleverd bij ons kantoor in Amersfoort.

Opening van de enveloppen vindt plaats op **maandag 27 november 2023**. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht.



KKG

Rentmeesters & Makelaars

www.SilasGroep.nl/kkg

KKG is onderdeel van de Silas Groep

Beste gemeenteleden,

In het vorige nummer van KerkVenster deden wij een oproep aan u omdat we op zoek waren naar gemeenteleden die de komende jaren de volkskerstzangdienst willen organiseren.

We zijn erg blij dat al vier gemeenteleden zich hebben gemeld. Daarmee is het voortbestaan van deze dienst gewaarborgd en kan die dus ook dit jaar doorgaan.

Natuurlijk is het nog altijd mogelijk om u hierbij aan te sluiten (scriba.pga@pgaalten.nl, tel. 06 - 1301 7794). Vele handen maken licht werk, en hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Dank voor de aanmelding en heel veel plezier met de voorbereiding.

Gerard Helmink

Giften Restauratiefonds

We hebben vanaf 28-12-2022 de volgende giften ontvangen:

gift van . . .	€ 150,00 en € 100,00 en € 50,00
fam. Lubbers	3 x € 25,00
mevr. Van Lennep-Morsink	2 x € 100,00
dhr. Wildenbeest	€ 10,00
fam. Kerst	€ 6,00
via verkoop kalenders	€ 11,00
openstelling kerk	€ 1103,41

Graag willen alle gulle gevers
hartelijk bedanken.

Siny Veneberg



groenekerkerk@kerkvenster.nl



**kerk
in actie**



Help kinderen in Oekraïne de oorlog door Steun de actie en doneer

Giften Aalten

Via het kerkelijk bureau

Joanne Foundation € 10,00 en € 25,00

Via bankrekening Kerk

Zending 2 X € 25,00
Gift. € 100,00

Via bankrekening diaconie

Joanne Foundation € 100,00
Malawi Gods Cares € 15,00, € 25,00 en € 100,00
Diverse werken € 100,00

Collectes in de kerkdienst

08-10 Missionair werk (PKN) € 127,50
Joanne Foundation € 637,76
Kerk € 304,15
15-10 HVWD € 500,55
Kerk € 517,80
22-10 Werelddiaconaat (KiA) € 572,61
Kerk € 460,27
29-10 Plaatselijke Evangelisatie-
commissie. € 463,65
Kerk € 465,83

Collectes via GIVT

08-10 Missionair werk (PKN) € 27,00
15-10 HVWD € 43,00
Kerk € 10,00
22-10 Werelddiaconaat (KiA) € 36,00
Kerk € 16,00
29-10 Plaatselijke Evangelisatie-
commissie. € 24,00
Kerk € 4,00

**Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!**

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee?

Maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne. Of doneer via de QR-code.

Hartelijk dank!

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

In de week van 20 tm 25 november vindt een landelijke deurcollecte plaats voor dit doel. Daarom brengt de diaconie (commissie Hulp Ver Weg Dichterbij) de collecte graag ook via dit artikel onder de aandacht en beveelt de collecte van harte aan.



Ondertussen bij de kerkrentmeesters

In de morgendienst van 15 oktober in de Oude Helenakerk hebben we afscheid genomen van onze mede-kerkrentmeesters René Veerbeek, Jan Lensink en Wim van Eerden. We hebben heel fijn met elkaar samengewerkt en willen hen daar nogmaals voor bedanken.

In dezelfde morgendienst hebben we twee nieuwe kerkrentmeesters mogen verwelkomen, namelijk Anite Verkerk en Maarten Uenk. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Wij zijn nog op zoek naar een kerkrentmeester met affiniteit voor personeelszaken. Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

De kerkrentmeesters hebben een concept-intentieverklaring voor een eventuele overdracht aan de Gelderse Kerken aangeboden aan de kerkenraad. In deze concept-intentieverklaring staan de voorwaarden die de Gelderse Kerken aan de PG Aalten stelt en andersom. We zijn ons ervan

bewust dat het heel erg lang geduurd heeft voor we zover zijn gekomen. Het was een intensief traject en we zijn ons er ook van bewust dat het een heel emotioneel traject is. In de komende maanden zal hier in een of meerdere gemeentevenonden met u over worden gesproken.

Het orgel in de OHK is aan een onderhoudsbeurt toe. Momenteel worden offertes opgevraagd.

Voor het onderhoud aan de buitenkant van de Oude Helenakerk hebben we een maand geleden een beschrijving gemaakt in een van de edities van KerkVenster. Omdat de technische uitleg vrij taaie kost is, leek het ons leuk en zinvol om een filmpje te maken waarin uitgelegd wordt wat er bij het onderhoud gedaan wordt. In het filmpje stellen de volgende personen zich aan u voor:

- Piet Hoens voorzitter Restauratiefonds
- Henri Boerman huisarchitect OHK
- Bert Schotman hoofdaannemer

Het filmpje staat op de website van de PGA, maar u kunt het ook bekijken door bijgaande QR-code te scannen met uw mobiele telefoon.

Harm Hoftiezer



Nieuwe kerkrentmeesters



Mijn naam is Anite Verkerk, vorig jaar met pensioen gegaan na meer dan 25 jaar fulltime werkzaam te zijn geweest als docent en programmamanager bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Nu dartelt er een hondenuitdager door huis en tuin, die om aandacht vraagt en structuur en plezierige levendigheid brengt in het dagritme. De Achterhoek heeft mij altijd al getrokken en vijftien jaar geleden ben ik definitief naar Aalten verhuisd. Al evenzoveel jaren speel ik, met veel plezier, trompet bij Christelijke Muziekvereniging Jubal in Varsseveld.

Gevraagd om kerkrentmeester te worden bij de Protestantse Gemeente Aalten. Dankbaar dat het geschonken rekentalent niet verloren gaat en dat ik deze gaven in dienst mag brengen voor de Kerk. Maar ook dank voor het door u gegeven vertrouwen om de gelden te mogen beheren.



Mijn naam is Maarten Uenk en sinds kort ben ik kerkrentmeester van de PGA. Ik woon samen met mijn vrouw Dianne en onze drie kinderen Lars, Sven en Femke in het mooie Aaltense Goor. Daar hebben we ook ons melkveebedrijf. Naast de algemene zaken van het kerkrentmeesterschap zal ik mij vooral bezighouden met landerijen.

De ander: put of bron

Een goed verhaal heeft iets van een eyeopener



Ik moet denken aan de opening van een moderamenvergadering waarbij de inleider uit Johannes 4 las, het gedeelte waarin Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw die water komt putten. Dit is nu niet bepaald een voorbeeld van een goed gesprek. Jezus en de Samaritaanse lijken volledig langs elkaar heen te praten. Jezus vraagt en zegt dingen die zij niet kan plaatsen. Ze reageert dan ook afstandelijk, een beetje cynisch zelfs.

Ik was niet zo geboeid door dit stroeve gedeelte. Maar mijn interesse groeide toen de inleider vertelde dat Afrikaanse zusters en broeders hem gewezen hadden op het verschil tussen een put

en een bron. Waterputten is zwaar werk, zeker in een warm land. Een bron daarentegen geeft fris water dat vanzelf naar boven komt. Je hoeft er niets voor te doen. De Samaritaanse is druk in de weer water omhoog te halen uit de put, terwijl Jezus spreekt over levengvend bronwater, als geschenk.

De inleider, visitator in de kerk, voert regelmatig lastige gesprekken als er problemen zijn in gemeenten. De Afrikaanse zusters en broeders hadden hem vanuit dit bijbelgedeelte geleerd dat hij een ander niet moet zien als een put waaruit hij dat moet putten wat hij horen wil.

Zo'n gesprek put beide gesprekspartners snel uit. Hij leerde om de ander te zien als een bron die uit zichzelf veel te bieden heeft, en de moeite waard is om naar te luisteren.

Zijn toepassing raakte me. Zo werd Johannes 4 voor mij toch een goed verhaal: een eyeopener om de ander niet te benaderen als put waar ik van alles uit moet halen, maar als een bron die mij veel te bieden heeft.

*ds. René de Reuver
scriba generale synode*

Informatie-avond mutaties voor bezoekmedewerkers en contactpersonen

Bij de verschillende overleggen van de Taakgroep Pastoraat met bezoekmedewerkers en contactpersonen kwamen vragen over de mutaties naar voren. Meer specifiek; vragen over hoe mutaties bekend worden bij het kerkelijk bureau.

Naar aanleiding hiervan heeft de Taakgroep Pastoraat besloten op donderdag 23 november een informatieavond over mutaties te organiseren voor bezoekmedewerkers en contactpersonen. Marianne Lubbers van het kerkelijk bureau is bereid gevonden een PowerPointpresentatie over dit thema te maken, die ze op de informatieavond zal presenteren en toelichten.

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal de presentatie op papier meegegeven worden.

Ondanks dat de weg van de mutaties vanaf het kerkelijk bureau tot aan de bezoekmedewerkers duidelijk lijkt te zijn, zal ook mevr. Thea de Witte van de Protestantse Bezoekdienst, die de mutaties verzorgd, aanwezig zijn. Ook aan haar kunnen vragen gesteld worden.

De bezoekmedewerkers en contactpersonen hebben een uitnodiging ontvangen.

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Elizabeth van Deventer
Wilma de Jong

Vrijwilligers gezocht bij weeksluiting Beth San

In een team van vrijwilligers werk je samen rond de weeksluiting op zaterdagavond in Beth San. Dit houdt in: bezoekers ophalen en na afloop van de dienst weer terugbrengen.

We starten om 18.30 uur met een kop koffie of thee. Dan zingen we samen en kunnen in deze geloofsgemeenschap vieren. We zijn rond 20.15 uur klaar.

Lijkt je dit een fijne manier om bezig te zijn?

Meld je dan bij mij, Petra Speelman, geestelijk verzorger.

p.speelman@szmk.nl
tel. 06 2643 5389



LHBTIQ+ - inloopavond

Tijdens de voorbereiding van de Pride-dienst op 14 mei jl. kwam naar voren dat we als organisatie graag een vervolg willen geven aan deze kerkdienst.

Omdat in Aalten nog niets georganiseerd wordt voor LHBTIQ+ mensen kwamen we op het idee een ongedwongen inloopavond te organiseren, niet alleen voor de doelgroep maar ook voor alle mensen die zich verbonden voelen met deze groep. Er is ruimte voor een goed gesprek. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Koffie, thee en fris staan klaar op woensdag 29 november. De deur van Ludgerstraat 66 staat vanaf 19.45 uur voor je open.

Pride-viering op 9 juni 2024

Noteer ook deze datum alvast in je (nieuwe) agenda. Mocht je mee willen denken of doen met de Pride-viering in 2024, graag! Even een mailtje of whatsappberichtje naar Rudi ter Maat of Elizabeth van Deventer en je hoort van ons. Tot 29 november!

Marc, Chiem, Rudi en Elizabeth

Rudi ter Maat: ruditermaat@gmail.com

ds. Elizabeth van Deventer:
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl,
tel. 06 1085 5041

Wat ik meeneem

Tekst en foto: Gea Evenhuis

Aan het slot van de serie Wat iemand meeneemt neem ik zelf het woord. Na alle gesprekken met mensen over hun geloof ben ik blij met al het vertrouwen dat in mij gesteld is, blij met de openheid over de twijfels en de overwegingen die mensen lieten zien. Ik neem daaruit mee dat er een oneindig veel kleuren zijn in het geloof, blijkbaar een blijk van de veelzijdigheid van God, het is niet te vatten in eenduidige bewoordingen.

Ik vond het mooi om te zien dat mensen die afscheid hebben genomen van het geloof toch daaruit iets meegenomen hebben, ze raken het niet kwijt. Ik was verrast door de bijzondere of juist vanzelfsprekende plaats die geloven voor hen inneemt. Geen dogmatische, wetmatige stellingnames die onverwrikbaar vaststaan, telkens weer het onderzoekende of twijfelende of eigene. Ik heb er in al deze gesprekken van genoten.

Wat ik zelf altijd meeneem, want het hangt aan een kettinkje om mijn nek, is het Hugenotenkruis. Al heel jong heb ik dat van mijn moeder gekregen, en zij weer van haar moeder. Ik leerde over de geschiedenis van de Hugenoten, hun leerstellingen dat het Woord Gods in de eigen taal gesproken en gelezen mag worden. Eveneens kennen ze geen kerkelijke hiërarchie, en het is niet de priester die de zonden vergeeft, maar het geloof in Jezus Christus als Zoon van God is de leidraad voor een goed leven. Door de Roomse Kerk achtervolgd vonden zij in Nederland een nieuw thuis. Wij zijn een land opgebouwd door vluchtelingen.

Ik werd nieuwsgierig naar de invullingen van godsdiensten en las de verhalen wereldwijd, daarbij telkens de vraag voor mij (ik neem altijd vragen mee!) 'Wat is de essentie van deze godsdienst?' Overal zijn de scheppingsverhalen, overal is er een mystieke ongrijpbare kracht, overal worden leefregels opgesteld om mensen te leren leven. Alleen de vorm waarin het terecht komt is verschillend, de rituelen, de wetten en natuurlijk is er overal het machtsmisbruik door (meestal) mannen. De mens moet nog steeds veel leren over hoe wij hier op aarde een menswaardig bestaan kunnen scheppen.

Wij zijn geschapen naar het Evenbeeld van God, ook wij kunnen scheppen. Wij hebben de talenten en de mogelijkheden om er iets moois van te maken. Wat is dan die vernietigingskant, die schaduwkant van God, die overal 'het kwaad' genoemd wordt? Misschien dat ik die vraag meeneem.





Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten

Sinterklaas- en kerstactie voor de minima

Net als voorgaande jaren organiseren het Meedoenpact Aalten, stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA), Figulus Welzijn en AladnaFM een kerstpakkettenactie in de gemeente Aalten. Ook veel mensen van onze kerkelijke gemeente zijn daarbij betrokken.

De actie is met name bedoeld voor inwoners die om allerlei redenen heel krap bij kas zitten, waardoor zij zich tijdens deze dagen geen extraatje kunnen permitteren.

De Sinterklaasactie is bestemd voor kinderen tot en met 14 jaar. Weet u gezinnen waar zo'n pakketje terecht zou moeten komen, meld dat dan uiterlijk op 15 november aan op info@meedoenpact.nl. De ouders ontvangen dan tussen 20 en 24 november een tasje met lekkernijen en een cadeaubon.

Er komt ook weer een kerstactie voor huishoudens die met de kerstdagen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we in goede samenwerking met lokale ondernemers uit onze

gemeente. Voor de kerstactie geldt dat de aanmeldingen voor 1 december bij ons binnen moeten zijn.

Als u denkt dat deze situatie voor u van toepassing is, en u wilt in aanmerking komen voor een pakket, stuur dan voor 1 december een e-mail naar info@meedoenpact.nl. Geef zowel uw naam en adres op als ook uw gezinssamenstelling, zodat het pakket passend zal zijn bij uw gezinssituatie. Mocht u het zelf niet nodig hebben maar gezinssituaties kennen die voor deze actie in aanmerking komen, geef deze adressen (inclusief gezinssamenstelling) dan gerust door. Wij zullen vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan.

Geld- en wareninzameling

Als u ons wilt steunen, zouden we dat zeer op prijs stellen. U kunt uw bijdrage overmaken naar Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten op rek. NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. decemberacties. Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan de kerstpakkettenactie.

Op 8 en 9 december wordt er bij de SPAR in Bredevoort en Albert Heijn en Jumbo in Aalten weer gevraagd om spullen in te kopen voor de kerstpakketten. Ook daar staan collectebussen, omdat er in de pakketten ook waardebonnen zullen zitten voor de bakker, de slager of de groenteboer.



Dankdag

Foto Jan Ebbers

Op woensdag 1 november vierden we samen Dankdag, toonden we onze dankbaarheid aan de Schepper. Een aantal van u gaf gehoor aan de oproep voor deze dienst om iets waar u dankbaar voor bent mee te nemen. Er had nog meer op de tafel kunnen staan, maar de overvloed was duidelijk. Uit die overvloed willen we delen. Een deel van de 'oogst' van deze viering, dat wat niet mee naar huis genomen is na de dienst, hebben we naar de Voedselbank gebracht. Dank!

ds. Elizabeth van Deventer



In Bredevoort werd Dankdag gevierd met pompoenen. De Dankdag-schikking bestond uit allerlei pompoenen: sierpompoenen, spaghetti-pompoenen, soep-pompoenen en halloweenpompoenen. Na afloop van de dienst mochten de kerkgangers er een uitzoeken en meenemen, inclusief een recept.

Joke Meynen

Foto Wim Drenth

Wie neemt de uitdaging aan

Tekst: Liesbeth Greydanus - Foto: Wim Meynen

Op zondagmiddag 29 oktober loop ik de Loods binnen, waar het druk is vanwege de expositie Barlo Creatief. Ik heb er een ontmoeting met Netty Hengeveld en Jan van Eerden, twee leden van de commissie Kunst Zinnig Aalten.

Hoe is het idee van Kunst Zinnig Aalten ontstaan?

Jan: 'Het kwam door een samenloop van dingen die ik op televisie zag. Allereerst was dat het programma De nieuwe Vermeer. De deelnemers moesten een schilderij van de beroemde meester schilderen dat nergens meer te zien is, maar waarvan men via veilinglijsten weet dat het heeft bestaan: Vrouwen bij het graf van Jezus.

Nu kunnen mensen met een gelovige achtergrond zich al snel een voorstelling maken bij dit onderwerp. Maar deelnemers die niet gelovig waren, moesten eerst het verhaal lezen, zich voorstellen welke gevoelens er speelden. Uiteindelijk slaagde iedereen erin de opdracht in een schilderij te realiseren. Ik vond dat zo mooi dat ik dacht: 'Daar moeten we hier in Aalten iets mee doen.' Iets later las ik een uitspraak van Herman Finkers, die zei dat hij zich niet kon voorstellen dat er iemand is die niet gelooft. Volgens hem gelooft iedereen, ook al noemt de een hem God en een ander iets anders.'

De commissie denkt aan, zoals dat in de taal van nu heet, een challenge voor mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende culturen of kerkelijke gemeenschappen.

Jullie willen het dus niet beperken tot alleen leden van de kerk?

Jan: 'Zoals ik al in het dialectverhaal onlangs schreef, geloof ik niet in God als een man met een lange baard. Ik vind dat best lastig. Wat geloof ik dan? Daarover nadenken vind ik wel zinvol. Het is belangrijk dat we elkaar hierin de ruimte geven.'

Netty: 'Ik denk dat het inderdaad ruimte geeft wanneer je het mag verbeelden.'

Jan van Eerden kwam dus met het idee en nam contact op met Netty Hengeveld. Samen met Heidi Ebbens en Anneke Wattel vormen zij nu de commissie Kunst Zinnig Aalten. Op startzondag konden mensen een foldertje meenemen over dit project. Het ontwerp van de folder is van Ben Lammers en het logo is ontworpen door Jan van Eerden. Inmiddels zijn er een Facebookpagina en een website, gemaakt door David Saffrie, de zoon van Netty Hengeveld.



Wat gaat er met de werken gebeuren?

Netty: 'We denken aan een expositie in de Oude Helenakerk na Pinksteren. Die wordt geopend tijdens een feestelijke viering op 26 mei, waarin ik zelf voorga. We willen de expositie combineren met de zomeropenstelling van de kerk.'

Jan: 'Het liefst willen we dat mensen zich voor 1 december, maar uiterlijk 31 december, opgeven. Als iemand vindt dat het werk te persoonlijk is, mag het ook anoniem ingezonden worden. Wel willen we graag dat iedereen bij het werk een korte uitleg geeft over wat de inspiratie is geweest, wat de gedachte erachter is. Het liefst hebben we dat natuurlijk met naam. Maar nogmaals, het mag ook anoniem.'

Netty vertelt dat er al contact is geweest met de suppoosten en de koster. Ook de kerkenraad heeft enthousiast gereageerd op het idee. En er zijn zelfs al enkele aanmeldingen binnen. De commissie hoopt dat er nog flink wat komen. Neem de uitdaging aan!

kunst-zinnig-aalten.nl

KunstZinnigAalten@gmail.com

Jan van Eerden, tel. 06 3834 4570



Dat voor God geen naam verloren gaat ...

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (26 november) noemen wij de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. In de Oude Helenakerk zal er gelegenheid zijn om bij het noemen van de namen een lichtje aan te steken. Maken de familieleden of andere nabestaanden van deze mogelijkheid geen gebruik, dan zullen de voorgangers de lichtjes aan-

steken. Met het aansteken van het lichtje aan de paaskaars belijden we ons geloof in God, die ons niet bestemd heeft voor het duister van de dood, maar voor de opstanding en het leven in Gods eeuwig licht. In dat geloof willen wij onze overledenen gedenken.

de predikanten en kerkelijk werkers

Aalten



Overledenen 1 november 2022 - 31 oktober 2023

- Willem Evert Eppink
81 jaar, 08-11-2022
- Gerda Johanna Heinen-Wevers
93 jaar, 08-11-2022
- Janny Heusinkveld
75 jaar, 09-11-2022
- Johanna Grada Hoftiezer-Kraaijenbrink
88 jaar, 11-11-2022
- Johanna Antonia Wilhelmina Aalbers-Bouwmeester
88 jaar, 14-11-2022
- Eric Hoens
64 jaar, 20-11-2022
- Aleida Radstaak-Wisselink
94 jaar, 22-11-2022
- Wesselina Gesina Eppink-Kämink
80 jaar, 25-11-2022
- Janna Bouwmeester-Groote Haar
92 jaar, 05-12-2022
- Wandrina Hendrika Gerharda te Paske-Wildenbeest
86 jaar, 17-12-2022
- Johanna Everdina Brunt-van Lochem
82 jaar, 21-12-2022
- Hendrik te Ronde
98 jaar, 28-12-2022
- Hendrik Willem te Giffel
85 jaar, 08-01-2023
- Gerrit Jan Tichelman
94 jaar, 12-01-2023
- Arend Jan Luimes
93 jaar, 13-01-2023
- Johan Gerhard Magis
88 jaar, 17-01-2023
- Hendrika Johanna Büttner-Jansen
98 jaar, 24-01-2023
- Juliana Vaags-Helmink
93 jaar, 24-01-2023
- Hendrika Willemina Aalbers-Schoppers
102 jaar, 26-01-2023
- Paulina Jane Maria Assink-Gadfield
77 jaar, 31-01-2023
- Mathilda Konnik-Rutgers
77 jaar, 02-02-2023
- Jan Willem Rijks
87 jaar, 03-02-2023
- Hendrika Ruessink-Bussink
80 jaar, 03-02-2023
- Willem Holling
91 jaar, 06-02-2023
- Johanna Gezina ter Maat-Lubbers
73 jaar, 08-02-2023
- Aleida te Bokkel-Vaags
73 jaar, 08-02-2023
- Adrianus Pieter Grootendorst
77 jaar, 11-02-2023
- Antjen Johanna Obrink-Piek
96 jaar, 15-02-2023
- Alida Freriks-Esselink,
95 jaar, 01-03-2023
- Albertus Grievink,
93 jaar, 01-03-2023
- Engelbert Kämink,
63 jaar, 06-03-2023
- Gerhardus Bernardus Pampiermole,
98 jaar, 06-03-2023
- Johanna Gesina Timmerman-Brusse,
65 jaar, 08-03-2023
- Berend Willem Boom,
76 jaar, 09-03-2023
- Cunera Doornink-Augustijn
75 jaar, 12-03-2023
- Wolter Delleman
95 jaar, 12-03-2023
- Johan Gerhard Luiten
82 jaar, 13-03-2023
- Nicolaas Maria Rem
80 jaar, 18-03-2023
- Wilhelmina Johanna Geertruida Mengerink-Prinsen
73 jaar, 25-03-2023
- Johanna Wilhelmina Alberdina Veldboom-Hengeveld
62 jaar, 28-03-2023
- Johanna Wilhelmina Kersjes-Hoornenborg
92 jaar, 29-03-2023
- Antonia Johanna Hekkelman
58 jaar, 30-03-2023
- Gerharda Johanna Meijnen-Rougoor
77 jaar, 31-03-2023
- Selma Gerharda Leeuwenstein-Wisselink
91 jaar, 04-04-2023
- Jannigje Heinen-den Hertog
93 jaar, 07-04-2023
- Johan Radstaak
77 jaar, 08-04-2023
- Jan Willem Bollen
89 jaar, 17-04-2023
- Margaretha Tjerkje Frederika Dijkslag-Knossen
88 jaar, 22-04-2023
- Leendert van der Linde
64 jaar, 27-04-2023
- Johanna Willemina Vreeman-Eppink
97 jaar, 28-04-2023
- Derk Jan Heusinkveld
78 jaar, 28-04-2023
- Gerrit Jan Lensink
90 jaar, 29-04-2023
- Grada Johanna Antonetta te Linde-ter Horst
83 jaar, 29-04-2023
- Gerrit Jan Harmen Bruil
81 jaar, 08-05-2023
- Gerrit Jan te Brake
86 jaar, 11-05-2023
- Hendrik Marinus Hollander
78 jaar, 13-05-2023
- Wilhelmina Berendina Johanna Lubbers-Ruesink
85 jaar, 19-05-2023
- Arent Jan Somsen
87 jaar, 20-05-2023
- Johanna Hendrika Kalf-Schreurs
90 jaar, 21-05-2023
- Berendina Luiten-Veerbeek
87 jaar, 23-05-2023
- Harmina Johanna Boom-Westerveld
92 jaar, 23-05-2023
- Willem Johann de Zoeten
88 jaar, 24-05-2023
- Gesina Hoens-Breukelaar
91 jaar, 28-05-2023
- Dina Wamelink-Ruessink
89 jaar, 01-06-2023
- Willemina Hendrika Ansink-Salemink
88 jaar, 02-06-2023
- Hendrika Antonetta Hoitink-Hartemink
89 jaar, 04-06-2023
- Wandrina Johanna Obbink-Schreurs
83 jaar, 08-06-2023
- Anna Louisa Gerharda Breukelaar-Kolenbrander
92 jaar, 12-06-2023



- Adriana Ruitenbeek-Aarnoutse
90 jaar, 23-06-2023
- Everdina Rutgers-Lammers
84 jaar, 10-07-2023
- Johanna Jansen-Heersink
84 jaar, 12-07-2023
- Michel Frits André van Burk
56 jaar, 16-07-2023
- Elizabeth Oskam-Middelhoek
94 jaar, 17-07-2023
- Theodora Geertruida Radstaak-Siebelink
73 jaar, 18-07-2023
- Johanna Wendelina Rijks
61 jaar, 18-07-2023
- Engelina Kaemingk-Houwers
95 jaar, 24-07-2023
- Gerritje Wagenvoort-Nijland
93 jaar, 29-07-2023
- Derk Antonij Wikkerink
94 jaar, 06-08-2023
- Jannie Hendrika Heezen-Blekkink
82 jaar, 10-08-2023
- Bernard Willie Klein Entink
83 jaar, 15-08-2023
- Theodoor Adolf Doornink
90 jaar, 24-08-2023
- Hugo Kuiper
77 jaar, 28-08-2023
- Bernard Willem Stronks
91 jaar, 29-08-2023
- Antonia Blekkink-Bulsink
91 jaar, 01-09-2023
- Anna Gesina Eenink-Jentink
83 jaar, 05-09-2023
- Trijntje Itte Smilda-van der Horst
89 jaar, 07-09-2023
- Theresia Prins-te Paske
54 jaar, 21-09-2023
- Marianne Roelofsen-te Brake
63 jaar, 24-09-2023
- Gido Hendrik Anton Willem Peulers
53 jaar, 26-09-2023
- Gerda Aleida Duenk-Bruggink
83 jaar, 27-09-2023
- Johan Luijmes
69 jaar, 03-10-2023
- Dirkje Aleida Nijman-Heideman
92 jaar, 04-10-2023
- Grada Hendrika ter Maat-Wassink
86 jaar, 05-10-2023
- Hendrika Aleida Koskamp-Stronks
85 jaar, 25-10-2023
- Herman Wisselink
83 jaar, 29-10-2023

Blijven noemen

*Laten wij de namen blijven noemen
van hen die ons ontvallen zijn.
Ze zijn voor ons geplukte bloemen
die bloeiden in de zonneschijn.*

*Laten we hun namen blijven zeggen,
't zijn klanken van 't voorbije leven.
Daar mogen wij dankbaarheid in leggen,
dat wij hen kenden, nog om hen geven.*

*Laten we hun namen blijven fluisteren.
soms met een traan, soms met een lach.
Naar de herinneringen blijven luisteren
van ieder jaar, elk uur en elke dag.*

*Zo worden mensennamen niet vergeten
als nooit bemind en nooit gekend.
Zo mag een ieder van ons weten
dat een gemis ook nimmer went.*

*Laten we de namen steeds weer zeggen.
Het was een leven eens op aard' geboren.
Al hun namen in Gods handen leggen.
Daar zijn ze veilig, niet voor ons verloren.*

Diny Beijersbergen-Groot

bron: www.gedichtensite.nl



Bredevoort



Gedachtenisondag 26 november

Overledenen 1 oktober 2022 - 30 september 2023

- Arjan (Arent Jan) Stronks
op 19-11-2022 in de leeftijd van 54 jaar
- Henk (Hendrik Jan) Wevers
op 21-12-2022 in de leeftijd van 88 jaar
- Annie (Adriana Johanna) Klijnsma-Voltman
op 08-01-2023 in de leeftijd van 87 jaar
- Diny (Dina Engelina) Lammers-Grevink
op 23-02-2023 in de leeftijd van 78 jaar
- Jan (Gerrit-Jan) Heusinkveld
op 13-03-2023 in de leeftijd van 75 jaar
- Hanna (Johanna Berendina Engelina) Geerdes-Reesink
op 09-04-2023 in de leeftijd van 97 jaar
- Rieky (Grada Hendrika) Blekkink-Tieltjes
op 12-04-2023 in de leeftijd van 70 jaar
- Sinus (Johannes Gesusinus) Essink
op 04-06-2023 in de leeftijd van 90 jaar
- Wim (Wilhelm) Sturris
op 05-09-2023 in de leeftijd van 79 jaar

Dialectdienst 'Grond van laeven'

Op 12 november is d'r waer een dialectdienst. Dén wördt dizze kaere georganiseerd deur een boerengespreksgroep. Anleiding um een gespreksgroep te beginnen was vooral pastoraal: wat gebeurt daor bi'j de boer? Kump-e niet in de knel met de stapelende regelgeving?

In eerste instantie denk i-j dan al snel dat dat wel enen groten klaagzang zal waen ewest, want d'r kump nogal wat op het bordjen bi-j den boer tegenwoordig. Maor het tegendeel is waar: het gesprek ging alleraerst over onze wortels. Wat is ow geboortegrond en hoe bu'j geworteld? Hoe stao'j as boer of boerin in het laeven en hoe kump dat dan? Daor blek al rap dat wi-j eigenlijk allemaole heel arg begaon bunt met onzen omgeving en dat iederene d'r wel van aovertuugd is dat d'r wel wat veranderen mot. Starker nog, daor bunne wi-j as boer al elken dag met bezig. Wi-j laeft in het butengebied en hebt met de grillen van de natuur te maken. Daor probaere wi-j ons op an te passen. I-j hoeft ons niet te vertellen dat het klimaat verandert. Wi-j ondervindt dat zelf ok. As boer bu'j gewönd um met veranderingen umme te gaon en die op te pakken, al spölt

natuurlijk wel mét dat wi'j ok alle dage brood op de planke mot brengen. Wat het teggenwaardig wel lastig mek, is dat iederene d'r verstand van dech te hebben. Now vindt de meesten 't prima um 'ns met een ander aover 'de landbouw' te praoten en wi-j hoeft et ook niet altied ens te waen, maor a-j now melkveeholder bunt en de beeste het hele jaor binnen holdt, dan bu'j jô bi-jnao crimineel. Terwijl den boer echt het beste veur hef met ziene beeste. Dit frustreert menig boer en dat mek het wark der niet altied plezaeriger op. In d'n groep hef iederene heel völle liefde veur het vak, maor het vrög ok heel völle van ow as mense en de vraag is of i-j dat met de druk van de butenwereld ok vol könt holden.

Op moment liekt het jô ok wel, as of de hele weld in brand staet. Lao'w dan proberen met mekare, ieder op ziene eigen plaatse en maniere, de weld een klein betjen mooier te maken.

In dizzen dienst zölle wi-j naodenken over het thema: 'Grond van laeven'. Dit doe'w onder begeleiding van Netty Hengeveld. NooTzaak zal voor de muzikale ondersteuning zorgen.

Wi-j ziet ow geerne op 12 november um 10.00 uur in de Zuderkerke in Aalten.



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 16 november
- Donderdag 23 november
- Donderdag 30 november

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 7 december

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!

Voorbede vragen nu ook via mail

Naast dat in de Oude Helenakerk en in de Zunderkerk een voorbedeboek ligt, kunnen degenen die niet naar een van de kerkgebouwen (kunnen) komen, hun voorbede mailen.

Wanneer Netty Hengeveld, Folkert de Jong, Hendrik Jan Zeldenrijk of Elizabeth van Deventer op zondag voorgaat, kunt u de betreffende voorganger uiterlijk vrijdag voor die dienst mailen. Bij andere voorgangers kunnen we de mogelijkheid voor het mailen van voorbeden helaas niet bieden.

Natuurlijk ligt daarnaast het voorbedeboek van de PG Aalten door de week klaar in de stilte-ruimte onder de toren van de Oude Helenakerk,

en vanaf een half uur voor aanvang van de dienst bij de ingang aan de Elim-zijde van de kerk. In de Zunderkerk ligt het voorbedeboek op een tafel in de hal.

Schrijf wat uw hart raakt, dingen waar u / jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen worden meegenomen in het gebed op zondag.

We hopen dat meerdere mensen gebruikmaken van beide mogelijkheden om voorbede te vragen voor dat wat op ons hart ligt.

ds. Elizabeth van Deventer

Neem en lees

November 2023

Vrijdag	10	Openbaring 11:1-14
Zaterdag	11	Openbaring 11:15-19
Zondag	12	Matteüs 24:1-14

Maandag	13	Matteüs 24:15-28
Dinsdag	14	Matteüs 24:29-35
Woensdag	15	Matteüs 24:36-44
Donderdag	16	Matteüs 24:45-51

Vrijdag	17	Openbaring 12:1-12
Zaterdag	18	Openbaring 12:13-18
Zondag	19	Openbaring 13:1-10

Maandag	20	Openbaring 13:11-18
Dinsdag	21	Openbaring 14:1-13
Woensdag	22	Openbaring 14:14-20
Donderdag	23	Psalm 12

Vrijdag	24	Matteüs 25:1-13
Zaterdag	25	Matteüs 25:14-30
Zondag	26	Matteüs 25:31-46

Maandag	27	Openbaring 15:1-8
Dinsdag	28	Openbaring 16:1-11
Woensdag	29	Openbaring 16:12-21
Donderdag	30	Jesaja 63:1-6

December 2023

Vrijdag	1	Jesaja 63:7-14
---------	---	----------------



Weeksluitingen



Zaterdag 11 november 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. P. Speelman -
Heilig Avondmaal

19.00 uur: **Beth San**
ds. E. van Deventer -
Heilig Avondmaal

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 12 november 2023

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelt
collecte: Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Kerkdiensten Aalten



Zondag 12 november 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer -
Heilig Avondmaal
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

10.00 uur: **Zuiderkerk**
mevr. N. Hengeveld -
dialectdienst m.m.v. NooTzaak
collecte: Stichting Sponsh en Kerk

Zaterdag 18 november 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. D. van der Wal

19.00 uur: **Beth San**
Evangelisatiekoor

Zondag 19 november 2023

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. F. Hovinga, Winterswijk
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

19.00 uur: *Ik-mis-je-wandeling*
(startplaats:
molen Prins van Oranje)

Zondag 19 november 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
r.-k.-viering
Christus Koning
met pater Jan ter Maat

09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. R. Faber - *liturgische dienst*
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zaterdag 25 november 2023

18.00 uur: **Ambthuis Bredevoort**
Evangelisatiekoor

19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. B. Fles

19.00 uur: **Beth San**
mevr. M. Rots

Zondag 26 november 2023

10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelt -
gedachtenisdienst
collecte: Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 26 november 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
alle voorgangers -
gedachtenisdienst
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: Pastoraat en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Lensink-Hoftijzer,
Beth San, Ludgerstraat 19
- Gera en Rob Pikaar, Varsveldsestraatweg 18e
- mevr. Arentsen, Ludgerstraat 19- 7 (Beth San)

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

11 nov	dhr. J.H. Helmink Piet Heinstraat 28, 7122 VP	18 nov	dhr. P.L.C. van Meggelen Wikkerinkweg 1, 7122 JE	25 nov	mevr. H.J. Wikkerink-Wiggers Stationsstraat 6/A, 7122 AS
12 nov	mevr. G.J. Lammers-Ruessink 't Villeken 18/A, 7122 PK	19 nov	dhr. A.J. Veldboom Slingelaan 27, 7122 AV	26 nov	mevr. D. Prinsen-Ansink Haartseweg 11/A, 7121 LA
14 nov	mevr. H.J. Prinsen-Schutte Manschotplein 83, 7121 BL	19 nov	mevr. D.A. Wamelink-Tolkamp Zuiderkruis 13, 7122 WX	26 nov	dhr. H.J. te Lindert Frankenstraat 115, 7122 ZS
14 nov	mevr. G.A. te Winkel-Wensink Smitskamp 150/A, 7121 HL	21 nov	mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink Vragenderweg 3, 7121 RK	26 nov	dhr. W. Koskamp Laan van Kobus 2, 7122 TK
15 nov	mevr. H. Lievers-ter Horst Vondelstraat 28, 7121 VC	21 nov	mevr. M.G. van der Meij Ludgerstraat 48, 7121 EM	26 nov	mevr. G. Bouwers-Warringa Willebrordstraat 9, 7121 DR
16 nov	mevr. W.H. Heezen-Oldenhove Frankenstraat 83/06, 7122 ZS	21 nov	mevr. A.G. Eppink-Bömer Ludgerstraat 15/05, 7121 EG	27 nov	mevr. A.G. Sloetjes-Legters Geurdenstraat 6, 7122 CG
16 nov	mevr. R. Lensink-Tolkamp Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB	21 nov	dhr. H.W. van Eerden Markerinkdijk 36, 7122 RK	27 nov	mevr. J.A. Jansen-Lammers Varsseveldsestraatweg 60, 7122 CE
16 nov	mevr. G.B. Bussink-Eenink Keizersweg 50, 7121 GS	23 nov	mevr. L.D. Wiggers Haermansweijde 30, 7121 WL	29 nov	dhr. G.H. Mateman Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
17 nov	mevr. A.H. Tolkamp-Rougoor, Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG	24 nov	dhr. W. Brunsveld Kruisdijk 29, 7122 JX	30 nov	mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
18 nov	mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR	25 nov	mevr. D.G. Hoefman-Lapré Trompstraat 6, 7122 VW	1 dec	dhr. G.J. Nijeboer Smitskamp 126, 7121 HL
		25 nov	dhr. H.G. Wamelink Frankenstraat 83/02, 7122 ZS		
		25 nov	dhr. H.L. Helmink Hessenweg 2, 7121 MG		

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Er zijn ook al velen die zich op allerlei manieren inzetten voor de mensen om hen heen. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Maar allemaal heel belangrijk. Het wordt zeer gewaardeerd. Ook als je er misschien geen compliment voor krijgt en het als vanzelfsprekend wordt gezien. We hebben elkaar hard nodig. In goede tijden, maar ook juist in moeilijke en zware tijden. Samen zijn we de gemeente, het lichaam van Christus. Samen kunnen we dingen die we alleen niet kunnen.

*dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend zijn je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest*

*(uit de liturgie van de Week van Gebed,
januari 2016)*

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Overleden

Op 29 oktober is dhr. Herman Wisselink, Ambtshuiswal 1-09, overleden. Hij hield van het leven en genoot erg van zingen. Door alles heen vertrouwd hij met heel zijn hart op God. We wensen zijn zus en andere familie troost en kracht toe bij dit verlies.

Zieken

Er zijn meerder zieken in de wijk. Laten we om ons heen kijken en waar we kunnen elkaar ondersteunen en bemoedigen. Een vriendelijk woord, een gebed, een kaartje, een belletje of een helpende hand; alles is welkom. Het kan zoveel doen. Veel meer dan we ons vaak realiseren. Het kan zorgen voor blijdschap, moed en een lichtpunt op een moeilijke, donkere dag.

Zegen

Ik wil jullie dan ook de volgende zegen meegeven voor de tijd die komt.
Een zegen voor lijf en leden.

*Gezegend zijn je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend zijn je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben
zullen horen.*

*Gezegend zijn je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God
mogen zien.*

*Gezegend zijn je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend zijn je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend zijn je handen*

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Pastoraat

'Meeleven en omzien naar elkaar' is het motto van de Protestantse Gemeente Aalten. De bezoekmedewerkers spelen een belangrijke rol bij het contact met gemeenteleden. Uit bijeenkomsten met de bezoekmedewerkers is gebleken dat niet ieder gemeentelid een bezoek of kaart op

prijs stelt. Vanaf half november kunt u een brief in de bus verwachten waarop u kunt aangeven welke manier van pastoraat u prettig vindt. Daarnaast kunt u altijd blijde of verdrietige bijzonderheden aan de bezoekermedewerker doorgeven. Zo geeft u de Protestantse Gemeente Aalten de gelegenheid met u mee te leven in goede en minder goede dagen op een manier die bij u past: pastoraat op maat.

Zieken

Mensen uit de wijk die lijden aan lijf of leven, lichamelijk of psychisch, wens ik een voorspoedig en zo mogelijk volledig herstel toe. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekermedewerker) weten.

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@gmail.com



Grond van laeven - dialectviering

Tiedens de pastorale gespreksgroep met boeren uut Aalten en umstreken kwam de vraoge of ik met eur een dialectviering zol willen verzörgen. In die dienst zol 't dan gaon aover 'grond'. Dat is ok 't thema wa-w met mekare in de groepe hebt besproken. Wat is ow geboortegrond of op welke grond boer i'j? Wat vrög die grond van ow en wat gef die grond ow? Welke grondwaerden he-j van huus uut mét ekregen? Wat is ow bestaansgrond (ow geleuf)? Hoe verhölt zich dat met ow wark? En vanzelfsprekend he-w 't daorbi'j ehad aover de uitdagingen waar de hele sector veur steet. Politieke antwoorden könne wi'j en wille wi'j in dizzen dienst niet geven, maor der is wel wat te zeggen aover de Biebelse 'grond van laeven' die niet allenig boeren wat te zeggen hef.

Vuul ow welkom op zondag 12 november um 10.00 uur in de Zuderkerke in een dienst waarin NooTzaak métwarkt.

Koester de namen - gedachtenisviering

Op 26 november om 09.30 uur in de Oude Helenakerk zullen wij met elkaar stilstaan bij hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In een sfeer van gedeeld verdriet en gemis zullen hun namen worden genoemd en zullen er lichtjes voor hen worden ontstoken. Wij zullen (zingend) bidden tot God: *Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij U en bij ons!*

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten met de pastores die aan deze dienst meewerken.

Zieken

Mevr. Ottevanger-Amersfoort, Hoge Veld 1A, werd gedurende zes weken opgenomen in zowel het ziekenhuis als in Pronsweide. Op 31 oktober kwam

Huwelijksjubilea

Op 15 november waren dhr. en mevr. Te Winkel-Vaags, wonende aan de Smitskamp 150, 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Mocht u uw huwelijksjubileum hier graag vermeld hebben, laat het dan uw bezoekermedewerker weten of stuur mij een mailbericht.

Nascholing

Op 20 en 21 november verblijf ik weer in Doorn voor de primaire nascholing voor nieuwe predikanten. Ik ben die maandag en dinsdag niet beschikbaar of bereikbaar. In dringende situaties kunt u deze dagen contact opnemen met mijn collega Wilma de Jong.

ze weer thuis. We wens haar en de zieken die hier niet genoemd willen worden sterkte en zo mogelijk een goed herstel toe.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekermedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje, zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Ziekenhuis

In de afgelopen weken zijn er geen mensen uit onze wijk in het ziekenhuis opgenomen die in KerkVenster vermeld willen worden.

Wij wens alle zieken en degenen die om hen heen staan Gods kracht en nabijheid toe.

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Social media

Op mijn Facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, of anders een whatsapp-berichtje sturen of mij mailen. Mijn nieuwe mailadres is: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl.

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Overlijden

Op 25 oktober is op 85-jarige leeftijd overleden mevr. Riek Koskamp-Stronks, Ambthuiswal 2-03 in Bredevoort. Wij wens haar nabestaanden Gods troostende nabijheid in dit gemis.

Ziekte

Mevr. Knuvers-Lammers, Manschotplein, is gevallen. Zij is met een scheurtje in haar bekken in het SKB opgenomen. Op moment van schrijven verblijft ze op afdeling D1 kamer 134.

Ook dhr. Piet Nagel, Trompstraat 1, bezoekermedewerker in de secties 23A, 25C en 25D, is gevallen. Piet heeft hierbij de palm van zijn hand gescheurd en verschillende vingers gebroken.

Wij wens mevr. Knuvers en Piet Nagel van harte een goed en voorspoedig herstel en Gods zegen toe.

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen, en tevens ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn, Gods voelbare nabijheid en zegen.

Ter bemoediging de volgende tekst, naar een oude Ierse zegen:

*Moge je Gods licht zien
Op het pad dat voor je ligt
Als de weg die je bewandeld duister is*

*Moge je altijd
Ook in een tijd van treurnis
Het lieflijke gezang van de vogels horen*

*Moge, ook in moeilijke tijden, je hart
Nooit versteend raken door hardheid*

*Moge je altijd beseffen
Als schaduwen over je vallen
Dat je nooit alleen wandelt.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn, of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Dankbaar

Van mevr. Hermien Tolkamp, Boomkampstraat, ontving ik het volgende bericht:

Na een moeizaam begin van het jaar en een korte ziekenhuisopname ben ik weer opgeknapt. Wel met een aangepast leven. Nu heb ik (wat ik als kleuter nooit heb gehad) een driewieler. Daar ben ik zo blij mee. Nu kan ik weer genieten van het fietsen. Niet bang om te vallen. Gelukkig is de val van mijn man ook redelijk goed afgelopen. Dus alles om dankbaar voor te zijn.

Pastoraat

Vacante sectie /contactpersoon

Sectie 23A, Lijsterbeslaan, is vacant. Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht. Misschien voelt u ervoor om bezoekwerk te gaan doen, maar twijfelt u en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoekdienst, mevr. Joke Rutgers, tel. 0543-476368 of met de contactpersoon van sectie 23, mevr. Dinie Hogeweg-Eppink, of met mij.

Pastoraal Wijkteam Overleg

Dinsdag 24 oktober heeft het Pastoraal Wijkteam Overleg (PWO) plaatsgevonden. Het was een goed overleg, waarbij verschillende zaken aan de orde zijn gekomen en besproken. Aansluitend was er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee te spreken.

Enquête

Omdat we dankbaar zijn voor alle bezoekmedewerkers en hen zoveel mogelijk willen ondersteunen bij het bezoekwerk, heeft de Taakgroep Pastoraat besloten een enquête onder alle gemeenteleden te houden. Het doel van de enquête is te inventariseren of bezoek van de bezoekmedewerker, bezoek namens de kerk, op prijs wordt gesteld en in welke vorm. De komende tijd zult u een enquêteformulier van uw bezoekmedewerker ontvangen.

Wijkdag 2024

In 2024 willen wij een wijkdag organiseren voor wijk Noord-geel. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat er een groepje mensen, samen met mij, de organisatie van deze dag op zich zou willen nemen. Er hebben zich al drie mensen aangemeld en dat is heel fijn, maar wel kwetsbaar. Het zou mooi zijn als er nog twee mensen gevonden kunnen worden.

Indien u meer informatie wilt of u direct wilt aanmelden, dan kunt u dit bij mij doen.

Avond over mutaties

Op donderdag 23 november wordt er een avond georganiseerd voor bezoekmedewerkers en contactpersonen over mutaties. Zie het artikel elders in dit blad.

Persoonlijk

Mocht u een (kennismakings-) bezoek van mij op prijs stellen, dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto. Ik ben, onder voorbehoud, ingeroosterd voor de inloopochtend in Elim op 23 november en 7 december. Graag ontmoet ik u ook daar.

Wat kan ik zeggen betreffende de vele brandhaarden en oorlogen in de wereld. Zoveel leed en kwaad. Ik kan het vaak niet bevatten. Troost haal ik uit de gedachte dat men in de joodse traditie, ondanks alles, gebed begint met een lofzang aan God.

Tijdens het Pastoraal Wijkteam Overleg hebben we dit gedaan in de vorm van een lied:

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

Dit betekent:

Daar waar naastenliefde en liefde is, daar is God.

U allen en de wereld zijn Geest van liefde en vrede toegewent.

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Op 25 oktober waren Jan en Ineke Heideman-Ter Horst, Kobusweg 5, 50 jaar getrouwd. Wat een bijzondere dag! Van harte gefeliciteerd! Wij hopen dat jullie een prachtige dag hebben gehad met allen die jullie lief zijn.

Wie in de wijk wel een 'baksel van liefde' kan gebruiken, laat het me weten. Dit is een cadeautje van het netwerk rond Kobus; verschillende mensen in de wijk die het belangrijk vinden om te zien naar elkaar. Daar zitten mensen tussen die beter dan gemiddeld taarten en cakes kunnen bakken. Wie in de wijk een steuntje nodig heeft, of hij/zij nu kerklid is of niet, stuur het door.

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee

Wie ben jij

Woensdag 15 november
om 20.00 uur
bij Schiller

Wie ben je eigenlijk?



Ieder 'biertje' beginnen we met een voorstelrondje, omdat er nooit twee keer dezelfde mensen zitten. Hoe heet je en waarom ben je hier?

Dan kom je altijd wel wat te weten over iemand, maar uiteraard nooit het hele verhaal. Identiteit is veel meer dan je naam. Je kunt denken aan

afkomst, voorouders, familie, maar ook gender, geartheid, inkomen, religie etc. Nog niet zo heel lang geleden lagen die dingen veel meer vast dan ze nu liggen. Kies je nu je identiteit? En wat kies je dan? En hoe? Of is het helemaal geen kwestie van keuze? En welke identiteit is voor jou het belangrijkste? Wie ben je eigenlijk?



In memoriam

Wilhelm Sturris

~ Wim ~

geboren
11 november 1943
overleden
5 september 2023



Wim werd geboren als derde kind van Jan en Fina Sturris-Tolkamp. Na zijn schooltijd werkte hij als boerenknecht bij boer Drentel en bij sloperij Prinsen. Bij boeren in de omgeving hielp hij met tractorwerk. Van 1966 tot 1976 haalde hij melkbussen op voor de melkfabriek in Aalten en Winterswijk.

Tijdens danses bij De Domme Aanleg leerde hij Willy Prinsen uit Barlo kennen. In 1966 trouwden ze en gingen wonen op de boerderij van Wim zijn ouders aan de Heidedijk 4. In 1967 werd Anke en in 1969 Gerald geboren.

Wim hield van gezelligheid, biljarten bij De Domme Aanleg, het Volksfeest in Bredevoort en dansen. De quickstep en de wals waren favoriet. Andere hobby's van Wim waren kaarten, schieten bij de Kloosterse schietvereniging, de gondelvaart in Bredevoort (die later werd vervangen door Bredevoort Schittert) en gymnastiek- en volleybalvereniging De Herfstblaadjes.

Wim werd de trotse opa van vijf kleinkinderen. Met hen ging hij veel op pad: fietsen en leuke dingen doen.

In 2015 werd na onderzoek de diagnose Parkinson gesteld, waardoor Wim minder mobiel werd. De laatste jaren was hij steeds vaker thuis, waar hij naar tractors keek. Ook fietste hij graag in de omgeving.

Willy zorgde voor hem zo goed ze kon, maar op 14 april van het afgelopen jaar was opname onvermijdelijk.

Eerst werd hij twee weken in Arnhem geplaatst, maar op 28 april was er plaats in Pronswede.

Op 28 juni is hij nog een keer thuis geweest. Daar heeft hij erg van genoten. Ook bezocht hij nog het corso in Winterswijk.

Op 5 september is hij in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen.

familie Sturris

Hendrika Aleida Koskamp-Stronks

~ Riek ~

geboren
23 september 1938
overleden
25 oktober 2023



Heer, ik kom tot U. Deze tekst stond bovenaan de rouwkaart. Het is haar eigen handschrift, uit een notitieboekje. Ze is dan ook in groot vertrouwen op de Heer heengegaan.

Riek werd geboren op Dale 69, wat nu Engelandsdijk 1 is. De naam van het huis is Dahlia, vandaar de dahlia op de voorkant van de rouwkaart.

Ze groeide op in een gezin met acht kinderen en vaak heeft ze verteld dat, als ze haar vader vroegen hoeveel kinderen hij had, hij dan zei: 'Twee-en-een-half dozijn.'

Haar ouders hadden een kruidenierszaak, en ook werden door haar vader bij verschillende kippenboeren in de buurt de eieren opgehaald en thuis verzameld, waarna ze naar de groothandel gingen.

In de zomer kwamen er regelmatig pension-gasten en dat vond Riek erg interessant. Ze moesten dan de tafel dekken met een mooi tafelkleed en het bestek op de juiste plaats leggen.

In 1958 is Riek getrouwd met Bernard Koskamp en verhuisd naar Dale 79, tegenwoordig Bruninkweg 3, het ouderlijke huis van Bernard. Ze hebben samen drie kinderen gekregen: Arjen, Annet en Benno.

Ze hadden al jong kleinkinderen en daar hebben ze erg van genoten. Er zijn zeven kleinkinderen en tien achterkleinkinderen geboren. De achterkleinkinderen heeft Bernard helaas niet meer mee mogen maken omdat hij in 2004 op 68-jarige leeftijd is overleden.

Na het overlijden van Bernard, die Riek de laatste maanden liefdevol verzorgd heeft, viel ze in een innerlijke leegte. Ze ging veel op pad om afleiding te zoeken, maar het alleen-zijn vond ze heel moeilijk.

Riek heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, o.a. in het ziekenhuis in Winterswijk, collecteren voor verschillende instanties, bezoeker van de kerk en bij de oogstfeesten in Dale haver of rogge binden.

In 2019 heeft Riek een nieuwe heup gekregen, met daarbij de nodige complicaties. In die tijd begon ze te dementeren en dit ging allemaal best wel snel. Ze ging eerst naar de dagbesteding in Beth San en in 2021 is ze verhuisd naar het Ambthuis in Bredevoort. Daar heeft ze bijna twee jaar gewoond en is er zeer liefdevol verzorgd. Ze werd door vrijwilligers van de kerk van Bredevoort op zondagmorgen opgehaald en na de dienst weer naar 'huis' gebracht. Wekelijks ging ze fietsen met Joop op de duofiets, waar ze erg van genoot. Ze kreeg veel bezoek, werd opgehaald voor feestjes, kreeg kaarten en bloemen enz. We vonden het fijn te ervaren dat veel mensen, op wat voor manier dan ook, geprobeerd hebben het leven van Riek te veraangenamen, ondanks dat het niet altijd even makkelijk was de laatste jaren.

de kinderen

Gedenkdag

*Jou missend
gedenk ik jou*

*Jou missend
vier ik je naam
op deze gedenkdag*

*Jou missend
noem ik je naam,
jou noemen
geeft mij lucht*

*Jou gedenkend
dank ik je
om wie je was,
om wie je nog bent*

*Jou dankend,
jou gedenkend,
jou vierend,
jou missend,
zoek ik mijn weg
verder*

Marinus van den Berg

*bron: 'Voor wie los moet laten,
gedachten bij het afscheid'*

*uitgave van de Protestantse Kerk
in Nederland*



Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart, moeder van Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (14).

Aan de wandel

De wandelende takken van onze zoon wonen in een grote glazen pot, goed afgesloten met een deksel voorzien van gaas.

Als onze zoon de pot van de wandelende takken schoonmaakt, doet hij eerst de wandelende takken een voor een in een bakje. En ... hij telt ze, zodat hij weet dat hij ze allemaal uit de pot heeft gevist. 'Hoeveel heb ik er ook al weer?' vraagt hij geregeld aan mij. 'Dat weet ik niet. Schrijf het dan voor jezelf op' zeg ik, 'dan weet je zeker of je ze allemaal hebt.' 'Ja, ja, ik weet het wel', krijg ik dan als antwoord.

En een week later gaat het gesprek bijna hetzelfde: 'Anneke, hoeveel wandelende takken zaten er ook alweer in deze pot?' 'Dat zou je toch opschrijven?' antwoord ik. 'Ik weet het ook niet. Het zijn jouw wandelende takken. Hoezo dan? Mis je er eentje?'

'Ik weet het niet' zegt hij. 'Had ik er niet zeven? Ik tel er maar zes.'

'Nou, ze kunnen niet uit de pot, dus dan zou ik nog maar even goed zoeken.'

Hij zoekt nog even door, maar kan niets vinden. Dit gesprek herhaalt zich regelmatig. Kennelijk



blijft het te moeilijk om het aantal even op te schrijven. Ik denk er verder niet meer over na en ga door met mijn eigen werk.

Het regent en een van de poezen komt met natte pootjes binnen. Ik laat haar in de keuken om te eten. Om te voorkomen dat de keuken en kamer onder de nattigheid komen, pak ik een 'oud' doekje om haar pootjes af te drogen. Tot mijn schrik zie ik opeens iets op de grond dat hevig heen en weer wiebelt en begint te lopen. Ik kan nog net een gil onderdrukken. Nieuwsgierig probeer ik te zien wat het is. Als ik van heel dichtbij kijk, kan ik mijn ogen niet geloven. Het is een wandelende tak! Hoe komt die daar? Er schiet van alles door mijn hoofd; Komt hij met de poes mee van buiten? Heeft een van de kinderen de pot open gedaan? Hebben de katten misschien de pot omgegooid en er eentje laten ontsnappen? Maar nee, dat kan het allemaal niet zijn. De pot zit goed dicht en staat op een veilige plek.

En dan hoor ik mezelf opeens weer zeggen: 'Schrijf voor jezelf op hoeveel takken je hebt.'

Kennelijk is er dus tóch een tak gevallen en aan de wandel gegaan. Op de een of andere manier is hij tijdens zijn wandelende-tak-tocht in de keuken terechtgekomen. Die wandeltocht moet voor het beestje een hele belevenis geweest zijn; hongerige katten ontlopen, vele, vele voetstappen ontwijken en niet opgezogen worden ... wat een wonder dat het beestje nog leeft! Na van mijn schrik en verbazing te zijn bekomen, pak ik hem voorzichtig op en zet hem bij de andere. Vanaf nu schrijft onze zoon het aantal takken toch maar op.



Gebed: Houd ons dichtbij U

*Heer, als een kind willen wij
ons toevertrouwen aan U,
in alles wat de toekomst brengt.
Help ons en leer ons vertrouwen
dat U er bent, en blijft.*

*We bidden om ontferming
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn.
U kent de weg die wij gaan,
dank U dat wij op U mogen vertrouwen.
Zegen ons en zegen die ons lief zijn,
houd ons dicht bij U.*

*We bidden om ontferming
voor alle mensen op deze aarde.
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,
dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan.
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U
en voor elkaar.*

*We bidden om ontferming
voor ieder kind op aarde,
voor ieder die kwetsbaar is,
voor ieder die zwaar aan het leven tilt.
Stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.*

*Want Uw trouw is groot,
open onze ogen daarvoor!
U blijft altijd dezelfde,
Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus' naam.*

Amen

ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

bron: Petrus | Protestantse Kerk in Nederland

Levenslessen van een Rabbijn

Tekst: Marieke Andela-Hofstede

Op vrijdag 27 oktober werd de jaarlijkse Nacht van de Theologie gehouden. Het thema was dit keer Moed. Gedurende deze nacht werd het theologische boek van het jaar 2023 bekendgemaakt. Vijf boeken waren genomineerd. Gekozen werd voor 'Levenslessen van een rabbijn', door Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire.



Waarom is dit boek zo mooi?

Het is een bescheiden boekje (160 pagina's) met een zeer rijke inhoud. De tien hoofdstukken bevatten levenslessen rond thema's als hoop, verlies, verzet, schuld, verzoening en levensvreugde. Zelf heb ik dit boek kort na het verschijnen gekocht en al meerdere keren gelezen, telkens een kort stukje. Niet omdat het moeizaam leest, integendeel. De rabbijn lardeert zijn lessen met talloze verhalen en anekdotes, en journalist Annemiek Leclaire (die hem interviewde) heeft het allemaal mooi opgeschreven. Dat ik elke keer een kort stukje lees, is omdat het echt gaat om levenslessen die je tot je door moet laten dringen. Ze raken de binnenkant. Rabbijn Soetendorp onderzoekt in dit boek vertellenderwijs wat het betekent om hoopvol en moedig te leven, voor jezelf en voor de ander.

Onderduikkind

Awraham Soetendorp heeft een bijzondere levensgeschiedenis. Hij werd geboren in 1943 in Amsterdam. De eerste twee jaren van zijn leven bracht hij door op een onderduikadres, nadat hij - drie maanden oud - op miraculeuze wijze was ontsnapt aan deportatie. Hij kwam terecht bij Bertus en Ria van der Kemp, twee rechtvaardigen uit de volken. Soetendorp hecht eraan dat hun namen genoemd blijven. Als tweejarig jongetje keerde hij terug naar zijn ouders, die de oorlog op andere onderduikadressen hadden overleefd.

Hij kwam in een getraumatiseerd gezin waar hij, zoals hij het zelf beschrijft, 'al belachelijk vroeg de rol van volwassene op zich moest nemen'. Onbevangen kind zijn was er niet bij, omdat hij de pijn van zijn ouders aanvoelde en al jong wist dat veel familieleden waren omgebracht. Toch was er thuis ook hoop en veerkracht, gevoed door bijvoorbeeld het samen vieren van de sabbat, elke week opnieuw.

Elke ontmoeting is een kans

Toen Awraham Soetendorp 13 jaar oud was, vertelde zijn vader hem voor het eerst wat er precies was gebeurd in de nacht waarin hij naar zijn onderduikadres werd gebracht. Een SS-officier, die met zijn mannen het gezin kwam ophalen, keek een moment in de wieg met de kleine Awraham. Na een heftige woordenwisseling met de vader vertrok deze officier met de mededeling dat hij de volgende dag zou terugkomen. Hij wist natuurlijk dat ze dan zouden ontsnappen. 'Mijn vader zei tegen mij: 'En vergeet nooit, mijn, jongen, er stonden tranen in de ogen van de SS-officier en deze tranen hebben ons leven gered.''

Dit gesprek met zijn vader is voor rabbijn Soetendorp geworden tot een bron van hoop. Zoals hij het zelf zegt: 'Het is voor mij altijd noodzakelijk geweest vast te houden aan de hoop waar dit gesprek over gaat. Dat er in elke ontmoeting een kans kan liggen iets ten goede te keren.'

Vanuit deze overtuiging heeft hij zich zijn leven lang ingezet voor een rechtvaardiger wereld. Onvermoeibaar ging en gaat hij in gesprek, het liefst met jonge mensen. Vaak vertelt hij dan hoe hij zelf is gered door de ontroering van een SS'er en door de moed van zijn onderduikouders.

In zijn boek beschrijft hij een bezoek aan een schoolklas in Zeeland. Een kind zei daar tegen hem: 'Meneer Soetendorp, u zegt dat u geluk hebt gehad omdat u het overleefd hebt. Maar het was geen 'geluk', God wilde dat u gered werd.' Soetendorp antwoordde daarop: 'God wilde dat ieder kind gered werd. Ik had het geluk om in handen te vallen van mensen die dat begrepen.'

Daden van lichtheid

Een hoofdstuk dat me aansprak gaat over de vrije wil waarmee wij mensen geschapen zijn. Volgens een joodse midrasj protesteerden de engelen hiertegen, maar God antwoordde: 'Jullie die perfect zijn, kunnen de Thora niet bewaren en de opdrachten niet uitvoeren. De mensen die over vrije keuze beschikken, die fouten maken en vervolgens tot inkeer kunnen komen, die kunnen met Mij de wereld volmaken.'

Tegen het donker in kunnen mensen het licht in de schepping terugbrengen door het doen van mitswot - goede daden. Die daden hoeven maar

heel klein te zijn. Een bemoedigende hand op een schouder, een luisterend oor, het openen van een deur. Door kleine daden van lichtheid komt het herstel van gebrokenheid naderbij: de tikoen olam - de vervolmaking van vrede en recht. Iedereen kan daaraan bijdragen, in elke situatie.

Het drijfhout van de hoop

Indruk maakte ook het hoofdstuk over schuld en geweten. Dit hoofdstuk begint met wat de jonge Awraham overkwam toen hij als negenjarige jongen een ernstig ongeluk veroorzaakte. Zijn zusje Leah verloor hierdoor een oog. Lange tijd ging hij gebukt onder gevoelens van schuld. 'Niemand nam mij iets kwalijk, maar het duurde lang voordat ik mijzelf kon vergeven.' Uiteindelijk kon hij verder met zijn geliefde zus en ook met zichzelf. Het gevoel van schuld, dat hem als kind tot wanhoop dreef, wist hij om te zetten in pogingen het rechtvaardige na te streven en de hoop op een betere wereld niet op te geven. Zoals hij het kort na 7 oktober verwoordde tijdens een ontmoeting tussen moslims, christenen en joden: 'Ik houd mij vast aan het drijfhout van de hoop.'

In onze gebroken wereld is behoefte aan geestelijke leiders die uit zijn op verzoening en verbinding. Het boek 'Levenslessen van een rabbijn' wil hieraan een bijdrage leveren. Het is een toegankelijk en wijs boek, dat inspireert en richting wijst in deze tijd vol verwarring.

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclaire /
Levenslessen van een rabbijn
Uitgeverij Balans
Prijs € 20,00 - E-book € 9,99

gedragen
opgetild
door de wind

naast
de ander staan
verdragen
inzien
omzien

met hart en ziel
jaargetijden
levenservaringen

wat
raakt de mens
bewust
onbewust
bewogen

Riek Aalbers-Hiddink

ds. Gertine Blom

Heimwee naar een tijd die voorbij is

Dertigers hebben behoefte aan rust, ritme en een vaste basis, ziet ds. Gertine Blom. Maar tegelijkertijd moeten ze niets van strikte regels hebben. 'Er zit een paradox in mijn generatie.'

Met mijn generatie bedoel ik de millennials: voor het grootste deel dertigers. Het is de tijd van huizen, banen en gezinnen – de tijd van 'doen waar je zin in hebt en steeds aan iets nieuws beginnen' is voorbij. Maar door alle mogelijkheden is het zoeken wat je belangrijk vindt. Ik verlang soms naar de tijd waarin je gewoon naar de kerk ging en je je kon overgeven aan een traditie.

Ergens bij horen

Ik beluisterde deze week de podcast van Elbert Smelt, Heilige Huisjes. Hij is met zijn gezin neergestreken in een dorp bij Zwolle en zoekt nu naar een plek om te wortelen als gelovige. Een kerk of andere gemeenschap. Maar hoe maak je die keuze, en is de verleiding niet groot om, als het niet bevalt, na een tijdje toch weer verder te zoeken?

De podcast gaat over aarden, over deel worden van een gemeenschap, over vastheid en vanzelfsprekendheid. Ik herken die worsteling: er is het verlangen om ergens bij te horen, maar omdat er zo oneindig veel keuzes zijn is er ook altijd het gevoel dat het ergens anders misschien beter is. Het leven voelt versnipperd en hap-snap.

Overzichtelijk bestaan

Veel van mijn leeftijdsgenoten zijn nog vrij traditioneel opgegroeid, zeker het christelijke deel van de millennials. Ook ik had als kind een heerlijk overzichtelijk bestaan, met trouwe kerkgang en andere kerkactiviteiten doordeweeks, een moeder

die thuis was en een vader die werkte. Elke week had een voorspelbaar ritme, waar iedereen op meedeinde.

Dat ritme verdween en is nooit meer teruggekomen. Van alle kanten wordt er aan mij en aan tijdgenoten getrokken. Bepaal zelf wie je bent, geef je eigen leven vorm, ga af op je gevoel. Maak je los van regels en verwachtingen. En dat is mooi, zeker – maar het voelt ook alsof je een scheepje bent dat in de wind heen en weer wordt geblazen. Want wie volg je dan, waar baseer je je keuzes op? Op die ene influencer die het zo goed voor elkaar heeft, of op dat ene boek dat nu een hype is?

Vanzelfsprekend

Als het gaat om de kerk ben ik blij dat het strakke keurslijf is verdwenen. Dat er ruimte is om zelf te zien wat bij je past, dat je niet afgekeurd wordt als je niet elke zondagochtend in de kerk zit, dat het ook goed is als je niet precies weet wat je gelooft. Ik ben allang gewend geraakt aan de kerkcultuur waar ik me nu ook als predikant in bevind, heb geleerd te kijken naar wie en wat er wel is, in plaats van naar wat er niet is.

Maar toch becroop me deze week opeens een onbestemd gevoel, gevoed door die podcast. Opeens dacht ik: wat zou het heerlijk zijn als de kerk vanzelfsprekend was. Dat de kerk niet hoeft te concurreren met sport, familie, uitslapen of wandeltochten. Dat als je bij de kerk hoort, je er ook gewoon altijd komt. Dat er leefregels zijn



Foto: Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-Wetsinge

waar we ons met elkaar aan houden en enthousiasme om dat met elkaar te doen. Dat het een echte, hechte gemeenschap is.

Heimwee

Het was een soort heimwee. Naar een tijd die voorbij is. Het was een verlangen dat me stilzette. Het stelde me vragen. Over trouw, over verwachtingen, over discipline, over de erfenis van een kerk die mensen zo vaak heeft gedwongen en weggezet. Over de zoektocht van mijn generatie, die mooi en goed en ingewikkeld is. Over hoe lastig het is om zelf je leven vorm te geven en hoe onmogelijk om je over te geven aan een traditie die zelf niet meer weet wat ze is.

Haven

Ik ben nog niet klaar met die vragen. Ik prijs mezelf gelukkig dat het bij mijn werk hoort om deze vragen te stellen. En ik hoop dat al die vele kleine kerkgemeenschappen in ons kerkverband uiteindelijk voor zoekende, vragende en twijfelende jonge mensen een haven zullen zijn, waar je kunt aanmeren als je verdwaald bent.

ds. Gertine Blom
predikant Protestantse Gemeente
Sauwerd-Adorp-Wetsinge

bron:
petrus.protestantsekerk.nl



Foto: Jan Oberink

Dansen met God

Tekst: Johan Scholl - foto's: Jan Oberink

Het was een feest, zondagavond 29 oktober in de Zuiderkerk. Veel mensen waren gekomen, niet om stil te zitten maar om te dansen, te zingen, te klappen. Met muziek van de Vrolijke Noot en Ina Nijman, onder leiding van Wilma de Jong. En iedereen kreeg een zakdoek om mee te zwaaien.



Het kaarsengebed: Jagoda steekt de kaars aan.



Een fontein vol van blijdschap.



Onze voorganger, Wilma de Jong.



Klappen in de handen, met volle aandacht.



De Vrolijke Noot in actie

Stampen op het podium,
wat een geluid.



De Heer van de dans.



Eerlijke handel

Jaren geleden hingen er affiches van Loesje in de steden met de tekst: 'Eerlijke koffie is als de bonen gemalen worden en niet de boeren'. Eerlijke handel heeft alles te maken met de rechtvaardiging dat iedereen die er aan meegewerkt heeft ook loon naar inspanning krijgt.

Rechtvaardigheid is een van de grondslagen van het christendom. Het is een van de eerste doelen die de werkgroep Groene Kerk formuleerde toen zij zichzelf oprichtte in 2018 en bezig ging met het opstellen van een beleidsplan.

Gelijktijdig ging een aantal kerkleden aan de slag om de koster te vragen om FairTrade koffie en thee te kopen. De koster werkte graag mee. Het lastige met de koffie was wel dat sommige apparaten gekoppeld zijn aan het merk koffie, maar gelukkig zijn veel merken inmiddels bewust bezig met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de FairTrade koffie is er ook thee en niet te vergeten chocolade en curries. De oplettende inkoper kan in de supermarkt meer producten vinden, maar vaak is dat wel even zoeken.

Voorts werd het gesprek gevoerd over de gebruikte schoonmaakmiddelen, omdat met schone schoonmaakmiddelen het milieu, en dan met

name het water, minder vervuild wordt. Fijn om te merken dat ook dit verzoek gehonoreerd werd. Vervolgens kwam er aandacht voor het soort papier dat KerkVenster gebruikt en voor het papier waarop de liturgie wordt afgedrukt. Ook dat verzoek werd soepel aangehoord en uitgevoerd.

Bij het Restauratiefonds van de Oude Helenakerk is de vraag neergelegd of de plastic bekertjes bij evenementen voor koffie/thee en soep vervangen kunnen worden door papieren bekertjes. Zelfs als papieren bekertjes toch tot zwerfafval verworden is het beter verteerbaar dan plastic. Er is al genoeg plastic soep.



Eerlijke handel is eveneens zorg voor een juiste verhouding tussen verbruik van grondstoffen en geen onbruikbaar afval veroorzaken.

Zo is elke stap naar een meer duurzame wereld een puzzel hoe men een verandering kan bewerkstelligen, een oplossing bedenken voor een probleem en/of een dilemma dat zich aandient. Het houdt onze hersenen bezig.

Eerlijke handel heeft zoveel meer voordelen dan alleen een eerlijke prijs voor de koffieboeren.

Rest nog de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan een eerlijke prijs voor de producten van onze boeren.

Gea Evenhuis

De interactieve lezing 'God in de Supermarkt' op 16 november gaat niet door.

U kunt zelf op de hoogte blijven van dit onderwerp door u aan te melden voor de nieuwsbrief:

godindesupermarkt.nl.

Adventskalender 2023

Het verhaal doorgeven over God die dichtbij komt

'Ga mee, op de weg van vrede en recht' is een weekthema in de adventskalender 2023. Advent laat ons de urgentie voelen om die weg te gaan, vindt auteur ds. Helmert-Jan van Maanen. 'De Heer komt eraan, God komt dichtbij.'

De boodschap van Advent is even urgent als positief. Dat is de ervaring van ds. Helmert-Jan van Maanen, predikant van de Protestantse Gemeente Lopik. 'God komt eraan, Christus verschijnt. Oude beloften worden werkelijkheid. Maar ook: deze wereld ligt niet op koers en moet veranderen.'

Daarom roepen de profeten op tot actie, benoemt Van Maanen in zijn adventsteksten. 'Bereid de weg van de Heer', klinkt het in de woestijn van Judea. Als wij de urgentie en positiviteit van Advent voelen, komen we ook nu in actie.'

Met Kerst komt God dicht bij mensen. Wat zegt dit u persoonlijk?

'De boodschap van Kerst geeft hoop! In het geloof vind ik dat een belangrijk woord. Het ligt dicht aan tegen een belofte: er is iets dat er nog niet is, maar wel komt. Dat motiveert en helpt om in het heden onderweg te zijn. De belofte van Kerst geeft richting aan deze wereld en aan mensen.'

Kunnen wij het licht van Kerst doorgeven?

'Jazeker! Het zou hopeloos zijn als we dat niet kunnen. Met Kerst kun je het verhaal doorgeven over God die dichtbij komt, over een belofte voor de toekomst. Sommige kleine dingen die je doet, worden dan ineens heel groot. Koken voor iemand die het nodig heeft bijvoorbeeld. De wereld staat

in brand en wij brengen een pannetje soep naar iemand. Dat is eigenlijk pas echt iets groots.'

Hoe kan de kerk de woorden 'vrede op aarde' zichtbaar maken in de eigen buurt?

'Vrede betekent voor mij dat je probeert problemen als ruzie en eenzaamheid te verminderen en op te lossen. Dat doen we al, maar er is nog veel werk te verrichten. Als ik verhalen hoor van mensen in de kerk die mooie dingen voor elkaar doen, vervult me dat met trots. Maar er gaat ook meer dan genoeg mis. We moeten ook voorzichtig en bescheiden blijven.'

In uw vorige gemeente IJsselmuiden ving de kerk veel gevluchte Oekraïners op. Ook in de gemeente Lopik wordt dit gedaan. Waarom is het belangrijk dat de kerk in actie komt?

'God zorgt voor mensen, ook als ze op de vlucht moeten. Maar de hulp wordt uitgevoerd door mensen, in zijn naam. Ieder mens is waardevol. Daarom moet je omzien naar mensen in nood, de ander is niet minder dan jezelf. Het verhaal van Kerst geeft dat extra betekenis. Jozef en Maria moesten ook met baby Jezus op de vlucht naar Egypte. Zij vonden daar een veilige plek. Jezus werd zelf ook vluchteling.'

bron: protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-2023-het-verhaal-doorgeven-over-god-die-dichtbij-komt/

Ontvang de adventskalender 2023

De adventskalender van de Protestantse Kerk sluit aan bij het jaarthema 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Voor elke dag is er een korte overdenking bij een Bijbeltekst, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.

De kalender is gratis af te halen in Aalten op het kerkelijk bureau (Ludgerstraat 64) en in Bredervoort in 't Koppelhuis (Markt 3 A).



Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken. Wij ontvingen vele kaarten, bloemen, appjes, telefoontjes en bezoek. Hartelijk dank daarvoor.

Het heeft mij goed gedaan.

Arjen Timmers, koster Oude Helenakerk



Pluktuin

Het was even zoeken, maar net nog een prachtig herfstboekje kunnen scoren in de pluktuin. Nu gaan we voor de uitgebloeide zonnebloemen; drogen en aanbieden in de winter, geweldig vogeltjesvoer!

Anite Verkerk



Open Deuren en schenkingen aan goede doelen

Tekst en foto's: Wilma de Jong

Op donderdag 19 september werd er door inloopmorgen 'Open Deuren' weer een mooi bedrag overhandigd aan een goed doel. Dit keer is gekozen voor de Joanne Foundation, bij veel Aaltenaren bekend, mede vanwege de tragische gebeurtenis rond het overlijden van Joanne.

Aan de moeder van Joanne, Helma Noordink, werd een cheque van € 500,00 overhandigd. Haar dochter Joanne, die in Oeganda goed werk deed voor de armen onder de bevolking en de kinderen, had mooie dromen en idealen, en die wilde zij ook waarmaken. Zij reisde in 2006 naar Oeganda om er vrijwilligerswerk te verrichten voor kansarme kinderen. Zo liet zij scholen bouwen en zette zich in voor onderwijs voor deze kinderen. Maar haar droom werd wreed verstoord toen in december 2007 hier in Aalten het leven haar ontnomen werd. Na haar overlijden zetten haar ouders, Arent en Helma Noordink, dit prachtige doel namens Joanne voort. Geholpen door vrienden zetten zij dit levenswerk van Joanne voort onder de naam Joanne Foundation, een stichting.

Een klein overzicht van de werkzaamheden in Oeganda: In nauw contact met een team van dorpelingen wordt daar gewerkt aan de verbetering van de leefomstandigheden, zoals de bouw van waterpompen en latrines om de mensen gezond te houden en het bouwen van een kleine kliniek. Gewerkt wordt ook aan het stimuleren van onderwijs, ouderenzorg en aandacht voor kinderen met een beperking.

Iedere donderdagmorgen is er in Elim vanaf 09.30 uur koffiedrinken voor hen die behoefte hebben aan gezelligheid en om mensen te leren kennen en een praatje te maken.

De koffie is gratis, maar er wordt vriendelijk en geheel vrijwillig gevraagd om een bijdrage. Van deze bijdragen, die in de blauwe 'vrije-gift-olifant' gedeponereerd kunnen worden, wordt ieder halfjaar een donatie gedaan aan diverse goede doelen. Ditmaal is dus gekozen voor de Joanne Foundation.



Tijdens deze koffiemorgen waren veel mensen getuige van de overhandiging van de cheque aan de moeder van Joanne, die deze dankbaar in ontvangst nam.



Sint Jorisconcert



Zondag 12 november komen in de St. Joriskerk in Bredevoort celliste Oihana Aristizabal Puga en pianiste Lineke Lever. Zij brengen La Lecture, een programma over de Nederlandse pianiste en zangeres Suzanne Manet-Leenhoff. Zij willen in hun programma's altijd muziek in een breder kader plaatsen, om zo hun publiek mee te nemen in de tijd waarin de muziek gecomponeerd is. De afgelopen jaren hebben ze o.a. programma's gemaakt over (het einde van) de Eerste Wereldoorlog, in samenwerking met een historica. Het concert vindt plaats op 12 november in de St. Joriskerk, Markt 3 in Bredevoort. Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur. De duur van het concert is een uur.

sintjorisconcerten.nl
cellopiano.nl

Stichting Restauratiefonds

voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten



Oproep van het Restauratiefonds

De stichting Restauratiefonds voor de Oude Sint Helenakerk is voor de 29^e adventsmarkt op zaterdag 9 december weer op zoek naar:

- In goede staat verkerende boeken. Geen encyclopedieën en slordige exemplaren. De dames Stronks en Ter Horst en de heren Stronks en Rutgers zullen zich er weer graag over ontfermen. Inleveradres: fam. Rutgers, Lage Veld 30 in Aalten, tel. 0543-476368 (indien afwezig, boeken graag achter het huis leggen)



Heeft u uw tuin laten snoeien?

- Wij kunnen allerlei (kerst)groen gebruiken om er prachtige kerststukjes en graftakken van te maken. Hoveniers, ook uw groen is welkom! Inleveradres/-tijdstip: Dinxperlosestraatweg 58 (voormalig pand molenbouw fa. Vaags) maandag 4 december tussen 19.00 en 20.00 uur. Info: mevr. Annelies Westerveld, tel. 0543-461394



- Mooie bloempotjes, niet te groot en in goede staat. Geen plastic potten of mandjes. Inleveradres vanaf nu tot 8 december: fam. Roelofse, Molenkamp 2 in Aalten (carport rechts aan de doorgaande weg, komende vanaf de Ludgerstraat). Info: tel. 0543-471856.
- Wilt u ons als vrijwilliger komen helpen (bestuurlijk, bloemstukjes maken, kniepertjes bakken, bij wandeltocht, fietstocht of toneelavond, suppoosten), aarzel dan niet en neem contact met ons op. Helpt u ons, dan maken wij er als vrijwilligers weer een gezellige en sfeervolle adventsmarkt van op en rond de Markt.

Namens het bestuur,

Harm Veldhuis, secretaris,
tel. 0543-472543 / 06 5080 4060
srfharm@hotmail.com
restauratiefondsaaalten.nl

Venster naar buiten



Te oud om te spelen?

De commissie Ontmoeting & Inspiratie daagt u uit deze vraag met 'nee' te beantwoorden, en wel op woensdag 15 november om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk in Beltrum. Vanaf 19.15 uur inloop met koffie / thee. Hebt u zin om uw speelse kant de ruimte te geven? Welkom!

In deze workshop maken we gebruik van onder andere muzikale spelvormen om in contact te komen met onszelf en met elkaar. Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl

Plantaardig en diervriendelijk

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een bijzondere avond. Op donderdag 16 november 2023 om 20.00 uur komt de christelijke cabaretier Ruurd Walinga naar de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde. Het thema van zijn voorstelling is Plantaardig en diervriendelijk.

Ruurd Walinga begint zijn voorstelling als kapper en schoonheidsspecialist en hij neemt meteen enkele bezoekers onder handen. Iedereen wil per slot van rekening goed voor de dag komen en alles onder controle houden. Als dat niet lukt, wat dan?

In 'Plantaardig en diervriendelijk' komt het allemaal aan de orde. De grote waarom-vragen komen voorbij en worden op een verfrissende manier behandeld.

Naast cabaretier is Walinga voorganger c.q. pastoraal werker van een VEG-gemeente in Joure. Zie verder: waterinwijn.nl

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

U bent van harte welkom!

Info: Sjors Tamminga
tel. 0544-372752
sjors.tamminga@kpnmail.nl





Music: the food of love
met o.a. muziek van Purcell, Byrd, Taverner, Rutter



o.l.v. Gerrit te Lindert
m.m.v. ensemble van
muziekvereniging Jubal
en Joop Ormel op orgel

Zondag 19 november
15:00 uur
Laurentiuskerk Varsseveld
Entree €10,-

Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk.

Woensdagmiddag 18 oktober was de bazar van 't Praothuusken. We willen iedereen die ons op welke manier dan ook heeft gesponsord enorm bedanken! Door uw bijdrage hebben we het mooie bedrag van € 3.043,30 opgehaald. Daar kunnen we weer een aantal mooie middagen van organiseren.

Op deze middag kon ook het gewicht van een fruitmand, pompoen en krentenbrood geraden worden.

De fruitmand had een gewicht van 6400 gram, de pompoen 2688 gram en het gewicht van het krentenbrood voordat het in de oven ging om 65 minuten te bakken op 200 graden was 2224 gram.

De winnaars hebben hun prijs inmiddels opgehaald. Ook was er verkoop van gebreide sokken. Sommige maten waren al snel uitverkocht, maar wilt u nu nog graag een paar sokken, dan kunnen we er nog wat voor u breien.

Neem daarvoor contact met Jolanda Wevers, tel. 06 - 2692 8997.

Wilt u nu ook eens zien wat er met het geld gedaan wordt? U bent van harte welkom.

Woensdagmiddag 15 November komt Helma Noordink van de Joanne Foundation vertellen over hun project waar ze pas nog weer geweest is. De stichting richt zich met name op de bevolking van Ndegeya, een klein, arm dorpje ten noorden van Masaka. De Joanne Foundation werkt nauw samen met de dorpschouwen en ondersteunt lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren, o.a. met gezondheidsprogramma's en water- en sanitatieprogramma's. Verder is er aandacht voor onderwijs en taalstimulering voor ouderen en voor kinderen met een beperking.

In deze periode verkopen ze altijd speculaas om zo extra geld op te halen voor de stichting, dus als ze nog niet uitverkocht zijn kunt op deze middag een pakje kopen. De speculaas kost € 3,50 per pakje en drie pakjes kosten € 10,00.

22 november zijn we i.v.m. de verkiezingen voor een keer in Elim. We hebben dan spelletjes op het programma staan.

29 november zijn we weer gewoon in de Zuiderkerk. We hebben deze middag een gast uitgenodigd die we allemaal wel kennen. We verwachten dat hij niet alleen komt, maar zijn hulpje ook meebrengt.

Namens de werkgroep,
Dien Scholten, tel. 0543-476042
(voor vervoer bellen op dinsdag)
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
Jolanda Wevers, tel. 06 26928997

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Eindredactie:
Leni Franssens,
Ada Haasnoot,
Johan Scholl,
Theo van der Werff.
Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker:
Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coördinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Enmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement of KerkVenster nemen.



De abonnementskosten bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coördinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 1 december 2023. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 21 november 2023 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Het verloren verhaal



Er was eens ... een verhaal dat niemand nog kende.
Het zat in een boomstronk, stil in een hoek.
Een spannend verhaal hoor, van aanvang tot einde,
maar ja, het kreeg nooit iemand op bezoek.
Dit sterke verhaal – dat niemand nog kende,
dat werd steeds maar slapper en had geen plan.
En zo werd het langzaam een hoopje ellende.
Daar wordt een verhaal nooit beter van.
Totdat in de herfst een konijn langs rende
met onder zijn arm een groot, leeg boek.
'Hoppetiehop, wat een bladerenbende,
veel te veel bladeren, meer dan ik zoek!



Het konijn plofte neer en het boek viel open
Een prachtige kans voor 't verloren verhaal!
Het kwam uit zijn holte het boek ingekropen
en vulde de bladzijden, allemaal!
Zo werd het verhaal – dat niemand nog kende
gevonden, gelezen, gedeeld door konijn.
Dat wens je toch ieder verhaal of legende:
dat er boeken, vertellers en oren voor zijn?

MdJ 2019

(Dit verhaal komt van: geloventhuis.nl/2019/een-herfst-vol-verhalen/vertellen/het-verloren-verhaal.html)

Verhaal uit de hoed

Thuis, aan tafel, kun je ook aan het vertellen gaan
met behulp van de vertelhoed of de vertelkan.

- * Vul een vertelhoed (of vaas, kan, trommel, kijk of je iets leuks hebt) met minstens dertig woorden op papiertjes. Die maak je van tevoren. Schrijf op elk papiertje één woord ... een voorwerp, emotie, plaats, kleur, naam, weersomstandigheid, een gebeurtenis e.d. (let op dramatisch gehalte, bijv. 'afgrond' is spannender dan 'afwas') en vouw het dicht.
- * Degene die aan de beurt is pakt er drie uit, leest ze voor zichzelf en geeft ze aan een tafelgenoot die er een verhaaltje van moet maken. De anderen raden na afloop welke woorden het waren. De verteller mag daarna weer drie woorden opvissen en de volgende verteller kiezen.
- * Je kunt het spel moeilijker maken door meer woorden per beurt te trekken.
- * Ook kun je het verhaal laten groeien door telkens een woord erbij te laten pakken.

Veel plezier!

Ellie Keller en Marjet de Jong

(Dit idee komt van:
geloventhuis.nl/2019/een-herfst-vol-verhalen/knutselen-en-doen/samen-een-verhaal-maken.html)

