

KerkVenster: 500 uitgaves

Op de voorpagina ziet u de allereerste uitgave van het blad KerkVenster in de brievenbus hangen. Dit jaar bestaat KerkVenster 22 jaar en wordt het 500^e nummer uitgegeven. Aan dat jubileum (500 uitgaves) wil de redactie op bescheiden wijze aandacht geven.

U kunt een terugblik lezen, geschreven door Arnold Arentsen, een van de mensen die aan de basis van het blad KerkVenster stond. Hij geeft een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van dit vernieuwende kerkmagazine.

Daarnaast is er een artikel van de Zalige Zalm. Dit communicatiebureau voor kerken deed (2023) onderzoek of kerkbladen niet beter digitaal kunnen gaan. De vraag is dus: 'Moet je in deze tijd niet overgaan van een papieren blad naar een online-uitgave?'

Het resultaat van hun onderzoek laat weinig ruimte voor twijfel bestaan: 80% van de mensen die de online versie krijgt aangeboden leest het blad helemaal niet meer.

De onderzoekers concluderen: *'De meeste mensen die het kerkblad in digitale vorm krijgen aangeboden zijn niet of nauwelijks meer op de hoogte van wat er speelt in de kerk. Voor veel mensen is het papieren kerkblad het laatste lijntje dat ze met de kerk hebben. Als ook dat verwatert is hun band met de kerk definitief verbroken.'*

Meer is te lezen in het artikel op pagina's 10 en 11 in dit nummer.

Voor de redactie en alle vrijwilligers van KerkVenster is dit onderzoek, samen met alle positieve reacties die we steeds weer krijgen, een bevestiging en een stimulans om met enthousiasme verder te gaan.

redactie KerkVenster

Digitale versie kerkblad: goedkoop of duurkoop?

bron: De Zalige Zalm, mei 2023

Soms zien we dat kerken ervoor kiezen om minder papieren kerkbladen te verspreiden en de digitale versie van het kerkblad per mail te versturen naar kerkleden. Dat doen ze om twee verschillende redenen: digitaal lijkt milieuvriendelijker én goedkoper dan drukwerk. Maar is dat ook echt het geval?

Milieu

Op het eerste gezicht lijkt het versturen van een bericht per e-mail misschien minder belastend voor het milieu dan het produceren van papieren bladen, maar wie zich erin verdiept heeft al gauw in de gaten dat dat niet klopt. Zo heeft de papierindustrie in de afgelopen jaren een enorme verduurzamingslag gemaakt, en alle elektriciteit en apparaten die nodig zijn voor digitale berichten zijn bijzonder schadelijk voor het milieu. Wil je hierover meer weten? Lees dan de uitkomsten van deze onderzoeken.

Financiën

Er is geen speld tussen te krijgen: als je besluit om minder kerkbladen te laten drukken ben je goedkoper uit dan voorheen. Maar let op: het vervangen van het papieren kerkblad door een digitale versie heeft veel méér gevolgen. Dat heeft alles te maken met de verschillen tussen digitale en papieren communicatie.

Digitaal

Een sterke kant van digitale communicatie is de snelheid waarmee berichten kunnen worden verspreid. Bijvoorbeeld: één druk op de knop en je digitale nieuwsbrief is binnen een paar tellen binnen bij je doelgroep. Social media, website of nieuwsbrief bieden als geen ander middel de mogelijkheid om actueel te zijn in berichtgeving. Tegelijk zijn deze digitale middelen vluchtig. Dat wil zeggen: als lezer op een beeldscherm zijn we snel afgeleid en we lezen snel door teksten heen. Teksten moeten dus kort zijn. Daar komt bij dat een mail tussen veel andere mails, of een digitaal nieuwsbericht tussen andere digitale nieuwsberichten, gemakkelijk over het hoofd gezien of weggeklikt wordt.

Papier

Een papieren medium zoals een kerkblad kan vanwege zijn doorlooptijd – de tijd tussen het samenstellen en verschijnen ervan – nooit zo actueel zijn als berichten langs de digitale snelweg. Het leent zich daarom meer voor achtergrondverhalen, voor interviews en verdieping. De gedrukte vorm, het feit dat je het blad kunt vastpakken bij het lezen, helpt bij de concentratie bij het lezen. Het is daardoor geschikt voor wat langere artikelen. Bovendien wordt het papieren kerkblad dat gedurende een langere periode op tafel ligt over het algemeen meer dan eens opengeslagen.

Onderzoek

We (De Zalige Zalm, red.) deden zelf onderzoek bij twee kerkbladen, die uit financiële overweging de oplage van hun gedrukte blad onlangs fors terugschroefden en daarvoor in de plaats de online versie van datzelfde blad aan de lezers aanboden. We waren heel benieuwd naar de gevolgen van die verandering. De uitkomsten ervan zijn glashelder.

Resultaten

De cijfers van beide kerken liggen heel dicht bij elkaar. Men bracht de oplage van het papieren blad terug van 2.000 naar 350 stuks en bood in plaats daarvan een online versie van het blad aan. Resultaat: 80% van de mensen die de online versie krijgt aangeboden leest het blad helemaal niet meer. En van de overgebleven 20% klikt meer dan de helft het blad maar één keer aan, terwijl de looptijd van het blad minstens een maand is.

Gevolgen

Waar dit op neerkomt: de meeste mensen die het kerkblad in digitale vorm krijgen aangeboden zijn niet of nauwelijks meer op de hoogte van wat er speelt in de kerk. En voor veel mensen is het kerkblad het laatste lijntje dat ze met de kerk hebben. Als ook dat verwatert is hun band met de kerk definitief verbroken. Op die manier snijden we ons als kerken op verschillende manieren in de vingers. Allereerst falen we dan als kerk in de opdracht die we hebben om Het goede nieuws breed te verspreiden. In de tweede plaats: als we uit de aandacht raken, zullen ook minder mensen financieel bijdragen via bijvoorbeeld Kerkbalans. Zo komen we in een neerwaartse spiraal terecht die we zelf gecreëerd hebben. En dan is goedkoop duurkoop geworden voor de kerk.

Slimme mix

Ons advies luidt: vervang de papieren versie van het kerkblad niet door een digitale versie. Zoek als kerk naar een slimme communicatiemix waarin papier en digitaal hun eigen plek hebben. Als het noodzakelijk is om te bezuinigen op de kosten van het kerkblad, denk dan bijvoorbeeld aan het uitbrengen van wat minder edities per jaar, met behoud van kwaliteit. En combineer dat met regelmatige digitale en papieren nieuwsbrieven, zodat iedereen op de hoogte blijft van de actuele informatie.



Deze mijlpaal is een felicitatie waard

KerkVenster nummer 500 ligt voor u. Een bijzonder gegeven waar we ook als bestuur even bij stilstaan.

Niet zo zeer vanwege het feit dat het hier om nummer 500 gaat, maar veel meer vanwege het feit dat vele vrijwilligers er al meer dan 20 jaar in slagen om elke keer een kwalitatief mooi blad samen te stellen en weten te bezorgen op vele adressen in Aalten en Bredevoort. Het blad wordt door de lezers over het algemeen zeer goed gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het feit dat de vrijwillige bijdrage al jaren, ondanks een dalend aantal leden, op ongeveer hetzelfde peil blijft.

Een aantal vrijwilligers is al vanaf de start actief. Hulde aan hun betrokkenheid en doorzettingsvermogen. We willen niet alleen hen, maar ook de vrijwilligers die later ingestapt zijn van harte feliciteren met deze mijlpaal. We hopen dat jullie veel voldoening hebben beleefd en ook in de komende tijd nog zullen beleven aan

de bijdrage die jullie hebben geleverd aan het maken en bezorgen van dit mooie blad.

Op kerkelijk gebied zijn veel zaken gaande, dat geldt ook voor de protestantse gemeenten in Aalten en Bredevoort.

Het is niet precies duidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien en wat de beste communicatiemiddelen zijn om gemeenteleden en mogelijk andere geïnteresseerden te bereiken. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting KerkVenster daarover van gedachten gewisseld met een vertegenwoordiging van beide kerkenraden en de redactie.

De conclusie is dat we voor het blad KerkVenster de komende tijd op de huidige voet doorgaan. Dus op naar nog meer mooie nummers met informatie, inspiratie en troost.

bestuur Stichting KerkVenster

KerkVenster 

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN IN AALTEN EN BREDEVOORT 21e JAARGANG NR. 13 • VRIJDAG 8 APRIL 2022



Pasen 2022

KerkVenster 

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN IN AALTEN EN BREDEVOORT 11e JAARGANG NR. 16 • VRIJDAG 18 APRIL 2014



Pasen 2014

Overdenking

Denkvragen

De godsdienstlessen zijn weer begonnen. En in de godsdienstlessen gaan we (net als in de kerk) aan de slag met 'denkvragen'. Vragen waar je langer over na moet denken, omdat er niet zomaar een antwoord op is. Het zijn vragen over de manier waarop je naar het leven kijkt, levensvragen. En het gebeurt regelmatig dat de kinderen mij aan het denken zetten, dat maakt dit werk ook zo leuk.

Ik heb net het Godly Play-verhaal over de tien beste wegen om door het leven te gaan, verteld (soms noemt men die wegen de tien geboden). We hebben ons samen over het verhaal verwonderd en daarna gaan de kinderen aan het werk. Ieder met het materiaal en op de manier die bij hem of haar past. Ik loop wat rond en kijk wat iedereen aan het doen is. Een van de jongens kijkt op van zijn werk en zegt: 'Weet je juf? Je wordt geboren om dood te gaan ...'



Hij lijkt van mij geen antwoord of reactie te verwachten, want hij gaat weer verder met zijn werk. Ik blijf wat verbouwereerd staan. Als volwassene (en zeker als juf :-)) heb ik het gevoel dat ik een reactie moet geven. Maar ja, wat moet ik zeggen? Dit is nou echt zo'n opmerking waar niet zomaar een antwoord op is, waar ook niet één antwoord op is. Zo'n opmerking waar je langer over na moet denken. Dus ik sta daar maar zo'n beetje, met mijn mond vol tanden. De jongen kijkt weer op van zijn werk en kijkt me glimlachend aan en zegt: 'Ja, juf ... dat blijft in je hoofd zitten, hè?'

Ja inderdaad, dat blijft in mijn hoofd zitten. En ik heb vandaag geleerd dat dat niet erg is. Je hoeft niet altijd meteen een antwoord te hebben. Denkvragen horen in je hoofd te blijven zitten. En wie weet vind je dan onderweg, op de (tien beste) wegen om door het leven te gaan, wel de antwoorden ...

Heidi Ebbers

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort



protestantse gemeente bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdmeteweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Allereerst gaan onze felicitaties naar de familie Van den Top, Koppelstraat 23. Dhr. J. van den Top en mev. H.B. van den Top-van Uffelen zijn op 31 oktober 55 jaar getrouwd en op 5 november viert dhr. Van den Top zijn 80e verjaardag.

Van harte gefeliciteerd, gezellige dagen gewenst en nog vele gelukkige jaren samen.

Ook mev. D.A. Luiten-Sikking, Buninkdijk 3, mev. J.G. Lensink - Kolenbrander, Modelmakerijstraat 17 in Gaanderen en dhr. H.W. Luimes, Bolwerkweg 1 zijn jarig: mev. Luiten wordt op 23 oktober 81 jaar; mev. Lensink wordt op 28 oktober 87 jaar en dhr. Luimes viert op 3 november zijn 82e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken

Een maand geleden heeft mev. Thea Kempers haar heup gebroken. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. Ze is nog aan het revalideren, maar het gaat zo goed als men maar kan verwachten na een dergelijke operatie. Beterschap!

Wij wensen allen met lichamelijke of geestelijke klachten veel sterkte en genezing toe. Ook mensen die kort geleden een verlies hebben geleden, wensen we veel kracht toe.

ds. Ada Endevelde

Gezellige middag voor onze senioren



Op donderdag 9 november komt **Sandra Van-reys** voor u een optreden verzorgen in 't Koppelhuis. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Vanaf 14.15 uur staat de deur voor u open en om 14.30 uur zal Sandra beginnen met zingen. We verwachten dat we rond **17.00** uur de middag afsluiten.

Sandra zal voor u diverse nummers ten gehore brengen, waaronder nummers in het dialect. Koffie en een drankje staan voor u klaar! Er zijn geen kosten aan verbonden en u mag gerust iemand meebrengen die u begeleidt.

Vervoer kan geregeld worden, neem hiervoor en voor andere vragen contact op met Herman te Paske, tel. 0543-451283.

We gaan ervan uit dat het een gezellige middag gaat worden!

Pastorale raad PG Bredevoort

Kerk met perspectief

*De langste tijd van haar bestaan
is de kerk anders geweest dan ze nu is.
En toch is ze kerk gebleven.
Komt daar nu een einde aan?
Een kerk zonder perspectief?*

*Er waren priesters en profeten,
rabbi's en schriftgeleerden,
monniken en nonnen,
dominees en geestelijken.
En altijd was er hetzelfde evangelie,
de woorden en de sacramenten,
het gebaar van de zegen,
de toren die als een vinger omhoog wijst.*

*Waarom zou het allemaal voorbij zijn
als predikanten veranderen,
ouderlingen er anders uitzien,
diakenen zoeken naar een nieuw soort dienstbetoon
en gemeenteleden vraagtekens zetten bij de kerk?*

*We kennen predikanten met een volledige dagtaak.
Waarom zouden het geen mensen kunnen zijn,
die half in de gemeente werken
en voor de helft iets anders doen?
Wie weet staan ze dan veel beter
met beide benen op de grond.
Of anderen dan theologen, want waarom
alleen maar theologen als full-timers in de kerk?*

*Wie weet wat we naast ouderlingen en diakenen
allemaal nog nodig hebben aan mensen
om de kerk te leiden!
Nieuwe taken
en nieuwe namen.*

*Wie weet hoe de kerk er nog eens uit gaat zien,
want we zijn nog lang niet uitgedacht
over het evangelie.
We zijn nog lang niet 'uitgeleefd'
nog lang niet 'uitgeleefd'.*

*De langste tijd van haar bestaan
is de kerk anders geweest dan ze nu is.
Hoe anders kan ze nog worden?
Om toch nog kerk te blijven.
Er komt geen einde aan,
aan het evangelie welteverstaan.
Kerk met perspectief.*

*overgenomen uit het
'Ouderlingenblad' maart 1982*

**Onlangs ontving de redactie bijgaande
inzending. We delen deze graag met u,
want hoewel enigszins gedateerd,
is de tekst ook weer actueel.**

Conflict Israël-Hamas

Twee weken geleden laaide het conflict tussen Israël en Hamas op een vreselijke manier op. Het dagelijks nieuws hierover houdt iedereen bezig. De vraag is: Hoe houden we hoop in deze schijnbaar eindeloze strijd? De redactie van KerkVenster plaatst op deze pagina de eerste reacties van de Protestantse Kerk in Nederland (geschreven door René de Reuver) en (ook van de Protestantse Kerk) een gebed om Gods ontferming.

Bericht van het moderamen van de PKN over de oorlog in Israël

7 oktober 2023

Het moderamen van de PKN reageert op de escalatie van geweld in Israël en Gaza en roept op tot gebed om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld.

De beelden en berichten uit Israël zijn verbijsterend. Vanuit Gaza heeft Hamas meer dan 2.500 raketten op Israël afgevuurd en zijn militante strijders Israël binnengevallen om dood en verderf te zaaien. Geheel onverwacht, op sabbat, aan het einde van het Loofhuttenfeest, op de vooravond van Vreugde der Wet (Simchat Thora). Overal is geweld. De situatie escaleert dramatisch. Burgers in Israël, Joden en Palestijnen en anderen, zijn bang en maken zich grote zorgen over de escalatie van geweld die dreigt in Israël, Gaza en op de Westbank.

Laten we in onze kerkdiensten de nood, het verdriet en de pijn van allen die lijden onder deze oorlog in gebed opdragen aan God. De wonden die nu geslagen worden zijn hartverscheurend. Als kerk weten we ons verbonden zowel met Joden als met Palestijnse christenen, die zuchten onder deze verschrikkelijke daden van geweld. We voelen mee met de pijn van Joden, Palestijnse christenen, moslims en andere inwoners van het land.

Als moderamen roepen we u op om in de kerkdienst dit in gebed voor God uit te spreken. Om hartstochtelijk te bidden om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld. Om tekenen van Gods Koninkrijk, hoe klein en kwetsbaar ook. Opdat Jeruzalem, pars pro toto, waarlijk een stad van vrede zal zijn voor alle burgers van Israël.



Laten we ook bidden voor onze partners in het Heilige Land. Om geloof en moed om blijvend het gesprek te zoeken, juist nu alles wat zij moeizaam opgebouwd hebben weggeslagen lijkt te worden.

Laten we juist nu in deze dramatische situatie de woorden van Jezus bidden:
Uw Koninkrijk kome ...

*'Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!'*

(Willem Barnard, Lied 1009:3)

Namens het moderamen
van de generale synode,
scriba ds. René de Reuver

Boodschap aan de Joodse relaties en de Joodse Gemeenschap in Nederland

9 oktober 2023

Met grote verbijstering en afschuw hebben wij de verschrikkelijke beelden van de afgelopen dagen gezien. Golven van terreur spoelen over Israël heen, die zeer diepe wonden slaan bij zowel de Joodse bevolking in Israël als in de Joodse gemeenschap in Nederland.

We beseffen dat velen van u familie en vrienden in Israël hebben en dat u zich op dit moment grote zorgen maakt over hun lot en toekomst. Wij delen in uw verslagenheid en pijn.

Wij betuigen u onze diepe sympathie en medeleven. Dit zijn dagen van diepe rouw, waar woorden tekortschieten.

Geen enkele situatie rechtvaardigt deze daden van terreur. In gebed zijn wij met u verbonden. In deze donkere dagen, in en na juist een periode van grote feesten in het jodendom, wensen wij u kracht, moed en vertrouwen toe.

Namens het moderamen
van de generale synode,
scriba ds. René de Reuver

Gebed voor Israël en Gaza

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.

bron: Petrus in het land

*'Kom zie wat de Levende doet,
Die de aarde verbijsterd doet staan
Aan oorlogen maakt hij een einde
Tot aan de einden der aarde,
bogen breekt hij doormidden
lansen versplintert hij,
wagens steekt hij in brand.
'Houd op en geef toe; ik ben God
Verheven boven de volkeren
Verheven op de aarde!'*

(Psalms 46:8-10, vertaling Gerard Swüste)

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en geweend. Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël, wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord. Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete hopeloosheid, Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed! Genees de gewonden, troost de gebrokenen. En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen. Heer, versterk ook uw gemeente, laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza: We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen toekomst. Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood. Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken.

Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen. En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen. Heer, versterk ook daar uw kerk, laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk: Heer, vergeef ons onze eigen zonden, onze gedachten van eigen gerechtigheid, en ons tekortschieten in uw glorie. Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus, maak ons nederig en heilig. Heer der heren, breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen. Koning der koningen, verbrand de strijdwagens met vuur, en verhef uw Naam in Israël en onder de volken, voor eeuwig en altijd, tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken. Maranatha

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter
Gerard Helminck,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
WereldDiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Het beleidsplan 2023-2027 is beschikbaar

Op 30 mei jongstleden heeft de grote kerkenraad het beleidsplan 2023-2027 vastgesteld. Naar de mening van de vergadering is het een goed leesbaar document geworden waarin, voor alle onderdelen van de PGA, duidelijk is verwoord wat onze toekomstvisie is. In de komende jaren zullen er zich ongetwijfeld onvoorziene zaken voordoen, maar er is nu wel een kader en een visie waaraan we zaken kunnen spiegelen.

Hebt u belangstelling dit document zelf te lezen?
Dat kan op drie manieren:

1. U kunt het downloaden via de site van KerkVenster: www.kerkvenster.nl In het submenu PG Aalten vindt u het beleidsplan PGA
2. U kunt een exemplaar halen bij het kerkelijk bureau aan de Ludgerstraat. Geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
3. U stuurt een mailtje naar beleidsplan@kerkvenster.nl met uw naam en adres. Of u belt het kerkelijk bureau, tel. 0543-473250, en geeft uw adresgegevens door. We komen dan een exemplaar bij u thuis bezorgen.

De toon van het beleidsplan is positief, ondanks het teruglopende ledenaantal, minder financiële armslag en onderlinge meningsverschillen die binnen onze gemeente soms hoog oplopen.

Juist daarom zoeken we naar positieve actie en een sfeer die past bij een kerk die gelooft in een God die richting en hoop geeft. Een positieve kijk op de kansen van de kerk in een samenleving waar het soms ontbreekt aan hoopvolle geluiden. Een steun in de rug van de mensen die zich willen inzetten voor de kerkelijke gemeenschap en van daaruit voor de samenleving. Liefdevol met elkaar omgaan en vanuit de kerk betrokken willen zijn bij de wereld om ons heen. Daarbij past openheid over wat we als kerk ondernemen, in verbinding met andere kerken en organisaties. Ook als mensen niets of weinig meer met de kerk hebben kan zo de warmte van de kerk gevoeld worden. De kerk is een plek waar mensen op adem kunnen komen en ondersteund en toegerust worden. Waar we een welkom willen bieden aan een ieder, zeker ook aan diegenen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Wim Drenth

Oproep vanwege volkskerstzangdienst

De commissie volkskerstzangdienst is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Al jarenlang organiseert de commissie volkskerstzangdienst op kerstavond een bijeenkomst. Een avond waarin zowel gemeenteleden, als niet-gemeenteleden samenkomen in de Oude Helena kerk.

Voor veel mensen is de volkskerstzangdienst de start van het vieren van het kerstfeest. Men komt samen, er wordt geluisterd naar een korte overdenking en er worden bekende kerstliederen gezongen, vaak onder muzikale begeleiding van de Cantorij en muzikanten.

Deze bijeenkomst werd al die jaren door een vaste groep vrijwilligers georganiseerd en voorzag zeker in een behoefte gezien de vele bezoekers.

In de loop van de jaren zijn er een aantal vrijwilligers gestopt en de laatste jaren werd deze bijeenkomst georganiseerd door de dames Jentink en Ormel.

Ondanks dat zij al meerdere mensen hebben benaderd, lukte het hun niet om nieuwe vrijwilligers te vinden.

Dit jaar hebben zij aangegeven dat ook zij na vele jaren willen stoppen met dit mooie werk.

Dat zou in de praktijk betekenen dat deze bijeenkomst vanaf dit jaar niet meer plaats zou vinden. Daarom plaats ik namens hen deze oproep.

Wellicht zijn er een aantal mensen die deze taak van hen zouden willen overnemen.

De dames Jentink en Ormel hebben al aangegeven dat zij de nieuwe vrijwilligers wel op weg willen helpen in het eerste jaar. Volgens hen is het niet erg veel werk en biedt het veel voldoening.

Maar de tijd dringt!

Als kerkenraad kunnen wij eventueel zorgen voor collectanten tijdens deze bijeenkomst en ook de predikanten of kerkelijk werkers zijn bij toerbeurt bereid om hun medewerking te verlenen.

Wij zijn op zoek naar drie of vier personen, die deze taak de komende jaren op zich willen nemen. Jong en oud verenigt u. Wie voelt zich geroepen en is bereid om deze taak op zich te nemen?

Mocht u meer informatie willen – of beter nog – zich willen aanmelden, neem dan even contact op met mij: tel. 06-13017794, gerard.helmink@pgaalten.nl.

Gerard Helmink



groenekerkerk@
kerkvenster.nl

Hieronder een bijdrage van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland: een zendingsorganisatie ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten die zich richt op het vertalen van de Bijbel in talen voor landen waar Gods Woord nog niet is. Protestantse Gemeente Aalten, dank voor uw bijdrage en gebed!

Papoea-Nieuw-Guinea

SALT-cursus

Doel: Leren omgaan met de vertaalde Bijbel.

Gestart in: 2022.

Activiteiten: • Bijbelgebruik • Training.

Budget

Het budget wordt besteed aan:

- Reiskosten
- Cursusmateriaal
- Onkostenvergoeding trainers

Hoe lees je de Bijbel? Hoe gebruik je de Bijbel in het dagelijks leven? Hoe pas je de boodschap toe in je eigen leven? Zomaar wat vragen die spelen voor mensen die net tot geloof zijn gekomen of voor het eerst een Bijbel in hun eigen taal in handen hebben. Om mensen te leren omgaan met de Bijbel heeft Wycliffe Bijbelvertalers een Bijbelgebruik-cursus ontwikkeld: SALT.

Bijbelgebruik

SALT staat voor: Scripture Application and Leadership Training. In Papoea-Nieuw-Guinea wordt deze cursus o.a. gegeven door Luke en Marjan Aubrey-Sikkema. Zij reizen naar verschillende taal-

groepen om daar lokale kerkleiders, maar ook gemeenteleden, Bijbels onderwijs te geven in hun eigen moedertaal. Ook helpen ze de lokale kerk bij het gebruik van de vertaalde Bijbel.

Dagelijks worden lokale kerkleiders geconfronteerd met uitdagingen: animisme, voorouderverering en angst voor boze geesten. Deze overtuigingen en praktijken zijn zo in de cultuur geworteld, dat kerkleiders het moeilijk vinden om de waarheid van de Bijbel daartegenover te zetten. Soms weten ze niet dat wat de Bijbel te zeggen heeft over deze praktijken.

De SALT-cursus helpt de kerkleiders om met deze problemen en uitdagingen om te gaan. De cursus moedigt kerkleiders aan om hun geloof te baseren op de Bijbel. In de cursus doen de leiders nieuwe inzichten op uit het Woord van God, waardoor ze de lokale gemeente beter kunnen dienen. Op die manier worden zij uitdragers van Gods bevrijdende Evangelie = het Goede Nieuws.

Impact van Bijbels onderwijs

Mensen zijn enthousiast na het volgen van de SALT-cursus. Zij delen graag welke impact Bijbels onderwijs heeft op hun leven:

Een oudere man stond op in de klas om te vertellen hoe het onderwijs uit Gods Woord hem overtuigde: 'Ik wist van het bestaan van God, maar ondertussen aanbad ik andere goden. Dit trok mij weg van God. Vaak had ik geen zin om naar de kerk te gaan. Maar tijdens de cursus kwam ik erachter dat God zoveel van mij houdt, ondanks mijn ontrouw en aanbidding van andere goden. God is mijn Vader, dat geloof ik nu!'

Een zondagsschooljuf vertelt: 'Ik maak mijn kinderen bang met enge verhalen over geesten. Ik waarschuw hen om niet alleen het bos in te gaan. Ik doe dit, ook al ben ik juf op de zondagsschool. Ik maak mijn eigen kinderen bang en plant angst in hun hart. Mijn man zegt tegen me dat ik deze verhalen niet moet doorgeven. Maar ik ben bang voor deze geesten en draag deze angst over aan de kinderen. Door het onderwijs uit Gods Woord realiseer ik me dat ik waarheid in hun hart moet zaaien in plaats van leugens.'

Een oudere man die leider is van een plaatselijke gemeente vertelt: 'In deze training ben ik overtuigd geraakt van de vele wereldse leugens die ik geloof. God heeft deze in mijn leven blootgelegd. Nu weet ik wat de juiste manier is om mijn kerkelijke gemeente te leiden.'

Een jongeman deelt: 'De lessen van gisteren waren erg krachtig. Ze daagden me zo diep uit. Een vers uit Mattheüs overtuigde mij van het feit dat ik mijn vader had vervloekt en berouw moest tonen. Ik heb de hele nacht niet geslapen, woelend en draaiend op mijn bed. Ik voelde zo de veroordeling. Ik riep tot Jezus vanuit mijn bed: 'Jezus, Jezus, Jezus. Vergeef me.'



Voortgang

Het is druk voor het team dat de SALT-cursus geeft. Het team krijgt veel aanvragen van veel verschillende bevolkingsgroepen. Regelmatig vraagt de lokale kerk een cursus aan. Het gaat soms om meer dan één aanvraag per week. Het team staat onder leiding van Luke Aubrey en samen met zijn lokale collega's uit Papoea-Nieuw-Guinea organiseren zij de cursussen en de follow-up.



Giften Aalten

Diverse giften ontvangen via het Kerkelijk bureau

via Anneke Wattel ontvangen

voor de Kerk	€ 50,00
en voor het sociaal diaconaat	€ 100,00
Ontvangen voor World Vision	€ 35,00

Via de bankrekening van de diaconie zijn diverse giften ontvangen

Joanne Foundation	€ 10,00
Voedselbank	€ 100,00

Collectes in de kerkdienst

17-09 Werelddiaconaat (KIA)	€ 309,52
Kerk	€ 222,35
24-09 Zending (KIA)	€ 446,75
Kerk	€ 373,55
01-10 World Vision	€ 487,55
Kerk	€ 144,80

Collectes via GIVT

17-09 Werelddiaconaat (KIA)	€ 33,00
24-09 Zending (KIA)	€ 37,00
Kerk	€ 4,00
01-10 World Vision	€ 22,00
Kerk	€ 2,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Gift PBD

via Elly van den Hove	€ 10,00
via Gerda Hoftijzer	€ 30,00
via Hermien Heinen	€ 50,00
via Janneke Wolsink	€ 10,00
via Els Overbeek	€ 5,00 en € 20,00



Durfte Moestuin

Foto's: Wim Jentink, Henk Kleinhesselink, Ger-Jan Voerman

Enkele jaren geleden kwam Heidi met de vraag: hoe kunnen we jong en oud laten samenwerken, praktisch bezig zijn in kader van # Durfte?

Al gauw kwamen we op het idee om een moestuin te beginnen.

Achter de Zuiderkerk is voldoende grond, al is die schraal, maar met een goede laag veencompost moet het lukken.

Op een natte zaterdagmorgen is een groep van jong en oud bezig geweest met het gaas zetten en compost opbrengen.

's Zondags konden kinderen van de kindernevendienst de eerste plantjes potten en zaaien. Dit was het begin. Maar daarna begon het werk: schoffelen, wieden, veel water geven, netten hangen en uiteindelijk oogsten!

Nu zijn we enkele jaren verder en er wordt nog steeds volop groente verbouwd, dankzij de vrijwilligers die o.a. zorgen dat het onkruidvrij is, de planten in de grond komen, watergeven (wat nu makkelijker gaat dankzij een puntstuk) en oogsten. Die oogst wordt vrijdags naar de voedselbank gebracht of gebruikt bij kerkelijke activiteiten. Net als overal kunnen we nog wel wat hulp gebruiken dus:

Wil je letterlijk de handen uit de mouwen steken en in de grond wroeten? Meld je dan aan, jong en oud is welkom!

Namens het moestuinteam

Henk Kleinhesselink, Wim Jentink, Jeroen Wensink en Johannes Zandbergen



Zeker de moeite waard

Mijn verhaal over het onderhoud van de groente/voedselbanktuin bij de Zuiderkerk.

Voorjaar 2022 las ik het verzoek van o.a. Heidi om hulp: meedenken c.q. meewerken om het project van de groentetuin wat te verbeteren.

We hebben toen met een aantal vrijwilligers wat plannen besproken en wat afspraken gemaakt over het beheer.

Deze tuin is opgezet en ingepast in het project Groene Kerk, waarbij je netjes omgaat met de natuur. Dat geeft consequenties voor bemesting en gezond houden van de grond en gewassen. De oorspronkelijke opzet, om de jeugd te betrekken bij de tuin, bleek wat te hoog gegrepen, vooral omdat de kennis en ook de continuïteit ontbrak. Een groot aantal weken in de zomer is dat het dilemma. Ook moet er op tijd geoogst worden en/of een volgend gewas geplant worden, enz.

Dus hoe verder? Het doel is om meer en beter te produceren voor de voedselbank. Ook moet er ruimte zijn voor bloemen, zo is afgesproken. Er is geen vastgesteld teeltplan. Een grote verbetering is, dat er gespreid kan worden als het nodig is.

Zelf ben ik al een aantal jaren betrokken bij de vrijwilligersgroep, die rondom de Zuiderkerk het terrein bijhoudt. Dat is een club van gepensioneerde mannen, waarmee je om de drie à vier weken op een donderdagmorgen aan het werk bent. Bij de verzorging van de groentetuin is dat anders afgesproken.

Hoe werk je samen met anderen zonder dat je op vaste tijden bij elkaar komt.

We hebben een app-groep, waardoor we elkaar op de hoogte houden over wat we gezaaid en geplant hebben. Verder voor wat tips en of er wat geoogst kan worden.



Omdat groente op vrijdagmorgen aangeleverd moet worden, is oogsten een klusje dat meestal voor mij is en dat ik ook graag doe ... want daar doe je het immers voor!

Ik moedig mensen aan om groente, fruit enz. wat men over heeft naar de inzamelplek bij de Zuiderkerk te brengen. Het is voor een goed doel.

Grondbewerking, planten en zaaien en ook het wieden of schoffelen doet ieder wanneer hij tijd heeft.

Dit werkt wonderwel goed in ons groepje. Samenwerking, zonder samen aan het werk te zijn.

Iedereen heeft zo het een en ander gezaaid of geplant. Als je zelf een groentetuin hebt heb je altijd zaad of plantjes over. Ook kregen we plantgoed aangeboden.

Met de bloemen erbij was het een leuk gezicht en kregen we vaak goedkeurend commentaar. Het is een mooie tuin geworden in het groene grasveld naast de kerk.

In de loop van het jaar kan er geoogst worden voor het goede doel. Eerst de vroege snijgroente, zoals spinazie, raapsteeltjes, snijsla enz. later de boontjes, kool, worteltjes, aardappelen, komkommer en tomaatjes, bietjes enz. enz. soms veel, soms minder, bijna elke week wat.

We hadden een veldje aardbeien, die moesten twee maal per week geoogst. Nu nog wat herfst- en wintergroente en dan mogen we terugkijken op een jaar met een meer dan leuke opbrengst.

Tuinieren is ook ontspanning en ik heb me verwonderd hoe mooi het kan groeien op ons stukje tuin.

Zeker de moeite waard

Je weet waarvoor je het doet: verse groente voor onze medemens. En ... alle beetjes helpen altijd.

Henk Kleinhesselink



Inloopavonden LHBTIQ+ groep

Tijdens de voorbereiding van de Pride-dienst op 14 mei jl. kwam naar voren, dat we als organisatie een vervolg wilden geven aan deze kerkdienst. Omdat in Aalten nog niets georganiseerd wordt voor LHBTIQ+ mensen, kwamen we op het idee een ongedwongen inloopavond te organiseren. Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor alle mensen die zich verbonden voelen met deze groep. Er is ruimte voor een goed gesprek. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

De koffie, thee en fris staan klaar op woensdag 25 oktober a.s. in het Jongerenhuis, Ludgerstraat 66 in Aalten. De inloopavond begint om 19.45 uur. Noteer ook alvast de volgende inloopavond op 29 november in je agenda.

Tot woensdag 25 oktober, je bent van harte welkom. De deur van Ludgerstraat 66 staat vanaf 19.45 uur voor jou open.

Hartelijke groet,

Chiem, Rudi, Marc, Derek en Elizabeth



Regenboogdienst 22 oktober Zuiderkerk

Verbinding, verbondenheid, het is tegenwoordig een veelbesproken en beschreven thema. Waar 'vroeger' de groep of de gemeenschap het belangrijkste was, leven we nu in een tijd waarin het individu steeds belangrijker wordt gevonden.

Hoe staan wij in onze kerk in Aalten ervoor in dat opzicht? Hebben wij nog binding met de kerk en met elkaar? Of voelen wij ons misschien nog wel verbonden met God, met ons geloof, maar niet meer zozeer met de kerk als instituut? Hebben we in deze tijd van oneindig veel mogelijkheden nog behoefte aan die verbinding met de kerk, met God en met elkaar, of is de verbinding verbroken? Hebben we elkaar überhaupt nodig, of zijn er andere en misschien wel betere manieren om deze verbondenheid te voelen dan in een kerkdienst op zondagmorgen?

Heel veel vragen en belangrijk en goed om hier met elkaar over te praten en na te denken. En dat hebben wij als werkgroep Kerk in Uitvoering ook twee avonden met elkaar gedaan. Zijn we eruit gekomen, hebben wij de antwoorden? Ik zou zeggen: kom op zondag 22 oktober om 10.00 uur naar de Zuiderkerk.

Predikant is ds. H.J. Zeldenrijk en Sander & Friends zullen ons in deze dienst muzikaal begeleiden. Van harte welkom iedereen!

Knoopdienst op zondag 29 oktober om 19.00 uur



**ZONDAG
29 OKTOBER**

**thema:
Dansen
met God**

**19.00 uur
ZUIDERKERK
Ludgerstraat 64
Aalten**

**voor iedereen,
met of zonder
beperking**



Voorganger: Wilma de Jong, kerkelijk werker
Muziek: Orkest De Vrolijke Noot o.l.v. Bert Klijn Hesselink
en Ina Nijman, orgel en piano
Verder werken mee: Erica Hemink en commissieleden

**Van harte
welkom!**

In de Zuiderkerk is er weer een Knoopdienst, een kerkdienst speciaal voor mensen met en zonder beperking. Thema van de dienst is: 'Dansen met God'

Van oudsher is de kerk een plek waar je netjes stilzit en luistert. Deze keer gaan we er een feest van maken en komen we in beweging. De voorganger is onze kerkelijk werker Wilma de Jong. De Vrolijke Noot o.l.v. Bert Klijn Hesselink is er weer om muziek te maken en Ina Nijman speelt orgel en piano. Verder werken mee: Erica Hemink en commissieleden.

Iedereen is van harte welkom!

Dankdag 1 november

Op woensdag 1 november a.s. vieren we samen Dankdag, voluit: Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de Schepper is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens Dankdag onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar.

Mijn verzoek aan u allen is of u voor deze dienst wat mee wilt nemen, waarvoor u dankbaar bent. Dat mag iets zijn van uw land of iets van uw hand. Wees vooral niet te bescheiden in het tonen van uw dankbaarheid. Schroom niet contact met mij op te nemen wanneer het transport een probleem is. De dienst in de Oude Helenakerk begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

ds. Elizabeth van Deventer

Voorbede vragen

Naast dat er in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedeboek ligt, kunnen degenen die niet naar een van de kerkgebouwen (kunnen) komen, de vraag om voorbede ook mailen.

Wanneer Netty Hengeveld, Folkert de Jong, Hendrik Jan Zeldenrijk of Elizabeth van Deventer op zondag voorgaan kunt u hen uiterlijk vrijdag voor de betreffende dienst mailen. Bij andere voorgangers kunnen we de mogelijkheid voor het mailen van voorbeden helaas niet bieden.

Natuurlijk ligt daarnaast het voorbedeboek van de PG Aalten door de week klaar in de stilte-ruimte onder de toren van de Oude Helenakerk en vanaf een half uur voor aanvang van de dienst bij de ingang aan de Elim zijde van de kerk. In de Zuiderkerk ligt het voorbedeboek op een tafel in de hal.

Schrijf wat uw hart raakt, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen worden meegenomen in het gebed op zondag.

We hopen dat meerdere mensen gebruik maken van beide mogelijkheden om voorbede te vragen voor dat wat op ons hart ligt.

Met hartelijke groet, namens de pastores,

ds. Elizabeth van Deventer

5 November 10.00 uur LeF-dienst Zuiderkerk

m.m.v. 'Generation' en Harry van Wijk



Het is de moeite waard om voor deze dienst eens te googelen naar deze band, ze maken hun 'debuut' in Aalten, maar ze hebben al prachtige worship-avonden mogen leiden in Varsseveld (waar ze vandaan komen).

Gelezen op hun website: Een groep jonge, enthousiaste muzikanten die er enorm veel lol in hebben om samen muziek te maken voor God. Onze oefenavonden zijn de gezelligste, we hebben graag lol met elkaar en we genieten ervan om samen op te trekken.

Dit doen we het liefst samen met alle generaties om ons heen (we heten niet voor niets 'Generation' natuurlijk)! Iedere generatie heeft zijn eigen manier om dichter bij God te komen, maar muziek is van alle tijden en God is van alle generaties.

Deze dienst is extra bijzonder, omdat we het avondmaal vieren; we mogen proeven hoe dicht God bij ons is.

Het is een LeF-dienst, het thema is nog onbekend, maar het wordt de moeite waard.

ds. Folkert de Jong

500 KerkVensters: een klus van jewelste

Tekst: Arnold Arentsen

Een mijlpaal is het zeker, het 500e KerkVenster. Hoe is dat bereikt en wat moest er gebeuren voor het eerste KerkVenster tot stand kwam? En zijn er ook KerkVensters gemaakt die bijna legendarisch zijn of van zich deden spreken? Maakt KerkVenster alleen maar een blad of is er meer ontstaan, nadat de eerste wilde ideeën over tafel vlogen om van dat zwart-witbladje af te komen?

Ja, dat laatste was zeker een item bij de eerste opzet om eens een heel ander kerkblad te maken. Het begon eigenlijk al in 1996. Jarenlang kende de toenmalige Gereformeerde kerk hun lijfblad De Classicale Kerkbode.

Daarnaast had elke wijk van de Gereformeerde kerk in Aalten een eigen uitgave. De Hervormde Gemeente van Aalten had een eigen kerkblad onder de naam 'Onze Gemeente', opgericht in september 1933. Later werd deze naam gewijzigd in 'Kerkleven'. Dit werd een classicaal blad met eigen edities voor grotere gemeentes zoals Aalten. Ook de Gereformeerde kerken haakten aan en jarenlang waren al deze bladen goed gelezen uitgaves over het wel en wee van beide kerken.

Nieuw initiatief

In 1996 kreeg de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Aalten een ingezonden brief of het geen tijd werd om de opzet van Kerkleven eens grondig aan te pakken, omdat de schrijver vond dat een zwart-wituitgave niet meer van deze tijd was: één grote letterbrij met zo nu en dan een foto. De opmaak was achterhaald en paste volgens de schrijver niet meer bij deze tijd. De kerkenraad deelde die mening niet en wees een nieuwe aanpak af.

Rond het jaar 2000 kwam het kerkblad opnieuw ter sprake omdat er steeds minder abonnees waren en daardoor een kleiner deel van de beide kerken bereikt werd. Een speciale commissie ging aan de slag en het kerkblad werd anders samengesteld maar ook dat was geen succes. Opnieuw kwam de persoon ter sprake die de ingezonden brief had geschreven in 1996. Had die dan misschien het goede idee in handen?

Ds. Wytze Andela, predikant te Aalten sinds 1998 en lid van die voorbereidingscommissie namens de kerkenraad, benaderde Arnold Arentsen. Er volgde een gesprek met als resultaat de kerkenraden voor te stellen een brainstormgroep te vormen. Die groep zou moeten bestaan uit mensen met deskundigheid op het gebied van de media, fotografie, financiën, redactie, opmaak, secretariaat, enz.

In april 2000 werd deze groep geïnstalleerd met de opdracht om voor 1 oktober van dat jaar een concept klaar te hebben, inclusief kosten, verspreidingsmogelijkheden, enz. Een compleet concept dus. De ploeg bestond uit acht mensen: Jeep Brouwer, Jaqueline Lelivelt, Bennie Lammers, Martine Scholl, Luuk Bannink, Aad Bannink, Frank



Onze gemeente

Maandblad der Ned. Hervormde Gemeente Aalten. Eerste uitgave augustus 1934.

Het overzicht is niet helemaal compleet. In het archief zijn nog een aantal edities maar deze overlappen de hierboven genoemde kerkbladen.



Geldersche Kerkbode

Weekblad voor de Gereformeerde kerken in Gelderland. Eerste uitgave juni 1886.



Classicale Kerkbode

van de gereformeerde kerken in de classis Zutphen, van 25 april 1947.



Classicale Kerkbode

Kop van 28 maart 1980.



Classicaal Kerknieuws

Wekelijkse uitgave Gereformeerde kerken classis Zutphen. Eerste uitgave 4 april 1980.

Roos en Arnold Arentsen. Iedere veertien dagen werd er vergaderd en kreeg iedereen nieuwe opdrachten mee. Het was een zeer hechte groep die er zin in had om iets moois te creëren.

De tijdslimiet werd gehaald en het voorstel dat voorgelegd werd aan de vier kerkenraden (Hervormd en Gereformeerd Aalten en Hervormd en Gereformeerd Bredevoort) luidde als volgt:

1. Oprichten van een zelfstandige stichting, waarin de vier kerken participeren. Met werkbare statuten die goedgekeurd en ondertekend worden door de besturen van alle vier de kerkenraden.
2. Iedere deelnemende kerk krijgt dan één bestuurszetel in het algemeen bestuur van de stichting.
3. Onder verantwoording van het stichtingsbestuur het aanstellen van een: een opmaakcommissie, een complete redactie en een bezorgingscommissie.
4. Uitgeven van een fullcolour kerkblad op het formaat 245 x 340 mm met minimaal 16 pagina's met veel aandacht voor fullcolour foto's.
5. Verschijning iedere veertien dagen m.u.v. de vakantie- en kerstperiode en verspreiden onder alle pastorale eenheden van Gereformeerd en Hervormd Aalten en Bredevoort.
6. Inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen waarbij de kerken garant staan voor eventuele tekorten en opstartkosten.

7. Nader te bepalen startkapitaal voor inrichten van kantoor en inventaris.
8. Bezorging door vrijwilligers op vrijdag voor 21.00 uur.
9. Het beëindigen van alle abonnementen op Kerkleven bij drukkerij De Boer per 1 juli 2001.
10. Van 1 juli 2001 tot en met 30 september iedere veertien dagen een 'noodnummer' uitgeven van zwart-witblad en per 1 september het vernieuwde blad gaan uitgeven.

Dat waren de 'tien geboden' die de groep aan de vier kerken voorstelde. Het gehele plan werd aan elke kerkenraad afzonderlijk gepresenteerd en toen braken de discussies los. Er was veel kritiek op de plannen, met name op de financiële kant die als te rooskleurig werd gezien waardoor het plan niet haalbaar zou zijn.

De voorbereidingsgroep had dit aspect echter goed onderzocht en was er van overtuigd dat dit plan zou slagen. Vele besprekingen met alle vier kerkenraden en met beleidspersonen of colleges van de kerkenraden volgden in korte tijd.

Eén kerkenraad was bijzonder huiverig en om die te overtuigen en de andere drie meer garanties te geven op het slagen van het plan stelde de commissie voor een professionele (lees: representatieve) enquête te houden. Eén van de commissieleden had een zwager die professional was op dit gebied. Hij was bereid om belangeloos een professioneel onderzoek uit te voeren onder een representatief deel van de kerkleden uit de vier kerken. Representatief betekent hier dat alle gele-

Classicaal kerknieuws

Nieuwe kop uit 1992.

Kerkleven in Oost-Gelderland

Classicale uitgave voor de Ned. Hervormde kerken in de classis Zutphen met diverse edities o.a. die van Aalten. Eerste uitgave december 1942.

Kerkleven, vernieuwde editie Aalten-Winterswijk

Kerkleven editie speciaal voor de Gereformeerde en Hervormde kerk van Aalten. Voor het eerst uitgegeven in 1996.

Samen op Weg

Speciale edities als voorloper van KerkVenster. Uitgegeven in de periode van 1 juli 2001 t/m september 2001.

Wijkbladen Gereformeerde kerk Aalten

Periodieke uitgaven van de vijf wijken in de Gereformeerde kerk van Aalten, eerste uitgave onbekend

De Hervormde Kerk

Ring Winterswijk, kop uit 1952.



dingen betrokken worden in het onderzoek, dus ook randkerkelijke en jongere leden.

Hiermee stemden de kerkenraden in. Er werden 1000 proefexemplaren gedrukt van een nieuw model KerkVenster. Daarvoor werden de artikelen gebruikt van het laatst verschenen Kerkleven aangevuld met artikelen en foto's die de brainstormgroep voor ogen had. 16 pagina's nieuws en inhoudelijke artikelen over het wel en wee van de kerken in Aalten en Bredevoort in een totaal vernieuwde vorm en opmaak.

De respons was overweldigend positief. Maar liefst 86% van de uitgezette enquêteformulieren kwam terug (een responspercentage van 50% of hoger wordt als uitstekend beschouwd). Het overgrote deel van de geënquêteerde gemeenteleden was vol lof over dit nieuwe ontwerp. Daarnaast was meer dan 90% bereid om minimaal het jaarlijkse bedrag te betalen. Kerkleven kostte toentertijd € 27,00 (f 59.50).

Dit was een geweldige steun in de rug voor de groep strijdlustige commissieleden, die steeds het belang en de kansen van een totaal ander kerkblad voor ogen hadden. Met die uitslagen van de enquête werd een laatste vergadering belegd met de vier kerkenraden die zouden gaan deelnemen. Dit was de afspraak: bij een goede uitslag van de enquête zou men overstag gaan. Toch stagneerde het opnieuw, vooral door de angst voor de mogelijke kosten.

Om deze angst weg te nemen werd gewezen op het voorstel om het nieuwe kerkblad in een stichting onder te brengen, waardoor de kerkenraden

geen risico zouden lopen. Aan de geënquêteerden werd tevens gevraagd of zij bereid waren om eenmalig een bedrag te geven om de stichting van een startkapitaal te voorzien. Ook daar werd zeer positief op geantwoord. Opbrengst: bijna € 40.000, ruim voldoende om vooruit te kunnen! En zo werd een stichting opgericht. Deze zou de financiën dragen en de uitgave van een totaal vernieuwd blad organiseren.

Meer dan een blad

KerkVenster is meer dan een kerkblaadje geworden. Allereerst zijn er zo'n 270 vrijwilligers die meehelpen. Dat is een enorm aantal mensen, waarmee het de grootste vrijwilligersgroep binnen onze plaatselijke kerk(en) is. Ook is er een volwaardig bestuur dat aanstuurt, meedenkt en de financiën regelt.

Ten slotte is er een bijna professionele redactie. Ik heb iets meer dan 22 jaar als coördinator bij de redactievergaderingen mogen aanzitten en ben vaak onder de indruk geweest hoe artikelen en kwesties besproken worden voordat ze geplaatst werden of soms niet. Het lijkt misschien simpel om ingezonden kopij te plaatsen. Nee, de redactie heeft meermalen discussies gevoerd over wat wel kan en wat niet.

Dit alles met de nodige verdieping in de gesprekken. Dat maakte het werk ook zo mooi, soms had ik er meer aan dan de beste preek op zondag.

Doordat de lezers van het blad KerkVenster royaal hun vrije bijdrage gaven, was het mogelijk om niet alleen het blad uit te geven maar ook meer-

dere communicatiemiddelen in te schakelen en te financieren. Ik noem de jaarlijkse kampkrant, informatiebrochures, folders voor (kerkelijke) uitvoeringen of acties binnen de kerken en niet te vergeten een forse bijdrage aan de apparatuur voor KerkBeeld in de kerken van Aalten en Bredevoort.

Ook is er een commissie ontstaan vanuit KerkVenster die de website beheert, gefinancierd door KerkVenster. Verder is er de webshop voor de aanschaf van collectemunten, artikelen, toegangsbewijzen, kerkbalans en collecte-bijdragen. Dit kan financieel allemaal doordat KerkVenster in de eerste 20 jaar een ruime reserve heeft kunnen opbouwen. De laatste drie jaar worden de jaarlijkse bijdragen iets minder, mede door corona, maar nog altijd voldoende om niet aan de kwaliteit te tornen van uitgaven en de inhoud.

Op naar de 25e jaargang

KerkVenster was het eerste fullcolour kerkblad van Nederland. Er waren wel kerkbladen met steunkleuren maar fullcolour was uniek in ons land. Daarbij werd (en wordt) het blad opgemaakt door een professional (Arjan Ligtenburg). Met dit alles nam het blad een voortrektersrol in. Zelfs de naam vond navolging: wie het woord KerkVenster intypt bij Google ziet dat nogal wat gemeentes deze naam overgenomen hebben. De domeinnaam kerkvenster.nl op internet is echter exclusief voor Aalten/Bredevoort.

Vanaf het begin is KerkVenster enthousiast ontvangen door de lezers. Het bleek een schot in de roos, ook na 500 nummers. In de loop van de tijd zijn er peilingen en onderzoeken geweest, waarbij de uitkomst steeds hetzelfde was: het blad wordt bijna stuk gelezen. Naast de huidige oplage van 3000 stuks, wordt het vele malen doorgegeven aan derden. Bij een klein onderzoekje, een paar jaar geleden, bleken doorzendingen van een, twee of drie keer absoluut geen uitzonderingen. Het hoogste aantal doorzendingen was toen dertien keer. Ook worden bundeltjes van meerdere KerkVensters tegelijk vaak naar buitenlandse familie of kennissen gezonden.

Dat is toch een mooi gegeven: zoveel mensen genieten van een mooi blad en zijn daardoor ook betrokken bij het geloof dat ons allemaal bindt, bij welke kerk we ook behoren.

Daarvoor wordt KerkVenster ook gemaakt, niet alleen voor eigen leden maar ook voor een ieder die zich betrokken voelt bij het geloof in die ene Heer. KerkVenster merkt dat o.a. ook aan de belangstelling van de r.-k.-parochieleden in Aalten en Bredevoort voor dit blad. Mooi toch?

Ik hoop en vertrouw erop dat KerkVenster eerst het 25-jarig jubileum mag halen en vervolgens mag groeien naar het duizendste nummer. Waarschijnlijk niet meer in de vorm en de aantallen die er nu zijn, maar wel nog steeds voor een flinke groep mensen die geïnteresseerd is in het geloof dat we blijven uitdragen in welke vorm dan ook.

Zelf zit ik niet meer in de redactie, maar mag ik meedenken namens KerkVenster, in een groep van de kerkenraad in de PG Aalten die de communicatie voor de toekomst wil onderzoeken. Dat geeft opnieuw veel discussie maar één ding heb ik bij KerkVenster wel geleerd: geef nooit op en luister vooral wat de achterban graag wil.

Ik feliciteer het bestuur, de redactie en alle andere medewerkers van harte met deze behaalde mijlpaal.



De Ziel

Tekst en foto 'Luchtgeesten': Gea Evenhuis

In een gesprek op televisie waren twee mannen op zoek naar de betekenis van het woord ziel. Ze waren bezielde bezig om te duiden dat ze op zoek waren naar de essentie van een boodschap, de kracht van de verbeelding, iets kernachtigs weergeven. Toch lukte het hen niet om uit te leggen wat ze bedoelden. Voor veel mensen is het een vraag of een kerk, een oud gebouw een ziel heeft. Van oudsher zijn er altijd mensen geweest die gevoelig waren voor de geesten (?) in doorleefde gebouwen. Voor mij is de Oude Helena de plek waarin ik in de verstilling gemakkelijk toegang heb tot oude verhalen.

De ziel is voor mij de kern, de essentie van een wezen; een aanwezigheid; een onstoffelijke eigenheid. De ziel van een mens daalt in het lichaam bij de geboorte, daarna sluiten de hersendelen zich en blijft het bij die mens tot aan de dood, bij de laatste ademhaling vertrekt de ziel weer. Waarheen? Is dat de hemel? En hoe ziet die er dan uit? Komt de ziel terug? Blijft de ziel wachten op de wedergeboorte en moet het dan het voor-malige lichaam vinden als huisvesting? Ik vind

het prachtig dat in het Tibetaanse dodenboek de ziel 40 dagen reist door de onderwereld, langs oude demonen en de schaduwkant van het aardse leven. De nabestaanden bidden 40 dagen lang daarbij de passende gebeden om de ziel te begeleiden. Dan is die schoon om opnieuw in een aards lichaam neer te dalen en zich te vestigen. Zou dat ook de betekenis zijn van Jezus' 40 dagen in de woestijn? Dat hij geschoond werd van zijn aardse leven en daarna klaar was om zijn vertellend leven te beginnen?

In het Boeddhisme hebben we vele levens nodig om een volledig mens te kunnen worden. Elk leven kent een eigen opdracht waarin de mens iets moet uitwerken. Daarna wacht het eeuwige niets. Ik geloof dat ik nog maar even hier blijf. Zouden we in onze christelijke hemel onze geliefden weer zien? Wat als we dan juist mensen tegenkomen die we hier niet meer willen zien?

Bij de Hopi-indianen bleven in het schemergebied na de dood sommige zielen hangen: de kwade geesten, en die maakten het leven van mensen op aarde knap lastig. Zou dat een verklaring zijn voor geesteszieken?

Zou zielig zijn iets met de ziel te maken hebben; dat juist de ziel getroost moet worden?



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 26 oktober
- Donderdag 9 november

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 2 november

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Neem en lees

Oktober 2023

Vrijdag	20	Psalm 73
Zaterdag	21	Matteüs 22:1-14
Zondag	22	Matteüs 22:15-22

Maandag	23	Matteüs 22:23-33
Dinsdag	24	Matteüs 22:34-46
Woensdag	25	Psalm 109:1-20
Donderdag	26	Psalm 109:21-31

Vrijdag	27	Openbaring 4:1-11
Zaterdag	28	Openbaring 5:1-14
Zondag	29	Openbaring 6:1-8

Maandag	30	Openbaring 6:9-17
Dinsdag	31	Hervormingsdag, Psalm 10

November 2023

Woensdag	1	Allerheiligen: Dankdag
		Openbaring 7:1-17
Donderdag	2	Openbaring 8:1-13

Vrijdag	3	Openbaring 9:1-12
Zaterdag	4	Openbaring 9:13-21
Zondag	5	Matteüs 23:1-15

Maandag	6	Matteüs 23:16-28
Dinsdag	7	Matteüs 23:29-39
Woensdag	8	Psalm 11
Donderdag	9	Openbaring 10:1-11
Vrijdag	10	Openbaring 11:1-14

Weeksluitingen



Zaterdag 21 oktober 2023

- 19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. J. Lievers
- 19.00 uur: **Beth San**
ds. C. Maris

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 22 oktober 2023

- 09.30 uur: **St. Joriskerk**
dhr. H. de Vries, Aalten
- collecte: Kerk
- uitgangscollecte: Diaconie

Kerkdiensten Aalten



Zondag 22 oktober 2023

- 09.30 uur: **Oude Helenakerk**
mevr. N. Hengeveld
collecte: Werelddiaconaat en Kerk
- 10.00 uur: **Zuiderkerk**
ds. H.J. Zeldenrijk,
Regenboogdienst, KiU-dienst
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 28 oktober 2023

- 18.00 uur: **Ambthuis Bredevoort**
ds. A. Endevelde
- 19.00 uur: **Stegemanhof**
mevr. P. Veerbeek
- 19.00 uur: **Beth San**
dhr. J. Lievers

Zondag 29 oktober 2023

- 10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde,
Heilig Avondmaal
- collecte: Diaconie
- uitgangscollecte: Kerk

Zondag 29 oktober 2023

- 09.30 uur: **Oude Helenakerk, r.-k. viering**
pastor J. Droste en dhr. H. de Graaf,
allerzielenviering
- 09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Kerk, plaatselijke evangelisatie-
commissie en diaconie
- 19.00 uur: Mevr. W. de Jong,
Knoopdienst met 'De Vrolijke Noot'
collecte: Kerk, plaatselijke evangelisatie-
commissie en diaconie

Woensdag 1 november 2023

- 19.30 uur: **St. Joriskerk**
Dankdag
- collecte: Kerk
- uitgangscollecte: Diaconie

Woensdag 1 november 2023, Dankdag

- 19.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer
collecte: Zending en Kerk

Zaterdag 4 november 2023

- 19.00 uur: **Stegemanhof**
mevr. M. Rots
- 19.00 uur: **Beth San**
ds. P. Speelman

Zondag 5 november 2023

- 10.00 uur: **St. Joriskerk**
ds. G. v.d. Velde, Silvolde
- collecte: Diaconie
- uitgangscollecte: Kerk

Zondag 5 november 2023

- 09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer
Collecte: Kerk (orgelfonds) en Diaconie
- 10.00 uur: **Zuiderkerk**
ds. F. de Jong, *LeF-dienst,*
tevens viering Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk (orgelfonds) en diaconie

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- dhr. Luimes, Keizersweg 64
- fam. Tolkamp, Boomkampstraat 1
- mevr. Smit-Ebbers, Ludgerstraat 21
- dhr. Rensink, Ludgerstraat 31-3

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.

Zie pagina 9





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

21 okt	mevr. G.E. Langwerden-Blekkink Haartsestraat 30, 7121 CX	31 okt	mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer Wikkerinkweg 1, 7122 JE	7 nov	mevr. B.J. Hoornenborg-Klein Poelhuis Lievelderweg 22/E, 7131 MC Lichtenvoorde
22 okt	mevr. D.H. Lubbers-Wisselink Ludgerstraat 12/A, 7121 EM	31 okt	mevr. B.M. Langelier-Kroon Dijkstraat 8/B, 7121 ET	7 nov	dhr. H. Hoftijzer Landstraat 8/04, 7121 CR
25 okt	mevr. G.H. Kremer-Meinen Brakenweg 6, 7122 LN	1 nov	dhr. D. Douma Huygensstraat 4, 7121 VH	7 nov	mevr. D.H. van de Put-Hoftijzer Gendringseweg 25/A, 7122 ME
25 okt	mevr. J.C. Veerbeek-Winkelhorst Geurdenstraat 20, 7122 CG	2 nov	mevr. J.B. Jentink-Ebbers De Hoven 15, 7122 BJ	7 nov	dhr. H.W. Wissing Seinsdijk 4, 7122 NW
27 okt	dhr. J.W. Schuurman Julianastraat 1, 7121 CC	2 nov	mevr. O. Hartemink-Molleman Varsveldsestraatweg 26, 7122 CC	7 nov	dhr. P. van Straten Hogestraat 133, 7122 BT
27 okt	dhr. D.H. Winkelhorst Steile Dalweg 3, 7122 BD	3 nov	mevr. W. Wijnveen-Kämink Bongenkamp 103, 7122 TW	8 nov	mevr. J.G. van Eerden-Seinhorst Varsveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
28 okt	mevr. A.C. Lourens-Kuiper Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ	4 nov	mevr. H. ter Beest-Hoornenborg Manschotplein 63, 7121 BL	8 nov	mevr. H.G. Mateman-Kraaijenbrink Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
28 okt	mevr. U. van Eerden-Thamm Hamelandroute 70, 7121 GZ	4 nov	dhr. G. Prinsen Eligiusstraat 36, 7121 ED	8 nov	dhr. G.J. Siebelink De Hare 144, 7121 XL
28 okt	dhr. H. Luiten Emmastraat 27, 7121 CE	4 nov	dhr. G.A. Klein Entink Frankenstraat 28, 7122 ZS	9 nov	mevr. G.S. Smit-Ebbers Ludgerstraat 21/02, 7121 EG
28 okt	mevr. J.W. Roos-Koobs Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ	4 nov	dhr. B.H. Jentink Schorpioen 37, 7122 XL	9 nov	dhr. W.R. Arentsen Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
29 okt	mevr. J.H. Houwers-Schreurs Elshoekweg 18, 7122 NG	5 nov	dhr. B.J.A. Wink Zuiderkruis 20, 7122 WZ	10 nov	dhr. B.H. te Winkel Reviusstraat 14, 7121 VX
31 okt	mevr. J. van Dommele-de Bruijn Halteweg 19, 7122 MC	6 nov	mevr. D.Th.J. Doornink-Klompenshouwer Het Verzet 31, 7121 XB	10 nov	dhr. J.W.J. van Eerden Velsdijk 2/A, 7122 JH
		6 nov	mevr. J.B. Winkelhorst-te Winkel Batavenstraat 33, 7122 ZT		
		7 nov	dhr. G.J. Bussink Keizersweg 50, 7121 GS		

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Overleden

Op 24 september is mevr. Marja Roelofsen-te Brake, de Hare 32, overleden. Ze was 63 jaar oud. We wensen haar man Wim en dochter Noëlle heel veel troost, kracht en moed toe en Gods nabijheid om dit grote en onverwachte verlies een plek te geven.

Op 26 september is dhr. Gido Peulers, Huygensstraat 32, op 53-jarige leeftijd, overleden. We wensen zijn broer en schoonzus heel veel sterkte toe nu Gido zo plotseling uit hun leven is weggenomen.

Ziekte en herstel

Mevr. van Klompenburg-Kloek, 't Slaa 6, heeft door een val haar heup gebroken. Ze is hieraan geopereerd en de operatie is goed geslaagd. Ze gaat nu een periode in van herstel en revalidatie. Mevr. Willemien van der Zwaag-Breukelaar, Snietersweide 32, mocht na een verblijf in verpleeghuis Pronsweide, weer naar huis. Ze is blij dat ze weer thuis is.

De behandeling van mevr. Leis Hoftijzer-te Winkel, De Hare 7 is goed verlopen. Daar is ze dankbaar voor. Ze zal nu een vervolgetraject ingaan.

De gezondheid van mevr. Ida Kassies-Kaemingk, Het Verzet 64, gaat verder achteruit. Ze verblijft momenteel in Hospice de Lelie, Leliestraat 36, Winterswijk. Ze is blij en dankbaar voor alle kaarten, bloemen, berichten en andere manieren van medeleven die ze ontvangt. Die blijven ook altijd welkom. In alles vindt Ida rust in God, haar Vader en in Jezus haar Heer. Haar leven ligt in zijn hand.

Voor ieder die ziek is of was, zijn we dankbaar voor alle behandelingen en operaties die goed gaan of zijn gegaan. We wensen ieder, waar mogelijk, een voorspoedig herstel toe.

Mocht herstel niet mogelijk zijn, dan wensen we je de kracht toe om te dragen, lieve mensen om je heen die ervoor je zijn en waarmee je alles kunt delen, en Gods liefde en nabijheid.

Pastoraat

Bij ziekte of overlijden, bij levensvragen of zingevingsvragen kunt u contact met mij opnemen. Ook als u behoefte hebt aan een gesprek, een luisterend oor of andere dingen hebt. U mag mij bellen of mailen of het doorgeven aan uw bezoekmedewerker.

Dankbaar

In de hectiek van het leven: werken, zorgen, kinderen, is het makkelijk om te vergeten dankbaar te zijn. Ik denk dat we bijna allemaal wel dingen hebben waar we dankbaar voor zijn. Grote dingen: een land waar we in vrijheid kunnen wonen, een goede relatie, een goede gezondheid, een fijne baan. Of kleine dingen: dat je een nacht goed hebt geslapen, dat de zon schijnt, dat je kleren hebt om aan te trekken. Maar misschien heb je het wel zo zwaar momenteel dat je niets hebt of weet om voor te danken. Misschien is je leven wel donker en uitzichtloos.

Ik denk dat dat momenteel voor veel mensen in de wereld geldt. Oorlogen, rampen, honger, geweld enz. Dat raakt me en breng ik in gebed. En de woorden van Paulus die ik deze week las, komen dan boven:

1 Tessalonicenzen 5: 16-18 *Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden.*

Hoe dan? Kan dat wel? Staat die Paulus wel in het echte leven? Ja, gek genoeg wel. We kunnen namelijk altijd verheugd zijn en God danken. Niet vanwege de omstandigheden, die kunnen namelijk verschrikkelijk zijn. Maar omdat *Hij* onze vreugde is en altijd onze dank waard is. Om wie Hij is, om wat Hij heeft gedaan aan het kruis en om wat Hij gaat doen: alles nieuw maken. Het vraagt oefening om elke dag te danken. Juist ook in moeilijke omstandigheden. Zoals iemand eens zei: *'Afgezien van de omstandigheden, gaat het goed met mij.'*

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries



Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl



Zieken

Soms is er goed nieuws en komen mensen weer thuis na een korte of lange opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of zorghotel. Welkom thuis weer. Mensen uit de wijk die lijden aan lijf of leven, lichamelijk of psychisch, wens ik een voor spoedig en zo mogelijk volledig herstel toe. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekmedewerker) weten.

Huwelijksjubilea

Mocht u uw huwelijksjubileum hier graag vermeld hebben, laat het dan uw bezoekmedewerker weten of stuur mij een mailtje, bij voorkeur naar mijn nieuwe mailadres: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl.

Vakantie

Even een week vakantie tussendoor. Op het programma staan het winterklaar maken van de tuin, het plaatsen van een afrastering, zodat de hond buiten los kan en het bezoeken van een

christelijke conventie in De Betteld in Zelhem. Vanaf maandag 23 oktober ben ik weer bereikbaar en beschikbaar.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. De groep 'Vrienden', die vooral uit gemeenteleden bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsapp-berichtje sturen of mij mailen, op mijn nieuwe mailadres: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl.

Zegenwens

*Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.*

Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@gmail.com



Overlijden

Twee dagen voor haar overlijden kreeg Grada ter Maat-Wassink een herseninfarct en raakte ze halfzijdig verlamd. Ze zou volledig afhankelijk worden, terwijl ze het altijd zo belangrijk had gevonden om de regie in eigen handen te houden. Willem en de kinderen zijn dankbaar dat haar dat leed bespaard is gebleven: in de ochtend van donderdag 5 oktober overleed ze in het Oosterkerkhuis waar ze nog maar pas (vanuit het Ambthuis) was ingetrokken. Een week eerder sprak ze naar mij toe de wens uit om zo nu en dan kerkdiensten in de Oude Helenakerk bij te wonen. Dat zou haar goed doen. Voor de vieringen in deze kerk had ze minstens vijftien jaar heel trouw liturgische bloemstukken gemaakt. In de Oude Helenakerk namen we afscheid van haar in het vertrouwen dat zij geborgen is in het hart van de Eeuwige.

We wensen Willem, de (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de familie kracht en troost toe.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur.

Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Huwelijksjubileum

Op 30 oktober zijn Jan en Riek Tolkamp-Rougoor, Adm. de Ruyterstraat 91, 60 jaar getrouwd. Wat een bijzondere dag! Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een prachtige dag met allen die jullie lief zijn.

Overleden

Op 3 oktober is overleden Hans Luijmes, Trompstraat 87, in de leeftijd van 69 jaar. Wij wensen zijn vrouw Gerda, de kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit intense verdriet en gemis dat in hun leven is gekomen.

Op 4 oktober is overleden Leis Nijman-Heideman, Ludgerstraat 21-09, in de leeftijd van 92 jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun gemis.

Ziekenhuis

In de afgelopen periode zijn er geen mensen in een ziekenhuis opgenomen geweest die in Kerk-Venster vermeld willen worden. Wij wensen alle zieken en hen die erom heen staan de wonderlijke rust toe van het geloof dat God erbij zal zijn in alle omstandigheden.

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wilma.dejong@pgaalten.nl



Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Rob en Gera Pikaar-Aalbers, Varsseveldsestraatweg 18^E, waren 26 september 20 jaar getrouwd. Deze bijzondere dag werd gevierd met een feestje in kring van familie en vrienden. Rob en Gera, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum en voor de jaren die komen veel liefde en Gods zegen toegewenst.

Ziekte

Veel mensen hebben met ziekte en leed in het leven te maken. Langs deze weg willen wij u beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen. Tevens ook moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn, of hen die afscheid van een dierbare moeten of moesten nemen, Gods nabijheid en zegen toegewenst.

Weet dat er aan u gedacht en voor u gebeden wordt.

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Overlijden

Mevr. Gerda Aleida Duenk-Bruggink is op 27 september, te midden van haar kinderen, rustig ingeslapen. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende nabijheid in dit gemis.

Vreugde

'Viert de vier-dagen', zei de vader van mevr. Korten-Jentink altijd. En dat advies heeft ze opgevolgd. Samen met familie en vrienden heeft ze haar 90e verjaardag gevierd en zeer genoten van een prachtige dag.

Pastoraat

Het pastoraal wijkteamoverleg vindt plaats op dinsdag 24 oktober om 14.30 uur in de Zuiderkerk. Aan dit overleg nemen de bezoekmedewerkers, contactpersonen, de wijkvoorzitter Jan Hordijk, scriba Wim Bulsink, en ik deel. De bezoekmedewerkers en contactpersonen hebben voor dit overleg een uitnodiging ontvangen.

Vacante sectie

In onze wijk is sectie 23A, Lijsterbeslaan, vacant. Ook wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg gezocht. Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan doen en heeft u hierover vragen. Voor informatie over bezoekwerk kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Protestantse Bezoek Dienst, mevr. Joke Rutgers: tel. 0543-476368 of met de contactpersoon van sectie 23, mevr. Dinie Hogeweg-Eppink of met mij.

Rectificatie

In de wijkberichten van augustus werd mevrouw Dorothe Kujntjes-Westerveld verwelkomd als nieuwe bezoekmedewerkster in sectie 26A. Haar voornaam is, abusievelijk, niet correct geschreven. Dit moet zijn: Doroteh i.p.v. Dorothe. Waarvoor excuus.

Persoonlijk

Met directe ingang is mijn mailadres is gewijzigd. Mijn nieuwe mailadres is:

wilma.dejong@pgaalten.nl

Mocht u een (kennismakings-) bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto.



Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



29 oktober oudersmiddag met Godly Play 14.00 uur - Zuiderkerk

Wat is geloofsbeleving bij kinderen en wat hebben ze daarbij nodig?

In het verleden hebben we middagen georganiseerd voor ouders over (geloofs)opvoeding. We hadden koffie, een goed gesprek en opvang voor de kinderen in de zaal ernaast.

Dat is een tijdje niet meer geweest, maar op zondag 29 oktober komt er weer een vervolg, want we merken dat er nog steeds zoveel vragen zijn. Hoe voed je kinderen op met (christelijk) geloof in deze tijd, wat geef je mee, en hoe?

Deze middag gaan we speciaal nadenken over wat geloofsbeleving nou precies is bij kinderen, en wat hebben ze daarbij nodig?

Hoe was dat voor jou zélf, vroeger? Wat kun je daarvan meenemen?

Over de vraag gaan we nadenken, niet met een lezing o.i.d. maar onder leiding van Viola Berends gaan we 'Godly Play' doen: we horen een verhaal en gaan daarmee aan de slag. Klinkt dat nog vaag? Wees erbij, je zult er echt wat aan hebben, want het gaat ook over jezelf.

Er zal oppas/een programma voor de kinderen zijn (dus die kunnen mee)

ds. Folkert de Jong



Godly Play
wonder...

Bijeenkomst voor ouders:
Godly Play
(met Viola Berends)

Datum : zondag 29 oktober
Tijd: 14:00 uur
Locatie: Zuiderkerk

Kinderen mogen mee, voor oppas/
een activiteit wordt gezorgd.

In memoriam

Gerda Aleida Duenk-Bruggink

~ Gerda ~

geboren
2 oktober 1939
overleden
27 september 2023



Onze moeder Gerda werd geboren op 2 oktober 1939 in het gezin van Bruggink van De Vlöt op Den Dam in Breedenbroek. Als jongste dochter van een groot samengesteld gezin heeft ze daar een fijne jeugd gehad. Na de huishoudschool was Gerda in betrekking bij Aaldershuus. Uiteindelijk ging ze via de kerk als gezinsverzorgster aan het werk.

Gerda ontmoette Gerrit bij de kermis bij Koenders. Niet óp, maar bij. Toen de verkering eenmaal 'an de gange' was, is het ook niet meer uit geweest. Ze trouwden op 19 oktober 1962 en trokken in bij Hijink, in Barlo. In het kleine woongedeelte kregen ze drie kinderen: Roland, André en Marjon. In 1967 verhuisden ze naar hun nieuwe huis naast de werktuigenvereniging en daar werden Henk en Annet geboren.

Gerda zorgde voor het gezin. Dat deed ze op een krachtige, zelfstandige manier. Er waren een paar duidelijke grenzen en daarnaast hebben we als kinderen veel vrijheid ervaren. Er was altijd een luisterend oor als je thuis kwam uit school, en alle vrienden waren van harte welkom.

Naast het werk thuis was Gerda actief binnen de diaconie van de kerk en bij de Oranjevereniging. Toen Jolien in augustus 1989 werd geboren werd ze oma. Al snel volgden er meerdere kleinkinderen. Daar genoot ze volop van. Gerda was trots op al haar veertien kleinkinderen en altijd goed op de hoogte.

Gerda heeft altijd graag gefietst. Het gevoel van vrijheid in de krullen en zelf bepalen welke afslag te nemen vond ze heerlijk.

De periode dat Gerrits gezondheid minder werd heeft Gerda als zeer zwaar ervaren. Ze vond het moeilijk om te zien dat Gerrit steeds meer van zijn vrijheid in moest leveren. In die tijd bezocht ze hem twee keer per dag in Beth San.

Na Gerrits overlijden was ze moe. Het huis op de Harberskamp, met de mooie tuin, werd te groot.

Vier jaar geleden verhuisde Gerda naar haar appartement op het Manschotplein. Daar zat ze vaak heerlijk op haar comfortabele rode stoel te genieten van het uitzicht op het pleintje met op de achtergrond de Oosterkerk.

Ze speelde graag een potje Rummikub, ergerde zich regelmatig aan politieke debatten en genoot van De Slimste Mens en het snookeren op tv. De bezoeken van de achterkleinkinderen waren gouden momenten voor haar.

In de laatste drie maanden van haar leven hebben al haar kinderen een uitje met haar gehad. Toevallig waren dit allemaal plekken waar ze ook zo graag met haar Gerrit naar toe ging.

Gerda hield graag de regie in handen en dat zagen we ook bij haar afscheid. Iedereen kreeg een mooie anekdote of een bemoediging mee. Ze overleed op 27 september 2023. We gaan je missen!

de kinderen

Hans Luijmes

geboren
6 juni 1954
overleden
3 oktober 2023



Begin 2018 werd vastgesteld dat Hans ernstig ziek was en direct behandeld moest worden. Dat was een grote schok voor ons allen. Er volgde, tot twee keer toe, een stamceltransplantatie. Hans is hier zo vreselijk ziek van geweest maar hij zag telkens weer licht aan de horizon en vond de kracht om door te gaan. Tot het einde toe heeft Hans erop vertrouwd dat God hem hielp en is hij gestorven in het vertrouwen dat God er ook voor hem zou zijn over de dood heen.

Hans is op 6 juni 1954 geboren in Varsseveld. Hij is de vierde in de rij van elf kinderen. Drie broers zijn helaas al overleden. Hans was één van de rustigste broers. Zijn broers en zussen mét aanhang waren erg belangrijk voor hem. Er waren regelmatig familiedagen waarbij er naast een activiteit lekker gegeten werd.

Hans was een geweldige, liefdevolle en zorgzame vader voor onze dochters Saskia, Mirjam en Jenneke. Ook was hij enorm trots op zijn drie schoonzons en zes kleinkinderen!

Tijdens zijn opleiding aan de Technische School in Doetinchem werkte hij bij Munsterman, daarna als vrachtwagenmonteur en vervolgens bij Langwerden als automonteur. Hij eindigde zijn carrière als 'autodokter', zoals de kinderen zeiden, bij Ten Have in Silvolde als Toyota-expert. Hans was daarna een periode thuis en ging aan het werk bij de Hamelandgroep als kwaliteitscontroleur. Daarna ging hij met vervroegd pensioen.

Tijdens de vakanties trokken we er graag op uit met onze caravan in Nederland. Met de kinderen gingen we vroeger met de tent graag naar de camping in Barchem. Ook hield Hans van Sauerland en het Schwarzwald.

Hans was lid van AZSV sinds 1976 als speler daarna als elftalleider, vervolgens als trouwe supporter langs de lijn en recentelijk keek hij via live tv. Hans was jarenlang lid van de Wandelvriend in Aalten. Twee keer liep hij de Nijmeegse Vierdaagse.

Toen kwamen de kilometers op de pedalen: Hans stippelde routes uit en we genoten van elke fietstocht.

Hij vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum bij het Christelijk Heurns Mannenkoor. Het kerstconcert eind vorig jaar maakte veel indruk op Hans en ons allen, we wisten dat dit de laatste keer zou zijn ... Wat ons bij zal blijven tijdens de laatste fase in zijn leven is die enorme wilskracht! Hij zei op de meest moeilijke momenten, waarbij zijn mobiliteit heel wankel werd: als je het niet probeert dan weet je het niet! Met hulp kwam hij toch weer uit bed om zijn ritme vast te houden en eigen regie. Hij wilde erbij horen!

Lieve Hans, (schoon)papa en opa: ook al heb jij jouw lichaam verlaten, onze harten zijn voor eeuwig gevuld met alle liefde van jou!

Gerda, kinderen en kleinkinderen

Dirkje Aleida Nijman-Heideman

~ Leis ~

geboren
22 juli 1931
overleden
4 oktober 2023



Ma werd geboren op de Bleke aan de Heuvelweg 5 in een gezin van acht kinderen. Na de lagere school is ze naar de naaischool gegaan. Daardoor maakte ze ook kleding voor allerlei mensen. Ook voor haar eigen kinderen maakte ze alle kleding zelf. Ze was graag bezig met handwerken. Later maakte ze ook kleding voor goede doelen, waaronder ook Roemenië.

Ma was altijd heel sportief. Ze was bij turnvereniging Dok Juliana. Ook zwemmen deed ze graag toen ze wat ouder werd.

Eén van haar grootste hobby's was zingen bij het Christelijk Gemengd Koor. Daar week niets voor op woensdagavond.

Tijdens een fietstocht op een Goede Vrijdag met vriendinnen kwam ze haar grote liefde Gerrit tegen. Dat werd al gauw dikke verkering.

Op 5 augustus 1955 zijn pa en ma getrouwd. Er zijn daarna vier kinderen geboren: Lydi, Ria, Truus en Henk. Hun huwelijk zijn ze begonnen in de Eligiusstraat. Daarna zijn ze nog zes keer verhuisd en ma dan uiteindelijk nog een zevende keer naar Beth San. Daar heeft ze nog twee fijne jaren gehad. Oma heeft elf kleinkinderen gekregen en vijftien achterkleinkinderen en de zestiende op komst.

Ook tegenslagen in haar leven heeft ze gekend. Onder andere door het verlies van haar schoonzoon Joop en Sander de lieve vriend van haar kleindochter. Ook haar broers en enkele van haar zussen heeft ze moeten missen. En dan natuurlijk het verlies van haar lieve man Gerrit, vijf jaar geleden. Samen hadden ze het zo goed! Deze gebeurtenissen waren erg verdrietig voor haar.

Ze was altijd een lieve en zorgzame moeder, oma en omi. En we zullen haar heel erg gaan missen.

Ma heeft in haar lange leven er altijd op vertrouwd dat de Heer ook haar herder was. In het vertrouwen dat haar herder haar ook vast zou houden over de dood heen hebben we haar losgelaten. Dankbaar voor een lang en voltooid leven.

de kinderen



De Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten is op zoek naar een

Vrijwilliger Noodfonds

Het Noodfonds biedt tijdelijke hulp aan mensen die te maken hebben met financiële problemen.

Soms helpt het Noodfonds mensen door weer overzicht te scheppen in de eigen financiën. Ook kunnen wij helpen bij het indienen van aanvragen bij allerlei instanties zoals de Voedselbank en de gemeente Aalten. Soms helpen we met een lening en/of een gift als de financiële regelingen bij de gemeente bijvoorbeeld niet voldoende zijn. Het budget waarmee het Noodfonds werkt is afkomstig van acht samenwerkende kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.

We zoeken een Noodfonds lid die affiniteit heeft met en enige kennis heeft van de sociale kaart en de financiële regelingen van de gemeente Aalten. Mocht je geen specifieke kennis hebben van de gemeentelijke regelingen, maar je hebt de bereid-



Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten

heid om je erin te verdiepen dan ben je natuurlijk ook welkom. Inlevingsvermogen is belangrijk en je wilt de mensen graag helpen overzicht te krijgen in hun eigen financiën, zodat zij zelfstandig verder kunnen.

Als Noodfonds lid werk je in een team met drie Noodfonds leden. De hoeveelheid tijd die je kwijt bent is afhankelijk van het aantal aanvragen. Enthousiast of nieuwsgierig? Laat het ons weten.

Voor meer informatie kun je gebruik maken van ons e-mailadres: info@stichting-dha.nl of bel met Ellen Pardijs: tel. 06 - 2021 2267.

Goed bruikbare meubels en apparatuur voor minima

Misschien is het u al eens opgevallen. In de oude Rabobank naast het gemeentekantoor aan de Hofstraat staan veel gebruikte meubelen en huishoudelijke apparaten. Deze artikelen worden beheerd door de stichting Diaconale Hulpverlening en het Meedoenpact. Ze zijn hiermee begonnen toen er behoefte was aan meubilair voor de gevluchte Oekraïners. Maar tegenwoordig blijken ze mensen ermee te kunnen helpen die weinig geld hebben. Vaak zijn hier mensen van het maatschappelijk werk en bewindvoerders bij betrokken.

Voor het beheren van de spullen is er nog wel behoefte aan vrijwilligers. En mensen die bereid zijn de meubels en artikelen op te halen of te bezorgen. Hebt u belangstelling of wilt u er meer van weten?

Nadere informatie kunt u krijgen bij Wim Drenth, drenth.wim@gmail.com - tel. 0543-473145.

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart en moeder van Lydia (21), Noah (19), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (13).

Tijd om uit huis te gaan

Terwijl ik naar de kamer loop, hoor ik dat een van de kinderen boos is. Er wordt geschreeuwd en gemopperd. Zoals wel vaker gebeurt. Meestal kom je ergens op een leeftijd dat het tijd wordt om het huis uit te gaan. Tijd om je eigen leven te leiden. Los van je ouders en hun soms 'belachelijke' ideeën en regels. Onze oudste kinderen willen graag het huis uit, maar gezien de krappe kamermarkt, zullen ze het toch echt nog even met ons en onze regels moeten doen.

Er wordt gemopperd over verschillende dingen: Het eten: 'Waarom heb je dat gekookt? Ik lust dat niet. Dat weet je toch?'

De was: 'Zijn mijn kleren nou nog niet gewassen? (terwijl ze niet in de was zijn gedaan). Waar zijn mijn sokken en onderbroeken?' (als ze nog aan de waslijn hangen).

Het huishouden: 'Waarom moet ik helpen in huis? Ik heb wel wat anders te doen! Andere kinderen hoeven thuis nooit te helpen. Het huis hoeft toch



helemaal niet opgeruimd en schoon te zijn? Wie heeft daar nou last van?'

Het opruimen: 'Mam, waar zijn mijn spullen? Als je nou mijn spullen gewoon laat liggen waar ik ze neerleg, dan vind ik ze tenminste weer terug. Nou ben ik ze steeds kwijt en dat is jouw schuld.'

De badkamer: 'Ik zit helemaaaal niet te lang op de badkamer! Ik ga echt die haren niet uit het doucheputje halen, het zijn niet mijn haren.'

Het tekort aan lekkers in de kast: 'Waarom heb je geen nieuwe gekocht? Het is toch op?'

De social media regels: 'Ik mag toch zelf bepalen hoelang en wanneer ik achter mijn mobiel of computer zit? Daar hoeven jullie je echt niet mee te bemoeien hoor.'

En natuurlijk gaan ze het later echt héél anders doen dan wij.

Het gemopper en geschreeuw in de kamer gaat door. Er is iets met het stofzuigen dat niet gaat

zoals diegene wil en uiteraard is dat onze schuld en moeten we dat meteen oplossen. Als we rustig praten, vragen of we ergens mee kunnen helpen en uit te leggen dat wij toch echt *niet* de oorzaak zijn van het probleem, krijgen we de wind van voren. Al briesend ploft kindlief op de bank neer en wij moeten vooral niet in de buurt komen. Na als eerste een mislukte poging te hebben gedaan om te helpen, ben ik buiten op de bank gaan zitten, hopen dat de rust wederkeert. Ook mijn man doet tevergeefs een poging. Niet veel later ploft hij naast me op de bank.

Na een diepe zucht kijkt hij mij aan en zegt: 'Misschien wordt het tijd dat wij het huis uitgaan. Dan kunnen zij precies doen waar ze zelf zin in hebben.' We schieten beide in de lach en voorzichtig loop ik weer richting de kamer voor mijn tweede poging.



Kunst-Zinnig-Aalten

Op startzondag introduceerde onze werkgroep het project Kunst-Zinnig-Aalten. Ten behoeve van dit project nodigen we mensen uit hun geloof/vertrouwen/hoop te vertolken in een gedicht of een andere vorm van kunst. In de vorige editie van KerkVenster kon u er al over lezen in de column van Jan van Eerden. Binnenkort hoort u meer van ons. Bent u geïnteresseerd of gewoon benieuwd wat het is?

Kijk dan eens op www.kunst-zinnig-aalten.nl of op de Facebookpagina van Kunst-Zinnig-Aalten.

*Jan van Eerden, Heidi Ebbers,
Anneke Wattel en Netty Hengeveld.*



Foto: Ineke Nagel

Gasten in de kerk



Eind september werd de Oude Helena-kerk bezocht door Leon (77) en Marion (74) Draaijer-te Paske uit Californië. Zij waren een dag in Amsterdam op een cruisevakantie. In plaats van een excursie naar de Walletjes en het Anne Frank-huis hebben ze die dag Aalten bezocht.

Natuurlijk niet zonder reden, en die ligt vooral in de familiegeschiedenis van Marions voorouders. De betovergrootouders van Marion te Paske emigreerden in 1868 vanuit Barlo naar Amerika. De aanleiding was wat minder fraai en de toenmalige Hervormde Kerk zou hierin ook een aandeel hebben.

Hendrik Jan te Paske (geb. 1816 op 't Bokkel) werkte als boerenknecht op 't Hakstege (nu fam. Westerveld, Aladnaweg 19). Hij trouwde er in 1853 'bij in': met de dochter van zijn baas, haar naam was Dela Antonia Tammel.

Dela Antonia overleed echter al in 1865 op 36-jarige leeftijd, vier jonge kinderen achterlatend. Dela's jongere zus Geziena Tammel nam toen de zorgen voor de kinderen op zich.

In 1867 trouwde de toen 51-jarige Hendrik Jan met Geziena, ze was toen pas 20 jaar. Uit overlevering weten we dat kerk en maatschappij – op zijn zachtst gezegd – niet blij waren met dit huwelijk.

Trouwen met je schoonzus deed je niet en al helemaal niet als ze 31 jaar jonger was. Buren, vrienden en familie werden wat opstandig en vielen in hinderlijk pestgedrag zoals het vernielen van afrasteringen en hekken om de weilanden. Daarom emigreerde het gezin uiteindelijk met kinderen in 1868 naar Amerika. De officiële reden die te boek staat was de economische situatie, maar de echte reden was dus een heel andere.

Geziena overleed in 1874 bij de geboorte van haar derde zoon, die ook overleed. Hendrik Jan werd weer weduwnaar.

Al deze gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op het leven en levensgeluk van Hendrik Jan, die overleed in 1886.

Op zijn grafsteen in Orange City, Iowa, is nog te lezen:

*'K was van de Wereld niet bemind
Maar Jezus was myn beste vriend
Ik ben verlost door zyn Gena
En zing nu bly Halleluja'*

Marion wist nog te vertellen dat de naam van Dela Antonia Tammel nog voortleeft in het heden en de toekomst. Tot voor kort had ze nog een tante 'Auntie Della' (1925-2017), en nu draagt een kleindochtertje van haar broer de naam.

Net als bij Marion zijn ook Leons verre voorouders Nederlanders: zijn overgrootvader komt uit de regio Heerde-Epe, en zijn overgrootmoeder heeft Aaltense roots: zij was een dochter van Johan Sandbulte (geb. 1859) en Johanna Mina Sand-

bulte-Lovink (geb. 1864). Johan en Johanna emigreerden in 1889 vanaf boerderij De Santbulte (nu Veenweg 8, Lintelo) naar Amerika.

Leon en Marion waren erg onder de indruk van de kerk: de ronde banken, het oplopende vloerniveau en de wand- en plafondschilderingen die in de jaren 1970 zijn blootgelegd. Meerdere lagen witkalk moesten worden afgekrabd om de oude wandschilderingen weer zichtbaar te maken.

Dit soort kerkgebouwen met zo'n geschiedenis als de Oude Helena bestaan in Amerika helemaal niet, dat maakte het voor hen extra interessant. Ze genoten zichtbaar van de verhalen van het suppoostenechtbaar dat in het Engels alles heel begrijpelijk kon weergeven.

In zijn werkzame leven was Leon *pastor* (predikant). Hij heeft meerdere *First Reformed Churches* in Amerika gediend. Heel begrijpelijk dat hij de verleiding niet kon weerstaan om even



op de preekstoel te klimmen om te zien hoe het er 'van bovenaf' uit zou zien. Leon merkte nog op dat ook in 'zijn' kerken, evenals dat hier het geval is, de mensen zich vaak een eigen, vaste plek toe-eigenen. Hij kon dan ook in een oogopslag zien welke leden op zondag een dienst verzuimden

Na de rondleiding in de kerk haastten Leon en Marion zich om 't Hakstege en de Sandbulte te bezoeken. Heel veel indrukken in korte tijd!

*Naam schrijver / fotograaf
is bij de redactie bekend*

Speculaasactie van de Joanne Foundation



Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse speculaasactie van de Joanne Foundation in de herfst. Dit jaar is het alweer de vijftiende keer dat bakker Kuipers uit Winterswijk deze overheerlijke speculaas gaat bakken voor de Joanne Foundation. Op 13 oktober gaan bestuursleden, met hulp van vrienden, bakker Kuipers helpen met het inpakken van de speculaas en vanaf zaterdag 14 oktober is deze speculaas verkrijgbaar. Verser kan haast niet!

De speculaas is te koop in Aalten:

- bij de rijdende winkel van Rudi Veldboom
- bij sportschool Sportesse
- bij DA drogist Pennings
- bij Primera
- in Bredevoort bij de Spar en in Dinxperlo bij Optiek te Kieft.

U kunt ook uw bestellingen doorgeven via joannefoundationuganda@gmail.com, dan kunnen we de speculaas voor u reserveren.

Wees er op tijd bij, de verkoop loopt hard en op is op!

De speculaas kost € 3,50 per pakje en 3 pakjes kosten € 10,00.

De opbrengst is bestemd voor ons project in Ndegeya, Oeganda.

Voor meer informatie

www.joannefoundation.nl



Koffieconcert

Vriendschap IJzerlo
85 jaar

Vriendschap geeft een Koffieconcert op zondag 5 November a.s. in het Dorpshuus te IJzerlo
Zaal open om 10.30 uur, Aanvang 11.00 uur

Het koor staat onder leiding van Miriam Versteegen
Muzikale medewerking: Willem te Voortwis

De Koffie staat klaar!

Speculaasactie voor Gambia

Al een aantal jaren houdt Stichting Gaan voor Gambia een speculaasactie. Mede met de opbrengst hiervan konden mooie doelen worden gerealiseerd, zoals hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, bedlinnen, schoolmaterialen, eten voor de vaak hongerige kinderen, maar ook schoolmeubilair, waterpunt bij de school, renovatie van keuken en toiletgebouw.

Zes tot acht keer per jaar worden goederen verscheept en dit kost geld. Juist dat geld heeft de stichting niet altijd zomaar op de plank liggen.

Er is een begin gemaakt met een omheining voor de vrouwentuin, om loslopende dieren en ongewenste gasten op afstand te houden.

Deze muur kan niet worden voltooid omdat de financiën ontbreken. Ook wordt gekeken naar het broodnodige derde klaslokaal. Hiervoor is door anderen geld bij elkaar gesprokkeld, maar onvoldoende om dit te kunnen realiseren. De gevulde speculaas kost € 3,50 per 400 gram en een pakje molenspeculaas (negen stuks) kost ook € 3,50.

Wie twee pakjes bestelt, betaalt € 6,50.

Bestellen kan via gaanvoorgambia@gmail.com of tel. 06-51933215 of tel. 06 - 3730 9189.



Stichting Gaan voor Gambia

Henk en Margriet Luimes
Spinkatstraat 13 - 7121 AL Aalten

Shop jij online?

Dit kan ook via:

gaanvoorgambia.doelshop.nl en doneer gratis.

Slapen onder het laatste oordeel

Tekst: Heidi Ebbers

Foto's: Ben Lammers en Heidi Ebbers



Als jongerenwerker heb je het voorrecht om hele bijzondere dingen mee te mogen maken, en dit is er zeker één van! Want wat was het een mooie nacht! De invulling van de nachtexperience The Safe werd verzorgd door Heilig Plekken. Net als de deelnemers wist ik dus niet wat me te wachten stond. Best spannend voor iemand die alles graag onder controle heeft. Maar ook leuk, want nu konden we echt samen de nacht beleven. Om 19.30 uur was de inloop. En daar stonden we dan, wat onwennig met onze slaapmatjes en slaapzakken in de Oude Helenakerk. Waar zouden we het best kunnen slapen? In het koor is de meeste ruimte. Maar daar bleek de vloer schuin te lopen dus dat werd niet wat. Dan toch maar onder de preekstoel. Maar echt veel ruimte was daar niet. Dus we besloten dat de meiden daar zouden gaan slapen en ik zou nog op zoek gaan naar een ander plekje. Uit praktisch oogpunt bedacht ik dat ik dan het liefst dicht bij de deur zou willen liggen omdat ik er 's nachts nogal eens uit moet. (Daarom had ik de dag voor de experience ook nog maar even een pyjama aangeschaft. Want om 's nachts in een nachtpon over straat te gaan was me net iets te gek). Maar goed, een plekje dicht bij de deur ... Dat zou betekenen dat ik mijn luchtbed uit moest rollen onder de muurschildering van het laatste oordeel. En of ik daar nu zo op zat te wachten ...

Eerst maar even kennismaken met elkaar onder het genot van wat drinken en wat lekkers in Elim. Al gauw was het onwennige eraf en werd er gezellig gekletst. Rond 20.00 uur voegde Piet Hoens zich bij de groep. Hij zou ons iets vertellen over de Oude Helenakerk, zodat we een idee kregen in wat voor bijzonder gebouw we de nacht door zouden brengen. Een mooie start van deze experience. De meiden stelden prachtige vragen en Piet vertelde schitterende verhalen, ook over de muurschildering van Het Laatste Oordeel, waardoor ik het aandurfde om daaronder, later die nacht, mijn bed op te maken. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben besef ik ineens dat het in deze experience misschien wel vooral ging over de kracht en de waarde van verhalen. Want wat zijn er deze nacht waardevolle verhalen gedeeld! Zo moesten we allemaal een belangrijk voorwerp meenemen als toegangsbewijs. En achter al deze voorwerpen zat een verhaal dat we met elkaar deelden. Daarna hoorden we het verhaal over de bewaarwinkel en gingen we met dit verhaal aan de slag door middel van een spel. Om uiteindelijk met elkaar te delen wat wij persoonlijk belangrijk vonden om te bewaren. En ook hierbij deelden we de prachtigste verhalen met elkaar. Door verhalen (te delen) blijven belangrijke, waardevolle dingen bewaard.

Toen ik rond 01.00 uur in mijn slaapzak kroop, voelde ik me dankbaar. Dankbaar voor de mooie verhalen, voor de openheid en het vertrouwen dat er in de groep was en voor de prachtige mensen met wie ik deze experience, deze waardevolle ervaring, mocht beleven. De volgende ochtend was het al weer vroeg dag omdat ik om 06.45 uur het ontbijt klaar moest maken om daarmee om 07.30 uur samen de experience af te sluiten.

Ik kijk terug op een prachtige nacht met verhalen en vragen die me zelfs in de week erna nog weer nieuwe inzichten gaven. Een nacht dat zelf een verhaal werd. Een prachtig verhaal dat waardevol genoeg is om te bewaren!

Hoopvol

hoopvol afwachten
perspectief

hoop heeft toekomst
mogen geloven
en vertrouwen

liefdevol
jegens de medemens
durven bouwen

op jezelf
op de wereld

gedragen

Riek Aalbers-Hiddink



Toneelvereniging 'Lintelo'

met de
dolkomische klucht

'SUPER SUPER'

Auteur: Henk Roede. Uitgever: Vink B.V.

Vrijdagavond 27 oktober in Elim

Landstraat 20, Aalten

Aanvang: 19.45 uur - Zaal open: 19.15 uur - Entree: € 7,50 incl. kop koffie / thee.
Verloting in de pauze (pinnen mogelijk).

Kaartverkoop / * kaartverkoop/reservering:

- Meneer Kees, Bredevoortsestraatweg 3, Aalten
- Messink & Prinsen, Landstraat 39, Aalten
- Primera, Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

* Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten, tel. 0543-471203

* Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten, tel. 0543-476171

Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helenakerk aan de Markt te Aalten

www.restauratiefondsaaalten.nl - srfharm@hotmail.com - tel. 06 50804060

Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk

Op woensdagmiddag 25 oktober hebben we een 'snippermiddag' dus geen Praothuusken, omdat we druk zijn geweest met de bazar.

1 november komt Herman Winkelhorst vertellen over zijn vondsten. Herman zoekt al jaren naar fossielen van dieren, onder andere in de steengroeve in Winterswijk. Hij heeft al veel mooie dingen gevonden, maar Herman is nog lang niet klaar met zijn hobby. En deze middag deelt hij met ons zijn hobby.

8 november hebben we een spelletjesmiddag. Maar natuurlijk gaan we ook zingen, en koffie / thee drinken en gezellig bijpraten.

U bent van harte welkom bij deze interessante en gezellige middagen.

Namens de werkgroep,

Dien Scholten, tel. 0543-476042

(voor vervoer bellen op dinsdag)

Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,

Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

Venster naar buiten



Helse liefde

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus-Ludger en de Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de Protestantse Gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede verheugen zich erop u te mogen verwelkomen bij een grootse theatervoorstelling: Helse Liefde.

De voorstelling vindt plaats op zondag 29 oktober 2023 om 15.00 uur in De Oude Mattheüs (kerk), Grotestraat 50, Eibergen. Inloop vanaf 14.30 uur. De entree is zoals u van ons gewend bent gratis, na afloop wordt u om een vrije gift verzocht. Meer informatie kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. **KerkVenster** beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van **KerkVenster** valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting **KerkVenster**. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Redactieleden: Joke Bremmer, vacature. Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer, Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om **KerkVenster** te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op **KerkVenster** nemen. De abonnementskosten



bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. **KerkVenster Aalten**. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiewerkgroep is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u **KerkVenster** ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. **KerkVenster** wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende **KerkVenster** verschijnt op vrijdag 10 november 2023. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 31 oktober 2023 voor 12.00 uur. De data waarop **KerkVenster** in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus **KerkVenster**,
Kerkstraat 2.

© **KerkVenster** 2023.

Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaltent@
kerkvenster.nl

De rabbi en de zeepfabrikant

Een zeepfabrikant zei eens tegen een rabbi: 'Wat heb je nu eigenlijk aan godsdienst?' Kijk eens naar alle ellende in de wereld! En dat terwijl er al duizenden jaren godsdiensten bestaan! Als godsdienst waarheid is, waarom ziet de wereld er dan niet beter uit?

De rabbi zei niets.

Hij nam de zeepfabrikant mee naar buiten. Daar liepen een paar jongens, die van boven tot beneden onder de modder zaten. Hij zei: 'Kijk daar eens naar. We hebben al generaties lang zeep, maar die jongens zijn zo vies als varkens. Wat voor zin heeft het om zeep te hebben?'

De zeepfabrikant protesteerde: 'Maar rabbi, zeep werkt alleen maar als ze wordt gebruikt.'

'Precies', zei de rabbi, 'met godsdienst is dat ook zo!'

(Naar een joods verhaal. Uit IKOS Onderwijsblad jrg. 24 nr. 1 januari 2013: Riten moeten er zijn)

Foto's:

Ada Jentink, Heidi Ebbers



In de afgelopen weken viel er weer voldoende te ontdekken over de (zin en de waarde van de) kerk. Zo beleefden we een heel bijzondere nachtexperience in de Oude Helenakerk waarbij we nadachten over wat er belangrijk genoeg is om te bewaren. En in de Kliederkerk ontdekten we wat een kerk een kerk maakt. Er was een speurtocht en een escaperoom-activiteit. Er was voldoende ruimte om te ontmoeten. En op verschillende plekken kon je creatief aan het werk met het Bijbelverhaal dat centraal stond in deze Kliederkerk. Dit viel zeer in de smaak, want zelfs na de viering werd er nog volop verder gewerkt aan de prachtige kunstwerkjes! We kunnen terugkijken op een mooie Kliederkerk waarin we ontdekten en ervaren dat we samen (de) kerk zijn. Wij geven handen en voeten aan de kerk, elk op onze eigen manier!



Wij geven handen aan de kerk
elk met ons eigen talent.

Ook na de viering werd er nog druk gewerkt.



Het orgel ontdekken.



Samen
vormen
wij de kerk

<< >>