

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 22e JAARGANG NR. 20 • VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023



Natuurlijk Buiten



De joodse wortels van de kerk

door: dr. Piet van Midden, emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de universiteit van Tilburg, gepubliceerd op protestantsekerk.nl.

Illustratie: Protestantse Kerk in Nederland / Roel Ottow

De eerste zondag in oktober (dit jaar 1 oktober 2023) is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt vaak (extra) aandacht besteed aan de plaats van en de banden met het volk Israël. Bijzonder is dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat David Ben-Goerion de onafhankelijkheid uitriep van de nieuwe staat Israël. Hoewel de kerkelijke verbondenheid met Israël het volk betreft en niet de staat, heeft de stichting van de staat veel te maken met de (recente) geschiedenis van het volk. De redactie van KerkVenster speelt op dit alles in met het plaatsen van een artikel waarin de joodse wortels van de kerk beschreven worden.

redactie KerkVenster

De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld met de Joodse gemeenschap, het jodendom zit in de haarvaten van de kerk. Gaandeweg heeft de kerk zich echter van die wortels losgezongen en soms zelfs alle banden verbroken of ontkend.



Jezus was een Jood. Dat klinkt als het intrappen van een open deur. Maar die deur staat niet zo spreekwoordelijk open als je wellicht zou denken. Laat ik een voorbeeld geven.

In de kerk eindigt het kerstverhaal doorgaans met de herders die teruggaan naar hun schapen, God lovend en dankend om alles wat ze hadden gehoord en gezien (Lucas 2:20). Maar het verhaal gaat verder. Het kerstkind is terechtgekomen in een joods gezin. Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt het de naam Jezus, op de dag van zijn besnijdenis. Een Joods feest zou je zeggen. Maar het is in de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de Heilige Familie geworden. Het kind is als het ware aan Maria geschonken. Van een Joodse vrouw is zij de moeder Gods geworden.

De jongste kerk was een Joodse kerk

Jezus was een Jood, en niet de stichter van de christelijke kerk. Ik weet niet van wie het volgende citaat is, maar sprekend vind ik het wel: 'Christus heeft het Koninkrijk van God gepredikt, maar moet met de kerk genoegen nemen.' De jongste 'kerk' was een beweging rond Jezus, een Joodse variant op het veelkleurige jodendom van die tijd. De leden werden 'de mensen van de Weg' genoemd, namelijk van de weg van Jezus (Handelingen 9:2).

Degenen die zich bij die beweging aansloten, waren Joden die zich in die weg konden vinden. Ze hadden niet het idee bezig te zijn met het stichten van een nieuwe groep. Ze hingen Jezus aan, die zij beschouwden als hun Messias.

Mensenwerk of Gods werk

Wat Jezus zei en deed, paste in de meeste gangbare opvattingen. In tegenstelling tot sommige anderen die in die tijd voor zichzelf begonnen met een groepje of messiaanse neigingen hadden, zoals Teudas en Judas (Handelingen 5:36-37). Zij werden aangepakt en hun volgelingen werden uit elkaar geslagen. Het oordeel van farizeeër Gamaliël, lid van het Sanhedrin, is eenvoudig: 'Houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten.' (Handelingen 5:38-39) Misschien zou je voorzichtig kunnen concluderen dat deze farizeeër gelijk heeft gekregen. De volgers van Jezus zijn tot op de dag van vandaag te vinden in kerken wereldwijd.

Wat heeft de christelijke traditie hiervan gemaakt?

In de kerk wordt vaak gefocust op de confronterende gesprekken tussen Jezus en de farizeeërs of (andere) schriftgeleerden. De pointe daarvan gaat velen voorbij, omdat de gesprekken vaak gaan om en over de toepassing van de Thora, het eerste deel van de Hebreeuwse (Joodse) Bijbel (de vijf boeken van Mozes). Hier wreekt zich een verschil in de manier waarop wij Bijbel lezen ten opzichte van hoe de Joodse traditie dat doet. Het Hebreeuwse woord voor 'gebod' is o.a. mitswa, maar dat betekent ook 'goede daad'. Een mitswa (of mitswe) is wat je graag doet voor

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
Foto's:
Jan Ebbers

God en voor elkaar. Daarover gaan de gesprekken van Jezus met de farizeeërs dan ook vaak.

Jezus was in zekere zin een farizeeër. Als je dat hardop in de kerk zegt, oogst je weinig bijval, maar het is niet anders. De manier waarop die gesprekken in de evangeliën worden weergegeven, verraden een bepaalde stijl van discussiëren. Er gaat een verhaal over een vader die met zijn zontje langs een joods leerhuis loopt. Het is binnen een lawaai van jewelste. Het kind roept: 'Papa, ze hebben vreselijke ruzie!' Waarop de vader antwoordt: 'Nee, m'n kind, ze hebben de Thora zo lief.' Deze manier van discussiëren zie je ook terug in sommige brieven van Paulus.

Tegenover elkaar

Uiteindelijk is het wel verkeerd gegaan: de Jeruzalemse Joden en die van de Weg van Jezus – die inmiddels christenen worden genoemd – zijn uit elkaar gegaan en tegenover elkaar terechtgekomen. Kijk maar naar het evangelie van Johannes. Daar zie je dat ze niet meer door één deur konden. Er wordt daar over 'de Joden' gesproken, wat al wijst op een groeiende tegenstelling. Er ontstonden allerlei discussies over het vieren van de Joodse feestdagen, en over de vraag of je je moest laten besnijden of niet. Mensen met een niet-Joodse achtergrond begonnen er heel anders over te denken, veel hoefde voor hen niet meer. Ook nam de zondag de plaats in van de sabbat.

Losgezongen van de wortels

Het jodendom zit dus in de haarvaten van de kerk. De christelijke traditie is vanaf het aller-eerste begin op allerlei manieren verworteld met de Joodse gemeenschap, maar heeft zich van die wortels losgezongen of soms zelfs alle banden verbroken of ontkend.

Het beroemdste voorbeeld daarvan is Marcion, een rijke reder uit Sinope aan de Zwarte Zee, die een kerkgemeenschap stichtte in Rome en een eigen canon opstelde: een evangelie en een paar brieven van Paulus. Daaruit verdween het Oude Testament. Het Nieuwe Testament werd 'ontjoodst'. Er bleef dus niet veel over van de Schrift. Marcion dacht vanuit een tegenstelling: de God van het Oude Testament is een en al een wraakzucht en die van het Nieuwe Testament is een God van liefde.

Marcion is nog lang niet uit de kerk verdwenen, al is hij al snel geëxcommuniceerd. Zijn idee – de tegenstelling tussen de God van het Oude Testament tegenover de God van het Nieuwe Testament - is de eeuwen door in de kerk blijven hangen.

Kort samengevat

- Jezus was een Jood.
- De kerk is een uitingsvorm van wat ooit een beweging rond de Joodse Jezus was.
- In de Joodse traditie is (fel) discussiëren over de Thora gebruikelijk. Dat zie je terug in de gesprekken tussen Jezus en de farizeeërs, en in de brieven van Paulus.
- In het Johannes-evangelie zie je de groeiende tegenstelling tussen de Joden en de volgers van Jezus ontstaan.
- Het denken van de geëxcommuniceerde Marcion is nog steeds terug te vinden in de christelijke traditie.

Overdenking

De bekering van Paulus

Pas las ik weer het verhaal van de bekering van Paulus uit Handelingen 9. Het is en blijft bijzonder om te lezen hoe Paulus van de felste vervolger van de volgelingen van Jezus wordt tot zijn grootste aanhanger. Met niet aflatende inzet trekt Paulus daarna door de wereld om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Soms hoor je in onze tijd nog wel eens verhalen van mensen die een soort van bekering hebben meegemaakt. Misschien niet altijd zo spectaculair als Paulus maar wel vaak net zo aangrijpend.

Vaak zijn het mensen die volkomen lamgeslagen bij de puinhopen van hun leven zaten of lagen. En ook zij zagen in die volstreekte duisternis iets van licht en hoorden als het ware een stem.

Vaak hoorden zij die stem in hun hart. Indrukwekkende verhalen zijn dat van mensen die vanaf dat moment werkelijk veranderd zijn en vol geloof in het leven staan, en die plotseling in staat zijn hun leven totaal over een andere boeg te gooien.

Wat mij opvalt in bekeringsverhalen is dat mensen vaak precies weten op welke dag en op welk uur God of Jezus de belangrijkste plaats in hun leven begon in te nemen.

Maar het gaat niet altijd zo. Als ik nadenk over mijn eigen geschiedenis in het geloof dan kan ik niet zeggen dat ik op donderdag 21 augustus 1977 om 16.40 uur tot geloof gekomen ben.

Wel is het mijn ervaring geweest dat ik rond mijn achttiende jaar steeds meer begon te beseffen dat het geloof, waar ik bij was opgevoed, werkelijk te maken had met mijzelf en de belangrijkste rol wilde spelen in mijn leven van elke dag.

Niemand van de mensen die mij kenden in mijn eerste 18 levensjaren heeft ooit gedacht dat Hendrik Jan nog wel eens dominee zou kunnen worden. Ook de aardige man van de politie in Loosdrecht niet die, op verzoek van mijn vader, een indringend gesprek met mij voerde. En gelijk had men, want dat dacht ik zelf ook niet. Dus toch is daar iets gebeurd, niet spectaculair maar wel degelijk van grote invloed. God verandert nog steeds mensen. Dat betekent niet dat jij dan net als Paulus gelijk de wereld in moet trekken om het evangelie te verkondigen, of dat je dominee moet worden zoals ik. Het betekent wel dat je God op zo'n manier gaat ervaren in je leven dat het je daadwerkelijk bijblijft, dat Gods liefde ook echt over jou gaat. Dat het je rust geeft en je in het licht en de ruimte zet en gevolgen heeft voor je leven van elke dag. Ik gun het iedereen van harte!

Hendrik Jan Zeldenrijk

Uit de pluktuin

Hierbij een foto van het boeket geplukt uit de pluktuin van de kerken. Deze bos zonnebloemen is op 22 augustus gebracht naar een cliënte van Den Es in Varsseveld. Ze was er heel blij mee! Het deed haar denken aan vroeger.

Anite Verkerk



Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort



protestantse gemeente bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 06 - 5313 1833
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdrometerweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Verjaardagen

Dhr. G.W. Essink, Beerninkweg 7, mevr. D.H. te Bokkel, Haartweg 12 in Miste, en dhr. F. Jentink, Bolwerkweg 8, vieren in de komende weken hun verjaardag. Dhr. Essink wordt op 3 oktober 85 jaar, mevr. Te Bokkel viert op 9 oktober haar 87e verjaardag en dhr. Jentink wordt op 17 oktober 84 jaar. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken

Bij Gerrit Schokkin is een tumor aan de darm geconstateerd. Uit onderzoek bleek dat er geen uitzaaiingen waren. De operatie is volgende maand (11 oktober), dat is de enige behandeling. Wij wensen hem alle goeds en alle kracht toe! Lidy Hogenkamp heeft de operatie vorige maand goed doorstaan. Ze is aan het herstellen. We wensen haar alle goeds en herstel toe. Voor alle mensen die hun gezondheid achteruit zien gaan of herstellende zijn van een operatie, veel sterkte. Ook willen wij mantelzorgers en degenen die zich zorgen maken om een naaste, een hart onder de riem steken.

Collectes en giften augustus

Kerk

Gift via predikant / ouderling / wijkmedewerker	€ 10,00
Collectes in de dienst	€ 363,07
Collectes online diensten	€ 5,00
Giften via de bank	€ 15,00
Overige stiltecentrum	€ 120,82
Gift via Ada Endevelde voor pastoraat	€ 20,00
Gift via Ada Endevelde voor pastoraat	€ 20,00

Diaconie

Gift via predikant / ouderling / wijkmedewerker	€ 20,00
Giften koffiedrinken	€ 28,45

Overleden

Op woensdag 6 september 2023 is overleden Wim (Wilhelm) Sturris, in de leeftijd van 79 jaar. Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen, veel sterkte toe bij dit verlies.

ds. Ada Endevelde

Bevestiging

Op 15 oktober 2023 hopen wij in het ambt van kerkrentmeester te bevestigen: Herman (H.C.J.) Meerdink, Kloosterdijk 13
De afkondigingen voor de dienst, minstens twee weken voor de bevestigingsdienst, gelden als officiële afkondigingen door de kerkenraad aan de Protestantse Gemeente Bredevoort.

kerkenraad PG Bredevoort

Project Drakensbergen

De diaconie heeft via Bert Stronks twee projecten gevonden om te ondersteunen in zuidelijk Afrika, één in Botswana en één in Zuid-Afrika: de Drakensbergen. In dit kerkblad lichten we het project uit de Drakensbergen toe, in het volgende kerkblad het project uit Botswana.



Op vakantie in Zuid-Afrika kwam Bert Stronks het Drakensbergenproject tegen. De organisatie, die verschillende lagere- en kleuterscholen onder haar hoede heeft, heet Royal Drakensberg Education Trust. We willen hen helpen bij het herstellen van het gebouw van de kleuterschool en kinderopvang, de Sivukile Preschool en crèche. De hoop is om kinderen van de Amazizi dorpen een stabiele basis te geven door ze van jongs af aan de kans te geven om te studeren en zelf-



respect op te bouwen, waardoor ze zicht hebben op een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs, kleding en eten. Het beste is om hiermee al op jonge leeftijd te beginnen. Dat gebeurt door creches en kleuterscholen op te zetten. Er zijn nu al in totaal achttien eenvoudige locaties. De bevolking is erg arm. Oorzaken zijn o.a. gebrek aan werk, structuur, covid en aids. Door aids is een ouder of zijn beide ouders overleden. Door genoemde oorzaken heeft de bevolking het zwaar



Startzondag 2023

Kijken naar de toekomst

Op 10 september was er in Bredevoort de startzondag onder prachtige weersomstandigheden. In de mooie agrarische natuurtuin achter de woning van Herman en Paula hebben we een fijne start gemaakt van het nieuwe seizoen. De bezoekers waren zowel van protestantse als van katholieke huize. Er was muziek, een koor, een goede opkomst en na afloop gezellig samen koffiedrinken met heerlijke taart. Tijdens de dienst heeft de kerkenraad verteld over lopende ontwikkelingen en wat de plannen zijn voor het nieuwe seizoen.

Op zoek naar nieuwe mensen

In de eerste plaats, we hebben een fijne club mensen, die enthousiast is, maar ... we zijn ook kwetsbaar, zo blijkt. We hebben helaas te kampen met ziekte en met afscheid van een aantal ambtsdragers.

We zijn volop bezig om dat het hoofd te bieden en we zijn steeds op zoek naar nieuwe mensen. Dat kost moeite tegenwoordig, maar we houden vertrouwen en goede moed. Er is gelukkig al iemand gevonden die vanaf volgende maand met ons mee gaat doen.

Het is echt leuk werk om je in te zetten voor de kerk en medemens, dus als u wilt meewerken of iemand weet, of ideeën hebt? We horen het graag!

Het hoeven echt niet allemaal ambtsdragers te zijn. We denken vooral aan mensen die meedenken om de kerk modern, aantrekkelijk en interessant te maken voor een brede groep inwoners. U bent van harte welkom!

Ook hebben we mensen nodig, die in praktische zin de handen uit de mouwen willen steken, bijvoorbeeld bij het koffieschenken na de dienst, de kledingwinkel in 't Koppelhuis, de taken van het kosterschap, jaarlijks onderhoud van de pluktuin, schoonmaak van de kerk of meehelpen met de actie Kerkbalans. Graag! Vele handen maken licht werk immers? Het aantal vergaderingen valt hard mee tegenwoordig (zes keer per jaar), omdat er heel veel via whatsapp kan.

Activiteiten

We doen veel leuke dingen: er zijn mooie gevarieerde vieringen, ADA-diensten, bijdrages aan lokale activiteiten met bloemen, muziek, het koortje, omkijken naar andere inwoners via stichting Present, samen eten, collecteren, 'kastje lief' in de Landstraat, de driewielers voor het Ambthuis, de electrocar, de Voedselbank, ondersteuning van derdewereld-projecten zoals waterputten in Oeganda en apotheekkasten en latrines bouwen. Maar ook ondersteunen we inwoners van Bredevoort die het moeilijk hebben.

In het nieuwe seizoen willen we meer met muziek gaan werken in de diensten, waarbij vooral gedacht wordt aan Bredevoortse muzikanten.

Als u wilt, kunt u meedenken over de toekomst, de muzikale omlijsting, contact leggen met interessante sprekers, de commissie communicatie. Er is van alles te doen en we willen kerk zijn voor heel Bredevoort en omstreken. We willen ook iedereen helpen die het nodig heeft, ongeacht of hij/zij lid van de kerk is. We werken daarin fijn samen met Katholiek Kontakt, dat laat zien dat werken via een appgroep heel goed kan, waardoor het werk gewoon doorgaat, ook al is er dan geen eigen kerkgebouw meer. We hopen dat de parochianen zich steeds meer thuis gaan voelen in de St. Joriskerk. We zijn op zoek naar meer mogelijkheden om deze samenwerking met Katholiek Kontakt verder uit te bouwen. Fijn ook dat we samen van start gaan!

en vaak is geen geld om aan activiteiten mee te kunnen doen. Veel kinderen hebben weinig eten, het project probeert momenteel 750 kinderen dagelijks een bord 'porridge' (pap) te geven en onderwijs en kinderopvang te bieden. Ook wordt dan zonodig voorzien in kleding, speelgoed, boeken, lesmateriaal, en de bouw van eenvoudige lokalen.

Het project is veelal afhankelijk van bijdragen van particulieren. De overheid draagt hier minimaal aan bij. Voor slechts R 600,00 kun je een plek financieren/adopteren (dat is ca.€ 30,00). Het project heeft een website waarbij ook een paar keer per jaar nieuwsbrieven worden geplaatst met uitgevoerde werken. Bert heeft het gebied en een paar dorpen gezien. Er zijn afspraken gemaakt per mail.

diaconie Bredevoort



Samenwerking

Om ons als kleine kerk weerbaar te maken richting de toekomst, zijn we ook bezig met samenwerking met protestantse buurtgemeenten, zoals u weet. Daarover bent u op 5 maart 2023 ingelicht. Uitgangspunt blijft een zelfstandige kerk in Bredevoort. Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest, waarbij ook Katholiek Kontakt is meegenomen. Deze bijeenkomsten worden geleid vanuit de classis.

Aanvankelijk is van start gegaan met Bredevoort, Dinxperlo en Lichtenvoorde, zoals we u verteld hebben. Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest en de sfeer is goed. Iedereen is wel overtuigd van de voordelen van samenwerking voor de toekomst. We hebben elkaar nodig en samen zijn we de kerk van de Achterhoek, zo redeneert de classis.

We hebben ook van het begin af aan open kaart gespeeld met Aalten, omdat we daarmee ook al dingen samen doen, zoals DHA en KerkVenster. Samenwerking met alleen Aalten was aanvankelijk een stap te ver, zo bleek tijdens de vorige gemeentebijeenkomst.

Intussen is gebleken dat er meer kerken met dezelfde problemen kampen en dat ook Varsseveld, dat al nauw samenwerkt met Halle, zich heeft gemeld voor samenwerking op regionaal niveau. Vervolgens werd er geredeneerd, tijdens de gesprekken met Lichtenvoorde en Dinxperlo, dat het dan niet logisch zou zijn om Aalten over te slaan in het verhaal van samenwerking in de Achterhoek.

Het volgende overleg is dan ook gepland eind van deze maand en vindt dus plaats met zes kerken in plaats van de drie, waarmee we van start zijn gegaan. We gaan vooral kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Duidelijk blijft overeind dat we een zelfstandige kerk willen blijven in Bredevoort. Dit is in grote lijnen de stand van zaken op dit moment en we vinden het belangrijk om u daarin vanaf deze startzondag mee te nemen. Als u nog vragen hebt, dan kunt u die altijd stellen aan de voorzitter van de kerkenraad of een keer tijdens het koffiedrinken.

Na de dienst bleven we nog lang en gezellig met elkaar napraten in de prachtige natuur.

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden om iets te doen of mee te denken, belt of mailt u dan met de voorzitter, tel. 06-53131832 of voorzitter@pkn-bredevoort.nl

de kerkenraad van de PG Bredevoort

Zie voor de foto's van de Startzondag de voorpagina en pagina 8.

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter
Gerard Helminck,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Ga Mee

Dit was het thema van de Startzondag van 24 september

In alle vroegte kon men mee op weg naar het licht van een nieuwe dag.

Daarna was er een verkwikkend ontbijt, waarna we in de Oude Helenakerk de dienst konden volgen, waarin het thema 'Ga Mee' verder in woord en zang werd uitgewerkt. Dank aan de leden van de commissie Startzondag voor de organisatie van deze prachtige ochtend.

De Startzondag is het begin van een nieuw kerkelijk jaar, waarin we elkaar op allerlei manieren weer kunnen ontmoeten, samen zijn, en met elkaar ons geloof kunnen belijden en vieren.

Na een korte pauze in de zomer zijn wij ook weer gestart met de vergaderingen van het moderamen, de kleine en de grote kerkenraad. Maar dat wil niet zeggen dat we de afgelopen zomer hebben stilgezeten.

Natuurlijk hebben we genoten van de zomervakantie, de batterij weer opgeladen en even afstand genomen van de vele taken die er nog op ons liggen te wachten.

Toch zijn er gedurende de zomer ook voorbereidingen getroffen voor het komende kerkelijk jaar. Een van de taken is het verder uitwerken van het besluitvormingsproces over de eventuele overdracht van de Oude Helenakerk en het samenstellen van een tijdspad voor dit proces.

In de afgelopen maanden heeft een afvaardiging van de kerkrentmeesters en het moderamen veelvuldig overleg gevoerd met de Stichting Gelderse Kerken om te komen tot een concept-intentieverklaring voor overdracht van de Oude Helenakerk.

In deze conceptverklaring zijn alle afspraken vastgelegd voor zowel het gebruik van de kerk in de toekomst als de financiële afspraken en verplichtingen die hiervoor zullen gaan gelden.

Deze conceptnotitie zal de komende maanden worden aangeboden aan alle ambtsdragers, en in verschillende vergaderingen worden uitgelegd en besproken.

Daarna zullen de ambtsdragers hier natuurlijk hun mening over kunnen geven en zal er een voorlopig besluit over genomen worden.

Vervolgens zullen wij deze conceptnotitie natuurlijk ook presenteren aan onze gemeenteleden en zal er ruimte zijn om op gemeente-avonden hierover van gedachten te wisselen.

Daarna zal de kerkenraad hierover een definitief besluit nemen. Onze verwachting is nu dat dit gehele proces ongeveer 6-7 maanden in beslag zal nemen. Zodra er meer informatie bekend is over het tijdspad en de conceptnotitie zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Namens de kerkenraad,

Gerard Helminck

Wisseling ambtsdragers

In de dienst van 15 oktober a.s. in de Oude Helenakerk zullen, als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, worden bevestigd;

Anite Verkerk (kerkrentmeester)
Hogestraat 17
Maarten Uenk (kerkrentmeester),
Prinsendijk 3
Edwin Ruesink (diaken)
Wehmerstraat 14

Ambtsdragers die afscheid nemen;

René Veerbeek (kerkrentmeester)
Jan Lensink (kerkrentmeester)
Wim van Eerden (kerkrentmeester)
Ria Scholten (ouderling)
Guus Luiten (jeugdoudering)
Herwin Navis (diaken)

Giften Aalten

Diverse giften ontvangen voor de bloementuin van de Groene Kerk, totaal€ 365,00

Via de diaconie

Werelddiaconaat€ 50,00
Zending en/of Werelddiaconaat€ 200,00

Collectes in de kerkdienst

27 aug. Plaatselijke
evangelisatiecommissie€ 216,70
Diaconie€ 260,90
3 sept. Werelddiaconaat (KiA)€ 345,78
Kerk€ 277,48
10 sept. Kinderen en Jongeren
(PKN)€ 425,17
Kerk€ 421,65

Collectes via GIVT

27 aug. Plaatselijke
evangelisatiecommissie€ 12,00
Diaconie€ 2,00
3 sept. Werelddiaconaat (KiA)€ 21,00
Kerk€ 4,00
10 sept. Kinderen en Jongeren (PKN) . .€ 23,50
Kerk€ 12,00
Giften van kerkradioluisteraars
3e kwartaal (1/3 zending,
1/3 diaconie en 1/3 kerk)€ 349,77

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Gift PBD

via H. ter Beest-Hoornenborg€ 10,00
via Janneke Wolsink-van Eerden . . .€ 10,00
via Elly te Brake€ 100,00



groenekerkerk@
kerkvenster.nl

Groot onderhoud aan het hoofdorgel van de Oude Helenakerk

Het orgel van de Oude Helenakerk is dringend aan groot onderhoud toe. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het een instrument betreft met een orgelkas uit 1757. Hier is in 1976 door de fa. K.B. Blank & zonen uit Herwijnen een nieuw binnenwerk gerealiseerd, op één register (De Bazuin 16' van fa. Jacobus Ambrost) na, dat stamt uit 1811.

Een monumentaal orgel dus, dat wekelijks een aantal uren wordt bespeeld. Het orgel is van 1990-1994 gereviseerd en daarbij zijn een aantal technische mankementen gerepareerd. Door de jaren heen is er uiteraard wel het reguliere onderhoud uitgevoerd en zijn er wat technische problemen verholpen.

Maar in 2019 is al aangegeven door Egbert Hoving, de orgelmentor binnen de PGA, dat er binnen circa vier jaar groot onderhoud aan staat te komen. Er is daarna, in opdracht van de kerkrentmeesters van de PGA een zogenaamde

quicksan uitgevoerd. Hierbij kwam een behoorlijke waslijst met gebreken aan het licht. Onderdelen van zowel het orgel, d.w.z. pijpwerk, mechanieken, blaasbalgen etc., alsook de orgelkas en onderliggende kolommen, dienen schoongemaakt en gerepareerd te worden.

Er is door een erkend orgeladviseur een bestek geschreven dat binnenkort naar een aantal orgelbouwers zal worden opgestuurd om offertes te verkrijgen, zodat we een beeld krijgen van wat het allemaal gaat kosten. Tevens zijn er een aantal wensen van onze cantor-organist Harry van Wijk, die misschien meegenomen kunnen worden in het geheel.

Een deel zal de PGA financieel zelf moeten dragen, maar we gaan natuurlijk proberen om ook bij verschillende organisaties en stichtingen subsidie te verkrijgen. Ook een belangrijk punt in het bestek is dat de orgelbouwer in z'n offerte aangeeft bij welke werkzaamheden zo mogelijk vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden.

Te zijner tijd zullen we daar dan een oproep voor doen.

*de kerkrentmeesters,
Berjo van Eerden en Henrie Eppink*



Recentelijk ontving Stichting HoPe Nederland van u een prachtige donatie. Uw bijdrage was bestemd voor het project naschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria in Cusco, een project dat wij gemakshalve 'de bibliotheek' noemen.



Uit naam van Stichting HoPe, maar vooral van de kinderen die dagelijks de bibliotheek bezoeken, wil ik u hartelijk danken voor deze mooie donatie. De kinderen die de bibliotheek bezoeken komen uit achterstandswijken waar de thuissituaties vaak niet de mogelijkheden bieden om in alle rust hun huiswerk te maken. De wijken kennen veel armoede, alcoholisme, huiselijk geweld en delinquentie.

In de bibliotheek hebben de kinderen veel boeken, werk materiaal en computers met internet tot hun beschikking. Er is zelfs een leesruimte om rustig



een boek te lezen. Vier professionele leerkrachten ondersteunen de kinderen waar nodig.

Dagelijks komen rond de zeventig kinderen in de bibliotheek om, alleen of met begeleiding, hun huiswerk te

maken. Ook verzorgen de docenten bijles voor die kinderen die een leerachterstand hebben.



Commentaar van enkele kinderen:

'Nu ik hier mijn huiswerk kan maken, krijg ik niets dan complimenten van de leraren op school.'

'Ik ga nu met plezier naar school omdat ik weet dat ik mijn huiswerk goed heb gemaakt.'

De ouders van de kinderen zijn volledig betrokken bij het programma. Zij komen kijken hoe de kinderen werken in de bibliotheek en met regelmaat krijgen ze een workshop van een psycholoog om hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen thuis. Hierbij stuur ik u een aantal recente foto's van het programma. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van uw bijdrage, dan kunt u mij altijd schrijven. Nogmaals hartelijk dank voor uw belangrijke steun aan het programma.

Met vriendelijke groet,

*Walter Meekes
Stichting HoPe Holanda Peru*



10 september 2023: Startzondag Bredevoort

Foto's: Jan Ebbers



Startzondag Aalten: 24 september 2023

Foto's: Jan Oberink





Op de terugweg

Jaren geleden werd een geliefd familielid, nog zeer jong, ongeneeslijk ziek. Je wilt hem bezoeken. Je gaat met lood in je schoenen. Het gesprek, zo open en eerlijk de onontkoombare waarheid onder ogen ziend, zonder terughoudendheid. Diep onder de indruk en zeer verdrietig rijd ik terug. Ik moet terug naar mijn eigen leven, de kinderen en de dingen die op je weg komen. Mijn gedachten blijven bij dit aangrijpende bezoek. Ik rijd door Zieuwent en zie de grote Sint Werenfriduskerk, met zijn massieve toren waarvan de spits naar de hemel reikt. 'Geopend' staat er.

Ik rijd het voorplein op en kom in de stilte van deze indrukwekkende ruimte. Het prachtig betegelde middenpad leidt je als vanzelf naar voren. De stille banken, uitnodigend, gericht naar het liturgisch centrum. Het altaar met daarachter de stoelen, de kandelaars, de beelden en de gebrandschilderde ramen, waarin het zonlicht speelt met de kleuren.



De pilaren, de spitse gewelven, waarvan de lijnen in een soort rozet samenkomen.

Ik neem plaats in de stilte, overdenk en laat de zwaarte van mijn gemoed indalen in mijn hart. Dan sta ik op en rijd naar huis, het gewone leven wacht weer.

Ook na de latere bezoeken en na het afscheid van dit geliefde familielid, ga ik daar steeds even binnen om alles te overdenken, om weer terug te kunnen keren naar mijn dagelijks bestaan. In de loop van mijn verdere leven loop ik -op de terugweg- nog vaak binnen om me te laven aan de rust, de geweide stilte.

Wat ik daar ervaar? Ik vind daar geen woord voor.

Dat is en blijft voor mij: Een-Het mysterie!

Oei, dát liep goed af!

Een tijdje geleden: een middagje uit met mijn zus. Binnendoor naar de grote kerk in Zieuwent. Op het kerkplein stond hoogwerker, met een hefboom en hoog tegen de toren zo'n wiebelende kooi, waarin mannen iets aan de toren stonden te doen. De kerkdeur was open.

Wat een mooie kerk en zo groot en hoog!

Even de trappen op naar het liturgisch centrum. Wat mooi, die tegelvoeren! Mijn zus verloor haar evenwicht en greep zich vast aan zo'n gouden standaard, waar die rode koorden aan hangen, ter afscherming van het liturgisch centrum. Maar ja, dat ding was natuurlijk van klatergoud en gaf haar geen houvast. Ik kon haar gelukkig nog net overeind houden.

Heel voorzichtig de trappen weer af en gauw veilig in een bank gaan zitten.

Oei, dát liep goed af!

Rustig alles bekijken: Hoe kregen ze dat in die tijd zo voor elkaar!? Geluid achter in de kerk. Twee mannen lopen ergens naar toe en gaan even later weer weg. Ze zwaaien vrolijk naar ons!

Wij moeten ook maar eens gaan, want we willen nog ergens koffiedrinken met iets lekkers. Weer geluid achter in de kerk, er rammelt een sleutel, een man komt binnen.

'Wat doet u hier in de kerk? Hoe kwam u hier binnen?'

'De deur was open.'

De verbaasde man vertelt dat de twee mannen, die zo vrolijk naar ons zwaaiden, de werklui waren die aan de toren werkten. Ze mochten gebruikmaken van de toiletruimte van de kerk en hadden de sleutel. Ze deden bij het weggaan de deur op slot, ze waren voor deze dag klaar met hun werk. Het kan niet anders dan dat de man, die zo verbaasd was ons in de kerk aan te treffen, een seintje van een engel uit de hemel heeft gehad:



'Ga nú nog even dat klusje doen in de Sint Werenfriduskerk.'

En hij deed wat hem ingegeven werd en werd zó zelf een reddende engel!

Mijn geloof in engelen was nog wel aanwezig door eerdere ervaringen, maar enigszins sluimerend. Maar dat is nu weer springlevend!



Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart en moeder van Lydia (21), Noah (19), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (13).

Linksom of rechtsom

'Ik heb mijn schoenen verkocht. Ik ga ze even inpakken dan kan ik ze opsturen', zeg ik tegen mijn man en loop naar de gang om de schoenen te pakken. Maar ... ze zijn er niet. Ik begrijp er niets van. Ik weet zeker dat ik ze daar had neergezet. Ik kijk wat verbaasd om me heen.

Tegenwoordig is het, in het kader van duurzaamheid, helemaal in om kleding en spullen te hergebruiken. Maar vroeger gebeurde dat ook al. Toen vaak uit financiële noodzaak en tegenwoordig vanuit de noodzaak om zuinig op onze wereld te zijn. Opgegroeid in een groot gezin, heb ik geleerd om eerst te kijken of ik spullen tweedehands kon krijgen. Zo droegen we geregeld kleding die we gekregen hadden en werd de kleding daarna ook nog doorgegeven aan broers of zussen. Zelf geef ik ook de kleding van de kinderen weg voor een tweede ronde.

Andere spullen kregen we vroeger vaak via bekenden, of we keken in het plaatselijke krantje



of naar briefjes op het prikbord in de supermarkt. Tegenwoordig is het meeste te vinden op internet. Op sites zoals Marktplaats of Vinted. Je zoekgebied is groter en je kunt bijna alles vinden of aanbieden. Daarnaast zijn er ook een heel aantal kringloopwinkels of winkels met tweedehands-spullen. De keuze is reuze. Veel van onze spullen zijn dan ook niet nieuw. Zelf zet ik ook soms iets te koop wat ik niet (meer) gebruik of nodig heb.

Deze keer heb ik dus een paar schoenen verkocht. Maar ... ze zijn verdwenen. Een beetje verward zoek ik verder. Op zolder, in schoenendozen, in de kist met andere schoenen, onder mijn bed ... spoorloos. Ik begrijp er niets van. Een lichte paniek komt bij me boven. Ik vraag mijn man om te helpen zoeken. 'Ik denk dat ik ze heb' zegt hij. Vol hoop werp ik een blik op de schoenen ... maar nee, dat zijn ze niet. Hoe kan dat nou? Ik zie ze

mezelf nog in de gang neerzetten. Mijn paniek loopt op. Wat nu? Waar zijn ze gebleven? Hoe leg ik dit aan de koper uit? Ik zoek verwoed verder ... en dan schiet het me opeens te binnen; ik heb ze in de zak met kleding gedaan en gedoneerd aan een goed doel. Ik schiet in de lach. Kennelijk ben ik zo voortvarend geweest dat ik ze al heb weggedaan en dat weer ben vergeten. Gelukkig kan de koper er ook hartelijk om lachen en ze vertelt me dat het haar ook had kunnen overkomen. De volgende keer toch maar even extra checken of ik de spullen nog heb voor ik ze verkoop. Maar linksom of rechtsom, de schoenen worden gebruikt voor een tweede ronde.



KerkVenster Geldwerving 23e jaargang

Een jaargang KerkVenster loopt van 1 oktober t/m 30 september. Dat is al zo vanaf de start van het huidige blad op 1 oktober 2000. Waarom dan toch deze opmerking? We merken aan de ingevulde bedragen dat een behoorlijk aantal mensen in de veronderstelling verkeert dat het om een bijdrage voor Kerkbalans gaat. Kerkbalans is de bijdrage voor het werk van de kerk en de rondgang hiervoor vindt altijd aan het begin van het kalenderjaar plaats.

Bij dit nummer van KerkVenster is een folder gevoegd met antwoordstrook. Wij stellen het op prijs als u de retourenvelop bij de bezorger in de bus wilt doen indien u hiertoe in staat bent. Is dit bezwaarlijk dan komt de bezorger bij u aan de deur om de envelop op te halen. Nieuw op het antwoordformulier zijn de velden met mobiel nummer en mailadres. We hopen dat u deze gegevens wilt invullen, voor zover van toepassing. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor communicatie over praktische zaken en t.b.v. eventuele andere vormen van betalen.

Als u de bijgevoegde envelop gebruikt, krijgt de bezorger het antwoordformulier niet te zien.

De mogelijkheid tot betalen met een acceptgiro is vervallen. Dat beperkt de keuze deze jaargang tot incasso of een contante gift. Mocht u een contante gift willen doen, voegt u dan wel het antwoordformulier bij. In verband met de jaarlijkse controle van onze boekhouding door een accountant willen wij ook de ontvangst van deze bedragen goed kunnen verantwoorden.

Bovendien is het geld dan niet zichtbaar als de enveloppe tegen het licht wordt gehouden.



Incasso heeft onze voorkeur. Daarbij geldt het volgende:

- Het incassant-ID van Stichting KerkVenster is NL17ZZZ091236360000.
- De incassomachtiging op het antwoordformulier is slechts geldig voor één jaargang.
- Het machtigingskenmerk bestaat uit de postcode, aangevuld met huisnummer en indien van toepassing een huisnummer-toevoeging. Uw adres op of rond 1 oktober 2023 (het adres tijdens de geldwerving) is bepalend voor het machtigingskenmerk.
- Incasso vindt plaats op:
 - 1 januari 2024 (jaar, 1^e halfjaar en 1^e tertiaal)
 - 1 mei 2024 (2^e tertiaal) 1 juli 2024 (2^e halfjaar)
 - 1 september 2024 (3^e tertiaal)
- Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Het recht op terugboeking bestaat 56 kalenderdagen. Neem binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag de bank naar de voorwaarden.
- Let u er alstublieft op dat u een rekeningnummer invult dat niet geblokkeerd is voor incasso.
- Voor mensen met een postabonnement die door middel van incasso betalen, gelden dezelfde regels.

KerkVenster is en blijft een blad voor iedereen en de bijdrage die u doet is geheel vrijwillig. Door de ANBI-status van Stichting KerkVenster is de bijdrage aftrekbaar van het inkomen als u aan de voorwaarden voldoet.

Namens het bestuur van KerkVenster,

Benno Elburg



Regenboogdienst 1 oktober: 'Vreemde Snuiters'

De Bijbel staat vol met heldenverhalen. Allemaal dappere, slimme, fantastische mensen die bijzondere dingen voor God doen op belangrijke momenten.

Ook wij leven in een tijd vol zorgen en problemen. Wij zouden wel zo'n held als in de Bijbel kunnen gebruiken. Maar helaas, we kennen niemand die daar geschikt voor lijkt... Kijk maar eens om je heen, bijvoorbeeld in de kerk. Allemaal vreemde snuiters. Niemand die God voor zoiets zou uitkiezen. Of toch ... ?

Leonie van den Berg (www.leonie.nu) spreekt op 1 oktober om 10.00 uur tijdens de Regenboogdienst in de Zuiderkerk en verzorgt samen met Henk Lip de muziek. Ze zullen ook vertellen over het werk van World Vision, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kinderen in nood (www.worldvision.nl). Een dienst met veel humor en muziek, voor jong en oud, in het bijzonder voor iedereen die zich niet zo bijzonder voelt!

Van harte welkom.

De opbrengst van de collecte wordt verdubbeld door de diaconie.

HVWD-dienst 8 oktober Oude Helenakerk

Op zondag 8 oktober 2023 om 09.30 uur werkt de werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij mee aan de kerkdienst in de Oude Helenakerk. Helma Noordink van de Joanne Foundation is onlangs (weer) naar Oeganda geweest en wil graag vertellen over wat ze met de donaties van onder andere de diaconie hebben kunnen realiseren voor de mensen in Ndegeya.

Joanne's droom werd in eerste instantie door haar ouders en een aantal vrienden voortgezet onder de naam 'Joanne's kinderen in Oeganda'. Omdat de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid zijn, werd in maart 2015 de 'Joanne Foundation' opgericht. Deze stichting richt zich met name op de bevolking van Ndegeya, een klein, arm dorpje ten noorden van Masaka. De Joanne Foundation werkt nauw samen met de dorpschoufden en ondersteunt lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren, o.a. met gezondheidsprogramma's en water- en sanitatieprogramma's. Verder is er aandacht voor onderwijs en taalstimulering, voor ouderen en voor kinderen met een beperking (voor meer informatie, zie joannefoundation.nl/). De collecte is specifiek bestemd voor de Joanne Foundation, zowel in de Helenakerk als in Zuid.

Namens de werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij
Hermen Ligterink

Kliederkerk - Ga je mee? Samen de kerk ontdekken!

Op zondagochtend 8 oktober is er in de Zuiderkerk weer een Kliederkerk. Deze keer met het thema: 'Bij ons in de kerk'.

Misschien heeft u wel eens gedacht: Wat is dat nu precies, Kliederkerk? Is dat nu nodig dat 'geklieder' in de kerk? Niets voor mij want ik ben niet creatief! Kliederkerk? Dat is toch alleen voor kinderen? Daar ben ik toch te oud voor? Doe mij maar een 'gewone' dienst!

Maar: Dat 'geklieder' valt reuze mee en je hoeft er niet creatief voor te zijn (maar het mag natuurlijk wel). Kliederkerk is (ook) een vorm van kerkzijn. Je bent nooit te oud (of te jong) voor Kliederkerk. Kerk zijn we samen, jong én oud! En soms is het best leuk om eens uit je comfortzone te stappen en je te laten verrassen ...

Dus gaat u mee? Samen de (Klieder)kerk ontdekken! U bent van harte welkom.

Handig om te weten

Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: ontdekken, vieren, samen 'eten'. Vanaf 09.30 uur is er inloop en kan het thema ontdekt worden door met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te ontmoeten (onder het genot van een kopje koffie of thee) en door verschillende activiteiten.

Om 10.30 uur is er een korte viering en rond 11.00 uur sluiten we af met koffie, thee, ranja en iets lekkers. Meer informatie over het thema vindt u op Andersumme.

Evensong

Zondag 8 oktober om 19.00 uur is er weer een evensong in de Oude Helenakerk. We lezen een stuk uit de Bijbel, we zingen een psalm en andere liederen. En dit alles is ingebed in de eeuwenoude liturgie van de evensong. Het is altijd weer indrukwekkend om dit 'met de kerk van alle eeuwen' te doen.

De eerste Bijbellesing is uit Jesaja, over God, op wie we aankunnen. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput! De tweede lezing is uit Matteüs, over het vergeven van elkaars fouten.

De Cantorij zingt een lied van Richard Farrant, over Gods genade. Ook de samenzangliederen gaan over Gods trouw en genade. Zing, lees en bid met ons mee!

Neem en lees

September 2023

Vrijdag 29 2 Koningen 23: 1-14
Zaterdag 30 2 Koningen 23:15-30

Oktober 2023

Zondag 1 2 Koningen 23:31-24:7
Maandag 2 2 Koningen 24:8-17
Dinsdag 3 2 Koningen 24:18-25:7
Woensdag 4 2 Koningen 25:8-17
Donderdag 5 2 Koningen 25:18-30

Vrijdag 6 Matteüs 21:18-22
Zaterdag 7 Matteüs 21:23-32
Zondag 8 Matteüs 21:33-46



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 12 oktober
- Donderdag 19 oktober

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 5 oktober

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!

Maandag 9 Psalm 21
Dinsdag 10 Openbaring 1:1-8
Woensdag 11 Openbaring 1:9-20
Donderdag 12 Psalm 16

Vrijdag 13 Openbaring 2:1-7
Zaterdag 14 Openbaring 2:8-11
Zondag 15 Openbaring 2:12-17

Maandag 16 Openbaring 2:18-29
Dinsdag 17 Openbaring 3:1-6
Woensdag 18 Openbaring 3:7-13
Donderdag 19 Openbaring 3:14-22
Vrijdag 20 Psalm 73

Kampweken 2023



De recreatiecommissie van de Protestantse Gemeente Aalten mocht ook dit jaar weer vijf kampweken organiseren. Het zijn vijf heel mooie weken geweest, waarin alle weertypes zijn voorbij gekomen, van tropische hitte tot een hoosbui. In dit katern vindt u de verslagen van deze kampweken.

Teksten: Kampleiding

Foto's: Jan Ebbers en aangeleverd door de kampleiding

Opmaak: Arjan Ligtenbarg

Kamp 1



Kamp 2



Kamp 3



Kamp 4



Kamp 5



De Bucketlist - Kampweek 1

Ook dit jaar mocht kampweek 1 weer het spits afbijten om op kamp te gaan. De vrachtwagen vol met tassen, spullen en één onmisbaar item.. de bucketlist. Kampweek 1 had zeven dagen om alle items van de bucketlist af te vinken. Beren, leeuwen, zebra's ... op weg naar het kamp hebben we de Big Five meteen mogen spotten. Eenmaal op het terrein gingen we door op safari: bewegen als echte tijgers door het parcours, kennismaken met krokodillen en levensechte flamingo's spotten. Dat het Nederlandse Afrika zo gaaf kan zijn!



boven in Oostenrijk, waar ze de spijker op de kop sloegen.

's Avonds werd de dag afgesloten in eigen land, Holland's Got Talent was nog nooit van zo'n hoog niveau! Chantal Janzen kwam speciaal voor deze gelegenheid naar het kampterrein en ook gast-jurylid Ellen Pardijs was van de partij.

Op dinsdag hebben de kids heel wat wereldrecords gebroken. Tandpasta werd nog nooit zo ver gespuugd, het spijkerpoepen is nog nooit zo snel geklaard en het snoep is met het snoep happen nog nooit zo snel op geweest.

Het Guinness Book of Records is heel wat records rijker, want in de avond was het record pannenkoeken eten maar liefst vijftien!

Leef alsof het je laatste dag is ... Wie wil dat nou niet met frikandellen als ontbijt? Op woensdag was alles mogelijk, zolang je maar leefde alsof het je laatste dag was.

Een gave modeshow, waarin de jongens als meisjes verkleed gingen en andersom, was het hoogtepunt. De modepolitie heeft heel wat negens en tieners uit kunnen delen. Ook de BZT-



show met Wouter en Robin was een groot succes, er zijn heel wat wensen in vervulling gegaan!

Hoe kun je overleven op een onbewoond eiland? Stap 1: vuur maken. Na een video met uitleg gingen de kids op stap en waren er al snel hoge vlammen die het touwtje lieten doorbranden. Expeditie-donderdag, waarbij de eetproef, balansproef en snelheidsproef als echte Robinsonners natuurlijk niet konden ontbreken.

Om de bucketlist compleet te maken, gingen we op de laatste dag door het leven als topsporter. In de ochtend begonnen we met een relaxte



Op zondag werden de kinderen wakker als echte tv-sterren: strijden in Kamp van Koningsbrugge, de battle aangaan in Ik hou van Holland en als kers op de cupcake Heel Holland Bakt, gepresenteerd door de Kookmuts Els.

's Avonds heerlijk gegeten in het First Dates restaurant om elkaar nóg beter te leren kennen!

Op maandag stonden de backpacks klaar en gingen we met z'n allen op roadtrip. Daarbij zijn heel wat landen voorbijgekomen. De droogte ervaren in Australië, en de krachten kwamen naar





yoga, waarbij de spieren werden warm gemaakt. In de middag begon het echte werk. Het niveau van volleybal, voetbal, frisbee en fluckybal was van topsportniveau! We sloten de week af met een gala, waar iedereen op z'n aller-mooist kwam om nog één keer met z'n allen te dansen.

De bucketlist was binnen no time afge-streept en wat was het een leuke week vol gezelligheid, muziek, dansjes, bandana's, spellen, sporten, lekker eten van kok Luuk, vlogs en gekkigheid. Bedankt allemaal en tot volgend jaar!
Liefs,

de leiding



Het jaar in een stroomversnelling - Kampweek 2



Op de eerste dag van kamp vertrokken we vrolijk vanaf de Zuiderkerk en zat de stemming er gelijk goed in, want deze dag was Carnaval het thema! De leiding kwam dan ook feestelijk in een mooi verkleedpakje aan bij de kerk.

Op de tweede dag van het kamp was Pasen het thema. Die dag begonnen we met een kerkdienstspel, want het was immers zondag. Dit werd leuk opgepakt door de kids. Na dit spel hielden we een paasbrunch met echte paasbroodjes.

Maandag sloeg Dr. Love toe, op Valentijnsdag. Hierdoor bloeiden de eerste van vele kampliefdes op. De kinderen en leiding konden liefdesbrieven in de liefdesbrievenbus afgeven, die dan voorgelezen werden in de avond bij het kampvuur. Ook vond de eerste trouwerij plaats op het kampterrein! Een heugelijk moment. Twee mensen van de kampleiding werden voor het kampleven verbonden, dit door dominee Wim Pardijs.



Op dinsdag zijn we eerst plezier gaan maken bij zwembad Jaspers en hadden we in de avond een spooktocht die aansloot bij het thema: Halloween. Na de spooktocht hebben we nog chocomel gedronken bij het kampvuur en konden de kinderen iets later naar bed, want op de woensdag stond een uitslaapochtend gepland!





Helemaal uitgerust vierden we op woensdag Bevrijdingsdag gepaard met Koningsdag. De ochtend begon met een herdenkingsceremonie. Wat hier erg mooi aan was, was dat ieder kind het serieus nam en doorhad dat dit een serieus onderwerp is. We legden gezamenlijk een krans en sloten het mooi af. Als leiding keken we hier fijn op terug.

In de middag was er ruimte voor een groot feest in de vorm van een Bevrijdingsfestival met verschillende kraampjes en muziek. Dit was een groot succes. Iemand sprak zelfs de mooie woorden: 'Dit is een soort Zwarte Cross, maar dan leuker!'

Op de donderdag vierden we Sinterklaas, dus mochten alle kinderen de avond ervoor hun schoen zetten, in de hoop dat er de volgende ochtend iets lekkers in zou zitten ... Toen de avond viel hadden we de bonte avond, waarbij ieder kind een act mocht doen. Deze editie zat er een speciale gast in de jury, namelijk ... Sinterklaas!

Deze kampweek stond 'het jaar in een stroomversnelling' centraal, dus op de laatste dag van het jaar en de laatste volle dag van het kamp vierden wij oud en nieuw. Dit met een disco-avond.



Nog voor een laatste keer dansen met zijn allen en afsluitend aftellen van 10 naar 0 met kinderchampagne en sterretjes. Toen de avond voorbij was heeft de leiding ieder kind een slaap-lekkerknuffel gegeven en gingen we de volgende ochtend weer richting huis.

Op zaterdag was de week compleet en hebben we met zijn allen het kampterrein schoongemaakt. Moe maar voldaan zijn we op de fiets gestapt, terug richting de Zuiderkerk, terugkijkend op een heerlijke kampweek 2.



Disney – Kampweek 3

Yesss, eindelijk mochten we weer op kamp, met als thema Disney! En wat hadden we er zin in! De fietstocht was weer heerlijk kort en krachtig, en het weerzien met het prachtige terrein maakte dat we ons helemaal thuis voelden.

Het voetbaltoernooi ging direct van start en is gedurende de week niet meer opgehouden. De conditie van de leiding werd behoorlijk op de proef gesteld bij een potje tegen de kids.

Zondagochtend kwam Heidi. Vol bewondering genoot de leiding van haar spel, en hoe intensief de kids luisterden en meededen met haar verhaal. Ze maakten met elkaar creatieve wensmachines, waarbij ze hun wensen ook mochten uitspreken en presenteren. Hierdoor werden er mooie gesprekken met elkaar gevoerd.

's Avonds werd de leiding als joker versierd voor het welbekende zeskamp. Overigens een kleine tip, plakkaatverf zorgt voor heel veel jeuk en strakke gezichten. Botox is er niks bij. Raadsel: Kun jij raden wie dit is?



Elke dag genoten wij weer intens van de heerlijke maaltijden van onze lieve koks Andrea en Heleen. Er stonden pannenkoeken op het menu. De jaarlijkse pannenkoekenwedstrijd kon weer van start.

Dit jaar stond de vraag centraal 'Hoe blijven we vandaag droog?'

Op maandag besloten we daarom naar het zwembad te gaan. Met echte taxi's werden we helemaal droog en chique vervoerd naar Jaspers. Nu bleven we in het zwembad natuurlijk ook niet helemaal droog, maar goed, dat terzijde. Een super-de-luxe driegangmenü stond op ons te wachten bij terugkomst. Droog en voldaan vulden we onze maagjes. Woehoe!

De dinsdag bestond vooral uit zonnebaden! Een tikkeltje tegenstrijdig, aangezien het thema 'Frozen' was. Helaas was Elza opgesloten en moesten de kids een heel Expeditie-Robinson-parcours afleggen om haar te bevrijden.



Ook het voetbaltoernooi ging weer door en er is (belangrijk detail) door de leiding met 10-1 gewonnen van de kinderen! Er werd ook een schoonheidssalon ingericht en alle 'tekortaan-slaap'-rimpeltjes werden fijn weggewerkt.

In de avond waren die overigens direct weer terug, aangezien de spooktocht op het programma stond. Heel Winterswijk mocht weten



dat er 33 stoere kids en 14 bange leiding door het bos liepen. We hopen dat alle oren zijn hersteld.

Stel je eens voor, je ligt nog lekker in je bed, er druppelt wat regen op het zeil en Andrea en Heleen brengen ontbijt op bed. Wat wil een mens nog meer? Dat druppelen was trouwens niet ver te zoeken toen we een paar uur later doorweekt in Winterswijk stonden tijdens de welbekende vossenjacht. De vossen dropen zielig af en de kids haalden ondertussen wat lekkers bij de supermarkt.

Project 'Hoe blijven we vandaag droog' was toen wel mislukt. Maar we klaagden niet, want daarna konden we heerlijk in het zonnetje genieten van ons snoep.





Inmiddels waren we halverwege de week en dat was te merken aan alle liefdes die opbloeden. Zoals echte schaapjes over de dam; als er eentje 'Ja' zegt op de vraag: 'Wil je kampverkering met mij?' volgen de anderen braaf. Grote en kleine liefdesbrieven werden besproken bij de enige

zagen, bedacht de leiding zich geen tweede keer en gingen we in onze taxi's direct naar ons oude vertrouwde Jaspers. Daar werden we hartelijk ontvangen en is er nog een stevige glijbaanrace gehouden.



De vrijdag stond in het teken van de Bonte Avond. De meest bijzondere en creatieve acts werden weer uitgevoerd. Het hoogtepunt voor de leiding was toch wel de eigenzinnige ASMR-act. Mocht je dat niet kennen, dan kun je dit opzoeken op YouTube.



De avond werd afgesloten met een fantastische disco en er werd nog gefeest tot in de late uurtjes.

echte Dr. Chiel. Er werd zelfs een echte kamp-week-3-band opgericht om een liefdesserenade te ondersteunen.

De donderdag begon met een heuse 'crimescene' in de tent. De hoedenmaker was vermoord, maar wie had het gedaan? Er ontpopten zich enkele ware Sherlock Holmes die ochtend. Aangezien de dag bestond uit alleen maar regen, besloten we weer eens lekker een duik te nemen in het zwembad.

Wederom gingen we met taxi's, alleen dit keer naar Bahia. Echter, toen we de rij bij de voordeur



Een week vol met plezier- Kampweek 4

Kamplied Kampweek 4

Refrein

Ga mee met kampweek 4
Een week vol met plezier
De leukste tijd van het jaar
Met feesten nog lang niet klaar

Couplet

Een weekje gaan wij weg
Tas vol brood en beleg
Slapen in een volle tent
En de leiding heeft veel talent

De hele week wat te vieren
Dat wordt lachen en gieren
Noar het Woold hen e'sjeesd
Nu is het alle dagen feest

Refrein

Aangekomen op 't kamp
Was het weer weer een ramp
Kamp begint echt te wennen
Nu we elkaar leren kennen



Te völle Pilaf gegeten
Dat zal de pleewagen weten
De nieuwe wagen goed gebruikt
Dat die nu niet meer goed ruikt

Refrein

Eerste ochtend opgestaan
Vrog ! Vrog ! Vrog !
Warme kleren aangedaan
Heidi bracht ons een verhaal
En de liefde stond centraal



Zeskampspellen waren geinig
Tijdens first dates chagrijnig
Koude spaghetti op ons bordje
Bediend door leiding met een schortje

Refrein

Leiding voor schut gezet
Iedereen had dolle pret
Vanavond gaan we trouwen
Onmundig feest gaat wi-j bouwen

Met de spellen veel gerend
Met stampot zijn we erg verwend
Bruidstaart klaargemaakt
Hopen dat het lekker smaakt

Refrein

In Duitse sferen opgestaan
Ook naar de cross gegaan
Na de spellen grote trek
Gebakken ei voor vertrek

In het zwembad lopen klieren
Van de glijbaan met z'n vieren
Thuis meu van 't zwemmen
's Avonds weer hard rennen

Refrein

Lunchpakketje in de tas
Regenpak kwam weer van pas
Naar de stad zijn we gegaan
Daar door monsters achtervolgd

In schuur van de boer gegeten
Vandaag patat gegeten
Het was leuk de hele dag
Het regende rapestele





Refrein

Donderdag uitgeslapen
(loot, loot, loot)
Lasergamen met een wapen
Zweeds loopspel met Carnaval
Regen was weer overal

Krantje meppen in de middag
Door de kapper erg van slag
Koolsalaad met frikandellen
Bonte avond gaan we rellen



Refrein

Sinterkerst en nieuw gevierd
Tijdens vrije tijd geklierd
Arm geworden tijdens spel
Oh, wat gaat tijd toch snel

Nieuwe leiding onder eten
Met pannenkoek gesmeten
Zon gezien op laatste dag
We sluiten af met een LACH !



Vier je leef(tijd) ! – Kampweek 5

Zaterdag

De zaterdag begon met een gigantische act voor de kerk, waar ons prachtige kamplied werd gezongen en ons thema werd aangekondigd: KW5; vier je leef(tijd)!

Bij de kerk werden de allereerste soapkarakters voorgesteld. Vervolgens zijn we met z'n allen vertrokken naar het Woold, waar we de eerste dag vooral nog fijn en mooi weer hadden ... Had dat maar aangehouden. Deze dag stond met name kennismaken centraal, we begonnen aan het creëren van onze eigen KW5-familie.



Helaas was het weer deze dag net zo wisselvallig als de gemoedstoestand van een puber. Waar het in de ochtend nog mooi was, hebben we in de middag en avond eigenlijk enkel regen gezien. Dit mocht de pret echter niet drukken, want ook in de grote tenten hebben wij ons prima kunnen vermaken met het dit jaar zeer populaire spel Weerwolven.



Echter gedurende de dag veranderde deze lach steeds meer in angst, want ons stond de befaamde KW5-spooktocht te wachten. Een avond om nooit meer te vergeten, vol angst maar vooral lol en saamhorigheid achteraf. Daarna konden de kinderen gelukkig nog even kletsen bij het kampvuur en de spoken, die zij net nog verafschuwden, even de hand schudden ...



Zondag

De zondag stond in het thema van de puberteit, die wij in onze opening hebben gekoppeld aan het verhaal van Jona en de walvis. Wat is de puberteit? Wat gaat er dan veranderen? De vraag was vooral hoeveel onze KW5-kids al weten van de puberteit.

In de middag zijn we hierop doorgedaan en hebben we verschillende spellen gedaan die te maken hebben met veranderingen in je doen en laten, bijvoorbeeld de emotievoorstelling, of zo traag mogelijk van de bank af komen....

Maandag

De maandag stond volledig in het teken van een weer totaal andere periode in ieders leven; peuters en kleuters. En hoe leuk is het om je eigen kampleiding dan om te toveren tot levensgrote baby's, waar iedereen dan ook hard om kon lachen.

Dinsdag

De dinsdag stond in het teken van een tijd die jullie ouders nog moeten gaan overleven, jullie studententijd. We begonnen in het dorp, waar we de welbekende kroegentocht hebben gedaan (kids-edition). De kinderen mochten Winterswijk onveilig maken en overal leuke spellen en opdrachten uitvoeren. Eenmaal terug op het terrein konden we genieten van een heerlijk hapje uit de zelfgemaakt FEBO-muur, waar iedereen na een flinke middag doorpakken in het dorp kon uitrusten met een lekker broodje kroket.





'Dansen met tante Rita'. Eén groot feest, waar de hele dag naartoe werd geleefd, en achteraf gezien kwamen al onze verwachtingen uit.

Spektakel na spektakel, de acts werden almaar beter. Met als grote winnaar de vlijmscherpe 'Roast van Joost'.

Vrijdag

De laatste dag voor KW5, ook direct de warmste dag van de week. Geen betere afsluiting dan met z'n allen de hele middag ravotten bij het Strandbad in Winterswijk. De kids konden genieten van het weer en de leiding kon hun welverdiende middagdutje doen.

Het was een prachtige week, want ondanks het weer hebben we een hele hoop hoogtepunten meegemaakt. Wij als leiding zijn daar ontzettend dankbaar voor en hebben tot de max genoten, hopelijk zien we de meesten van jullie volgend jaar weer, tot dan!

Mega Harts, de KW5-leiding

Woensdag

Een bijzondere dag stond woensdag op de planning; we gingen terug naar de leeftijdsfase die eigenlijk niemand zich kan herinneren, prematuur. De kinderen mochten gaan leren over het leven voor het leven, namelijk de periode dat je als baby gevormd wordt. Met een interactieve quiz en spellen zoals navelstreng-trekken werd het steeds meer duidelijk voor de kids wat deze fase nou exact inhoudt. Gelukkig werkte het weer enigszins mee, want in de middag stond de ijskoude survival op het programma, bij velen ook wel bekend als 'survival of the fittest'.



Donderdag

De donderdag, de dag waarop we weten dat er in de avond feest gevierd gaat worden. De oh zo grote Bonte Avond! De hele dag hebben de kinderen geoefend en geoefend om de acts tot in de details perfect te krijgen. Tussendoor hebben de kids ook nog tijd gehad om deel te nemen aan verschillende spellen, zoals bijvoorbeeld het spelen van Lingo (zie foto).

De grote show brak aan toen de zon onder ging; de Bonte Avond! Met zeer originele acts en nummers, maar ook welbekende klassiekers zoals



Ten slotte ...



Weeksluitingen



Zaterdag 30 september 2023

- 18.00 uur: **Ambthuis**
Evangelisatiekoor
- 19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. M. Andela-Hofstede
- 19.00 uur: **Beth San**
dhr. J. Lievers

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 1 oktober 2023

- 09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. H. Knol, Lochem
- collecte: Diaconie
- uitgangscollecte: Kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 1 oktober 2023

- 10.00 uur: **Zuiderkerk**
mevr. Leonie van den Berg –
World Vision, Regenboogdienst
- collecte: World Vision en Kerk

Zaterdag 7 oktober 2023

- 19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. J. Scholl
- 19.00 uur: **Beth San**
dhr. B. Fles

Zondag 8 oktober 2023

- 09.30 uur: **St. Joriskerk**
mevr. G. Hallerdijk
- collecte: Kerk
- uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 8 oktober 2023

- 09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer –
Hulp Ver Weg Dichterbij-dienst
- collecte: Joanne Foundation en Kerk
- 10.00 uur: **Zuiderkerk**
mevr. H. Ebberts, *Kliederkerk*
- collecte: Joanne Foundation en Kerk
- 19.00 uur: **Oude Helenakerk**
ds. E. van Deventer, *Evensong*
- collecte: Missionair werk en Kerk

Zaterdag 14 oktober 2023

- 19.00 uur: **Stegemanhof**
mevr. M. Rots
- 19.00 uur: **Beth San**
dhr. B. Brethouwer

Zondag 15 oktober 2023

- 09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde -
bevestiging ambtsdragers
- collecte: Diaconie
- uitgangscollecte: Kerk

Zondag 15 oktober 2023

- 09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. H.J. Zeldenrijk - *bevestiging ambtsdragers, tevens doopdienst*
- collecte: Project Hulp Ver Weg Dichterbij en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Van Burk, Geurdenstraat 69
- mevr. Wiggers-Lensink, Ludgerstraat 15/4

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.

Voorbeden

In de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk ligt een voorbedeboek. Het voorbedeboek van de PG Aalten ligt door de week in de stilleruimte onder de toren van de Oude Helenakerk en vanaf een half uur voor aanvang van de dienst bij de ingang aan de Elim-zijde van de kerk. In de Zuiderkerk ligt het voorbedeboek op een tafel in de hal. U/jij kunt hierin zaken opschrijven die uw hart raken, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om hier geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen worden genoemd in het gebed op zondag. Degenen die niet naar een van de kerkgebouwen (kunnen) komen, kunnen hun voorbede mailen. Wanneer Netty Hengeveld, Folkert de Jong, Hendrik Jan Zeldenrijk of Elizabeth van Deventer op zondag voorgaan kunt u hen uiterlijk vrijdag voor de betreffende dienst mailen. Bij andere voorgangers kunnen we de mogelijkheid voor het mailen van voorbeden helaas niet bieden. We hopen dat meerdere mensen gebruikmaken van beide mogelijkheden om voorbede te vragen voor dat wat op ons hart ligt.



Met hartelijke groet, namens de pastores,

ds. Elizabeth van Deventer



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

- 1 okt. mevr. C.J. Bannink
Nijverheidsweg 69, 7122 AB
- 1 okt. mevr. G.W. Eenink-Onnink
Rengelinkweg 10 7122 JW
- 1 okt. dhr. H.H. Scholten
Eligiusstraat 2/7, 7121 ED
- 2 okt. mevr. G.B. Tolkamp-te Bokkel
Reviusstraat 3, 7121 VZ
- 2 okt. mevr. G.A. Duenk-Brüggink
Manschotplein 53, 7121 BL
- 2 okt. mevr. J.W. Duenk-Vreemann
Vondelstraat 22, 7121 VC
- 2 okt. dhr. H.G. Onnink
Neptunus 6, 7122 XV
- 3 okt. mevr. A. Demkes-van Braak
Orion 27, 7122 XE
- 4 okt. mevr. E.J. Bulsink-Brummelman
Geurdenstraat 25, 7122 CG
- 4 okt. dhr. B.H. Wolfs
Geurdenstraat 18, 7122 CG

- 4 okt. mevr. J.H. Lensink-Tolkamp
Frankenstraat 101, 7122 ZS
- 4 okt. dhr. D.W. Veerbeek
Westendorpweg 3, 7122 JT
- 6 okt. mevr. C.J.H. Helmink-Wamelink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
- 7 okt. mevr. J.F. Bussink-Nijman
Schooldijk 27, 7122 LX
- 8 okt. dhr. W. Westerveld
Trompstraat 7/A, 7122 VT
- 9 okt. dhr. G.J.Th. Doornink
Het Verzet 31, 7121 XB
- 10 okt. mevr. A.G. Houwers-Heinen
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
- 10 okt. dhr. B. Grievink
Akkermateweg 2, 7122 LG
- 11 okt. mevr. H.W. Schoppers-Meinen
Geurdenstraat 36, 7122 CG
- 12 okt. mevr. G.E. ter Haar-Eppink
Dalweg 15, 7122 BA
- 12 okt. dhr. J.W. Bussink
Schooldijk 27, 7122 LX
- 12 okt. dhr. A.J. Schuurman
Ludgerstraat 84, 7121 EM

- 13 okt. mevr. G.S. Eppink-Winkelhorst
De Hoven 11, 7122 BJ
- 13 okt. dhr. G. Roos
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
- 14 okt. mevr. J.G. Rozema-Speelberg
Hogestraat 6, 7122 BV
- 14 okt. mevr. G.W. ter Maat-Prinsen
Meiberg 21/A, 7121 AN
- 15 okt. mevr. J.C. Bolks-van der Hoek
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- 16 okt. dhr. J.W. Koskamp
Dinxperlosestraatweg 157, 7122 JP
- 16 okt. mevr. L. Luiten-de Jong
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
- 19 okt. mevr. B.H. Demkes-te Winkel
Berkenhovestraat 29, 7122 ZX
- 19 okt. dhr. G.H. Hoens
Aladnaweg 32, 7122 RR
- 20 okt. mevr. G.W. Fukkink-Jentink
Varsseveldsestraatweg 58, 7122 CE
- 20 okt. dhr. H. Wiggers
Kreeft 20, 7122 TA

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Overleden

Op 5 september is mevr. Anneke Eenink-Jentink, Driehonderdmeterweg 4, overleden. Door al haar vragen en twijfels heen vertrouwdde ze op God. Anneke leefde bij de dag en wist altijd weer de goede en positieve dingen te zien. Op de kaart staat: *'Leef vandaag, morgen kan alles anders zijn.'*

Op 7 september is mevr. Tine Smilda-van der Horst overleden. We wensen de families kracht en troost toe in de tijd die komt.

Ziek

Mevr. Leis Hoftijzer-te Winkel, De Hare 7, wordt voor een behandeling opgenomen in het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen over de behandeling toe en hopen dat het brengt waarop ze hoopt. Ook alle andere zieken wensen we, waar mogelijk, beterschap toe en Gods hulp en nabijheid.

Mocht u het fijn vinden als ik bij u kom, laat het gerust weten.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com



Zieken

Soms is er goed nieuws en komen mensen weer thuis na een korte of lange opname in het ziekenhuis. Er zijn mij geen nieuwe opnames bekend van mensen die dat via KerkVenster bekend willen maken. We weten dat er wel degelijk mensen uit de wijk zijn die lijden aan lijf of leven, lichamelijk of psychisch. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekmedewerker) weten. Vanaf hier wens ik iedereen een voorspoedig en zo mogelijk volledig herstel.

Primaire nascholing

De primaire nascholing in Doorn was intensief en verrijkend. Het was goed om met andere recent afgestudeerde collega's in gesprek te gaan over ons werk in de gemeente of instelling. Deze keer werd veelvuldig de driehoek Ambt - Persoon -

Huwelijksjubileum

Op 28 september zijn Joke en Wim Lensink 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! Een bijzondere mijlpaal. Zij vieren dat met familie, vrienden en burens op zaterdag 30 september. Ze zijn God dankbaar dat ze al zoveel jaren samen mogen zijn. We wensen ze een heel fijn feest toe en Gods zegen.

Verhuisd

Henk en Ada Wevers, Eligiusstraat 72, zijn verhuisd naar Varsseveldsestraatweg 14a. We wensen hen daar alle goeds toe en hopen dat ze zich daar gauw helemaal op hun plek voelen.

Henrike Jentink woont vanaf 30 september aan de Stationsstraat 30-11 in Aalten. Henrike, we hopen dat je je daar gauw helemaal thuis voelt en geniet van je eigen plek. Gods zegen voor jou en je nieuwe huis.

Professie gebruikt. Voor de volgende bijeenkomst in november zal ik me (opnieuw) bezighouden met mijn visie op het ambt.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. De

groep 'Vrienden', die vooral uit gemeenteleden bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals

een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com



Vorige week zijn mijn man en ik na een heerlijke vakantie Am Rhein en 'Rund um Hause' weer begonnen met ons werk. Het leven krijgt langzaam weer zijn normale loop. Veranderingen zijn er ook. Zo studeert onze dochter nu in Nijmegen waar ze – tot haar grote geluk – een mooie, rustige kamer kon betrekken. Voor ons is het even wennen dat ze nu alleen in de weekenden thuis is, maar gelukkig kunnen we contact met haar blijven houden via de app en de telefoon.

Ook voor de kerk geldt dat er veel is dat bij het oude en vertrouwde blijft, maar dat er telkens ook weer veranderingen zullen zijn. Soms voelen die fijn, soms doen ze pijn. Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe kerkelijke seizoen vast blijven houden, dat we contact blijven houden in alles wat blijft en in alles wat anders zal zijn, wat fijn is, maar ook wat pijn doet.

Zieken

Ina Arentsen-Vrieze, Lage Veld 20, is enkele weken geleden van de trap gevallen en heeft daarbij een beschadiging aan een nekzwervel opgelopen. Zij is na een ziekenhuisopname opgenomen in Pronsweide (Morgenzonweg 29, Team 4, kamer 208, 7101 BH Winterswijk), alwaar zij een revalidatietraject zal doorlopen. We wensen haar een goed herstel toe.

Afscheid bezoekmedewerkers

Irene Navis-van Bentum is gestopt als bezoekmedewerker van sectie 1D. Irene, we willen je heel hartelijk danken voor de tijd en aandacht die je hebt gegeven aan de mensen in jouw sectie-deel. Heel fijn!

Hannie Heusinkveld heeft aangegeven per 1 januari 2024 te willen stoppen met het bezoekwerk in sectie-deel 10C en als contactpersoon voor sectie 10.

Welke toekomstige 'oren en ogen van de wijk' willen deel uitmaken van Team Groen?

Wie vindt het leuk om op informele wijze contact te houden met de mensen van sectie-deel 1D (Varsseveldsestraatweg 6-68 en 33a-49) en wie zou dit willen doen voor sectie-deel 10C (Saksenstraat, Brukerenstraat en Berkenhovestraat)?
Wie deelt graag tekens van leven en betrokken-

heid uit in de vorm van een praatje, een kaartje, een attentie? Aarzel je? Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur. Wilt u een beroep op mij doen in verband met het voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag tijdig een telefoontje zodat we onze agenda's op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hgzeldenrijk@gmail.com



Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Leiden is opgenomen geweest Corrie Wassink, Karel Doormanstraat 9. Wij wensen alle zieken Gods kracht en nabijheid toe. In het bijzonder denken we aan hen die weten dat ze de strijd tegen hun ziekte aan het verliezen zijn of al verloren hebben. Wij bidden hen en die in liefde om hen heen staan het vertrouwen toe dat God, ook op deze intens moeilijke weg van loslaten, erbij is en erbij blijft!

Doopdienst en wisseling ambtsdragers

15 oktober wordt een bijzondere dienst in de Oude Helenakerk. In deze dienst mag Ishay Somsen, Beunkdijk 9, gedoopt worden. Ook zullen in deze dienst een aantal ambtsdragers afscheid nemen en een aantal nieuwe ambtsdragers bevestigd mogen worden in hun ambt. De namen vindt u elders in dit KerkVenster.

We zien uit naar een blijde dienst!

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl



Overlijden

Op 21 september is op 54-jarige leeftijd mevr. Theresia Prins-te Paske, Bokkelderweg, overleden. Wij wensen Hans, de kinderen, schoon- en kleinkinderen veel troost, sterkte en Gods nabijheid toe in dit grote verdriet en gemis.

Ziekte

Mevr. Riek Koskamp-Stonks, Ambtshuiswal, is ziek geweest. Gelukkig is zij weer herstellende. Wij wensen haar ook verder een voorspoedig herstel. Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing en heling toewensen, tevens moed, kracht en doorzettingsvermogen.

U allen en ook allen die zorg hebben om of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare nabijheid en zegen toegewenst.

Ter bemoediging deel ik graag de tekst van lied 91a met u:

*Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.*

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.*

*Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.*

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de mensen soms groot.

Verhuisd

Dhr. Bernard Klijn Hesselink, Welinkweg, is verhuisd naar het Oosterkerkhuis. Wij wensen hem Gods zegen en dat hij zich hier spoedig thuis mag voelen.

Nieuwe rubriek

Graag zou ik hier een nieuwe rubriek toe willen voegen. We delen in deze wijkberichten wetenswaardigheden met elkaar en daar horen, denk ik, naast overlijden, ziekte, verhuizingen, huwelijk en geboortes ook andere dingen van het leven bij. Het lijkt mij goed ook deze in de wijkberichten te delen. Waar denk ik dan aan? Ik denk aan de grote en kleine dingen van het leven die u opvallen, overkomen en die voor u van betekenis zijn. Voor de een zal dit misschien een prachtige bloem zijn die in bloei staat, voor de ander een onverwacht bezoek waar u blij mee was, voor weer iemand anders een schilderij dat goed gelukt is, misschien duiven die tegen verwachting in weer teruggekeerd zijn, of de geboorte van een (achter)kleinkind. Zo maar een paar voorbeelden uit de gesprekken die ik met u heb mogen voeren. Hoe we deze rubriek kunnen noemen weet ik nog niet; misschien heeft u een idee, dan hoor ik dit graag. Net als hetgeen u graag zou willen delen. Deze rubriek kan alleen bestaan als u mij bericht doet van het vreugdevolle dat u zou willen delen. U kunt mij aanspreken, bellen, appen of mailen. Ik hoop op veel reacties :-).

Ik zal zelf de aftrap geven

Mijn man en ik zijn erg blij dat onze dochter en schoonzoon vanuit Karlsruhe (D) naar Heek (D) verhuizen. Zij wonen dan zo dicht bij ons in de buurt dat we nu nog maar 20 minuten onderweg zijn om hen te bezoeken tegen een eerdere reistijd van ongeveer 6 uur. Zij hopen al in oktober te kunnen verhuizen en u snapt dat wij ons erg verheugen op regelmatig contact.

Persoonlijk

De eerste twee nascholingsdagen zijn achter de rug en waren interessant en intensief. Het was fijn met een groep collega's uit het hele land samen te zijn en te werken aan zowel persoonlijke ontwikkeling alsook weer vakkennis op te doen. De volgende nascholingsdagen zullen in november plaatsvinden.

Mocht u een (kennismakings-) bezoek van mij op prijs stellen dan kunt u dit doorgeven aan uw bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij. De contactgegevens staan naast mijn foto.

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong



Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Geloofsbeleving bij kinderen

29 oktober, oudersmiddag met
Godly Play, leiding: Viola Berends,
14.00 uur, Zuiderkerk.

Wat is geloofsbeleving bij kinderen en wat hebben ze daarbij nodig?

In het verleden hebben we middagen georganiseerd voor ouders en (geloofs)opvoeding. We hadden koffie, een goed gesprek en opvang voor de kinderen in de zaal ernaast.

Dat is een tijdje niet meer geweest, maar op 29 oktober komt er weer een vervolg, want we merken dat er nog steeds zoveel vragen zijn. Hoe voed je kinderen op met (christelijk) geloof in deze tijd, wat geef je mee, en hoe? Deze middag gaan we speciaal nadenken over wat geloofsbeleving nou precies is bij kinderen, en wat ze daarbij nodig hebben.

Hoe was dat voor jouzélf, vroeger? Wat kun je daarvan meenemen?

Over de vraag gaan we nadenken, niet met een lezing o.i.d., maar onder leiding van Viola Berends gaan we 'Godly Play' doen: we horen een verhaal en gaan daarmee aan de slag. Klinkt dat nog vaag? Wees erbij, je zult er echt wat aan hebben, want het gaat ook over jezelf.

Er zal oppas / een programma voor de kinderen zijn, dus die kunnen mee.

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee

Wat vier jij in het leven?

11 oktober - 20.00 uur - Schiller

**'Ja dat is mooi, mooi, mooi man
Het leven dat is 1 groot feest'**

Grote kans dat iedereen weet hoe dit diepzinnig gedicht van Mannenkoor Karrespoor doorgaat. Nu weet ik niet of deze manier van feestvieren een goed idee is, maar het leven vieren, waar het lied ook over gaat, dát is wel een goed idee. Het leven is toch van God gegeven, niet voor niets organiseert de Heer een feest, waar hij de mensen voor uitnodigt (kijk maar naar Lucas 14 vanaf vers 15).

Wat vier jij? Waar ben je gelukkig mee en waar word je gelukkig van? Of ben je eerder iemand die het gewoon wat vlak houdt, niet te grote hoogten, of te diepe dalen? Of zijn er bepaalde dingen die er voor jou uitspringen: dit vier ik. Niet het hele leven, maar dit wel?

Welkom op 11 oktober!

ds. Folkert de Jong



Sponsoring kerstavond Aalten

Was u er ook bij, kerstavond 2022 bij de Ahof, waar we als kerken van Aalten gezamenlijk een kerstavonddienst mochten organiseren? We mogen achteraf zeggen dat het een heel mooie avond is geweest, waarbij veel mensen van allerlei kerken, maar ook van daarbuiten, aanwezig waren. Samen mochten we zingen, luisteren en elkaar ontmoeten rondom het echte kersthema: Jezus die als een baby naar de aarde kwam om uiteindelijk voor onze zonden te sterven, waardoor wij mogen leven!

Een boodschap die veel mensen niet meer horen en sommigen zelfs nog nooit gehoord hebben! Iets wat voor ons heel gewoon is, maar wat voor steeds meer mensen ver van hen afligt.

En daarom vinden wij het belangrijk dat de echte kerstboodschap verteld wordt op een plek die voor iedereen makkelijk toegankelijk is en waar de drempel wat lager ligt dan in een bestaande kerk. En dit zagen we terug! Veel mensen die toevallig langslieden of langsreden, stopten en benieuwd waren naar wat er te doen was en op deze manier hoorden over onze liefdevolle God! Velen die bleven staan omdat het hen aantrok. En naast de onderlinge ontmoeting van christenen onder elkaar is dát waar we het voor doen!

De avond zat mooi in elkaar met muziek, geluid, licht en na afloop een drankje. Dit alles kost geld, veel geld. We zijn blij dat we dit konden organiseren met financiële steun vanuit de kerken.

Dit jaar willen we er nog een gezamenlijke lichtjesroute aan toevoegen om nog meer mensen, jong en oud, erbij te betrekken en letterlijk het licht



door de straten te laten gaan! We hopen als een grote groep door Aalten te lopen en gezamenlijk aan te komen bij de Ahof, waar we de avond voortzetten zoals afgelopen jaar.

We zijn op zoek naar sponsoren om de lasten van de kerken zelf te verlagen en de draagkracht te verbreden. Onze vraag is of u vanuit uw bedrijf een bedrag zou willen sponsoren voor deze avond. Dit bedrag kan door uzelf bepaald worden en is als ANBI belastingaftrekbaar. Door een groep sponsoren bij dit evenement te betrekken, hopen we deze avond nog vaker te kunnen organiseren en op deze manier elke Kerst de Bijbelse boodschap aan Aalten te kunnen laten horen. Helpt u met uw bedrijf mee?

Wilt u op persoonlijke titel een gift doen, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Contact kan opgenomen worden via onderstaand mailadres of door het aanspreken van ondergetekenden:

Henri Brethouwer, henribrethouwer@kpnmail.nl
of ds. Folkert de Jong folkert.j.de.jong@gmail.com
Wij hopen op uw medewerking!

Henri Brethouwer
(Christengemeente de Meiberg)
Job van de Kamp
(Euregio Christengemeente Aalten)
Marlies Heideman en Folkert de Jong
(Protestantse Gemeente Aalten)
Astrid te Winkel
(Rooms-Katholieke Kerk)
Maaïke Holtman
(Christelijk Gereformeerde Kerk)

A-Company



Als je dit artikel leest, is de Startzondag al achter de rug en zijn de kerkelijke activiteiten officieel begonnen. A-Company echter gaat het hele jaar door!

Het is een enthousiaste groep muzikanten, zangers en zangeressen die de zang in de dienst muzikaal begeleiden. De muziek is heel divers, van psalmen tot opwekking tot popliederen met inhoud, afhankelijk van wat is uitgezocht.

De samenstelling van de groep is ook afwisselend, omdat het op projectbasis werkt. Dit gaat als volgt; er is een bestand van 'leden' A-Company. Wanneer er medewerking voor een dienst wordt gevraagd, krijg je hier melding van.

Je geeft je op als je mee wilt doen, vervolgens wordt er voor die dienst een appgroep aan-

gemaakt waarin o.a. de te zingen liederen en overige zaken worden vermeld voor die betreffende dienst.

Er wordt gerepeteerd op twee maandagavonden en op de zaterdagmorgen voor de zondag waaraan wordt meegewerkt. Daarnaast is er de wens om ook thuis te oefenen.

Kun je een instrument bespelen en/of zingen, en je wil een muzikale inbreng hebben in een kerkdienst? Meld je aan via onderstaand e-mailadres,

ook voor vragen kun je er terecht, of informeer bij een van de leden voor of na een kerkdienst.

Het eerstvolgende optreden is zondag 8 oktober in de Zuiderkerk (Kliederkerk). De eerste repeteeravond is maandag 2 oktober om 19.30 uur in de Zuiderkerk. Tot dan!

Namens A-Company,

Wim Jentink
a.company@kerkvenster.nl



Foto: Archief KerkVenster

In memoriam

Hugo Kuiper

~Hugo~

geboren
15 juli 1946
overleden
28 augustus 2023



Op maandag 28 augustus is onze broer, zwager en oom Hugo Kuiper overleden.

In juni 2022 kreeg hij te horen dat hij asbestkanker had. Een verdrietig bericht voor hem en ons. In het afgelopen jaar werd hij steeds zieker. Toch probeerde hij te blijven genieten van de mooie dingen. Zo genoot hij van een spellenmiddag met de neven en nichten, at hij iedere zaterdag bij zijn zus Alice en had hij nog vele gezellige avonden met zijn vriend en buurman Frits.

Voor ons, kinderen Lourens, was hij niet zomaar een oom. Hij hoorde bij ons gezin, ging met ons mee op vakanties, vierde met ons verjaardagen en was zeer betrokken bij ons wel en wee. Hij heeft ons ook veel geleerd over de natuur, hij kende vrijwel alle vogels en planten.

Naast dat hij voor ons een bijzondere oom was, was hij ook peetoom van Thomas. Een eervolle rol die hij met veel plezier inhoud heeft gegeven. Jaarlijks plande hij een uitstapje met zijn petekind en ook daar vierde hij verjaardagen en andere feesten mee.

Halverwege de jaren '70 kwam Hugo in Aalten wonen en werkte hij als leraar natuurkunde aan de school die toen nog CSA heette. Na zijn pensionering zette hij zich in voor allerlei maatschappelijke activiteiten in Aalten. Hugo zat in het bestuur van de synagoge, van waaruit hij zich onder andere ook inzette voor het leggen van Stolpersteine in Aalten. Hij verzorgde rondleidingen voor scholen en andere synagogebezoekers.

In het bestuur van de Sint Jorisconcerten heeft hij mee bijgedragen aan vele mooie muziekmiddagen in de St. Joriskerk in Bredevoort. Naast organisator van deze middagen was hij ook zelf actief bezig met muziek. Hij speelde dwarsfluit en met een nicht heeft hij meerdere avonden duetten gespeeld.

Later is hij hier in Aalten lid geworden van de Cantorij. Als lid van de Latijnse leesclub verdiepte hij zich in deze klassieke taal. Voor al deze inzet werd hij beloond met een lintje dat hij, bescheiden als hij was, dankbaar aanvaardde maar eigenlijk niet nodig vond.

De laatste weken nam zijn ziekte helemaal bezit van hem. Hij vond dit zo zwaar worden dat hij menigmaal bad dat God hem kwam halen. Vanuit zijn geloof dat God liefde is liet hij in de vroege morgen van 28 augustus het leven los.

Op maandag 4 september hebben wij samen met al zijn vrienden en bekenden afscheid van hem genomen. De Cantorij zong en verschillende sprekers haalden mooie herinneringen over Hugo op. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons betekende en dat zijn smeekbede verhoord is, maar verdrietig omdat hij niet meer bij ons is.

de familie van Hugo

Bernard Willem Stronks

~ Wim ~

geboren
25 april 1932
overleden
29 augustus 2023



Wim; vriendelijk, rustig, bescheiden, wat verlegen en het liefst op achtergrond aanwezig. Wim komt uit een gezin van twaalf, eigenlijk dertien kinderen. Wim en zijn tweelingzus Jo waren de zevende en achtste in de rij. Wim had van jongs af aan een zwakke gezondheid en zijn moeder zorgde zo goed mogelijk voor hem. Hij was veel benauwd, groeide niet zo goed en was veel ziek. Velen vroegen zich af of hij wel oud zou worden. Zelf heeft Wim altijd gebeden of hij oud mocht worden en dat gebed is zeker verhoord.

Het bombardement op 8 februari 1945 in het Grevink en de Elshoek waarbij elf doden en vele gewonden waren te betreuren, heeft ook veel indruk op Wim gemaakt. Wonder boven wonder is toen het hele gezin gespaard gebleven.

Door zijn zwakke gezondheid kon en mocht Wim aan veel dingen niet meedoen als kind. Hij ging dan maar kijken bij wat de anderen aan het doen waren. Het leren op school ging moeizaam omdat hij vaak ziek was. Uiteindelijk is hij bij Svedex in Varsseveld gaan werken. Wim was wel een doorzetter en heeft daardoor toch veel bereikt.

Wim groeide op op een boerderij en heeft daar een heel groot deel van zijn leven gewoond. Omdat zijn broer en schoonzus met de kinderen naast hem woonden, heeft hij altijd heel goed en fijn contact met ze gehad. Zijn familie en de boerderij waren belangrijk voor hem.

De boerderij en alles wat daarbij hoorde was ook net datgene waar Wim zo slecht tegen kon. Hij was allergisch voor zo ongeveer alles; hooi, stro, dieren, huisstofmijt, enz. Vroeger wisten ze dat niet. Toen hij al ouder was, kreeg hij betere medicatie en ook de verhuizing naar de Bevrijding, samen met zijn zus, was goed voor zijn gezondheid.

Wim had verschillende hobby's: koersbal, houtsnijden, fotograferen, sjoelen, enz. Hij genoot volop van de natuur en van natuurfoto's. Hij heeft ook genoten van de verschillende reizen en vakanties, naar o.a. Oostenrijk, Israël en natuurlijk Canada, waar zijn tweelingzus Jo woont.

Wat zeker onmisbaar voor hem was, was zijn auto. 'Mijn auto is mijn vriendin', zei hij. Daar kon hij overal mee naartoe. Het was dan ook heel moeilijk voor hem toen hij niet meer kon en mocht autorijden. De laatste tijd ging Wims gezondheid steeds verder achteruit. Hij had een vast vertrouwen op God die hem een lang leven heeft gegeven. *Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn altijd van de Heer.* In dat vertrouwen hebben we afscheid genomen van Wim.

Anneke Wattel-de Vries

Antonia Blekkink-Bulsink

~ Tonia ~

geboren
8 december 1931
overleden
1 september 2023



Mama werd geboren op 8 december 1931, ze deelde 53 liefdevolle jaren samen met papa. Heel trots was ze op haar twee dochters en schoonzons; toen er kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen zei ze altijd: 'Wat hebben we een gezegend leven.'

Mama was een hardwerkende vrouw, voor alles konden ze haar vragen.

Op het land, poetsen en op kinderen passen, wanneer dat gevraagd werd liet ze alles vallen. Na vele gelukkige jaren op de Haart was ze ook heel gelukkig samen met papa op de Smitskamp.

Het overlijden van Daniëlle, papa en Gerrit was een zwaar kruis, maar haar diepe geloof heeft haar gesterkt om dit te dragen. Mama was heel erg gelukkig dat ze een aantal jaren na het overlijden van papa kon verhuizen naar Beth-San. Wat heeft ze daar genoten.

Na bijna twaalf jaar daar te hebben gewoond, waarin haar gezondheid langzaam slechter werd, is mama op 1 september rustig ingeslapen.

Wij blijven haar gedenken met een glimlach op haar gezicht en zullen haar heel erg missen.

*Alie, Liny en Henny,
klein- en achterkleinkinderen*



Anna Gesina Eenink - Jentink

~ Anneke ~

geboren
24 mei 1940
overleden
5 september 2023



Anneke is de oudste van zeven kinderen. Ze groeide op, op een boerderij in Barlo. Ze heeft twee zussen en vier broers. Na de huishoudschool is ze thuis komen helpen. Toen ze 14 was, ging ze uit huis om te werken. Ze ging in betrekking. Ze heeft onder andere met veel plezier bij Brunsveld in IJzerlo gewerkt. Ze klaagde of zeurde nooit. Ze had eigenlijk altijd goede zin. Ze genoot van het leven. Ze ging ook graag uit met vriendinnen. In 1962 is ze getrouwd met Jan Eenink en samen hebben ze de boerderij opgebouwd.

Ze was blij met de kinderen die ze kregen; Bert en Harmke. Ze was een goede, lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder. Ze gaf haar tijd, aandacht, energie en liefde en deed wat ze kon.

Toen de kinderen ouder waren, heeft Anneke in de gezinszorg gewerkt. Daarnaast is ze heel actief geweest in het verenigingsleven. Zo heeft ze onder andere in het provinciaal bestuur gezeten van de vrouwenvereniging en tot een paar jaar geleden zat ze nog op gymnastiek. Ze is ook jarenlang ouderling geweest en heeft zich ingezet voor de kerk. Ze vond het gezellig om samen dingen te doen en te ondernemen. Ze heeft genoten van de cruises die ze samen met Jan maakte. De reis naar Israël was iets moois, wat een blijvende indruk bij haar heeft achtergelaten.

Ze was blij met haar kleinzonen. Ze was lief, zorgzaam en gastvrij als oma. Er was altijd goed eten en de kinderen kregen alle ruimte en vrijheid. Ze ondernam dingen met ze en was erg in hun leven geïnteresseerd.

Anneke was een sterke vrouw. Moedig sloeg ze zich door de moeilijke dingen in haar leven heen en wist altijd weer naar de positieve dingen in het leven te kijken. Onder andere de ziekte en het verlies van dochter Harmke, het verlies van Jan en haar eigen ziekte, waren heftige dingen in haar leven. De laatste tijd ging haar gezondheid langzaam achteruit. Toch bleef ze optimistisch tot het laatste toe. Ze was een doorzetter en kon steeds weer de mooie dingen in het leven zien. Ze genoot enorm van de natuur: de bloemen, bomen, vogels en andere dieren. Ze hield van mensen en van hun gezelschap. Ze zette zich altijd voor hen in. Door alle moeilijke dingen heen, in alle vragen en twijfels, hield ze zich vast aan God. In dat vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen.

*Vandaag is de dag, hij komt maar één keer,
Morgen is het vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet van het leven. Het mag.
Maar doe het vandaag want vandaag is dé dag!*

Anneke Wattel-de Vries

Trijntje Itte Smilda-van der Horst

~Tine~

geboren
27 februari 1934
overleden
7 september 2023



Ma is geboren in Zaandam, als jongste kind in een Fries gezin. Het huwelijk van haar ouders strandde en moeder besloot terug te keren naar Workum. Later kochten ze een pension, de Zandhaas, in Zeist. Vroeg opstaan en zorgen voor de pensiongasten werd het levensmotto. Misschien heeft ze hier het talent van 'zorgen voor de mensen om haar heen' ontwikkeld.

Ze mocht van haar moeder uitgaan naar 'Warbe Stribjen', een groep Friessprekende jongeren in Utrecht. Hier kwam ma Evert Smilda tegen, die zijn Fries op peil wilde houden. Ze werden een stel. Rond haar zeventiende startte ze een opleiding in de zorg; vooral mensen met een beperking hadden haar zorg en aandacht. Later ging ze werken bij een serviesgoedwinkel.

In 1957 trouwde ma met Evert en in 1958 werd er een dochter geboren. Het stel woonde in Utrecht, maar er bleken meer mogelijkheden in de Achterhoek. Met z'n drieën vertrokken ze naar Aalten.

Er werd een zoon geboren en later nog twee dochters. Naast nieuwe contacten in Aalten bleven oude vriendschappen uit Friesland en Utrecht. Ze genoot o.a. van volksdansen, kegelen en heel veel vrijwilligerswerk. Daarnaast altijd maar zorgen voor iedereen in haar omgeving. Ma had voor elke gelegenheid een attentie klaar.

In 1995 volgde een ontmoeting met een familie uit Irak, op het treinstation van Aalten. De dag erna besloten ze hen op te zoeken in het AZC en vanaf dat moment werd de familie opgenomen in hart en gezin.

In haar hart verliet ma Friesland nooit. Het skûtsjesilen, de wolken aldaar, de meren, het schaatsen en jaarlijks hopen op een Elfstedentocht. Ook in Aalten troffen ze 'Friese immigranten'.

Toen de kinderen waren uitgevlogen, gingen pa en ma graag op reis en genoot ma van fietstochten door de natuur, de vogels en de bloemen om haar heen. Ook zwom ze in het Walfort haar baantjes met de zwemclub.

Ook het digitale tijdperk deed zijn intrede. Ma speelde Wordfeud en zat op Facebook.

Ze genoot van facetimen met haar (achter) (klein) kinderen. De laatste jaren was er natuurlijk het zorgen voor pa. Tot op 88-jarige leeftijd woonde ma thuis. Na een ziekenhuisopname bleek teruggaan naar de vertrouwde Ludgerstraat niet meer mogelijk. Dat was moeilijk.

Ze verhuisde naar Pronsweide. Haar wereld werd iets kleiner, maar ze genoot van de activiteiten en de mensen om haar heen. 'Het is hier net Van der Valk,' zei ze.

Op 18 juni 2023 vierde ze, zoals ze het zelf noemde, haar afscheidsfeestje bij Het Noorden. Wat was ze blij en dankbaar dat er zoveel dierbaren aanwezig waren.

Na een steeds meer afnemende gezondheid is ma op 7 september in het bijzijn van haar kinderen overleden. 'Het leven is ten volle geleefd.'

de kinderen

Gedenkmoment

En dan komt er de dag

dat we gedenken wie je was.

Jouw leven trekt aan ons voorbij,

we zien weer even: Zo was jij.

Je houding en je lach,

de lieve knuffel die je gaf,

je meeleven met iedereen,

je ging in stilte van ons heen.

Vandaag leeft jouw herinnering

als gouden rand rond onze kring.

Coby Poelman-Duisterwinkel





Open Monumentendag Oude Sint Helenakerk 9 september 2023

Tijdens Open Monumentendag was de Oude Sint Helenakerk open van 09.30 tot 17.00 uur. Na orgelspel van Joop Ormel werd om 10.15 uur de dag geopend met een korte toespraak van Piet Hoens, de voorzitter van het Restauratiefonds. Hij verwees daarin naar het religieuze, maar zeker ook culturele belang van deze kerk voor de Aaltense gemeenschap.

Een eerste exemplaar van de prachtige verjaardagskalender met foto's van in- en exterieur van de kerk werd overhandigd aan wethouder Ted Kok.

Hij nam de kalender met dank in ontvangst en gaf aan deze kalender te promoten en een mooie plek te geven. Hij vertelde dat hij vanaf zijn dagelijkse werkplek genoot van het uitzicht op de kerk en dat hij heel gecharmeerd was van het gebouw. Hierna ging een klein gezelschap, waaronder Ted Kok, een enkel lid van de kerkenraad en van het Restauratiefonds naar zaal Elim voor een kop koffie.

De verdere dag in de kerk mocht zich verheugen in 211 bezoekers, waaronder een groep van zeventien Duitsers uit Mettmann (bij Düsseldorf) en omgeving. Zij kwamen voor een familietreffen maar brachten ook een kort bezoek aan de kerk en het Onderduikmuseum. Een groep van zeven oud-NCRV-vrijwilligers uit de Achterhoek was ook onder de indruk van de prachtige fresco's (zie 'Gasten in de kerk').

Vanaf 12.00 uur mochten de bezoekers om de twee uur een poos genieten van het orgelspel van Joop Ormel uit Aalten en van de sopraan en fluitiste Rachel Westerveld-Lensink uit Aalten. Zij zong o.a.: La Vergine Degli Angeli van G.Verdi, het Ave Maria van C. Gounod en J.S. Bach en Lascia ch'io pianga van Händel.

Joop genoot ook zeer van de bezoekers op de koorzolder die geïnteresseerd waren in het orgel. Beiden mochten meerdere malen een warm applaus in ontvangst nemen voor hun optreden. De suppoosten waren gezellig druk met de rondleidingen en het vertellen van de geschiedenis van de kerk, zij ontvingen ook vele dankjes.

De koffieschenkers in zaal Elim waren doorlopend bezig.

De fotograaf Ben Lammers kreeg een exemplaar en een cadeaubon uitgeleend voor het vele werk dat hij verzet heeft.

Fotografe Anthonia van der Schoot (niet aanwezig) kreeg alsnog een kalender en een bon uitgeleend.

Secretaris Harm Veldhuis bedankte Joop Ormel en Rachel Westerveld aan het einde van de middag voor hun zeer gewaardere muzikale inbreng en overhandigde ook hen een kalender met cadeaubon.

Verjaardagskalenders zijn á € 10,00 te koop bij:

- Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten, tel. 0543-471203
- Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten, tel. 0543- 476171
- Harm Veldhuis, Hogestraat 104, Aalten, tel. 06-50 804060
- Via de webshop van KerkVenster: www.kerkvenster.nl

Harm Veldhuis

Wat zij meeneemt



Tekst:
Gea Evenhuis
Foto:
aangeleverd
door Antonia

Als ik Antonia vraag of ze wil meewerken aan de rubriek 'Wat zij meeneemt', geeft ze prompt antwoord 'Mezelf'. Op een prachtige zomermorgen bij haar tuin vertelt ze verder: 'Ik neem altijd mezelf mee; ik kijk om me heen; ik doe graag wat voor iemand anders; ik vind het prettig om er te zijn voor een ander. Natuurlijk ben ik vrouw, moeder, oma. Ik ben graag bezig en ik doe graag niks; ik vind het heerlijk om thuis te zijn; te genieten van alles in de tuin, en in huis ligt een puzzel op tafel. Dat hoort allemaal bij mij, ik kan doen waar ik zelf zin in heb en ben tevreden met wat er is, daarom hoef ik niet op vakantie. Ik vind het fijn dat het na de coronatijd weer mogelijk is om naar de kerk te gaan. Naast iemand in de bank zitten; samen zingen; daarna nog een praatje maken; mensen zien. Ik weet niet of ik daaruit iets specifiek meeneem. Mijn geloof is in mij. Soms raakt je een woord of een verhaal. Zelf begin ik altijd de dag met een gebed. In de Bijbel vind ik de verhalen die mij geestelijk voeden, zoals ik ook elke dag fysiek voedsel neem.

Gasten in de kerk



Zaterdag 9 september zijn we met zeven personen in Aalten in verband met de jaarlijkse NCRV-reünie van de afdeling Ruurlo, die we nog steeds houden. Vandaag is het ook Open Monumentendag. Na een heerlijke lunch gaan we op pad.

We gaan eerst naar de synagoge. Vrijwilliger Dirk vertelt over de joodse geschiedenis in Aalten. Veel op transport gestelde joden en ook anderen kwamen niet meer thuis. Nog steeds zijn de verhalen indrukwekkend.

Na deze verhalen gaan we naar het HelenaHuis. Het gebouw is een voormalige ijzerwarenwinkel. Nu is het een tentoonstellingsruimte, met vooral schilders uit Aalten.

Daarna lopen we naar de Oude Helenakerk. Joop Ormel geeft een miniconcert op het orgel en Rachel Westerveld zingt erbij. We waren ruim twaalf jaar geleden ook in de Helenakerk tijdens 'Kerkenpad' dat later werd uitgezonden op tv. Toen keken we alleen wat rond. Nu krijgen we een rondleiding van Henk Roelofse. Hij vertelt over de fresco's die rond 1973 gevonden zijn. Er is besloten deze fresco's weer voor de dag te (laten) halen, zodat we er weer van kunnen genieten en leren.

Om 17.00 uur sluit de kerk en gaan wij wat eten. Daarna gaan we allemaal weer huiswaarts. Bedankt namens het NCRV-team.

Lidy Lam

Mijn geloof is nu anders dan in mijn kindertijd. Mijn vader is overleden toen ik nog jong was, mijn moeder was heel streng in de leer, zo wetmatig. Als jongvolwassene kwam ik toevallig (of was het gestuurd) terecht bij een geloofsgemeenschap die aandacht had voor mensen; het gezamenlijk delen van het geloof en het zien van elkaar trof mij. Het werd opeens veel menselijker voor mij, ik merkte dat mijn hart openstond voor God.

Het sterkste in mijn geloof is mijn verbondenheid met God, de mensen en de natuur. Alles om me heen. Ik heb het idee dat ik moet handelen vanuit dat besef van verbondenheid. Als ik wat voor andere mensen kan doen, dan doe ik dat.

Soms vraag ik me af of het wel klopt dat ik het leuk vind. Doe ik het dan omdat het leuk is, of echt uit verbondenheid? Ik hoef geen dankjes, ik hoef niet vooraan te staan. Omdat ik het idee heb dat ik het doe vanuit 'God die in mij aanwezig is', is het niet mijn verdienste. Mezelf neem ik mee, in verbondenheid met en aanwezigheid van God.'

Pniël

Tekst: Jan van Eerden
Foto: Jan Oberink

't Volgende stuksken is misschien wat praekereg. 't Is niet de bedoeling um de overtuogde prediker uut te hangen, want ik bun zelf ne twiefelkonte den 't lang neet altied wet. Laot staan dat ik een ander kan veurzeggen hoo 't zit. Ik was laatst miene kaste 'ns an 't oprumen, en toen kwam ik een greun schrift teggen. Met stifte stond der op-eschreven 'Praekebeuksken'. 't Stamt uut de tied dat ik vake 's aovends naor de kerke ging. Nao de kerke ging ik dan zo vlot meugelek naor huus um 'Keek op de Week' te kieken. Ik wist maondags precies waar Van Kooten en De Bie 't aover hadden ehad, maor de praeke was ik meestal al lange vergetten. Now kump dat noo ok nog geregeld veur, maor noo kan ik 't al op den laeftied schoeven. Um toch nog iets van de praeke met te nemmen de waeke in, meek ik dan vlot een minieme samenvatting van hetgeen der epraekt was.

Al bladerend in het schrift kwam ik bi-j een praeke van ds. Gros, den ik mien ok zonder 'praekebeuksken' nog kan herinneren. 't Ging over de worsteling van Jakob met God (Gen. 32). Noo nog herinner ik mien de koffiebrouene stemme van Gros, den vers 31 veurlas. *'En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was.'*

't Was in 1996 en toch kan ik mi-j dizze praeke nog herinneren. Misschien wal umdat 't zo herkenbaar is, nog steeds.

Terugkiekend denk ik, dat de meesten van ons vake in gevecht bunt ewest met God. Want in ow laeven loop i-j allemaole mentale bratsen, deuken en littekens op, en ik wet haost zeker dat iederene zich wal geregeld hef af-evraogd; *'Waorumme? Waorumme zus? Waorumme zo?'*

Geleuven wordt dan een gevecht met God.

Ieder mense hef ok wal 's horten dat alles moeizaam geet. 't Lik wal of ow alles bi-j de hande afbrök en niemand ow begrip. 't Laeven lik dan ok wal een moeizame strijd, want i-j zit veural owzelf in de weg. Noo wi'k ow neet lastigvallen met miene gevechten, maor ik denk dat 't wal herkenbaar is. Elk mense mot in zien laeven kleine en grote gevechten angaon. 't Leefste zol i-j de confrontatie uut de weg gaon, maor ja, soms ontkom i-j neet an een innerleke strijd. Jakob most bi-j Pniël de rivier de Jabbok overstaeken en dan zol hee zien breur Esau weer zien. Hee had schrik, want Esau had nog 't een ander recht te zetten met Jakob. En ok dat kenne wi-j wal, i-j mot iets doen, waar i-j as ne barg teggen opzeet. I-j zollen 't leefste rechtsumkeert maken. Ach, 't is allemaole zo herkenbaar. Ik zol mien te vrom veurdoon, a'k zol zeggen dat ik altied an Genesis 32: 31 zol denken. Maor heel soms, dan heur ik toch weer dee koffiebrouene stemme den laest: *'En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was.'*

En gelukkeg, dat is ok herkenbaar veur de meesten van ons. Soms is 't neet meer as 'n flauw watereg zunneken dat opkump, en misschien duurt 't lange veurdat der weer wat lecht is, maor toch. Misschien is dat wal de essentie, de kern van geleuven. Achter alle ellende, verdreet en strijd en onzekerheid gin punte, maor ne komma te zetten met de woorden: *'maor toch.'*



Ik bun neet zo biebelvaste en veur dizze column most ik dus effen op internet zeuken waar of 't verhaal van Jakob precies stond in Genesis. Op 't computerscherm worden informatie veurzien van 'n plaatjen van twee vechtende kaerls. 't Lek wal of ze beide zo uut de sportschole waren ontsnapt, want de spierbundels logen der neet umme. Schilders in de Renaissance en Barok schilderden God as ne strengen man met wilde heure en ne griezen baord, en veural völle spieren. Later worden de spiernassa's wat minder en kreg God een ernstige wieze uitdrukking. Wat blef, wazzen de grieze heure en de lange baord. God kek vake vanuut de wolken op de aerde. Vake zweeft der ne trop engelen umhen, met van dee grote vlög-gels en een babyface, vandaor de uitdrukking 'engelengezichtjen'.

Persoonlek heb ik met dee olde veurstellingen neet zo völle. Maor ik wet ok eigenlek neet hoo of ik mien God veur mot stellen.

A'j neet geleuft in ne olden man argens hoge in de hemel, wil dat nog neet zeggen dat i-j neet geleuft, natuurlek. Starker nog: Herman Finkers zei ooit dat hee zich neet veur kon stellen, dat der iemand was den neet geleuven. Allene, heel völle leu neumt 't gin God meer waar at ze in geleuft. Geleuf is ok neet veurbeholden an ne bepaolde

religie, maor zit in ieder mense. 't Göf ow vertrouwen, hoppe en holvast. 't Is iets in ow, waardeur a'j steeds weer könt zeggen: *'maor toch.'*

De commissie Kunst-Zinnig-Aalten (ja, dee besteet) daagt ons uut, um op creatieve wieze ow geleuf, hoppe en/of vertrouwen uut te beelden/vorm te gevven. Oftewel: maak van jouw geloofsverbeelding een 'kunstwerk'. I-j könt ow deur van alles laoten inspireren, zoas een religieus verhaal, de kracht van de natuur, muziek, een abstract kleurenpalet, of wat dan ok. Zeg noo neet direct: *'Ik kan neet schilderen, beeldhouwen, dichten of borduren.'* Alleen al naodenken over hoe of i-j ow vertrouwen uut zollen willen beelden is al de meujte weerd, en a-j zowiet bunt, is 't maor ne kleinen stap um 't dan ok uut te voeren. Vake bu'j te bange. Misschien wordt i-j wal geconfronteerd met ow vormloos geleuf en is 't ne helen strijd um der wat van te maken. Zelfs dan geldt: *'En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was.'*

Meer informatie kö'j vinden op de facebook-pagina van Kunst-Zinnig-Aalten. Ok kö'j een mailtjen sturen naor: kunstzinnigaalten@gmail.com Vanaf Startzondag bunt der flyers met informatie over Kunst-Zinnig-Aalten beschikbaar.



Maak van jouw geloofsverbeelding een kunstwerk!



Wij dagen je uit om op een creatieve wijze je geloof, hoop en/of vertrouwen vorm te geven uit te beelden.

Je kunt je daarbij door van alles laten inspireren: een religieus geïnspireerd verhaal, de kracht van de natuur, een abstract kleurenpalet, muziek, volledige stilte of iets anders. Religieus of niet, maak van jouw geloofsverbeelding een "kunstwerk"! Dat mag van alles zijn: een foto, schilderen, sculptuur, gedicht, textiele werkvorm of welke creatieve kunstvorm je maar kunt bedenken.

Laat je niet afschrikken door het woord "kunst". Je kunt het zo ingewikkeld of eenvoudig maken als je zelf wilt.

Doe jij ook mee?

Voor meer informatie, scan de QR-code

Website: www.kunst-zinnig-aalten.nl
E-mail: KunstZinnigAalten@gmail.com
Tel: 06-38 34 45 70 Jan van Eerden
Opgave graag voor 1 december 2023.



Dit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Aalten

De objecten van geloofsverbeelding zullen vanaf de opening op zondag 26 mei 2024 en gedurende de zomermaanden worden getoond in de Oude Helenakerk te Aalten.



Na ons de zondvloed

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een lezing door Hans Schravessande op donderdag 19 oktober 2023 om 20.00 uur in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde. Het thema van de lezing is 'Na ons de zondvloed'.

Het verhaal van Noach is bij alle snel afnemende bekendheid met de Bijbel nog altijd in onze taal en cultuur aanwezig. Deze avond over de klimaatcrisis nemen we dit verhaal als uitgangspunt. We bevragen het op de actuele boodschap voor onze tijd.

Geloof je dat het een crisis is of is het allemaal maar heel onzeker, zowel vanuit de wetenschap als vanuit complottheorieën? Welke verdringingsmechanismen spelen een rol, ook in kerk en theologie? De klimaatcrisis vertoont zich in toenemende mate als de grootste crisis van de



aarde, in alle verwevenheid van mens en natuur. Hoe kunnen we daarin getuigen van de christelijke hoop?

Hans Schravessande is lid van de werkgroep 'Theologie, kerk en duurzaamheid' van de Raad van Kerken en heeft een lange geschiedenis met vragen rond theologie, milieu en klimaat.

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

U bent van harte welkom!

Sjors Tamminga, tel. 0544-37 27 52,
sjors.tamminga@kpnmail.nl

Wie waren de farizeeën

Donderdag 5 oktober is er weer een bijeenkomst van Kerk en Israël. Als spreker hoopt de heer Peter van 't Riet te komen. De heer van 't Riet is auteur van vele boeken over de tijd waarin het christendom ontstond.

Deze avond gaat zijn lezing over: Wie waren de farizeeën. Voor de meeste mensen hebben de farizeeën, als felle tegenstander van Jezus, een slechte reputatie. Maar het historische beeld van hen is veel genuanceerder dan de indruk die vooral uit de evangeliën van Marcus en Matteüs naar voren komt.

In de lezing wordt u bijgepraat over wie zij werkelijk waren. Er is gelegenheid tot discussie. De bijeenkomst vindt plaats in de Zuiderkerk en begint om 19.30 uur. Toegang is vrij, er wordt wel een bijdrage gevraagd.

Sint Joris

Sint Jorisconcert op zondag 15 oktober

Ensemble Fronimo met het programma
'The Muses Gardin for delight',
17th century Italian and English music



Een nieuw seizoen, een nieuwe concertserie in de Bredevoortse St. Joriskerk. Op zondag 15 oktober zal het Ensemble Fronimo optreden. Het ensemble bestaat uit Yeela Avital sopraan, Emma Huijser barok-harp, Eitan Hoffer luit en theorbe, Alon Portal viola da gamba. Zij komen met het programma 'The Muses Gardin for delight' waarin zij 17^e eeuwse Italiaanse en Engelse muziek ten gehore brengen.

Het concert vindt plaats op 15 oktober in de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Aanvang 15.00 uur.

Kerk open vanaf 14.30 uur. De duur van het concert is een uur.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de musici en een glas wijn of jus te drinken.

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 14,00 worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

<https://sintjorisconcerten.nl>
<https://ensemble-fronimo.com/>



Eenmaal per jaar organiseren wij een bazar in de Zuiderkerk. De opbrengst is voor de gezellige woensdagmiddagen, die wij elke week organiseren voor de senioren uit de gemeente Aalten.

Deze bazar is 18 oktober 2023
van 15.00 uur tot 18.00 uur

We hebben een rad van avontuur, verloting, verkoop van gebreide sokken, schorten, boeken, speelgoed, curiosa en mooie bloemstukjes. Nieuw dit jaar is de verkoop van tweedehands kleding. We zijn druk geweest met koekjes bakken en jam maken. Natuurlijk zijn onze overheerlijke kniepertjes er ook weer. Verder is er ook aan de inwendige mens gedacht. We hebben een hapje, drankje en lekkere soep in de verkoop.

Er is geen pinapparaat aanwezig, dus alleen contante betaling.

Oproep

Heeft u nog mooie spullen in de kast, kelder of op zolder staan die u kwijt wilt? Wij komen het graag ophalen. U mag het ook brengen op maandagmiddag 16 oktober van 15.30 tot 17.00 uur





Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk

Op woensdagmiddag **4 oktober**, diervandag, gaan we ons verdiepen in de vleermuizen. Hillie van Peppel van vleermuizendorp Neede komt ons hierover vertellen. Het isoleren van huizen, het kappen van bomen en het slopen van gebouwen zijn allemaal bedreigingen voor vleermuizen in Nederland. 'Alle inwoners zullen pas rekening houden met deze diertjes als we bekend zijn met hun leefwijze, behoeften en belang voor ons!' Volgens hun website gaan we naar huis met een andere kijk op deze boeiende diertjes.

11 oktober is de spelletjesmiddag met een spel naar keuze, we hebben verschillende soorten in de kast staan dus zoekt u maar uit. Misschien heeft u thuis een spel staan dat u graag speelt. Neem het gerust mee!

18 oktober is onze bekende bazar in de hal en verschillende zalen van de Zuiderkerk.

We zijn alweer druk aan het verzamelen geweest, maar kunnen nog meer gebruiken.

Namens de werkgroep,

*Dien Scholten, tel. 0543-476042
(voor vervoer bellen op dinsdag)
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997*

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl,
Theo van der Werff.
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.
Redactiemedewerker:
Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten



bedragen € 55,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiewerkgroep is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 20 oktober 2023. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 10 oktober 2023 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC/30-31-151

PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Welkom!

Zondag 10 september werden Lisa, Shelogh en Elin van harte welkom geheten bij de kindernevendienst en maakten Thijs, Rens, Babette en Suze de overstap van de kindernevendienst naar het jeugdwerk. Welkom en overstap, een belangrijk moment, een moment om bij stil te staan en aandacht aan te geven. Een moment om te vieren! Samen met jullie ouders en alle mensen in de kerk.

Dat jullie de weg mogen gaan die jou goed doet, in vertrouwen dat God altijd met je meegaat! En dat de kerk een veilige plek mag zijn waar je andere mensen ontmoet, waar je kunt schuilen en uitrusten, waar je God ontmoet.

We hopen dat we jullie snel weer ontmoeten in de kerk, op de kindernevendienst en/of in het jongerenwerk.

De 'overstappers' werden dan ook meteen van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende activiteit van het jeugdwerk: de nachtexperience 'The Safe' in de nacht van 30 september op 1 oktober in de Oude Helenakerk. Die nacht slapen we in de Oude Helenakerk en ontmoeten daar een bijzonder persoon. Samen ontdekken we wat dit te maken heeft met de Heilige plek waar we dan zijn...

Mochten er nu nog andere tieners zijn die ook graag mee willen doen met de nachtexperience? Jullie zijn van harte welkom! Meld je even aan. Mijn mailadres en telefoonnummer staan op deze Andersumme.

Op de Andersumme van vorige keer vind je meer informatie over deze activiteit.



Kaars aansteken.



Welkom en overstap.



Zegen voor de kinderen ...
... en voor hun ouders.



Ga je mee? Samen de kerk ontdekken!

Tijdens de Kliederkerk op zondagochtend 8 oktober gaan we op ontdekkingsstocht! Samen of alleen, wat jij wilt. Op deze ontdekkingsstocht probeer je te ontdekken wat een kerk eigenlijk is. Wat maakt een kerk een kerk?

Wat gebeurt er in een kerk? En waarom? Wie doet wat in de kerk? En wist je wel dat jij belangrijk bent in de kerk?

En waarom schrijft Paulus in de Bijbel dat de kerk op een lichaam lijkt?

Om antwoorden te vinden op deze en andere vragen kun je van alles doen. Er is een soort speurtocht of vossenjacht, waarbij je belangrijke dingen uit de kerk tegenkomt en mensen die in de kerk werken ontmoet, je kunt je eigen kerk bouwen van Lego of Kapla, je kunt creatief aan de slag, er is heel veel ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten én we gaan samen vieren.

Of je nu vaak of (bijna) nooit in de kerk komt, er is heel veel te ontdekken bij de Kliederkerk! Kom jij ook?

Wat? Kliederkerk met het thema:

'Bij ons in de kerk.'

Wanneer? Zondag 8 oktober

Hoe laat? Inloop vanaf 09.30 uur. Tot 10.30 uur is er tijd om te ontdekken en dan is er een korte viering tot 11.00 uur, waarna er gelegenheid is om een kop koffie, thee of ranja te drinken met iets lekkers erbij.

Wie werkt mee? A-Company