

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

22e JAARGANG NR. 17 • VRIJDAG 21 JULI 2023



Zomer 2023

Gedachten bij de gebroeders Krajenbrink uit Dale

Bij de verbouwing van de Oosterkerk tot zorgcentrum 'Het Oosterkerkhuis' komen er allerlei herinneringen boven drijven als je verschillende mensen spreekt. Er is al veel gezegd en geschreven, onder andere in dat prachtige boek dat uitgegeven is. Eén van de aspecten die aan de orde kwam, was de liefde die zoveel mensen voor deze kerk hebben, om allerlei redenen.

Die liefde voor de kerk uitte zich onder andere in de vrijgevigheid die de leden van de Gereformeerde Kerk van Aalten kenmerkte. Als de financiële nood groot was, sprongen de gemeentelieden naar vermogen bij en sommigen in het bijzonder.

Dat aspect van gemeenschapszin was en is groot. Nog altijd wordt er door velen goed bijgedragen aan het werk in onze gemeente. Daarnaast kwamen er met grote regelmaat extra schenkingen binnen. Vaak werd de kerk bij het opmaken van een testament betrokken. Wie waren de mensen die vaak grote bedragen en bezittingen nalieten? In de meeste gevallen blijft dat geheim of beslist de kerkenraad om alleen het bedrag openbaar te maken.

Bestemming bereikt

Een foto, in keurige lijst, van twee grote schenkers heeft jarenlang bij de consistoriekamer van de Oosterkerk zichtbaar gehangen en hun namen zijn dus min of meer openbaar.

De foto toont de gebroeders Krajenbrink uit Dale, zittend op een ouderwetse roggemaaiër, een zgn. 'zelfbinder', getrokken door een paard. Nu zou het een museumstuk zijn. Op de foto wordt er haver gemaaid.

De schenking van deze twee broers werd besteed aan de renovatie van de aanbouw aan de achterzijde. Vernieuwde toiletten, een keuken inclusief nieuwe inventaris, renovatie van de zalen beneden en boven, een verfbeurt, de vloeren en nieuw interieur zoals de recent verkochte stoelen en tafels en een zeer bijzondere verlichting in de benedenzaal naar een ontwerp van de firma Philips uit Winterswijk.

Dat alles had een behoorlijk prijskaartje, was dat allemaal opgebracht door deze gebroeders?

Ja, in het archief van de kerk staat het keurig beschreven. In totaal lieten de gebroeders Krajenbrink de kerk f 342.418,80 na, op 22 december 1994. Tot de verbouwing werd dit bedrag vermeerderd met f 25.333,20 aan rente. Een fors deel ging naar een ander onderdeel van de kerkelijke gemeente, namelijk f 56.333,20. Minus de kosten bleef er voor de renovatie van het kerkgebouw het mooie bedrag van f 305.672,76 over. Van dat bedrag werd dus de gehele verbouwing en het nieuwe interieur betaald. Wat er uiteindelijk nog overbleef voor andere doeleinden binnen de kerk is niet bekend.

Wie waren die gebroeders dan?

Gerhardus, roepnaam Gert, is in 1992 op 81-jarige leeftijd overleden. Derk Jan, roepnaam Jan, overleed een jaar later, ook op 81-jarige leeftijd. De plek waar ze woonden wordt al genoemd vòr 1640. Tot 1683 is het bezit van de kerk geweest. In dat jaar werd de laatste pachtbetaling aan de kerk gedaan. *Bewoner Herman Winkelhorst betaalt kerckenpacht voor Kolstee voor de jaren 1674-1677 en Berent te Colstede (de andere bewoner van de Kolstee) betaalt de kerckenpacht voor Kolstee ook voor de jaren 1674-1677 en vervolgens een betaling tot 1683.* Daarna zijn er geen betalingen aan de kerk meer te ontdekken. Mogelijk werd de boerderij daarna tweehorig. Horigen hadden geen eigen bezit maar waren (pacht)boeren van een grotere boer. De Kolstee, zoals hun boerderij heet, hoorde aan de westzijde bij Kraaijenbrink en aan de oostzijde bij Gussinklo.

Sober leven

Jan en Gert leefden heel sober en extreem zuinig. Ze kochten bijvoorbeeld wel eens een bloemkool, die werd dan in drie stukken verdeeld, één deel voor de eerste dag, het tweede deel voor de tweede dag en het derde deel werd verkocht aan de buurvrouw. Het is niet bekend of dat ook voor een derde van de prijs ging. Maar ook op andere zaken waren ze extreem zuinig. Ze liepen altijd in een groene kiel en manchester broek. Behalve voor de zondagse kerkdienst, dan kwam het mooiste pak uit de kast, want in de kerk daar kwam je niet in afgedragen kleding, maar als ze weer thuis waren ging de oude plunje weer aan. Sokken werden nooit gewassen want daar versleten ze maar van. Kleding werd tot in den treure hersteld, er werd niets onnodig weggedaan.



De kerk was hun heilig. Ze gingen niet alleen trouw naar de kerk maar ook voor het geregelde bezoek van de wijkdominee of ouderling(en) werd ruim de tijd genomen om van gedachten te wisselen.

In de buurtschap Barlo-Dale werden ze 'de jongens van De Kolstee' genoemd. De Kolstee was de naam van de boerderij en 'de jongens' duidde natuurlijk op hun ongehuwd zijn. Jan had wel willen trouwen maar ja, moeder was er nog en Gert was er ook en die moest ook zijn plek behouden. Zo bleef Jan vrijgezel en leefden de jongens lange jaren aan 't Villeken, samen met hun moeder. Vader is al vroeg overleden.

Hun verzamelnaam 'De Jonges' werd algemeen gebruikt. Zelfs ds. Rotte vroeg in de rouwdienst: 'Wie heeft 'De Jonges' gekend?' Het zullen er maar weinigen geweest zijn die ze niet gekend hebben.

Tevreden mensen

Moeder, Jan en Gert leefden van hun kleine boerderij en waren tevreden mensen. Jan was de huisman en deed dat prima. Maar zoals eerder gememoreerd, vierde ook daar de zuinigheid hoogtij, niets werd er verspild. De boodschappen deed Jan met z'n oude Dafje, dat dan wel weer.

Gert (d'n krommen, zoals hij aangeduid werd) was actief in het vrijwilligerswerk, hij was lid van verschillende verenigingen in Barlo, veelal als penningmeester. De Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo, de Christelijke Bibliotheek van Barlo en het Paardenfonds hadden aan hem een prima en punctuele verzorger van de financiën. Ook bij deze verenigingen werd er door hem geen geld verkwest. Hij schreef daarom al zijn geldelijke verantwoordingen met een potlood in een oud schoolschrift en gomde dat, wanneer het jaar om was, en het financiële verslag op de jaarvergadering was goedgekeurd, netjes weer uit om het schrift weer opnieuw te kunnen gebruiken. Zijn hele werkzame leven bij deze verenigingen heeft hij maar één schrift aangeschaft ...

Op de jaarlijkse Oranjefeesten in Barlo zat Gert altijd achter een tafeltje met voor hem het bekende schrift, een potlood en een KING-doos waar hij de ontvangen toegangsgelden en andere inkomsten in bewaarde. Enkele jongens hadden het plan opgevat deze KING-doos met inhoud in een onbewaakt ogenblik van de tafel te halen om daarna van een afstand te bekijken hoe Gert zou reageren. Na de ontdekking van de vermissing ontstond er grote commotie in de feesttent en het leek de jongens beter hieraan een einde



tekst: Arnold Arentsen
foto's: aangeleverd



te maken door de doos als 'gevonden' weer op te voeren ... Met een ernstig onderhoud met de voorzitter, Gert Luiten van 'Straks' tot gevolg ...

Anekdoten

Door een vergroeiing was Gert z'n rug erg krom. Destijds werd dat in de volksmond 'ne pokkel' genoemd. In die tijd werd aan zo'n vergroeiing nog niets gedaan en kwam dat wel vaker voor. Op een prachtige zomerdag ging een buurman naar het hooiland met een platte wagen om het hooi op te halen. Op de vier hoeken had hij een paal gezet die nou niet direct recht was. Zo uit het bos

Ook waren ze gek met de kleine kinderen, die de huishoudelijke hulp vaak meebracht en ze lagen vaak op hun buik op de vloer om met de kinderen te spelen. Het waren zeker geen 'Einzelgängers', ook in de buurt(schap) deden ze volop mee.

Verhuisd

Op een gegeven moment werd het 'De Jonges' te zwaar op de boerderij en verhuisden ze naar het Goudenregenplein in Aalten. De woning die daar te koop stond werd geveild in café Leuven en beiden gingen ze daarnaartoe. Daar werd verschillende keren een hoger bod uitgebracht totdat

De 'Jonges' op de zelfbinder.



gehaald waarschijnlijk. De weg naar het hooiland voerde langs de Kolstee en Gert stond buiten. Bij het passeren riep Gert naar de buurman: 'He'j d'r gin krommeren paal op können zetten?' Hij doelde op de vier palen op iedere hoek. 'Jaowal, dan ha'k d'r ow op motten zetten!' riep de buurman ad rem terug en reed rustig verder naar het hooiland ...

Bij de bibliotheek, die elke zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur geopend was, zat Gert meestal achter een tafel met voor hem een ladensysteem waarin alle uitleenkaarten stonden van de aanwezige boeken. Je zag hem niet en hoorde alleen maar geluid van achter die kaartenbak komen. Op bijgaande tekening staat hij afgebeeld, getekend door de heer J. Straaijer.

Jan (d'n rechten) is in de mobilisatie opgeroepen en was in de buurt van Zutphen (de Wilp) ingekwartierd. Hij verbleef hier tot aan de overgave van Nederland. Hij kon er mooi over vertellen met de nodige humor. Ja de heren waren zeer zeker niet humorloos en ook wel in voor een geintje!

hun bod aanvaard werd voor een flinke prijs. Niets voor de zuinige Jonges zouden we zeggen maar wat bleek: ze wilden per se die woning, want de burens aan beide zijden waren heel goede kennissen van hen en zo waren ze gelijk ingeburgerd in het dorp waar ze nog een flink aantal jaren met plezier gewoond hebben.

Open huis van Het Oosterkerkhuis

Op vrijdag 11 augustus a.s. wordt Het Oosterkerkhuis officieel geopend. 's Morgens is er de officiële opening voor genodigden en 's middags van 13.30 uur tot 16.00 uur is er een open huis voor iedereen.

Stapje voor stapje

We kijken naar een uitzending over Keti Koti. Vol emoties vertelt een vrouw dat haar vader nog in een slavenhuis is geboren en welke gevolgen het verleden heeft voor haar. Haar vader was helaas net overleden zodat hij de excuses niet meer mee kon maken. Haar moeder kan er wel bij zijn. Het raakt me; de pijn, het verdriet, de 'bevrijding'.

De slavernij heeft heel diepe wonden geslagen en sporen achtergelaten tot op de dag van vandaag. Nog steeds is ze de oorzaak van veel discriminatie, ongelijke behandeling en uitbuiting. De excuses zijn heel belangrijk en goed, hoe laat ze ook komen.

Ook als je persoonlijk geen deel hebt gehad in datgene waar excuses voor gemaakt worden, zijn ze belangrijk. Zoals Daniël (*Daniël 9*) die vast, rouwt, schuld bekent en vergeving vraagt aan God voor de zonden van zijn voorouders. Ook al had hij daar zelf geen deel aan.

We zijn allemaal verbonden met onze voorouders en hun geschiedenis. Hoevelen dragen de gevolgen van erge dingen die er in het verleden zijn gebeurd in de familie of het gezin niet mee als een last?

Vaak woekert het door van generatie op generatie. De gevolgen zijn een soort tentakels en weerhaakjes van pijn, verdriet, boosheid, haat en nog veel meer.

Elke volgende generatie gaat er op zijn eigen manier mee om. Vaak zijn er pogingen om de cyclus te doorbreken. Soms is dat helaas niet mogelijk of breekt het ons bij de handen af. Het leven is gebroken en weerbarstig.

Dingen bespreekbaar maken en excuses maken, zijn vaak de eerste stappen om verder te komen. Misschien wel excuses voor iets wat je zelf niet hebt gedaan. Ze zijn heel belangrijk en kunnen helpen om de cyclus te doorbreken. Om ruimte te maken voor rouw en het herstel van relaties. Zodat er hoop is op een nieuwe, betere toekomst.

Er is hoop! Al heeft het zoveel jaren geduurd. Al weten we dat er nog zoveel misstanden zijn. Al zijn veel dingen nog lang niet opgelost, uitgepraat, recht gezet, of beloften waargemaakt. Er is hoop ... want elke stap is er één. Of het nou om het slavernij-verleden gaat, om discriminatie of dingen uit ons eigen leven. Laten wij, waar het mogelijk is, een stap in de goede richting zetten. Een stap naar die ander.

Onze hemelse Vader zette ook een heel grote stap toen het mis ging in het paradijs. Hij beloofde en gaf het liefste wat Hij had om zijn relatie met ons te herstellen. Het kostte Hem alles, maar wij waren Hem dat waard. Om stil en dankbaar van te worden. We mogen zijn voorbeeld volgen. Hoe moeilijk misschien ook.

Anneke
Wattel-de Vries



Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR B Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdmeteweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Zieken

Erna Dondergoor heeft binnenkort onderzoeken bij de pijnpoli. We wensen haar spoedig herstel toe. We wensen iedereen die te maken heeft met ziekte veel kracht toe en zo mogelijk beterschap. We wensen ook de mantelzorgers sterkte toe om door te gaan en de goede momenten te koesteren.

Wij feliciteren

Dhr. A.L. Zuurveen, Hogestraat 70 in Aalten en mevr. J.D. Drenthel-Vreeman, Haartseweg 12, vieren in de komende weken hun verjaardag. Dhr. Zuurveen wordt op 11 augustus 80 jaar en mevr. Drenthel viert op 13 augustus haar 92e verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

ds. Ada Endevelde

Bij de diensten van 23 juli, 30 juli en 6 augustus in de St. Joriskerk

O, help! daar is-tie weer: de gelijkenis van het graan in de akker. Of eigenlijk moet is zeggen: De gelijkenissen met het graan in de akker. Matteüs vindt het kennelijk zo'n fijne vergelijking, dat hij er maar over doorgaat. Degenen die het preekrooster maken vinden dat kennelijk ook, dus als je als gemeente pech hebt en niemand er iets over afsprekt, kan je de gelijkenissen over graan en akker, drie keer of meer in de zomer voorbij zien komen. Ik heb dat wel eens uit proberen te leggen aan de kerkenraad, dat met die roosters en de verschillende gelijkenissen met zaaiers, zaad en akkers, maar ik had het idee dat ze het toch elke keer op elkaar vonden lijken. Ik geef ze daarin gelijk. Dus ik ga in geen van de bovenstaande kerkdiensten preken over de zaaier uit Matteüs 13 (wel de 16e juli, maar dat is dan alweer geweest). Op 23 juli gaat het over de toekomstige tijd. Zowel in Romeinen 8 als in Jesaja 40 gaat het daarover. Op 30 juli, wanneer het thema 'Simpel leven' is, gaat het over een van de andere gelijkenissen van Jezus, waarin mensen heel veel over hebben voor het koninkrijk van God. Die zondag vieren we ook Heilig Avondmaal. Op 6 augustus is er helemaal geen preek. Dan is er zangdienst met als thema 'Onder de zon'.

Dankzij kunst begreep ik het verhaal van Jona

Dankzij een tentoonstelling met kunstwerken van vluchtelingen, begreep ik ineens het verhaal van Jona. Net als de profeet bleef ik achter met Gods indringende vraag zonder antwoord. 'De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis' (Jona 2:1).

Lang las ik het verhaal over Jona met humor. De onwillige profeet rent weg 'van voor het aangezicht des Heren'. Als tragische held gaat hij zijn eigen ondergang tegemoet. Jona is een opgewonden kereltje, maar tijdens de storm 'die het schip dreigt te breken' ligt hij als Jezus te dutten in het ruim. De zeelieden besluiten erom te dobelen. Na de gebeden tot de eigen goden en de God die Jona ontvluchtte, gaat de profeet overboord. En 'God beschikte een vis'. En daar zit 'ie dan, drie dagen en drie nachten, 'met het zeewier om de slapen'.

Natuurlijk. In Jona's verhaal ligt een diepe ernst verborgen. In de diepte van de zee hervindt Jona zijn Psalm. Terug op het droge neemt de lichtheid het al snel weer over. Alles keert zich ten goede in Nineve, de hoofdstad van de ballingschap. Koning, volk en zelfs de dieren kleden zich in jutezakken en komen tot inkeer. Kan het mooier? Een God die zich bedenkt, een stad die tot inkeer komt ... Maar Jona zit mokkend onder zijn boom

op zijn berg. Wat heeft het allemaal voor zin, als zijn profetie niet is uitgekomen? Gods antwoord is een vraag: 'Zal ik geen verdriet hebben om die stad, al die mensen en het vee?'

Geen nieuws meer ...

'Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: 'Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt naar een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn.'

Lucas 11: 29-30

Ik zag laatst een tentoonstelling van kunstenaars in ballingschap, met onder meer gemontereerde selfies van bootvluchtelingen. Levenden en doden. Wel een beetje voor de hand liggend misschien, en geen grote kunst. We hebben het allemaal al zo vaak gezien. We weten het ook al zo lang. De doden in zee, de uitzichtloosheid van

de procedures, de wanhopige verwaarloosde kinderen. Het is geen nieuws meer.

Pas toen ik een kunstwerk met Jona zag, voelde ik me betrappt. Waarom had ik het slothoofdstuk van Jona, het verhaal dat ik al zo vaak binnestebuiten keerde, nooit echt begrepen? Net als Jona wacht ik op wat komen gaat, op mijn heuvel hoog boven de stad. Vol eigen verontwaardiging, meningen, profetische teksten, preken. Beschouwend, overdenkend, nu en dan biddend misschien in de schaduw van een boom.

'Geen ander teken dan dat van Jona', het woord van Jezus, ging nu ineens niet meer over Pasen en Christus' opstanding, maar over deze mensen in zee, en daarmee des te meer over Hem. Plots moest ik ook niet meer glimlachen om de slotzin van het verhaal. Hij verontrustte me. 'Zal ik geen verdriet hebben om die stad, al die mensen en het vee?'

Werner Pieterse, predikant van de gemeente
Haarlem-Noord & Spaarndam

Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl/artikel/dankzij-kunst-begreep-ik-het-verhaal-van-jona

Roemenië-comité neemt na 30 jaar afscheid

Tekst en foto's: Jos Wessels / Romke van der Meer

Het Roemenië-comité Aalten – Salaj, stopt na meer dan 30 jaar met haar activiteiten. Nog één keer gaan vier leden van het comité, Jan Ebbers, Frans Stoltenborg, Wim Hofacker en Romke van der Meer, Roemenië bezoeken om alle projecten te bekijken die de laatste jaren zijn opgezet en ondersteund en zeggen vervolgens: Adieu!



op zich. Scholen in Aalten voerden acties en nieuwe en gebruikte schoolmeubelen werden per vrachtwagen ernaartoe gebracht. Later werden ook zorginstellingen ondersteund vanuit Aalten, waaronder een psychiatrische instelling. Dat gebeurde onder meer via contacten met de Reformatorische kerk ter plaatse.

Nu, na 30 jaar, floreren de zaken goed. Reden om nu afscheid te nemen. Jan, Frans, Wim en Romke bezoeken voor de laatste keer de school. Het



Boven:
De Petriindugangers.
Van links af Wim Hofacker, Jan Ebbers, Trif Liviu, Romke van der Meer en Frans Stoltenborg.

Precies 30 jaar geleden, in mei 1993, werd de basisschool in Petrindu in een week tijds grondig opgeknapt door tien Aaltense leerkrachten en andere vrijwilligers. Roemenië was destijds, na de val van Ceaucescu, een land in diepe crisis waar gebrek was aan de meest basale dingen. Het Aaltense onderwijs en de gemeente Aalten namen de zorg voor het onderwijs in het dorpje Petrindu

gebouw staat er goed onderhouden bij en wordt dagelijks door 30 leerlingen bezocht. Toenmalige directeur Trif Liviu leidt de groep rond. Heel positief is het om te zien dat de school nu mooie, schone toiletten heeft en er is zelfs een verlicht, kunststof voetbalveldje! Ook in Petrindu neemt de groep afscheid van de Reformatorische dominee Lazlo Körösi en zijn vrouw Elisabeth, die nu samen een pension runnen in Petrindu.

Op zondagmorgen gaan ze naar de Reformatorische kerk in Jibou en volgen een Hongaarse dienst van dominee Roberto die vele jeugduitwisselingen met kerken in Aalten georganiseerd heeft. 's Middags zijn ze uitgenodigd om in een naburig dorp een korenconcert bij te wonen. Daar zingen negen jongerenkoren de Roemeense sterren van de hemel. Dit alles wordt afgerond met een gezamenlijke canon en ieder neuriet zachtjes mee.

Een volgend bezoek is aan het instituut Suntem Parinti waar de Petriindugangers een bedrag van € 820,00 overhandigen ten behoeve van een vergeten groep kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Fysiotherapeut Rob van Krieken uit Varsseveld heeft dit instituut enkele keren bezocht en door een persoonlijke sponsorloop heeft hij een prachtig bedrag bij elkaar

gelopen waar de directrice Tabita Trinica heel blij mee is!

Op de laatste dag wacht de groep het meest indrukwekkende afscheid: De psychiatrie van Jibou, alwaar 96 patiënten worden verpleegd door een zestigtal medewerkers. De leef- en werk-omstandigheden zijn geweldig verbeterd in de afgelopen jaren. Vooral door hulp vanuit Aalten, met veel overleg, adviezen en uitwisselingen. De Petriindugangers treffen vrolijke patiënten aan, die hen willen omarmen en 'warm' personeel verwent hen met koffie en koekjes. De patiënten in folkloristische kledij bedanken met Roemeense liederen. Als afscheidscadeautje krijgen de bezoekers een kledje en een tasje die in de kliniek zijn gemaakt. Met het lied 'Gute nacht, Freunde' neemt de Aaltense groep afscheid, dankbaar en met een warm en goed gevoel, dat zij hier hebben kunnen en mogen helpen.

De conclusie is, dat er de laatste dertig jaar in Roemenië veel ten goede is veranderd. Het is er schoner, bijna overal is sanitair en er komt water uit de kraan. En vooral veel jongeren spreken Engels. De projecten die het Roemenië-comité ondersteund heeft, lopen op eigen benen goed verder. Bij het afscheid klinkt dan ook: Salute, Adieu en Good Gaon!



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad

Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

Collectemunten zijn via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting

Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Mercy ships

Mercy Ships is een zendingsorganisatie die zich inzet voor medische zorg aan de allerarmsten. Dit is een van de projecten die financieel worden ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.



Hartelijk dank voor de steun aan Mercy Ships, die we de afgelopen maand van u mochten ontvangen. We waarderen uw inzet voor ons werk enorm!

Mede dankzij uw steun kunnen we deze missie uitvoeren en gratis operaties en medische training bieden op onze hospitaalschepen en aan land. Levens worden getransformeerd!

Een van de patiënten die geopereerd werd aan boord van ons ziekenhuisschip Africa Mercy, was de 6-jarige Satou. Toen ze 3 jaar oud was, begonnen haar benen langzaam naar links te buigen. Mensen plaagden Satou en lachten haar uit. Haar moeder Khady durfde niet te dromen dat Satou's benen recht konden worden gezet, totdat iemand haar vertelde over de komst van de Africa Mercy. De operatie aan boord betekende het begin van een nieuw hoofdstuk. Na de operatie werkt Satou vastberaden aan haar herstel: ze vraagt steeds om haar rollator zodat ze kan oefenen met lopen. Na weken van fysiotherapie en eindeloos oefenen, wordt het gips eindelijk verwijderd. Een dag die Khady nooit zal vergeten!

Dankzij uw gulle donatie kunnen mensen zoals Satou en Khady uitkijken naar een hoopvolle toekomst. Samen maken we medische zorg toegankelijk. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Anita Delhaas,
directeur Mercy Ships Nederland

Giften Aalten

Via de bankrekening van de diaconie

Werelddiaconaat € 100,00
Werelddiaconaat. 2 x € 50,00

Collectes in de kerkdienst

4 juni Werelddiaconaat (KiA). € 319,85
Kerk € 259,00
11 juni Protestantse Bezoekdienst € 466,99
Kerk € 442,85
18 juni Kerk € 401,80
Diaconie. € 457,19
25 juni Werelddiaconaat (KiA). € 370,10
Kerk € 254,94

Collectes via GIVT

11 juni Protestantse Bezoekdienst € 20,00
18 juni Kerk € 27,00
Diaconie. € 7,00
25 juni Werelddiaconaat (KiA). € 34,00
Kerk € 12,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!



groenekerkerk@
kerkvenster.nl

Nieuws van Present Aalten-Dinxperlo

Dominees praktisch in actie



Drie dominees, de pionierjeugd en jongvolwassenen van diverse protestantse kerken uit Oost-Achterhoek hebben begin dit jaar een alleenstaande vrouw uit de gemeente Aalten geholpen met een aantal klussen en het sausen van een kamer. Present verbond de groep vrijwilligers en de Aaltense met elkaar. 'We zoeken als predikanten ook vaak vrijwilligers en het is goed en belangrijk zelf ook een keer aan de slag te gaan als vrijwilliger. Leander (de pionier) stelde dit voor en we vonden het een uitstekend idee. Bovendien willen we laten zien dat we als dominees ook praktisch aan de slag kunnen gaan'.

De vier collega's komen vanuit Winterswijk, Aalten, Dinxperlo en Lichtenvoorde regelmatig bij elkaar voor overleg. Dit keer combineerden ze dit met het helpen van de vrouw. Ze zag al jaren op tegen deze klussen en kon het niet alleen. Daarom klopte haar hulpverlener bij Present aan. Gelukkig hadden de actieve dominees en pionier zich net aangemeld als vrijwilligers, dus de verbinding was snel gemaakt.

Na een paar uur hard werken was de oude vloerbedekking verwijderd en afgevoerd en waren de wanden en het plafond van een slaapkamer voorzien van een frisse verflaag. De middag werd gezamenlijk met de vrouw afgesloten met een geanimeerd gesprek tijdens het drinken van een kop thee met iets lekkers erbij. Mevrouw was helemaal onder de indruk dat de mannen haar vrijwillig hielpen. 'Ik heb hier zo erg tegenop gezien en ik ben nu zó blij. Echt heel fijne mensen die me kwamen helpen', liet ze na afloop weten.

na afloop van een Presentproject weten. Meerdere groepen vanuit deze Aaltense kerk hielpen dit voorjaar plaatsgenoten bij het opknappen van hun tuin. Een aantal gemeenteleden van de kerk had bij Present Aalten-Dinxperlo aangegeven dat ze graag praktisch aan de slag wilden gaan voor een ander. Na een presentatie over Present in de kerk konden ze zich vervolgens inschrijven voor meerdere projecten dit voorjaar.

Al eerder zetten groepen vrijwilligers van verschillende kerken zich via Present in voor hun medemens. Zo hielpen groepen vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Aalten en de diaconie en gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bredevoort hun plaatsgenoten met een praktische klus.

Wil je ook samen met kerkgenoten een plaatsgenoot helpen en zo ervaren wat een paar uur van jouw tijd betekent voor een ander? Neem dan contact op met José van Hal, projectcoördinator Present Aalten-Dinxperlo, jose.van.hal@present-aalten-dinxperlo.nl.



Kennismaken met de praktijk via maatschappelijke diensttijd

Via de maatschappelijke diensttijd van Present hebben 23 studenten sociaal werk van februari tot en met juni kennism gemaakt met de praktijk waarin ze straks gaan werken. Ze werden hierbij begeleid door de projectcoördinatoren van Present.

De studenten hebben, verdeeld over vier groepen, al acht Presentprojecten gedaan in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Aalten. In Aalten hielpen zes studenten bij het opruimen van de tuin van een alleenstaande oudere man. Tussendoor hielpen twee van hen de overbuurman bij het verwijderen van onkruid uit de voortuin. Deze was eind 2022 duurzaam en onderhoudsarm aangeplant tijdens Sociaal Groen.

Naast dat de studenten praktisch aan de slag gingen achter de voordeur, deden ze nog andere activiteiten. Zo zijn er twee ontmoetingen geweest met vluchtelingen uit de noodopvang in Doetinchem en hebben een aantal studenten meegeholpen bij de organisatie van Klets&Koek en Meet&Talk.



Help ons mee en doneer!

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al twee jaar mensen in de gemeente Aalten die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van aandacht nodig hebben.

Om dit werk te blijven doen heeft Present Aalten-Dinxperlo jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in jouw woonplaats zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie. Scan de QR-code en vul het bedrag in dat je graag wilt doneren.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten in Aalten-Dinxperlo, kijk dan op: facebook.com/PresentAaltenDinxperlo/.

Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of ken je iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken?

Kijk dan op www.presentaalten-dinxperlo.nl of neem contact op met José van Hal, projectcoördinator Present Aalten-Dinxperlo, jose.van.hal@presentaalten-dinxperlo.nl of tel. 06 21838708.



Vrijwilligers kerken in actie voor medemens

'Het was leuk en gezellig om samen aan de slag te gaan, waarbij je weer ziet dat vele handen licht werk maken. Het contact met de bewoonster was bovendien fijn en ontspannen', liet een van de vrijwilligers van de Christelijk Gereformeerde Kerk

Eisenach neemt afscheid van Jörg Rumpf

Op 2 juli werd afscheid genomen van Jörg Rumpf door de parochie van Eisenach. Jörg werkte er 29 jaar als jongerenwerker en jongerendiaken en zette veel kerkelijke zaken op voor de jeugd in Eisenach. Daaronder was het paasvuur, dat hij voor het eerst in de Achterhoek zag. Onderdeel van zijn werk was ook het contact met Aalten, met wie Eisenach een partnergemeente vormde. Daar hoorden ook bezoeken aan Aalten bij met jongeren uit Eisenach.

Via zijn vrouw Christina kregen we een uitnodiging om bij dit afscheid aanwezig te zijn. En die uitnodiging namen we graag aan. De afscheidsdienst, die geleid werd door Pfarrer Köhler, was zeer persoonlijk op Jörg toegesneden. Hij heeft regelmatig een traantje weg moeten pinken. Wij mochten namens de PG Aalten een aantal cadeautjes aanbieden: een boek over de Oosterkerk, een fles likeur met o.a. de Aaltense kerken op de fles en een keukenschort met de Achterhoekse vlag.

Jörg was zeer verrast toen hij ons in de gaten kreeg. Hij vertelde achteraf dat hij niet verwacht had dat er een Aaltense delegatie zou komen en dat dát eigenlijk het grootste cadeau was. Jörg gaat vanaf 1 augustus aan de slag als jongerenwerker in een andere regio in het kerkelijk district en de functie in Eisenach bestaat niet meer. Hieronder volgt een vertaling van zijn dankwoord.

tekst en foto's: Jeannette en Jaap Boer



Wat een dag

Op 2 juli, na 29 jaar dienst als jeugddiaken in de parochie van Eisenach, werd er afscheid genomen van mij. Een lang hoofdstuk wordt afgesloten voordat in augustus een nieuw hoofdstuk begint. Een dag vol gevoelens en emoties. Ik kijk terug op vele succesvolle projecten: Oecumenische Kruisweg, Paaswake van de Jeugd, ChruchNight; Mis om 23.00 uur op kerstavond, om maar een paar vaste kerkdiensthoogtepunten van de afgelopen jaren te noemen.

Ik kijk terug op vele jeugdreizen: peddelen op het Mecklenburgse Merengebied, Noorwegen, Zweden, Nederland (Aalten en Goor), op jeugdfestivals en kerkdagen.

Ik kijk in de gezichten van de jongeren, ook ouderen, of volwassenen die al heel lang volwassen zijn, die de jonge gemeente als een thuis in de kerk zien, zie de vele vormselaars, kinderen maar ook de senioren, die mij de laatste jaren dichter aan het hart liggen. Wat een vreugde, ook al heeft menige dienst mij grijze haren gegeven.

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de ongeveer 20 jaar vriendschap met onze toenmalige partnerkerk in Nederland. En wat een genot om de familie Boer te zien op de avond voor het afscheid, op de Eisenach Kindercultuurnacht. Geen wonder dus dat er tranen vloeien ...

Ik vertrek met één huilend en één lachend oog. Loslaten is niet makkelijk na zo'n lange tijd.

Ik zal blijven werken in het kerkdistrict, in de regio West' met de steden Oberellen; Marksuhl en Gerstungen.

Nu kijk ik uit naar nieuwe taken en een nieuwe fase in mijn leven en werk.

P.S.: Bedankt, Jeanette en Jaap Boer uit Aalten voor de geslaagde verrassing en de cadeaus! ... en misschien is dit wel de aanleiding voor een revival van de Duits-Nederlandse samenwerking.

Groeten van

Jörg Rumpf





Gesprek op het bankje

Met een bepaalde regelmaat kunnen we in deze rubriek lezen over en foto's zien van kerken verder weg, binnen de grenzen van Nederland of ver daarbuiten. Dat maakt 'Kiek de kerk' tot een zinvol onderdeel van KerkVenster: de kerk is wereldwijd en overstijgt wat er in kerkelijk Aalten gebeurt. Het is goed om daar kennis van te nemen en van andere kerken te leren.

Tekst en foto's: ds. Gerhard ter Maat

generatie zonder dat de vraag wordt gesteld: Wordt ook het onmogelijke van hen verwacht? Toen Folkert dit noemde, moest ik denken aan de gezinnen van onze eigen kinderen. Ze worden geacht goed voor hun kinderen te zorgen en sociaal te zijn. Ook worden ze vanuit de samenleving gestimuleerd om beiden zoveel mogelijk werken. Als een van hen lijdt aan postcovid of een andere chronische ziekte, moet het gezin vaak zichzelf maar zien te redden. Mochten hun ouders – Jos en ik dus – vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn goede mantelzorgers te zijn. Hoe dan? De afstand tussen hen en ons ligt tussen vijf kwartier tot tweeënhalf uur rijden. Het onmogelijke wordt gevraagd. Vandaar onze instemming met wat Folkert actueel maakte vanuit Exodus 5.

Maar het ging over meer: Johan en ik gingen terug in de tijd naar het clubkamp van de Gereformeerde Kerk 'De Vuurslag' in Joppe van 17 juli- 3 augustus 1963. Johan als jonge vitale kerel en één van de leiders van het kamp; ik als puber van veertien met baardstoppels, ergens achter in de tent. Maar Johan kon nog verder terug in de tijd dan ik en vertelde dat hij als jongen op de club had gezeten bij een zekere Jan Debbink, mijn schoonvader.

Mijmerend over ons gesprek op het bankje dacht ik: Was dat alleen maar nostalgie van mannen op leeftijd? Mijn conclusie: Nee, we hadden het over de kerk van alle tijden. De kerk is er al eeuwenlang en door Jezus bedoeld als gemeenschap van generaties, die over en weer oog hebben voor elkaar, zoals God in Jezus naar ons heeft omgezien. Dat een jonge generatie het zwaar heeft, is niet alleen van nu. Na de Tweede Wereldoorlog moest de samenleving worden opgebouwd.

In begin jaren tachtig maakte ik huilende catechisanten mee vanwege de jeugdwerkeloosheid: 'Ik krijg nooit werk.' Daarom is het goed dat er

door de eeuwen heen een kerk is, waarin de ene generatie oog heeft voor de pijn van de andere generatie, voor de wonden die men kan oplopen. Zelfs de generaties, die gestorven zijn en bij de Heer zijn, verliezen ons niet uit het oog. In Hebréeën 12 wordt dit indrukwekkend verwoord met een beeld vanuit de sportwereld. Zij zitten op de tribune en wij zijn de atleten, die vastberaden de wedstrijd lopen! Zij juichen ons toe: Houd het in Jezus' naam vol. Deze Jezus heeft wonden opgelopen op aarde en draagt ze nog steeds mee in zijn lichaam.

Aan iedereen die de familie Galustyan een warm hart toedraagt

Juli 2023

Met deze brief willen graag iedereen nogmaals bedanken die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de hulp aan de familie Galustyan. De werkgroep heeft altijd een mooie financiële buffer gehad om de familie Galustyan te ondersteunen met een hoogstnoodzakelijke maandelijkse gift.

Helaas moeten we nu constateren dat onze kas bijna leeg is. Binnenkort zullen we onze financiële bijdrage moeten verlagen en daarna mogelijk helemaal stopzetten. We snappen dat u het wellicht ook niet makkelijk heeft met de stijgende kosten voor de zorgverzekering, voor energie, levensonderhoud enz. U heeft ons al vaak en veel gesteund maar toch willen we weer een beroep op u doen. Uw steun blijft zeer zeker nodig. De omstandigheden waarin Tatjana en Albert in Griekenland leven zijn nog steeds erg lastig. Ze kunnen niet zonder uw hulp. Elk bedrag dat u kunt missen is welkom.

Namens de familie Galustyan willen wij u danken voor alle steun en aandacht. De gedachte dat er zo veel mensen in Aalten zijn die nog aan ze denken doet hen erg goed.

- NL65RABO0380215411 - Chr.Geref.Kerk - o.v.v. Galustyan
- NL45RABO0112887651 - Diaconie Protestantse Gemeente Aalten - o.v.v. Galustyan
- Het adres van Albert en Tatjana Galustyan is: Tzavella 83, 41222 Larisa Griekenland
- Per telefoon zijn ze alleen via hun mobiel te bereiken: 0030 698 010 6783

Een kaartje of telefoontje vinden ze geweldig. Wij danken u nogmaals hartelijk voor u steun en medeleven.

De werkgroep Galustyan,

Janny Zomer, tel. 0543-473307
Hindrik Stegemann, tel. 0543-472090
Paul Huyskes, tel. 06 42074939,
Gerbrand Karsten, tel. 0543-473681



Bij de foto's die u ziet afgebeeld, gaat het om de kerk door de tijd heen; de kerk kwam eeuwen geleden op het Pinksterfeest tot leven en is op weg naar Gods toekomst. Dit alles realiseerde ik mij op zondagmorgen 2 juli. Na afloop van de dienst in de Oude Helenakerk liep de zaal in Elim vol met mensen voor de ontmoeting met elkaar. Er ontstond een tekort aan stoelen; enkele galante jonge dames stonden op – ze zagen klaarblijkelijk mijn witte haar - en gunden mij één van hun stoelen. Maar toen ik eenmaal zat, zag ik mijn oude clubleider Johan Heinen op het orgelbankje zitten. Hij is nog ouder dan ik. 'Dat zou je niet zeggen!' was het commentaar van mijn jongste dochter, toen zij hem op de foto zag. Ik ben naast hem gaan zitten; zuster Riek uit onze gemeente zette haar rollator aan de kant en ging op mijn stoel zitten.

Waarover spraken deze twee mannen op leeftijd? Over de preek van Folkert vanuit Exodus 5: de farao van Egypte stelde zulke hoge eisen aan het slavenvolk, de Hebréeën, dat het gewoonweg niet te doen was voor hen. Herkenbaar in onze tijd: de samenleving eist nogal wat van de jonge



Bidden

Wat is bidden eigenlijk? Wat betekent bidden? Het is zo vertrouwd in mijn kindertijd. Voor het slapengaan, knielend voor het bed: 'Ik ga slapen, ik ben moe, doe mijn beide ogen toe, Here hou ook deze nacht over mij getrouw de wacht.'

Voor het eten moesten we ook bidden: 'Here zegen deze spijzen amen' en na het eten: 'Here dank u voor deze spijzen amen'. Vaak werd dat een 'herezegedeespijsamen' en 'heredankdeespijsamen'.



Als ik er nu bij stil sta, vind ik het wel mooi dat je voor en na het eten een moment stilte in acht neemt. Nu ben ik me bewust van het wonder dat het leven bestaat, leven waardoor planten en dieren groeien en aan hen ik dus mijn voedsel dank. Alle chemische constructies en combinaties hebben nog steeds geen leven gecreëerd. Ik denk aan het 'Onze Vader' bidden in de gemeenschap van de kerk. Wij deden het ook op zondag, dan was er ook meer tijd voor het eten. Ik vraag mijn eigen vader (niet onze Vader): 'Wat betekent dat 'vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren', waarom staat dat in een gebed?' Zijn antwoord weet ik niet meer. Nu in de stilte van de Oude Helena besef ik pas, dat als mijn schulden pas vergeven worden, als ik ook mijn schuldenaren vergeef. Dan zal ik nog flink mijn best moeten gaan doen om het een en ander recht te zetten en te vergeven. Daarmee verwijs ik niet naar financiële of materiële schulden. Moeilijk hoor.

Zou de Oude Helena, de moeder van Constantijn toen al gebeden hebben? Het heerlijke van die oude verhalen is dat we nooit zeker weten wat waar is, we kunnen alleen ontdekken wat de betekenissen kunnen zijn in die overgeleverde gebeurtenissen. Zou zij tot God gebeden hebben om Constantijn tot bekering te brengen? Gebeden lijken vaak op wensenlijstjes. God is Sinterklaas toch niet? Ik kan me voorstellen dat mensen troost vinden in het gebed. Veel teksten zijn poëtisch of getuigen van doorleefde kennis en er zijn gebeden voor allerlei aangelegenheden. Mensen kunnen het prettig vinden als dat voorgezegd wordt, ik hou er meer van om zelf na te denken wat mij beroert. Is bidden wat anders dan in stilte aandacht schenken aan Leven? De pastor sluit af: 'Laten wij bidden.'

Gea Evenhuis

Schilderij: Esra Post



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 27 juli
- Donderdag 10 augustus
- Donderdag 17 augustus

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 3 augustus

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Neem en lees

Juli 2023

| | | |
|----------|----|--------------------|
| Vrijdag | 21 | Spreuken 28: 1- 9 |
| Zaterdag | 22 | Spreuken 28: 10-20 |
| Zondag | 23 | Spreuken 28: 21-28 |

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| Maandag | 24 | Psalm 119: 49-56 |
| Dinsdag | 25 | Spreuken 29: 1- 9 |
| Woensdag | 26 | Spreuken 29: 10-18 |
| Donderdag | 27 | Spreuken 29: 19-27 |

| | | |
|----------|----|--------------------|
| Vrijdag | 28 | Psalm 119: 57-64 |
| Zaterdag | 29 | Spreuken 30: 1- 9 |
| Zondag | 30 | Spreuken 30: 10-14 |
| Maandag | 31 | Psalm 119: 65-72 |

Augustus 2023

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| Dinsdag | 1 | Spreuken 30: 15-23 |
| Woensdag | 2 | Spreuken 30: 24-33 |
| Donderdag | 3 | Spreuken 31: 1- 9 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Vrijdag | 4 | Psalm 119: 73-80 |
| Zaterdag | 5 | Matteüs 14: 1-12 |
| Zondag | 6 | Matteüs 14: 13-21 |

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| Maandag | 7 | Matteüs 14: 22-36 |
| Dinsdag | 8 | Spreuken 31: 10-20 |
| Woensdag | 9 | Spreuken 31: 21-31 |
| Donderdag | 10 | Psalm 119: 81-88 |

| | | |
|----------|----|----------------------|
| Vrijdag | 11 | 2 Koningen 16: 1- 9 |
| Zaterdag | 12 | 2 Koningen 16: 10-20 |
| Zondag | 13 | Romeinen 9: 1-5 |

| | | |
|-----------|----|----------------------|
| Maandag | 14 | Romeinen 9: 6-18 |
| Dinsdag | 15 | Romeinen 9: 19-29 |
| Woensdag | 16 | Romeinen 9: 30-10: 4 |
| Donderdag | 17 | Romeinen 10: 5-13 |
| Vrijdag | 18 | Romeinen 10: 14-21 |

Weeksluitingen



Zaterdag 22 juli 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. J. Lievers

19.00 uur: **Beth San**
mevr. M. Rots

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 23 juli 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelt
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 23 juli 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
drs. M. van der Velde, Neede
collecte: Kerk en Diaconie

Zaterdag 29 juli 2023

18.00 uur: **Ambthuis Bredevoort**
ds. A.G. Endevelt,
Heilig Avondmaal

19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. L.H. Fles

19.00 uur: **Beth San**
dhr. J.G. Scholl

Zondag 30 juli 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelt,
Heilig Avondmaal
collecte: Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 30 juli 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
R.K.-viering
dhr. Hans de Graaf -
*thema: Een onbekende heilige man,
man van het licht.*

09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Kerk en Diaconie

Zaterdag 5 augustus 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. P. Speelman

19.00 uur: **Beth San**
dhr. B. Brethouwer

Zondag 6 augustus 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
Zangdienst
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 6 augustus 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
mevr. N. Hengeveld
Collecte: Kerk [Restauratiefonds] en Diaconie

Zaterdag 12 augustus 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. J. Lievers

19.00 uur: **Beth San**
mevr. M. Rots

Zondag 13 augustus 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
mevr. N. Hengeveld, Eibergen
collecte: Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 13 augustus 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
R.K.-viering
pastor Jos Droste -
*thema: Twee bijzondere vrouwen,
Maria en Helena*

09.30 uur: **Zuiderkerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Zending en Kerk

Verbinding

voor elke doelgroep
een dienst
apart

de privacywet
ontbindt
roept vragen op

telkens
het wiel uitvinden
verwarring

keer het tij
jong en oud
te samen
verbinding

Riek Aalbers-Hiddink

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- fam. Ter Haar, Bodendijk 52
- fam. Stronks, Engelsdijk 1
- fam. Klein Entink, Haartsestraat 88
- fam. Simmelink, Manschotplein 30
- fam. Onnink, Gendringseweg 16
- dhr. Ter Haar, Hoge Veld 105
- mevr. Westrum, De Molenberg, Groenlo (voorheen Kleine Maote 85)

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

| | | | | | |
|---------|--|--------|---|--------|---|
| 22 juli | mevr. D.A. Nijman-Heideman Ludgerstraat 21/09, 7121 EG | 2 aug | mevr. W. Heinen-Heideman De Hare 26, 7121 XH | 13 aug | mevr. J.B. Kuenen-Schreurs Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA |
| 22 juli | mevr. G. van Klompenburg-Kloek 't Slaa 6, 7123 CV | 2 aug | dhr. A.J. Houwers Elshoekweg 18, 7122 NG | 13 aug | mevr. H.B. te Lindert-Roelofsen Kleine Maote 73, 7123 CN |
| 22 juli | dhr. H. Winkelhorst Velsdijk 12, 7122 JH | 3 aug | mevr. A. Gros-Kuiper Geurdenstraat 24, 7122 CG | 13 aug | mevr. J.C.R. Westrum-Berentsen Vondelstraat 17, 7121 VB |
| 24 juli | mevr. J.B. Lammers-Fles Ambthuiswal 2/02, 7126 BC Bredevoort | 3 aug | dhr. G.H. Wevers Orion 18, 7122 XG | 15 aug | dhr. B.W. Klein Entink Haartsestraat 88, 7121 WK |
| 24 juli | mevr. J.G. Hogeweg-Klompenshouwer Industrieweg 115, 7061 AP Terborg | 4 aug | dhr. H. Nijman Koeweide 96, 7121 EK | 15 aug | mevr. H.B.I. Krajenbrink-Kamerhuis Ormelstraat 32, 7121 DC |
| 25 juli | mevr. G. Stronks-Piek Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo | 5 aug | dhr. W. Nijenhuis Hogestraat 96, 7122 BZ | 15 aug | dhr. J.W. Wiggers Trompstraat 2, 7122 VW |
| 25 juli | mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers Koeweide 106, 7121 EK | 5 aug | mevr. B.G. ter Heurne-Wesselink Bodendijk 46, 7121 GL | 15 aug | mevr. H.J. Grievink-Wensink Akkermateweg 2, 7122 LG |
| 25 juli | mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort Hoge Veld 1/A, 7122 ZL | 6 aug | dhr. J.W. Harbers De Hoven 23, 7122 BJ | 15 aug | mevr. G.W. Heersink-Heusinkveld Smitskamp 76, 7121 HK |
| 26 juli | dhr. G.W. Ligterink Hoge Veld 111, 7122 ZP | 6 aug | mevr. J.A. Mengerink-Hulshof Grote Maote 29, 7123 CB | 16 aug | mevr. H.J. Somsen-Klanderman Ludgerstraat 27/02, 7121 EG |
| 26 juli | mevr. D.A. Brethouwer-Meerdink Barloseweg 18, 7122 PV | 6 aug | dhr. D.J. Lammers Richterinkstraat 10, 7122 ZB | 16 aug | mevr. S. Inja-van der Broek Varsseveldsestraatweg 23, 7122 CA |
| 27 juli | dhr. W.A. Hoitink Ringweg 74, 7121 MR | 7 aug | mevr. H.C. Bruil-Lubbers De Pas 52, 7123 AG | 17 aug | dhr. A. van Triest Tubantenstraat 94, 7122 CT |
| 27 juli | mevr. D.J. Timmers-Heideman Boomkampstraat 4, 7121 ER | 7 aug | dhr. H.J. Klijn Hesselink Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld | 17 aug | mevr. D.J. te Winkel-Hiddink Koeweide 86, 7121 EK |
| 28 juli | mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG | 8 aug | dhr. J.G. Wechgelaer Geurdenstraat 12, 7122 CG | 17 aug | mevr. A.G. Luiten-Oosterink Tubantenstraat 82, 7122 CT |
| 29 juli | dhr. R. Veldhuis Kerkstraat 7, 7121 DN | 11 aug | mevr. J. Soede-Voorneveld Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH | 17 aug | mevr. G.W. te Brake-Luimes Slingelaan 32/A, 7122 AW |
| 30 juli | dhr. D.W. Luiten Bonifaciusstraat 13, 7121 DS | 12 aug | mevr. D.G.H. Klijn Hesselink-Eeltink Welinkweg 6/A, 7122 PL | 18 aug | mevr. A.W. Kalf-Nijman Molenstraat 8, 7122 ZW |
| 31 juli | dhr. J.H. Klijn Hesselink Varsseveldsestraatweg 14, 7122 CC | 12 aug | dhr. W. Hakstege Manschotplein 75, 7121 BL | 18 aug | dhr. T.J. Bouwers Willebrordstraat 9, 7121 DR |
| | | 12 aug | dhr. J.B. Piek Buninkdijk 2/A, 7121 LG | | |
| | | 12 aug | mevr. J.G. van Beek-Elijzen Bocholtsestraatweg 52/A, 7121 GD | | |

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



heeft zich in haar leven vol liefde en zorg ingezet voor de mensen om haar heen. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel troost, kracht en sterkte toe bij dit verlies.

Vakantie

Af en toe heb je het even nodig om bij te tanken. Om andere dingen te doen, te zien of te horen. Dat kan dichtbij of ver weg. Tot jezelf komen kan op verschillende plaatsen en manieren. Gewoon even 'uit'. Goed opladen om later weer fris 'aan' te kunnen staan. Of gewoon genieten omdat het kan. Voor sommigen is de vakantieperiode juist een tijd van eenzaamheid. Van stilte en verlatenheid. Laten we samen kijken hoe we er ook in deze periode voor elkaar kunnen zijn. Waar je ook gaat of bent, ik wens je een goede en gezegende tijd toe.

Van 28 juli tot 18 augustus heb ik vakantie. Een van mijn collega's zal dan voor mij waarnemen.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com



In verband met vakantie is er geen wijkbericht van ds. Van Deventer

Overleden

Mevr. Dinie Rutgers-Lammers, Geurdenstraat 40, is na een kort ziekbed, op 10 juli rustig heengegaan. Ze is 84 jaar geworden. Dinie vertrouwde op God en wist zich veilig bij Hem in leven en sterven. We wensen degenen die achterblijven sterkte en troost toe bij dit verlies. Op 12 juli is mevr. Joke Jansen-Heersink, Eligiusstraat 51, overleden. Ze is 84 jaar geworden. Ze

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com



Gewoon

Eén klein zinnetje in een boek over de zegen van de Eeuwige trof mij. Het is afkomstig van Abraham Joshua Heschel, een in 1972 overleden Amerikaanse rabbijn van Poolse afkomst. In zijn leven is veel gebeurd. Zo werd hij in 1938 door de Gestapo opgepakt en naar zijn geboorteplaats Warschau uitgewezen, waar hij geïnterneerd werd. Met behulp van zijn familie kwam hij vrij. Uiteindelijk werd hij in New York hoogleraar Joodse ethiek en mystiek. Bovendien zette hij zich een groot deel van zijn leven in voor de rechten van de Afro-Amerikanen.

Heschel was een belangrijke Joodse denker. Sommigen zeggen zelfs: dé belangrijkste van onze tijd. Hij was een geleerde die een boodschap bracht die uiterst eenvoudig lijkt, namelijk: mensen laten inzien dat God hen zoekt. De bereidheid gevonden te worden, daar draait het om. Een mensenleven hoeft niet groots en meeslepend te zijn, (en nu komt het zinnetje) *gewoon er zijn is een zegen, gewoon leven is heilig*. Hopelijk vinden we in deze zomerperiode ontspanning in de zegen van het 'er mogen zijn onder de blik van Hem die ons zoekt'.

Zieken

Eind juni heeft dhr. Eppink, Hogestraat 79, een grote operatie ondergaan i.v.m. hartfalen. Naar omstandigheden gaat het nu goed met hem. Namens hem mag ik al diegenen die hem op welke manier dan ook ondersteunden heel hartelijk bedanken. Christiaan, sterkte gewenst tijdens de revalidatie.

Overledenen

Op 23 juni overleed, In de leeftijd van 90 jaar, Adriana Ruitenbeek-Aarnoutse, Batavenstraat 37. Op zaterdag 1 juli namen we afscheid van Adri, in een dienst waarin de lievelingstekst van haar vader centraal stond: Psalm 139. Adri voelde zich gekend door haar Hemelse Vader, door haar ouders, haar broers en zussen, haar man Kees en zoon Jan en door familie, vrienden/vriendinnen en burens. Zij maakten het mogelijk dat Adri aan de Batavenstraat kon blijven wonen. Elders in KerkVenster treft u haar in memoriam aan.

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan even contact op met de predikant/kerkelijk werker van uw wijk, dan plaatst hij/zij een berichtje.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op via mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werkdagen: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.30 uur.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Ziekenhuis

In de afgelopen weken zijn er geen mensen uit onze wijk in het ziekenhuis opgenomen die in KerkVenster vermeld willen worden.

Wij wensen alle zieken en zij die om hen heen staan Gods kracht en nabijheid toe. In het bijzonder denken wij ook aan hen die in een periode van hoop en vrees leven, omdat ze soms geruime tijd moeten wachten voor ze horen hoe de uitslag van onderzoek zal zijn. Onzekerheid is heel moeilijk, zeker als het lang duurt!

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwikland 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl



Tot en met 23 juli ben ik met vakantie. Bij dringende pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen met ds. Hendrik Jan Zeldenrijk. Uw mail wordt vanaf 24 juli weer gelezen.

Met een hartelijke vakantiegroet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Kobus-BBQ



Op zondag 2 juli hebben we namens het pastorale netwerk van de PKN Aalten een BBQ in de wijk 'Het Kobus' georganiseerd.

Koffie- en erwtensoepmiddag

Omdat de reeds plaatsgevonden koffie- en erwtensoepmiddag zo goed in de smaak waren gevallen, leek het ons leuk om tijdens de zomermaanden een BBQ op het grote voetbalveld in gang te zetten.

Lekker ongedwongen met een drankje, een lekker broodje hamburger en met elkaar bijkletsen of kennismaken.

Zo gezegd, zo gedaan!

Vanaf 15.30 uur liepen de geïnteresseerden het voetbalveld op, her en der werden handen geschud voor een eerste kennismaking, maar ook waren er velen die elkaar reeds kennen en kwam een gesprek makkelijk tot stand.

Om 16.00 uur werd de BBQ aangestoken voor een lekker broodje hamburger met verse sla en allerlei soorten sausjes. Dit zorgde ervoor dat de mensen door elkaar liepen en deze middag in een gezellige en geslaagde middag eindigde. Een speciaal woord van dank aan onze BBQ-Meister Mark.

Missie geslaagd!

Al met al was deze middag een ideaal moment om elkaar te treffen en (nieuwe) mensen, jong en oud, te leren kennen.

ds. Folkert de Jong

In memoriam

**Johannes Gesusus
Essink**

~Sinus~

geboren
22 januari 1933
overleden
4 juni 2023



Sinus hield van de natuur en aanvankelijk ook van de jacht. Maar het schieten vond hij steeds minder aantrekkelijk. Hij werd steeds meer een beschouwer van de natuur in plaats van een jager. Sinus was een handelaar en samen met zijn broer begon hij daar al vroeg mee. Hij fokte en verkocht konijnen, toen hij nog op school zat. Later werden het kalveren en Sinus is de rest van zijn werkende leven bezig geweest met het verhandelen daarvan. Elke week stonden er vrachtwagens klaar, kwam de veearts om het vee te keuren en de papieren in orde te maken voor de chauffeurs van de vrachtwagens die het vee naar Duitsland exporteerden. Alle betrokkenen verzamelden zich dan om de keukentafel van Sinus en Truus. In 1995 ging hij met pensioen. In 2001 stonden Sinus en Truus op het punt een wereldreis te gaan maken naar Australië, Nieuw Zeeland en Amerika. Vooral Amerika was een land naar zijn hart. Helaas kreeg Truus toen een hersenbloeding. De reis ging niet door. Truus revalideerde en kreeg aanpassingen in de woning. Zo'n grote reis konden ze niet meer maken, maar Sinus ging wel regelmatig op reis, bijvoorbeeld naar Noorwegen. Hij genoot daarvan. Iets minder dan vier jaar geleden moest hij afscheid van Truus nemen. Hij pakte het leven daarna weer op, maar het was de corona die hem opbrak. Hij was geen mens om alleen te zijn. Hij hield van gezelschap, hoe meer, hoe beter. De kinderen zijn het er allemaal over eens dat er veel mooie verhalen over Sinus te vertellen zijn, maar de beste vertelde hij zelf. Hij hield van het gezelschap van mensen, vertelde graag verhalen en zong liedjes. Een gezelligheidsmens. corona was daarom een nare tijd voor hem, omdat het dat wat hij het liefste deed, van hem afpakte. In die tijd begon hij ook verschillende problemen te krijgen met zijn gezondheid. Problemen, die misschien wel behandeld konden worden, maar het stapelde zich steeds meer op. Uiteindelijk werd zijn gezondheid slechter en kwam hij in het ziekenhuis terecht. Hoe ziek hij precies was, kon eigenlijk niemand vertellen en soms dacht men dat hij wel weer op zou knappen. Ik las de tekst uit Johannes 14. Daarin spreekt Jezus een belofte uit dat er een plek is in het leven voorbij dit leven voor allen die in Jezus Christus geloven. *'In het huis van mijn vader zijn vele woningen.'* Sinus overleed eerder dan de dokter had ingeschat. Hij hield veel van zijn familie. Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen hadden een aparte plek in zijn hart. Gelukkig heeft hij van hen persoonlijk afscheid kunnen nemen. Hij kon goed naar hen luisteren. Het is een waardevol geschenk dat je die aandacht en liefde van een ouder iemand mee kan krijgen. Er zijn veel herinneringen aan Sinus te koesteren. Hij hield van de mensen, van zijn familie, hij hield van het leven.

Ada Endevelt

**Adriana Ruitenbeek-
Aarnoutse**

~ Adri ~

geboren
6 maart 1933
overleden
23 juni 2023



In de keuken van Adri hing lange tijd een afbeelding van een piepkuiken met daarbij geschreven de tekst:

'Dat hele leven tussen piepjong en stokoud is een Godsgeschenk.'

Zo heeft Adri haar leven ervaren, ondanks het feit dat dat begon in het jaar dat Adolf Hitler aan de macht kwam. Op de grond van boerderij St. Anthonijshoek in Koudekerke, de boerderij van haar (voor)ouders, stonden barakken. Duitse officiers hadden een van hun kamers geconfisqueerd. Aan de andere kant: dat zij hun kerstpakket met hen deelden en dat zij gezamenlijk rond het orgel kerstliederen met hen zongen, dat zou ze nooit meer vergeten. Ook het hondje dat door de Duitsers was achtergelaten toen Walcheren onder water was gezet en dat zij en haar broers en zussen mochten houden, was een dankbare herinnering. Het kleurde haar beeld van de bevrijding toen het al kwispelend tussen de tanks en Tommies doorliep.

Ondanks de verschrikkingen van de oorlog heeft Adri gewoon kind kunnen zijn. Dat vond ze belangrijk, dat kinderen kunnen spelen en creatief kunnen zijn. Toen zij – als enige meisje in het gezin – mocht studeren, koos ze er dan ook voor om kleuterleidster te worden. Met Kees Ruitenbeek, een jongeman uit haar dorp, deelde ze de liefde voor kinderen en voor het onderwijs. De ontmoeting met hem werd het begin van een lang en gelukkig leven samen, eerst in Rijswijk (Brabant) en vervolgens vanaf 1963 in Aalten. Bijzonder dankbaar waren ze dat hun zoon Jan in hun leven kwam en dat ze hun liefde met hem mochten delen. Na het overlijden van Kees op 13 juli 2019 had ze veel steun aan Jan, maar ook aan de familie, vrienden en vriendinnen en burens. Er is veel wat maakte dat Adri haar leven als een Godsgeschenk ervoer: de warmte van haar gezin van herkomst en haar eigen gezin, het gekend zijn door zoveel lieve mensen, de schoonheid van de natuur, de tuin, de troost en zachtheid van dieren en de rijkdom van muziek en zang. Aan het einde van haar leven voelde ze geen angst, *'alleen maar liefde'*. In liefde hebben we haar leven herdacht. In vertrouwen op de Hemelse Vader, die haar beschermer en ondersteuner was, is en blijven zal.

We bidden Jan, haar zus en broer, de verdere familie, vrienden en burens Gods nabijheid toe.

Netty Hengeveld

Liefde

*Eén woord,
maar alles en alles
is ermee gezegd,*

*alles en alles
is ermee gezongen –
liefde,*

*val samen
met dit woord,
ga er in op,*

*wees mens, mens
tot het uiterste,
tot het innigste,*

*laat liefde
je trefwoord zijn,
je diepste naam.*

Hans Bouma

bron: Medemens,
uitgave van Kerk in Actie



Foto: Ineke Nagel

Opa Smol

Wi-j hadden ne beheurlek biezonderen Opa, een eigenzinnigen man weet zich nog maor zo neet wat leet wiesmaken.

Neet altied aeven makkelek veur de mensen weet met 'm samen laeven, maor toch hebt wi-j ok heel wat af-elachene met den man.

En zo lange at wi-j nog lachen könt!

Miene herinneringen gaat teruggen naor de jaoren zeuventeg. Miene breurs en zuster wet nog meer verhalen en dee ken ik ok wal van heuren zeggen, maor ik hol mien bi-j wat ik heb met e-maakt. Dat is veur noo ok al zat en genog. Ik mot toe-geven dat d'r fantastische verhalen bunt van dizzen karaktervollen man. Mama hef mien ooit al 'ns ezegd dat miene tante ne opmarking had emaaft over de stukskes, dee ik zo noo en dan schrieve veur KerkVenster. Ze had zoiets ezegd in de trant van: 'Waar hef ze toch dee kunsten van? Hef ze dat van Hendrik-ome?' Nah, Hendrik-ome was dus mien opa en zowiet as ik wette, schreef hee gin stukskes, maor bewaarden hee van alles en schreef hee wal van alles en nog wat op. Hee had zelfs de nota van de wege, waar mama in hef elaejene, nog bewaard. Ik geleuf dat 't ding zo'n 14 gulden had ekost en dat was dan in 1925. Hee had een prachteg handschrift en was makelaar-taxateur van beroep.

Wieter was opa nog wal biezonder kerks en wol hee lever drie keer naor de kerke as gaar neet. Waarschijnlek vond hee dat ok gewoon een leuk uutstapjen en hee heeld ok wal van de praeken. Hee laezen en bad vake hardop en dan konden wi-j d'r van metgenieten. Opa Smol had zo ziene dingen en een paar van dee dingen wil ik wal delen.

Zo wol Opa ziene klere neet ewassene hebben. Dat wil zeggen, zien pak, en dat is ok best te begriepen want zo'n pak mo'j laoten stomen. Dat dee'j neet zomaor, want dat kostten geld. Maor ton papa en mama ne kere op vakantie waren, dachten d'r een paar bi-j ons thusu mama ne deenst te bewiezen deur ziene bokse te gaon wassen. Eén van miene schoonzusters, met völle ervaring en kennis van zaken, ging an de slag, samen met mien zuster. Noo mo'j wetten dat Opa ne groten, starken, stoeren man was en dus dat was best ne grote bokse. Maor ton 't ding ewassene was, lek 't wal ne bokse van ne dwarg. Ik geleuve neet dat Opa noo zo arg kwaod was, want dee deerns konden in ziene ogen neet zovölle verkeerd doen. Ne andere kere ging Opa zelf ziene bokse wassen en ton ging ik 'm bespieden. Ik ginge kieken vanaf de hilde samen met Henrie, wee vake bi-j ons leep, en ton zag ik 'm moggelen met ne emmer water en een stuksken zepe. Mama wol dat gewaste van Opa neet hebben. Mama wol wal 'ns vaker iets neet hebben van wat hee deed, maor daor trok hee zich niks van an. Hee ging gewoon zien gang. Zo most hee ne kere naor de dokter in 't zekenhuus in Lechtenvoorde. Mama wol dan altied gerne dat hee d'r een betjen netjes hen ging,

maor lever zei hee gaar niks teggen eur en ging e zien gang.

Zo ok op ne kere ton hee dus op-enommene most worden in 't zekenhuus. Mama wist nargens van en vermoedden ok niks. Opa leep effen naor buten en dat deed-e wal vaker. Effen een rundjen um 't huus. Hee had zienen jas in 't raam van zien kamer elegd en den kon e dus zo pakken. Hee hef zien Solex'jen estart en hee is naor Lechtenvoorde etuft. Een hörtjen later belden 't zekenhuus op, met de vraoge an mama of ze eur vader gaar gin pyjama met had können geven. Toilet-spullen en zo had hee ok gaar neet bi-j zich, hoo of dat zat? berispten 't nunneken mama. Of ze daor nog wal effen veur kon zorgen? Mama sloog zowat achterover. Wat zeg i-j? Is vader dan op-enommene? Weurumme dan? Hoolange wist hee dat al? Nah, dat was al wal effen bekend en of de dochter daor dan niks van afgewist? Daor wist dus de dochter niks van en dee op hoge peute naor Lechtenvoorde.

Mama näölden op Opa ton ze bi-j 'm kwam, want ze schaamden zich d'r van. D'r lei ne man naost Opa en den begon zich d'r ok nog 'ns effen met te bemeujen. Ton had mama 't helemaole neet meer. Opa trok zich van 't hele gebeuren weinige an en lag daor met ziene klere an op bedde en de portemonnee bi-j zich. Hee had zovölle geld bi-j zich, alsof hee de zekenhuuskosten wal contant most betalen. Mama hef veur de zekerheid 't geld maor met naor huus enommene. Ton ze 'm vroog waar at hee zienen brommer dan had elatene, zei hee doodleuk: 'Den heb ik in 't dodenhuusken eparkeerd. Ik dachte um den daor zo maor neer te zetten, anders zit d'r mien nog baldäödege jonges an.'

't Is wal good ekommene met Opa, want algauw tuften hee al weer rond op zien Solex. Dat deed hee gerne. Hee wol altied wal ne boodschap veur mama doen. Mama most zich maor wat bedenken: 'Haalt maor effen ne afwasborstel bi-j Maoteman' of: 'Gaot maor effen naor super Onnink of naor de kruidenierswinkel van Derk Ebbers', en zo neumden ze maor iets wat hee

kon halen. Soms stuurden ze 'm naor Blanken um een koke te halen. Dat was een mooi ritjen en dan zag hee soms nog 'ns andere mensen. De winkel kon stampvol waen en iederene most daor dan een nummertjen trekken, maor Opa deed dat neet en stond achterin en reep naor veuren over alle mensen hen: 'Doot mien effen ne koke, want Hanna hef niks gin tied, dee mot direct ne koke hebben.' Ze heelpen um dan maor gauw effen. Effen later stond Opa veur de winkelroete te praoten met een bekenden en dan had hee alle tied van de wereld.

As hee de Ringweg over most met zienen Solex, dan had hee gin zin um te stoppen. Noo was 't ton nog neet zo drok as vandage, maor toch. Opa kek neet links of rechts, maor joog maor gewoon de weg over. Mama kreg daor klachten over en sprak 'm an. Zien antwoord was dan steevast: 'Ach, wat he'j toch altied te drammen, ze zeet mien wal.'

Opa was gek op dieren en veural wilde beesten vond hee mooi. Wi-j gingen dan ok ne kere met 'm naor een wildpark. Daor lei op een gegeven moment ne leeuw midden op de weg en wi-j konden neet wieter rieden. Opa heel enthousiast: 'Ried 'm over de start, ried um over de start'. Dat hef mien zuster maor neet edaone. Bi-j een later uutstapjen zatten wi-j in een restaurant te aeten. An een ander täöfeltjen zat een deftege vröwken met een nog deftiger hundjen. 't Hundjen zat de ganse tied te blökken en 't vröwken werd d'r helemaol naar en zenuwachteg van. 'Dat doet hij anders nooit, ik begriip het niet.' Nee dat zal, wi-j begrepen 't maor al te good. Opa zat heel stiekem den hond steeds op te jennen. 't Beest werd helemaol gek. Daor had hee noo zo'n schik van!

Thusu zat Opa vake in een heuksken van de kökken in zien eigen groten stool. Hee had ne televisie veur zich op de kaste staon en as hee zien natjen en dreugjen maor kreg, dan zat e daor rösteg ziene piepe te roken. Vake had hee de gansen dag de televisie anstaon en zat hee daor een betjen naor te kieken. Vrogger hadde wi-j neet anders as de gewone Nederlandse zenders en dee begonnen neet eerder uut te zenden as 's avonds. Hee kek dus de gansen dag naor 't testbeeld. Dat lek best sneu, dus soms zeiden wi-j wal 'ns: 'Zölle wi-j 'm maor uutzetten, d'r is jao nog niks an.' 'Nee', zei hee dan, 't versprunk nog wal 'ns'.

En ton Opa dood ging, vond hee 't ok good. Hee was old en hoo good wi-j 'm ok allemaole wal wollen verzorgen en d'r veur 'm wollen waen, mama most 't waen. D'r was d'r maor ene echt good ton 't d'r op an kwam en dat was, nao alles wat ze d'r ok met te stellen hef ehad, wal ontroerend. Opa was neet bange, hee geleuven oprecht en zeker en hee ging vredege dood. Hee wist waar at hee hening. At d'r in ieder geval wat 'kunsten' bunt weet ik wal van 'm hebbe, is 't de zekerheid van 't geleuf. Ik hoppe dat ik dat kan vastehollen net as mien Opa dat kon, want ach ... zo gek was mien Opa nog neet!

Aleid Bongen-Luiten



Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart en moeder van Lydia (21), Noah (19), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (13).

Een kat ... dat is wat

'Auw! Stoute poes!' Huilend komt onze jongste bij ons. Er lopen een paar rode krassen over zijn hand en langzaam komt het bloed eruit. We zijn op bezoek bij vrienden die poezen hebben. Onze jongste is onbevangen naar ze toe gegaan om ze te aaien. 'Doe voorzichtig' riep ik hem nog na. Want uit ervaring weet ik dat katten heel onvoorspelbaar kunnen zijn. Maar het is al te laat. Al troostend lopen we naar de kraan om zijn hand goed schoon te maken en de schade op te nemen. Een kat dat is wat! Ze zijn eigenzinnig, eigenwijs, luisteren slecht, laten krassen achter op je banken, stoelen en gordijnen en zelfs op de muren. Springen op het aanrecht of de tafel om er met je eten vandoor te gaan. Ze knagen op je kamerplanten of gooien ze van de vensterbank. Ze hebben regelmatig last van ongedierte



(parasieten), poepen en plassen in je tuin, vangen vogeltjes, muizen en soms zelfs kleine konijntjes. Met een beetje pech houden ze in het voorjaar zelfs een serenade onder je slaapkamerraam.

Als ze wel lief, schattig, zacht, aaibaar en benaderbaar zijn, zich laten oppakken of bij je op schoot komen liggen, dan laten ze gaatjes, haaltjes en haren op je kleding achter. Een kat dat is wat!

Ik hoor gepraat in de keuken. Zachtjes doe ik de deur een stukje open en hoor onze jongste praten: 'Hé jij mag dat niet allemaal alleen opeten, je moet dat netjes delen. Nee, jij moet even wachten. Niet je nageltjes uitslaan, dat is stout. Je moet lief zijn voor de andere poezen!' Als ik de deur verder opendoe, zie ik onze jongste

zoon met een paar van onze poezen. Hij pakt ze op en zet ze weg of geeft ze een knuffel en een aai. Hij is onze katten aan het opvoeden en verzorgen. Ik hoor mijn eigen woorden terug. Naast het opvoeden, vertelt hij ze wat hij die dag heeft meegemaakt. Als hij verdrietig is, is er altijd een poes om mee te knuffelen. En wat nog het meest bijzondere is, is dat hij praat, praat en praat. Toen hij jaren geleden bij ons kwam wonen, sprak hij nauwelijks, en nu, mede dankzij de katten, praat hij ons *en* de katten de oren van het hoofd. Een kat oordeelt niet, valt je niet in de rede, corrigeert je niet, luistert naar al je verhalen, is niet ondersteboven van je emoties, voelt zacht aan, is altijd blij als je hem eten geeft en houdt belangeloos van je.

Een kat dat is toch *ècht* wel wat.



Bloemenveld van de Groene Kerk



groenekerk@kerkvenster.nl

Foto's: Jan Ebbers

Er is al weer veel te zien op het bloemenveldje aan de Ringweg. Het is het tweede jaar dat er veel werk is verricht door vrijwilligers om ook in deze zomer weer een paradijs te scheppen voor alles wat vliegt. Vlinders en bijen, vogels, maar ook tal van andere dieren profiteren van deze akkerrandenbloemen en het veldje met plukbloemen. Verscheidene sponsors hebben bijgedragen om dit stukje natuur betaalbaar te houden. Fijn dat de biodiversiteit hierdoor bevorderd wordt. Ook is dit voorjaar langs de Ringweg een rij struiken geplant.

Net als vorig jaar mag iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt het hele seizoen bloemen plukken in het middengedeelte met plukbloemen. Daarom willen wij diegenen die hiervan gebruik willen maken vragen om eenmalig een bedrag van € 10,00 te storten op bankrekening NL26RABO 0373 7146 88 van de Protestantse Gemeente Aalten onder vermelding van 'Bloemenveld Groene Kerk'. Hierdoor kunnen wij de geringe kosten dekken en er ook volgend jaar voor zorgen dat er weer een bloementuin ontstaat.

Veel plezier toegewenst!

Jan Ebbers, Groene Kerk





Reislustig echtpaar

Tekst en foto: Arnold Arentsen



Vandaag ontmoet ik Jan en Mary de Vries in de Oude Helenakerk. Zij komen uit Breda en zijn zeer reislustige mensen, ondanks hun hoge leeftijd. Ze komen graag in de Achterhoek en hebben al heel wat plaatsen gezien. Doesburg vinden ze wel een van de mooiste in de Achterhoek, Bronkhorst vonden ze ook prachtig en 's-Heerenberg niet te vergeten. Doetinchem vonden ze de lelijkste. De rest, waaronder Aalten zit er tussenin. Op mijn vraag of ze dan al in Bredevoort geweest zijn, kunnen ze geen goed antwoord geven, ze denken van wel maar zeker weten doen ze het niet. Ik beveel het toch nog aan, ze zullen er over nadenken. Ze bivakkeren in het dorp Almen, op het prachtige landgoed Ehzerwold. Ze zijn vol lof over deze accommodatie. Op hun reizen door Nederland bezoeken ze veelal musea en kerken. Aalten vinden ze dus ook prima, vooral de kerk waar ze nu zijn bevalt hen, vinden hem zelfs heel mooi. Op mijn vraag wat ze er dan zo mooi aan vinden is toch weer hun antwoord: de ronde banken, hadden ze nog nergens gezien. Ook waren ze onder de indruk van de getoonde film over dit kerkgebouw en waarbij ze de deskundige rondleiding en kennis van de suppoost erg waardeerden.

Wat ze ook konden waarderen was de samenwerking met de R.K.-parochie in Aalten en Bredevoort. Ze zijn zelf ook Rooms Katholiek maar juchten samenwerking met protestanten van harte toe. In Breda was dat ook jarenlang geweest met een gezamenlijke dienst op kerstavond, ook in een grote kerk die vroeger bij de R.K.-parochie hoorde en nu eigendom is van de Protestantse Gemeente Breda. Die gezamenlijke kerstvieringen, met pastoor en dominee, waren altijd heel indrukwekkend totdat er een nieuwe bisschop kwam die de samenwerking verbood. Er mogen best verschillen zijn volgens het echtpaar maar uiteindelijk dienen we allemaal één Heer.

Dan stel ik voor om een foto te maken, ze kijken elkaar aan en vragen: moet dat? Ik zeg ja, eigenlijk wel. Ze vinden het eigenlijk ook wel goed en op mijn suggestie om het dan met de ronde banken op de achtergrond te doen stemmen ze volledig mee in. Ze benadrukken nog eens een keer dat die ronde banken, rondom Het Woord, heel bijzonder te vinden.

P.S. De bezichtiging van de Oude Helenakerk blijft gewoon doorgaan ondanks alle steigerwerk bij twee ingangen. Ook Aaltenaren, Bredevoorters en iedereen die u misschien te gast heeft zijn van harte welkom op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.



Foto's en tekst: Tiny Oosterink

Noorwegen is een schitterend land. Samen met onze dochter en schoonzoon maakten we een rondreis door dit land. Begonnen in Kristiansand,



via Oslo naar Lillehammer. Daarna naar Isfjorden en Geiranger.

Geiranger is een schitterende toeristenplaats. Daar staat een withouten kerkje, achthoekig in plaats van rechthoekig en hoog gelegen.

Helaas waren de deuren op slot toen wij daar

waren en konden we de kerk niet van binnen bekijken. Toch vond ik het de moeite waard om hierover dit artikeltje te schrijven voor KerkVenster. Een dag na dit schrijven zijn we vertrokken naar een ander reisdoel, Årdal.

Wat voor bijzonders zal daar te zien zijn?

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Redactieleden: Joke Bremmer, Hanneke Drenth.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten



bedragen € 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenberg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 18 augustus 2023. De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 8 augustus 2023 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.

Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding

Venster naar buiten



Licht voor mensen op de vlucht

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger organiseert in samenwerking met de Groenlose geloofsgemeenschap H. Calixtus en Maria-Moeder-Gods een bijzondere tentoonstelling onder de titel 'LICHT voor mensen op de vlucht'

U ziet ongeveer vijftientig werken die rond dit thema zijn gecreëerd door kunstenaars van het landelijke collectief Ars Pro Deo in samenwerking met ZOA.

Deze noodhulporganisatie biedt met concrete hulpverlening licht op plekken waar duisternis heerst. Kom en laat u raken door de verbeelding van het LICHT dat alles vernieuwt!

Wij nodigen u van harte uit deze kunstwerken gedurende de maand augustus te komen bezichtigen in de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo. De tentoonstelling zal na de kerkdienst op zondag 6 augustus geopend worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl

Verenigingen

't Praothuusken

Elke woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

Alleen hebben we nu een aantal weken vakantie. Maar misschien gaat u in de vakantie wel aan het opruimen en komt u nog mooie spullen tegen die wij in het najaar op onze jaarlijkse bazaar kunnen verkopen.

Ook boeken en speelgoed zijn van harte welkom. Vorig jaar is alles wat over was naar Dorcas en Maria Doorgeefhuis gegaan dus onze opslag is leeg en we beginnen weer met 'nieuwe spullen'. Heeft u wat staan en u wilt er meteen vanaf dan kunnen we het ophalen, maar het mooiste is dat het mag blijven staan tot 16 oktober dan hoeft het niet eerst meer naar de opslag.

Wij wensen u een fijne zomer. Op **30 augustus** gaan we weer beginnen met een gezellige middag met 'de Buurvrouwen'.

Namens de werkgroep,

Dien Scholten, tel. 0543-476042
(voor vervoer bellen op dinsdag)
Henrike Houwers - Lidy Heusinkveld
Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

De Soos

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten en Rummikub te spelen.



Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee.

Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

Jannie Heersink



PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

pefc.nl



Bij foto 9

Wij hebben het gehad over jezelf mogen zijn en vertrouwen in jezelf. Dat je met anderen plezier mag hebben en hen mag vertrouwen. Dat je het fijn hebt op een mooie plek in de natuur en over gezond leven. Het belangrijkste is dat je jezelf mag zijn en dat je in jezelf gelooft, op jezelf vertrouwt.



Bij foto 11, 12 en 13

Wij hebben gekozen voor dierenfoto's. Want wij geloven allemaal in liefde voor dieren, in vriendschap en in knuffels. We hebben het bos als achtergrond gekozen omdat de zon er heel mooi op scheen.



Bij foto 15 en 16

We hebben twee verschillende foto's. Op de eerste foto is iedereen voor zichzelf, apart. En dan moet je geloven in jezelf. Op de tweede foto zie je dat we lekker aan het spelen zijn met z'n allen. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de eerste foto. We zijn met elkaar en we vertrouwen in elkaar en we hebben plezier. Door dingen met anderen te doen, voelen we ons verbonden met elkaar.



Bij foto 10

Anne heeft een probleem, ze heeft het heet. Maar ze gelooft in de medemens die het beste met haar voor hebben. Ze bieden haar bescherming tegen de zon. De conclusie is dus: geloof niet alleen in jezelf, maar ook in anderen.



Bij foto 17 en 18 >>

Wij geloven in vrijheid en dat iedereen vrijheid moet hebben. Vroeger, in de Tweede Wereldoorlog, hadden we geen vrijheid. En we moeten dankbaar zijn dat we dat nu wel hebben.



<< Bij foto 14

Wij hebben verschillende foto's gemaakt: Het gezin omdat dat veel voor ons betekent. Dieren omdat we van dieren houden. De leiding omdat we die kunnen vertrouwen. Sport omdat we veel van sport houden en je wordt er fit van. En opa en oma dat ze heel lief zijn.



Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Het perfecte plaatje op Kerkkamp

Wat geloof **jij** eigenlijk?

Tekst: Heidi Ebbers - Foto's: Kinderen van Kampweek 1

Ik weet niet of jij jezelf gelovig noemt of niet. Al durf ik te beweren dat iedereen gelovig is, want iedereen gelooft wel ergens in. Geloven geeft je namelijk hoop, vertrouwen en houvast.

Zo kan jij, om te beginnen, geloven in jezelf. Dat is al heel wat. Je kunt ook geloven in andere mensen, in grote woorden of in de aarde. En in God? Misschien ook wel. Maar dan wel op jouw manier (uit: *Wat geloof jij eigenlijk?* van Karel Eykman. Een mooi boek met verhalen en gedichten die jou aan het denken zetten).

Wat je wel of niet gelooft, beïnvloedt jouw keuzes. Want als je niet in jezelf gelooft zul je bepaalde dingen niet durven doen. Of wanneer je andere mensen niet vertrouwt, zul je ze uit de weg gaan. Geloven en vertrouwen ... twee dingen die misschien wel hetzelfde zijn.

Wat geloof jij eigenlijk?

Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Al heel lang proberen mensen onder woorden te brengen wat ze geloven. Zo'n poging wordt een geloofsbelijdenis genoemd. In het Latijn begint een geloofsbelijdenis vaak met het woord 'credo', dat betekent: Ik geloof ...

De kinderen van kampweek 1 dachten hier zondagochtend in groepjes over na en probeerden datgene waarin zij geloofden te vangen in het perfecte plaatje. In een korte pitchclip vertelden ze de jury waarom ze gekozen hadden voor dit beeld. De resultaten waren prachtig en ik mocht ze met jullie delen op deze Andersumme.

Bij foto 1 en 2

Wij hebben twee foto's gemaakt. Op de eerste zien jullie knuffeldieren omdat we in onze (knuffel)dieren geloven. Je kunt ze vertrouwen en alles aan ze vertellen. Op de tweede foto zien jullie een familie, een gezin. Wij geloven in onze familie, want ook al is het soms chaotisch, je weet dat je elkaar kunt vertrouwen.



Bij foto 6, 7 en 8

Wij geloven in elkaar. Ook al kennen we elkaar nog maar één dag. Doordat we al veel leuke dingen samen hebben gedaan, kennen we elkaar al best goed. We kunnen elkaar vertrouwen en dat is heel fijn. En het is fijn als anderen jou vertrouwen. Want dan kun je goed met elkaar praten en lachen.



Bij foto 3, 4 en 5

Wij geloven in de natuur, vrienden en onszelf. We geloven ook in vrijheid. Dat zie je op de foto met de vlinder.

