

KerkVenster

Protestantse Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

22e JAARGANG NR. 14 • VRIJDAG 12 MEI 2023



Pinksteren 2023

Altijd meer dan één alleen

door: ds. Bert Altena in Open Deur, juni 2022
Illustraties: Wikipedia

Trinitatis is het feest van de drie-eenheid.

Het wordt in de kerken gevierd
op de zondag na Pinksteren.

De ene God in drieën - Vader, Zoon en Heilige Geest - het lijkt een onbegrijpelijk leerstuk. Maar het oude geheim van de goddelijke drie-eenheid is herontdekt. Als beeld van een God 'in beweging', altijd gericht op verbinding, nooit opgesloten in zichzelf.

Herman Finkers vertelt in een van zijn shows dat hij op de lagere school weinig begreep van wat de juffrouw hem leerde over rekenen en taal. Totdat meneer pastoor in de klas kwam voor een godsdienstles. De pastoor zei: 'Wij geloven in één God, die bestaat uit drie personen, en Maria is zijn moeder. 'Eindelijk iemand met wie je fatsoenlijk kunt praten', verzuchtte de kleine Herman. Misschien moet je een gedachtekronkel kunnen maken zoals een cabaretier dat kan. Maar voor de meeste mensen is de goddelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest onbegrijpelijke abracadabra. Zelfs voor kerkelijk ingewijden. De meesten geloven het wel, op zijn best.

Nooit helemaal te begrijpen

Wie vandaag de dag de drie-eenheid wil verklaren, staat eigenlijk al met 1-0 achter. Het is net zo hopeloos als een grap uitleggen. Hier ligt meteen de kern van het probleem.

We zien de drie-eenheid als een kerkelijk leerstuk. Als iets dat je moet begrijpen voordat je het kunt aanvaarden. Maar dat is de omgekeerde volgorde. Eerst komt de aanvaarding, daarna begin je misschien te ontdekken wat het allemaal

betekent. En ja, daar moet je wel wat moeite voor doen. Vergelijk het maar met verliefd worden. Eerst word je het en pas later ga je gaandeweg begrijpen waarom. Zonder dat je het overigens helemaal kunt snappen. De liefde blijft iets onbegrijpelijks.

Zoals voor alle belangrijke geloofszaken geldt, is de drie-eenheid daarom in de eerste plaats een mysterie. Dat is wat anders dan een leerstuk. Een mysterie is een geheim dat je nooit helemaal doorgronden kunt. De oorsprong van het leerstuk (of dogma) van de drie-eenheid ligt niet voor niets in de liturgie. In de liturgie zing je boven jezelf uit, ook zonder dat je het helemaal begrijpt. Het is niet voor niets begonnen met de lofprijzing, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zeg daar maar Amen op.

Voor het museum

Als je wilt weten hoe het verder is gegaan, moet je de geschiedenis induiken.

Op de achtergrond spelen diepzinnige discussies in de eerste eeuwen van het christendom, over

*Mensen zijn verschillend en hebben elkaar
tegelijk nodig om mens te kunnen zijn.*

de verhouding tussen de personen van Vader en Zoon en de rol van de Geest daarbij. Interessant voor fijnproevers? Zeker, maar als het daarbij blijft, dan is de drie-eenheid niet meer dan een historische curiositeit. Rijp voor het museum van afgedankte dogma's?



Hoe God werkt

De grap - die Herman Finkers als kind al begreep - is dat de drie-eenheid in veel hedendaagse theologieën opnieuw in de belangstelling staat.

En dan vanwege de bijdrage die het kan leveren aan een actueel Godsbeeld. Aan de drie-eenheid

kun je goed aflezen hoe God 'werkt'. God is één (enig), maar altijd meer dan één alleen. Zie de drie-eenheid als een goddelijke dans, als de uitdrukking van een innerlijke beweging in het hart van het goddelijke. Op oude iconen is dat mysterieus verbeeld en zie je die beweging. God is op onderlinge communicatie en verbinding gericht. God of het goddelijke kan niet op zichzelf staan.

Deze herontdekte benadering sluit aan bij het oude idee dat de mens geschapen is naar Gods beeld (imago Dei in het Latijn). Dat begint al bij mannelijk vrouwelijk, verscheidenheid die elkaar aanvult, zoekt, wederzijds verrijkt enzovoort. Mensen zijn verschillend en hebben elkaar tegelijk nodig om mens te kunnen zijn. Geen mens kan alleen bestaan. we lijken wat dat betreft sprekend op God/het goddelijke.

De drie-eenheid wordt zo een geloofsartikel dat recht doet aan de bijzondere verhouding tussen God en mens en omgekeerd. Het laat zien dat onze menselijkheid bestaat in de goddelijke deugden van onderlinge verbondenheid en van communicatie in liefde. Maar misschien moet je het gewoon doen, om het echt te begrijpen.



Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Hoger dan de blauwe luchten

Het thema van de Knoopdienst op 7 mei jl.

Binnenkort is het Hemelvaartsdag. Maar wat is dat eigenlijk: 'de hemel'?

Netty Hengeveld vertelde een mooi verhaal over een koning, die gek was op schilderijen en in zijn kasteel nog ruimte had voor schilderijen die te maken hadden met de hemel.

Eén van het drietal schilders, dat hierover een schilderij voor hem maakte, schilderde twee handen. 'Want' zei hij 'volgens mij zijn we niet alleen na dit leven, maar ook nu al in goede handen, in die van God.'

Vooran in de kerk stonden drie schilderijen. Deze schilderijen zijn ook van wat mensen denken bij de hemel en gemaakt door bezoekers van dagactiviteitencentrum De Hoven.



Schilderij 'Bankje in de hemel' van Dini: Er is mij gevraagd hoe ik over de hemel dacht. In de hemel is het mooi en fijn. Er zitten mensen op een bankje en kijken naar beneden hoe wij het beneden doen. Alles rustig en tevreden, geen oorlog en pijn. Alles is fijn.



De schilderij met sterretjes van Alfons: Als ik naar de hemel kijk dan denk ik aan God, de sterren, de planeten, de maan, de zon en de engelen. Ik heb er veel plezier aan beleefd om dit schilderij te maken.



Schilderij met tekst, van Anke, Anita en N.N.: Als ik aan de hemel denk dan denk ik aan papa en mama en Sylvia mijn schoonzus.



Foto's schilderijen:
dhr. Braamskamp

Overdenking

Meditatie Psalm 131

door ds. Ada Endevelde

Vorige week was het dodenherdenking. We gedenken de soldaten, die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. We gedenken de slachtoffers die in deze oorlog vielen. Miljoenen mensen kwamen als toevallige slachtoffers om bij geweld tussen legers, miljoenen mensen waren doelwit en stierven door deportatie en kampen. In deze wereld van oorlog en geruchten van oorlog, is het vechten sindsdien niet afgelopen. Daarom heb ik vaak tranen in mijn ogen bij het zingen van het Wilhelmus. We vieren de vrijheid op zo'n klein reepje land aan de Noordzee. Hoe groot is onze vrede? We weten van oorlog, verder weg en dichtbij. Zoek je op internet naar hoeveel oorlogen er waren na de Tweede Wereldoorlog, dan raak je verzeild in een eindeloze lijst. Het viel me op dat een Bosnische vriendin het ook over voor en na de oorlog had, maar ze had het over de jaren '90. Het lijkt wel of iedereen zijn eigen oorlog heeft. Zoveel geweld. Daarom zoek ik naar een tekst in de Bijbel, die elk mens vrede kan geven. In Psalm 131 staat:

'Heer, niet trots is mijn hart,
Niet hoogmoedig mijn blik.
Ik zoek niet wat te groot is.
Voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht,
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.'

Gods kracht stijgt ver uit boven deze gemar telde wereld, ver uit boven geweld door mensen gemaakt. Deze tekst zegt dat hoe erg het ook is, we een plaats hebben in ons innerlijk, in onze ziel waar we bij altijd rust kunnen vinden. Tegen alles waar we bang voor zijn in de buitenwereld en ook alles waar we bang voor zijn in onszelf. Op veel plaatsen uit boosheid zich door geweld, vaak tegen onschuldigen. Voordat je gaat veroordelen, bedenk eerst hoe vaak we anderen geweld willen aandoen. Rust vinden we als we ook de woede in onszelf loslaten. Die woede is een van de brandhaarden van oorlog in de wereld. Rust vinden we en vrede, door beschuldigingen los te laten, ook het eeuwige: 'ja maar hij / zij / die ander is begonnen'.

Nee, mijn hart wil niet trots zijn. Ik zoek het kleine goede en groei in vrede. Wij en ik hebben nog een lange weg te gaan.

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdrometerweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres

KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

De felicitaties gaan deze keer naar dhr. W. Pronk en mevr. H.W. Pronk-Nijman, Huttenweg 14 in Miste en naar Herman Meerdink en Jolanda Meerdink-te Molder, Kloosterdijk 13. De heer en mevr. Pronk zijn op 24 mei 50 jaar getrouwd en Herman en Jolanda Meerdink vieren hun zilveren bruiloft op 28 mei. Van harte gelukkigewenst en nog vele gelukkige jaren samen.

Overlijden

Op 12 april 2023 is plotseling overleden mevr. Rieky Blekkink-Tieltjes in de leeftijd van 70 jaar. Elders in dit kerkblad vindt u haar in memoriam. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 19 april in de St. Joriskerk te Bredevoort. We wensen Johan, (schoon)-kinderen en kleinkinderen, verdere familie en allen die haar zullen missen veel sterkte toe bij dit verlies.

Ziekte

Mevr. Anna Huinink is binnen de Pronsweide verhuisd van een revalidatieafdeling naar groepswooning 3, Morgenzonweg 29-03, 7101 BH Winterswijk. We wensen haar al het goede toe op deze nieuwe plek.

We wensen allen die worstelen met hun gezondheid, veel kracht toe en beterschap, indien mogelijk. Ook voor mantelzorgers die zieken verzorgen en bezoeken, veel sterkte gewenst om vol te houden en positief te blijven. Allen die verdriet hebben om een overleden iemand, korter of langer geleden, veel troost toegewenst.

Doop

Op pinkstermorgen 28 mei hopen we Bryan Siebelink te dopen, geboren 22 oktober 2022. Zoon van Edwin en Karin Siebelink, broertje van Dhani. We wensen het gezin veel zegen en alle geluk toe met Bryan..

Ada Endevelde

Hemelvaart-wandeling

Op 18 mei a.s. (Hemelvaartsdag) om 09.30 uur willen we weer met elkaar gaan wandelen. Vorig jaar hebben we dat gedaan in het Klooster.

Dit jaar gaat de wandeling van bastion naar bastion om Bredevoort. Zo verkennen we de grenzen van ons stadje in een klein uur (dit is een schatting). We starten in het centrum, bij de St. Joriskerk op de Markt. We sluiten af met koffie in het Grachthuys, eerste kopje gratis.

Collectes en giften

Giften en Collectes maart

Kerk

Collectes in de dienst € 377,92
Collectes online diensten € 20,00
Giften via de bank € 20,00

Diaconie

Collectes in de dienst € 487,52
Collectes online diensten € 20,00
Gezamenlijke maaltijd € 160,50
Koffiedrinken € 23,20



Samen Eten

Op 13 juni hebben we voorlopig de laatste keer Samen Eten. Reden is dat we willen evalueren hoe het Samen Eten het laatste jaar gegaan is. Na de zomer willen we ermee doorgaan. Hebt u opmerkingen of vragen hierover: laat het weten aan iemand van de diaconie, Ada of Marjon. Bij de twee laatsten kunt u zich ook opgeven voor de maaltijd van 13 juni.

Uit de diaconie

Tijdens de Veertigdagentijd hebben we gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De opbrengst van de collecte was € 1.434,43. Een prachtig bedrag! Samen met de aanvullende gift van € 1.000 van de diaconie hebben we een bedrag kunnen overmaken van € 2.434,43. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met Pinksteren willen we in Bredevoort collecteren voor 'Actie Vakantietas' en 'Zomeractie'.

De vakantietasjes zijn bestemd voor kinderen die opgroeien in een gezin dat afhankelijk is van de voedselbank, of dat het anderszins financieel moeilijk heeft. De kinderen krijgen een tasje met inhoud, dat past bij hun leeftijd. Met de Zomeractie krijgen volwassenen uit dezelfde doelgroep een tegoedbon voor een supermarkt. Mensen bekend bij het 'meedoen-pakt' kunnen zichzelf hiervoor opgeven. Ze krijgen een e-mail.

U kunt ook adressen opgeven van mensen die een extraatje kunnen gebruiken (zie artikel van DHA - Diaconale Hulp Aalten - elders in dit KerkVenster).

In een volgend kerkblad hopen we ook met een foto te laten zien wat de inhoud is van zo'n tasje. Inhoud en tasje zijn dit jaar wat aangepast vanwege opmerkingen van lezers van KerkVenster. Dank daarvoor!



't Winkeltje

Voor 't Winkeltje in 't Koppelhuis is een tweedehands paspop aangeschaft door de diaconie. 't Winkeltje is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er worden tweedehands (en dus duurzame) kleren verkocht.

Actie Vakantietas en Zomeractie voor de minima in gemeente Aalten

Ook dit jaar is er weer een Actie Vakantietas en een Zomeractie in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.

Deze worden georganiseerd door het Meedoenpact Aalten en de kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo verenigd in de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA).

Voor kinderen tot en met 14 jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, gaan we een tas vullen met 'leuke' dingen waar ze in de vakantieperiode mee kunnen spelen, aangevuld met iets lekkers. De ouders ontvangen een tegoedbon van € 30,00 om levensmiddelen te kopen bij een van de plaatselijke supermarkten.

Bij de zomeractie ontvangen gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen een tegoedbon van € 30,00, eveneens te besteden bij een van de plaatselijke supermarkten.

Dit alles met als doel om de gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen een extraatje te geven in de vakantietijd. In de week voor de zomervakantie gaan we de vakantietasjes en/of bonnen bezorgen.

Aanmelding voor 23 mei

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze acties óf als u gezinssituaties van anderen kent die u door wilt geven, doe dit dan voor 23 mei.

Voor de aanmeldingen ontvangen wij graag de volgende gegevens:

- Naam, adres, woonplaats
- Aantal kinderen van 0-14 jaar (met vermelding geboortejaar)

De aanmelding kunt u doen via info@meedoenpactaalten.nl.

Er zal strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens worden omgegaan.

Actie financieel ondersteunen

Om u een indruk te geven: vorig jaar zijn er in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo op 148 adressen een vakantietasje en/of cadeaubon bezorgd. De verwachting is dat er op dit moment meer gezinnen in armoede leven dan vorig jaar, waardoor het aantal opgaven wel eens hoger uit zal kunnen vallen.

Deze acties kosten geld. Wij willen dan ook een beroep op u doen om de actie financieel te ondersteunen. Dit kan als volgt.

U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten): NL24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten o.v.v. Actie Vakantietas en Zomeractie.

Alvast hartelijk dank!



Wat hij meeneemt



De zoekende wijzen.

Het zijn vooral vragen die Wim stelt: 'Wie, wat, waar, wanneer, hoezo, waartoe, waardoor? Wat is waar? Wat is waarheid? Wie heeft er gelijk? Hoe weet je nou wat het goede is? Als iets goed is voor de ander, is dat dan ook goed voor jezelf? Of als je het andersom zegt: als je weet voor jezelf dat iets goed is, is het dan ook goed voor die ander? En dan vraag ik me weer af waarom, waartoe ik zo twijfel door zoveel vragen te stellen. Als ik alles bevrage, waardoor kom ik er dan niet uit?

Het is moeilijk om het klein te houden, want te klein maak je van de mens weer zo iets nietigs. Of is het juist proberen om het concreet te houden, wat zoek je precies als je gaat zoeken. Ik ben er wel van overtuigd dat een mens creatief is en in staat om oplossingen te bedenken. Ook al zie je door de eeuwen heen dat sommige oplossingen negatieve gevolgen hebben, maar de mens blijft proberen. Nu kan je aan al die kleine initiatieven zien als voedselbos, groentetuinen, kringloop landbouw dat mensen trachten een andere weg in te slaan.

Het is ook mooi om te zien hoe veerkrachtig mensen zijn. Mensen bedenken hoe we beter beschermd kunnen worden bij natuurrampen, door dijken of aardbevingbestendige gebouwen. Mensen ontwikkelen nieuwe methoden om iedereen te kunnen voeden en trachten oorlogen te voorkomen. Mensen tonen veerkracht als ziekte en lijden hun zwaar getroffen heeft. Mensen zijn voortgekomen uit Gods schepping. Ik zie God als alomvattende, tevens niet te vatten. 'Zijn naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn', aanwezig in mij, misschien het 'Begin': de schepping. Na die schepping moeten wij mensen er vorm en inhoud aan geven.'

Wim vertelt verder over zijn zoeken. Samen met zijn vrouw nemen ze deel aan de bezinning in de Advent- en Vastentijd, bezoekt verschillende kerken, geniet van zingen waarbij het soms de melodie is, soms de teksten. Zonder het aanbod, het bestaan van al die verschillende vormen, zou hij er geen gebruik kunnen maken om het moment van geloven weer te kunnen ervaren. 'Neem ik wel genoeg tijd?' is alweer een nieuwe vraag die opkomt. Het is zijn levendig houden van zijn geloof wat hem voortdurend doet bevragen. God is ongrijpbaar, net zoals zijn zoekproces. Het is duidelijk dat hij zijn vragen meeneemt.

Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

U kunt elke eerste vrijdag
van de maand tussen
17.00 uur en 18.00 uur
collectemunten kopen in
zaal 2 van de Zuiderkerk
(via de hoofdingang).
Daar is een pinapparaat
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting

Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl

Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVVD Aalten
o.v.v. Zending en/of
WereldDiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Dankbare herinnering



De kerkenraad ontving het bericht dat op 30 april is overleden, in de leeftijd van 75 jaar, Jan van Pijkeren, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig op ds. van Pijkeren een beroep mogen doen. Dankbaar herinneren wij hem om zijn warme persoonlijkheid en manier van werken die van grote wijsheid en betrokkenheid getuigde. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Namens de Protestantse
Gemeente Aalten,

Gerard Helmink (voorzitter)

Giften en collectes

Gift ontvangen op het kerkelijk bureau:

Ontvangen via Joke van Lochem € 10,00

Via de bankrekening van de diaconie zijn ontvangen:

Voedselbank € 100,00 en € 150,00
Armoede bestrijding € 250,00
Gift € 25,00
Collectegelden 2 X € 50,00

In het volgende KerkVenster komt
er weer een uitgebreid overzicht.

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD

Ontvangen via:

Bert Helmink € 30,00
Aly Korthout € 30,00
Hermien Heinen € 20,00

Stand van zaken kerkgebouwen



Eind januari en medio februari hebben we als kerkenraad een tweetal gemeenteavonden georganiseerd. Op de eerste avond hebben we u meegenomen in de plannen rondom het verbouwen van de Oude Helenakerk. De tweede avond stond in het teken van luisteren. Luisteren naar antwoorden op vragen als 'Hoe lang willen we nog met twee gebouwen verder?' en: 'Stel dat we ook toe kunnen met één gebouw, wat is dan verstandig en wanneer?'

Over beide avonden heeft u kunnen lezen in KerkVenster. De afgelopen tijd zijn beide gemeenteavonden geëvalueerd in de kleine kerkenraad en in de grote kerkenraad. Dit laatste hebben we gedaan in de zogenaamde klankbordgroepen. Ambtsdragers van Noord en Zuid kwamen bijeen en hebben in een kleine setting uitgebreid stilgestaan bij beide avonden. Beide klankbordgroepen hebben adviezen meegegeven waaronder het opstellen van een stappenplan voor hoe nu verder. De kerkenraad gaat zich hier nu op voorbereiden. Ondertussen blijven de kerkrentmeesters in overleg met Stichting Gelderse Kerken om te komen tot een conceptovereenkomst die te zijner tijd zal worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

*Kerkenraad Protestantse
Gemeente Aalten*



Diaconale rondgang 2023

Nu de maand mei weer op de kalender staat, gaan we ons als diaconie weer voorbereiden op de jaarlijkse collecte. Vorig jaar was de opbrengst wat minder maar toch hebben we heel veel kunnen doen in het afgelopen jaar. En dat die hulp altijd weer erg nodig is, blijkt wel uit de vele bedankjes die we vanuit allerlei organisaties en stichtingen of kerkelijke instanties ontvangen.

Na de coronatijd leek het wel of de problemen steeds meer toenamen. Door allerlei conflicten in de wereld nam het aantal hulpvragen enorm toe. We proberen als diaconie altijd via kleine stichtingen hulp te bieden, dit om een beetje overzicht te houden wat er met het door ons gedane donaties gedaan wordt.

Dat dit werkt, blijkt wel steeds weer als we een terugkoppeling ontvangen van de desbetreffende hulporganisatie.

Voor grotere rampen zoals de aardbeving in Turkije kiezen we toch voor de wat grotere organisaties als het Rode Kruis, Unicef, Artsen zonder Grenzen enz. De grote organisaties gaan toch vaak heel gericht te werk door hulp te bieden waar dat het hardst nodig is. In Aalten zijn we als diaconie actief door het ondersteunen van plaatselijke acties om de toegenomen armoede wat te verlichten. Dit gebeurt vaak onder de noemer van de gezamenlijke Raad van Kerken.

De sinterklaas- en kerstcadeautjes zijn daar een mooi voorbeeld van, maar ook het leveren van een schoonmaakpakket was daarvan een onderdeel dit jaar. Heel vaak gebeurt die ondersteuning anoniem want ook op de scholen wordt hulp geboden door te helpen bij het aanschaffen van een computer of het mogelijk maken van deelname aan een schoolreisje.

En dat die hulp echt nodig is, blijkt ook wel uit het feit dat de gemeente Aalten steeds vaker overleg voert met de werkgroep gemeentediaconaat en sociaal diaconaat om ook in onze gemeente te kunnen bijspringen waar dat nodig is. Ook de hulp aan de Oekraïners is daar een voorbeeld van. Stichting Present deed een beroep op de diaconie om een tuin te helpen opruimen. Een aantal vrijwilligers heeft op een zaterdag de handen uit de mouwen gestoken. Zo proberen we hulp te bieden op allerlei manieren.

De vakanties voor ouderen via IKA en de vakantie-weeken voor de jeugd zijn ook enorm in trek. Ook hier zijn een aantal vrijwilligers druk bezig om dit te realiseren. Natuurlijk zijn we als diakenen ook aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal en bij de wekelijkse kerkdiensten om de collecte te organiseren. De groep Hulp Ver Weg Dichterbij houdt zich bezig met allerlei hulpvragen vanuit de hele wereld en via allerlei projecten wordt hulp geboden. Ook de zendingsdoelen zijn daarvan een onderdeel.

Tot slot: Een deel van de opbrengst wordt ook verkregen door het beheer van landbouwgronden, een niet weg te denken onderdeel van de diaconie.

De verslagen van bovenstaande projecten kunt u altijd vinden in het verslag in KerkVenster. Zoals u ziet, een hele lijst van activiteiten die wij niet voort kunnen zetten zonder uw steun. Geef daarom gul aan de collecte dit jaar.

Rudi ter Maat
voorzitter diaconie Aalten

Trainingsprogramma en startkapitaal



Stichting Sengerema is een Tanzaniaanse Stichting die ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Stichting Sengerema biedt sinds 2008 Tanzaniaanse jongeren een duurzame oplossing om aan de armoede te ontsnappen, door het opstarten van een eigen bedrijfje. Er is in Tanzania een enorm tekort aan werkgevers en ondernemers, als motor van de economie en bestrijding van de armoede.

Jaarlijks organiseert de stichting voor een groep jongeren een intensief opleidings- en trainingsprogramma, een startkapitaal en begeleiding na de start van hun eigen onderneming. Educatie is een belangrijk deel van ons programma. Samen met het startkapitaal kunnen de deelnemers hierdoor een eigen bedrijfje starten en succesvol continueren. Het verstrekte startkapitaal (dit is een lening en geen gift) moet door de jongeren in maximaal vier jaar worden terugbetaald. De terugbetalingen worden opnieuw in de opleidingsprogramma's geïnvesteerd.

Stichting Sengerema werkt inmiddels in meerdere plaatsen met (groepen) jongeren. Overal volgens dezelfde aanpak en met hetzelfde doel. Per locatie wordt jaarlijks een groep van 60 jongeren opgeleid en een groep van ca. 20 ondernemers opgestart. Nadat er ca. 4-5 jaargroepen zijn gestart en er voldoende lokale capaciteit is opgebouwd (trainers, toegang tot kapitaal, coaches en projectmanagement) wordt het dan duurzame programma overgedragen aan de lokale organisatie. Sengerema heeft inmiddels de beschikking over een team van 14 jonge Tanzaniaanse trainers/coaches. Dit zijn jonge ondernemers, die in onze programma's opgeleid en succesvol met hun onderneming aan de slag zijn gegaan. Deze ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander opleiden en coachen. Met name dit team zorgt voor de opleiding van nieuwe ondernemers en de begeleiding na de start.



Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd ?

Installatie van solar pomp en afronding bouw 'Farmhouse' in Misungwi

Het project Misungwi kent een infrastructuur- en een trainingscomponent. De infrastructuur is nodig om onze trainingen te ondersteunen en de opstartende ondernemers te faciliteren. In 2022 zijn diverse onderdelen van het farmhouse-project gerealiseerd en is een solar pomp geïnstalleerd.

De solar pomp is geïnstalleerd en kan met behulp van zonne-energie een kleine 6000 liter water per dag pompen. Dit bespaart ons én de ondernemers gemiddeld 3-4 liter benzine per dag. Goed voor de natuur én de portemonnee! De solar pomp is de eerste stap van ons watermanagementproject, dat we samen met studenten van de Technische Universiteit Delft ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Het farmhouse dient als woon- en leef-accommodatie voor de ondernemers en studenten van ons agriculture en livestock project. Doelstelling is om een leefomgeving te creëren waar het fijn vertoeven is, dichtbij de farmlocaties en waar de verschillende deelnemers elkaar kunnen helpen, adviseren en stimuleren wanneer nodig. Het farmhouse is inmiddels opgeleverd en verschillende deelnemers zijn er al ingetrokken. In de oogsttijd dient het ook als verzamelplaats voor dagarbeiders en afnemers.



Koninklijke onderscheiding voor twee van onze gemeenteleden

Foto's: Jan Oberink

Op 26 april jl. werden Thea Nijland-Herder en Martie Balke 's ochtends verrast met een bezoek van onze burgemeester Anton Stapelkamp. Hij nodigde hen uit om samen met hun geliefden te komen naar de Oude Helenakerk waar de officiële uitreiking van de decoraties zou plaatsvinden. Beide zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zowel Thea als Martie hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor verschillende organisaties in onze gemeente Aalten. Beide hebben ze zich ook jarenlang ingezet voor onze Protestantse Gemeente.

Bij deze willen wij hen nogmaals van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding en bedanken voor het vele werk dat zij hebben gedaan en nog doen voor onze gemeente.

Namens de kerkenraad en al onze gemeenteleden,

*Harm Hoftiezer, voorzitter kerkrentmeesters
Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad*



Wat altijd is geweest

Lied 689 uit het Liedboek

**Wat altijd is geweest,
het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.**

*Toegelicht door dr. Oane Reitsma, predikant
van de Protestantse Gemeente Enschede*

Dit pinksterlied van Huub Oosterhuis is sinds 1967 in verschillende, vooral katholieke, liedbundels verschenen en in 2005 in Tussentijds. Het heeft verschillende tekstvarianten en melodieën gekend. Die uit het Liedboek-2013 wijkt enigszins af van die van Tussentijds. Dat dit lied in de breedte van de kerk (nog) niet tot de meer bekende pinksterliederen hoort, wekt verbazing, omdat het alle kenmerken vertoont van waar een mooi kerklied aan voldoet: een goed te zingen melodie en rijke, aansprekende beeldspraak.

Lied van vandaag en morgen

De ondertitel van het lied is 'lied van vandaag en morgen'. Echter, het begint al in het verleden ('wat altijd is geweest'), of beter gezegd: van eeuwigheid aan bij God. Alle tijden, die 'van den beginne', die van hier en nu, en die van Gods toekomst worden in dit lied samengebonden op de pinkstermorgen. Theologisch wijst dat naar de Geest die over de wereld wordt uitgestort, maar al vanaf het begin bij God is. Zo blijft Gods eeuwig-

heid een vertrouwde basis onder alle tijden die wij meemaken.

De eerste strofe gebruikt de klassieke Bijbelse beelden voor de Geest: wind en vuur. Verrassend is dat de mensen niet alleen de wind van Gods geest inademen, maar ook het vuur, zodat hun gelovig hart in hartstocht ontbrandt. Als we ons afvragen waar die geest dan te vinden is, geeft het lied vele antwoorden, omdat die geest niet op één plek te vinden is: hij is in de stilte, maar ook in de mensen die we tegenkomen.

Eigenlijk representeert iedere strofe één fase in de tijd. Strofe 1 gaat over de tijden dat God in de stilte sprak (de paasnacht ook!) en de Geest die actief naar ons zoekt – wij hoeven niet eens op zoek naar hem. Strofe 2 gaat over ons, hier en nu. Het vertelt ons dat de toekomst (die *ons* verwacht! – niet die 'wij verwachten') meer en meer in ons komt, als wij 'zijn bestaan' leven. Met andere woorden: de Geest werkt in ons aan Gods nieuwe wereld. En strofe 3 gaat over 'als alles is volbracht', dat wij dan alleen een taal van hoop en vrede met elkaar spreken en Hij een nieuw gezicht geeft aan wat nu duister is en licht.

De Geest en Christus

De Geest waarvan in dit lied sprake is, is de Geest die door God wordt uitgezonden, maar is ook heel sterk de Geest van Jezus Christus. In alle drie coupletten zijn er impliciete verwijzingen naar Christus: die ons als mens tegenkwam, die wij na zijn hemelvaart 'van verre aanschouwen' en die zei: 'alles is volbracht' en zijn woorden waar maakte. Zo blijven Vader, Zoon en Geest in dit lied nauw verbonden, op een Bijbels-poëtische manier – al heeft het Liedboek ervoor gekozen dat uitdrukkelijker te maken door 'Geest'

met een hoofdletter te schrijven. Wellicht had Oosterhuis het nog breder bedoeld dan alleen Bijbels-theologisch.

Behalve naar het Nieuwe Testament zijn er ook talloze verwijzingen naar het Oude Testament: God spreekt zonder geluid (Ps. 19), Hij peilt ons hart (Ps. 139), de stok die ons regeert zal zijn gebroken (Jesaja 9:3).

Hoewel de geest in ons werkt, maakt dat de mens niet passief, integendeel: Gods woord vraagt (ons) antwoord (strofe 1). De Geest zet ons daartoe aan.

Melodie

Hoewel de melodie (van Bernard Huijbers) in eerste instantie voor psalm 19 geschreven is, en dus niet voor dit lied, kan ik mij toch niet aan de indruk onttrekken dat in de beweeglijkheid ervan de vlammen van het pinksterfeest terug te herkennen zijn.

Bron: petrus.protestantsekerk.nl



Voorjaarsmiddag 2023

Tekst: Joke Rutgers - Foto's: Jan Oberink, internet



Op woensdag 19 april was de voorjaarsmiddag voor zeventigplussers uit onze gemeente. Dit jaar werd het voor de eerste keer georganiseerd voor de hele gemeente en niet per wijk, zoals dat met de kerstmiddag gebeurt.

Er was een grote opkomst, 't Romienendal zat bijna vol. Driehonderd mensen hadden zich opgegeven, het maximale aantal.

Nadat iedereen van koffie of thee met een plak cake was voorzien, opende Rinske Jentink, de voorzitter van de bezoekdienst, de middag met een overdenking 'De zon wil ook door kleine raampjes schijnen'.

Daarna trad het duo Een & Ander, Erik en Anita, voor ons op. Zij hadden een vrolijk muzikaal cabaretprogramma. Veel liedjes zijn hertaald naar het Nedersaksisch. Veel sketches spelen zich af in de Achterhoek, bijvoorbeeld: 'Met de trein van Wenters naar Zutphen', 'Met de fietse deur de Achterhoek' en 'Boer zoekt vrouw'. Er werd veel gelachen, het was een ontspannend middagje. Rinske sloot de middag af met een gedicht van Toon Hermans getiteld: 'Terugblik'.

Voordat men naar huis ging was er nog koffie of thee met een broodje kroket.



Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. Ze is getrouwd met Bart en moeder van Lydia (21), Noah (19), Thalita (18) en pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (13).

Mijn kind doet dat niet

'Je eet je brood netjes op. Je gooit het niet in de prullenbak op school.' hoor ik mezelf tegen de kinderen zeggen.

De beelden van jaren geleden, toen ik op de middelbare school zat, staan nog helder op mijn netvlies. Geregeld zag ik een prullenbak op school waar hele boterhammen in lagen. Geen restjes of korstjes maar complete boterhammen, geen hap van genomen. Alsof iemand zijn broodtrommeltje gewoon leeg had gegooid. En ... waarschijnlijk was dat ook zo. En waarom?

Ik kon me meerdere redenen indenken: mama of papa heeft voor kindlief brood gesmeerd en er beleg op gedaan dat het niet lekker vindt. Of het brood zelf vinden ze niet lekker. Of ... misschien wel de belangrijkste: de aanbiedingen in de kantine op school zijn zoveel verleidelijker en lekkerder dan die paar boterhammen. Ja, dan maar in de prullenbak ermee. Zo te zien was diegene ook niet de enige want thuis komen met je brood is geen optie. Dan moet je weer van alles



uitleggen. En als je zo'n moeder hebt zoals ik, dan moet je als je thuis komt alsnog je brood opeten of krijg je het de volgende dag gewoon weer mee. Want ... eten weggooien ... daar doe ik niet aan.

Naast het feit dat ik ben opgevoed door een naoorlogse generatie, die van hun ouders weten wat honger en gebrek is en dus niets weggooien, ken ik zelf mensen die moeite hebben om rond te komen. Bovendien zien we geregeld de beelden uit andere delen van de wereld van mensen die letterlijk van de honger omkomen. Mijn kinderen weten dat en gooien hun brood niet weg. Dat dacht ik tenminste ...

Terwijl ik niets vermoedend een grote plantenpot uit de schuur pak om bolletjes in te doen omdat het voorjaar eraan komt, zie ik tot mijn grote ver-

bazing bruine stukjes onder in de pot liggen. Ik neem de pot mee naar buiten en kijk nog eens goed ... 'nee, dit is niet waar', denk ik. Ik kan mijn ogen bijna niet geloven. Onder in de pot liggen stukjes brood. Vooral broodkorsten. Oké ... eerlijk is eerlijk, ze liggen niet in de prullenbak op school en het zijn geen hele boterhammen, maar toch ...

Nadat ik van mijn verbazing en schrik bekomen ben, moet ik hard lachen. Het is wel heel inventief! Ik ben even zo'n moeder die denkt: 'Mijn kind doet dat niet' en er dan keihard achterkomt dat haar kind dat ook doet. En als ik de stukjes brood hier vindt ... waar dan nog meer? Voorzichtig ga ik verder op zoek in de schuur ... Ja, mijn kind doet dat ook.



We zijn weer begonnen

De lijntjes voor de pluktuin zijn gezet.

De singel met meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, rozebottel, mispel, enz. is aangelegd.

Het mag weer groeien en bloeien.

Gea Evenhuis



Diversiteitsdienst

In vervolg op de Pride-viering in juni vorig jaar, tijdens de Pride-maand van de Achterhoek, is er op zondag 14 mei (moederdag) een diversiteitsdienst in de Zuiderkerk. Aanvang: 09.30 uur.

Het belooft (weer) een mooie viering te worden. Het koor Friends uit Lichtenvoorde zal onder leiding van Johan Klein Nibbelink muzikale medewerking verlenen. Na de dienst gezellig napraten met koffie, thee of soep met een broodje. Iedereen is van harte welkom!

Op woensdag 7 juni is er in het kader van de Pride-maand vanaf 19.30 uur een ontmoetingsavond gepland voor mensen uit de LHBTIQ+ groep in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 in Aalten. Van harte welkom!

ds. Elizabeth van Deventer

Belijdenisdiensten

Op **21 mei om 10.00 uur** in de Zuiderkerk zal Eline Groot Nibbelink belijdenis doen. In de dienst werkt mee haar Black Gospelkoor Benediction uit Enschede, onder leiding van André Bijleveld.

Op **Pinksterzondag, 28 mei, ook om 10.00 uur** in de Zuiderkerk zal Maaïke van den Brink belijdenis doen. Dat wordt een bijzondere LeF-dienst, samen met 'Arise!'.

belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen
belijdenisdoen



NooTzaak speelt Johnny Cash



CREATED BY VECTORPORTAL.COM

Hemelvaartsdag Aalten 2023

Dauwtrappen of een kerkdienst bijwonen?

Donderdag 18 mei 2023 is het Hemelvaartsdag. Traditioneel wordt er dan in een buurtschap een kerkdienst gehouden. Dit jaar is dat op de Haart bij 'De Ringkamp' aan de Huiskermatedijk.

Voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en De Esch Bloazers zorgen voor de muzikale ondersteuning. De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur en ook na de dienst is er koffie en thee. Het krentenbrood zal ook dit jaar niet ontbreken. De collecte is bestemd voor het jaarproject van de diaconie: Moldavië. Dit wordt kort toegelicht door iemand van werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij.

Voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet. Op de pagina van 'Andersumme' lees je waar je kunt starten.

Voor het dekken van de onkosten staat er een 'karnemelkbusje'.

Voor de fietsliefhebbers is er een route met een omweg naar De Ringkamp. Deze route kun je

afhalen bij gebouw Elim tussen 08.30 uur en 08.45 uur. Iedereen is van harte welkom. De dienst is niet te volgen via de Kerkradio en/of KerkBeeld.

de voorbereidingscommissie

Lees ook Andersumme voor meer informatie. Samengevat:

- Wat?** Een speurtocht met verrassingen
- Voor wie?** Kinderen van groep 1 t/m groep 8
- Wanneer?** Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei
- Hoe laat?** Vertrek om 09.00 uur bij het Jongerenhuis, aankomst aan het eind van de kerkdienst bij De Ringkamp (Haart)

Graag even opgeven!

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: NooTzaak duikt in het repertoire van Johnny Cash en gaat met het gekozen materiaal een Regenboogdienst vullen. De voorbereidingen zijn begonnen en uit het uitgebreide aanbod van liedjes is een keuze gemaakt. Zowel het populaire gedeelte als de gospels komen aan bod. Ook het veelbewogen leven van 'The man in black' komt aan de orde. Hoogte- en dieptepunten van een man die met zijn prachtige donkerbruine stem velen wist te roeren. Hoewel het zeker geen man was van onbesproken gedrag, speelde het geloof een belangrijke rol in zijn leven. Hij putte daaruit inspiratie voor talloze liedjes die nog steeds tot de verbeelding spreken. Wij zien ernaar uit om deze voor het voetlicht te brengen.

Dus zet maar vast in de agenda:

11 juni, dienst van Kerk in Uitvoering met NooTzaak en Folkert de Jong.

Thema: **Johnny Cash**. Locatie: Zuiderkerk.

Namens de voorbereidingscommissie,

Harry Eenink



Op 4 juni, om 09.30 uur, is Niek Brunsveld de voorganger in de Oude Helenakerk. Omdat het alweer zeven jaar geleden is dat hij hier voorging, frissen we de kennismaking nog even op.

Naam: Niek Brunsveld

Gemeente(n): Ik woon in Est, in de Betuwe, samen met mijn vrouw Natalie. Na de predikantsopleiding ben ik gepromoveerd in de godsdienstfilosofie aan de Universiteit Utrecht.

Tegenwoordig ben ik teamleider onderzoeks- en innovatiebeleid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ga ik regelmatig voor in kerkdiensten, met name in de Betuwe, en rond Den Bosch en Utrecht. In Aalten ben ik al enkele keren voorgegaan, en ik kende Aalten en omgeving altijd al goed omdat mijn (groot)ouders uit Aalten (Kappers) en IJzerlo (Brunsveld) komen.

Neem en lees

Mei 2023

Vrijdag	12	Psalm 26
Zaterdag	13	Jakobus 1:1-18
Zondag	14	Jakobus 1:19-27

Maandag	15	Jakobus 2:1-13
Dinsdag	16	Jakobus 2:14-26
Woensdag	17	Psalm 68:1-19
Donderdag	18	Hemelvaartsdag Psalm 68:20-36

Vrijdag	19	Jakobus 3:1-12
Zaterdag	20	Jakobus 3:13-18
Zondag	21	Psalm 39

Maandag	22	Jakobus 4:1-10
Dinsdag	23	Jakobus 4:11-17
Woensdag	24	Jakobus 5:1-6
Donderdag	25	Jakobus 5:7-12

Vrijdag	26	Jakobus 5:13-20
Zaterdag	27	Psalm 119:1-8
Zondag	28	Pinksteren Psalm 119:9-16

Maandag	29	Spreuken 23:1-11
Dinsdag	30	Spreuken 23:12-21
Woensdag	31	Spreuken 23:22-35

Juni 2023

Donderdag	1	Spreuken 24:1-12
Vrijdag	2	Spreuken 24:13-22
Zaterdag	3	Spreuken 24:23-34
Zondag	4	Trinitatis Psalm 119:17-24

Maandag	5	Spreuken 25:1-10
Dinsdag	6	Spreuken 25:11-20
Woensdag	7	Spreuken 25:21-28
Donderdag	8	Psalm 119:25-32
Vrijdag	9	1 Timoteüs 1:1-11

Mooiste Bijbelverhaal:

Een van mijn favoriete Bijbelteksten is het verhaal over de bruiloft te Kana, Johannes 2, vers 1-11. In een notendop vertelt de evangelist daar wat er in zijn evangelie staat te gebeuren en in welk licht we dat moeten zien: op de bruiloft van God met zijn volk is Jezus de wijn die vloeit uit de reinigingsvaten, die mensen tot elkaar en tot God laat komen door ons weer zicht te geven op waar het om gaat: een leven met de Eeuwige, met elkaar, in vrede en recht.

Mooiste lied:

Een lied dat ik erg mooi vind is 'Daar komt een man uit Nazaret', een lied op tekst van Karel Deurloo en op muziek van Jetty Podt, lied 533 in het Liedboek 2013. Karel Deurloo komt uit de 'Amsterdamse School'. Daar wordt in de bijbeluitleg veel nadruk gelegd op het verhaal binnen de bijbel en hoe je dat verhaal vervolgens vertelt. Dat komt mooi terug in het refrein van dit lied:

*'In Galilea zien we Hem
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen
in Galilea moet je naar Hem vragen.'*

De melodie is niet makkelijk maar zodra je hem te pakken hebt, wel erg aantrekkelijk. Er is ook een mooie jazz-uitvoering waarop de dochter van Karel Deurloo, Hermine Deurloo, mondharmonica speelt.

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Knuvers-Lammers, Manschotplein 4
- mevr. Te Brinke-Beernink, Koeweide 114



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

- Donderdag 18 mei
- Donderdag 25 mei

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

- Donderdag 1 juni

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!



Weeksluitingen



Zaterdag 13 mei 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. D. van de Wal

19.00 uur: **Beth San**
Evangelisatiekoor

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 14 mei 2023

St. Joriskerk
09.30 uur: ds. W. Onderwaater - Aalten
collecte: Kerk en Diaconie

Kerkdiensten Aalten



Zondag 14 mei 2023

Zuiderkerk
09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Binnenlands diaconaat en Kerk

Oude Helenakerk
R.K. Viering
09.30 uur: Hans de Graaf - RK-Mariaviering

Donderdag 18 mei 2023- Hemelvaart

09.30 uur: Wandeling vanaf
de St. Joriskerk

Donderdag 18 mei 2023 - Hemelvaart

De Ringkamp - Openluchtdienst
10.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Moldavië

Zaterdag 20 mei 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
dhr. B. Brethouwer

19.00 uur: **Beth San**
ds. D. van de Wal

Zondag 21 mei 2023

St. Joriskerk
09.30 uur: ds. J.T. Parmentier - Winterswijk
collecte: Kerk en Diaconie

Zondag 21 mei 2023

Zuiderkerk
10.00 uur: ds. F. de Jong – *Regenboog-
belijdenisdienst m.m.v.
Black Gospelkoor Benediction*
collecte: Missionair werk en Kerk

Oude Helenakerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Missionair werk en Kerk

Zaterdag 27 mei 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. C. Maris

19.00 uur: **Beth San**
dhr. L.H. Fles

18.00 uur: **Ambthuis Bredevoort**
ds. P. Speelman

Zondag 28 mei 2023 - Pinksteren

St. Joriskerk
09.30 uur: ds. A.G. Endevelt
collecte: Diaconie (voor Actie Vakantie-
tas en Zomeractie, voor mensen
in financiële nood) en Kerk

Zondag 28 mei 2023 - Pinksteren

Zuiderkerk
10.00 uur: ds. F. de Jong –
LeF- Belijdenisdienst m.m.v. Arise
collecte: Zending en Kerk

Oude Helenakerk
09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Zending en Kerk

Zaterdag 3 juni 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. P. Speelman

19.00 uur: **Beth San**
mevr. R. Jentink

Zondag 4 juni 2023 - Trinitatis

St. Joriskerk
09.30 uur: ds. H. Makkinga - Doetinchem
collecte: Kerk en Diaconie

Zondag 4 juni 2023 - Trinitatis

Oude Helenakerk
09.30 uur: dr. Niek Brunsveld
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.



www.kerkvenster.nl



Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

13 mei	dhr. M.J. van Dommele Halteweg 19, 7122 MC	26 mei	mevr. E.W.Th. Schriemer-Kort Schooldijk 15, 7122 LX	2 juni	mevr. E.G. Hengeveld-van Lochem Servatiusstraat 5, 7121 EN
15 mei	mevr. D. Wamelink-Ruessink, Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort	26 mei	mevr. J. Postmus-Willems Keizersweg 26, 7121 GR	3 juni	mevr. W.J. van Malsen-ten Have Stationsstraat 67, 7122 AS
15 mei	dhr. N. Soede Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH	27 mei	mevr. G.J. Jolink-Colenbrander Steengroeveweg 1/A, 7122 LT	3 juni	mevr. H.J. Somsen-Gussinklo Schooldijk 2/A, 7122 LX
17 mei	dhr. B.H. ter Maat Stationsstraat 29, 7122 AS	27 mei	mevr. G.H. Wensink-Somsen Gendringseweg 36, 7122 LV	4 juni	mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer Ludgerstraat 19/02, 7121 EG
18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert Boompkampstraat 7, 7121 EP	28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink Hoge Veld 105, 7122 ZP	4 juni	mevr. A.G. Heijink-Walvoort de Egge 63/012, 7051 AK Varsseveld
18 mei	mevr. F.G. Kraaijenbrink-Ebbers Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD	28 mei	dhr. H.J. Arentsen Oranjelaan 27/4, 7121 CA	4 juni	mevr. A.J. Stronks-Voskuil De Hoven 21, 7122 BJ
18 mei	mevr. I.J. Luijmes-Ebbers Jupiter 40, 7122 XN	28 mei	dhr. G.J.A.H. te Brake Geurdenstraat 15, 7122 CG	5 juni	mevr. H.J. Wensink-ter Maat Heelweg 51/3, 7091 BT Dinxperlo
20 mei	dhr. W.A. Maarsingh Polstraat 6/A, 7121 DH	28 mei	dhr. A. Grievink Kostersweide 35, 7121 HH	5 juni	dhr. F.H. de Bruijne Dijkstraat 2, 7121 ET
20 mei	dhr. B.A. Brethouwer Barloseweg 18, 7122 PV	29 mei	dhr. B.H. Klijn Hesselink Welinkweg 6/A, 7122 PL	5 juni	mevr. B.W. Jansink-Westrum Molenkamp 68, 7121 WG
21 mei	mevr. G.F. Grevers-Winkelhorst Tubantenstraat 46, 7122 CS	29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof Hoge Veld 115, 7122 ZP	6 juni	dhr. S.F. Zeilstra Tubantenstraat 1, 7122 CN
22 mei	mevr. E.G. Jansen-Helmink Damstraat 55, 7121 AX	29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM	6 juni	mevr. J.H. te Roele-Veldboom Buninkdijk 6/A, 7121 LG
24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman Ambthuiswal 1/15, 7126 BC Bredevoort	30 mei	mevr. A.J. Boom-Lankhof Sniedersweide 1, 7123 AJ	7 juni	mevr. J.H. van Baardewijk-Westerveld Ludgerstraat 19/09, 7121 EG
24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk Manschotplein 5, 7121 BL	30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken Ludgerstraat 25/01, 7121 EG	7 juni	dhr. A.A. van Klompenburg 't Slaa 6, 7123 CV
24 mei	dhr. H.J. Ruessink Uranus 14, 7122 XX	31 mei	mevr. B. Schoppers-Nijman Ludgerstraat 29/01, 7121 EG	7 juni	mevr. R. Brouwer-Mulder Oranjelaan 25, 7121 CA
24 mei	mevr. A.G. Eenink-Jentink Driehonderdmeterweg 4, 7121 KK	31 mei	mevr. G. ter Horst-Smits Eligiusstraat 34, 7121 ED	8 juni	mevr. A.C. van Drie-Menke Geurdenstraat 85, 7122 CG
25 mei	dhr. J.A. Hillen Klokkemakersweg 18, 7122 KB	1 juni	mevr. E. Kaemingk-Houwers de Egge 63/016, 7051 AK Varsseveld	8 juni	mevr. E.G. van der Sluis-Koops Bevrijding 133, 7121 WV
25 mei	mevr. H. van Eerden-Salemink Keizersweg 65, 7121 GN	1 juni	mevr. M. Bunschooten Hogestraat 74, 7122 BX	8 juni	mevr. W. Reesink-Sturris Kleine Maote 36, 7123 CR
25 mei	mevr. J.H. Brethouwer-Bosman Ludgerstraat 21/05, 7121 EG	1 juni	mevr. G.W. Luijmes Stationsstraat 30/3, 7122 AT	9 juni	mevr. G. Hoens-Breukelaar Richterinkstraat 24, 7122 ZB
		1 juni	mevr. G.J. Wapsenkamp-Lammers Varsseveldsestraatweg 14/C, 7122 CC	9 juni	dhr. Th.J. Westerveld Damstraat 34, 7121 AZ
		1 juni	dhr. G.B. te Winkel Smitskamp 150, 7121 HL		

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Overleden

Op 29 april is Mevr. Annie te Linde-ter Horst overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost toe bij dit verlies.

Zieken

Mevr. Annie Breukelaar-Kolenbrander heeft bij een val haar heup gebroken. Ze is hieraan geopeerd en dat is allemaal goed gegaan. Daar is ze dankbaar voor. Ze verblijft nu in Pronsweide om verder te herstellen en te revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel toe en hopen dat ze gauw weer naar haar eigen woning kan. Haar adres is: Morgenzonweg 29, kamer 108, 7101 BH Winterswijk.

Na een tijd in het ziekenhuis te zijn geweest en allerlei onderzoeken te hebben ondergaan, verblijft mevr. Itte Smilda-van der Horst momenteel in Pronsweide, Morgenzonweg 29, kamer 117, 7101 BH Winterswijk. Ze hoopt daar de komende

tijd stap voor stap weer te herstellen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Welkom

Sinds kort is dhr. Gerrit Hiddink lid geworden van onze gemeente. Hij woont op Bevrijding 42. We wensen hem alle goeds en bovenal Gods zegen toe. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in onze gemeente. Gerrit, van harte welkom.

Huwelijksjubileum

Op 6 mei waren Jan Hordijk en Nelly Hordijk-van Wingerden, 't Slaa 62, 40 jaar getrouwd. Ze zijn God dankbaar voor de jaren die hij hun samen heeft gegeven.

Jan en Nelly, van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen en nabijheid voor de jaren die komen.

De Wind

Ik houd erg van wandelen. Regelmatig waait het dan. Soms zachtjes, soms heel hard. Soms is het een koude, snijdende wind. Dan trek ik mijn muts goed over mijn oren en daar overheen mijn capuchon. Soms is het een zachte, verkoelende wind. Daar kan ik echt van genieten. Als het waait, hoor ik het geluid van de bladeren die ritselen en takken die kraken. Als ik de wind hoor en voel, denk ik vaak aan de Heilige Geest. Op de eerste pinksterdag hoorden ze het harde geluid van een stormwind. Krachtig en sterk. De Heilige Geest werd uitgestort.

'De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.' (Johannes 3:8a)

De wind waait overal langs en doorheen. Je ziet hem niet, maar je ziet wel wat de wind in beweging brengt: bladeren, takken, struiken, bomen. Alles beweegt en je voelt hem.

'Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is' (Johannes 3:8b), zegt Jezus.

De Heilige Geest waait door de wereld en door vele mensenharten. Waar Hij mensenharten raakt en vult, komen mensen in beweging en worden tot zegen. Dat zie je, hoor je en voel je.

Ik houd het meest van een verkoelende, zachte wind op een hete zomerdag. Dan voel ik me weer helemaal opgeladen. Dat is ook wat de Heilige Geest doet. Hij laadt je weer helemaal op en vult je met Gods liefde, kracht en vreugde. Dat je weet en uitdraagt: Jezus leeft en daardoor is er hoop en leven voor ons en voor de wereld waarin wij leven. Het is feest! Pinksterfeest.

Ik wens jullie allemaal goede en gezegende feestdagen toe.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com



Zieken

Versillende mensen uit de wijk lijden aan lijf of leven, lichamelijk of psychisch. Niet iedereen wil hier genoemd worden. Maar mocht u ervan weten, schroom dan niet om een kaartje in de bus te doen.

Mocht u zelf te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekermedewerker) weten.

Pastoraat

Jochem Tolkamp heeft aangegeven zijn tijdelijke taak als bezoekermedewerker wel te willen voortzetten in IJzerlo. Hartelijk dank daarvoor! Voor twee secties in IJzerlo zijn we nog op zoek naar een bezoekermedewerker. Mocht u deze belangrijke taak op u willen nemen, maar twijfelt u nog, neem dan contact op met Anton Navis of met mij of met Joke Rutgers van de Protestantse Bezoekdienst (PBD). Er is inmiddels een bijgewerkte taakomschrijving beschikbaar waarin staat wat er van een bezoekermedewerker verwacht wordt, maar ook op welke ondersteuning een bezoekermedewerker mag verwachten vanuit de PBD of de taakgroep pastoraat.

De komende maand gaan we nog even verder met de tijdelijke oplossing voor IJzerlo, waarbij de 70-plussers uit de vacante wijken zijn verdeeld over de bezoekermedewerkers die al actief zijn in IJzerlo. en De mensen jonger dan 70 kunnen een van de twee ouderlingen (Anton Navis en Henk Westervelt) benaderen wanneer er behoefte is aan pastoraat. Zij zullen dat dan weer aan mij doorgeven.

Anton Navis is te bereiken op antonnavis@hotmail.com, of tel. 06-13503521 en Henk Wes-

tervelt via e.westervelt@upcmail.nl of tel. 0543-466367. De PBD zoekt verder samen met de ouderling naar een contactpersoon voor IJzerlo.

Persoonlijk

De scholing Cantate Domino heeft gezorgd voor meer kennis en inspiratie. Muziek heeft een belangrijke rol in de eredienst. U gaat er meer van horen!

De tuin krijgt vorm en dankzij u ook steeds meer inhoud. Dank voor de plantjes en de struikjes en de bollen en de knollen. Van de meeste planten en struiken weet ik van wie ik ze gekregen heb, maar ik vond ook nog een tas met knollen aan de deurknop. Van wie ik die gekregen heb? Het opkomende gras zorgt voor een groene was, de boompjes staan in bloei. Het is / wordt prachtig.

Vakantie

In de week van Hemelvaart heb ik vakantie. Collega Wilma de Jong neemt dan voor mij waar. Na 22 mei ben ik weer bereikbaar.

Social media

Op mijn facebook-pagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voega. De groep 'Vrienden', die vooral uit gemeenteleden bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsapp-berichtje sturen of mij mailen.

Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@gmail.com



Pinksteren

Natuurlijk wens ik u allen mooie pinksterdagen toe, waarin ruimte is voor het onverwachte, niet bedachte. Toon Hermans zei het zo mooi: *'De natuurlijke vonken hebben meer kracht dan de bedachte dingen.'*

Zieken

Mevr. Nanny Eppink-Veen, Tubantenstraat 48, is vanuit het SKB overgeplaatst naar Pronswede, waar zij verblijft op kamer 201, team 5.

Overleden

Op 22 april overleed, na een periode van afnemende gezondheid, Greet Dijkslag-Knossen. Net als haar man Herman mocht Greet 88 jaar worden. Tijdens haar laatste dagen aan de Geurdenstraat 35, waarin zij op bed lag en niet meer in staat was om te praten, volgden haar ogen voortdurend haar zoons Gerrit en Frank.

Zij, en ook haar schoondochter Katinga en kleinkinderen Noah en Chloë, waren haar oogappels. Haar hele leven lang waren haar ogen altijd gericht op de ander. Ook op de Ander met een hoofdletter. Daarom lezen we tijdens haar afscheidsdienst: *'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?'* (Psalm 121). De (schoon)kinderen en kleinkinderen, de familie en allen die dicht bij haar stonden wensen we die hulp en nabijheid toe.

Op 29 april overleed op 90-jarige leeftijd Gerrit Lensink. Gerrit woonde voordat hij naar het

Hovenhuis in Varsveld ging aan de Saksenstraat 1 A. Kenmerkend aan hem was zijn humor en zijn dankbaarheid. Hij was dankbaar voor de liefde van zijn leven Jo Lensink-Vrieze die tot zijn verdriet in april 2015 overleed. Haar geloof en vertrouwen zijn hem in de periode daarna tot grote steun geweest, net als de fijne band met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook voor de zorg was hij dankbaar. Hoewel hij de laatste jaren veel moest inleveren en ook nauwelijks nog kon zien, genoot hij tot het laatst toe van muziek en maakte hij soms zelfs nog een dansje. Op koningsdag heeft hij nog een optreden van de vendeliers meegemaakt. Daarna kwam hij op bed te liggen en kwam aan zijn leven hier een einde. In de rouwadvertentie schreven de kinderen:

*In een wereld vol verwardheid
waarin ook het zien ontbreekt
is het wachten op de nieuwe morgen
tot het grote Licht ontsteekt.*

Voor (schoon)kinderen, klein- en achterklein-kinderen en iedereen die om Gerrit heen heeft gestaan hopen wij op Licht dat troostend schijnt.

Wijzigingen bezoekwerk per 1 juni aanstaande

Louise Somsen-Voltman heeft aangegeven te willen stoppen met het bezoekwerk. Haar sectie De Hoven en de Hoekstraat wordt overgenomen door Joke Luiten, wonende aan de Hoven 4, tel. 0543-471649.

Joke Luiten was actief als bezoekmedewerker aan de Hogestraat 2-62. Deze sectie (sectie 4A) wordt per 1 juni overgenomen door Willem Stoelhorst, Hogestraat 89, tel. 0543-476523.

Hierbij willen we Louise heel hartelijk danken voor alles wat zij voor haar sectie heeft betekend!

Joke wensen we een goede tijd toe in haar nieuwe sectie en Willem willen we bedanken voor zijn toezegging zich in te willen zetten als de oren en de ogen van de Hogestraat 2-62 (even nrs). Allen een goede en betekenisvolle tijd gewenst.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Overleden

Op 28 april is overleden Willemien Vreeman-Eppink, Frankenstraat 85-6, in de leeftijd van 97 jaar. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Ook op 28 april is totaal onverwachts overleden Jan Heusinkveld, Heegtweg 1, in de leeftijd van 78 jaar. Wij wensen zijn vrouw Inie, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in het immense verdriet en gemis dat zo onverwachts in hun leven is gekomen.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen geweest Ria Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg 15.

Verhuisd

Jan en Hennie Somsen, Wolterinkweg 7, zijn verhuisd naar Ambtshuiswal 1, appartement 102 in Bredevoort. Wij hopen dat jullie je, ondanks deze grote verandering, spoedig thuis zullen voelen op jullie nieuwe plek samen.

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl



Huwelijksjubileums

Dhr. en mevr. Gerrit en Riet Heersink-Wildenbeest, Wilhelminastraat 24, hopen 24 mei hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Dhr. Gerrit en Willemien Houwers, Batenweg 4, hopen hun 50-jarig huwelijksjubileum op 30 mei te vieren.

Beide gouden bruidsparen van harte gefeliciteerd en Gods zegen over de komende huwelijksjaren gewenst.

Ziekte

Dhr. Han Arentsen, Aladnaweg, is na een ziekenhuis opname weer thuis. Wij wensen hem een voorspoedig herstel.

Overleden

Maandag 17 april is dhr. Wim Bollen, Slaadreef 19, op 89-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de familie en medebewoners sterkte in dit gemis.

Persoonlijk

Van 3 t/m 10 juni ben ik niet in Aalten werkzaam maar in Lunteren bij de IKA-vakantieweek. Collega's nemen gedurende deze tijd voor mij waar.

Met een hartelijke groet,

Uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Belijdenisdiensten

Nog niet eerder in mijn loopbaan heb ik mogen meemaken dat twee mensen kort na elkaar en los van elkaar besloten om belijdenis te doen van hun geloof: Eline Groot Nibbelink en Maaïke van den Brink. Omdat ze allebei op heel verschillende manieren op dit punt van hun geloof zijn gekomen zijn het twee verschillende diensten geworden, en op twee verschillende momenten. Eline gaat op 21 mei belijdenis doen en heeft haar Black Gospelkoor Benediction uit Enschede uitgenodigd. Om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Maaïke van den Brink doet belijdenis een week later op Pinksteren, 28 mei. Dat wordt een bijzondere LeF-dienst samen met 'Arise!' Uiteraard ook om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Dat twee mensen die belijdenis doen in onze gemeente raakt me. Het laat zien hoe God altijd dicht bij mensen blijft, ook in onze tijd. Voor de hele PGA is dit bijzonder en ik hoop velen van u te zien.

ds. Folkert de Jong

Gebed

Kom, heilige Geest

*wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.*

Wanneer ik bergen wil verzetten,

*wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.*

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,

*wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.*

*Uit: Met zonder Jezus, uitgegeven
door de Protestantse Kerk Nederland*

Pinksteren Feest van hoop

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop. Daarom is Pinksteren een feest van hoop! De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de scabiosa bloem (paarse duifkruid).

Maandelijks avondgebed

Woensdag 26 april zijn we gestart met het maandelijks avondgebed. Om 19.00 uur kwamen we in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat bijeen. Het fijn en goed om met een gezamenlijk gebed ons tot God te wenden en met eigen woorden Hem te danken en onze noden voor te leggen. Het volgende avondgebed vindt plaats op woensdag 31 mei om 19.00 uur in het Jongerenhuis, Ludgerstraat 66. Aanvang: 19.00 uur. U bent van harte welkom om deel te nemen. Met een hartelijke groet,

Wilma de Jong, kerkelijk werker pastoraat

Voorbedenboek



Vanaf Pinksteren zal er in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedenboek liggen vanaf een half uur voor aanvang van de dienst. U/jij kunt hierin zaken opschrijven die uw hart raken, dingen waar u/jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om hier geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedenboek zullen worden genoemd in het gebed. Het voorbedenboek ligt in de Oude Helenakerk vlakbij de deur aan de marktzijde; in de Zuiderkerk op een tafel bij de ingang van de kerk. We hopen dat meerdere mensen gebruik maken van deze mogelijkheid.

ds. Elizabeth van Deventer

Biertje met de dominee 17 mei 20.00 uur Schiller



Verbinding

Het samen doen, elkaar opzoeken, samenwerken ... dat zeggen we allemaal te willen, maar willen we dat ook echt? Of is het veel plezieriger om met de bekende club, waarvan je weet wat ze denken, die het ongeveer met je eens zijn, wat te doen? Is het niet veel minder hoofdpijn om

gewoon met je eigen soort wat te doen? Wil je die verbinding wel?

Aan de andere kant: verbondenheid met anderen, wie het ook in je leven zijn, is ook goed voor je. Waarom is dat toch zo? Genoeg om over te praten op 17 mei.

ds. Folkert de Jong



Juni = Pride-maand in de Achterhoek!

Op woensdag 7 juni is er in het kader van de Pride-maand vanaf 19.30 uur een ontmoetingsavond gepland voor mensen uit de LHBTIQ+-community in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 in Aalten. Van harte welkom!

ds. Elizabeth van Deventer

Taizé-viering



De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen.

Zondag 23 april was er een Taizéviering in de Oude Helenakerk. We luisterden naar psalm 62 en zongen, samen met de cantorij o.l.v. Harry van Wijk, liederen uit de traditie van Taizé.

De volgende Taizéviering staat gepland voor zondag 3 december, de eerste zondag van advent, 's avonds om 19.00 uur. Zet de datum vast in de agenda!

ds. Elizabeth van Deventer



In memoriam

**Johanna Berendina
Engelina
Geerdes-Reesink**

~ Hanna ~

geboren
22 oktober 1925
overleden
9 april 2023



Hanna is geboren in Bredevoort, in het huis aan de Koppelstraat waar ze altijd is blijven wonen tot het overlijden van haar man in 1983. In haar jeugd had ze goede herinneringen aan fietsen met haar vader. Ze ging na de huishoudschool werken in de huishouding. Naarmate ze ouder werd deed ze bij verschillende families huishoudelijke werkzaamheden. In haar vrije tijd handwerkte ze veel en maakte ze jurken voor haar gezin en voor anderen.

Eind jaren 40 ontmoette ze Jan Geerdes op het ijs van de Grote Gracht. Ze trouwden op 10 mei 1950 en ze kwamen te wonen in het huis in de Koppelstraat, waar ze haar ouders heeft verzorgd tot aan hun dood.

Achtereenvolgens werden Ida in 1952, Annie in 1954 en Henk in 1958 geboren. Vader Jan Geerdes was een begenadigd timmerman, wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Het hele huis werd verbouwd tot een voor die tijd leuke woning met zelfs een douche en een tv.

Moeder Hanna zorgde ervoor dat thuis alles op rolletjes liep en deed zo nu en dan huishoudelijke klussen bij andere families. Vanaf 1977 kwamen er kleinkinderen en dat was voor zowel Jan als Hanna iets waarnaar ze hadden uitgekeken en ze pasten vaak op. Dat waren heel gezellige en liefdevolle momenten. Hanna was een erg actieve en lieve oma. In 1983 overleed haar man Jan heel plotseling en dat veranderde Hanna's leven compleet. Ze kreeg het heel erg moeilijk, maar met hulp van velen knokte ze zich er weer bovenop.

Ze ging vrijwilligerswerk doen in Aalten en dat vond ze geweldig. Vanaf 1986 hebben de kinderen haar viermaal verhuisd. Uiteindelijk kwam ze in het Ambthuis wonen.

In 2004 werd ze weer een beetje teruggeworpen door het overlijden van haar dochter Annie, maar mede door haar geloof hield ze stand al was ze erg bedroefd. 'Je kind hoort niet vóór jou te sterven', zei ze altijd. In de cliëntenraad van het Ambthuis was ze zeer actief. Ook speelde ze een grote rol bij de voortzetting van kerkdiensten in het Ambthuis na de verhuizing van 'Bernardus'.

Hanna was intelligent en mede door de gezellige gesprekken in het restaurant, was ze altijd op de hoogte van wat er speelde in Bredevoort. Ze wist tot het laatst toe heel goed wat er om haar heen gebeurde.

Ze genoot van de wandelingen in de rolstoel en wanneer je bij haar kwam werd er uitgebreid verteld dat ze zo'n schik had gehad met de zusters. Ze bleef positief en vrij opgewekt. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, maar krabbelde ze telkens weer overeind.

Voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen is Bredevoort veranderd sinds Pasen 2023. Er geen moeder / oma / omi meer om naar toe te gaan en dat maakt Bredevoort nu zó anders. We wensen hen sterkte met dit gemis en alle andere mensen die haar zullen missen.

Ada Endevelde

**Jannigje
Heinen-den Hertog**

~ Jannie ~

geboren
26 maart 1930
overleden
7 april 2023



In Aalten werd ze liefkozend 'fiets-Jannie' genoemd. Jarenlang was ze een verschijning in het dorp op haar fiets, lange jas aan met sjaal, twee grote fietstassen en een lessenaar op het stuur voor de kaart. Tot haar negentigste hield ze dit vol!

Jannie is in 1930 vlak bij Vianen geboren en was de oudste van twaalf kinderen. Ze ging na de middelbare school naar de kweekschool (nu PABO) om onderwijzeres te worden. Ze begon als juf in Melissant en daarna in Rijswijk in Noord-Brabant. Hier leerde ze haar eerste man, Adriaan Kant, kennen. Hij was boekhouder. In 1956 zijn ze getrouwd en kreeg Jannie verplicht eervol ontslag van school (zo ging dat in die tijd). Ze kregen vijf kinderen: vier jongens en een meisje.

Toen ze later de kans kreeg is ze weer les gaan geven op de lagere school. In 1975 sloeg het noodlot toe en overleed Adriaan veel te vroeg aan een hartaanval.

Jannie leerde Dirk-Jan Heinen uit Lichtenvoorde kennen en vertrok naar de Achterhoek. Weer sloeg het noodlot toe, haar enige dochter kreeg op 29-jarige leeftijd een hersenbloeding die haar fataal werd. In 1992 verhuisden ze van Lichtenvoorde naar Aalten.

Ze hield van fietsen en met Dirk-Jan heeft ze met menig fietsvierdaagse meegedaan en is ze veel op vakantie geweest in eigen land.

Voor de derde keer sloeg het noodlot toe. Dirk-Jan is na een ziekbed in 1999 overleden. Maar ze pakte het leven weer op en is daarna steeds actief gebleven.

Quilten was een grote hobby van haar, het huis hing er vol mee. Ze zat ook bij een quiltclub voor het grotere werk.

Ze was erg leergierig, zo bezocht ze elk museum in de buurt en vroeg dan de beheerder het hemd van het lijf.

Jannie deed elke ochtend mee aan 'Nederland in Beweging' en bleef tot op hoge leeftijd elke week haar baantjes trekken in het zwembad. Daarna is ze op yoga gegaan tot enkele maanden geleden was ze een trouw deelnemer aan de yogalessen.

Het 'Praothuusken' was ook zo'n vast wekelijks uitstapje waar ze altijd naar uitzag, behalve als ze spelletjes gingen doen. Daar hield ze niet zo van. Vele jaren zat ze in het bestuur van de christelijke vrouwenvereniging en was ze lid van een boekenleesclub. Verder ging ze graag op vakantie, maar wel in eigen land.

Het geloof en de kerk waren erg belangrijk voor haar. Elke zondag zat ze, als het kon, twee keer in de kerk. De bijbel was nooit ver weg. Vanaf november ging de lichamelijke gezondheid hard achteruit. De geestelijke gezondheid bleef tot het einde intact. Ook het optimisme bleef. Voor mei had ze nog een vakantie geboekt. Ze wilde er nog wel even tussenuit. Helaas is die vakantie afgezegd, ze ging een heel andere reis maken.

Op Goede Vrijdag is ze 's avonds vredig ingeslapen, op weg naar haar Heiland.

Gerard Kant

Johan Radstaak

- Jan -

geboren
12 mei 1945
overleden
8 april 2023



Jan is de jongste van een gezin van zes kinderen. Toen hij een jaar of vijf was, zijn ze met het hele gezin aan de Bodendijk in Aalten komen wonen. Bij opa en oma in huis. Jan heeft daar goede herinneringen aan. Jan heeft een goede schooltijd gehad. Ze vormden een gelovig gezin en ook Jan vertrouwde op God. Al van jongs af aan had Jan te maken met een zieke moeder. Zij had MS en daardoor kon ze steeds minder en had ze veel pijn. Voor Jan was het moeilijk om dat mee te maken. Toch heeft hij goede herinneringen aan zijn moeder; zoals haar doorzettingsvermogen en haar vaste vertrouwen op God.

Omdat zijn moeder zo ziek was, nam zijn oudste zus langzamerhand alle taken in huis over. Ze werd een soort tweede moeder voor Jan. Hij had een hechte band met haar en had veel steun van haar.

Na de lagere school heeft Jan een technische opleiding gedaan. Ook is hij in militaire dienst geweest. Hij zat toen bij de erewacht. Uiteindelijk is Jan bij de textiel fabriek gaan werken. Hij werkte daar als wever. Hij heeft daar nog zijn 40-jarig jubileum gevierd.

Jan heeft altijd genoten van de uitjes en verjaardagen met de familie en de dingen die ze in de weekenden samen deden. Daarnaast hield Jan van voetbal kijken, puzzelen, radio luisteren, tv-kijken en rummikuppen.

Jan had altijd wat moeite met sociale contacten. Hij wilde wel maar wist niet goed hoe hij dat moest doen. Maar als je hem eenmaal leerde kennen dan merkte je dat hij een lieve en vriendelijke man was met een groot hart. Hij wilde wel dingen doen, maar kwam vaak niet in beweging waardoor dingen bleven liggen.

Toen zijn ouders waren overleden, woonde Jan samen met zijn oudste zus in het ouderlijk huis. Zijn zus heeft veel voor hem gedaan en zorgde ervoor dat er altijd sociale contacten waren. Toen zij overleed, vielen ook veel contacten weg. Het verlies van zijn oudste zus heeft Jan veel verdriet gedaan. Gelukkig hebben zijn nicht, neef en burens altijd naar hem omgekeken en hem geholpen waar ze konden. Daar was hij heel dankbaar voor. Ook was hij heel blij met de contacten die hij in Beth San had.

Een lange lijdensweg is Jan bespaard gebleven. Na een tijd van ziekte waardoor hij steeds verder achteruit ging, is hij thuis rustig heengegaan in het vertrouwen dat hij naar zijn Vader in de hemel zou gaan.

Anneke Wattel-de Vries

Rieky Blekkink-Tieltjes

~ Rieky ~

geboren
11 februari 1953
overleden
12 april 2023



Rieky is geboren op 11 februari 1953 in het Woltershuus te Varsseveld, tien dagen na de watersnoodramp in een zeer koude winter. Zij was het derde kind (tweede dochter) van totaal zes kinderen.

Na de lagere school ging ze naar de Mulo. Ze was 16 jaar toen ze ging werken bij Erba van Lochem, waar ze met plezier grammfoonplaatjes lusterde én verkocht. Daarna heeft zij bij Ottevanger administratief werk gedaan. De derde werkplek werd de Rabobank. Hier moest secuur met cijfertjes gewerkt worden. Dat ging haar heel goed af en daar werd ze erg gewaardeerd.

Ook op vrijdagavond moest zij werken. Dan ging Rieky tussendoor bij haar ouders eten. Maar niet zonder eerst op de markt voor haar jongste broertje Harm lekkere Caramac of Drie musketiers mee te nemen.

Rieky was altijd al gek op kinderen, oppassen op Harm en de buurkinderen deed ze graag. Later gaf ze zondagsschool en kindernevendienst. Rieky heeft Johan leren kennen doordat Johan altijd broer Han kwam ophalen voor de avondschoon.

Op 27 september 1979 zijn ze getrouwd en in Miste gaan wonen. Hier heeft ze haar hele verdere leven met veel plezier gewoond. Rieky is gestopt met werken toen Bas in 1982 werd geboren. Daarna kregen ze samen nog drie kinderen: Renske, Jasper en Lobke. Ze was met veel liefde fulltime moeder. Rieky hield van structuur, alles weloverwogen op de goede volgorde en tijd (de drie R's; Rust, Regel en Reinheid). Naast het gezin heeft zij zich ruim 35 à 40 jaar (tot aan haar overlijden) vrijwillig ingezet voor de E.H.B.O.. Ze regelde de E.H.B.O voor evenementen. Daarnaast regelde ze de diplomaverlengingen. Ook is ze collectant geweest voor de Hartstichting.

Verder nam ze deel aan de jaarvergaderingen van haar kinderen. Niet alleen dat, ze reed met haar auto ook mee als extra begeleider zodra de kinderen een schoolactiviteit buiten de deur hadden, bijvoorbeeld op de kaasboerderij.

Toen de eerste kinderen uit huis waren is ze als vrijwilligster in het Beatrix Ziekenhuis begonnen. Ze heeft zeventien jaar gastvrouw-zijn voor haar rekening genomen. Op de terugweg werd er altijd voor het thuisfront een lekkere snack meegenomen. Patat was dan over het algemeen Rieky's favoriet. Uiteraard was dit ook van toepassing bij thuiskomst van andere activiteiten.

Haar hobby's waren: zwemmen, fietsen, maar dansen met Johan of line-dansen bleven ook haar favoriet. Ook tuinieren deed ze graag. Daarna kregen de kinderen kant en klare rabarber en erwtensoep thuisbezorgd. De geboorte van de vier kleinkinderen: Emma, Saar, Nora en Noor waren een verrijking in haar leven. Met liefde en aandacht paste ze graag op. Rieky's leven werd gekenmerkt door liefde en zorg voor Johan, kinderen, kleinkinderen en iedereen daaromheen.

Moeilijke en zware perioden heeft zij in haar leven ook gehad, waarbij ze kracht putte uit haar geloof. Het vijfde kleinkind is nu op komst. Naar de geboorte keek ze erg uit. Rieky was een zorgzame krachtige vrouw. Helaas is zij op 12 april, veel te vroeg van ons heengegaan. We zullen Rieky ontzettend missen.

Johan, (schoon-)kinderen en kleinkinderen

Margaretha Tjerkje Frederik Dijkslag-Knossen

~Greet ~

geboren
31 maart 1935
overleden
22 april 2023



Ma is op 31 maart 1935 geboren. Ze groeide op in een liefdevol, christelijk gezin. Haar kinderjaren werden wreed verstoord door de oorlog. Het gezin moest twee keer geëvacueerd worden. Na de oorlog ging ma naar de HBS in Veenendaal. Best bijzonder voor die tijd. Na de HBS heeft ma eerst op kantoor bij de Ritmeester gewerkt, waar haar vader ook werkte. Daarna heeft ze de opleiding voor maatschappelijk werk gevolgd op de Nijburgh in Baarn. In 1956 leerde ze pa kennen in Norg. In 1958 trouwden ze en gingen ze wonen in Meeden, de eerste gemeente waar pa als predikant aan de slag ging. In 1963 verhuisden ze naar Spijk. Al die jaren bleven ze ongewenst kinderloos. En toen werd toch nog Gerrit geboren en niet veel later Frank. Ondertussen woonde het gezin in Winsum. Hier bleven we tot we in 1975 naar Aalten verhuisden.

Hoewel ma zich, als de tijden anders waren geweest misschien anders had ontwikkeld, stortte ze zich met verve op de rol van domineesvrouw. Ma was erg actief in onder meer de Vrouwenbond, allerlei werkgroepen, was ouderling en heeft erg veel voor Amnesty International gedaan. Ook hielp ze vluchtelingen en iedereen, die dat nodig had. Ze was zo begaan met anderen dat ze zichzelf vergat. Ook als moeder was ze met ons begaan. Ze toonde altijd belangstelling en als we uit school kwamen zat ma altijd met een luisterend oor en een kopje thee klaar. Toen Frank Katinga ontmoette, werd zij als een dochter voor haar. En wat was ze blij toen Noah en Chloë werden geboren. Op een gegeven moment kon pa niet langer bij ma wonen. Dat was een vervelende periode. Daarna ging ma's gezondheid zienderogen achteruit. Gelukkig kon ze nog wel genieten van alle dingen, die ze nog wel kon. Ze genoot erg van de activiteiten op de Stegemanhof, zoals de beweegmaatjes, maar ook van alle bezoeken en vooral van de koffie.

Ma ging steeds verder achteruit. We hebben een paar dagen bij ma doorgebracht. Je kon weinig meer communiceren met haar, maar het waren waardevolle momenten. Uiteindelijk is ma op 22 april vredig ingeslapen. Op 29 april hebben we in een mooie dienst afscheid van ma genomen. Hierin hebben we stilgestaan bij haar leven en het vertrouwen dat zij ondanks alles toch in God had. In die wetenschap mogen wij nu verder leven.

de familie

Schenk mij het vertrouwen

Schenk mij het vertrouwen

dat er een moment zal zijn

zoals die ochtend: Pasen.

Nieuw begin van leven

aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof

dat ik de kracht zal vinden

om me van het duister af te keren;

moed om op te staan en te gaan

het licht van de nieuwe dag tegemoet.

Werner Pieterse

Uit: U die voor mij uitgaat



Heb i-j ok een snee brood veur mi-j

Ik bun een verzamelaar van beuke over Aalten, de Achterhoek, 't mooiste uut Twente en soms beuke dee ik neet wil missen. Daarnaost hef mien vrouw meer dan 1500 beuke gearfd van eur breur. Al met al wordt ons dat te völle en dat zit zo: op termijn wille wi-j misschien wal wat kleiner gaon wonnen en dan past al dee beuke neet meer in zo'n kleiner huus. Neet da'w der haost met hebt, maor toch kieke wi-j wal 'ns of d'r zich wat veurdut en nog een betjen betaalbaar is.

Bi-j al de beuke zit merakels mooie exemplaren qua uutvoering, maor zeker ok wat inhoud betreft. Noo bun ik an 't uurzeuken wat weg kan en wat wi-j absoluut wilt holden. Dat uutzeuken geet gepaard met een krukjen d'rbi-j, want d'r bunt nog heel wat beuke bi-j, waarvan ik neet wist dat ik ze had. Dus mo'k d'r effen inkieken wat mi-j verleid hef um dat boek te kopen. Dat inkieken geet dan vake over in 't lezen van één of meer bladzieden, of ik nem 't boek met naor beneden um 't helemaal te gaon laezen.

Zo kwam ik een beuksken teggen met as titel: 'Kroniek van de pastorie'. 't Is eschreven deur Marie Huberte Meijer-Paumen. Zi-j was de vrouw van ds. A.M.J. Meijer, wee begin februari 1991 zien intrek nam in de pastorie van de Nederlandse Protestantenbond te Varsseveld, ok wal 'ns 'Varkensveld' of 'Poggendam' eneumd in miene kinderjahren.

In dat beuksken steet een mooi diaconaal verhaal, dat ik zelf ok as diaken met heb emaaft hier in Aalten. Mevrouw Meijer-Paumen verhaalt over een jongen, den op de eersten zondag dat ze in Vasseveld woont, bi-j hun anbelt. De domneer mek zich net klaor um naor de kerke te gaon en zee geet dan maor naor de veurdeure.

An dizze deure steet een jonge van veuran in de twintig in een kaki jack en spiekerbokse, wat slordige halflange heure en ziene vingers rood en verkleumd van de kolde. Een stevige fietse met twee grote gele fietstassen vol met spul stond an de straote. 'Mevrouw, hoort u bij de kerke?' vroeg e an mevrouw Meijer. Ze was verrast, wist neet wat de bedoeling was, maor antwoordde bevestigend. 'Mag ik een boterham?' vroeg hee vervolgens. Mevrouw Meijer was weer verrast, maor zee neudigden 'm uut um binnen te kommen.

De ontbijttaofel was nog neet af-eruumd en hee mocht anschoeven. Daor meek e dankbaar gebroek van, zelfs een paar gebakken eier sloog e neet af. Um een lang verhaal kort te maken, hee nam 't d'r good van en hee vertelden dat e naor zien zuster in Zwolle wol gaon. 'Maor waar slaop i-j dan a-j onderweg bunt?' vroeg mevrouw Meijer? 'Ik zeuke meestal een kleinen stal of schuurken bi-j een boer.' Hee leet mevrouw Meijer zeen dat hee nog een heel olde daeken, een olden kapotten slaopzak en wal drie laogen klere anhad.

't Was min 10 graden op dat moment en zee kon 'm neet naor Zwolle laoten fietsen zonder handschone, alleen met een olden daeken en een kapotten slaopzak. Zee had nog wal een olden, maor goeien slaopzak, dee ze toch neet meer gebroekten. Alleen extra handschone had ze neet, maor wal een paar goeie Noorse sökke, dee kon hee dan as handschone gebroeken. Zee praotten nog wat en naodat hee 't probleem van het metkriegen van den dikken daeken en slaopzak opelost had, vertrok e naor Zwolle.

In de Harbarg

Dit verhaal deed mi-j denken an een veurval da-k in de diaconie met-emaakt heb. 't Was in de jaoren zeuventig, dat een domneer mi-j belden met de mededeling: 'Arnold, ik heb hier een man in de pastorie die geen onderdak heeft en ook al dagen bijna niets te eten heeft gehad, hebben jullie als diaconie daar een oplossing voor?'

Noo kwammen d'r in dee dagen wal 'ns vaker leu bi-j de diaconie ankloppen, dee zwarvende waren. Soms ging dat zoo wied, dat ze op zondagmorgen bi-j de kerkdeur gingen zitten um te baedelen. As het neet te gek werd, zorgden wi-j in elk geval veur wat aeten, maor onderdak verlenen was toen neet an de orde. Ze slepen dan wal 'ns een nacht in de fabriek van Driessen an de Hofstraote, maor as de politie d'r achter kwam, werden ze met zachte hand verzocht um weer te vertrekken. Maor good, den domneer wol maor wat geerne van 't probleem af. Ik belafden da'k d'r wark van zol maken en dat-e nog van mi-j heurden. Veur zulke zaken, zoas dizze acute hulp, was het bestuur bevoegd um dat met een paar man af te stemmen en maotregelen te nemmen, also gebeurden dat ok met dit probleem. Het lek ons het beste um de man onderdak an te beden veur één nacht, mede um het feit dat de man ok een handicap had.

Wi-j nommen contact op met een overnachtingsmeugelekehede in Aalten en de eigenaar was heel bereidwillig um ons voort te helpen. As wi-j de overnachtingskosten zollen betalen, zol hee veur een maoltied zorgen en een ontbijt veur de

volgende morgen. Veurwaarde was wal dat de volgende dag de gast weer most vertrekken. De man ging naor een gesprek met de eigenaar en onze afvaardiging akkoord, want hee was toch al van plan um lopend wieter te trekken, angezien zien eindbestemming Twente zol waen. Daor had-e familie wonnen en daor zocht-e onderdak. Of het hele verhaal waor was, wisten wi-j neet en konden dat ok moeilijk checken, aangezien hee neet völle losleet over zien heden en verleden. Hee had in elk geval aeten en hef zich wieters keurig gedragen tiedens zien verblijf in Aalten. Wi-j hebt de man nog een klein bedrag metegeven veur onderweg en de kastelein bedankt veur ziene metwarking.

Soms mo'j in 't laeven onverwachte beslissingen nemmen. Wat doo'j op 't moment da'j d'r veurstaot? Doo'j de deure dichte of nem i-j een besluit waarvan i-j de uitkomst neet wet?

Ik schrieve dit op de afgelopen bevrijdingsdag en kiek de opgenomen programma's terugge over allerlei verhalen uut de oorlog. De avond daorveur hebt wi-j een film bekeken bi-j Schiller over een waorgebeurd verhaal uut de oorlog. Allemaal verhalen over verschrikkelijke dingen dee d'r gebeurd bunt in de oorlog, maor op dat moment most d'r wal een beslissing vallen.

Ik hop dat ik nooit zo'n beslissing hoof te nemmen en as 't wal zo is, dan hop ik da'k daor hulp bi-j kriege en mi-j of mien omgeving dee beslissing zal accepteren. En as dat neet zo is, dan denk ik an den domneer uut Rouveen, den in 't document over de oorlogstied ter plaatse verdacht werd met 't heulen met de Duitsers.

Nao de oorlog blek dat hee völle Joodse onderduikers in een hutte onder de grond had gehuust vest en daorum zodoende goeie maotjes wol blieven met de Duitsers. Zo zee'j maor weer, neet alles is zoas het liekt.

Arnold Aorentszen

Foto: Nederland geeft thuis - Kerk in Actie



In memoriam

Henk Lettink

Aalten, 3 jan. 1936 -
Meppel, 10 april 2023

'Heel röstig uut de tied ekommen en in God ziene leefde eborgen': met deze woorden werd het overlijden van de oud-Aaltenaar Henk Lettink bekend gemaakt.

Henk Lettink hoorde tot de mensen die de weg vrij gemaakt hebben voor kerkdiensten in het Achterhoeks.

Bekend was hij ook vanwege zijn werk voor de omzetting van de Bijbel in de streektaal en aan de vertaling van kerkliederen. Aan KerkVenster heeft hij menigmaal een bijdrage in het Achterhoeks geleverd voor de rubriek *Geleuf 't noo maor*.

In mooie woorden, dichtbij en herkenbaar, kon hij de lezers van ons blad meenemen in zijn verhalen. Daar zijn we hem dankbaar voor.

Indrukwekkend is zijn vertaling van een avondgebed. Ter nagedachtenis aan hem geven wij deze woorden door. We wensen zijn familie sterkte toe in het verlies.

*Stille wordt 't an alle kanten no in de nacht.
Stille voelt wi'j ons de hande veur dizzen nacht.
Wat ons gengs höldt, wi-w Ow zeggen,
dat in owwe hande leggen.
God, wil owwe röst' ons gevven,
in dizzen nacht.*



redactie KerkVenster



Foto's:
Jan Oberink



KerkVenster volgt de verbouw

In de afgelopen maand heeft Jan Oberink weer foto's van de vorderingen van de verbouw in de Oosterkerk gemaakt. Het stuc- en schilderwerk werd inmiddels afgerond. Naar verwachting zal in juli de gehele verbouwing afgerond zijn. Een viertal foto's staat hier afgedrukt. Meer foto's zijn te vinden op de website van KerkVenster: www.kerkvenster.nl/foto-albums.

redactie KerkVenster



Benefietconcert



**Aaltens Christelijk
Mannenkoor**

o.l.v.: Mathijs Dubbeldam

Muzikale begeleiding ACM: Yvonne Beeftink



en
de Vrolijke Noot

o.l.v.: Bert Klijn Hesselink

13 mei 2023
Zuiderkerk Aalten



Aanvang : 19.00 uur
Kerk open: 18.30 uur
Toegang : Gratis

Bij de uitgang collecte
ten gunste van
Stichting Gaan voor Gambia

Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld

*Een uitnodiging
tot spiritueel leven
met Henri Nouwen*

Onder deze titel zal Barbara Zwaan op uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 31 mei 2023 een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; vanaf 19.15 uur inloop, aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.paulus-ludger.nl



ZAALVOETBALTOERNOOI

ZATERDAG - 18:00 UUR

10 JUNI 2023

LEEFTIJD: VAN 12 TOT 25 JAAR (M/V)
DEELNAME IS GRATIS

MELD JE AAN VIA: ZAALVOETBAL.AALTEN@GMAIL.COM

LANDBOUWSTRAAT 1, TE AALTEN (STATIONSPLEIN)

GEORGANISEERD DOOR DIVERSE KERKEN UIT AALTEN



Activiteitenagenda

19 mei 2023	Natuurwandeling	(vanaf 10.15 uur)
22 mei 2023	Mediteren met de bijbel	(14.00 - 16.00 uur)
22 mei 2023	Tekst en Gesprek	(10.00 - 12.00 uur)
26 mei 2023	Natuurwandeling	(vanaf 10.15 uur)
02 juni 2023	Kloosterwandeling	(vanaf 10.15 uur)
05 juni 2023	Mediteren met de bijbel	(14.00 - 16.00 uur)
05 juni 2023	Tekst en Gesprek	(10.00 - 12.00 uur)
09 juni 2023	Kloosterwandeling	(vanaf 10.15 uur)
16 juni 2023	Natuurwandeling	(vanaf 10.15 uur)
19 juni 2023	Mediteren met de bijbel	(14.00 - 16.00 uur)
19 juni 2023	Tekst en Gesprek	(10.00 - 12.00 uur)
23 juni 2023	Natuurwandeling	(vanaf 10.15 uur)
24 juni 2023	Meditatief dansen	(13.30 - 16.00 uur)
30 juni 2023	Natuurwandeling	(vanaf 10.15 uur)

Adres:

Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem

Meer info op de website: www.spoorzoekenslangenburg.nl



Hallo allemaal,

Aankomende zondag is het moederdag.
 En aankomende donderdag is het Hemelvaartsdag.
 En 28 mei is het Pinksteren.
 Allemaal bijzondere dagen.
 We mogen met moederdag onze moeders in het zonnetje zetten. En heel dankbaar zijn voor wat zij voor ons hebben gedaan. Het kan ook een dag zijn waarop je je moeder mist omdat ze er niet meer is.
 Met Hemelvaart ging Jezus terug naar de hemel waar Hij nu ook is. En Hij gaf ons de opdracht mee om mensen om ons heen te vertellen over Jezus.
 Met Pinksteren stuurde Hij de Heilige Geest naar ons zodat we niet alleen blijven.
 De Heilige Geest is in ons aan het werk en woont in ons, samen met God en Jezus.

Gods zegen

Henrike Jentink

't Praothuusken

Elke week op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

Op woensdag 17 mei hebben we een spelletjesmiddag.

Op 24 mei is er een Pinksterviering met medewerking van een aantal kinderen van de CBS Groen van Prinsterer, Mariska Lammers, Anneke Wattel, Eef Roelofsen en Dien Scholten.

Woensdag 31 mei na Pinksteren is zoals altijd vrij.

Op 7 juni is iedereen weer van harte welkom voor een spelletjesmiddag.

Koffie en thee staan voor u klaar, elke week weer prima verzorgd door onze vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn!

Namens de werkgroep:

Dien Scholten, tel. 0543-476042
 (voor vervoer bellen op dinsdag)
 Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,
 Jolanda Wevers, tel. 06 -26928997

De Soos

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten en Rummikub te spelen.



Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

Jannie Heersink

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
 Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl, Theo van der Werff.

Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl

Redactieleden: Joke Bremmer, Hanneke Drenth. Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
 Jan Ebbers
 Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer, Harmien Wensink
 coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen, website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten



bedragen € 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiec commissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenburg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 9 juni 2023.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger.

Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 30 mei 2023 voor 12.00 uur.

De data waarop KerkVenster in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



PEFC/30-31-151

PEFC Gecertificeerd

Dit product komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen

pefcnederland.nl

Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Dauwtrappen, speurtocht en vliegeren ...

Speurtocht Hemelvaartsdag 18 mei 2023



Dauwtrappen is een activiteit die helemaal bij Hemelvaart hoort. Heb jij zin om met ons mee te gaan? Wat gaan we doen?

De kindernevendienst organiseert een leuke wandelspeurtocht, waarbij we onderweg het verhaal van Hemelvaart ontdekken én we ontdekken wat vliegeren met het verhaal van Hemelvaart te maken heeft.

We vertrekken 's morgens om 09.00 uur bij het Jongerenhuis en de tocht eindigt bij De Ringkamp (op de Haart), waar die ochtend een kerkdienst gehouden wordt. We hopen aan het eind van de dienst aan te komen zodat je van daaruit, met je ouders, weer naar huis kunt gaan.

Voor de organisatie van de speurtocht is het handig dat we weten wie er meegaan. Zou je je daarom op willen geven? (Graag uiterlijk 15 mei).

Dat kan door een mailtje te sturen naar Heidi: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl.

Appen kan natuurlijk ook: tel. 06 48623833.

Nog even in het kort:

Wat? Een speurtocht met verrassingen
Voor wie? Kinderen van groep 1 t/m groep 8
Wanneer? Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei
Hoe laat? Vertrek om 09.00 uur bij het Jongerenhuis, aankomst aan het eind van de kerkdienst bij de Ringkamp (Haart)

Graag even opgeven!

de leiding van de kindernevendienst.

Opgave Kinderkampen: 13 mei Zuiderkerk- Zie pagina 11

Benefit filmmiddag/avond voor Actie Vakantietas



In het kort:

Wat? Benefitfilmmiddag/avond
Wanneer? Vrijdag 19 mei
Welke films? Rio en Ferdinand
Hoe laat? Rio draait om 15.30 uur (tot ongeveer 17.00 uur)
Ferdinand om 19.00 uur (tot ongeveer 20.30 uur)

Zaal open? Een half uur voor aanvang van de film
Kosten? € 5,00 entree, inclusief twee consumpties, extra consumpties kosten € 1,00

De gehele opbrengst is voor Actie Vakantietas.



Op vrijdagmiddag en -avond 19 mei organiseren een aantal tieners van de PGA een benefitfilmmiddag/avond in de grote zaal van Elim (Landstraat 20, Aalten). 's Middags zal de film Rio vertoond worden en 's avonds de film Ferdinand. De entree is € 5,00 en daarvoor krijg je ook nog twee consumptiebonnen. Extra consumptiebonnen kosten € 1,00. De gehele opbrengst gaat naar Actie Vakantietas. Kom jij/komt u ook? Je bent van harte welkom!

Suze, Thijs, Thijn, Veralien, Eva, Mirne en Heidi