

KerkVenster

Protestante Kerk



NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

22e JAARGANG NR. 13 • VRIJDAG 21 APRIL 2023



Herdenken en gedenken

Herdenken en gedenken zijn twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar die toch een aanzienlijk verschil met zich meebrengen. Beide termen zijn belangrijk en spelen een cruciale rol in het verwerken en eren van verlies en herinneringen, zowel in het persoonlijke als in het collectieve leven. In dit artikel zullen we het verschil tussen herdenken en gedenken uitleggen en de betekenis en rol van beide termen in ons leven verkennen.

Herdenken is het actieve proces van het terugdenken aan een bepaalde gebeurtenis of persoon, vaak op een specifiek moment of jaarlijkse datum. Het is een manier om de emoties en gevoelens die aan een bepaalde herinnering verbonden zijn, opnieuw te beleven. Bij het herdenken wordt er vaak een ceremonie of ritueel uitgevoerd, zoals het leggen van bloemen of het houden van een stilte, om de emoties en de betekenis van de gebeurtenis te eren. Gedenken daarentegen is het voortdurend dragen



van de herinnering aan een persoon of gebeurtenis in ons hart. Het is een diepe en blijvende verbinding met een persoon of gebeurtenis, die niet beperkt is tot specifieke momenten of data. Bij gedenken wordt de herinnering voortdurend meege dragen in ons dagelijks leven en wordt het beschouwd als een manier om verbonden te blijven met degene of hetgeen waar we om geven, zelfs nadat ze niet meer fysiek bij ons zijn. Herdenken en gedenken hebben beide hun unieke

Monument voor Joop (Johannes) der Weduwen, 17-05-1902-23-01-1945



betekenis en waarde in ons leven. Herdenken is een krachtige manier om emoties opnieuw te beleven en te verwerken, en helpt ons om onze verdrietige herinneringen te eren en te waarderen. Gedenken daarentegen is een blijvende en diepe verbinding met onze herinneringen, die ons helpt om verbonden te blijven met degene of hetgeen we liefhebben, zelfs nadat ze niet meer fysiek bij ons zijn. In het christelijk geloof spelen herdenken en gedenken ook een belangrijke rol. Christenen eren en gedenken op specifieke momenten, zoals bijvoorbeeld 4 mei, de dag waarop Nederland stil staat bij de bevrijding van ons land.

Bron: ChatGPT



De vrijheid kwam in het voorjaar

Ankie Peypers

*de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.*

Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was. In 1946 kwam haar debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank Prijs. Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000.

Lieve Metzlar, 16 jaar, Leiden

*Durf te durven
Durf te praten
Voor hen die de stem niet hadden
Stille helden waren
Durf te geloven
In vrijheid
En samen
Durf te hopen
Voor hen die de hoop nooit opgaven
Voor de toekomst
Durf jij twee minuten stil te zijn?
Dan durf ik te luisteren*

Bron: Comité 4 en 5 mei



Van de redactie: ChatGPT

Dit artikel heeft als bron ChatGPT, de momenteel veelbesproken software (chatbot) voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat behoeft toelichting.

De redactie van KerkVenster wilde onderzoeken of dit informatieprogramma iets zou kunnen zijn voor ons blad, omdat er steeds minder mensen beschikbaar zijn voor het schrijven van een hoofdartikel. Daarom hebben we een proef gedaan en (o.m.) een vraag ingevoerd die past bij deze tijd van het jaar (4 en 5 mei), nl.: 'Wat is het verschil tussen herdenken en gedenken?' Het resultaat kunt u op deze pagina lezen.

De redactie heeft besloten verder geen gebruik te maken van ChatGPT. Dat is enerzijds omdat niet alle informatie van ChatGPT betrouwbaar zou zijn (geldt niet voor het artikel op deze pagina), maar ook omdat het taalgebruik ons erg tegenviel: vlakke zinnen en soms moeizame zinsconstructies. Daarom is deze publicatie met als bron ChatGPT wat de redactie betreft eenmalig. We blijven hopen op inspirerende schrijvers uit eigen kring voor onze hoofdartikelen.

redactie KerkVenster

Oekraïens Pasen

Foto's: Frank Vinkenveugel



Impressie van de paasviering op 15 april met onze Oekraïense gasten. De dienst was georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo met medewerking van het Oost-Nederlands Kamerkoor.



Overdenking

Luikjes



Ik ben in het Jongerenhuis bezig de 'creekast' op te ruimen omdat we morgen, hier in Aalten, de eerste Godly Play-regiobijeenkomst Oost hebben. En terwijl ik zo bezig ben, dwalen mijn gedachten af naar morgen. Ik vind het fantastisch dat we in het Jongerenhuis bij elkaar komen, ook omdat we het plan hebben om hier een Godly Play-ruimte in te richten. Nu kunnen we mooi uitproberen wat wel en niet werkt.

Ik verheug me op de regiobijeenkomst: om andere Godly Play-vertellers te ontmoeten, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen, inspiratie op te doen. Maar ik merk dat ik mij het meest verheug op het beleven van een (nieuw) Godly Play-verhaal. Ik ben van kinds af aan opgegroeid met de Bijbelverhalen: na het eten lezen uit de kinderbijbel, een christelijke basisschool. En natuurlijk de kerk, waar ik me altijd heel erg thuis heb gevoeld, mede doordat ik daar vanaf mijn zeventiende als vrijwilliger actief was.

Pas op latere leeftijd bedacht ik dat ik van mijn vrijwilligerswerk ook mijn werk zou kunnen maken en ben ik de hbo-opleiding Theologie gaan doen.

Tijdens deze opleiding merkte ik dat ik soms jaloers kon zijn op mensen die niet waren opgegroeid met de Bijbelverhalen. Of nee, jaloers is misschien niet het juiste woord. Het was meer een soort heimwee. Ik zou zo graag de verhalen weer 'schoon' willen lezen, zonder alle boodschappen die ik bij de verhalen had meegekregen.

Maar goed, het is niet anders, die bagage heb ik nu eenmaal ... dacht ik ... totdat ik de kans kreeg om de vertelcursus Godly Play te volgen. Er ging een wereld voor me open! Er gingen luikjes open waar ik het bestaan niet van wist. En ook als ik de verhalen mag vertellen aan de kinderen in mijn klassen of in de kerk ben ik telkens weer geraakt door die verhalen én door de antwoorden en inzichten van de kinderen. Zij helpen me om nieuwe kanten van een verhaal te zien. Zo bijzonder (en) waardevol!

Intussen is de kast opgeruimd, alleen nog even de kussentjes naar boven brengen en in een kring leggen. En dan is alles klaar. Ik heb er zin in!

Heidi Ebbers

Colofon Protestantse Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter college van diakenen

Romke van der Meer,
't Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie

NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad

Jolanda te Winkel.
Tel. 06 - 2353 3499

Jeugdraad

e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie

Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie

Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres KerkVenster

Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis

Marjon Radstaak,
tel. 06-2750 4112,
tel. 't Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Jan Navis,

Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl



protestantse gemeente bredevoort

BREDEVOORT

ds. Ada Endevelde

Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl



Wij feliciteren

Mevr. A. van der Heide-Hogenhout, Stadsbroek 149; mevr. G.W. Piek-Scholten, Ambthuiswal 1-14; mevr. J.H. Lammers-Buunk, Varsveldsestraatweg 29C in Aalten; mevr. A.W. Ebberts-Kraaijenbrink, Haartelinksdijk 4, en dhr. G.J. Oonk, Misterweg 225, viert in de komende weken hun verjaardag. Mevr. Van der Heide wordt op 26 april 81 jaar; mevr. Piek hoopt op 29 april de leeftijd van 104 jaar te bereiken; mevr. Lammers wordt op 8 mei 85 jaar; mevr. Ebberts en dhr. Oonk zijn op 11 mei jarig; mevr. Ebberts wordt 93 jaar en dhr. Oonk 84 jaar.

Alle jarigen van harte gelukgewenst en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Overleden

Op zondag 9 april is overleden mevr. Johanna Berendina Angelina Geerdes-Reesink in de leeftijd van 97 jaar. Wij kenden haar als Hanna Geerdes. Wij wensen haar kinderen, schoonfamilie, kleinkinderen en achterkleinkinderen, neven en nichten en overige familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Zieken

Verschillende mensen in de gemeente hebben gezondheidsklachten waarvoor ziekenhuisbezoek en behandelingen nodig zijn. We wensen hen veel sterkte toe en spoedig herstel.

ds. Ada Endevelde

Uit de diaconie

Aardbeving

In de tijd voor Pasen hebben we gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De diaconie geeft € 1.000 via het Rode Kruis, aangevuld met wat er in de collectes opgehaald is.

Project Botswana

In de diaconie zijn we altijd op zoek naar nieuwe projecten. We zijn van plan een nieuw project in Botswana te steunen. Daar is een Gereformeerde Kerk onder de San, waar erg veel hulp nodig is. De gemeenteleden wonen verspreid over een groot gebied. De San zijn van oorsprong een natuurvolk, waarschijnlijk een van de oudste volkeren in Zuid-Afrika. De kerk heet de Reformed Church in D'Kar, Botswana. Het contact loopt via een Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, waar dhr. Tidde Voogt de zending in Botswana ondersteunt.

Diaconie gaat verder op pagina 5

Toekomst kerk Bredevoort

De PKN Bredevoort heeft op 28 maart 2023 een definitief standpunt ingenomen over de toekomst van de kerk.

Besluit

Nadat er op 5 maart 2023 een goed bezochte gemeentebijeenkomst is gehouden en de ingekomen reacties in de overwegingen zijn betrokken, heeft de kerkenraad een besluit genomen.

Vertrouwen

We gaan de toekomst met een gerust hart tegemoet, omdat we geloven dat Gods werk en de kerk nooit verloren zullen gaan. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar willen niet nalaten om steeds weer te proberen om de boodschap op een goede manier uit te dragen.

Nieuw elan

Nieuw elan is nodig voor een frisse kijk op de toekomst. Uit de bijeenkomst van 5 maart jongstleden, en de gesprekken en correspondentie met/ van gemeenteleden, heeft de kerkenraad het besluit genomen om nog extra onderzoek te doen naar de verwachtingen en betrokkenheid van de kerkleden. De kerkenraad beraadt zich nog in welke vorm dat wordt gegoten.

Onderzoek samenwerking

Om met een goed gevoel de toekomst in te gaan, is ook een bredere samenwerking nodig, zo heeft de kerkenraad unaniem besloten.

We kiezen voor het behoud van een zelfstandige kerk in Bredevoort maar willen, naast de bestaande samenwerking met Katholiek Kontakt Bredevoort, de mogelijkheden voor samenwerking met de PKN-gemeenten in de buurt onderzoeken. Op initiatief van de classis zal daarom de komende tijd contact worden gelegd met buur-PKN-gemeenten, om te zien of er oriënterende gesprekken plaats kunnen vinden.

Denk mee

Graag wil de kerkenraad stappen zetten, zodat in de loop van dit jaar duidelijk wordt welke kant het op zal gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hebt u verwachtingen of ideeën voor de toekomst? Schroom dan niet om mee te denken en te reageren. U kunt de kerkenraadsleden of de dominee hierover gerust aanspreken. Ook mag u via tel. 06 5313 1832 bellen met de voorzitter van de kerkenraad.

Wij hopen van harte dat u verder met ons mee wilt denken.

de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Bredevoort

Schaal met stenen en lichtjes: kyrië en hosanna

In de dienst op Palmzondag kwam prachtig naar voren:

*Wat geeft vreugde licht,
wat kost ons moeite,
ligt zwaar de stenen.*

Foto: Ap te Winkel



Er is een website: www.botswanasending.co.za
Zoals dhr. Voogt het zelf in het Zuid-Afrikaans zegt: 'Deze (website) geeft U agtergrond over de gemeente en grootte die ondersteund wordt. Daar zal U zien dat wij vanuit deze kantoor een heel paar dinge gedaan hebben. Zo bijvoorbeeld: Kleren uitreik / voedsel uitreik tijdens Covid / audio bybels in alle talen / bybels uitdelen / ander material ens.'

Wij willen als diaconie dit werk gaan ondersteunen en hopen duidelijke doelen te kiezen.



Sheltersuit

Twee KerkVensters geleden stond er een stukje in het kerkblad over 'sheltersuits' (schuiljassen). We willen een organisatie helpen die van oude

slaapzakken sheltersuits maakt. Daklozen krijgen een mooie jas, die 's nachts ook als slaapzak kan dienen door er een stuk aan te ritsen.

Op het ogenblik zijn er vanuit Sheltersuit ook contacten met Syrië en Turkije, waar het 's nachts nog onder nul kan zijn. Wij zijn van plan een aantal sheltersuits te doneren. Het kost € 300,00 om één suit te maken.

Wij willen de organisatie ook helpen met het inzamelen van slaapzakken. Kunststof slaapzakken (geen katoen of dons) kunnen worden ingeleverd. Die moeten wel in redelijke staat zijn. De rits mag kapot zijn, de voering niet.

Om het voor mensen in en om Bredevoort gemakkelijker te maken slaapzakken te doneren, kunt u uw oude slaapzak inleveren bij 't Koppelhuis. Dus bewaar oude slaapzakken nog even en lever ze in bij 't Winkeltje.

sheltersuit.com/nl/doneer-je-slaapzak/

't Winkeltje

Na drie seizoenen gaat 't Winkeltje weer open voor een vierde seizoen! Zoals bekend is dit in 't Koppelhuis, op en na koningsdag.

't Winkeltje is weer open op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur voor tweedehands kledingverkoop.



Behalve de kunststof slaapzakken kunt u ook uw oude kleding hier inleveren. Op die manier brengen we duurzaamheid in praktijk, door de goede kleding te verkopen en zo een nieuw leven te gunnen.

Iedereen van harte welkom! De opbrengst is voor de kerk of voor een ander goed doel.

de diaconie

Palmzondag Bredevoort 2023

Tekst: Marieke Navis

Foto's: Jolanda te Winkel

Deze morgen kwamen er negen enthousiaste kinderen naar 't Koppelhuis voor de palmpaas-workshop; een mooie palmpaasstok. We hebben geluisterd naar de betekenis van alle attributen die op tafel lagen; crêpepapier om de stok te versieren; dropveters en chipjes voor een mooie slinger en natuurlijk een broodhaantje in de top. Er werd ijverig geknutseld en geplakt. Het eindresultaat mocht er zijn.

Aan het einde van de kerkdienst hebben we een mooie optocht voor alle mensen in de kerk gehouden. Het was een mooie en gezellige morgen!



Colofon Protestantse Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

**Bank Protestantse Kerk
SKG**
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963
e-mail: hermannonnink30@
gmail.com

Kerkenraad Voorzitter

Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
tel. 06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse Bezoekdienst

Bank:
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk

e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten

U kunt elke eerste vrijdag
van de maand tussen
17.00 uur en 18.00 uur
collectemunten kopen in
zaal 2 van de Zuiderkerk
(via de hoofdingang).
Daar is een pinapparaat
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt

Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting Restauratiefonds

stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sonderweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat

Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij

Bank:
NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team

multimedia@pgaalten.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl



protestantse gemeente aalten

Onderhoud Oude Helenakerk

Zoals u allen weet, hebben we met de Oude Helenakerk een prachtig gebouw in ons bezit. Een gebouw waar we trots op zijn en waar we dus goed voor willen zorgen. Iedere zes jaar laten we onze huisarchitect Boerman Kreek een onderhoudsplan opstellen.

In het onderhoudsplan wordt ook rekening gehouden met de bevindingen van Monumentenwacht, die jaarlijks de OHK inspecteert. Het onderhoudsplan wordt besproken met het Restauratiefonds en de kerkrentmeesters.

Voor het onderhoudsplan kunnen we subsidie aanvragen. Als dit goedgekeurd wordt krijgen we hiervoor tot op heden 60% subsidie van het Rijk. Voor de jaren 2021-2026 is het onderhoud begroot op € 261.384, 60% subsidie van het Rijk = € 156.830 is goedgekeurd.

Blijft over te betalen € 104.554. Voor dit bedrag wordt een verzoek gedaan aan het Restauratiefonds. Dit gebeurt in goed overleg tussen Restauratiefonds en kerkrentmeesters.

Werkzaamheden

In 2021 hebben we de bonte knaagkever bestreden. Vorig jaar zijn er geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Dit jaar krijgen we groot onderhoud dat, zoals nu gepland staat, start in week 17 (24 april) met het opbouwen van de steigers. Aansluitend zullen de werkzaamheden plaatsvinden, die ongeveer acht weken gaan duren. Henri Boerman heeft hieronder beschreven wat de werkzaamheden inhouden en waarom die moeten gebeuren.

Herstel stucwerk topgevels aansluiting hoge en lage dak.

Dit is op basis van een kalkmortel die 'opoffere-rend' is, d.w.z. dat door weersinvloeden zoals regen, wind enz. er enige erosie of vertering van het metselwerk zal ontstaan. Omdat dit in dit geval van een relatief zachte steen, oude kloostermoppen en tufsteen is, zou dit inhouden dat er regelmatig onderhoud aan het metselwerk nodig is. Door gebruik te maken van een stuc- of vertin-laag vangt deze de eerste vertering op en wordt het achterliggende materiaal, dat veel lastiger te herstellen is, beschermd. Deze ingreep is minder ingrijpend en op den duur veel duurzamer.

Een andere opvallende werkzaamheid is het afpellen/aflossen van het natuursteenwerk (met name de toren) incl. het deels vervangen van het voegwerk. Zoals hierboven al omschreven is het natuursteen relatief onderhoudsgevoelig en men kan door het afschalen (het loshalen/verwijderen van losse schollen of schilfers) het natuursteen langer behouden. Wel moet het omliggende voegwerk goed aansluiten op de stenen. De meest onderhoudsgevoelige plekken zijn met name de toren, hoeken en hoge onderdelen die altijd vol in het weer staan. Deze zijn moeilijker bereikbaar

en daar moet elke keer een steiger voor geplaatst worden. We proberen dan ook zoveel mogelijk werkzaamheden op een logische manier te combineren.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u terecht bij:

- het Restauratiefonds:
Harm Veldhuis, tel. 0543-472543
- de kerkrentmeesters:
Henk Bol, tel. 0543-473471

Giften en collectes

Via de bankrekening van de diaconie is een gift ontvangen

Collecte 19-03 € 30,00

Ontvangen op het kerkelijk bureau

Gift voor het Werelddiaconaat € 10,00

Via de bankrekening van de diaconie

Voor diaconie plaatselijk € 1.600,00

Collectes in de kerkdienst

05-03 Zending (KiA) € 361,90
Kerk € 283,85
08-03 Werelddiaconaat € 199,82
Kerk € 147,75
12-03 Binnenlands Diaconaat (KiA) € 317,30
Kerk € 353,91
19-03 Missionair Werk (PKN) € 411,91
Moldavië € 271,38
Kerk € 350,65
26-03 Werelddiaconaat (KiA) € 424,97
Kerk € 309,47

Collectes via GIVT

05-03 Zending (KiA) € 8,00
08-03 Werelddiaconaat € 55,00
12-03 Binnenlands Diaconaat (KiA) € 38,00
Kerk € 2,00
19-03 Missionair Werk (PKN) € 52,50
Kerk € 6,50
26-03 Werelddiaconaat (KiA) € 31,00
Kerk € 20,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD

Ontvangen via

Piet Nagel € 10,00
Christien te Hennepe € 20,00
Hermien Kobus € 20,00
Anja Heinen € 15,00
Gerda Hoftijzer € 5,00
Elly van den Hoven € 10,00
Ineke Mengers € 20,00
via Diny Deunk € 20,00



Tess Unlimited



Hieronder een update van Tess Unlimited: een organisatie die al enige jaren financieel ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Wij zijn alweer twee maanden volop aan het werk in Guatemala en hebben al zeventig kinderen geopereerd. Ook hebben we kortgeleden het 1-jarig bestaan gevierd van ons ziekenhuis! Kunnen jullie geloven dat het alweer een jaar geleden is dat we de opening hadden, en dat op 6 maart 2022 het allereerste kindje met schisis werd geopereerd? In de afgelopen twaalf maanden hebben we meer dan 400 kinderen geopereerd in ons ziekenhuis, wat een mijlpaal! Voor dit jaar hebben we nog tien operatieweken op de planning staan.



Onze lokale chirurg-in-opleiding Bruno is aan zijn tweede jaar begonnen. Vorige week heeft hij intensief met onze chirurg Patty samengewerkt en zelfs een dag zijn eigen operatiekamer gehad, waar hij twee open gehemeltes alleen heeft geopereerd. Wanneer hij volledig zelfstandig aan het werk zal gaan, weten we nog niet, maar we hebben geen haast. Het gaat erom dat hij zoveel mogelijk ervaring opdoet en hoge kwaliteit van operaties kan verrichten, en dat heeft tijd nodig.

Spraakverbeterende operaties

Dit jaar zijn we begonnen met spraakverbeterende operaties. Sommige kinderen kunnen na hun open gehemelte-operatie nog steeds niet goed praten. Als na de logopedische behandelingen de spraak nog steeds niet beter wordt, hebben kinderen een spraakverbeterende operatie nodig. Om goed vast te stellen welk



type operatie er nodig is, wordt er altijd een nasaal endoscopisch onderzoek gedaan, waarbij een flexibele kleine camera tot achter in de neus wordt gebracht en de kinderen een aantal zinnen moet zeggen. Zo kan de arts zien welk type operatie nodig is.

Deze flexibele camera hebben we met Tess Unlimited kunnen aanschaffen. Een maand geleden hebben we de eerste acht onderzoeken gedaan en tevens de eerste vier operaties uitgevoerd. Het is wel enorm belangrijk dat de kinderen na deze operatie intensieve logopedie ontvangen. De arts die deze onderzoeken en operaties doet, komt in september van dit jaar naar Guatemala terug met zijn logopedisten. We gaan dan ongeveer 25 kinderen onderzoeken met deze camera, van wie er waarschijnlijk zestien worden geopereerd. Na deze speciale operatie zijn er andere technieken nodig voor logopedie. In september zullen al onze lokale logopedisten getraind worden in zowel het nasaal endoscopisch onderzoek als in deze speciale logopedische technieken. Ook zal onze lokale chirurg Bruno getraind worden om deze operaties te kunnen uitvoeren! We zijn de enige organisatie in heel Guatemala die deze operaties uitvoert.



Patiëntenverblijf

Eind oktober 2022 zijn we begonnen met de bouw van het patiëntenverblijf en het schiet al lekker op. We verwachten dat het verblijf tussen oktober en november 2023 klaar zal zijn.

(De eerste foto was eind oktober 2022, de eerste baksteen. De tweede foto is van hoe het er nu uitziet!)





Dinxperlo, zondag 2 april 2023

Rond 16.30 uur lopen leden van de cantorijen van Dinxperlo en Aalten de Dorpskerk in. Allen verschijnen zij in gepaste kleding. Wat is er te doen in de Dorpskerk?

's Avonds om 19.30 uur wordt het Paasoratorium opgevoerd door beide cantorijen o.l.v. Dirk Zwart en Harry van Wijk. Er wordt nog gerepeteerd tot 18.00 uur.

Het oratorium is in 1998 gecomponeerd door Dirk Zwart. Het vertelt de lijdensweg en de opstanding van Jezus op gesproken en gezongen wijze, met begeleiding van piano, orgel en trompet.

Als ik mijn auto achter de Aldi geparkeerd heb, tref ik Petra Veerbeek. Zij zal die avond de Bijbelteksten voorlezen, en terwijl wij samen richting de Dorpskerk lopen, zegt zij: 'De kans is groot dat het heel druk wordt in de kerk.' Hierop reageer ik met: 'Hoezo?' Afwachten dus!

Maar inderdaad, als de cantorijleden als laatsten de kerk binnengaan en hun plaats innemen voorin de kerk, zien zij dat de kerk bomvol zit.



Lezing: Marcus 1
Drink de wijn van bevrijding en eet het levende brood. Vier de vrolijke tijd, de zegen van zijn dood.

2. UW OPGANG
Uw opgang naar Jeruzalem verhoogt het hart, verhoogt versiert de straten met een lach, dit is een vlag- en wimpeldag, die viert de overwinning.

Lezing: Marcus 16: 1-6
17. IN ALLE VROEGTE
In alle vroegte raakt God de aarde aan en zingt de groeve: nu is de dood herroepen, Christus is opgestaan.

O Gij bevrijder, legt Gij uw win...

Zowel beneden als boven zijn de banken bezet. Wat mooi!

Dirk Zwart neemt plaats achter de vleugel en Harry van Wijk achter het orgel. Robert de Boer, de trompettist, neemt zijn plaats in boven vlakbij het orgel en Petra Veerbeek staat op de preekstoel.

Als het om 19.30 uur stil wordt in de kerk, doet Dirk Zwart het welkomst- en openingswoord. Er worden nog enkele liederen geoefend, waarbij de gemeente ook mee zal zingen.

Alle medewerkers hebben er echt plezier in, het straalt van hun gezicht af. Het geheel duurt ongeveer 90 minuten.

Na het klinken van de laatste muziknoten volgt er een daverend applaus. Welverdiend, voor de cantorijleden, de dirigenten, maar ook voor de bezoekers. Zij leefden mee met het verhaal. Dat was te merken, vooral tijdens de stilte.

Na het verlaten van de kerk blijven veel mensen nog buiten napraten.

Het is een geslaagde avond, men is erg tevreden. Dat is te merken aan de positieve reacties. Ook de dirigenten zijn erg positief.

Op 4 april zal het Paasoratorium nog een keer in Aalten opgevoerd worden. Hoe zal dat verlopen? Zal er veel belangstelling voor zijn, nu dit op een doordeweekse dag plaatsvindt? We hopen er allen het beste van.

oratorium 2023

Tekst: Tiny Oosterink

Foto's: Theo Heesen en Jan Oberink

Dinsdag 4 april 2023

Rond 18.00 uur komen de leden van beide cantorijen de Oude Helenakerk binnen. Daar wordt nog druk gewerkt aan het opzetten van het podium. Dat is echt precisiewerk. Het moet waterpas staan en op de

juiste plaats. Daar moeten ook stoelen op voor de zangeressen die daarop moeten staan zingen. Om 18.00 uur zal het inzingen beginnen, maar door de laatste werkzaamheden wordt het iets later. Ach, het Aaltens kwartiertje zullen we maar zeggen ...



Het Lam dat ons doet leven

Het lam is de personificatie van Jezus, die zijn leven geofferd heeft om de mensheid van haar zonden te verlossen

Als een lam werd Jezus naar de slachtbank geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders.

Zo wordt er over Jezus gedacht en daarom deed Hij Zijn mond niet open.

Na drie dagen is de wederopstanding, wat betekent dat het nieuwe leven begint.

Iedereen maakt teleurstellende dingen mee, maar na enige tijd komt er toch weer blijdschap.

Hoe vaak hoor je niet dat iemand door de problemen of zorgen die hij/zij meemaakt, sterker wordt. Denk aan bijv. een naaste verliezen of een breuk in vriendschap of relatie...

Je wordt vaak zelfstandiger, zelfverzekerder ... Het leven gaat immers door!

Een oratorium als dit kan alleen slagen als iedereen meewerkt en ook bereid is om er thuis aandacht aan te besteden. En dat hebben de cantorijleden, zowel van Aalten als Dinxperlo, heel goed gedaan!

Dan is dit project voorbij.

Een mooi project met een belangrijke boodschap.

We hopen allemaal op een betere wereld, waarin we omzien naar elkaar. Waar liefde en vriendschap uitgedeeld wordt, ook al is het soms moeilijk.



Het inzingen duurt tot ongeveer 18.45 uur. We hebben er immers al twee generale repetities opzitten, en ook al de uitvoering in Dinxperlo. Dus een kort inzingmoment en een korte eetpauze. De gastheer en de drie gastdames krijgen nauwelijks gelegenheid om te eten, want zij zullen de liturgieën uitdelen. Dus koster Arjan Timmers springt bij, zodat die mensen ook even kunnen eten. Arjan bedankt!

Als de cantorijleden hun plaatsen innemen, zien zij hoeveel mensen in de kerk zitten.

Eerlijk gezegd boven verwachting. Velen hebben inmiddels gehoord dat het de moeite waard is om het Paasoratorium te bezoeken. Daar zijn alle medewerkers van het oratorium heel blij mee!

Wist u dat ...

- deze passie door gepassioneerde dirigenten is geleid?
- de componist van dit oratorium zelf achter de vleugel zat?
- Harry van Wijk en Dirk Zwart vaker hebben samengewerkt?
- de cantorijleden hiervoor vele uren 'gestudeerd' hebben?
- er zelfs in groepjes geoefend is?
- allen die hieraan meegewerkt hebben, dit met passie gedaan hebben?
- dit project een groot succes was?
- de namen Harry en Dirk als muziek in de oren klinken van de tekstschrijver van dit artikel?
- dit laatste alles te maken heeft met de mooie stad Deventer?

Het Bijbels muziekverhaal wordt goed uitgevoerd. De dirigenten Harry en Dirk zijn enthousiast en dat brengen zij over op het koor. De lezingen, voorgelezen door lector Elizabeth van Deventer, worden levendig verteld. Ook het trompetgeschal dat Robert de Boer laat horen is prachtig en gepast. Al met al een succes!

Na afloop wordt er door velen nog lang nagepraat in de kerk. Maar voordat het podium en andere dingen opgeruimd moeten worden, is er koffie en thee in Elim. Daar krijgen enkele personen nog een attentie, zoals de dirigenten, trompettist, lector en gastzangers.



Taizé-viering op 23 april

Zondag 23 april is er om 19.00 uur weer een Taizéviering in de Oude Helenakerk. We luisteren naar psalm 62 en zingen, samen met de Cantorij o.l.v. Harry van Wijk liederen uit de traditie van Taizé.

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst!

ds. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com

tel. 06 1085 5041

Een doorstart maken - maar dan Anders Dan Anders



Opeens zit je in een situatie die je niet hebt zien aankomen - en die je ook niet hebt gewild. Het overkomt ieder van ons wel eens. Net terwijl je lekker in je vel zit, goed op weg bent, gebeurt er iets waardoor je moet nadenken over je koers.

Of misschien wel juist andersom: ben je al zo lang gewend aan de weg die je nu gaat, dat je opeens een ingeving krijgt om na te denken of je dat wel zo wilt houden. Ook dan denk je na over de koers die je in de toekomst wilt volgen.

Wat bepaalt die koers? Kies jij de weg? Of kiest de weg jou? Lastige keuzes ...

En soms, midden in zo'n proces, kunnen er verrassende inzichten ontstaan met steun uit onverwachte hoek.

Hier willen we met elkaar over nadenken in de Anders Dan Anders-dienst op zondag 7 mei a.s.

Ds. Ada Endevelde neemt ons hierin mee, samen met de voorbereidingscommissie. Je bent van harte uitgenodigd om de dienst mee te maken om 09.30 uur in de St. Joriskerk in Bredevoort.

Een extra reden om te komen is dat het Stadskoor Bredevoort o.l.v. Dineke de Roo muzikale medewerking verleent met prachtige zang!

We zien jullie graag.

de Anders Dan Anders-dienstcommissie

'Hoger dan de blauwe luchten'

Nog geen twee weken na deze Knoopdienst van zondag 7 mei is het Hemelvaartsdag. Maar wat is dat eigenlijk: 'de hemel'? Veel mensen geloven dat mensen die overlijden naar de hemel gaan, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is die hemel ergens boven in de lucht?

Als je gelukkig bent dan ben je ook in de hemel: in de zevende hemel. Dan ben je niet ergens anders, maar dan voel je je wel anders.

En God? Woont God in de hemel, of ook op aarde? En wat als de aarde ook hemels kan zijn?

In deze dienst, waarin er misschien wel meer vragen worden gesteld dan dat er antwoorden worden gegeven, zullen Ina Nijman, Annie Vaags, Wim ten Have en Leo Elsinghorst de sterren van de hemel spelen. Erica Hemink, de commissieleden en voorganger Netty Hengeveld zullen de verdere invulling van de dienst verzorgen.

Voel je welkom op zondag 7 mei om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Wij hebben er zin in!

Bewegwijzering stilteruimte

Misschien heeft u ze al gezien ... Aan de Landstraatzijde en de Marktzijde van de Oude Helenakerk zijn nieuwe borden geplaatst met een



Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtendgebed. In deze viering wordt het morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.

• Donderdag 11 mei

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 uur voor een moment van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

• Donderdag 4 mei

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!

bewegwijzering naar de stilteruimte. Wij hopen dat zo nog meer bezoekers de weg naar deze stilteruimte zullen vinden.

Astrid te Winkel en Wilma de Jong



Weeksluitingen



Zaterdag 22 april 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
mevr. G. Hallerdijk

19.00 uur: **Beth San**
dhr. J. Lievers

Zaterdag 29 april 2023

18.00 uur: **Ambthuis**
ds. A.G. Endevelde

19.00 uur: **Stegemanhof**
ds. D. v. d. Wal

19.00 uur: **Beth San**
ds. P. Speelman

Zaterdag 6 mei 2023

19.00 uur: **Stegemanhof**
mevr. M. Rots

19.00 uur: **Beth San**
mevr. G. Hallerdijk

Neem en lees

April 2023

Vrijdag 21 Nehemia 5: 1-13
Zaterdag 22 Nehemia 5:14-19
Zondag 23 Psalm 23

Maandag 24 Nehemia 6:1-9
Dinsdag 25 Nehemia 6:10-19
Woensdag 26 Nehemia 7:1-7a(-60)
Donderdag 27 Nehemia 7:61-72a

Vrijdag 28 Nehemia 7:72b-8:12
Zaterdag 29 Nehemia 8:13-18
Zondag 30 Nehemia 9:1-8

Mei 2023

Maandag 1 Nehemia 9:9-17
Dinsdag 2 Nehemia 9:18-28
Woensdag 3 Nehemia 9:29-37
Donderdag 4 Nehemia 10:1-34

Vrijdag 5 Nehemia 10:35-40
Zaterdag 6 Psalm 149
Zondag 7 Nehemia 12:27-43

Maandag 8 Nehemia 12:44-13:3
Dinsdag 9 Nehemia 13:4-14
Woensdag 10 Nehemia 13:15-22
Donderdag 11 Nehemia 13:23-31
Vrijdag 12 Psalm 26

Kerkdiensten Bredevoort



Zondag 23 april 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
dhr. H. de Vries
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 30 april 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. F. van Keulen, Winterswijk
collecte: Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 7 mei 2023

09.30 uur: **St. Joriskerk**
ds. A.G. Endevelde
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Kerkdiensten Aalten



Zondag 23 april 2023

09.30 uur: **Oude Helenakerk**
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

19.00 uur: ds. E. van Deventer, *Taizédienst*
collecte: Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Donderdag 27 april 2023

11.00 uur: **Oude Helenakerk**
Koningsconcert

Zondag 30 april 2023

Oude Helenakerk
R.K.-viering
09.30 uur: pastor Jos Droste
Viering vierde zondag van Pasen

Zuiderkerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Kerk (orgelfonds) en diaconie

Zondag 7 mei 2023

Oude Helenakerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: Noodhulp en Kerk

Zuiderkerk
10.00 uur: mevr. N. Hengeveld, *Knoopdienst*
collecte: Noodhulp en Kerk

Bloemengroet Aalten



Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente:

- dhr. Stronks, Bevrijding 62
- dhr. Smees, Eligijsstraat 103
- mevr. Schreurs-Heinen, Geurdenstraat 79
- mevr. Te Bokkel, Thijsweg 3
- mevr. Radstaak-Siebelink, Teubenweg 3

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is? Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl bij 'kindernevendienst'. Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en kindernevendienst. De oppasdienst is in de Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in het keldertje van Elim.





Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

22 april mevr. B.G. Wevers-Stronks
Ludgerstraat 21/07, 7121 EG

22 april dhr. J.A. Wink
Koopweg 6, 7122 LR

24 april dhr. A.J.H. Hoefman
Polstraat 38, 7121 DL

25 april dhr. B.W. Stronks
Bevrijding 62, 7121 WR

25 april mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers
Geurdenstraat 12 7122 CG

26 april mevr. H.W. Käminck-Ebbers
Warmelinckweg 10, 7122 JV

26 april mevr. H.W. te Lindert-Roeleveld
Frankenstraat 87/02, 7122 ZS

26 april dhr. H.W. te Winkel
Gasthuisstraat 7, 7126 BD Bredevoort

27 april dhr. M.D. van Duijvenvoorde
Lichtenvoordsestraatweg 35/A, 7121 AB

27 april dhr. G.J. Meinen
Lankhofstraat 24, 7121 CK

28 april mevr. J.A. Heinen-Käminck
Kemenaweg 49, 7122 XH

28 april mevr. J. te Winkel-ter Maat
Nijverheidsweg 4, 7122 AB

28 april mevr. H.C. Scholten-Winkelhorst
Slatdijk 2, 7122 NJ

29 april dhr. G.C. Wildenbeest
Koeweide 32, 7121 EJ

29 april mevr. A. Ebbers-Wevers
Varsseveldsestraatweg 13/C, 7122 CA

29 april dhr. G.J. Fukkink
Koopmanstraat 81, 7121 VS

29 april dhr. G.J. Heersink
Brakenweg 2/A, 7122 LN

30 april mevr. J.J. van Triest-van de Bult
Tubantenstraat 94, 7122 CT

30 april dhr. B. Somsen
Brakenweg 5, 7122 LN

30 april dhr. A.G. te Lindert
Oranjelaan 31/3, 7121 CA

1 mei mevr. G. Jentink-Eppink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ

2 mei mevr. H.J. Wevers-Schreurs
Richterinkstraat 20, 7122 ZB

2 mei mevr. W.H. van Campen
Frankenstraat 93, 7122 ZS

2 mei dhr. S.J. Droppers
Kriegerdreef 1, 7121 JJ

2 mei dhr. Th. Rutgers
Bevrijding 118, 7121 WT

3 mei mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers
Ludgerstraat 27/04, 7121 EG

3 mei mevr. F.W. Bruijs-Ommering
Varsseveldsestraatweg 18/D, 7122 CC

3 mei mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake
Landstraat 8/04, 7121 CR

3 mei dhr. G. Esselink
Reviusstraat 70, 7121 VZ

3 mei dhr. A.J. Voskuil
Lichtenvoordsestraatweg 54, 7121 RB

4 mei mevr. A. Reiling-Heidelberg
Eligiusstraat 32, 7121 ED

4 mei dhr. J.W. Elburg
Grevinkweg 14, 7122 NE

4 mei mevr. H.W. Bussink-Heideman
Stationsstraat 1, 7122 AR

4 mei dhr. G.J. Mateman
Romienendiek 4, 7122 PA

6 mei mevr. H. Jentink-te Paske
Manschotplein 27, 7121 BL

7 mei dhr. G.J. Lensink
Hovenstraat 10/14, 7051 CV Varsseveld

7 mei dhr. G.H. Lensink
Bijnenweg 2, 7121 ML

8 mei mevr. J.G. Odolphij-Lettink
Saturnus 21, 7122 XP

8 mei dhr. G. Klein Wolterink
Frankenstraat 89/03, 7122 ZS

8 mei mevr. E. Rutgers-Lammers
Geurdenstraat 40, 7122 CG

8 mei dhr. E. Wamelink
Buninkdijk 9/B, 7121 LG

10 mei dhr. G.A. Stronks
Elshoekweg 8, 7122 NG

11 mei mevr. B. Lammers-Veldhuis
Geurdenstraat 8, 7122 CG

11 mei dhr. S. Tjoelker
Hogestraat 90, 7122 BZ

12 mei mevr. B.H. Houwers-Hartemink
Geurdenstraat 73, 7122 CG

12 mei dhr. H. Ebbers
Goudenregenplein 8, 7121 AR

12 mei mevr. A.J. Wevers-Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA

12 mei dhr. Th. Bannink
Ormelstraat 15/A, 7121 DB

12 mei mevr. Tj. S. Hoekstra
Het Verzet 73, 7121 XD

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

Anneke Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com



Overleden

Op 8 april is dhr. Jan Radstaak, Bodendijk 15, overleden. Hij wilde graag nog een poosje leven en had verdriet dat dat niet meer ging. Hij vertrouwde op God, ondanks al zijn vragen en moeiten. Boven de rouwadvertentie staat: 'Mijn tijden zijn in uw hand' (Psalm 31: 16).

In dat vertrouwen is hij rustig heengegaan. We wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit verlies.

Ziekte en herstel

Dhr. Dirk Douma, wonende aan de Huygensstraat, moest een operatie ondergaan in het MST in Enschede. Hij was snel weer thuis. Vanaf hier een goed herstel gewenst!

Er zijn verschillende mensen in de wijk die te maken hebben met ziekte. Dit vraagt soms veel van de zieke zelf en van diens omgeving. We wensen jullie kracht toe om te dragen, Gods zorg en nabijheid en, waar mogelijk, beterschap. Gelukkig zijn er veel liefdevolle burens, vrienden en familieleden die naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Voor velen is dat vanzelfsprekend. Maar het is ook heel bijzonder. Jullie zijn

heel waardevol en onmisbaar en worden zeer gewaardeerd.

We zijn ook dankbaar voor alle mensen die weer hersteld zijn.

Vakantie

Van 24 april t/m 30 april heb ik vakantie. Een van mijn collega's zal dan voor mij waarnemen.

Hartelijke groeten,

Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth van Deventer

Predikant
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com



Overleden

Op 30 maart overleed na een moedige strijd, in de leeftijd van 58 jaar, Anneke Hekkelman, Piet Heinstraat 19. Samen met vrijwilliger en vriendin, begeleiding en medebewoners van Estinea hebben we de dienst voorbereid. Samen hebben we herinneringen aan Anneke gedeeld, gebeden en geluisterd naar een Bijbelverhaal. Samen hebben we haar begraven op begraafplaats Berkenhove.

Op 31 maart overleed mevrouw Gerharda Johanna (Gerda) Meijnen-Rougoor in de leeftijd van 77 jaar. Het laatste jaar woonde ze, samen met haar man Willy Meijnen, in het Ambthuis in Bredevoort. Gerda laat echtgenoot, kinderen en kleinkinderen achter. Laten we hen, waar nodig en mogelijk, bijstaan in hun verdriet.

Zieken

Michel van Burk, Grote Maote 80, kreeg slecht nieuws. Het is nu even afwachten wat de verdere uitslagen zijn. Voor hemzelf, maar ook voor zijn ouders een spannende tijd. Vanaf hier Gods voelbare nabijheid gewenst.

Ook bij andere mensen uit de wijk wordt er geleden aan het leven, lichamelijk of psychisch. Niet iedereen wil hier genoemd worden. Maar mocht u ervan weten, schroom dan niet om een kaartje in de bus te doen.

Mocht u te maken hebben met ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekermedewerker) weten.

Verhuisd

Mevr. J.H. Westrum-Oonk, Kleine Maote 85, is opgenomen in verpleeghuis de Molenberg in Groenlo. We hopen dat ze zich daar snel thuis mag voelen.

Pastoraat

Het pastoraat op kleur krijgt steeds meer gezicht. Vanuit de Protestantse Bezoekdienst hebben de bezoekermedewerkers een attentie rondgebracht bij mede-gemeenteleden. Hartelijk dank voor jullie inzet, en daarbij wil ik zeker ook de contactpersonen en bestuursleden van de PBD hartelijk danken!

Vacatures

Er heeft zich iemand gemeld die zijn tijdelijke taak als bezoekermedewerker wel wil voortzetten in IJzerlo. En wellicht komt er binnenkort nog een nieuwe bezoekermedewerker in IJzerlo. In de volgende editie van KerkVenster zullen wij de nieuwe bezoekermedewerker(s) met naam en toenaam vermelden!

Mocht u twifelen, neem dan contact op met Anton Navis, met mij of met iemand van de PBD. Er is inmiddels een bijgewerkte taakomschrijving beschikbaar, waarin staat wat er van een bezoekermedewerker verwacht wordt, maar ook welke ondersteuning een bezoekermedewerker mag verwachten vanuit de PBD of de taakgroep Pastoraat.

De komende maand gaan we nog even verder met de tijdelijke oplossing voor IJzerlo, waarbij de 70+ers uit de vacante wijken zijn verdeeld over de bezoekermedewerkers en ook Betty Hielkema (tijdelijk) een aantal adressen onder haar hoede heeft genomen. De mensen jonger dan 70 kunnen een van de twee ouderlingen (Anton Navis en Henk Westervelt) benaderen wanneer er behoefte is aan pastoraat. Zij zullen dat dan weer aan mij doorgeven.

- Anton Navis: antonnavis@hotmail.com, tel. 06 1350 3521
- Henk Westervelt: e.westervelt@upcmail.nl, tel. 0543-466367

Samen geven we zo vorm aan het 'omzien naar elkaar'.

Persoonlijk

De tuin krijgt vorm en dankzij u ook steeds meer inhoud. Dank voor de plantjes en de struikjes en de bollen en de knollen. Nog even en het is 'af' (al is een tuin volgens mij nooit helemaal af). Voorlopig kan ik op vrije dagen en uren onkruid trekken en genieten van de opgroeiende boompjes.

Scholing

In de week van 24 april volg ik een cursus van de PThU in Doorn: Cantate Domino! Een basiscursus Liturgie en Muziek. Voor mij is zingen een belangrijk element in de kerkdienst. In deze tweedaagse cursus wordt dieper ingegaan op de muziek in de verschillende grondvormen van liturgie in de PKN en hoop ik meer inzicht te krijgen in de opbouw van de liturgie in samenhang met muziek. Ook zullen we onder deskundige leiding samen gaan zingen in de fraaie Maartenskerk in Doorn. Collega Wilma de Jong neemt deze week voor mij waar.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld muziek en tekst van liederen om te oefenen voor de komende kerkdienst waarin ik voorga. De groep 'Vrienden', die vooral uit gemeenteleden bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken van gemeenteleden worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij mailen.

Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@gmail.com



Zieken

Waar ik de vorige keer mocht vermelden dat Nanny Eppink-Veen, Tubantenstraat 48, weer naar huis kon, moet ik nu helaas vermelden dat zij na een vervelende val in het SKB is opgenomen. Voor de kaarten en telefoontjes die zij de afgelopen tijd ter bemoediging mocht ontvangen wil zij u hartelijk bedanken.

Aleid Bongen, Zilverbekendijk 6a, moest opnieuw in Nijmegen een grote operatie ondergaan. Ze is

inmiddels weer thuis, waar ze - naar we hopen - verder mag herstellen.

Emeritus predikant ds. Rotte, Prinsenstraat 58, werd opgenomen in Pronsweide.

Alle zieken en hun naasten, ook die hier niet zijn genoemd, wensen we moed, kracht, geduld en hoop en Nabijheid toe!

Overleden

Op 28 maart overleed Anja Veldboom-Hengeveld, Zilverbekendijk 1. Ze hing aan het leven en was dankbaar voor de mooie momenten die ze samen met haar gezin en met vrienden mocht delen. Aan de dood dacht ze liever niet. Deze kwam uiteindelijk toch nog onverwacht. We wensen Jan, Jochem en Nanet, Xenn en Jannick en allen die om haar heen stonden de troost van de Eeuwige toe!

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com



Overleden

Op 25 maart is overleden Willemien Mengerink-Prinsen, Karel Doormanstraat 7, in de leeftijd van 73 jaar.

Op 29 maart is overleden Jo Kersjes-Hoornenborg, Gendringseweg 33B, in de leeftijd van 92 jaar.

Op 4 april is overleden Selma Leeuwenstein-Wisselink, Stationsstraat 57, in de leeftijd van 91 jaar.

Wij wensen de families Mengerink, Kersjes en Leeuwenstein Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Verhuisd

Broer Wamelink, Helfrichstraat 7, is verhuisd naar Frankenstraat 83.2. Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in deze nieuwe omgeving.

Hartverwarmend waren de reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder. Bedankt!

Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl



Verhuisd

Mevr. Boom-Westerveld, Meiberg, is verhuisd naar Den Es, Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld. Wij wensen haar toe dat zij zich hier thuis zal voelen.

Ziekte

Mevr. Hermien Tolkamp, Boomkampstraat, is na een ziekenhuisopname weer thuis. Wij wensen haar ook verder een goed herstel toe.

Dhr. Han Arentsen, Aladnaweg, is opgenomen in het MST, Koningstraat 1, 7512 KZ Enschede. Wij wensen hem van harte beterschap en Gods zegen toe.

Overleden

Op 7 april is mevr. Jannie Heinen-den Hertog, Meiberg, op 93-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Wij wensen (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in dit gemis.

Bezoekmedewerkers gezocht

Er worden nog bezoekmedewerkers voor sectie 23A gezocht. Dit betreft de Lijsterbeslaan en/of de Vlierbeslaan 18-22 (Estinea). Mocht u interesse hebben dan kunt contact opnemen met contactpersoon Dinie Hogeweg-Eppink, tel. 0543-472752 of met mij.

Pastoraat

Op woensdag 29 maart heeft het eerste pastoraal wijkteam overleg nieuwe stijl plaatsgevonden. Fijn dat er een hoge opkomst was. Aan het pastoraal wijkteam overleg (PWO) nemen, naast alle bezoekmedewerkers en contactpersonen, ook een bestuurslid van de Protestantse Bezoekdienst, de wijkvoorzitter, de scriba, de wijkouderling en de pastor van de wijk deel.

Helaas moest ik wegens een coronaverkoudheid verstek laten gaan, maar gelukkig heeft wijkvoorzitter Jan Hordijk mij vervangen. Het was een goede avond, waarin voor de pauze verschillende zaken met betrekking tot het bezoekwerk besproken werden en er na de pauze een gezellig samenzijn was. De datum van het volgende PWO is dinsdag 24 oktober om 14.30. De uitnodiging volgt t.z.t.

Persoonlijk

Hoewel het weer, op moment van schrijven, heel regenachtig en zelfs stormachtig is en er geen stukje blauwe lucht aan de hemel te zien is, is de lente in volle gang en zien we overal de natuur ontluiken. Op veel plekken zie ik de magnolia's in volle pracht in bloei staan en veel bomen kleuren voorzichtig groen.

Van mevr. Riek Aalbers-Hiddink ontving ik het volgende toepasselijke gedicht:

Tijd voor Pasen

*ogenschijnlijk verborgen
de knoppen aan de bomen
op een dag
springen ze open*

*tere blaadjes
worden lover
elk jaargetijde
kent zijn vreugde*

*bomen diepgeworteld
tellen vele jaarringen
wat als ze
vertellen konden*

*vreugde en verdriet
naast elkaar
diepgang
ingetogenheid*



Met een hartelijke groet,

Wilma de Jong

Voorbedeboek

Zowel collega Wilma de Jong als ik ontvingen van een gemeentelid de vraag of het mogelijk is een gebedenboek te gebruiken in onze diensten. Deze vraag hebben we besproken in het werkoverleg van de pastores (Elim-overleg) en in de kleine kerkenraad.

Vanaf Pinksteren zal er in de Oude Helenakerk en in de Zuiderkerk een voorbedeboek liggen vanaf een half uur voor aanvang van de dienst. U / jij kunt hierin zaken opschrijven die uw / jouw hart raken, dingen waar u / jij voorbede voor wilt vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel om hier geen namen te vermelden van personen, dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten uit het voorbedeboek zullen dan tijdens de dienst worden genoemd in het gebed.

We hopen dat meerdere mensen gebruikmaken van deze mogelijkheid.

ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041.

Folkert de Jong

Predikant
Köstersweide 38,
7121 HH Aalten
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com



Beste mensen,

Pasen is geweest, ik hoop dat iedereen een mooie tijd heeft gehad. In de week voor Pasen zijn er mensen in de wijk verrast met een paasattentie. Sommigen waren blij verrast.

Met cadeaus uitdelen gaan we uiteraard door. Jezus is opgestaan, daar hoort hoop en aandacht bij! Wie iemand kent die een Baksel van Liefde kan gebruiken: laat het vooral weten. Zo'n onverwacht cadeau helpt altijd.



Maandelijks gebed

Om de zoveel tijd kwam er een gemeentelid naar ons (dominees en kerkelijk werkers) met de vraag: is er ook een gebedsgroep in de kerk? Zeker in een tijd waarin zoveel speelt en zoveel verandert, is het belangrijk om bewust tijd te maken, te nemen, voor contact met God. Daarom hebben Wilma, Elizabeth en Folkert de handen ineengeslagen en iedere maand een tijd voor gebed ingepland. Iedereen is welkom op onderstaande data om 19.00 uur in het Jongerenhuis, Ludgerstraat 66.

- Woensdag 26 april (Wilma de Jong)
- Woensdag 31 mei (Elizabeth van Deventer)
- Woensdag 28 juni (Folkert de Jong)
- Woensdag 26 juli (Wilma de Jong)

Diversiteitsdienst

In vervolg op de Pride-viering in juni vorig jaar, tijdens de Pride-maand van de Achterhoek, is er op zondag 14 mei om 09.30 uur (moederdag) een diversiteitsdienst in de Zuiderkerk.

Met een aantal mensen zijn we inmiddels begonnen met de voorbereiding van deze dienst. Het belooft (weer) een mooie viering te worden. Het koor Friends, onder leiding van Johan Klein Nibbelink, zal haar muzikale medewerking verlenen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst en de koffie/thee/ranja en wat lekkers na de dienst. Zet de datum alvast in de agenda!

ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

EO-jongerendag Vraag van het archief

Op 3 juni is het weer zo ver:

de EO-jongerendag!

Dit jaar met het thema: pioniers.

De EO-jongerendag is een evenement met inspirerende sprekers, vette artiesten en een worshipband, dat elk jaar wordt georganiseerd door de EO, speciaal voor jongeren tussen 12 en 20 jaar. In ieder geval komt Jay-way, een bekende rapper uit Amsterdam met Ghanese wortels, bekend van nummers als 'No, I'm not OK' en 'If it ain't forever'. Daarnaast komen Lindz West, DJ SAINT LOUIS en LZ7 samen met hele vette electronica er een mooi feestje van bouwen. Bekijk hun filmpjes maar van vorig jaar.

Vorig jaar zijn we met een groep jongeren uit Aalten e.o. met een bus naar Rotterdam Ahoy geweest om dit feestje mee te maken.

Lijkt het jou nou leuk om dit jaar ook de EO-jongerendag bij te wonen? Meld je dan voor 16 april aan bij Folkert (tel. 06-1094 1959) of Eline (tel. 06 2542 0589), dan regelen wij een kaartje en een plekje in de bus voor je!

Mocht je vragen hebben dan kan je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Tot 3 juni!

In het archief bevinden zich bijna alle uitgebrachte kerkbladen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Aalten. Ik mis enkele jaargangen en zou die graag toevoegen om alles compleet te maken. Mocht u toevallig bij u op de vliering of in een oud kabinet deze kranten tegenkomen en u doet er verder niets mee, dan zou ik ze graag voor ons archief willen hebben.

Het betreft de volgende edities:

- **Hervormd: Onze Gemeente, de jaargangen 1944 t/m 1961**
- **Gereformeerd: De Aaltensche Kerkbode, later Classicaal Kerknieuws, de jaargangen 1937 t/m 1945.**

U kunt ze afgeven op het kerkelijk bureau tijdens openingsuren. Ook kunt u mij mailen of bellen (appen), dan kom ik ze bij u ophalen.

Archief Protestantse Gemeente Aalten

Herman Onnink

hermannonnink30@gmail.com

Tel. 06 4379 1963



Pasen op de Markt

Foto's: Jan Oberink

Vanuit alle kanten kwam men na hun dienst naar de Markt om elkaar te ontmoeten en ook samen te vieren dat Jezus is opgestaan. Het weer droeg bij aan een heel mooie bijeenkomst.



Hoop doet leven

De hoop die God ons geeft, overstijgt ons verlanglijstje van dingen die wij vertwijfeld hopen, zegt jeugdwerker Ilse Visser.

Ik hoop op: gezondheid, een gelukkig leven, een nieuwe baan, een ander huis, een zwangerschap, een relatie ... en zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst van dingen waarop we hopen is vaak lang. Soms voelen we onszelf verantwoordelijk voor het in vervulling gaan van onze wensen op die lijst, soms wachten we in spanning af wat het leven ons zal brengen.

Hoop wordt wanhoop

Misschien herken je dat wel. Zomaar, in een moment, kun je het gevoel hebben dat alle hoop die je had, verdampt. Een ontslag, rekeningen die je niet kunt betalen, een slechte uitslag in het ziekenhuis, een miskraam, een relatie die stukloopt ... Hoop slaat om in wanhoop. En dan heb ik het alleen nog maar over ons eigen kleine leventje. Kijk je daarbuiten, naar de wereld om je heen, dan kun je heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop. Berichten over het klimaat, over wereldwijde crises, over onrust, geweld en hongersnood. En niet te vergeten de oorlog in Oekraïne.

Hoe houden we hoop?

Eerst konden we ons niet voorstellen dat het ooit zover zou komen. Toen was daar toch die inval. We hoopten met z'n allen dat het snel voorbij zou zijn. Maar dagen werden weken, weken werden maanden, en ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Het land ligt in puin, tienduizenden mensen zijn omgekomen en nog veel meer levens zijn verwoest. In Oekraïne, maar ook in Rusland. Typ je op internet 'hoop voor Oekraïne' in, dan kom je de meest uiteenlopende initiatieven tegen om Oekraïners te steunen. Zeker, mensen voelen

zich gesteund en bemoedigd. Maar hoe lang lukt het ons nog om te hopen dat het beter wordt, te hopen op vrede? Of raken we moe en geven we de hoop op? En hoe is dat voor ons eigen leven, hoe houden we hoop voor alle hopeloze situaties waarin we soms zitten?

Hoop als zekerheid

In de eerste verzen van *Romeinen 5* gaat het ook over hoop. Het wordt drie keer genoemd. Het is hetzelfde woord als waar ik het zojuist over had. En toch lijkt Paulus hier iets heel anders te bedoelen. Volgens hem is hoop helemaal niet iets twijfelachtigs, of een onzekere wens. En het is al helemaal geen 'uitgestelde teleurstelling'. Integendeel, Paulus spreekt hier over hoop als iets dat heel zeker is, iets waarin hij het volste vertrouwen heeft. Hij zegt zelfs: deze hoop zal niet worden beschaamd. Je zou ook kunnen zeggen: deze hoop zal je niet teleurstellen.

De hoop die God ons geeft, wordt juist zichtbaar in situaties waarin alle hoop verloren lijkt

Aangewakkerde hoop

Je vraagt je misschien af: waar heb je het over, Paulus, wat voor hoop is dat? Loopt jouw leven precies zoals je het voor ogen had? Voel jij je nooit wanhopig? Wat zou hij antwoorden? Zijn leven liep totaal niet zoals hij het gepland had. Hij had alle redenen om wanhopig te zijn. Hij werd vervolgd. Hij belandde keer op keer in ellendige situaties. En juist die situaties wakkerden zijn hoop alleen maar aan, zo schrijft hij in dit hoofdstuk.

Vertrouwen voor de toekomst

Nogmaals de vraag: wat is de hoop waarover Paulus het heeft? In het Grieks ligt de betekenis van de woorden 'hoop' en 'geloof' dichter bij elkaar dan in het Nederlands. De Griekse woorden voor 'hoop' en 'geloof' zou je allebei kunnen vertalen met 'vast vertrouwen'. Bij 'geloof' ligt de nadruk op het heden, op het vaste vertrouwen

in Gods genade in het leven nu. Bij 'hoop' ligt de nadruk op de toekomst, op het vaste vertrouwen dat God zijn beloften voor de toekomst zal nakomen: God zal redding brengen, er zal een einde komen aan alle wanhoop. Voor Paulus staat dat vast. Dat is de hoop waaraan hij zich vastklampt, in elke situatie.

Op een nieuwe manier hopen

Met Paulus leren we dus op een nieuwe manier hopen, voor onszelf en voor de wereld. De hoop die God ons geeft, overstijgt ons verlanglijstje van dingen die wij vertwijfeld hopen. De hoop die God ons geeft, is een hoop die doet leven, nu en voor altijd!

Hoe die hoop eruitziet, nu, vandaag de dag? Precies zoals Paulus al schreef: die hoop wordt juist zichtbaar in situaties waarin alle hoop verloren lijkt. Het doet me denken aan een foto uit Oekraïne, een beeld dat me het hele jaar is bijgebleven. Een beeld dat mij iets laat zien van de hoop waarover Paulus schrijft. Op de foto zie je kleine groepjes mensen. Terwijl de vijand de stad nadert, knielen ze neer op het plein voor de Sint-Sofiakathedraal in Kiev. Ze bidden. Sommigen van hen weten nog goed wat het betekent te moeten lijden als volgeling van Jezus. Zij hebben dat eerder meegemaakt, tijdens de donkerste dagen van het communisme. Ze laten zich niet afschrikken door die herinneringen. Juist die herinneringen maken dat zij opnieuw en des te meer hun hoop vestigen op God, hun redder.

Tekst: Ilse Visser (jeugdwerker)

Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl/artikel

Koningsconcert Saxofoon en orgel

Foto: Ben Lammers



Op Koningsdag geven de saxofonist Elisabeth Kleinmeijer en ik een concert in de Oude Helenakerk in Aalten. De saxofoon - een bijzonder blaas-instrument waar je veel muziek op kunt spelen: van lichte muziek tot klassiek.

Ik zal Elisabeth begeleiden op de piano, het koororgel en het grote orgel. We spelen muziek van klassieke componisten als Händel, Fauré en Tomasi, en ook van de Duitse componist Hans André Stamm. Deze componist schrijft in een toegankelijke stijl bijzonder aansprekende muziek: van een dromerige 'Reverie', een swingende Jazz-suite tot een uitbundige orgeltoccata.

Elisabeth Kleinmeijer studeert aan het conservatorium in Zwolle bij de saxofonist Johan van der Linden - iemand die zijn sporen verdiend heeft in de blazerswereld.

Donderdag 27 april om 11.00 uur
in de Oude Helenakerk.

Wees welkom!

Harry van Wijk

www.harryvanwijk.nl
www.orgelsinaalten.nl

Marga Klompé
voor het beste van elk moment

Enthousiaste puzzelaar gezocht

Een fijne puzzel is het om een rooster van voorgangers en organisten te maken! Het gaat over de weeksluitingen in Beth San en de Stegemanhof, en de maandsluiting in Ambthuis. Dit zijn belangrijke momenten voor de ouderen die hier wonen. De verschillende kerkgemeenschappen hebben zich hieraan verbonden en daar zijn we blij mee. Vind jij het leuk om te puzzelen? De klus vraagt twee keer per jaar even wat inspanning.

Meer info of je aanmelden?

Dat kan bij mij:

Petra Speelman,
geestelijk verzorger van Marga Klompé
tel. 06 2643 5389

Boerenpastoraat - Grond van leven

Op uitnodiging van Netty Hengeveld en Nadine Bongen hebben er in maart een drietal gespreksbijeenkomsten plaatsgevonden onder de noemer 'Grond van leven'.



Deze bijeenkomsten vonden telkens plaats tussen 12.00 en 14.00 uur bij Nadine in de kantine, onder het genot van goed belegde broodjes.

Een zevental boeren en boerinnen hadden zich opgegeven en gingen met elkaar in gesprek over hun beroep en passie in verhouding tot de huidige problematiek rond klimaat, stikstof en grondbezit / -gebruik etc.

Als grondeigenaar voel je soms de druk van de maatschappij en de overheid, die je allerlei regels en normen opleggen waaraan je moet voldoen. Dit kan je het gevoel geven dat je niet (meer) gewaardeerd wordt. Hoe ga je daarmee om en wat kun je eraan doen?

Je zou vermoeden dat deze groep bol zou staan van frustratie, en er boze en harde woorden over tafel zouden vliegen. Dat viel reuze mee. De klaarstaande 'Näölbak', waar je briefjes in kon doen met wat je dwars zat, bleef leeg. In een gemoeidelijke sfeer werden openhartige gesprekken gevoerd en naarmate we vaker bijeenkwamen, kwamen ook de diepere lagen aan de oppervlakte

en werden er zeer persoonlijke ervaringen uitgewisseld. De drie thema's waren:

Geboortegrond: Waar kom i-j vandan en waar bun i-j der ene van?

Grondwaarden: Wat heb je van huis uit meegekregen? Welke waarden vind je belangrijk, wat wil je met je bedrijf en wat wil je doorgeven? Duurzaamheid, overdracht, ongeschreven wetten en familiebanden kwamen aan de orde.

Heilige grond: Geloof/spiritualiteit en kerkgang. Ruimdenkend of benauwend? Omgaan met de dood (als kind opgroeïend op een boerenbedrijf word je daar al jong mee geconfronteerd) en het leven met de seizoenen (de tied zal wel heuj maken).

Tot slot. Het waren mooie en zinvolle gesprekken, en die leverden genoeg stof op om er in het najaar een dialectdienst mee op te tuigen, met als thema 'Grond van Leaven'.

*Netty Hengeveld, Nadine Bongen,
Dianne Uenk, Gerwin ter Maat,
Jelle Luiten, Henk Rougoor en Harry Eenink*

Levensboom

Het is ijskoud. Tegenwind. We zijn laat. Op de torenklok van de Oude Helena is het al 09.10 uur. We schuiven in de kerkbank, na snel een kaarsje aansteken, allemaal haast. Hoe kom ik nu zo snel mogelijk tot rust en tot stilstand?

Een goede oefening die ik ooit leerde, is om alle gedachten die opkomen te beschouwen als boten aan de horizon die langzaam voorbijkomen en weer verdwijnen. Aandacht voor een tragere ademhaling vanuit mijn buik. Het lukt. Het zeegezicht verplaatst me naar Vlieland. Oude herinneringen komen naar boven. Met mijn ouders zit ik in de kerkbanken van het eeuwenoude kerkje. Wat herinner ik me van die diensten? De vriendelijke lachende dominee; de kroonluchter, ooit geschonken door Michiel de Ruyter; veel mensen in de kerkbanken; samen zingen; de bekende rituelen met de collectezak aan een stok. De beelden zijn hartverwarmend. Daardoor word ik zelf ook weer warmer na die koude fietstocht.

Deze week las ik het concept-beleidsplan van de kerk, waarin benoemd wordt dat de kerk een warm kloppend hart in de samenleving kan zijn. Mooi is dat, zoals dat al eeuwenlang wordt doorgegeven. Geloven doe ik zelf, maar ik kan het ook delen met anderen, het kan aanwezig zijn in de kerkgebouwen, vorm krijgen in de rituelen. De kerkgemeenschap is de drager van de godsdienst. De gelovigen vormen de gemeenschap.



Het geloof overleefde de achtervolgingen van de eerste christengemeenschappen; de inquisitie; de ontheemding van de Hugenoten; de moordpartijen door de pogroms; de dodelijke jihads.

Al dat uitroeien van mensen omdat ze iets anders geloven, omdat ze anders zijn. Hoe wonderlijk dat het geloof dat overleeft.

Mensen verlaten de kerk omdat andere zaken belangrijker zijn of meer tijd vragen. Of het past niet meer om naar de oude verhalen te luisteren. Of mensen ervaren geen ruimte voor de eigen manier van geloven. Er zijn zoveel redenen.

Toch, terugkijkend door de eeuwen heen, blijkt het geloof diepgeworteld te zijn, een ondergronds netwerk zoals het wortelstelsel van een boom. Zou dat de kracht van de oeroude Levensboom zijn? Aan die boom hebben (rotte) appels gezeten, alsmede dorre takken. Hij heeft stormen doorstaan en is toch standvastig gebleven. De blaadjes worden humus, de appels voer voor wormen en pissebedden. De zaadjes vallen en ontkiemen vroeger of later. De eeuwige kringloop. Het afsluitende gebed begint met 'Eeuwige God'.

Gea Evenhuis



Uitslag paaspuzzel

Foto: Johan Nieuwboer

Negenendertig inzendingen kregen we van de puzzel, een woordzoeker, die door Jaap Boer werd gemaakt. De juiste oplossing daarvan is: *Pasen vieren we op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente*. De winnaar is geworden mevrouw Lies Heusinkveld-Hillen.

Afgelopen vrijdag mochten we haar dan ook een schrijfset overhandigen. Zij is een enthousiaste puzzelaar en wil dan ook de complimenten maken aan de maker, bij deze Jaap.

redactie KerkVenster

COLOFON

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het verschijnt elke drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op licht, zoals we dat in Gods Woord en in diensten tegenkomen, en op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot, Gerda ter Maat, Johan Scholl, Theo van der Werff.
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter: voorzitterredactie@kerkvenster.nl
Redactieleden: Joke Bremmer, Hanneke Drenth.
Redactiemedewerker: Gea Evenhuis

Fotografen

Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma

Coördinatie en blad

Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop

Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten



bedragen € 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Rutgers, tel. 0543-476368, e-mail: h.w.rutgers@kpnmail.nl. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken, dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 06 - 2871 6924. KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 12 mei 2023.

De kopij, inclusief die voor de website, dient te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger. Illustraties en/of foto's altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is dinsdag 2 mei 2023 voor 12.00 uur. De data waarop KerkVenster in 2023 verschijnt, vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl, brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.

Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding



Hallo allemaal,

We hebben Pasen gevierd, Jezus leeft!

Wat een prachtig nieuws is dat.

We zijn vrij en mogen bij God komen.

Wij leven in Nederland, in een vrij land,

we hebben geen oorlog.

Helaas is dit niet overal zo. Er zijn veel plekken waar oorlog is. En waar je niet in God mag geloven.

Daarom is het extra belangrijk om te beseffen dat het fantastisch is dat wij mogen zeggen

dat we christen zijn. En geen oorlog hebben.

Hier mogen we heel dankbaar voor zijn.

In Nederland is er niet altijd vrede geweest,

daarom staan bij op 4 mei stil bij de Tweede Wereldoorlog.

Dit is heel belangrijk, en we vieren op 5 mei dat we vrij zijn en leven in een vrij land.

Wat ben ik dankbaar dat we in vrede leven.

Gods zegen.

Groeten, Henrike Jentink

Verenigingen

't Praothuusken

Elke week op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

Woensdagmiddag **26 april** vieren we alvast Koningsdag.

3 mei hebben we een gewone spelletjesmiddag met spelletje die we in de kast hebben staan.

10 mei hebben we ons jaarlijkse uitje. We gaan nog niet vertellen wat we gaan doen, maar we blijven in de buurt en maken er een speciale middag van.

Ook nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom, koffie en thee staat ook voor u klaar!

Wanneer u geen vervoer heeft, kunt u bellen met Dien Scholten. Dan zorgt zij ervoor dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt door onze vrijwillige chauffeurs, waar we elke week weer een beroep op mogen doen!

Namens de werkgroep,

Dien Scholten, tel. 0543-476042

(voor vervoer bellen op dinsdag),

Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld,

Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997

De Soos

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten en Rummikub te spelen.



Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

Jannie Heersink





Zoekspel in het donker

zie je gelukkig ook genoeg positieve dingen. We speelden een zoekspel in het donker, waarbij het de bedoeling was om zo snel mogelijk alle positieve tegenhangers van negatieve dingen te vinden.

Van Westendorp reden we door naar Sinderen. In de kerk stonden we stil bij het verhaal van de Stille Week. Een verhaal waarbij het steeds anders gaat dan verwacht: van feest naar verdriet naar weer feest. Ook in ons eigen leven gaat het soms anders dan verwacht. Vaak kun je daar niets aan doen, het is zoals het is en je zult er iets van moeten maken. Dat ontdekten we ook met de opdracht die we kregen. Net voordat de tieners aan een schilderij over de belevissen van de nacht wilden beginnen, werd er met een zwarte stift een kras op het doek gezet ... Anders dan verwacht, maar het is was het is. Aan de tieners de opdracht om er toch nog iets van te maken.



Op zoek naar paaseieren

Godly Play. het mysterie van Pasen



Het thema op deze locatie was dan ook niet voor niets: Anders dan verwacht.



De Aa-strang met een prachtige zonsopgang



Uitgeput!

Uitgeput kwamen we aan in Dinxperlo, maar we hebben het gehaald! Allemaal! Op de zolder genoten we nog van een heerlijk paasontbijt en daarna ging iedereen naar huis. We kunnen terugkijken op een mooie nacht.

Het laatste gedeelte met de huifkar ging naar Breedenbroek met het thema: Kom! Als je wilt dat er iets verandert zal je zelf in beweging moeten komen ... dus Kom! We gaan op zoek ... naar paaseieren! Het symbool van nieuw leven.

Vanaf Breedenbroek gingen we te voet verder, het licht van de ochtend tegemoet. Terwijl de vogels aankondigden dat de zon zo op zou komen hoorden we het Godly Play-verhaal over het mysterie van Pasen. Het laatste stuk van de tocht ging langs de A-strang, waar we een prachtige zonsopgang zagen.

Aan het heerlijke paasontbijt



Schilderen, anders dan verwacht.



Een verhaal dat anders gaat dan verwacht



Andersumme

van en voor jongeren in Aalten en Bredevoort



Jongerenwerker
Heidi Ebbers
tel. 06-486 23 833
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Paaswandelmwake 2023



De nieuwe paaskaars wordt aangestoken

In de paasnacht hebben zo'n twintig tieners uit Aalten, Varseeveld, Halle, Silvolde en Dinxperlo de paaswandelmwake gelopen. Het thema van deze nacht was 'Verander je mee?' De hele nacht waren we wakker, de hele nacht waren we op pad. Deels lopend, deels met een huifkar, gingen wij van Aalten naar Lintelo, Halle, Westendorp, Silvolde en Dinxperlo.



De donkere nacht in ...

Met het licht van de paaskaars, de zegen en proviand voor onderweg gingen wij de donkere nacht in. Op de verschillende locaties, bij enthousiaste, gastvrije gemeenteleden aan huis, was er steeds een activiteit. Lerend over het paasverhaal liepen wij het licht tegemoet.



De eerste stop aan de Brassendijk



Waar ga je van stralen?



De dingen die we los wilden laten werden in het vuur gegoid

Bij de eerste stop aan de Brassendijk was het thema: Waar zeg je nee tegen? En waar ga je van stralen? Iedereen dacht na over welke dingen hij of zij los zou willen laten. Deze dingen werden opgeschreven en in het vuur gegoid. Daarna dacht iedereen na over waar hij of zij van ging stralen, en daar werd een lichtfoto van gemaakt.



In de huifkar naar Halle

Een heerlijke maaltijd



Na deze eerste stop liepen we verder naar Sinderen, waar we in de huifkar stapten en naar Halle reden. Ook hier werden we zeer gastvrij ontvangen en konden we genieten van een heerlijke maaltijd. Na het eten leerden we elkaar wat beter kennen rond het vuur, passend bij het thema van deze locatie: Een bijzondere ontmoeting. De (huifkar)tocht ging verder naar Westendorp. Hier was het thema:



Open je ogen! Soms lijkt alles donker in de wereld en zie je vooral de negatieve dingen. Maar als je goed kijkt

Vervolg op pagina 19 >>



Elkaar beter leren kennen rond het vuur/.

Agenda komende weken

Zondag 23 april	09.30 uur 18.00 uur	Kindernevendienst Diepgang	Oude Helenakerk Jongerenhuis
Dinsdag 25 april	Geen Klup i.v.m. de meivakantie		
Zondag 30 april	09.30 uur	Kindernevendienst	Zuiderkerk
Dinsdag 2 mei	14.00 uur	Godly play	Jongerenhuis (Groep 3 t/m 8)
Zondag 7 mei	10.00 uur 9.30 uur 18.00 uur	Knoopdienst Kieskist #Durfte	Zuiderkerk Oude Helenakerk Jongerenhuis
Dinsdag 9 mei	14.15/14.30 uur 15.30 uur	Klup groep 3 t/m 5 Klup groep 6 t/m 8	Jongerenhuis Jongerenhuis
Zondag 14 mei	9.30 uur 18.00 uur	Kindernevendienst Diepgang	Zuiderkerk Jongerenhuis